



'De Schakel'



Nr. 2 maart/april 2016 jaargang 47

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers
Voorzitter: 0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli
coördinator 06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- H. Hofhuis
coördinator 0512 524836
j.hofhuis3@upcmail.nl

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van maart/april 2016 inleveren voor
1 mei 2016 bij de redactie.

Met het oog op morgen

Was ich noch zu sagen hätte
Dauert eine Zigarette
Und ein letztes Glas im stehen.....

Het was een befaamd radioprogramma , welke een grote vaste schare luisteraars had.

Ik was er één van.

Het programma is nu niet meer voor te stellen, de rol als verbindende factor met zoveel mensen zo laat op de avond, is overgenomen door twitter, facebook, whatsapp en wat dies meer zij.

En het merkwaardige, en ook het mooie, het ontroerende en onthutsende, is, dat onze bijeenkomsten op de zondagmorgen veel van de kenmerken dragen die ook 'Met het Oog op morgen' gesierd hebben.

Ga maar na:

De meesten van ons zullen beamen dat het goed is om over de waarden van het christendom te praten en een juiste houding in te bedden in het leven van alledag.

We denken mede geworteld te zijn in de tradities van het Joodse geloof, dus dat nemen we erbij. Zo krijg je een voedingsbodem die zich uitstrekt over duizenden jaren en daar pikken we dan één item uit het meer joodse gedeelte en één uit het meer specifieke gedeelte van het Nieuwe Testament. Die twee elementen worden dan met elkaar in verband gebracht, of, anders gezegd, ze hebben dat verband allang, alleen zagen we dat nog niet. Het geheel wordt dan ingebed in of afgebeeld op ons leven, dan wel op situaties die voor ons herkenbaar zijn, of zouden moeten zijn of als een gewenst herkenpunt neergezet nu ja, zo ongeveer.

Bovenstaande alinea is niet zo goed te lezen vanwege alle mitsen en maren.

Kort gezegd komt het hierop neer:

Er is iets gebeurd in de actualiteit van lang geleden en dat heeft gevolgen voor de actualiteit van nu. Het tijdsverloop daartussen dient als filter en er zijn deskundigen (vooral dominees) die precies weten hoe die filters ingesteld moeten zijn (?).

(En de actieve rol van de sigaret en het glas wijn uit het liedje van de radio) laat ik aan de verbeelding van de lezer over.

Tenslotte:

Wat betreft de herkenningsmelodie van het programma:

De herkenningsmelodie van 'was Ich noch zu sagen hätte' heeft men geregeld geprobeerd te veranderen...

Dat is niet gelukt

Dat is misschien nog wel het veelzeggendste.

En dat geldt misschien ook wel voor die van de zondagmorgen...

Henk Gritter

Van het Dagelijks Bestuur

- Terugblik: mooie en goede diensten.
Dit jaar zijn we begonnen met een aantal mooie diensten. Naast de 'gewone' diensten, met bekende voorgangers, waren er twee bijzondere diensten. Op 18 januari jl. hadden we, nu eigenlijk al een vaste gewoonte, onze gospeldienst met medewerking van het Vissercollectief, met volle kerk, maar ook met een vol programma. Het thema was: 'wat maakt het leven de moeite waard' . Nu al werd gevraagd naar de datum van volgend jaar...
Op 28 februari jl. was de bijzondere dienst met Jan Ketelaar. Ouderen onder ons hadden hem nog meegemaakt als jongetje in het vroegere Bethel, zoon van Ds. Jaap Ketelaar. We werden bepaald bij zijn levensgeschiedenis door de jaren heen om uiteindelijk zijn rust te vinden in de handenarbeid van het maken van beelden.
Indruk maakte ook dat het gebeuren in zijn jeugd zo'n duidelijk effect op zijn leven en zijn geloof hebben gehad, tot op de dag van vandaag. Heel teer, maar ook heel mooi. Het beeld van de 'weggestuurde monnik', met twee bijbelteksten op zijn schouders, als zelfportret, maar ook als symbool in de 40dagentijd, staat tot Pasen op de tafel voor in de kerk.
- Uniezaken: voortgang samenwerking en samengaan van de unie met de ABC-gemeenten. Via de besluitvorming op de najaars-A.V. van 2015, waarover we al eerder bericht hebben, wordt gekeken naar de volgende stap in het proces. In principe met een geloofsbelijdenis, die door beide partijen is aangenomen, zij het, dat in de unievergadering heel duidelijk gesteld werd, dat die vastgestelde belijdenis niet beschouwd moet worden als 'eeuwig vaststaand', maar dat er ruimte moest zijn voor andere interpretatie en eventuele bijstelling. We zijn nu in afwachting van de voorstellen op de voorjaars A.V. in Arnhem, op

29 april a.s. Wij zijn daar niet gerust op...!

Wel heeft de unieraad de gemeenten die kattekeningen geplaatst hebben bij het proces van samensmelting uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek zal plaatsvinden op 8 april a.s. Dit geldt de gemeente Heerenveen, Emmen de Bron, Utrecht, Den Haag en Drachten. Wij zullen daar onze stem laten horen.

- Deelname aan project 'Groentjes'. We hebben het verzoek gekregen van Wout Huizing om als gemeente deel te nemen aan het project 'groentjes' van de Opleiding. Zie ook de verdere info in deze Schakel. Hij wil graag in gesprek komen met ons, en wij denken, vanuit het Db, dat onze gemeente er ook baat bij zou kunnen hebben. Maar daarvoor willen we graag ook reacties van de gemeente horen. Vandaar dat we zondag 13 maart a.s. een en ander in een korte gemeentevergadering aan de gemeente willen voorleggen. Bij een positieve reactie komt Wout Huizing met een plan, en misschien wel met een eerste gesprek op 10 april a.s., wanneer hij de dienst zal verzorgen.
- De pastorale werkgroep is ook bijeen geweest. Zowel om opnieuw te kijken naar de indeling in de verschillende groepen, als wel elkaar de vraag te stellen met betrekking tot de wijze waarop het pastoraat in de gemeente plaats vindt en ervaren wordt. Kijkend naar onze beperkte mogelijkheden, en naar het aantal ouderen in de gemeente hebben toch wel wat vragen, als het gaat om de verwachtingen aan de ene kant, en de mogelijkheden aan de andere kant. De afspraak is, dat pastoraat in de eerste plaats wordt ingevuld in een 'omzien naar elkaar'. Dat geldt vooral voor mensen, die de diensten en verenigingen kunnen bijwonen. En als er een bijzondere behoefte is aan gesprek, wordt dat kenbaar aan iemand van het pastorale team, bij wie je op het lijstje staat. In bijzondere gevallen kun je rechtstreeks bij Ria Liebe terecht, en dan kan eventueel een beroep worden gedaan op bijzonder pastoraat van Bert Wijchers, Ger Booy, of Piet Brongers. Maar werkt dat in de praktijk ook zo? Is de drempel niet te hoog om zelf contact op te nemen. We willen dit thema graag op een gemeentevergadering aan de orde stellen.
- Activiteiten in de komende periode
We zitten midden in de 40 dagen periode. We hebben dit jaar daarbij niet een specifiek thema. Toch worden we steeds opnieuw vragenderwijs betrokken bij belangrijke thema's, die passen bij deze periode. Ook zullen we weer ons 40 dagentreffen hebben, met broodmaaltijd en bijzonder samenzijn. We denken dit jaar aan een broodmaaltijd in de kerk, terwijl we ondertussen, o.a. via korte filmpjes, bepaald worden bij een viering waarin elementen als 'kwetsbaarheid' en 'hoogten en diepten in het leven' een plaats hebben.

- Overleg met de twee andere Centrumkerken ('Grote Kerk' en 'Doopsgezinde Gemeente') heeft opgeleverd, dat we ons, wat ons geloofsdelen betreft, op dezelfde golflengte bevinden en dat het de moeite waard is om geregeld contact te hebben, om te zien wat we voor en met elkaar kunnen betekenen met betrekking tot onze activiteiten. Daarover op een gemeentevergadering meer.
- Wat de [website www.elimdrachten.nl](http://www.elimdrachten.nl) betreft wordt er gewerkt aan een aparte pagina met thema's en vragen, die vooral te maken hebben met geloof en leven van vandaag. Gericht op mensen, die het in de kerk niet (meer) zien zitten, of die met allerlei vragen zitten, waarmee ze niet bij iemand van de kerk terecht durven. Daarbij zijn zowel mensen binnen als buiten de gemeente betrokken. Daarnaast is er ook de vraag aan Farshid en Melina om te zien of zij ook via onze website contact kunnen krijgen met andere asielzoekers in hun eigen taal...
- Ook hopen we in het najaar weer een thema-avond te hebben met aandacht voor het anders lezen van moeilijke bijbelgedeelten. Daarvoor hebben we Ds. Piet Schelling gevraagd, die hierover vorig jaar een prachtig boekje heeft geschreven: 'vreemd en bizar'. Verder staan we open voor suggesties van een ieder met betrekking tot medewerking of andere activiteiten van de gemeente. Neem daar gerust contact over op met Bert Wijchers of Piet Brongers
- Tot slot: We zijn blij met Rients de Vries, als vervanger van Roel in het DB. Roel en Minke hopen één dezer dagen weer terug te komen van hun reis naar Nieuw Zeeland, maar zullen in mei weer twee maanden op pad zijn.

Namens het Db: Piet Brongers

Bijzondere Activiteiten in de komende periode

Zaterdag 19 maart a.s.: 40 dagen treffen.
18.30 – 20.30 uur

Wat gaan we doen?

- Contact en samen eten (soep en broodjes) in de kerkzaal
- Viering met korte filmpjes, gesprek en samenzang o.l.v. Bert en Piet
- Het woord 'verrassing' krijgt betekenis!

NB uiterlijk 20.30 uur is alles weer opgeruimd

25 en 27 maart a.s. viering van Goede Vrijdag en Pasen

Goede Vrijdag als opmaat naar Pasen. Het betekent stilstaan bij het beeld van dood en nieuw leven.

Daarbij gaat het niet alleen over het verhaal van lang geleden, maar ook over de wijze waarop dat verhaal voor ons vandaag, in de wereld van chaos en strijd om zelfbehoud, nog steeds betekenis heeft.

Ook dit jaar zal de oude paaskaars op Goede Vrijdag de kerk verlaten, en zal de nieuwe op de paasmorgen binnengedragen worden...!

Laat het meer dan symbolisch zijn!

Goede Vrijdag 25 maart: 19.30 uur

Paasviering 27 maart: 10.00 uur

Van de penningmeester

Geachte broeders en zusters,

In deze tijd van het jaar zijn er twee mededelingen van uw penningmeester. De eerste gaat over de contributie voor De Schakel. De tweede gaat over het Paas-dankoffer.

De Schakel:

Elke twee maanden krijgt u De Schakel, digitaal of op papier. De contributie bedraagt € 10,- per jaar. Daarvoor krijgt u dit seizoen zelfs weer een nieuw vademecum of adressenboekje. Ik wil u vriendelijk verzoeken om die 10 euro contributie over te maken op rekening NL32 INGB 0003 8892 41 t.n.v. Baptisten Gemeente Elim, Beetsterzwaag.

Paasdankoffer:



Op 27 maart a.s. is het Pasen. In het verleden was het een goede gewoonte dat de penningmeester een klein bruin envelopje invoegde bij de Schakel. Nu we ook een digitale Schakel hebben, wordt dat wat lastig. Of u nu wel of niet zo'n envelopje krijgt... u kunt uw bijdrage aan het Paasdankoffer ook via de bank betalen of aan iemand meegeven die het in de collectezak doet.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Uw penningmeester
Cor van Waveren

Jan Ketelaar – Potzenmaker

Jan Ketelaar noemt zijn werk 'potzen' en zichzelf een 'potzenmaker'. Zijn potzen kunnen beelden, liedjes, gedichten, installaties of performances zijn en wat zich verder aandient.

Als beeldhouwer maakt Jan Ketelaar beelden van gelast metaal. Het liefst van groot formaat. Zodat hij zich een poos kan verliezen in iets dat groter is dan zichzelf, zowel wat betreft formaat als betekenis. "Beelden die tijd kosten en me de tijd doortrekken. Ik ben mijn eigen baas en knecht. Ik kies mijn eigen kooi. De vrijwillige gevangenis van het beeld waar ik me door werken uit bevrijd. Een beeld moet een strekking hebben, een bedoeling. Zonder dat kan ik niet werken."

"Mijn bedrijf maakt potzen. Een potz is een serieuze grap. Ik geef mezelf een narrenfunctie. Wat me van de kunst van Dada bevalt is de onbevanging en het provocerende, niets is normaal. Maar dat is me niet genoeg. Ik ben daar te prekerig en te serieus voor. Ik probeer plannen (pre-potzen) en oplossingen te bedenken voor zaken die ik als problemen zie. Ik heb doelen nodig om inhoud aan mijn leven te geven."

Eén van de doelen, die hij noemt is: het organiseren van het WK irrigeren in één van de droge Sahellanden. Zinspelend op de behoefte van mensen en landen om uit te blinken in wedstrijden, en aan de andere kant op de nood in de wereld. Je moet maar op het idee komen. Een onbereikbaar doel, een potz, maar toch ook een nadenkertje.

Ketelaar is naast performer, levenskunstenaar en dichter vooral een ambachtsman, een harde werker. Hij construeert, bouwt, vormt de materie naar zijn hand. Hij beheerst de techniek waardoor er meer ruimte ontstaat voor ironie, relativering en het durven loslaten. Dat maakt het spectrum van zijn oeuvre zo breed. Soms zie je de zweetdruppels in het werk, soms zie je het gemak van de vondst, soms de serieuze grap. Maar de toeschouwer moet het zelf maar ervaren, of zoals Jan Ketelaar het zelf zo mooi heeft verwoord: "Kunst lijkt soms zo'n vergaande specialisatie geworden te zijn, dat alleen nog maker, historicus of recensent kunnen begrijpen waarom het werk gemaakt is of waar het over gaat."

Ik vind, dat iedereen zelf ruimte moet krijgen om een beeld op zich in te laten werken, zonder 'bevoogding' van de kunstenaar. Het kan zelfs zijn, dat hij er iets in ziet, dat de kunstenaar zelf nog niet gezien heeft, maar dat wel in zijn binnenste aanwezig is.

Kijk maar naar het 'zieke' of misschien wel het slapende vogeltje, dat wat ongelukkig op zijn rug ligt. Iemand pakte dat eens op en zette het onderste boven. Nu stond het op zijn pootjes, en leek het op een vogeltje dat leert vliegen, of dat op het punt staat te gaan vlieg,

Zo zie je maar weer: je kunt alles van verschillende kanten bekijken. Dat geldt ook voor wat je overkomt in het leven.

Weg met de dogma's en de bevoogding, die je vertellen wat je wel of niet moet zien of begrijpen...!

Er zit veel van mijn leven in mijn werk!

Het gedicht, waarmee Jan het gesprek op het podium in de kerk op 28 februari afsloot:

Dat je dan kon zeggen

Dat je dan kon zeggen

Ach dat je dan kon zeggen

Zo zijn de dingen

En zo zijn ze niet

En dat je dan de lange gang

Naar huis toe strompelde

Men jou met grond bedekte

Uit handen gaf

Maar dat voordat je langzaam weer

tot aarde werd,

er nog een beetje lucht

vanuit je longen

langs een stemband streek

En dat er iemand was die hoorde

Dat je zei

Ik hou van jou

Jan Ketelaar



Korte beschrijving van het Project 'Groentjes', voor zover van betekenis voor 'Elim'

1. Aanleiding

In de afgelopen twee jaar is op verschillende momenten binnen de staf van de Unie nagedacht over de positie van ouderen in baptisten gemeenten in relatie tot actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen onze Nederlandse samenleving. In 2019 is de helft van de Nederlandse bevolking 50 jaar of ouder. De 'vergrijzing' van Nederland zet door en dat brengt specifieke vragen en problemen met zich mee. Aangezien we ook als baptisten gemeenten midden in de samenleving staan, raakt deze ontwikkeling ook 'onze' gemeenten. CHE studenten Gerard Grit en Thomas Steenberghe hebben een onderzoek gedaan in opdracht van het Baptisten Seminarium.² Zij hebben becijferd dat het huidige percentage 65 plussers in de Unie van Baptistengemeenten in Nederland 20% bedraagt. In kleine gemeenten ligt dit percentage op 32,9%. In grote gemeenten ligt dit veel lager: 10,5%. De verwachting is dat de komende 10 jaar het percentage 65 plussers zal doorgroeien naar 27%. In kleine gemeenten naar 36,6% en in grote gemeenten naar 13,1%. Als 'negatieve gevolgen' van deze groei zien zij dat er een tekort ontstaat aan vrijwilligers en raadsleden, dat de benodigde zorg voor ouderen groeit en dat er een kloof ontstaat tussen de verschillende generaties. Bovendien vermoeden ze dat de gemeenten minder missionair zullen zijn. Ze zien ook 'positieve gevolgen': een groeiende groep mensen die de gemeente kan dienen met wijsheid, levenservaring, tijd en middelen zodat de gemeente een stabiel fundament heeft.

Tegelijk constateren zij dat baptisten gemeenten weinig lijken stil te staan bij de gevolgen van de vergrijzing. Deze staat ver bij hen vandaan of men is tevreden met de manier waarop het nu gaat. Zijn er handvatten te geven hoe om te gaan met een ouder wordende kerk? Welke visie helpt gemeenten in de komende 10 jaar om ouderen hun plek in te laten nemen?

In dit project zijn er twee centrale aandachtspunten:

1. visie, beleid en concrete handreikingen te ontwikkelen t.a.v. vergrijzende Baptisten Gemeenten in Nederland
2. visie, beleid en toolbox te ontwikkelen ter stimulatie van intergenerationele contacten binnen Baptisten Gemeenten

Welk beleid is noodzakelijk voor sterk vergrijzende gemeenten?

Binnen de Baptisten Unie is er een aantal gemeenten dat sterk vergrijst en bovendien kleiner wordt. Veelal hebben deze gemeenten een lange, zegenrijke geschiedenis van tientallen jaren (of zelfs ruim boven de 100 jaar). Door de demografische ontwikkelingen in de loop der jaren vergrijzen ze en er is geen aanwas van jongeren. Gemeenten zijn in ledental geslonken om verschillende redenen: een groot deel van de leden is weg getrokken, soms om elders een gemeente te vormen, soms om zich aan te sluiten bij een andere kerk en ook is

er terugloop in ledental door het overlijden van leden. Vaak houden deze gemeenten uit geloofsovertuiging én op grond van de gemeente-traditie vast aan hoe 'men het altijd gewend is geweest'. Kerkdiensten worden gehouden en een enkele activiteit die er altijd is geweest, blijft in stand. Er blijft oog voor de invulling van het pastoraat en het 'omzien naar elkaar'. Dat lukt allemaal net, waarbij de inspanning van enkele (jongere) gemeenteleden noodzakelijk is. De wens om een eigen voorganger te hebben voor het in stand houden van de kerkdiensten en pastoraat blijft –uitgesproken of onuitgesproken – levend. Maar voor de meeste van deze sterk vergrijzende gemeenten is het vanwege hun geringe ledental én financiële situatie niet mogelijk een 'eigen' voorganger aan te stellen. Parttime aanstellingen of beroep op een 'consulent' is de enige weg, maar daarin zit weinig continuïteit en het richt zich op het in stand houden van de gemeente op een minimumniveau. Gerichtheid op nieuwe vormen van gemeente-zijn of missionaire activiteiten raken uit beeld. Het is 'overleven' en 'op de winkel passen'. Gemeenten ervaren dat ze, hoewel ze goede hoop hadden op voortbestaan en een voorganger, verder krimpen. Het (financiële) einde van het bestaan van de gemeente komt in zicht. Dat betekent pijn en verdriet voor veel leden die (soms) hun leven lang hun ziel en zaligheid in het werk binnen de gemeente hebben gegeven. Hoe moet het verder? Kán het nog verder? Is er (nog) toekomst voor ons als gemeente?

In dit project wordt in samenspraak met een viertal sterk vergrijsde gemeenten (waaronder graag ook Elim) nagedacht over visie en beleid, waarbij een aantal scenario's nader verkend kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is dat ouderen van betekenis (kunnen) zijn binnen de Uniegemeenschap en de belofte in Matt.28 van Christus "Ik ben met u alle dagen". Naast beleid waarin nagedacht wordt over de toekomst van de gemeente, wordt ook visie ontwikkeld / bewust gemaakt ten aanzien van het denken over de waarde van de ouderdom.

Daarnaast wordt in dit project met een viertal grotere gemeenten waarin jongere én oudere generaties aanwezig zijn nagedacht over visie en beleid ten aanzien van de ontmoeting tussen 'jong en oud' als wezenlijk element van het lichaam van Christus. Bij deze bezinning worden visies en ervaringen vanuit het LEF-programma (met visie over cultuur in gemeenten en het streven naar 'modelling' als leer-effect) ingebracht en nader uitgewerkt.

In dit project wordt gedurende acht maanden visie en beleid ontwikkeld en concrete handvatten aangereikt voor zowel vergrijsde baptisten gemeenten als baptisten gemeenten die de ontmoeting tussen de generaties vorm en inhoud willen geven.

Het project met betrekking tot de vergrijzende gemeenten vindt plaats onder leiding van Ds. Wou Huizing. Hij heeft ook contact gezocht met onze gemeente om te vragen of wij hieraan mee wilden doen.

Op zondag 13 maart a.s. willen we na de dienst het bovengenoemde project bespreekbaar maken in een extra gemeentevergadering.

Namens het DB: Piet Brongers

Nieuws uit de Unie



UNIE VAN
BAPTISTENGEMEENTEN
IN NEDERLAND

Op bezoek bij migranten en internationale kerken.

De Unie heeft contact met meerdere migranten- en internationale kerken met een baptistenachtergrond. Om elkaar te leren kennen willen we bij elkaar op bezoek. Op zondagmiddag 13 maart nemen we een kijkje bij de internationale ICU in Gouda. Voor iedereen die geïnteresseerd is - welkom! Meer informatie hierover kunt u vinden op www.baptisten.nl

Afscheid Hans en Aisha.

Dit jaar nemen onze zendingen Hans-Willem en Aisha Oosterloo afscheid van de Unie, omdat ze met pensioen gaan. We zullen samen met hen een dankdienst hebben op de Algemene Vergadering van 29 april a.s. Dat wordt bijzonder, omdat we dat als Unie samen doen met de jaarvergadering van de European Baptist Mission International. Voor degenen die niet naar de AV komen of die graag persoonlijk afscheid willen nemen, is er een informeel afscheidsmoment met een maaltijd, ontmoeting en een kort programma op 21 of 22 april. U bent van harte welkom: op www.baptisten.nl kunt u zich opgeven en vindt u meer details.



Vacatures in de Unieraad.

De Unieraad is op zoek naar drie nieuwe leden. Dit voorjaar vertrekken Bert Middelkamp (na twee termijnen van drie jaar) en Marina de Bie (gaat wonen en werken in zuid-Sudan). We hebben nieuwe bestuurders nodig, die bestuurlijk leiding geven aan de Unie. Het gaat dan bij voorkeur om iets jongere mensen en vrouwen, graag iemand met schrijverstalent (i.p.v. Bert) en iemand met affiniteit voor Zending. Daarnaast is er nog een vacature na het vertrek van Douwe Visser in de loop van 2015.

Data:

- | | |
|----------------|---|
| 10 april | Seminariumzondag voor de Baptistengemeenten |
| 21 of 22 april | Informeel afscheid Hans en Aisha Oosterloo |
| 29 april | Voorjaars Algemene Vergadering – Arnhem
Afscheid Hans en Aisha Oosterloo als Uniezen
deling |

'Loving the stranger'

Dit jaar heeft de Mission Conference van de Europese Baptisten Federatie een actueel thema, dat voor veel gemeenten relevant is: 'Loving the Stranger, Live the Gospel, Share the Gospel, Be the Gospel'. Deze conferentie is niet al te ver weg, namelijk in Elstal, Duitsland van 31 Mei tot 3 Juni 2016. Kortom: wie wil mee naar deze conferentie? Meer informatie over de conferentie en de kosten ervan lees je op de website van de EBF. Interesse? Neem contact op met Ingeborg.janssen@baptisten.nl

Agenda Unie-activiteiten

- | | |
|----------|---|
| 8 maart | Samen leidinggeven in de kerk door mannen en vrouwen' – studiedag
t.g.v. Internationale Vrouwendag |
| 13 maart | Unie op bezoek bij internationale ICU in Gouda |



GESCHIKT
 ONGESCHIKT
 GEROEPEN ?

Overweeg je een studie theologie, maar twijfel je of het wel bij je past of welke studie je dan het beste kunt kiezen?

Als seminarium denken we graag met je mee!
We hebben verschillende routes op HBO- en WO-niveau en leren je graag kennen.
Ook als je straks toch iets heel anders gaat doen.

Afspraak maken?
baptisten.nl/seminarium

OP BEZOEK BIJ MIGRANTEN- EN INTERNATIONALE KERKEN

Binnen de Unie zijn er contacten met een aantal migrantengroepen en internationale kerken, die een baptistische achtergrond hebben. Om elkaar beter te leren kennen, willen we vanaf 2016 bij elkaar op bezoek!



Op dit moment zijn er binnen de Unie contacten met zo'n 15 migrantenkerken. Twee daarvan, beide Ghanese gemeenten in de Bijlmer, zijn lid. Enkele andere overwegen lidmaatschap. Voor nog weer andere groepen geldt dat op dit moment er vooral een vriendschappelijke relatie is.

We hopen met elkaar een brede, multiculturele en gastvrije Unie te zijn!

Sinds 3 jaar organiseert de Unie bijeenkomsten voor leiders van migrantengemeenten en betrokkenen vanuit autochtone gemeenten, rondom verschillende thema's, onder de noemer 'Veelkleurigheid vieren, zoeken naar eenheid'. Tot op heden waren dat bijeenkomsten op zaterdag, maar vanaf 2016 gaan we op een iets andere voet verder. We willen namelijk eens per half jaar bij één van de gemeenten op bezoek, op een zondag. Samen te vieren, nieuwe mensen en nieuwe culturen te ontdekken, elkaar te ontmoeten en met elkaar te eten. Het is laagdrempelig en iedereen die wil is welkom!

De eerste keer dat we deze nieuwe vorm willen gaan proberen is op zondagmiddag 13 maart 2016. We gaan op bezoek bij de ICU in Gouda, een jonge, vrolijke gemeenschap rondom Jezus bestaande uit diverse culturen (<http://icugouda.nl>). Het programma wordt later vastgesteld, maar als je het leuk vindt om mee te gaan ben je van harte welkom. Stuur dan even een mailtje naar Hans.riphagen@baptisten.nl, en je krijgt t.z.t. de informatie toegestuurd. We hopen velen van jullie te ontmoeten!

ALGEMENE VERGADERING VRIJDAG 29 APRIL 2016 ARNHEM



Op vrijdag 29 april hopen we in Arnhem de Voorjaars Algemene Vergadering te houden in het kerkgebouw De Kandelaar. Het is een bijzondere bijeenkomst waarin we afscheid zullen nemen van onze zendingen Hans en Aisha Oosterloo. In diezelfde week vindt, op een steenworp afstand, in

het gebouw van Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem de Jaarvergadering van de European Baptist Mission International (EBMI) plaats. Op vrijdagavond 29 april is een gezamenlijke viering van de Algemene Vergadering met de EBMI. Halverwege maart ontvangen de secretarissen van de gemeenten de uitnodiging voor de Algemene Vergadering.

Op de agenda staan de Voortgang Unie – ABC-gemeenten, Voorstel Baptist House, presentatie nieuw deel in de Baptisticareeks, het Beleidsplan 2016-2020 en het Jaarverslag van de Unie

Agenda Unie-	
2016	
13 maart	Bezoek ICU, gemeenschap van diverse culturen, Gouda
16 maart	Module veranderingkunde
10 april	Seminariumzondag voor de Baptistengemeenten
29 april	Voorjaars Algemene Vergadering – Arnhem
20 november	Seminariumzondag voor de Baptistengemeenten
2017	
19 maart	Seminariumzondag voor de Baptistengemeenten http://
12 november	Seminariumzondag voor de Baptistengemeenten http://tiny.cc/seminariumzondagen2017

Gastvrij Amersfoort Passion-stad 2016

The Passion, 24 maart 2016, 20.30 uur, live bij EO-KRO op NPO 1

De zesde editie van The Passion vindt plaats in Amersfoort. De stad zal op 24 maart 2016 het decor vormen voor de eigentijdse muzikale vertelling van het paasverhaal. Tijdens de live-uitzending zal de gebruikelijke processie worden gehouden, waarbij ruim duizend deelnemers met het verlichte kruis naar het hoofdpodium lopen. De gemeente Amersfoort vindt het een eer dit bijzondere event te ontvangen.

Burgemeester Bolsius: "Het is voor Amersfoort een enorme uitdaging om dit grote live-event in de stad te ontvangen. Miljoenen mensen bekijken de vertelling thuis, terwijl tienduizenden naar de stad komen om het van dichtbij mee te maken. Ook voor veel Amersfoorters is het een unieke gebeurtenis in hun eigen stad."

Geloofsgemeenschappen

The Passion vertelt over het lijden, sterven én opstaan van Jezus. Arjan Lock, directeur van de EO legt uit waarom de keuze op de Keistad is gevallen: "Amersfoort is een mooie stad en kent een groot aantal geloofsgemeenschappen. Wij vinden het geweldig als al deze verschillende gemeenschappen en kerken aanhaken bij The Passion. Op die manier wordt het paasverhaal breed gedragen en verteld."

Prachtig decor

The Passion is een samenwerking van de omroepen EO en KRO en wordt geproduceerd door Eye2Eye Media. Taco Rijssemus, mediadirecteur van de KRO-NCRV, licht toe: "The Passion maakt het paasverhaal voor elke Nederlander weer toegankelijk. Wij geloven dat dat nog steeds belangrijk is. Ik ben ervan overtuigd dat de stad Amersfoort een prachtig decor vormt voor The Passion."

Vluchtelingen

Voor Amersfoort is 2016 ook het jaar waarin de toestroom en opvang van vele vluchtelingen uit België tijdens de eerste wereldoorlog wordt herdacht. In de uitvoering van The Passion worden verwijzingen naar deze gebeurtenis opgenomen, waardoor dit voor Amersfoort op een mooie manier bij elkaar komt.



Tajines in Wereldwinkel Drachten

Sinds mensenheugenis wordt over de hele wereld gekookt in een kleipot. De tajines, gemaakt van klei, vindt haar oorsprong in Marokko. De keuken in Marokko heeft zich in de geschiedenis ontwikkeld vanuit rondtrekkende Berbers en Arabieren. De tajine is een oude kookpan, afkomstig uit Noord-Afrika. De klei die de warmte goed vasthoudt, zorgt ervoor dat de gerechten gelijkmatig sudderend gaar worden. Importeur Teranga, wat het Sengalese lokale woord voor 'Welkom' is en wat voor grote gastvrijheid staat, heeft als doel export en verkoop van handgemaakte producten van kleine kansarme producenten in Senegal, Marokko, Filippijnen en Vietnam te bevorderen. Ze importeren zowel authentieke producten, als producten naar eigen ontwerp. Dient u een lekker gerecht op in een mooie, kleurige tajine, dan is het feest op tafel. Wereldwinkel Drachten verkoopt het speciale receptenboekje 'Koken met de tajine'. Bovendien kunt u in de wereldwinkel terecht voor couscous.

In de maand maart ontvangt u 15% korting op alle tajines.

Internationale Vrouwendag

Op dinsdag 8 maart a.s. is het weer de jaarlijks terugkerende internationale Vrouwendag. Elk jaar staat deze dag in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Wereldwinkel Drachten doet hier graag mee om de aandacht te vestigen op vrouwen die wereldwijd strijdbaar zijn in hun rechten voor een eerlijk loon. Van 5 t/m 8 maart a.s. ontvangt u 15% korting op de vrouwenbeelden. Wij heten u graag welkom.

Wereldwinkel Drachten

Zuidkade 62

info@wereldwinkeldrachten.nl

www.drachten.wereldwinkels.nl

Tity Wouda-de Vries

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'
periode maart/april 2016

Datum	ouderling van dienst	deurdienst
13 maart	Cor van Waveren	Gré Boonstra
20 maart	Froukje Vellema	Gré/Jan Bos
25 maart	Rients de Vries	Tineke de Groot
27 maart	Wimmy Hofhuis	Froukje Vellema
3 april	Cor van Waveren	Wimmy Hofhuis
10 april	Froukje Vellema	Willem Schra
17 april	Rients de Vries	Gré/Jan Bos
24 april	Wimmy Hofhuis	Froukje Vellema
1 mei	Cor van Waveren	Willem Schra
8 mei	Froukje Vellema	Tineke de Groot

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 0512-382870

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	organist	bloemen	koffie
13 mrt	Cor	Bert	Tineke	Arie	Gré Boonstra	Rients
20 mrt	Joke	Bert	Tineke	Henk	Eitty Koster	Joke
25 mrt	Hans	Bert	Tineke	Arie	Ella Germeraad	nvt
27 mrt	Cor	Bert	Tineke	Henk	Jantsje Schra	Cor
3 apr	Joke	Bert	Tineke	Arie	Eitty Koster	Rients
10 apr	Hans	Bert	Tineke	Henk	Ella Germeraad	Hans
17 apr	Cor	Bert	Tineke	Arie	Jantsje Schra	Cor
24 apr	Joke	Bert	Tineke	Henk	Eitty Koster	Joke
1 mei	Hans	Bert	Tineke	Arie	Ella Germeraad	Hans
8 mei	Cor	Bert	Tineke	Henk	Jantsje Schra	Rients

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
13 mrt	10.00	Piet Brongers	UNIE	korte vergadering
14 mrt	14.30	VCK		
17 mrt	14.30	JVV		
19 mrt	18.30	40 dagen treffen		Broodmaaltijd en viering Uiterlijk 20.30 uur afgelopen
20 mrt	10.00	Hans Baas	UNIE	
25 mrt	19.30	Piet Brongers		Goede vrijdagviering
27 mrt	10.00	Bert Wijchers	Paasdankoffer	Paasviering
3 apr	10.00	Anne Dijkstra	UNIE	geen avondmaal
10 apr	10.00	Wout Huizing	Elimzending	gesprek na de dienst
11 apr	14.30	VCK		
17 apr	10.00	Carla van Weelie	UNIE	
21 apr	14.30	JVV		
24 apr	10.00	Bert Wijchers	UNIE	
1 mei	10.00	Ger Booy	UNIE	Viering H.A.
8 mei	10.00	Robert Jan Nijland	Dana	
9 mei	14.30	VCK		