



'De Schakel'



Nr. 6 november/december 2015 jaargang 46

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers
Voorzitter: 0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli
coördinator 06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- H. Hofhuis
coördinator 0512 524836
j.hofhuis3@upcmail.nl

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van januari/februari 2016 inleveren
voor 10 januari 2016 bij de redactie.

Advent 2015: 'nu daget in het Oosten....!'

Toen ik even aan advent dacht, kwam bij mij vanzelf dat oude adventsliedje naar boven.

En dan, ja dan voel je in één keer de ironie van de tekst, gelet op de betekenis ervan voor vandaag.

Hoezo wordt het dag in het Oosten?

Hoezo is daarvandaan het nieuwe licht te verwachten?

Het enige dat daar nu vandaan komt is toch wel chaos, onmacht, ellende, en voor velen ook een dreiging als het om de toekomst gaat en de eigen rust...

Het zorgt er in elk geval voor dat ik iets minder vanzelfsprekend dit lied ga zingen.

Er moet eerst heel wat gebeuren, voordat uit het Oosten vandaan het licht van de nieuwe dag gaat komen. Dan zal er toch eerst vrede moeten zijn. Dan zal er toch een einde moeten komen aan de machtsstrijd van de verschillende volkeren en dictators.

Het maakt mij onrustig van binnen.

Aan de ene kant het gevoel, ik kan hier niets aan doen, anderen (die meer in te brengen hebben) moeten er maar wat aan doen. Iets van berusting: het gaat toch zoals het gaat...

Aan de andere kant laat het mij niet los met de vraag, waar ik zelf sta, en wat mijn bijdrage aan de wereld van vandaag is.

Wat is de betekenis van het verhaal van God, van Jezus en van de Heilige Geest, of heeft dat verhaal niets te maken met wat er heel concreet in de wereld gebeurt?

Dan zou het geloof een vertoning zijn, met misschien alleen maar betekenis voor mensen binnen in de kerk en niet daarbuiten.

En toch, als ik eraan denk, dat Jezus het verhaal van de profeten uit het Oude Testament heeft opgepakt in het vertrouwen, dat dat verhaal uiteindelijk vervuld zal worden in het Vrederijk van God, en dat Hij ook zelf in dat verhaal gestapt is en ondanks alle duisternis in die tijd en het krachtenspel van de verschillende partijen en machten volgehouden heeft, zelfs door zijn eigen lijden heen...

Dan betekent het voor mij, dat dat verhaal de moeite waard blijft:

Om te lezen, maar ook om daarin vertrouwen te hebben, en misschien wel zoveel, dat ik dat verhaal tot werkelijkheid kan laten worden door er zelf in te stappen.

Niet vanzelfsprekend maar wel de route aflegend van mensen, die erin geloofd hebben en die vervolgens ook hebben laten zien, dat het wat betekend heeft, ook al gebeuren er zulke nare dingen in het leven.

Voor mij zijn flitsen van dat verhaal zichtbaar geworden in het luisteren naar mensen, die het moeilijk hebben, mensen die kwetsbaar zijn, of af en toe ook

naar mijn eigen kwetsbare kant.

Ik heb gezien, waar en hoe dat geloof kracht gegeven heeft.

Zoveel kracht, dat de verhalen van God als liederen te zingen zijn.

Zo zou ook het verhaal van advent in liederen tot leven kunnen komen. Niet ondanks, ook niet dankzij, maar gewoon te midden van de wereld zoals die er nu voor staat!

Liedereren die klinken over de geschiedenis en de gebeurtenissen van de wereld heen en ons steeds weer bepalen bij wat er wel en niet toe doet, van de ander maar ook van onszelf.

Misschien moeten we net zolang het lied 'nu daget in het oosten' zingen, totdat we er ook zelf vertrouwen in krijgen om mensen tegemoet te komen, te ontmoeten en het dan ook zelf mee te maken. Dat er dan ook echt licht gaat schijnen...

Op een wonderlijke manier, niet alleen in de lucht als natuurverschijnsel van de zon, die opkomt, maar ook herkenbaar als licht en blijdschap te midden van de mensenstroom die nu nog in verdriet, ellende en dreiging vanuit het oosten op ons afkomt.

Het lied krijgt zo een andere betekenis:

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal

De duisternis gaat wijken
van d'eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten,
begroeten 't morgenrood

De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus 't eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Een goede adventstijd toegewenst!
Piet Brongers

Van het Dagelijks Bestuur

Nieuw gemeenteseizoen. We zijn inmiddels het nieuwe gemeenteseizoen begonnen. Geen startzondag dit jaar. Wel het gevoel, dat we kunnen voortborduren op het thema van het vorige seizoen: 'vragenderwijs zoeken naar een weg om te gaan'. Als gemeente, maar ook in ons geloofsdelen. Het komende seizoen willen we verder gaan met het aandacht geven aan het zoeken en vragen binnen het geloof en ook binnen de bijbelse verhalen. Niet om verdwaald te raken, maar om vastigheden te zoeken als ondergrond voor ons leven. Zoekend ook om misschien op een andere manier naar vragen en antwoorden te kijken. Het vanzelfsprekende opnieuw in handen nemen.

Daarbij past ook om, om ons heen te kijken naar andere kerken, met name ook naar de Doopsgezinde gemeente. Als Db hebben we al een ontmoeting gehad met het DB van de Doopsgezinde gemeente. We hebben op een vrijblijvende manier elkaar bevraagd en vastgesteld, dat er veel overeenkomsten zijn in ons beider gemeente-zijn. Ook wat leeftijden betreft zijn we aan elkaar gewaagd. Zo hebben we op zondag 27 september jl een gezamenlijke dienst gehad van de Grote Kerk, de Doopsgezinde gemeente en Elim (de 'centrumkerken') op vredeszondag. Vervolgens werd vastgesteld, dat dit naar meer smaakt. Niet om samen te gaan, maar wel om meer samenwerking te zoeken.

Ondertussen heeft er een gigantische verbouwing plaatsgevonden van de kerkzaal. Onder leiding van Roel Vochtelo, met een geweldige inzet van een paar vrijwilligers uit onze gemeente, en verder met medewerking van een aantal professionele bedrijven. Alles is onderhanden genomen. Hier en daar een compromis, maar uiteindelijk een kerkzaal, waarin we proberen vorm te geven aan ons gemeente-zijn. Op zondag 1 november jl hebben we de zaal in gebruik genomen en werden we bepaald bij elementen van ons gemeente-zijn. Via verhalen over de kleuren van de regenboog, die uitwaaierden om uitdrukking te geven aan veelkleurigheid, vanuit het geheim van de bron. Via het verhaal van Kruis, dat ook gezien kan worden tegen de achtergrond van de veelkleurigheid, en via het verhaal van de duif, die vanaf Noach betekenis heeft gekregen als wegwijzer voor anderen naar vrede en als teken van Gods Geest, die de ander opzoekt. De plaatjes kunnen mooier, maar het verhaal staat...!

De jaarvergadering is uitgesteld in verband met alle drukke werkzaamheden en zal nu plaatsvinden op dinsdag 24 november a.s. De stukken zult u op tijd ontvangen. Een van de voorstellen is om de aanvangstijd van de kerkdienst te verzetten van 9.30 uur naar 10.00 uur. Dit o.a. in de verwachting, dat het voor mensen buiten Drachten, maar misschien ook voor mensen, die

9.30 uur te vroeg vinden aantrekkelijker is om naar de kerk te gaan. Op de gemeentevergadering van voor de vakantie heeft een meerderheid van de aanwezigen al aangegeven daarvoor te voelen.

Zonder werkgroep is het organiseren van bijzondere bijeenkomsten mede afhankelijk van vrijwilligers, die bereid zijn om daaraan mee te werken. Bert Wijchers en Piet Brongers willen graag (eventueel met ieder, die daar aan mee wil doen) de rode draad bewaken door na te gaan welke activiteiten ook het komende seizoen de moeite waard zijn om in Elim plaats te vinden. Zij zullen mensen ad hoc benaderen om hun medewerking te vragen. Daarin kunnen we ook laten zien, hoe we gemeente willen en kunnen zijn...
En als je ideeën hebt, laat je horen....

De adventsperiode zal in het teken staan van Gods boodschap aan mensen in situaties, die uitzichtloos lijken. Geïnspireerd door een project van 'op de Bonnefooi'.

Zonder veel poespas de verhalen volgend van de evangeliën. Misschien wel heel actueel in ons zoeken naar perspectief voor anderen (o.a. vluchtelingenstroom), maar ook voor ons zelf.

We nodigen u uit om het mee te maken en het mee vorm te geven.

Adventtreffen. Graag willen we ook aandacht vragen voor het maken van kerstattenties en voor de gezelligheid van het Adventstreffen op donderdag 10 december a.s. vanaf 18.30 uur.

Raad van kerken. De Raad van Kerken is inmiddels officieel opgeheven. In plaats daarvan is er een Platform van Kerken van Smalingerland opgericht. Donderdag 29 oktober was de eerste vergadering, waarin ook duidelijk werd, dat een groot aantal kerken in Smalingerland aangegeven hebben lid te willen zijn.

Uniezaken. Op de komende AV op 20 november a.s. in Ede komt opnieuw het oorstel van de unieraad m.b.t. het vervolg op de fusieplannen aan de orde. De unieraad wil weten, hoe de gemeenten ten opzichte van de plannen staan... Voor ons gevoel een poging om via de achterdeur toch weer goedkeuring te krijgen voor een verder samengaan, via het vaststellen van een geloofsbelijdenis als grondslag. We zullen zien.

Als u dit leest is de thema-avond 'geloven? Daar heb ik de kerk niet meer voor nodig...!' van 3 november j.l. al achter de rug. Het bezoek viel tegen. Van de mensen, die we wilden bereiken was maar een enkeling gekomen. Wel was het een goede avond, waarop wij in gesprek met ds. Henk Leegte bepaald werden bij ons gemeente-zijn en de manier waarop wij onszelf als 'hartelijke gemeente' zouden kunnen presenteren. Maar wel op zoek naar waar

wij goed in zijn, en waarin wij ons onderscheiden van andere kerken. Op zich wisten we dit al, maar het was goed om daar opnieuw bij bepaald te worden door 'iemand van buiten'. Bovendien werd duidelijk, dat het niet vanzelfsprekend is om dat te kunnen communiceren. Er zullen veel mensen zijn, die al wat ouder zijn en die wat zouden kunnen beleven aan ons gemeente-zijn, wanneer we niet een te close groepje worden. Maar hoe kun je ze bereiken, als er geen goed communicatiemiddel is. Onze website, die de laatste tijd nog meer bezocht wordt, biedt misschien mogelijkheden.

Verder zal op 15 november a.s. een bijzondere dienst zijn, waarin voortgeborduurd wordt op de thema-avond. We zullen dan ook kunnen genieten van het bijzondere fluitspel van Willem Lindeman, die ook inhoudelijk zijn medewerking aan deze dienst wil verlenen.

Namens het Db: Piet Brongers

Bijzondere bijeenkomsten

Zondag 15 november a.s

Themadienst o l v Bert Wijchers en Piet Brongers,
als vervolg op de thema-avond van 3 november.

Willem Lindeman zal met zijn fluit(en) aanwezig zijn om de dienst muzikaal te omlijsten en ook een bijdrage leveren aan de inhoud.

Even een paar foto's van de verbouwing en het resultaat:



...

Harde werkers en Roel, die symbolisch het kruis draagt



Aan de schoonmaak



Het resultaat met de symbolen van Veelkleurigheid, het Kruis en de Duif, als opstapje naar het verhaal van Elim...



De eerste dienst

Nieuws van de Unie



Unie – Algemene Vergadering

De stukken voor de Algemene Vergadering op 20 november 2015 in Baptisten-gemeente Ede Op Doortocht, zijn op woensdag 7 oktober digitaal naar de gemeenten, voorgangers, emeriti en gremia verzonden.

Wilt u meer weten over de Algemene Vergadering of wilt u de stukken doornemen? U kunt dit vinden via: <http://baptisten.nl/av2015-02>.

N.B. Je kunt je bij Cor van Waveren aangeven, als je afgevaardigde van onze gemeente zou willen zijn.

Unie – Stand noodhulpactie bootvluchtelingen en Nepal

Op 3 september startte de Unie van Baptistengemeenten de noodhulpactie voor bootvluchtelingen. Op dit moment is al ruim € 8000 opgehaald. We willen alle gevers hier hartelijk voor bedanken.

Het is de bedoeling dat dit geld bestemd wordt voor een project van de organisatie Mediterranean Hope (<http://www.mediterraneanhope.wordpress.com/>).

Italiaanse Baptisten zijn verbonden aan deze organisatie. Actuele informatie vindt u op onze website zodra de informatie voorhanden is.

Nepal

Vijf maanden geleden deed de Unie een oproep voor noodhulp na de zware aardbeving in Nepal. De gemeenten hebben hier ruimhartig voor gegeven. De gemeenten hebben het royale bedrag van € 31.000 bijeengebracht. Dit wordt ingezet voor de meest kwetsbare mensen in het Dhading district, waar 5 lokale gemeenschappen worden geholpen, met in totaal zo'n 7200 huishoudens.

Uit het land

Op 15 november a.s. vindt een radiokerkdienst plaats vanuit de Baptistengemeenten Hengelo 't Venster en Hengelo Centrum. In deze dienst gaat ds. Gerry de Vries voor. Het thema van deze dienst is Verlangen. Waar verlangen we naar, waar dromen we van?

Radio 5, 19.30 uur



Voor het EO-programma **Bakkie Troost** komt de redactie graag in contact met mensen die recent of langer geleden een dierbare zijn verloren en daarover willen vertellen.

In het programma vertellen bekende en onbekende Nederlanders over een overleden partner, vriend(in) of familielid. Wie was het? Hoe beleeft u de periode na het overlijden? Waar vindt u troost in? Speelt geloof een rol in uw verhaal, en zo ja, op welke manier?

We hopen dat de gesprekken de kijker hoop en troost bieden, juist doordat onze gasten vertellen over hoe zij zijn verder gegaan na het overlijden van een dierbare.

Afleveringen zijn terug te kijken op www.eo.nl/bakkietroost.

Bent u geïnteresseerd of hebt u nog vragen? Neem dan per mail contact op: bakkietroost@eo.nl





Sieraden november 2015

In de maand november staan de sieraden centraal in Wereldwinkel Drachten.

De inkoopgroep heeft ervoor gezorgd dat er weer een mooie voorraad sieraden aanwezig is: o.a. handgemaakte zilveren ringen uit Nepal en India die een staaltje van puur vakmanschap laten zien. De ontwerpen zijn afgestemd op de trends van de Europese markt en voorzien van een officieel keurmerk.

En dan de mooie kettingen, gemaakt van materialen wat voor handen is uit de omgeving: o.a. steen, glas en hout. Voor het opbergen van de sieraden hebben we prachtige sieradendozen uit Sri Lanka. Zij zijn gemaakt door Lakmini Design, wat betekent "Kracht van het land". Maar natuurlijk hebben wij in onze winkel nog veel meer te bieden. Daarom brengen wij iedere maand andere producten onder de aandacht zodat deze wisselend in de schijnwerpers staan. Mocht u de komende maanden nog een cadeau zoeken, kies dan eens voor een product met het fairtrade keurmerk, want zo draag je direct bij aan eerlijke handel. Je kiest met fairtrade namelijk niet alleen voor goede producten, je weet ook dat de organisaties er een eerlijke prijs voor hebben gekregen. Met fairtrade kies je dus voor een ander en voor je zelf. In de maand november krijgt u 15% korting op de sieraden

Wereldwinkel Drachten

Zuidkade 62

info@wereldwinkeldrachten.nl

www.drachten.wereldwinkels.nl

Tity Wouda – de Vries

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de
'deurdienst'
Periode nov/dec. 2015

datum	ouderling van dienst	deurdienst
8 nov	Willem Schra	Tineke de Groot
15 nov	Rients de Vries	Gré Boonstra
22 nov	Wimmy Hofhuis	Gré Bos
29 nov	Cor van Waveren	Froukje Vellema
6 dec	Froukje Vellema	Wimmy Hofhuis
13 dec	Rients de Vries	Tineke de Groot
20 dec	Wimmy Hofhuis	Joke Admiraal
25 dec	Cor van Waveren	Gré Boonstra
27 dec	Froukje Vellema	Gré Bos
1 jan	n.v.t.	n.v.t.
3 jan	Rients de Vries	Froukje Vellema
10 jan	Wimmy Hofhuis	Tineke de Groot

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 0512-382870

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	organist	bloemen	koffie
8 nov	Hans	Bert	Tineke	Arie	Ella Germeraad	Hans
15 nov	Cor	Bert	Tineke	Arie	Gré Boonstra	Cor
22 nov	Joke	Bert	Tineke	Arie	Jantsje Schra	Rients
29 nov	Hans	Bert	Tineke	Arie	Etty Koster	Hans
6 dec	Joke	Bert	Tineke	Arie	Ella Germeraad	Joke
13 dec	Hans	Bert	Tineke	Henk	Gré Boonstra	Rients
20 dec	Cor	Bert	Tineke	Henk	Jantsje Schra	Cor
25 dec	Joke	Bert	Tineke	Arie/Henk	n.v.t	Joke
27 dec	Hans	Bert	Tineke	Arie/Henk	Etty Koster	Hans
1 jan	Joke	n.v.t	nvt	Henk	n.v.t	Joke
3 jan	Hans	Bert	Tineke	Arie	Ella Germeraad	Rients
10 jan	Cor	Bert	Tineke	Henk	Gré Boonstra	Cor

Datum	tijd	Spreker/activiteit	Collecte	Bijzonderheden
8 nov	9.30	Ds. Wout Huizing	Bijzonder doel	
10 nov	19.30	D b vergadering		
15 nov	9.30	Ds. Bert Wijchers Ds. Piet Brongers	UNIE	Thema-dienst m m v Willem Lindeman, fluit
19 nov	14.30	JVV		
22 nov	9.30	Br. Ger Booy	UNIE	Eeuwigheidszondag
24 nov	19.30	Jaarvergadering		
29 nov	9.30	Ds. Harry Nobbe	Kerstpakketten	Eerste advent
6 dec	9.30	Ds. Bert Wijchers	UNIE	Tweede advent + H.A.
10 dec	18.30	Adventstreffen		
13 dec	9.30	Ds. Piet Kingma	ElimZending	Derde advent
14 dec	16.00	VCK		Kerstviering
17 dec	14.30	JVV		
20 dec	9.30	Br. Arie Liebe	UNIE	Vierde advent
25 dec	9.30	Ds. Piet Brongers	1e coll. kerstgave 2e coll. Onkosten	Kerstviering
27 dec	9.30	Ds. Bert Wijchers Ds. Piet Brongers	UNIE	Oudjaarsviering
1 jan	vanaf 10.30		n.v.t.	Nieuwjaarsreceptie
3 jan	9.30	Ds. Bert Wijchers	UNIE	H.A.
4 jan	14.30	VCK		
10 jan	9.30	Br. Dick de Jong		
17 jan	9.30	Ds. Piet Brongers		M.m.v het Vissercollectief