



'De Schakel'



**Nr. 4 juli/augustus 2015 jaargang 46**

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM  
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers  
Voorzitter: 0512- 515731  
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli  
coördinator 06 43225488  
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres De Lange Jacht 38  
9244 HP Beetsterzwaag  
0512 382870  
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren  
De Lange Jacht 38  
9244 HP Beetsterzwaag  
0512 382870  
Baptisten Gemeente Elim  
Postbank NL32 INGB 0003 8892 41  
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- H. Hofhuis  
coördinator 0512 524836  
j.hofhuis3@upcmail.nl

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers  
Marne 22/A  
9204 BE Drachten  
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot  
taffetiny@12move.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van juli/augustus 2015 inleveren  
voor 6 september 2015 bij de redactie.

## Worden wie je bent...

Op de tv was op een gegeven ogenblik een filmpje te zien, waarbij de volgende tekst te horen was:

Wat is talent?

Het zit in een ieder van ons.

Iedereen heeft dat ene vlammetje.

Het maakt ons tot wie we zijn....

Wie je bent is niet bepaald door waar je vandaan komt,  
maar door waar je naar toe gaat...

Ik had meteen de associatie met iets van het geloof, bijvoorbeeld het vlammetje van Pinksteren. Maar ook het beroep doen op het jezelf mogen zijn, niet op je tenen hoeven te lopen, niet net te doen alsof. Of te streven naar iets hogers. Dat je ophoudt om niet tevreden te zijn met jezelf, niet te accepteren, dat je bepaalde dingen niet kunt.

Ik vond het een mooie boodschap voor mensen, die steeds naar anderen kijken, en zich in allerlei bochten wringen om zich anders voor te doen dan ze zijn, om hun best te doen meer en beter te zijn dan zichzelf.

Worden wie je bent is dan eigenlijk een bewust worden van waar je mee bezig bent. Dat het niet helpt om een ander te worden dan jezelf. De ontdekking, dat je het moet doen met wat je hebt, en dat dat ook kan!

Worden wie je bent veronderstelt haast, dat je door nogal wat invloeden niet meer jezelf bent, of niet meer precies weet wie je bent en wat je mogelijkheden van leven zijn.

Misschien teveel onder invloed van je opvoeding, of van je omgeving.

Te weinig gevoel van eigen waarde.

Dan wordt het tot een terug komen bij jezelf: je bent immers ook geboren als jezelf met een eigen naam!

Niet voor niets heeft Jezus het erover om weer te worden als een kind.

Dat betekent, dat je op zich geboren bent als wie je bent, maar dat je opgevoed wordt om in de wereld je te kunnen handhaven door middel van wapens en maskers, en het recht van de sterkste, met hand of mond. We voeden onze kinderen op tot volwassene, die stand kan houden in deze wereld. Maar voordat je het weet gaat het alleen om de buitenkant en wordt de binnenkant op die manier zo beschermd, dat je er bijna niets meer van kunt zien. Anderen niet, maar jezelf misschien ook niet.

Worden wie je bent, dat kan alleen als je door krijgt dat je dan eerder een product bent van de wetten en regels van je omgeving, dan dat je opgroeit en tot bloei komt met wie je zelf bent.

Worden wie je eigenlijk al bent, dan moet je toch door alles heen ontdekken, dat je de moeite van het leven waard bent.

Daarvoor heb je de ander nodig. Als die dat laat merken, dan kom je misschien zover, dat je je ogen voor jezelf durft te openen om het ook zelf te zien.

Gelukkig hebben we daar het verhaal van het geloof.

Want, wat mij betreft, is dat het grondverhaal van God, die tegen ons zegt: 'ik vind jou de moeite waard om er te zijn, zoals je bent. Wees jezelf en laat dat zien in de richting van de ander. Ga op pad, ontmoet mensen en ontdek niet alleen wie zij zijn en wat zij te bieden hebben, maar kijk gaandeweg ook steeds naar je zelf. Dan komt het moment vanzelf.

Worden wie je bent: een prachtige slogan en tekst om op voort te borduren...!

Ja, en dan komt de koude douche: het is een reclamefilmje voor een uitzendbureau.

Met dezelfde verleiding, dat zij je wel zullen begeleiden onderweg, niet alleen om te kijken wat jij in huis hebt om te doen, maar ook hoe zij van jou kunnen profiteren!

Neem tijd voor jezelf, juist misschien in de komende periode, waarin het voor veel mensen een tijd van rust en bijkomen is, of je nu op pad gaat, of dat je thuis moet blijven.

Met hartelijke groet,  
Piet Brongers

## Van het Dagelijks Bestuur

Voor het komende seizoen zijn de volgende uitgangspunten besproken op de gemeentevergadering van 25 juni jl. Ze zullen verder praktisch uitgewerkt worden door Bert Wijchers en Piet Brongers en leidraad zijn voor onze activiteiten:

- Als Elim moeten we ervoor zorgen, dat we bekend worden met wat we te bieden hebben.
- We moeten ons vooral richten op mensen, waarvan we het gevoel hebben, dat ze behoefte hebben aan authentieke verhalen en gesprekken. Mensen met vragen als: 'hoe kun je vandaag nog authentiek geloven?' We denken daarbij toch wel in de eerste plaats aan 50+ers en aan mensen, die na jaren zich afgezet te hebben tegen de kerk, toch bepaalde vragen weer tegenkomen in het leven. Dat wil niet zeggen, dat we alleen maar kijken naar een bepaalde leeftijdsgroep. Uiteindelijk gaat het om de aandacht voor de thema's die relevant zijn.
- We denken aan twee avonden (c q activiteiten) per jaar. Gericht op thema's waarvan we weten, dat daar geloofsvragen over zijn. We proberen dat te koppelen aan kerkdiensten en/of andere activiteiten om zo doende meer contact en binding te krijgen.
- Daarnaast willen we geregeld mensen uitnodigen in de diensten, mensen die wat te melden hebben, en daar ook op een authentieke manier over kunnen spreken, of daarover bevraagd kunnen worden.
- regelmaat in bijzondere diensten. Bijv. 1x in de zoveel tijd mensen die wat te bieden hebben (zoals Anne Woudwijk) en 1 x in de zoveel tijd lastige geloofsvragen.
- wat de geloofsinhoud betreft kunnen we ons ook richten op 'je kunt er ook anders tegenaan kijken'. In Trouw stond een artikel over Ds. Piet Schelling. Hij heeft een boekje geschreven over hoe je tegen moeilijke teksten uit de Bijbel kunt aankijken. Hij zal in februari 2016 samen met ons een thema-avond invullen, inclusief een aantal voorbereidende activiteiten.
- Het woord 'omdenken' valt, oftewel het leren of proberen anders te denken en te kijken naar geloof en leven.
- Daarbij zullen we zeker ook naar onze P R moeten kijken. We hoeven niet op onze tenen te staan om van alles te doen, maar wat we doen zou wel meer zichtbaar mogen zijn.
- Wat dat betreft zou de samenhang tussen inhoud van Elim en vormgeving in termen van gebouw (plannen voor vernieuwing) heel mooi op elkaar kunnen aansluiten.
- We zouden onszelf meer zichtbaar kunnen maken door bijvoorbeeld op het voorplein van de kerk een beeld van Anne Woudwijk te plaatsen. Hij heeft aangeboden om het beeld te maken met het poppetje, dat

een eigen geluid en een eigen licht op zijn rug heeft, en dat voor een deur staat met twee gezichten (vertrouwenwekkend en angstwekkend). We zien het als symbolisch voor mensen, die een kerk zouden willen binnengaan, of zelfs voor mensen, die in aanraking komen met het geloof. Het onthullen (op zijn vroegst volgend jaar) zou een goede gelegenheid kunnen zijn om mensen even te bepalen bij Elim.

- We denken aan kleine verbeteringen (cq versterkende suggesties):
- De begintijd van de kerkdiensten op zondag zouden we misschien moeten bijstellen om meer mensen van ver de gelegenheid te geven om de diensten te bezoeken: van 9.30 naar 10.00 uur.  
Op de vergadering werd hierop meteen al heel enthousiast gereageerd. Dit zal eventueel als voorstel op een volgende gemeentevergadering besproken en beslist moeten worden.  
Koffiedrinken na de dienst zouden we wat meer inhoud kunnen geven, bijv. brieven van A.I. daar schrijven, maar dat zou ook kunnen met het versturen van kaarten naar mensen.
- Ook nagaan, hoe we als Elim een podium kunnen bieden voor mensen, die kunst of iets dergelijks te bieden hebben (expositie, bijv. Jan Ketelaar, gecombineerd met kerkdienst)
- Iets anders is: de weg van contact en samenwerking met andere (verwante) kerken. Daarbij valt te vermelden, dat de kerkenraad van de doopsgezinde gemeente aangegeven heeft hierover vrijblijvend met ons Db te willen spreken. Ook is door het DB. in principe afgesproken om samen met de Grote Kerk en de doopsgezinde kerk (de zg. 'centrum'-kerken van Drachten) een gemeenschappelijke dienst te hebben, onder onze leiding. Dit zal zijn op zondag 27 september a.s. (vredeszondag). De gemeentevergadering heeft dit voorgenomen besluit met algemene stemmen bekrachtigd.

Naast bovenstaand verhaal, dat met instemming en aanbeveling besproken is op de gemeentevergadering is het ook goed te noemen, dat Roel Vochteloo aan de hand van tekeningen heeft laten zien hoe ons gebouw van binnen gerenoveerd en vernieuwd kan worden, op grond van de vragen (soms klachten) en behoeftes van onze gemeente.

O.a. grotere ontvangstruimte en garderobe, meer opbergruimte (dit alles onder de galerij), een lager podium, een gemoderniseerde achterwand, en een verbeterde akoestiek. De plannen zijn zodanig, dat ze uitgevoerd kunnen worden binnen de financiële ruimte van de gemeente, zonder een beroep te hoeven doen op extra financiële bijdragen van de gemeenteleden en vrienden (hoewel die natuurlijk wel welkom zijn). Op die voorwaarde heeft de vergadering haar fiat gegeven aan Roel om de regie te hebben in het verbouwingsproces, gebruik makend van wat gemeenteleden daarbij te bieden hebben, in woord en in daad. Hij kan er dus mee aan de slag!

Juni 2015

Een verrassend druk bezochte gemeentevergadering



## Zomer ontmoetingsdiensten

### 12 juli – 16 augustus Zomer ontmoetingsdiensten

Ook dit jaar vinden in de zomerperiode weer laagdrempelige bijeenkomsten plaats, die in het teken staan van ontmoeting, samen delen, en elkaar bemoedigen. Het gaat daarbij dan niet zozeer om de preek of een strakke liturgie, maar wel om een samenzijn, dat de moeite waard is. Voor de invulling van de diensten worden geen mensen van buitenaf gevraagd: ze worden door ons zelf ingevuld. Ook zal er niet automatisch gebruik gemaakt worden van de beamer. Indien nodig, zullen daar aparte afspraken over gemaakt moeten worden met Bert ter Heide, Tineke de Groot of Piet Brongers (indien ze beschikbaar zijn).

NB. De diensten worden deze keer gewoon in de kerkzaal gehouden. Dit in verband met de daar aanwezige ringleiding. Wel is er sprake van een andere, meer ongedwongen stijl, met tafeltjes voor de koffie.

We beginnen met koffie en ontmoeting, om 9.30 uur  
Vervolgens is er ruimte voor liederen, gebed, het samen delen en bezinning/  
bemoediging, onder leiding van één of meer gemeenteleden, die zich daarvoor hebben aangemeld.  
Wanneer je informatie hebt, die belangrijk is om te delen kan dat rechtstreeks,  
maar ook in contact met de ouderling van dienst (zie rooster deurdienst)

Het programma ziet er als volgt uit:

Datum	leiding/invulling	ouderling van dienst
12 juli	Piet Brongers	Rients de Vries
19 juli	Br. Jan Bos	Froukje Vellema
26 juli	Br. Robert Jan Nijland	Willem Schra
2 aug	Br. Ger Booy	Wimmy Hofhuis (geen avondmaal!)
9 aug	Br. Cor van Waveren	Rients de Vries
16 aug	Zr. Ella Germeraad	Cor van Waveren

[Vanaf 23 augustus](#) is er weer sprake van een gewone kerkdienst in de kerkzaal.



## Nieuws uit de Unie



Deze keer alleen een gedeelte van het verslag van de AV dat betrekking heeft op het proces van Samensmelting:

### Unie-ABC proces bijgestuurd door AV

Tijdens de Algemene Vergadering, die op 30 mei jl werd gehouden in Sneek, stond een voorstel op de agenda over de identiteit en geloofsgrondslag. Vooraf bleek al, dat gemeenten intensief met dit onderwerp bezig waren, want er kwam een amendement binnen en op het laatste moment nog een motie van orde. Die motie van orde van de gemeente Utrecht-Silo was er op gericht het proces een jaar stil te leggen voor bezinning, maar daar ging de AV niet in mee. Maar het amendement van Emmen-De Bron werd wel aangenomen: daarin wordt de tekst over identiteit en geloofsgrondslag flink ingekort, met als uitgangspunt dat de verdere uitwerking desgewenst door gemeenten zelf kan worden gedaan.

Zowel in de ochtend als middag kwam het onderwerp 'Unie-ABC' aan de orde. De bespreking werd geopend door Fokke Kooistra namens de stuurgroep, die vertelde over historie en achtergronden van de gesprekken met de ABC en de droom daarbij, om samen gestalte te geven aan het evangelie. Op een vorige AV was afgesproken eerst nog een voorstel te bespreken over de geloofsbelijdenis, alvorens de tweede fase van onderzoek te starten. Op de AV werden door afgevaardigden nog verschillende overwegingen toegelicht, variërend van 'dit past niet bij ons' tot 'er staat niets verkeerd in'. Uiteindelijk koos de AV voor de tekst, zoals die stond in het amendement van de gemeente Emmen-De Bron. Dat leidde er toe, dat het oorspronkelijke voorstel niet meer aan de orde hoefde te komen, waarna de Unieraad besloot om ook het voorstel over de tweede fase van onderzoek Unie-ABC in te trekken. Er moet nu eerst overleg worden gevoerd met het ABC-bestuur over de ontstane situatie, omdat onze AV nu heeft gekozen voor een andere invulling van de tekst over grondslag en geloofsbelijdenis, terwijl de ledenvergadering van de ABC heeft ingestemd met de tekst van het oorspronkelijke voorstel.

Bert Middelkamp

PS Onze gemeente was vertegenwoordigd door Br. Roel Vochtelo en Br. Henk Gritter.

Zij waren heel opgelucht en blij met de gang van zaken. Het was ook de ervaring, dat niet alleen de grote gemeenten een stem hebben, maar ook kleinere gemeenten, wanneer ze die stem ook goed gebruiken. En dat hebben ze gedaan! We zullen zien hoe het verder gaat.

## Melkpakken

Hallo allemaal,

Zoals verschillende mensen weten spaar ik melkpakken, dit is i.v.m. een melkpakken bootrace die wij (de band One Choice) gaan doen volgend jaar juni in Zeewolde voor VEJO kampus.

Maar aangezien het regelement is aangescherpt moeten we meer melkpakken hebben dan dat we in eerste instantie hadden uitgerekend. In dit geval moeten het ook daadwerkelijk melk pakken zijn, dus geen karnemelk, vla of pap maar echt melk pakken.

En het liefst pakken van 7cm bij 7cm en 20 cm hoog. Zoals de berekening nu is hebben we nog ongeveer 2000 melkpakken nodig.

Dan komt nu mijn vraag zouden jullie, je familie, burens, vrienden, etc. melkpakken willen sparen.

Bij voorbaat hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,  
Bert. & One Choice.



Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'  
Periode juli/aug 2015

datum	ouderling van dienst	deurdienst
5 juli	Cor van Waveren	Wimmy Hofhuis
12 juli	Rients de Vries	Joke Admiraal
19 juli	Froukje Vellema	Tineke de Groot
26 juli	Willem Schra	Froukje Vellema
2 aug	Wimmy Hofhuis	Gré Boonstra
9 aug	Rients de Vries	Gré Bos
16 aug	Cor van Waveren	Willem Schra
23 aug	Froukje Vellema	Joke Admiraal
30 aug	Willem Schra	Wimmy Hofhuis
6 sept	Rients de Vries	Froukje Vellema
13 sept	Wimmy Hofhuis	Tineke de Groot

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : [penningmeester@elimdrachten.nl](mailto:penningmeester@elimdrachten.nl) of 0512-382870

Piet: [piet.brongers@hetnet.nl](mailto:piet.brongers@hetnet.nl) of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	organist	bloemen	koffie
5 juli	Hans	Bert	Tineke	Arie	Etty Koster	Hans
12 juli	Willem	Bert	nvt	Henk	Jantsje Schra	Joke
19 juli	Willem	Bert	nvt	Henk	Gré Boonstra	Rients
26 juli	Joke	Bert	nvt	Henk	Jantsje Shra	Joke
2 aug	Willem	Bert	nvt	Henk	Etty Koster	Rients
9 aug	Joke	Bert	nvt	Arie	Ella Germeraad	Joke
16 aug	Cor	Bert	nvt	Arie	Gré Boonstra	Cor
23 aug	Willem	Bert	Tineke	Henk	Jantsje Schra	Rients
30 aug	Joke	Bert	Bert	Arie	Etty Koster	Joke
6 sept	Hans	Bert	Ank	Henk	Ella Germeraad	Hans
13 sept	Cor	Bert	Tineke	Hans V.	Gré Boonstra	Cor

## Agenda

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZON
-------	------	--------------------	----------	--------

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
5 juli	9.30	Ds. Bert Wijchers	UNIE	H.A.
12 juli	9.30	Ds. Piet Brongers	UNIE	Zomerontmoetings- dienst
19 juli	9.30	Br. Jan Bos	Bloemen- groet	Zomerontmoetings- dienst
26 juli	9.30	Br. Robert Jan Nijland	UNIE	Zomerontmoetings- dienst
2 aug	9.30	Br. Ger Booy	UNIE	Zomerontmoetings- dienst Geen H.A
9 aug	9.30	Br. Cor van Waveren	UNIE	Zomerontmoetings- dienst
16 aug	9.30	Zr. Ella Germeraad	Bloemen- groet	Zomerontmoetings- dienst
23 aug	9.30	Ds. Arjan Noordhoek	UNIE	
30 aug	9.30	Br. Arie Liebe	UNIE	
6 sept	9.30	Ds. Piet Brongers	Elimzending	H.A.
13 sept	9.30	Br. Robert Jan Nijland	UNIE	