



'De Schakel'



Nr. 1 januari/februari 2015 jaargang 46

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers
Voorzitter: 0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli
coördinator 06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
Baptisten Gemeente Elim
Postbank NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- H. Hofhuis
coördinator 0512 524836
j.hofhuis3@upcmail.nl

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@12move.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van maart/april 2015 inleveren voor
1 maart 2015 bij de redactie

Stellenderwijs en/of vragenderwijs

Met heel ons hebben en houden, onze ups en downs, onze ins en outs, ons lief en leed, in alle wirwar van ons bestaan, zijn wij als mensen op zoek naar antwoorden naar het hoe en waarom van dat bestaan, op zoek naar duidelijkheid en houvast en veiligheid, uitstijgend boven het alledaagse, zoals b.v. verwoord in het lied:

"Ik ben mens onder velen, Heer
En steeds op zoek naar de waarheid, Heer
En steeds op zoek naar de liefde, Heer
En steeds op zoek naar de eenheid, Heer
O, geef mij kracht!"

Als vanzelf komen we dan ook uit bij ons jaarthema: Stellenderwijs en/of vragenderwijs.

We willen zekerheden, zijn op zoek naar het mysterie van het leven.

"Waartoe zijn wij op aarde?"

In beide benaderingen is er evenveel behoefte aan balans, rust en harmonie, zodat het leven in al haar bonte hoedanigheid de moeite waard is.

Maar de weg erheen ligt in de verschillende benadering:

Stellige mensen denken te weten, hoe alles in elkaar steekt en ontlene daaraan houvast en zekerheden en vaak niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen.

Zij geven twijfel geen kans.

Vragende mensen zijn zoekers, onderzoekers en hebben ruimte nodig, laten twijfel toe.

Toch krijgen beide benaderingen evenveel kansen om op een eigen manier in vertrouwen en overgave te leven.

Dat is mijn stellige overtuiging, hoewel ik bij de vragers hoor en daar heel gelukkig mee ben.

Om dat voor ons allemaal duidelijk te duiden, vond ik bemoedigende en rustgevende woorden uit een boekje van de Nikola Gemeente in Utrecht: "Hart onder woorden".

U bent de samenhang van wat wij als fragmenten en incidenten zien.

U bent de samenklank die losse klanken weeft tot een akkoord en tonen rijgt tot melodie.

U bent de rode draad in duizenden verhalen-van mond tot mond, van hart tot hart-

U bent het groot verband dat al die druppels vormt tot zeeën en rivieren

U bent het Vuur dat blijft als duizend vlammen na een korte gloed verloren gaan in kou en duisternis.

U bent dat Strijdlid in ons hart dat duizend keer wordt overstemd, maar niet verstomt!

Zo kunnen wij met vertrouwen 2015 ingaan en antwoorden:

Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

Ella Germeraad

Van het Dagelijks Bestuur

- Een nieuw jaar: wat zal het ons als gemeente 'Elim' brengen?

We kijken met een goed gevoel naar de afgelopen periode: adventsproject, kerstviering en de aandacht voor oud- en nieuwjaar.

We hebben weer ervaren, dat we als gemeente samen onderweg zijn, in zowel de aandacht en de troost, als in het genieten en inspireren van elkaar. Zo willen we ook graag het nieuwe jaar tegemoet treden: in een vertrouwen, dat we in ons samenzijn, niet alleen zijn, maar daarin ook de aanwezigheid en de nabijheid van onze Heer ervaren.

- Uitwerking waardierend gemeenteopbouwwerk.

Op onze jaarvergadering hebben we ons in drie groepen gebogen over activiteiten, die passen bij ons gemeente-zijn, en waarvan we overtuigd zijn dat ze ook voor meer mensen van betekenis zouden kunnen zijn. Daarbij willen we ons niet in alle mogelijke bochten wringen, maar met wat we zijn proberen wat meer laagdrempelig naar buiten te treden. Dat leverde drie soorten activiteiten op, die we ook heel concreet dit jaar willen uitvoeren:

1. een bijzondere kerkdienst met een bijzondere persoon, waarbij we vragenderwijs verkennen hoe hij/zij het geloof in het proces van het leven ervaren heeft en vorm gegeven heeft.
2. Een bijzondere thema-avond (een beetje op de manier van de thema-avond, die we gehad hebben met Marinus vd Berg), maar dan gericht op een actueel thema met betrekking tot de geloofsbeleving.
3. Een bijzondere activiteit in onze kerk, waarbij mensen uit

Smallingerland een podium geboden wordt om te laten zien wat ze te bieden hebben. Bijvoorbeeld een avond, waarin gedichten over geloof en leven voorgedragen zouden kunnen worden.

Bert Wijchers en Piet Brongers zullen, mede in overleg met Robert Jan, nagaan hoe bovengenoemde activiteiten verder voorbereid en uitgewerkt kunnen worden. De jaarvergadering was op zichzelf al inspirerend genoeg.

- **Doopdienst**

U leest het goed: we zullen een doopdienst hebben in onze gemeente, en als het kan zal dat op zondag 15 februari a.s. plaatsvinden. Farshid en Melina hebben gevraagd, of ze in onze gemeente gedoopt konden worden. Op de jaarvergadering hebben we afgesproken, dat ze de gewone weg zullen volgen: via een bezoek van het pastoraat, via het voorstellen aan de gemeente. Misschien dat deze gebeurtenis een aanleiding is om stil te staan bij de betekenis van de doop, als een manier waarop je 'ja' zegt tegen het geloof en daarin bevestiging ontvangt te midden van de gemeente.

- **Ondersteuning persoonlijke projecten**

Naar aanleiding van vragen en behoeften van verschillende mensen om heel gericht ondersteuning te verlenen aan concrete personen en situaties hebben we besloten om daarvoor onze post Elimzending beschikbaar te stellen. Dat betekent, dat iedereen geld zou kunnen storten op de bankrekening van Elim, met de vermelding van 'elimzending', of van de concrete situatie, die men zou willen ondersteunen. Daarnaast kan overleg zijn voor de besteding van de beschikbare gelden.

- **Uniezaken. Unie Bouwstichting**

Het DB heeft contact gehad met de Unie Bouwstichting over de betekenis die de UBS in de toekomst voor de gemeenten van de unie zou kunnen hebben. Daarbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: eigendomsrecht, lening en verzekeringen. Wij hebben aangegeven, dat we de gebouwen graag weer op onze eigen naam willen hebben. We horen nog hoe alles zich verder ontwikkelt. Verdere info over overige uniezaken kunt u elders in de Schakel vinden.

Ik wens ons een goed jaar.

Namens het Db: Piet Brongers

Bijzondere diensten in de komende tijd

Zondag 18 januari a.s. Gospeldienst, mmv het Vissercollectief

Thema: *'vasthouden en loslaten'*

Het wordt een zeer gevarieerde dienst, waarin van alles te beleven is: met bijdragen van verschillende mensen uit de Vissers- en de Brongers-familie.

Bovenal wordt het feestelijk vanwege de begeleiding door het Vissercollectief, onder leiding van Hans Visser.

Het is de moeite waard om mensen uit te nodigen, met name hen, die binding hebben of hebben gehad met Elim.

Feest van herkenning, maar ook van verrassing!

Het begint om 9.30 uur.

Zondag 15 februari a.s. Doopdienst, 9.30 uur

Heel bijzonder is het om na zoveel jaren een doopdienst te hebben in Elim.

Wij proberen als gemeente te laten zien wat de doop kan betekenen voor mensen, om daarin zichtbaar te maken wat ze geloven.

Het wordt een dienst met een bijzonder karakter, omdat hierin ook door de gemeente getoond wordt wat de boodschap van God is: ieder mens is welkom in Gods rijk en dus ook in onze gemeente!

De moeite waard om mee te maken en om uit te dragen...

Kort verslag van de thema-avond op 4 november 2014
onder leiding van Piet Brongers ,m.m.v. Marinus van de Berg.

Thema: "Vaarwel mama, morgen ben jij mijn kind"

Er waren in totaal ongeveer 50 gasten en de sfeer was goed.
De kerk was prachtig sfeervol ingericht, en bij binnenkomst werden de gasten welkom geheten met een kopje koffie en thee met wat lekkers erbij.

Piet had een mooie inleiding, en na het 'zoemen' kreeg Marinus het woord. Hij wist op een prettige en indrukwekkende manier de onderwerpen die naar boven kwamen onder woorden te brengen met vooral veel voorbeelden uit de praktijk. Hij deed dit op een integere en respectvolle manier. Juist omdat er heel wat mensen in de zaal zaten die dichtbij of rondom een geliefde staan die lijden aan dementie, zowel in de beginfase als in de eindfase.

Er was vooral aandacht voor de naasten. Hij liet inzien dat er geen antwoorden zijn op vragen van hoe je hier mee om moet gaan. Heeft iemand een vader die lijdt aan dementie en die heeft 5 kinderen, dan zijn er 5 verschillende vaders. "En... iedereen heeft gelijk", aldus Marinus. Daarom is luisteren misschien wel het allerbelangrijkste. Je kunt wel als gezonde mensen afspraken maken hoe je op een bepaald moment al afscheid kunt nemen van de mens die de mens was, om daarmee het laatste stukje van het leven meer betekenis te geven. Volgens Marinus werkt dit niet in de praktijk, is dit té theoretisch. Hij heeft met 40 jaar ervaring als pastor ervaren dat dit in de praktijk niet werkt. Het gaat om Al die verschillen die er zijn, Al die gevoelens en geschiedenissen die mee spelen. Dan kun je alleen maar stil zijn en luisteren naar elkaar. Verhalen delen over wat degene die lijdt betekend heeft etc. Dit kan heel gevoelig liggen, want hoe open kan en durft iemand te zijn? We denken vaak dat we veel weten van de ander, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. De angst die er mag zijn. Het lijden wat gedeeld wordt herkennen en erkennen.

Er waren ook mensen die geen problemen hadden rondom de dementie van hun moeder. Zij gingen iedere week met vreugde naar haar toe. Kwamen thuis in haar wereld en genoten van de mens zoals zij nu was. Het is fijn wanneer het je lukt om de zieke niet meer krampachtig in jouw leven te willen betrekken, maar om in de wereld van de zieke te stappen.

Het is goed dat er groepen ontstaan waar lotgenotencontacten zijn. Er was iemand die zijn vrouw die lijdt aan dementie, jarenlang heeft verzorgd. Ook nu nog gaat hij 4x per week naar haar toe in het verpleeghuis. Zij weet niets meer en herkent hem zelfs niet meer. Er is nu een nieuwe liefde in zijn leven gekomen en hij vroeg zich af, of dit ethisch wel verantwoord was. Uiteindelijk heeft hij gekozen om naast de verzorging van zijn vrouw, de liefde in zijn leven toe te laten. En hij is er blij mee, heeft er vrede mee. Hij vertelde hoe belangrijk de lotgenotengroep voor hem was, en hoe belangrijk vriendschap is. Op de vraag

van Marinus hoe hij zijn vrouw nu zag en hoe uiteindelijk het afscheid zal zijn als ze komt te overlijden, antwoordde hij "als een lief klein kind waar ik van hou". Maar hij heeft haar in het jarenlange proces los kunnen laten als gelijkwaardige partner. Mocht zij komen te overlijden dan zal er opnieuw afscheid zijn van de vrouw waarmee hij getrouwd was. Zal er opnieuw gerouwd worden. Maar weet hij ook dat het leven voor hem open ligt. Waar hij met een goed gevoel op terug mag kijken en mee verder mag gaan.

Het was voor mij een goede avond. Een avond waar je weer bepaald wordt bij de kwetsbaarheid van een mens. En hoe belangrijk luisteren, en erkenning krijgen is. Waar je al tastend op zoek bent naar een manier waarop je de ander tegemoet treedt. Zonder oordeel, en voorzichtig luisterend naar de ander.

Ria Liebe-Ravelli

Herrinneringen aan het adventstreffen



Verslag van het zendingsproject van Margriet Heddema

Lusaka, december 2014

Lieve allemaal,

Vannacht lag ik te denken hoe fijn ik het vind, dat jullie in Pniël (Heerenveen) het nu al jaren voor elkaar krijgen om de school van Dorothy (Mercy Ministries) te ondersteunen. Geweldig hoe jullie allerlei activiteiten organiseren en zo ook zelf actief zijn, om haar (en mij) hier te bemoedigen. Ik las net mijn brief van vorig jaar, en daar schreef ik dat het soms moeilijk is om 'vol te houden', ook voor Dorothy. En dus ben ik blij nu te kunnen schrijven, dat ik weer een energieke Dorothy zie die vriendelijk lachend te vinden is bij de school.



Dorothy links, Sydonia rechts. Over Sydonia heb ik nog nooit geschreven, maar vorig jaar met de presentatie over wat er allemaal bij Mercy Ministries gebeurt, vertelde ze over haar bezoeken, aan de mensen thuis, waar dan ook 'onze' HEPS (waar een gezonde, krachtige brei van gemaakt wordt) aan mensen wordt gegeven. Ze schijnt ook veel bij het kliniekje in de buurt te zijn, daar kan ze gemakkelijk zien welke mensen in nood zijn. Sydonia wil

ook graag lakens en dekens. Het staat op mijn plan om een keer met haar mee te gaan, zodat ik jullie iets meer kan vertellen. Ook al woon ik hier al jaren, toch is het voor ons erg moeilijk voor te stellen hoe de mensen hier eigenlijk wonen. En waarschijnlijk moeten zij lachen om alles dat ik niet weet.

De jongens dragen hier een zak HEPS de school binnen. Ze vinden het geweldig om te laten zien hoe sterk ze zijn!

Soms zeg ik tegen Dorothy dat ze niet zoveel hooi op haar vork moet nemen, en zich zou moeten concentreren op de school. Als ze me dan vertelt waarom ze zo'n compassie heeft voor wat er zoal gebeurt in de wijk, dan begrijp ik beter waarom er altijd een andere nood is. Ik heb jullie een jaar of 2 geleden verteld

over Margret, een gehandicapt meisje (mevrouw), dat met zoveel plezier naar de school kwam. Nu komt ze al een poosje niet meer, wat blijkt? De ouders hebben haar uitgehuwelijkt. Dorothy was haar tegen gekomen in de wijk, vies en onverzorgd. De ouders hebben het altijd een te grote zorg gevonden om een





gehandicapt meisje te hebben, en hadden al eens gezegd dat ze haar liever, net als haar tweelingzus, gelijk bij de geboorte verloren hadden. Dorothy wil erg graag een opvanghuis voor mentaal zwak begaafde meisjes als Margret. En langzaam wordt er aan dat plan gewerkt, aan de andere kant van Lusaka heeft ze al grond, en daar moet het gaan gebeuren als er weer financiën komen. Dit jaar is daar een put gegraven. Voor die-

gene van jullie die Toms schoenen ook zo lekker aangenaam vinden (wel duur), maar het is dus echt waar: Er gaat een paar naar Afrika, voor elk paar schoenen dat verkocht wordt.

De kinderen hier ontvangen nu al een paar jaar de schoenen, allemaal zwart. Praktische 'kleur', en ze zijn er o zo trots op.

De meiden van mijn hoogste naaiklas maakten dit jaar weer poppen, en ze zien er prachtig uit:



Met kerst maakten ze de kerstboompjes. Die onderaan de brief te zien zijn. Ze verdienen weer een aardig centje, en zo beseffen ze ook dat het loont om goed werk te leveren.

Hellen, het meisje links op de foto, kwam als een erg verlegen meisje in mijn klas. Het bleek dat ze stotterde, en daarom niet zo durfde te praten. Wat fijn haar te zien opbloeien. Nu op de foto, een mooie glimlach. Ze deed o zo haar



best op het naaien. In het begin was het verschrikkelijk, nu heel erg mooi. Voor mij ook bemoedigend dat de meisjes zo veel kunnen leren in mijn klas.

En soms wordt er een zusje meegebracht naar school! (foto rechts) De meisjes van de hoogste klas lagere school hebben hun examen dan al gedaan. Maar komen alleen nog omdat ze de naailessen leuk vinden. Eerst stond ik er wel even van te kijken dat ze broertje of zusje dan soms meenemen, maar de kleine kinderen zijn meestal zo rustig dat het niet een probleem is!



Volgend schooljaar (januari 2015) willen we beginnen met een nieuw leerprogramma op Mercy Ministries. Van verschillende bronnen (o.a. Baptisten gemeente Drachten Elim en onze locale gemeente hier) heb ik geld ontvangen om met het programma te kunnen starten, eerst alleen in de lagere klassen. Alle lesstof en onderwijs zit in een computerprogramma, genaamd 'ISchool'.

Er zijn ontzettend leuke lessen ontwikkeld, waar een derde van de klas met de computer/ 'ZEDUpads' (een soort iPad) werkt, een ander deel schrijft erover, en een ander deel van de klas 'speelt' met het nieuwe concept. Deze lessen zijn zoveel leuker en actiever dan wat er hier normaal gedaan wordt: de leraar voor de klas, de kinderen mogen niks zeggen, en leren heel veel uit het hoofd. Soms merken de leraren niet eens dat de kinderen niet kunnen lezen, omdat ze het hele lesje uit het hoofd kunnen opzeggen. Dat de kinderen ook leren met deze ZEDUpads te werken vind ik geweldig, want dat heeft me al een poosje dwars gezeten: hoe kunnen de kinderen hier nog meekomen in een wereld waar zoveel gecomputeerd is. En nu kunnen ze het dus spelenderwijs leren.

Lieve groeten,
Margriet en familie



Nieuws uit de Unie



Ontwikkelingen huisvesting Uniebureau: deze zomer is de Unie verhuisd van Barneveld naar Amsterdam. Samen met het IBTSC (International Baptist Theological Study Centre) en de EBF (European Baptist Federation), voorheen in Praag, geven we daar gestalte aan het Baptist House. De beoogde definitieve locatie van het Baptist House is de plek van de Herdenkingskerk aan de Postjesweg.

De afgevaardigden van de gemeenten hebben tijdens de AV op 28 november het tijdelijke kantoor aan de Postjesweg kunnen bekijken. Een paar weken later - op 11 december - hebben we de medegebruikers van het gebouw en de buurtgenoten (Franciscaner klooster, moskee en pinkstergemeente) ook uitgenodigd om onze kantoren te bezichtigen en samen te lunchen. Kortom: we zijn blij met de huidige locatie en laten u dat ook graag zien!

Nieuwe projectenfolder Zending en Diaconaat: de projectenfolder van de Unie voor 2015 is klaar. In die folder - en op onze website - vindt u informatie over de zendings- en missionaire projecten, die we als Unie zullen ondersteunen in 2015. Onder deze projecten bevinden zich o.a. twee Nederlandse pioniersplekken, projecten van Hans en Aisha Oosterloo in Sierra Leone en projecten die zich richten op hulp aan vluchtelingen in het Midden-Oosten.

Project van de maand januari: sinds in 2011 de burgeroorlog in Syrië uitbrak zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. De komst van IS in Irak, vanaf 2014 heeft de situatie verslechterd. Naast dat dit één van de grootste humanitaire crises van de afgelopen decennia is, wankelt ook het voortbestaan van de kerk in het Midden-Oosten. Via de Europese Baptisten Federatie (EBF) hebben we goed contact met de Baptisten in Libanon, die belangrijk en goed werk doen onder de Syrische en Irakese vluchtelingen.

Hoop voor Syrische kinderen: kinderen zijn het grootste slachtoffer van de huidige crisis in het Midden-Oosten. Vele duizenden zijn gevlucht, als gevolg van de burgeroorlogen in Syrië en Irak. Ze hebben geen gewone kindertijd gehad: 'zelfs een vierjarige kan alles vertellen over de oorlog.' Bovendien zijn ze op allerlei manieren extra kwetsbaar. Er is dus grote noodzaak voor goede, veilige plaatsen voor deze kinderen. De Libanese Baptisten werken samen met verschillende organisatie om speciale kindvriendelijke plaatsen op te rich-

ten, waar vluchtelingenkinderen ruimte krijgen om te spelen, te groeien en te leren.

Unie-ABC: ontwikkelingen rondom het onderzoek naar een mogelijke samensmelting tussen de Unie van Baptisten Gemeenten en de Alliantie van Baptisten en Camagemeenten (ABC).

In december heeft de stuurgroep vergaderd samen met delegaties van de besturen van de Unie en de ABC. Het was goed om elkaar te zien en te spreken; daardoor leren we elkaar iets beter kennen. Eigenlijk zouden ontmoetingen op meerdere lagen tot stand gebracht kunnen worden: ook tussen lokale gemeenten, tussen voorgangers en tussen medewerkers van beide gemeenschappen. Het vervolgonderzoek wordt wellicht gefaseerd. Er wordt begonnen met huiswerk uit de eerste fase rond identiteit, geloofsbelijdenis en juridische vorm en met deelonderzoek op de terreinen theologisch onderwijs en gemeente-ondersteuning. Dat moet een beeld geven voor de toekomst met een helder financieel kader. Daarna kan verder worden overlegd inzake de invulling van die werkvelden binnen een mogelijke gezamenlijke geloofsgemeenschap. Er wordt in januari al een voorverkenning gestart om de werkgroep-opdrachten goed te kunnen formuleren.

Agenda Unie-activiteiten

18 – 25 januari

Week van gebed voor de eenheid

23 januari

Thema-avond voor penningmeesters en secretarissen

Week van Gebed: 18 – 25 januari 2015

Inleiding: over de Week van Gebed

De Week van Gebed van de Evangelische Alliantie heeft zeer oude wortels. Zij is ontstaan in 1846, zowel internationaal als in Nederland. In dat jaar vond in Londen een internationale conferentie plaats die leidde tot de oprichting van de World Evangelical Fellowship. Vanuit Nederland namen voortrekkers uit de Reveilbeweging zoals Capadose, Da Costa en Groen van Prinsterer deel. Sindsdien organiseren zo'n honderd landen aan het begin van ieder jaar een gebedsweek. De Nederlandse EA startte in 1867; de gebedsweek was vanaf het begin een gezichtsbepalende activiteit.



De [Raad van Kerken in Nederland](#) en de Evangelische Alliantie constateren een groeiende belangstelling voor interkerkelijke gebedsinitiatieven bij lokale kerkgemeenschappen. Daarom hebben beide organisaties in 2007 besloten hun eigen gebedsweken aan het begin van het jaar voortaan beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijke data te kiezen.

Sinds 2009 hebben beide weken ook hetzelfde thema. Hierdoor is het voor plaatselijke kerken en gebedsgroepen makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven.

In de Week van Gebed staat Johannes 4 vers 7 centraal:

Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: 'Geef mij wat te drinken.' Voor de Samaritaanse vrouw was dit het belangrijkste gesprek van haar leven. We bidden en verwachten dat Jezus' woorden ook ons en al die mensen over de hele wereld die de Week van Gebed vieren, nieuw leven zullen geven.



Het materiaal dat EA-EZA en de Raad van Kerken vertaald hebben komt uit Brazilië en helpt gelovigen om een week lang met elkaar na te denken over de ontmoeting met Jezus en met mensen uit andere kerken en gemeenten.

De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden.

Kijk eens op www.biddenvoornederland.nl voor gebedsgroepen/evenementen bij u in de buurt of meld uw eigen gebedsgroep aan.

Landelijke startdienst Week van Gebed

Op 14 januari 2015 wordt in de Portugese Parochiekerk te Amsterdam de landelijke startdienst van de Week van Gebed gehouden. We nodigen u hiervoor van harte uit!

Tijdens de dienst belijden we de eenheid in Jezus Christus met vertegenwoordigers van allerlei nationale en lokale kerken. We zullen min of meer de orde van dienst volgen die door het hele land is verspreid en die uitgangspunt is voor talloze vieringen en bijeenkomsten in de periode van 18 tot en met 25 januari 2015. De viering zelf wordt geleid door pastoor Thiago Hetsen; pater Bernardo verzorgt de overweging en vertegenwoordigers van diverse kerken zullen een gebed uitspreken. De voertaal is Nederlands. Enkele liederen zingen we in het Portugees, omdat het materiaal voor de Week van Gebed gemaakt is door de kerken in Brazilië.

Smelne FM: Ook het Religieuze geluid van Smalingerland!

Te beluisteren via: kabel 96.1/Ether 106.5 / Internet:www.smelnefm.nl.

Een groot gedeelte van de programma's op zondag wordt verzorgd door de mensen van het cluster Religie.

Programma's die allen voor zich en gezamenlijk, de zondag tot een dag willen maken, waarbij de Kerk en de dienst aan de Heer van de Kerk centraal staan.

Zo kunt u 's ochtends luisteren naar veel muziek in "Smelne Zingt" (07.00-09.00) afgewisseld met de 'agenda' van deze week.

Tips voor deze 'agenda' in "Smelne Zingt" kunt u aanleveren via smelne@smelnefm.nl

Aansluitend is er dan een Kerkdienst (09.00-11.00) uit één van de Smalingerlandse kerken.

Waarna de ochtend voor de cluster religie wordt afgesloten met "Een lied in de morgen" (11.00-12.00) een programma met hoofdzakelijk geestelijke muziek.

In de avond beginnen we met orgelmuziek in het programma "Orgelklanken" (18.00-19.00)

Daarna is er een magazineachtig programma "De Nieuwe Week Rond Het Kerkplein" (19.00-20.00) met aandacht voor datgene wat zich binnen de kerken in Smalingerland afspeelt. In dit programma is de 'Agenda van het kerkplein' een vast onderdeel. Tips voor de 'Agenda van het kerkplein' kunt u mailen naar: kerkplein@smelnefm.nl

We sluiten de avond met het religieus verzoekplaten programma "Zondagavondpost" (20.00-22.00)

Indien u tips door wilt geven voor de agenda's, vragen wij u om dit ruim op tijd te doen!

Om al deze programma's te maken en te kunnen blijven maken zijn we op zoek naar vrijwilligers:

- Presentatie - Lijkt het u of jou leuk toe om een programma samen te stellen en- of te presenteren ?
- Techniek - Lijkt het u of jou leuk toe om een kerkdienst uit te zenden en de techniek te doen van diverse programma's ?
- Redactie - voor "De nieuwe Week rond het kerkplein" zijn we dringend op zoek naar een redactiesecretaris/-secretaresse. Voor informatie kunt u bellen met 0512 530406.
- telefoon beantwoorden - Tijdens het verzoekprogramma de Zondagavondpost kunnen de luisteraars tijdens de uitzending naar de studio bellen voor een groet- of verzoek. Lijkt het u of jou leuk toe om de telefoon te beantwoorden ? Kortom lijkt het u wat om samen met ons bezig te zijn met de programma's op de zondag stuur dan een mail (met naam en telefoonnummer) naar: smelne@smelnefm.nl of bel: 0648703988.

Bericht van het Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbel in Gewone Taal is een bestseller: de Bijbel in Gewone Taal is sinds 1 oktober verkrijgbaar. De eerste druk was binnen een week uitverkocht bij uitgever Royal Jongbloed. In de eerste twee weken van oktober stond de nieuwe Bijbel in Nederland op nummer 1 van de bestsellerslijst. De derde druk is in december uitgebracht en daarmee komt de totale oplage in 2014 op 195.000 ex. Volgens Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap, bevestigt de grote vraag naar de Bijbel in Gewone Taal de toegevoegde waarde van deze nieuwe vertaling.

Buitenwerf is uiteraard blij met het succes van de Bijbel in Gewone Taal, maar geeft aan dat het nieuws over de goede verkoopcijfers ook tot een misverstand kan leiden:

'Veel mensen denken: met een boek op 1 in de boekentop tien zul je wel rijk worden! Toch is dat niet zo. Samen met de uitgever (Royal Jongbloed) zorgen we ervoor dat deze Bijbel betaalbaar blijft. De Bijbel in Gewone Taal kost € 28,50. Dat is niet veel voor een boek dat zo dik is, zo zorgvuldig vertaald is, zo mooi gedrukt is. Aan de vertaling zijn deskundige vertalers jarenlang aan het werk geweest. Er is een team van ervaren vertalers nodig om een goede betrouwbare Bijbelvertaling te maken. Het Bijbelgenootschap staat voor kwaliteit, voor het maken van vertalingen vanuit liefde voor de Bijbel, maar zonder theologisch vooringenomen standpunten, vertalingen die in diverse kerken gebruikt kunnen worden. Een dergelijk vertaling is de Nieuwe Bijbelvertaling. En zo'n vertaling is de Bijbel in Gewone taal.'

Online beschikbaar: iedereen kan 30 dagen lang gratis kennismaken met de nieuwe vertaling op debijbel.nl. Na die periode blijft de Bijbel in Gewone Taal via debijbel.nl beschikbaar voor leden van het Nederlands Bijbelgenootschap (bij contributiebedrag vanaf € 25,- per jaar). De Bijbel in Gewone Taal is digitaal verkrijgbaar als app en e-book. Meer informatie is te vinden op:

www.bijbelingewonetaal.nl/producten

Bijbel in Gewone Taal nu ook als app: Lees de Bijbel in Gewone Taal op je mobiel met de Android-app. De app is eenvoudig te bedienen en werkt super snel. De overzichtelijke vormgeving ondersteunt het lezen en het navigeren. De prijs is € 15,99.

De Bijbel in Gewone Taal is de meest leesbare Bijbel die ooit in het Nederlands gemaakt is. Door de duidelijke taal beleef je de Bijbel op een nieuwe manier. Het is taal die je aanspreekt, waardoor de tekst je raakt. Met deze Bijbelapp voor Android lees je de Bijbel in Gewone Taal waar en wanneer je wilt, op je telefoon of tablet en offline!

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

UitFairkoop in Wereldwinkel Drachten

Namens de medewerkers van Wereldwinkel Drachten: een vredig Nieuwjaar toegewenst. Veel klanten hebben het afgelopen jaar onze winkel weer kunnen vinden. In de decembermaand kwamen we zelfs handen tekort. Door de mooie omzet van het afgelopen jaar, hebben de producenten hun levensstandaard kunnen behouden of vergroten. Zoals gewoonlijk, is januari weer de maand van de UitFairkoop. Vanaf 6 januari krijgt u 50% korting op het UitFairkoopassortiment. En u weet: de producenten hebben hun eerlijk loon al gekregen. Wij willen weer graag ruimte creëren voor nieuwe producten, zodat de producenten ook het komend jaar werk houden en kansen krijgen. Een nieuwe importeur, Siddharth Imports importeert bijzondere sieraden en sjaals uit India. Deze importeur ontleent zijn naam aan een prins die later wereldwijd bekend werd onder de naam: Gautama Boeddha. Deze prins werd nooit blootgesteld aan de buitenwereld, tot hij een keer ontsnapte uit het paleis en in de buitenwereld mensen zag die in armoede leefden, ziek en invalide waren. Dit raakte hem diep. Om de weg te vinden naar een beter leven voor alle levende wezens begon hij aan een reis op weg naar verbetering van de arbeidsomstandigheden in de achtergestelde samenleving. Importeur Siddharth is geïnspireerd geraakt door zijn manier van leven en is van mening dat door de keuze van deze naam, hij aan het begin staat van zijn reis. Met de winst die hij maakt, wordt een onderwijsproject in India voor kinderen in weeshuizen gestart. De Indiase ambachtslieden krijgen een eerlijke prijs voor hun producten en de kinderen profiteren mee. In onze wereldwinkel hangen van deze importeur mooie sieraden en sjaals. Kom langs voor de UitFairkoop, maar ook voor al die andere prachtige artikelen.

Wereldwinkel Drachten

Zuidkade 62

info@wereldwinkeldrachten.nl www.drachten.wereldwinkels.nl

Tity Wouda – de Vries

zondag	koster	geluid	beamer	organist	bloemen	koffie
11 jan	Willem	Bert	Tineke	Henk	Jantsje Schra	Rients
18 jan	Joke	Bert	Ank	Hans	Ella Germeraad	Joke
25 jan	Hans	Bert	Tineke	Henk	Etty Koster	Hans
1 febr	Cor	Bert	Ank	Henk	Gré Boonstra	Cor
8 febr	Willem	Bert	Tineke	Arie	Jantsje Schra	Rients
15 febr	Joke	Bert	Ank	Arie	Ella Germeraad	Joke
22 febr	Hans	Bert	Tineke	Henk	Etty Koster	Hans
1 mrt	Cor	Bert	Tineke	Arie	Gré Boonstra	Cor
8 mrt	Willem	Bert	Ank	Henk	Jantsje Schra	Rients

Agenda

datum	tijd	Spreker/activiteit	collecte	Bijzonderheden
11 jan	9.30	Ds. Piet Kingma	Arme kant	
11 jan	20.00	Geloof en leven		Bij Roel en Minke
12 jan	19.45	VCK		Nieuwjaars-Bijeenkomst
15 jan	14.30	JVV		
18 jan	9.30	Ds. Piet Brongers	Vluchtelingen	Gospeldienst mmv het Vissercollectief
25 jan	9.30	Br. Dick de Jong	UNIE	
26 jan	19.45	VCK		
1 feb	9.30	Ds. Piet Kingma	UNIE	Viering H.A.
8 feb	9.30	Ds. Wout Huizing	UNIE	
9 feb	19.45	VCK		
15 feb	9.30	Ds. Piet Brongers Ds. Bert Wijchers	ElimZending	Doopdienst
19 feb	14.30	JVV		
22 feb	9.30	Ds. Dick van Veen	UNIE	
23 feb	19.45	VCK		Jaarvergadering
1 mrt	9.30	Br. Hans Baas	UNIE	Viering H.A.
8 mrt	9.30	Zr. Carla van Weelie	Leergeld	Bijzondere dienst