



'De Schakel'



Nr. 1 januari/februari 2013 jaargang 44

'De beste wensen voor 2013'
'Folle lok en seine'
'Veel heil en zegen'

Haast een beetje aan de late kant om nog even weer terug te komen op onze nieuwjaarswensen. En toch spelen ze door mijn hoofd als ik denk aan het komende jaar. Niet alleen voor mezelf maar ook voor de gemeente, en voor onze samenleving.

Ik houd het eerst maar even heel persoonlijk:

Als ik achtereenvolgens de verschillende zegenspreuken bij langs loop vallen mij toch wel een paar verschillen op:

de eerste spreuk, 'de beste wensen voor 2013', is heel algemeen. Eigenlijk zeg je, dat ieder daar zelf maar bij invult, wat hij het beste vindt. Je valt je daar dus niet een buil aan, maar je doet een beroep op de eigen wensen van mensen en je bevestigt ze daarin. Hoe serieus kun je daar echter in staan, als je bedenkt wat mensen zich zouden (kunnen) wensen... Zou je achter elke wens van de ander willen staan en hem/haar daar eventueel in willen steunen?

De tweede wens, 'folle lok en seine', komt misschien wat dichterbij, of toch ook niet. 'Folle lok', wat bedoelen we daarmee? Is het leven dan een kwestie van geluk hebben, en moeten we maar hopen, dat ons dat geluk toevalt? Of geloven we dat het om meer gaat? We koppelen 'folle lok' aan 'seine' en daarmee bedoelen we natuurlijk, dat alles goed uitpakt. In positieve zin voor degenen om wie het gaat. Met zegen kunnen we dan net zo goed iets materieels bedoelen als ook iets in de sfeer van relatie. Een gevoel van bevestiging van hoe je in het leven staat en van wat je aan het doen bent. We wensen het, maar het blijft toch een beetje in de sfeer van 'geluk hebben'. Heel vaak vertalen we het met de woorden 'als je maar gezond blijft (cq wordt), want gezondheid is alles!' En dat is dan onze hoop.

Kom ik bij **de laatste spreuk: 'veel heil en zegen'**. Het gevoel is er vaak al een beetje uit, omdat de spreuk zo vlot uit je mond komt. Maar de inhoud zegt toch wel veel meer: bij 'heil' gaat het om iets dat te maken heeft met heelheid. Dat er weinig kapot gaat dit jaar, maar ook dat kapotte dingen weer 'heel' zouden kunnen worden. Wanneer dan het woord 'zegen' erop volgt is het meer dan alleen maar geluk hebben. Het gaat een richting uit: van 'helen'. Toepasbaar op ons leven met alles wat erin is, aan kwetsbaarheid, barsten, soms gebrokenheid. Een wens, die, als je hem meent, ook haast niet vrijblijvend kan zijn... Vooral als je je bewust bent van de situatie van de ander.

Maar deze wens kan ook betekenis hebben voor samenleving. Een mogelijkheid om een richting uit te gaan, waarbij sprake is van het helen, heel worden. Zo positief omgaan met kwetsbaarheid en gebrokenheid, dat mensen niet kapot gaan, maar zich heel, en volwaardig mens mogen voelen.

Zo kan het ook betekenis hebben in onze gemeente, als oefenplaats om heelheid te ervaren, maar ook om voorwaarden te scheppen, dat mensen weer heel kunnen zijn. Het evangelie wordt ons aangereikt als blijde boodschap, die ons

de weg wijst naar het 'heil'. Het heel worden, met alles wat we zijn, of wat we aan geschiedenis met ons mee dragen aan gebrokenheid. Mens naar Gods hart, zoals Jezus het ons heeft laten zien in zijn leven van Liefde, die zichzelf niet zoekt. De ruimte waarin ik en ook de ander heelheid mag ervaren. En met die gezindheid ruimte scheppen voor anderen. En vandaaruit ook onze boodschap naar buiten toe...

Drie wensen, niet specifiek beperkt tot het nieuwjaar, die ons bepalen bij de manier waarop we in het leven kunnen staan en ook gericht kunnen zijn naar de ander. De ander, die onze naaste zou kunnen zijn of worden, wanneer wij dat ontdekken en toelaten.

We zijn onderweg, met alles wat we hebben en wat zijn.

***Laat dan mijn hart U toebehoren,
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren,
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.***

Een goed jaar, met heil en zegen, wens ik ons allen toe!

Piet Brongers

Van het Dagelijks Bestuur

- Wij, als DB, scharen ons in de rij van mensen met **goede wensen voor 2013**. Zowel persoonlijk, als ook voor onze gemeente. Dat we maar mogen ervaren, dat onze Heer met ons mee onderweg gaat, dan zal het waarachtig wel gaan!
- **We kijken met een goed gevoel terug op de hele adventsperiode.** Elders in de Schakel vindt u een kort verslag: wat indrukken en plaatjes.
- Wat **de voorkant van de kerk** betreft: de 'voorzettoren' is geplaatst. We hebben al heel wat positieve reacties gehad! En natuurlijk weten we wel, dat het uiteindelijk niet om de buitenkant gaat, maar wij hoeven ons licht toch niet onder de korenmaat te laten staan in Drachten... Elders vindt u ook hiervan een verslag met plaatjes.
- **Interkerkelijk JongerenCentrum.** Er is vanuit de werkgroep Int. Jongerencentrum positief gereageerd op onze wensen en reacties met betrekking tot de mogelijkheid dat het Interkerkelijk Jongerencentrum in ons kerkgebouw gevestigd wordt. Inmiddels zijn er conceptstatuten opgesteld en zal er gekeken worden naar de wijze waarop alles georgani-

seerd wordt en naar de invulling van de activiteiten. Voor ons is van belang, dat ook het interkerkelijk karakter gewaarborgd wordt, zodat wij als gemeente niet geassocieerd kunnen worden met één bepaalde kerk. Eind februari a.s. wordt er een definitief besluit verwacht. Voor die tijd zal er dan een **gemeentevergadering** gehouden moeten worden. U hoort er meer van.

Piet Brongers

NB Bijzondere kerkdiensten

Op nieuwjaarsmorgen werd genoemd, dat het goed is ons bewust te zijn van bijzondere kerkdiensten, waarbij we graag mensen uitnodigen, die daar wat aan zouden kunnen beleven.

Op zich geldt dat natuurlijk voor alle kerkdiensten, maar een bijzondere dienst werkt wel eens drempelverlagend. En maakt het soms gemakkelijker om iemand daarvoor uit te nodigen. Hierbij drie bijzondere diensten:

13 januari 9.30 uur. Gastspreker Ds. Dick van Veen

Ds. Dick van Veen is geestelijk verzorger bij het GGZ in Drenthe, maar ook een theater en toneelman (o.a. bij het openluchtspel in Diever). Hij brengt op een bijzondere manier het verhaal van de verloren zoon. De moeite waard om bij te zijn...

20 januari 9.30 uur. Gospeldienst met medewerking van het Vissercollectief

Op **20 januari a.s.** hopen we weer een gospeldienst te hebben. De vorige keer (nu 5 jaar geleden!) was een groot succes. Vooral ook voor mensen, die vroeger op de jeugdgroepen gezeten hebben. Lieder en teksten uit de gele NBJB bundel, met anekdotes en kanttekeningen. Toen was er al de vraag naar herhaling en een grotere bekendheid, zodat meer mensen uitgenodigd zouden kunnen worden. Bij dezen dus!

10 maart 9.30 uur. Dienst mmv Byzantijns mannenkoor Friesland

Dit is al een jaarlijkse traditie. Goed om het op tijd te weten. Het wordt weer een sfeervolle dienst, onder leiding van Ds. Bert Wijchers.

Impressie van het adventsproject

We kijken terug op een goede adventsperiode, waarbij we via de profeten uitkomen bij het 'licht' van Kerstfeest. Niet als een platgetreden pad, met een verhaal, dat voor de zoveelste keer verteld wordt, maar met een route, die we samen gelopen hebben. Met voorwerpen van vandaag: een kroon, een bezem, babyschoentjes en slingers. En met vragen, die met ons eigen leven te maken hebben. Het beeld van de koning is bijgesteld: niet in de hoogte, op afstand,

maar dichtbij, in ons midden. Het licht is ook niet alleen maar op afstand, zoals toen met de ster, maar ook heel dichtbij in ons eigen leven. Ja, het licht komt te voorschijn, daar waar we het zelf ontdekken. Waar er bij ons 'een licht' opgaat. Dan wordt ons leven verlicht en valt het licht op alles om ons heen. Dit werd ervaren in alle activiteiten: de invulling van de diensten, het adventstreffen en het knutselen, de attenties voor onze ouderen en zieken, het grote aantal voedselpakketten (36!), maar vooral ook door de aanwezigheid van de (klein)kinderen. Op de kerstviering werden de lichtjes van de aanwezigen samen tot één ster geplaatst. Een prachtig beeld van de gemeente!
Hierbij wat plaatjes:

inpakken van kerstattenties



eerste advent: de kroon van de Koning



Vierde advent: deurtje van de kerstlantaarn



het inpakken van de voedselpakketten



eerste kerstdag



kinderen maken een kerststal olv Tineke



Ere zij God'



het boekje en de sinaasappel



De ster van licht...



De zegen met kinderhanden...!



De 'voorzettoren' is klaar en is geplaatst!

Eindelijk is het zover!

Eerst een droom, toen een plan, vervolgens aan het werk, en nu het resultaat: een 'voorzettoren, die zoveel kleur geeft aan het gebouw, dat het Elim daarmee in beeld en in zicht komt in Drachten op de Kaden.

Op **dinsdag 18 december om 10 uur 's morgens** is de toren geplaatst door een grote hijskraan.

Onder het toezicht van enkele toeschouwers, werd het gevaarte van de wagen omhoog gehesen en voorzichtig bovenop de luifel geplaatst aan de voorkant van het kerkgebouw. Er was wel grote belangstelling van de pers: fotografen van de Drachtster Courant, het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant. Hierbij een indruk van het plaatsen:



Voor meer foto's zie www.elimdrachte.nl 'fotoalbums'.

Het mooie van de 'toren' is niet zozeer zijn omvang, als wel zijn uitstraling! Een prachtig glas-in-lood raam, van binnenuit verlicht, laat zien waar Elim voor staat:



*'De veelkleurigheid van de regenboog,
de duif met het takje groen,
de inspiratie van het kruis en
de betrokkenheid op de wereld...'*

N.B. We zijn de firma **Ballast & Bonekamp** uit Groningen dankbaar voor haar inzet en sponsoring met betrekking tot het tot stand komen van dit glas-in-lood raam. De firma **RND bouw** heeft de toren prefab gemaakt en hem ook geplaatst.

Ingestuurd door zr. Gré Boonstra

Het leven is een pelgrimsreis:
morgen is een mysterie,
elke dag heeft een ander antwoord op je gemoed en je leven.
Je wordt diep geraakt door een gesprek,
door het geschreven woord of
door de prediking in de kerk.
Er is ook blijdschap en verwondering,
en vrede met mezelf
en de omgeving waar ik woon.
Zo las ik ergens dit gedicht:

Ontmoeting

*Soms gaat de hemel even voor je open
en glanst een lichtstraal op je pad
Verrast... herken je
die naast je lopen
op reis als jij
en naar de zelfde stad.*

Zo dank ik jullie die naast mij lopen.

Gré



Dialogo Remko en Cor

Beste Cor,

Volgens mij kun je God zoeken en ook vinden in wat heet: 'traditie'.

Als je het hebt over tradities dan denken mensen vaak meteen aan termen als 'ouderwets' en 'behoudend'. Traditie heeft, vooral in kerkelijke zin vaak een negatieve lading. Als je verhalen hoort van gemeentestichters dan is het grootste pluspunt dat zij noemen bij een nieuwe gemeente dat deze niet de zware last van tradities meesleurt, maar frisse nieuwe vormen kan aannemen die bij deze tijd passen.

-Daar wordt snel een denkfout gemaakt. Traditie wordt dat verward met gewoontes. Gewoontes zijn binnen de kerk ingesleten gebruiken die niemand meer wil veranderen (met als argument: zo hebben we het altijd gedaan!). Gewoontes zijn een veilige manier van gemeente-zijn. Niet meer luisteren naar wat de Heilige Geest wil met de gemeente en haar omgeving, maar lekker blijven han-

gen in het bekende. Vaak voelt het goed en lekker, maar is God er al lang niet meer in te vinden.

-Tradities zijn heel wat anders! God werkt door tradities heen. Tradities kunnen een vindplaats van God zijn. Enkele voorbeelden kunnen dat verduidelijken. Neem nu de psalmen. Die worden tegenwoordig vrij makkelijk aan de kant gezet als oubollig en niet meer van deze tijd. Vooral niet als ze gezongen worden. Nu kan ik daarin zover meegaan dat psalm zingen op hele noten in vaak tergend traag tempo inderdaad de nieuwe generaties op geen enkele manier meer aanspreekt. Maar daarmee kunnen we de psalmen niet aan de kant zetten. Denk eens aan bekende artiesten uit deze tijd. Hun muziek wordt, als het hele grote artiesten zijn, misschien 50 jaar gespeeld. Daarna is het echt wel voorbij met de faam. Psalmen worden al duizenden jaren gezongen. Ze werden al gezongen voordat de kerk bestond en worden door de hele geschiedenis van de kerk heen gebruikt om de relatie tussen God en mensen onder woorden te brengen. Iedere keer wanneer je een psalm zingt, plaats je jezelf als gemeente in die rijke geschiedenis.

-Hetzelfde geldt voor de traditie van het avondmaal. Ingesteld door Jezus in de nacht dat Hij gevangen werd genomen en altijd door de kerk in ere gehouden. Bij het vieren van het avondmaal is Jezus niet alleen aanwezig in brood en wijn, maar mag het besef ook komen dat het breken van het brood al 2000 jaar wordt gedaan en nog niets van zijn waarde heeft verloren. Wie avondmaal viert, wordt teruggebracht naar die laatste nacht voor Jezus' sterven, maar wordt tegelijkertijd ook een schakeltje in een lange en goede traditie.

-Waarom sommige tradities sneuvelen is een heel ander onderwerp. Waarom verrichten wij bijvoorbeeld de voetwassing bijna nooit meer bij elkaar terwijl Jezus deze op dezelfde wijze heeft ingesteld als het avondmaal? Het zal wel met gewoontes te maken hebben. Door elkaar de schoenen en sokken uit te trekken en geknield de voeten te wassen, komen we misschien toch iets teveel uit onze veilige zone. Jammer, want juist in zulke confronterende rituelen kan de essentie van wat Jezus ons wilde voordoen zo duidelijk spreken.

Remko Ongersma

Hé, Remko,

Dankjewel voor je woorden over tradities. De geschiedenis draagt inderdaad veel waardevols met zich mee wat soms ook weer uit de belevingswereld verdwijnt. In de volgende Schakel wil ik daar iets over schrijven wat te maken heeft met Pasen. Vandaar dat ik het even bewaar. Ik wil nu ingaan op iets anders ouds wat weer in de belangstelling komt.

-De gedachten buitelen over elkaar. Ik zag op tv Erica op reis: bij een oeroude kerk leefden christelijke kluizenaars in de grotten. Zodra er iemand aankwam, verdwenen ze in de holten en spelonken. Want ze wilden spiritueel in retraite blijven, met God verbonden, zeg maar. Van mij mag het, maar het lijkt mij een wat asociale vorm van christendom.

-Hoe en waar je God zoekt, heeft dus ook te maken met wat je dan hoopt te

vinden. Als je het interessant vindt om uit te vogelen hoe alles in elkaar zit, dan kun je voor natuurkunde kiezen. Of sterrenkunde: waren de goden kosmonauten? Als je graag spirituele ervaringen wilt beleven, dan kun je drugs gebruiken, mediteren of kluizenaar worden. Dan zit je in je comfort-zone, zeg maar. Zelfs als dat niet comfortabel is, zoals sommige heilige mensen in India die er wel heel ongemakkelijke praktijken op nahouden. En daar kun je ook best in blijven zitten. Maar als je in je leven bent vastgelopen en je zoekt (zelf)acceptatie, 'verlossing', genade, dan is dat heel wat anders. (Ik weet eigenlijk niet of ik het zo kort en toch respectvol op kan schrijven.) Als een mens verlossing zoekt, hoeven er geen moeilijke dingen bestudeerd of vreemde capriolen uitgehaald te worden. Dan is het voldoende om te knielen. Voor zover ik het zelf kan snappen, weet ik uit (mijn!) eigen ervaring dat het niet om een lichaamsbeweging gaat, maar om een keuze in je leven. En dat het ook genade is dat het bij mij van binnen tot die keus is gekomen. Hier komen we op de voorzienigheid en de vrije wil. Gomarus, Arminius en Pelagius, ik laat het voor wat het is. In de kerk zingen we over zo'n ervaring in het lied 'Heer wees mijn gids': "totdat ik ernstig bad: wees Gij mijn gids". Het is voor mij altijd weer een hele bemoediging dat ik niet de enige ben die dat zingt. Hahaha.

-Hoewel: ik hoorde van iemand die een boek las: 'Bijbel voor Ongelovigen'. Daarin dacht Abraham dat hij de enige mens was. Zo naïef. Abraham trok al twijfelend door de wereld, hij waagde het erop dat dat de juiste levenswandel was. Hij legde zijn lot als het ware buiten zichzelf, maar ook buiten de afgoden van zijn tijd, bij iets abstracts wat hij God dacht. Dat boek wil ik ook lezen.

-En nu het boek waar ik zelf net in begonnen ben. Quizvraag: probeer jijzelf maar de lijn in mijn denken te vinden langs de trits natuur- en sterrenkunde, spiritualiteit/mystiek en liefde/genade. Dat boek –ik ben er net in begonnen– heet 'Eindeloos Bewustzijn' en is geschreven door cardioloog Pim van Lommel. Het gaat over de verhalen die mensen soms vertellen die een bijna-dood-ervaring (BDE) hebben gehad. Ik moet oppassen, want ik ben nog maar bij het begin. Maar Van Lommel geeft aan dat zijn onderzoek kan leiden tot een heel andere kijk op natuur en leven, inclusief de vrije wil (alweer!). En wat ik in de eerste hoofdstukken las, leidde bij mij tot de uitroep: moet je daar zo'n dik boek over schrijven? Dat wist ik als kind immers al! Dat klinkt misschien vreemd. Maar als klein kind 'wist' ik al dat er iets aan de materie vooraf gaat: In het begin schiep God immers de hemel en de aarde. Ik heb nu nòg niet genoeg denkkracht om mijn gedachtenexperiment van destijds sluitend te maken. Maar ik dacht over God als een soort bromtoon door het heelal, iets wat geen materie was. Misschien heb ik het woord bromtoon later ook wel ergens aan ontleend, hoor. En nu gebruik ik het woord materie, maar als kind dacht ik aan 'alles wat bestaat'. En als voorbeeld dacht ik aan een donkerbruine steen. Misschien verdwijnt die steen wel als God ophoudt hem te bedenken. Bestaat die steen wel echt, op zichzelf? Misschien ervaar ik deze steen alleen maar omdat God mijn ervaring aan deze steen bedenkt? Ik hield deze gedachten voor mezelf, want bij ons moest de radio al uit als de vpro er voor was! En later op de middelbare

school leerde ik over sterrenstelsels en moleculen en electronen. Veel gereformeerde studenten kwamen door de wetenschap in grote geestelijke nood. Ik ook. Want in de kerk hoorde ik altijd andere dingen. Verstand op nul en geloven, dat schreef ik vorige keer. Maar mijn privé-gedachten over God konden gewoon overeind blijven. God was voor mij ook mogelijk als: onmaterieel, buitenbreinse gedachten die alles vulden (zowel buiten en binnen het heelal als buiten en binnen de kleinste deeltjes) en die ook alle materie (inclusief mensen) bedacht hadden'. Nou ja, dat laat zich niet verder uitleggen op een A4-tje. Wat weten wij mensen er immers van! Laat staan ikzelf. Stel je voor dat God per ongeluk het raam open laat staan en alle sterrenstelsels waaien de straat op. Haha.

-Maar wat dan overblijft is een allesomvattende onvoorwaardelijke acceptatie, een liefde die oneindig ver boven alle materie uitsteekt. Omdat die liefde de materie gedacht en daardoor gemaakt heeft. Jou en mij erbij. Inclusief alle zaken – kringlopen, systemen, keuzen, goed en fout, heden en verleden, vrije wil (alweer)- ook die wij als onvolmaakt of overbodig ervaren. Denk maar aan het verhaal van Job. En op zoiets lijkt Van Lommel dus ook uit te komen.

-God zag dat zijn geliefde mensen het o zo moeilijk hadden met het mysterie God. Dat ze hem daarom van zijn mysterie probeerden te ontdoen. Maar daar hielden ze per saldo te weinig aan over. In Jezus werd een deel van God daarom zelf ook materie, mens zoals wij. En Hij 'leerde' ons (opnieuw) dat Hij God ons voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Bijvoorbeeld dat iemand niet gehandicapt is vanwege de 'zonden' van zijn ouders. Dat onze levenslopen met elkaar in verband staan en elkaar beïnvloeden: 'Zo gij wilt dat de mensen u behandelen, behandelt gij hen evenzo'. Dat onze redeneringen, hoe knap ook, niet meer zijn dan dat. En namens God heeft Hij in Zijn dood en opstanding aan ons laten zien dat leven en dood uiteindelijk fasen van het eeuwige of eeuwigheidsleven zijn. En gelukkig: als wij die bromtoon –of wat het mysterie God dan ook maar wel is- te ingewikkeld vinden, mogen we ons God ook voorstellen als een liefdevolle vader die ons onvoorwaardelijk liefheeft. En Jezus als de Zoon van die Vader, die dat 'je voorstellen dat...' mogelijk heeft gemaakt. De Geest mag dan volgens mij dat innerlijke 'weten' zijn, wat je gegeven wordt bij het knielen, bij het ontvangen. Dat is Arminius, Gomarus, Pelagius en vele anderen allemaal op één hoop.

-Nou ja, lees Johannes 1 er maar eens op na. Die kwam een heel eind maar ook hij kwam volgens mij niet helemaal uit zijn woorden. Waarschijnlijk komt die Van Lommel in zijn dikke boek op dezelfde dingen uit. Sluit je niet af voor het mysterie. Dat vind ik machtig interessant. Een mooi boek voor in mijn kerstvakantie-comfort-zone. En nu nog het antwoord op de quizvraag: Zit dit alles niet ook in het verhaal van de Wijzen uit het Oosten? Dat wetenschappers tot aanbidding durven te komen van het mysterie-kind van Gods liefde.

V-lgende keer ga ik verder, daarna mag jij weer. Okay?

Ik wens jou, je gezin en tenminste ook al onze lezers een heel gezegend 2013.

Cor

Nieuws van de Unie



Theologische Vorming

'De pastorale (f)luisteraar': Open Dag Baptisten Seminarium 21 januari 2013

Op **21 januari 2013** a.s. is er een open dag op het Baptisten Seminarium in Barneveld! Wij bieden verschillende leerroutes aan voor studenten van de CHE, Hogeschool Windesheim en via de VU. Ook scholieren die een studie theologie overwegen zijn van harte welkom om kennis te maken met onze mogelijkheden. Docent Wout Huizing zal in een open college stilstaan bij het onderwerp **'de pastorale (f)luisteraar'**. Het betreft een kort college van **16.00 tot 17.30 uur**, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd en een "focusavond" over de Psalmen. Meer gegevens over deze mooie en informatieve dag zijn verkrijgbaar bij Marijn Vlasblom. Zijn gegevens en de mogelijkheid voor aanmelding staan op de www.baptisten.nl.

Baptisten Ouderen Vakantieweek 2013

De datum waarop de volgende vakantieweek wordt gehouden is:

Van 15 juni t/m 22 juni 2013

Door de zeer positieve reacties die we horen uit den lande, verwachten we dat er meerderen zich willen aanmelden. U kunt dat doen bij Fredeshiem, Eiderberg 2

8346 KJ Steenwijk. Telefoon: 0521 535 100

Ook via E-mail info@fredeshiem.nl en nico_schipper39@live.nl

Kosten:

€ 625,00 p.p. op een eenpersoonskamer

€ 555,00 p.p. op een tweepersoonskamer

acht hier niet te lang mee wachten want vol is vol om te kunnen genieten van een heerlijke vakantie in een bosrijke omgeving die ook geschikt is voor gebruikers van een rollator.

In de week wordt naast heerlijk genieten van de rust die bij vakantie hoort ook

aan de volgende activiteiten gedaan: (alles bij de prijs inbegrepen)

- *Dagopening*
 - *Gesprekken*
 - *Gezelschapspelen*
 - *Ontspanningsavond*
 - *Heerlijk eten*
 - *Excursie in een bus*
 - *Zingen*
 - *Wandelen*
 - *Rusten*
- Dagsluiting*

Wij hopen u graag te ontmoeten
Nico Schipper

Gebedspunten, aangedragen door de UNIE

De European Baptist Federation (EBF) vraagt uw gebed voor de Unies in een aantal Oost-Europese landen, zoals Slowakije, Roemenië, Macedonië en Litouwen. Wist u dat de oudste baptistengemeente in Litouwen al sinds 1840 bestaat? Dat is net zo lang als bij ons in Nederland!



De **European Baptist Mission (EBM)** vraagt deze maand aandacht voor het zendingswerk in Equatoriaal Guinee, Sierra Leone, Malawi en Kameroen. Laten we daarbij ook denken aan onze 'eigen' zendingen, Hans en Aisha Oosterloo. Bid om veiligheid voor de zendingen in de diverse landen.



Bij de recente ongeregelde heden in Gaza is een lid van de Gaza Baptist Church, Salem Boulos, omgekomen. Hij was vader van vijf kinderen. Wilt u bidden voor zijn familie en voor de kerk in Gaza?

De **Baptist World Alliance (BWA)** vraagt uw gebed voor de baptistengemeente in Goma, Oost-Congo. De burgeroorlog daar eist veel slachtoffers en tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Bid voor onze broeders en zusters daar en ook dat de BWA in staat is om adequate noodhulp te verlenen.



De Raad van kerken Smallingerland organiseert

**Van 20 tot 26 januari 2013
Week van Gebed
Het thema is
'wandelen met God'**

Christenen uit heel Nederland komen in de week van gebed elke avond samen om te bidden
Ook in Drachten is er elke avond van 19.30 uur tot 20.30 uur een gebedsuur

20 jan. Grote kerk viering door Willem Boorsma en Jan

Spoelstra Raad van kerken

21 jan. Oase Ringweg

22 jan. Arke Flevo

23 jan. Jozua Gemeente

24 jan. Open Thuis gemeente

25 jan. Jozua gemeente

26 jan. Afsluiting van de week van gebed in Grote kerk

Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl of telefonisch contact opnemen met Willem Boorsma wboorsma@openthuis.nl en Aukje Wijma tel 0512-517150 aukjewijma@zonnet.nl

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst' Periode jan/feb 2013

datum	ouderling van dienst	deurdienst
13 jan	Rients de Vries	Joke Admiraal
20 jan	Willem Schra	Gré Boonstra
27 jan	Froukje Vellema	Tineke de Groot
3 feb	Wimmy Hofhuis	Wiebe van der Pol
10 feb	Cor van Waveren	Willem Schra
17 feb	Rients de Vries	Froukje Vellema
24 feb	Willem Schra	Gré Bos
3 mrt	Froukje Vellema	Gré Boonstra
10 mrt	Wimmy Hofhuis	Joke Admiraal

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 0512-382870

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

De oplossing van de kerstpuzzel verschijnt in de volgende Schakel.

KERSTPAKKETTENACTIE

Een groot succes mogen wij het dit jaar wel noemen.

De kerstpakketten voor de minderbedeelden in onze samenleving.

Liefst 36 pakketten werden gemaakt en bezorgt, een record aantal.

Met de aangeleverde goederen, de financiële bijdragen, van zowel privé personen als ook div. Instanties, kon dit mogelijk gemaakt worden.

Dank aan allen voor de bijdragen, en het ook daarin laten zien in de afgelopen kersttijd.

Luitzen Ongersma.....Wietske Harkema.....Cor van Waveren.

Zondag	Koster	Geluid	Beamer	Organist	Bloemen	Koffie
13 jan	Hans	Bert	Bert	Henk	E. Koster	Rients & Joke
20 jan	Cor	Bert	Ank	Hans/Henk	J. Schra	Cor & Henk
27 jan	Joke	Bert	Bert	Henk	E. Germeraad	Joke & Hans
3 feb	Willem	Bert	Piet	Arie	K. Grondsma	Rients & Henk
10 feb	Hans	Bert	Ank	Henk	Gré Boonstra	Hans & Cor
17 feb	Cor	Bert	Bert	Arie	E. Koster	Rients
24 feb	Joke	Bert	Ank	Henk	J. Schra	Joke & Henk
3 mrt	Willem	Bert	Bert	Henk	E. Germeraad	Cor
10 mrt	Hans	Bert	Ank	Arie	K. Grondsma	Hans & Joke

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
13 jan	9.30	Ds. Dick van Veen	UNIE	Bijzondere dienst met bibliodrama
14 jan	19.45	VCK		
17 jan	14.30	JWV		
20 jan	9.30	Ds. Piet Brongers	UNIE	Gospeldienst mmv Hans Vissercollectief
21 jan	vanaf 16.00	Open dag Seminarium		Info: zie Schakel
22 jan	19.30	Werkgroep Elim		Bij Tietje ter Heide
27 jan	9.30	Ds. Remko Ongersma	Zeemanszending	
28 jan	19.45	VCK		
3 feb	9.30	Ds. Bert Wijchers	UNIE	
10 feb	9.30	Zr. Jenneke Span	UNIE	Ook: radio- uitzending Smelne FM
11 feb	19.45	VCK		
17 feb	9.30	Ds. Jan van Weenen	ElimZending	eerste zondag 40 dagen
21 feb	14.30	JWV		
24 feb	9.30	Br. Anne Dijkstra	UNIE	tweede zondag 40 dagen
25 feb	19.45	VCK		
3 mrt	9.30	Ds. Jannes Hofman	UNIE	Derde zondag 40 dagen + H.A.
10 mrt	9.30	Ds. Bert Wijchers	Leergeld	Bijzondere dienst mmv Byzantijns mannenkoor
11 mrt	19.45	VCK		

EMAILADRES de Schakel: schakel@elimdrachten.nl