



'De Schakel'  
ac



**Nr. 2 april/mei jaargang 57**

**Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686**

Dagelijks bestuur  
Voorzitter: Ds. P. Brongers  
0512- 515731  
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg  
coördinator A.C.M. Liebe-Ravelli  
06 43225488  
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres Stinswei 12a  
9269 TE Feanwalden  
Mob. 06-44912841  
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren  
Stinswei 12a  
9269 TE Feanwalden  
Mob. 06-44912841  
Baptisten Gemeente Elim  
NL32 INGB 0003 8892 41  
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw-  
coördinator R. de Vries  
0648137803  
devriesrients@gmail.com

**Maandblad Schakel**

Redactie P. Brongers  
Marne 22/A  
9204 BE Drachten  
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot  
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro Firda Drachten

**Kopij voor de Schakel van juni/juli/aug. 2026 inleveren  
voor donderdag 4 juni 2026 bij de redactie.  
Vorstukje volgens rooster Arie Liebe**

## Vier de vrijheid...?!

Ik denk na over de tekst van het lied van betrokkenheid, dat Melina en Farshid opgegeven hebben: '*vier de vrijheid*', een lied uit de bundel opwekking, dat met veel tromgeroffel gezongen wordt.

Op het eerste gezicht vind ik de tekst heel moeilijk te plaatsen in deze tijd en in deze omstandigheden:

- wat valt er te vieren wanneer de VS Iran en Israël op hetzelfde moment Libanon aan het bombarderen zijn. En dat er dan weer zoveel gewone burgers het slachtoffer zijn.
- wat valt er te vieren als je vanwege oorlogsomstandigheden geen contact kunt hebben met je ouders en familie.
- wat valt er te vieren, als je kijkt naar wat ver verder allemaal in de wereld gebeurt: de oorlog in de Oekraïne wordt al haast gewoon, laat staan wat er allemaal in Afrika gebeurt.

Maar ook de gedachte, dat **wij** hier iets te vieren hebben geeft mij een ongemakkelijk gevoel. De neiging om even niet naar alle ellende verderop te kijken, omdat we ons anders niet zo vrij voelen om te kunnen vieren...

En toch...

En toch hebben Melina en Farshid dit lied opgegeven.

Een lied, dat hen bepaalt bij de basis van het leven. Je zou kunnen zeggen op zoek naar de bron van waaruit er toch perspectief kan zijn voor het leven. Die bron is het verhaal van Jezus, noem het maar gerust het verhaal van Liefde, die niet op zichzelf maar op ons gericht is, met ontferming bewogen. Dan gaat het niet om oplossingen in het groot, maar om de kiem van het leven.

Daar waar het leven begint, daar waar het leven opnieuw kan beginnen: in vertrouwen, zonder angst, omdat er een basis is.

Wij lopen het gevaar bedolven te worden door de bedreigende grote rotsblokken van de wereld, een wereld waar wij geen grote bijdrage aan kunnen leveren. Een wereld, waarin de oorlogen, onderhandelingen en veranderingen eigenlijk altijd in het teken staan van machtsverhoudingen, eigen hachje en gezichtsverlies.

Het zal weer in het klein moeten beginnen, als een mosterdzaadje, ja eigenlijk als gevolg van Iemand die ook in het klein begonnen is met het verkondigen van het Koninkrijk van vrede: Jezus. Er is niet zoveel verschil tussen die tijd en de onze als het gaat om de toestand van de wereld: alleen een verschil in aantal mensen, in de communicatie (wij weten veel meer), en in de middelen (alleen maar erger geworden).

Maar Jezus begon niet in het groot, maar in het klein op de vierkante meter. Daar is het begin van 'leven', daar is ook het begin van 'nieuw leven'.

Dan is het goed om daarbij bepaald te worden: niet als een terugtrekken van deze wereld, in een soort veilige schuilplaats, maar om bepaald te worden bij de grond van ons bestaan, als inspiratiebron voor het leven, om vertrouwen en moed te hebben om op pad te gaan en betekenis te hebben voor mensen op de vierkante meter, die op je pad komen. Stel je voor dat die boodschap en die ervaring als een lopend vuurtje door de wereld zou gaan...

Dan zou het uiteindelijk ook wel eens een groot effect kunnen hebben op de wereld van mensen. Vanaf de bodem en niet vanaf de top.

Te beginnen bij ons zelf, en degenen die op ons pad komen.

Dan valt er wat te vieren...

**Piet Brongers**

## **Van het Dagelijks Bestuur**

Terugkijkend op de afgelopen maanden, kunnen we eigenlijk alleen maar zeggen, dat alles gewoon zijn gangetje gaat. Zondagmorgen toch steeds een constant aantal bezoekers, het voelt als familie. Je wilt misschien wel meer, maar het is ook goed zo.

Als Db hebben we vergaderd en gekeken naar een manier om het besluit op de gemeentevergadering met betrekking tot besteding van onze financiële buffer uit te voeren.

Aangezien niemand zich verder heeft aangemeld om mee te denken in een werkgroep, gaan we ervan uit dat we als DB met een voorstel kunnen komen voor de gemeente.

Op dit ogenblik denken we na over een substantiële bijdrage aan de Stichting Friese Rijders.

We waren onder de indruk van het vele werk van deze stichting met zoveel vrachtwagenchauffeurs als vrijwilligers. Verderop in de Schakel is er een verslag van Omrop Fryslân.

We willen ons nog wat meer oriënteren, contact maken om te zien hoe wij ook een substantiële bijdrage kunnen leveren, bijvoorbeeld met de aanschaf van benodigde apparaten (o.a. aggregaten). Misschien dat er van hen iemand zou kunnen komen om ons wat meer te vertellen.

In de komende maand hebben we twee gezamenlijk diensten met de Doopsgezinde Gemeente.

Op 3 mei a.s. komt de Doopsgezinde Gemeente bij ons in Elim voor een gezamenlijke avondmaalsdienst. Dat is voor het eerst!

Op 24 mei gaan wij op bezoek bij de Doopsgezinde Gemeente: dan is het Pinksteren!

Een fijne gelegenheid om elkaars verschillende talen te verstaan en daarin het werk van de Geest te ervaren.

Ondertussen zijn we heel blij, dat alle activiteiten van de gemeente kunnen plaatsvinden, dankzij de inzet van zoveel vrijwilligers. Het lijkt haast vanzelfsprekend, maar dat is het niet!

Ook zijn we blij, dat Jan Bolt en Rein Ferwerda aangegeven hebben, dat ze graag wel eens wilden meewerken aan onze diensten de piano.

En zo hopen we Hemelvaart en Pinksteren te vieren als feesten, waarbij wij de bevestiging ervaren van God Geest die niet van wijken weet!

**Namens het DB,  
Piet Brongers**

<b>Collecte-opbrengsten januari t/m maart 2026</b>			
<b>Datum</b>	<b>Doel</b>	<b>Bedrag</b>	
4 januari 2026	geen collecte ivm sneeuw	€ -	
11 januari 2026	geen collecte ivm sneeuw	€ -	
18 januari 2026	Soepfiets Leger des Heils	€ 56,00	
25 januari 2026	Soepfiets Leger des Heils	€ 36,50	
1 februari 2026	Gemeente	€ 27,00	
1 februari 2026	Avondmaal	€ 27,05	
8 februari 2026	Umutima zendingsproject	€ 85,00	
15 februari 2026	Soepfiets Leger des Heils	€ 36,20	
22 februari 2026	Umutima zendingsproject	€ 53,70	
1 maart 2026	Gemeente	€ 21,61	
1 maart 2026	Avondmaal	€ 21,61	
8 maart 2026	Soepfiets Leger des Heils	€ 56,50	
15 maart 2026	Umutima zendingsproject	€ 165,50	
22 maart 2026	Leergeld Friesland Oost	€ 39,60	
29 maart 2026	Umutima zendingsproject	€ 37,40	
<b>Totaal</b>		<b>€ 663,67</b>	
Alle gulle gevers: hartelijk dank!			
De penningmeester.			



## Project van Hoop: collecte 19 april Speelplekken in oorlogsgebied

Miljoenen Syriërs zijn tijdens de slepende burgeroorlog in vluchtelingenkampen in eigen land terechtgekomen of naar buurlanden zoals Libanon en Turkije gevlucht.

### Helpt u mee?

Het gaat om drie 'kindvriendelijke plaatsen' waar in totaal zo'n 600 kinderen worden begeleid. Met behulp van poppenspel, drama, spelletjes en tekenen, werken ze aan traumaverwerking. Andere activiteiten zijn bijvoorbeeld sport, muziek, bijles en vrij spelen.



Unie-ABC ondersteunt opvangplekken waar kinderen - die nooit een 'gewoon' leven hebben meegemaakt - bijles krijgen, worden geholpen met traumaverwerking en kunnen spelen.

Het naar school gaan biedt deze ontheemde kinderen, naast basiskennis en levensvaardigheden, een veilige plek om te spelen, zich sociaal te ontwikkelen en vrienden te maken.

Ook vermindert het de veelvoorkomende risico's voor vluchtelingenkinderen, zoals misbruik, kinderarbeid, vroege huwelijken, mensenhandel en radicalisering.



Kamala komt uit de Syrische stad Homs. Ze werd op veertienjarige leeftijd uitgehuwelijkt en kreeg daarbij de zorg voor het vijfjarige dochtertje dat haar man al had. Zelf kreeg ze twee zonen. Als gevolg van de oorlog kwam ze met de kinderen in Libanon terecht. Toen haar huwelijk strandde, stond ze er helemaal alleen voor. "Mijn kinderen konden drie jaar niet naar school. 's Nachts lag ik te huilen in bed, vol zorgen over hun toekomst. Op een dag bad ik: 'Heer, zorg alstublieft dat mijn kinderen naar school kunnen!' Van een buurvrouw hoorde ik van het dagcentrum. Daar gaan mijn kinderen nu ook naartoe. Ze zijn zo gelukkig: ze spelen met andere kinderen en leren lezen en schrijven. Het heeft ons leven veranderd!"

**Helpt u mee?**

**Houd een collecte voor Speelplekken! Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening**

**NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie-ABC o.v.v. 'Speelplekken in oorlogsgebied'. (NB: vermeld de namen van betrokken landen niet in de overschrijving!)**

**Meer info: [info@camazending.nl](mailto:info@camazending.nl)**

## **Project van Hoop: collecte 10 mei 2026 Unie-ABC-familie: solidair met elkaar**

Als gemeenten binnen Unie-ABC zijn we elkaar waar mogelijk 'tot een hand en een voet'. Zo organiseren we gezamenlijk de opleiding van voorgangers en sprekers, de inzet van regiocoördinatoren, bemiddeling in conflictsituaties en een heel aantal praktische zaken zoals muzieklicenties en overheidscontact.



### **Solidariteitsfonds**

Financieel krijgt onze onderlinge solidariteit gestalte via het Solidariteitsfonds.

Uit dit

fonds kunnen kleinere en/of financieel minder draagkrachtige gemeenten projectmatig en tijdelijk financieel worden ondersteund, bijvoorbeeld in begeleiding, advisering en toerusting.

Ook kunnen gemeenten een bijdrage ontvangen als ze bij langdurige ziekte van de voorganger vervangende sprekers moeten inschakelen.

Zendingen die vanuit een lokale gemeente worden uitgezonden kunnen bij Unie-ABC

onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen voor scholing, coaching of re-integratie.

### **Doet u mee?**

Wilt u meedoen om elkaar als gemeenten ook financieel tot steun te zijn?

Met uw

collecte kunnen we vanuit het Solidariteitsfonds aanvragen blijven honoreren.

De regeling voor lokale zendingen staat op [www.unie-abc.nl/zending](http://www.unie-abc.nl/zending) .

## **Project van Hoop 14 juni 2026 Uitbreiding Hoop Kliniek in Gueasso - Guinee**

### **Licht van hoop in een gebroken zorgsysteem**

Guinee is een prachtig maar kwetsbaar land in West-Afrika. Maar de werkelijkheid die het dagelijks leven diep raakt, is het gebrek aan gezondheidszorg. Voor miljoenen Guineeërs is een bezoek aan een arts geen vanzelfsprekendheid, maar een dagreis. Juist daar, aan de randen van het land, straalt het werk van onze zending en medische zending.

### **Gueasso - een nieuwe voorpost van herstel**

In het afgelegen Gueasso, op twee tot vier uur rijden van N'Zao, ligt onze nieuwste medische post. Het is een plek waar zieken lange tijd geen enkele hoop hadden. Het ziekenhuis groeit letterlijk steen voor steen: het stucwerk is bijna klaar, de ramen worden geplaatst en de volgende grote stap is het betegelen van vloeren en muren. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een nieuwe operatie- en verpleegafdeling, waar binnenkort apparatuur kan worden geïnstalleerd.

Toch is bouwen in Guinee meer dan een technisch proces. Het vraagt om hechte samenwerking. In Gueasso werken een medisch directeur en een administratief directeur samen in een model van gedeeld leiderschap. Maar sinds de opening is die samenwerking moeizaam, wat de onderlinge eenheid in het team onder druk zet. De leiding in N'Zao reist regelmatig heen en weer, gaat in gesprek met betrokkenen en zoekt naar oplossingen.

We vragen om gebed dat God hierin doorbreekt en herstel geeft.

### **Ziekenhuis in Gueasso: van levensbelang**



Voor duizenden mensen in de omliggende dorpen is deze kliniek het enige adres waar zij terecht kunnen voor professionele medische hulp en betrouwbare diagnoses.

Binnenkort zullen er ook operaties plaatsvinden. Zonder Gueasso moeten patiënten urenlang reizen over slechte wegen of terugvallen op traditionele behandelingen, die in het beste geval nauwelijks helpen en in het slechtste geval dodelijk zijn. Juist hier - in een gebied dat wordt geteisterd door armoede, seizoensgebonden voedseltekorten en spanningen tussen boeren en veehouders - is de aanwezigheid van dit ziekenhuis een teken van hoop en stabiliteit.

Het biedt niet alleen zorg, maar ook waardigheid, vrede en het Evangelie in een kwetsbare context. Daarom verdient Gueasso onze steun: elke steen, elke behandeling en elke medewerker draagt bij aan een toekomst waarin mensen in gezondheid en hoop kunnen leven. Toch blijft de nood groot; mensen lijden, vaak onzichtbaar. Onze teams willen aanwezig blijven – met medische zorg, met gebed, met het Evangelie.

**Doet u mee met gebed en financiële steun?**

## **Zendingsproject Umutima Foundation**

### **Nieuw schooljaar, nieuwe kinderen**

In januari is het nieuwe schooljaar gestart en we hebben 31 nieuwe kinderen in grade 1. Dat is volle klas. Al deze kinderen komen uit gezinnen met maar één volwassene. Vaak is dit de moeder, soms de oma of tante. In de weken voorafgaand aan de start van het nieuwe schooljaar heb ik iedere familie bezocht om te kijken of ze aan onze voorwaarden voldoen. En dat doen ze dus de kinderen zijn welkom op de Umutima School.

Iedereen moet weer een beetje wennen en zeker de nieuwe kinderen. De eerste dagen zag ik al dat de pilaren op de veranda gebruikt werden om langs de buitenkant eromheen te klimmen. Dat is niet de bedoeling. Ook is er weer uitgelegd hoe een toilet met een spoelbak werkt. De kinderen kennen dit niet omdat ze dat thuis niet hebben.

Dertig kinderen meer is ook dertig maaltijden per dag meer. Dat was de eerste dagen wel een uitdaging. Hoe laat moeten we starten met koken om alles op tijd klaar te krijgen? Hoeveel mealie-meal moeten we meer gebruiken zodat we genoeg hebben en niets tekort maar ook niet teveel hebben. Na een week hebben we het in de vingers en weten we de hoeveelheden om alle kinderen te voorzien van een maaltijd tijdens de lunch. Alle kinderen komen gelukkig niet tegelijk eten. Ze komen in twee groepen en dat komt heel goed uit. Er zit een kwartier verschil tussen en dat is precies genoeg om alles goed te laten verlopen.

Mooi om te zien dat na ruim een week ook de nieuwe kinderen het zelf regelen met handen wassen en dat we er niet meer constant bij te hoeven staan

om het soepel te laten verlopen.

Pas hadden we passievruchten gehad en we hadden ze afgespoeld bij de kraan en de juiste hoeveelheid in een teil gedaan om uit te delen na het eten. Een paar kinderen van grade 4 stonden bij het handen wassen een beetje raar te doen. Het was niet zo als anders en mijn argwaan was gewekt. Ik vroeg aan één van de jongens: Wat stop jij nu in je broekzak? En ja hoor, daar kwam een passievrucht uit. Wie heeft er nog meer passievruchten gepakt zonder toestemming? Zeker 6 van de tien. Die hebben alle zes een reprimande gekregen en wat is het dan fijn dat ze inmiddels redelijk Engels spreken. Ik heb dan niemand nodig om te vertalen. Aanbieden van excuses is hier wel een dingetje. Dat doen ze liever niet. Twee jongens bleven halsstarrig weigeren. Na een gesprek met de leerkracht koos er één eieren voor zijn geld en de ander bleef weigeren. Na een gesprek in het kantoor kwam hij gelukkig toch tot de conclusie dat het beter was om zijn excuses aan te bieden. Als ik dan thuis ben dan moet ik altijd wel even glimlachen om zo'n situatie. Het zijn kinderen en ze verkennen hun grenzen.

Hartelijke groet,

Gerda



## **Friese rijders laten Oekraïne geen dag zitten: "Nog steeds heel druk"**

**Precies drie jaar na de invasie van Rusland in Oekraïne, zetten honderden vrijwilligers zich nog steeds in om de bevolking daar te helpen. De Friese Rijders vullen elke week een vrachtwagen in Haulerwijk met materiaal. "We hebben het nog altijd erg druk."**

"Vandaag laden we vrachtwagen 8 van dit jaar in", vertelt Arnaud Dijkstra.

"Woensdag vrachtwagen 9 alweer. Dus gemiddeld elke week één."

Dijkstra heeft het er maar druk mee. Als man van het eerste uur is hij betrokken bij de Friese Rijders. "Ik ben er 40 uur per week vrijwillig mee bezig.

In totaal zijn we met zo'n 150 vrijwilligers."

### **Stations vol met vluchtelingen**

Tussen de drukte door, heeft hij even tijd om terug te kijken op drie heftige jaren. "Ik weet nog precies waar ik was toen de oorlog uitbrak. En die eerste weken, toen de treinstations in Polen bomvol stonden met vluchtelingen, staan mij ook nog goed bij."

Dat was de eerste aanleiding om te beginnen met de hulp. "Een maat van mij is naar die treinstations gegaan. Toen hij terugkwam, vertelde hij mij over duizenden mensen die één dixie moesten gebruiken, over moeders die kinderen kwijt waren, over allerlei misstanden."

"Hij zei: 'Arnaud, we moeten hierop inspringen.'"

In november 2022 gingen de Friese Rijders officieel los. Inmiddels zijn honderden vrachtwagens met hulpgoederen naar Oekraïne gegaan. "Er gaat 90 kuub in een vrachtwagen", legt Dijkstra uit. "En het is allemaal kwalitatieve hulp: eten, medisch spul, hygiënisch spul."

### **Het is nu meer dan drie jaar geleden dat oorlog begon**

Het was 24 februari 2022 toen Rusland Oekraïne binnenviel. De Friese Rijders kwamen al snel daarna in actie.

Ze brachten naast goederen als eten en drinken ook al eens een ambulance, aggregaten en knuffels naar het front.

Ook goederen die niet per sé nodig zijn maar wel erg handig worden overgebracht:

"De afgelopen weken hebben we fietsen ingezameld, die worden vandaag ingeladen. Er gebeurt enorm veel."

De beginperiode was erg heftig, weet Dijkstra nog. "We hebben honderden vluchtelingen opgehaald. Daarbij zat dan bijvoorbeeld een moeder met twee kinderen en in totaal één rugzakje. Ze weten niet eens waar Nederland ligt. Haar man moest het leger in, de buurman was al doodgeschoten. Dat was een emotionele tijd."



Open dag bij de Friese Rijders in Haulerwijk © Omrop Fryslân

Het heeft veel impact op Dijkstra en zijn collega's. "De vrijwilligers die vluchtelingen hebben opgehaald, hebben nog regelmatig contact met de vluchtelingen. En iedereen die je ophaalt heeft zijn of haar eigen verhaal."

Een van de verhalen gaat over een man van een jaar of zeventig uit Bachmut. "Hij weet nog steeds niet of zijn dochter leeft. Toen hij uit Oekraïne vertrok, waren ze bezig met massagraven: bulldozers schoven lichamen erin en de grond eroverheen, zoveel burgerslachtoffers waren er."

### **Werk is nog niet klaar**

Na drie jaar heeft de man nog steeds niets gehoord van zijn dochter. "Aan de ene kant hoopt hij iedere dag op een telefoontje van haar, aan de andere kant vecht hij tegen het verdriet dat hij waarschijnlijk nooit meer wat van

haar zal horen."

Het is duidelijk dat zulke verhalen erin hakken. "Als ik met die man aan het werk ben in het pakhuis, kun je het aan zijn stem horen, dan denk ik: verdorie, wat een ellende maakt hij mee."



Het lijkt er nog niet op dat het werk van de Friese Rijders op korte termijn klaar is. Dat beseft Dijkstra ook. "Ik weet niet wat Trump denkt, ik weet niet wat er in de wereld gebeurt."

### **Omroep Friesland**



**Geert**



**E Erika**



**Riet**



**Tony Pels**  
**T**

**Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' (cq ontvangst voorganger)  
Periode april, mei 2026**

<b>Datum</b>	<b>ouderling van dienst/ontvangst voorganger</b>	
19 april	Ria Liebe-Ravelli	Ds. Bert Wijchers
26 april	Piet Brongers	Ds. Piet Kingma
3 mei	Cor van Waveren	Ds. Piet Brongers
10 mei	Rients de Vries	Ds. Geert Liebe
17 mei	Cor van Waveren	Ds. Bert Wijchers
24 mei	Rients de Vries	Elim naar Doopsgez. Kerk
31 mei	Ria Liebe-Ravelli	Ds. Wout Huizing
7 juni	Roel Vochtelo	Ds. Bert Wijchers
14 juni	Cor van Waveren	Ds. Piet Brongers

NB. Er is geen rooster voor de deurdienst. Dat kan ter plekke ingevuld worden door wie maar aanwezig is.

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : [penningmeester@elimdrachten.nl](mailto:penningmeester@elimdrachten.nl) of 06-44912841

Piet: [piet.brongers@hetnet.nl](mailto:piet.brongers@hetnet.nl) of 0512-515731

## **Rijrooster Ella Germeraad en Aukje Wever**

**Periode apr mei 2026**

<b>19 april</b>	<b>Piet Brongers</b>	<b>(tel. 06 22245950)</b>
<b>26 april</b>	<b>Joke Admiraal</b>	<b>(tel. 06 30980678)</b>
<b>3 mei</b>	<b>Cor van Waveren</b>	<b>(tel. 06 44912841)</b>
<b>10 mei</b>	<b>Hans Hofhuis</b>	<b>(tel. 06 24948815)</b>
	<b>Wietske Harkema</b>	<b>(tel. 06 48272496)</b>
<b>17 mei</b>	<b>Piet Brongers</b>	<b>(tel. 06 22245950)</b>
<b>24 mei</b>	<b>n.v.t.</b>	
<b>31 mei</b>	<b>Joke Admiraal</b>	<b>(tel. 06 30980678)</b>
<b>7 juni</b>	<b>Roel Vochteloo</b>	<b>(tel. 06 3009103)</b>
<b>14 juni</b>	<b>Cor van Waveren</b>	<b>(tel. 06 44912841)</b>
<b>21 juni</b>	<b>Hans Hofhuis</b>	<b>(tel. 06 24948815)</b>
	<b>Wietske Harkema</b>	<b>(tel. 06 48272496)</b>

### **De afspraken zijn:**

Ella en Aukje laten zelf weten wanneer ze niet gehaald hoeven worden. De rijders kunnen natuurlijk onderling ruilen, maar dan ook even melden aan Ella en Aukje.

Twee rollators zijn wel wat veel in de auto. In principe hoeft Aukje niet met de rollator, maar kan zich met stok en hand redden.

De dames staan klaar (bij de ingang) vanaf 9.40 uur. Als ze eerder gehaald moeten worden dan graag even doorgeven van tevoren.

## Rooster april mei 2026

<b>zondag</b>	<b>koster</b>	<b>ge- luid</b>	<b>bea- mer</b>	<b>pianist</b>	<b>bloemen</b>	<b>Koffie</b>
19 april	Hans H.	Bert	Piet Br.	Grietje	Wietske	Hans H.
26 april	Farshid	Bert	Tineke	Arie	Etty	Farshid
3 mei	Rients	Bert	Tineke	Jan Bolt	Ria	Rients
10 mei	Erika	Bert	Minke	Arie	?	Erika
17 mei	Joke	Bert	Ria	Grietje	Galina	Joke
24 mei	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Rients	n.v.t.
31 mei	Cor	Bert	Piet Br.	Arie	Wietske	Cor
7 juni	Hans H.	Bert	Tineke	Arie	Etty	Hans H.
14 juni	Farshid	Bert	Tineke	Grietje	Galina	Farshid

## Agenda

DATUM	TIJD	SPREKER	COLLECTE	BIJZONDER- HEDEN
19 april	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Project van Hoop Unie (zie schakel)	<b>Amnesty brieven</b>
26 april	10.00 uur	Ds. Piet Kingma	Leergeld Smallingerland	
3 mei	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	Gemeente + H.A.	Avondsmaalviering met de Doopsgez. Gemeente
10 mei	10.00 uur	Ds. Geert Liebe	Project van Hoop Unie (zie Schakel)	
11 mei	14.30 uur	VCK		
17 mei	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Leergeld Smallingerland	<b>brieven</b>
24 mei	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	n.v.t.	Dienst in de Doopsgezinde Kerk
31 mei	10.00 uur	Ds. Wout Huizing	Umutima Foundation	
7 juni	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Gemeente + H.A.	Viering H. Avondmaal
14 juni	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	Project van Hoop Unie (zie Schakel)	
21 juni	10.00 uur	Hans Baas	Umutima Foundation	