



'De Schakel'



Nr. 4 sept./okt. 2025 jaargang 56

Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Ds. P. Brongers
0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg
coördinator A.C.M. Liebe-Ravelli
06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw-
coördinator R. de Vries
0648137803
devriesrients@gmail.com

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro Firda Drachten

**Kopij voor de Schakel van nov./dec. 2025 inleveren voor
donderdag 6 nov. 2025 bij de redactie.
Vorstukje nov./dec. volgens rooster Willem Lindeman**

Was vroeger alles beter?

Ook nu de zomer afgelopen is, het leven zijn gewone vorm weer heeft aangenomen, de scholen weer zijn begonnen en het dagelijkse werk weer roept, is kennelijk de chaos om ons heen, niet verdwenen. Binnen- en buitenlandse ontwikkelingen verbazen en verontrusten, in ieder geval voor zover het mij betreft, nog elke dag. Tijdens de koffieochtend op 3 augustus jl. hebben we daar met elkaar over mogen spreken. Het was, wederom voor zover het mij betreft, een goed gesprek waarin we onze zorgen naar elkaar toe hebben mogen uitspreken.

Mijn blik op de nationale- en internationale samenleving is daardoor niet wezenlijk veranderd. Nog steeds verbaas ik mij erover dat mensen zo weinig respect voor elkaar hebben dat talloze doden en gewonden er dagelijks vallen omdat de hang naar macht groter lijkt te zijn dan de waarde van een mensenleven. Maar ook in het dagelijkse leven zien we nog steeds dat het eigen belang veelal ver uitsteekt boven het belang van een ander. Ik stel mijzelf wel eens de vraag wat mijn generatie nou heeft nagelaten om te voorkomen dat mensen zo erg tegenover elkaar zijn komen te staan dat het van tijd tot tijd op een afschuwelijke manier uit de hand loopt. Dat was vroeger wel heel anders...dacht ik.

Al zappend op de bank in onze woonkamer, misschien op dat moment wel uit verveling, bleef ik hangen bij de aankondiging van het programma "Andere Tijden". Presentator Hans Goedkoop, historicus, beschreef in een paar woorden precies waar ik mij al langere tijd druk over maak. De polarisatie in Nederland wilde hij in dit programma laten zien, met name ook hoe daarbij vaak grof geweld zichtbaar werd om je standpunten te benadrukken. Hij begon zijn historisch overzicht in de jaren 80 van de vorige eeuw. De rellen in Amsterdam ten tijde van de kroning van Koningin Beatrix. Mijn aandacht was gewekt. In mijn vorige hoedanigheid van politiemans en lid van de ME in Drenthe, was ik daar samen met vele collega's bij aanwezig. "Geen woning, geen Kroning" was de leus die de krakers gebruikten. Het groffe geweld waar het centrum van Amsterdam mee te maken kreeg was onbeschrijfelijk. De overheid zag zich genoodzaakt tanks van de Koninklijke Marechaussee in te zetten om weerstand te bieden tegen de demonstranten. Zelf herinner ik mij de angst die van ons bezit nam toen collega's gewond afgevoerd moesten worden. Het was en is geen prettige herinnering.

Betrokkenen van zowel de zijde van de krakers alsook de politie kwamen aan het woord in het programma. Wat duidelijk werd was dat de polarisatie van die tijd ook al leidde tot veel geweld in de samenleving. Er werden meer voorbeelden aangehaald. De brandstichtingen van Rara in hun strijd tegen Apartheid in Zuid Afrika. De boerenopstand bij Hollandscheveld naar aanleiding van genomen besluiten t.a.v. het landbouwbeleid. De uit de hand lopende rellen vanwege de immigratiepolitiek ten tijde van Janmaat en even later Fortuyn, wat leidde tot de moord op laatstgenoemde. En wat recenter de boerenprotesten, opnieuw vanwege het gevoerde landbouwbeleid. De laatste opmerking van Hans Goedkoop was of wij met dit soort polarisatie nog wel konden spreken van een samenleving...

En ik maar denken dat dit alles iets was van deze tijd. Niet dus. De vraag blijft ook bij hangen. Kunnen we met dit soort polarisatie nog wel spreken van een samenleving?

Over niet al te lange tijd bereiden wij ons weer voor op de komst in deze, onze, wereld van de Prins van de Vrede. Hij, die staat voor waarden en normen die zo verschrikkelijk ver aflaggen van wat wij in onze tijd ervaren. Een wereld, niet geregeerd door de wellust van de macht maar door zelfopofferende Liefde. Een wereld die wordt opgeroepen om vijanden lief te hebben.

Als ik dit zo opschrijf dan klinkt dat zeer radicaal. Maar toch wil ik daar in blijven geloven, hoe dan ook. Want het is voor mij duidelijk dat er wel degelijk een samenleving kan zijn wanneer die liefdevol is naar de ander. Bij voorbeeld zoals we elkaar in Elim beleven en ontmoeten. Wellicht als voorbeeld voor iedereen om ons heen.

Piet Kingma

Van het Dagelijks Bestuur

Terugkijkend op de zomerperiode kunnen we alleen maar vaststellen, dat het een goede tijd is geweest voor onze gemeente, met verrijkende ervaringen, die we met elkaar konden delen in de zomerontmoetingsdiensten en de koffieochtenden.

Op de koffieochtenden konden we gasten verwelkomen, die ons iets meer konden vertellen over onze speciale collectiedoelen, zoals **leergeld** en **activiteiten voor de kinderen van het AZC**. Het versterkt de betrokkenheid en motivatie om aan die doelen bij te dragen.

Daarnaast waren er ook **twee ontmoetingsdiensten met de Doopsgezinde Gemeente**, zowel bij hen in de kerk als bij ons. Heel duidelijk werd de wens uitgesproken om structureel elkaar te ontmoeten in gemeenschappelijke diensten over en weer.

Er is sprake van veel herkenning, terwijl we toch ieder onze eigen geschiedenis en identiteit blijven behouden.

En nu ligt het nieuwe seizoen voor ons.

Op **14 september a.s.** zal **de startzondag** zijn onder leiding van Ds. Bert Wijchers.

We willen vol vertrouwen naar onze toekomst zien, niet zozeer gericht op een (eind)punt in de toekomst, maar eerder op het samen op weg zijn in het nu. In het vertrouwen dat we elkaar tot hand en voet en mond mogen zijn, om uit te dragen wat het evangelie voor ons betekent: een blijde boodschap.

Dan kan er ook sprake zijn van putten uit overvloed in plaats van gericht zijn op schaarste en aftakeling.

Hierbij de aankondiging van Bert van het thema voor het komende seizoen:

*"Ergens op het strand bij Callantsoog kwam het zinnetje: **"leven uit overvloed"** in mijn hoofd. Dat had te maken met de rijkdom die ik ervoer om een vakantiehuis te hebben kunnen huren dat groot genoeg bleek om alle kinderen en kleinkinderen uit te nodigen voor een paar nachten logeren en een verwenparcours met zee, strand en vakantiepret.*

Maar ook de vaststelling dat per 1 september er voldoende financiële zekerheid zou bestaan bij de gratie van AOW en aanvullend pensioen.

Ik leef van immateriele en materiele overvloed.

Dat geldt ook voor de gemeente bedacht ik me.

We leven en vieren met elkaar de verbondenheid rond een geheimenis dat ons tot rijke mensen maakt.

*Tegenover alle geluiden die ons in de zorg zetten over de wereld, of de toekomst van onze gemeente, geeft de zin: **"Leven uit overvloed"** een ander perspectief op ons gemeentezijn in het seizoen dat voor ons ligt. Ik kom er in de viering van de startzondag graag creatief op terug."* (Hartelijke groet, Bert Wijchers)

Zo zijn wij vol goede moed voor het komende gemeentesizoen!

Heel hartelijke groet,

**van het DB,
Piet Brongers**

Collecte-opbrengsten juni, juli en augustus 2025

Datum	Doel		Bedrag
1 juni 2025	Gemeente	€	26,00
1 juni 2025	Avondmaal	€	26,05
8 juni 2025	Noodhulp Myanmar	€	71,00
15 juni 2025	Umutima zending	€	39,25
22 juni 2025	Leergeld Smallingerland	€	52,50
29 juni 2025	Umutima zending	€	122,00
6 juli 2025	Gemeente	€	35,35
6 juli 2025	Avondmaal	€	35,35
13 juli 2025	bij Doopsgezinden	€	-
20 juli 2025	AZC kinderen	€	73,80
27 juli 2025	Umutima zending	€	62,50
3 augustus 2025	Leergeld Smallingerland	€	44,50
10 augustus 2025	geen collecte	€	-
17 augustus 2025	Leergeld Smallingerland	€	65,65
24 augustus 2025	Voedselbank	€	140,13
31 augustus 2025	AZC kinderen	€	30,60
Totaal		€	824,68

Alle gulle gevers: hartelijk dank!

De penningmeester.

Collecte unieproject 4: 19 oktober 2025

GEMEENTEWERK IN TURKIJE

Turkse Baptisten Unie

De EBMI ondersteunt zes baptistenkerken in Turkije die samen de Turkse Baptisten Unie vormen. De kerken bevinden zich in Istanbul, Adana, Izmir-Konah, Izmir-Buca, Gaziantep en Bergama. De kerkleden willen de bestaande kerk verder ontwikkelen en een diaconale impact hebben op hun omgeving. Er wordt veel werk verricht onder de vluchtelingen uit Syrië waarvan het sinds de val van het Assad-regime onduidelijk is of zij op korte termijn terug kunnen keren. Afgelopen jaar was er één dopeling en werden er diploma's uitgereikt aan dertien afgestudeerden van het Polycarpus Bijbel Seminarie. Na vier jaar leren, voltooiden ze hun theologische opleiding.

Bij Turkije denken we al gauw aan een vakantieland of aan een land met een ingewikkelde politiek en een zorgwekkende economie. Het is ook het land dat regelmatig voor komt in het Nieuwe Testament. Er zijn maar weinig landen met zo'n rijke christelijke historie. In de eerste eeuw ontstond er zo een groeiende en bloeiende kerk. Tegenwoordig vormen christenen echter minder dan 0,2% van de bevolking, met de grootste groepen onder de Armeens-Apostolische, Grieks-Orthodoxe en Syrisch-Orthodoxe kerken. Er zijn ook kleine gemeenschappen van katholieke en protestantse christenen. Er is vrijheid voor deze kerken, maar evangelisatie is verboden.

Christenen in Turkije worden vaak gezien als een buitenlandse of "westerse" invloed, dat wantrouwen oproept. Dit kan leiden tot sociale uitsluiting en discriminatie, bijvoorbeeld bij werkgelegenheid en toegang tot onderwijs.

De protestantse gemeenschap in Turkije, hoewel klein, heeft de afgelopen decennia een opmerkelijke groei doorgemaakt. In de jaren 2000 werd het aantal protestantse christenen geschat op ongeveer 3.000, maar tegen 2024 is dit aantal gestegen naar een schatting van 7.000 tot 13.000 leden.

Deze groei is deels te danken aan bekeerlingen onder etnische Turken met een islamitische achtergrond. Dit kost deze mensen hun hele sociale en familiäre leven - een keuze die niet licht gemaakt wordt. De kerken in Turkije hebben onze steun hard nodig. In het openbaar mag niet gesproken worden over de Bijbel en Jezus. Ook christelijk onderwijs is bij wet verboden.

Laten we onze broers en zussen in Turkije steunen bij hun hoopvolle werk.

Collecte unieproject 5: 9 november 2025

UNIE - ABC - FAMILIE : SOLIDAIR M ET ELKAAR

Solidariteitsfonds

Ook financieel krijgt onze onderlinge solidariteit gestalte. Onder meer via het Solidariteitsfonds dat in 2019 is opgericht na een voorstel vanuit de Ledenvergadering.

Uit dit fonds kunnen kleinere en/of financieel minder draagkrachtige gemeenten projectmatig en tijdelijk financieel worden ondersteund, bijvoorbeeld in begeleiding, advisering en toerusting.

Ook kunnen gemeenten een bijdrage ontvangen als ze bij langdurige ziekte van de voorganger vervangende sprekers moeten inschakelen. Verder wordt vanuit dit fonds dispensatie gegeven aan gemeenten die de Unie-ABC-bijdrage niet geheel kunnen betalen.

Wilt u meedoen om zo elkaar als gemeenten ook financieel tot steun te zijn? Met uw collecte kunnen we vanuit het Solidariteitsfonds aanvragen blijven honoreren.

Als gemeenten binnen Unie-ABC geven we elk in onze eigen plaats en omstandigheden vorm aan het Koninkrijk van God. Tegelijk horen we bij elkaar en willen we elkaar waar mogelijk 'tot een hand en een voet zijn'. Zo organiseren we dingen gezamenlijk, zoals de opleiding van voorgangers en sprekers, de inzet van regiocoördinatoren, bemiddeling in conflictsituaties in gemeenten en een heel aantal praktische zaken als muziklicenties en overheidscontact. Ook werken gemeenten plaatselijk of regionaal samen, wordt er voor elkaar gebeden en kunnen we elkaar inspireren door onze ervaringen te delen via bijvoorbeeld de Unie-ABC-app en tijdens regioavonden.

Een andere manier van financiële solidariteit is gericht op zendingen die vanuit plaatselijke gemeenten worden uitgezonden. Dichtbij, ver weg, betrokken op diaconaat of woordverkondiging, werkend voor allerlei verschillende organisaties. Zulke zendingen kunnen bij Unie-ABC onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen voor scholing, coaching of re-integratie.

Zendingsproject Umutima Foundation

Verandering kost tijd

De kinderen genieten van vier weken vakantie. Maandag begint de school weer. Net voor de vakantie hebben de moeders de rapporten opgehaald en de meeste kinderen doen het goed. De cijfers voor het vak Engels zijn goed. De kinderen hebben echt een stijgende lijn te pakken. Ik merk dat ook in de communicatie met de leerlingen, zeker de oudere kinderen. Ze begrijpen heel goed wat er wordt gezegd. Het spreken in het Engels vraagt nog wel enige moed maar stapje voor stapje komen we er wel.

De meeste kinderen komen uit gezinnen waarvan de moeders geen onderwijs hebben gehad. Je ziet dan dat ze de kinderen opvoeden zoals zij ook opgevoed zijn. Dit was heel duidelijk in de situatie met een meisje van 17 jaar. De moeder was op die leeftijd al aan het werk en ze verbood haar dochter om naar school te gaan. Ze moest gaan werken. Het meisje wilde dat niet maar mocht niet meer naar school. Ze heeft twee weken gewerkt en was nu de hele dag thuis. Het lukte ons uiteindelijk om de moeder te spreken. De moeder gaf aan dat haar dochter niet meer naar school wilde. De dochter zei dat ze wel naar school wil. We hebben een gesprek van ruim een uur gehad en aangegeven dat het goed zou zijn voor de toekomst van haar dochter als ze weer naar school zou komen. Als ze haar dochter deze kans niet gunt dan wacht haar hetzelfde leven als de moeder nu heeft. Een leven waarin je iedere dag probeert te overleven. Dit heeft de moeder overtuigd en als het goed is komt haar dochter volgende week weer naar school. Ik hoop het.

We hadden sinaasappels gekregen. Daar zijn we altijd blij mee want fruit krijgen de kinderen thuis niet. Het is ook gelijk een mooi moment om ze te leren dat ze de schillen in de afvalbak moeten gooien in plaats van op de grond. Thuis is er geen afvalbak dus je gooit het uit gewoonte op de grond. Soms moeten we even bijsturen maar gelukkig komen de meeste schillen in de afvalbak terecht. Hoe fijn is het dat ik ze nu zelf even bij kan sturen want ze verstaan Engels!

In juli zijn er twee jongedames uit Nederland een week op bezoek geweest. Zij hebben met de kinderen geknutseld en spelletjes gedaan. De week hebben we afgesloten met een spellencircuit met alle kinderen. Mooi om te zien dat iedereen hier van genoot.

Eind september kom ik weer voor een aantal weken naar Nederland. Ik kijk er naar uit.

Hartelijke groet,

Gerda



**Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' (cq ontvangst voorganger)
Periode sept okt 2025**

Datum	ouderling van dienst/ontvangst voorganger	
14 sept	Roel Vochteloo	Bert Wijchers
21 sep	Rients de Vries	Vredeszondag Grote Kerk
28 sept	Ria Liebe	Arie Liebe
5 okt	Cor van Waveren	Bert Wijchers
12 okt	Piet Brongers	Hans Baas
19 okt	Rients de Vries	Jehannes Regnerus
26 okt	Ria Liebe	Dick de Jong
2 nov	Piet Brongers	Piet Kingma
9 nov	Cor van Waveren	Robert Jan Nijland
16 nov	Rients de Vries	Wout Huizing

NB Er is geen rooster voor de deurdienst. Dat kan ter plekke ingevuld worden door wie maar aanwezig is.

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 06-44912841

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

Rooster sept okt 2025

zondag	koster	Ge luid	beamer	pianist	bloemen	koffie
14 sept	Hans H.	Bert	Ria	Arie	Etty	Hans H.
21 sept	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Rients	n.v.t.
28 sept	Erica	Bert	Tineke	Arie		Erica
5 okt	Joke	Bert	Piet Brongers	Grietje	Galina	Joke
12 okt	Rients	Bert	Tineke	Hans V.	Wietske	Rients
19 okt	Cor	Bert	Ria	Arie	Etty	Cor
26 okt	Farshid	Bert	Erica	Arie L	Galina	Farshid
2 nov	Hans H.	Bert	Tineke	Grietje		Hans H.
9 nov	Erica	Bert	Piet Brongers	Arie	Etty	Erica
16 nov	Joke	Bert	Tineke	Hans V.	Wietske	Joke

Agenda

DATUM	TIJD	SPREKER	COLLECTE	BIJZONDER- HEDEN
14 sept	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Azc kinderen	Startzondag Amnesty brieven
21 sept	10.30 uur	Ds. Piet Brongers		gezamenlijke vredesdienst in de Grote Kerk
28 sept	10.00 uur	Arie Liebe	Azc kinderen	
5 okt	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	avondmaal en algemeen	Viering H. Avondmaal
12 okt	10.00 uur	Hans Baas	AZC kinderen	
13 okt	14.30 uur	VCK		
19 okt	10.00 uur	Jehannes Regnerus	Project 4 van de unie 'gemeentewerk Turkije' (zie schakel)	Amnesty brieven
26 okt	10.00 uur	Dick de Jong	voedselbank	
2 nov	10.00 uur	Ds. Piet Kingma	avondmaal en algemeen	Viering H. Avondmaal
9 nov	10.00 uur	Robert Jan Nijland	Project 5 van de unie 'solidair met elkaar' (zie schakel)	
10 nov	14.30	VCK		
16 nov	10.00 uur	Ds. Wout Huizing	voedselbank	Amnesty brieven