

Van onverschilligheid naar betekenisvol

Hoe is onze focus in de lijdenstijd?

Blijven we “hangen” in Goede Vrijdag (**onverschilligheid**) er is geen hoop meer, het kwaad wint het toch van het goede of “springen” we naar en geven we ons over aan Paasmorgen? (**betekenisvol**)

Ik heb er een spoken word van gemaakt.

Onverschilligheid

Hé losers, je wil niet weten he, waarom ik ben zoals ik ben en doe zoals ik doe? Je houdt liever weer je uitgedoofde oogjes toe...

Het maakt niet uit, want iedereen is toch niet te filmen levensmoe.

De kat knijpen in het donker, schijnheiligheid en machtsvertoon en maar lullen over liefde, super sneue lachwekkende heilige boon!!!

Geef mijn portie maar aan fikkie, met al die doorgesloten ikkies

Ik ben goed, beter, best.....ver uitstekend boven de rest

en al die trouwe beloftes is voor zielige softies

Mooie woorden die vermoorden

Grote daden die verraden

Wie kan ik nog vertrouwen, want als ik weer ga bouwen

sla jij mij in de touwen, dan kan ik niet verstouwen

nog meer verdriet om op te kauwen. Ik heb er de buik van vol

Het eist steeds meer zijn tol. Mensen zijn roofdieren, plezieren ten koste van anderen, nooit meer te veranderen

Waarom zou ik dan nog dromen als er enkel ellende van kan komen?

Dromen is naïef, van je eigen hart een dief, alleen als jij kan graaien ben je lief

Donder toch op! Hou eindelijk je kop!

Het boeit me niet, alleen maar verdriet

Jullie bedoelen dat ik moet voelen?

Donder toch op! Hou eindelijk je kop!

Ik stel me toch niet kwetsbaar op

want dan word ik door jullie geraakt

en wordt mijn ziel vermoord en afgemaakt

Nee, onverschilligheid is mijn enige waarheid

Het interesseert me niets, dan heb ik tenminste nog iets!

Betekenisvol

Zoveel mensen, zoveel wensen

en de dromen blijven komen

Is er dan toch iets van waar

van dat ene, oprechte liefdesgebaar?

Niet alleen, maar met elkaar

Ik heb alles zo verfoeid

En toch raak ik er weer door geboeid

Maar ik schaam me, heb het verknald

gesloten hart, vuisten gebald

relaties kapotgemaakt, harten diep geraakt

heel veel mensen gegriefd

en dan toch die stem: " Jij bent geliefd."

Op aarde om van te houden

geen zilveren medaille, maar een gouden
Blijven dromen
van de vrede die gaat komen
Misschien maf, maar ik leg mijn onverschilligheid af
Ik ga voor het positieve
voor het mooie, het zinvolle en het lieve
voor de verhalen, vol met idealen
Ik ga voor ons, voor jou en voor mij
Wat voel ik me ongelooflijk vrij! ❤️ ❤️

Willem Lindeman