



'De Schakel'



Nr. 2 april /mei 2024 jaargang 55

Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Ds. P. Brongers
0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg
coördinator A.C.M. Liebe-Ravelli
06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw-
coördinator R. de Vries
0648137803
devriesrients@gmail.com

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

**Kopij voor de Schakel van juni/juli/aug. 2024 inleveren
voor donderdag 6 juni 2024 bij de redactie. Voorstukje
juni/juli/aug. volgens rooster Piet Brongers**

De positieve kracht van woede en boosheid.

Zondag, 7 april is het beloken Pasen. Beloken komt van "sluiten" De Paasweek wordt afgesloten. In de RK-kerk is het de zondag van de goddelijke Barmhartigheid. Deze twee kun je mooi met elkaar verbinden: ondanks het feit dat de paasweek wordt afgesloten gaat de Goddelijke Barmhartigheid door!

Het thema: de positieve kracht van woede en boosheid en Goddelijke Barmhartigheid zijn met elkaar verbonden.

Ik wil beginnen met een spreuk van Aristoteles, een Griekse filosoof, geboren in 384 voor Christus. Hij zegt:

Het is gemakkelijk genoeg om kwaad te worden. Maar kwaad zijn op de juiste persoon/personen, op een systeem, op de juiste tijd, om de juiste reden en op de juiste manier, precies-dat is niet gemakkelijk.

Woede is een bijzonder krachtige emotie die samen met blijdschap, angst en verdriet tot de vier universele basisemoties behoort.

"Daar kun je toch woedend over worden!" Dat gevoel kennen velen van ons. Ik heb het vooral als ik lees of op de televisie zie hoe kwetsbare dieren mishandeld kunnen worden. Dan voel ik zo'n enorme boosheid, niet te beschrijven en zeg ik tegen mijn vrouw: *"Als ik dit live zie, moet je me tegen mezelf beschermen, want ik weet niet of ik me dan kan beheersen."* Wat betreft is de opmerking van Aristoteles helemaal waar...boosheid, woede prima, maar wel op de juiste manier.

Gerechtigde woede bestaat. Woede laat vaak zien dat er iets misgaat. Zachtmoedigheid staat daar tegenover en is een christelijke deugd, maar niet altijd gepast of begrijpelijk om zo te reageren. Woede en boosheid horen bij de mens en ook de bijbel staat er vol mee. In de psalmen komen ze steeds weer ter sprake en ook Jezus was weleens boos. We vinden het soms lastig om mee om te gaan, want juist door haar kracht kan woede, boosheid beangstigend zijn. De woede van anderen maakt soms dat we ons machteloos en bedreigd voelen. Of misschien zijn we bang om onze eigen kwaadheid te tonen en proberen we gevoel uit alle macht te onderdrukken. Maar als we bereid zijn om de woede op een constructieve manier te benaderen en haar als een signaal te verwelkomen, kan ze ons veel leren over wat mensen belangrijk vinden en over hoe ze in het leven staan. **Als we ons niet laten overrompelen door onze gevoelens, maar ons afvragen: "Waarom ben je zo kwaad?" heeft het hart ons soms wonderlijk veel te vertellen. Woede legt onze diepste gehechtheden en belangen bloot en toont ons de dingen die we mogen loslaten om hernieuwde vreugde en vrede te vinden.**

Bijvoorbeeld als het gaat om:

Oorlogen, natuurrampen, ontheemde vluchtelingen, armoede... Er is veel leed in de wereld. Misschien wil je je hoofd het liefst van zulke schrijnende situaties afwenden, want wat kunnen we doen? Maar woede/onrust zet mensen aan om in actie te komen. Moeten we daar dan niet juist, zoals in onderstaande Franciscaner zegenbede, om vragen?

Deze zegenbede is in 1985 geschreven door de Benedictijnse zuster Ruth Fox. Een gebed dat juist vraagt om die onrust. Om het ongemak. Een gebed voor gerechtigheid:

*God, zegen ons met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden
en oppervlakkige relaties.*

Zodat er diepgang mag zijn in onze harten.

*God, zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid,
onderdrukking en de uitbuiting van mensen.*

*Zodat we ons gaan inzetten voor rechtvaardigheid,
vrijheid en vrede.*

*God, zegen ons met tranen voor hen die lijden door pijn,
verstoting, honger en oorlog.*

Zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

Om pijn in vreugde te veranderen.

En God, zegen ons met voldoende dwaasheid

om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld.

Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

Maar wat mogelijk is in Jezus Christus, door Zijn Geest.

Amen.

In Marcus 3: 5 zien we dat Jezus boos is. Jezus wil een man met een verchrompelde hand genezen. Je kunt dat letterlijk nemen, maar ook figuurlijk. Dan is het een beeld voor iemand die zijn vingers nergens aan wil branden. De farizeeën letten goed op of Jezus op Sabbat geneest, want dan mocht je niet werken, dus ook niet genezen. **Jezus kijkt de farizeeën één voor één aan. Dat doet hij boos en ook diep bedroefd vanwege hun hardleersheid. Doordat hij boos wordt, straalt hij een gerechtvaardigde kracht uit, zodat de farizeeën geen vat op hem krijgen. Zijn woede motiveert hem tot op het bot en de hardvochtige houding van de farizeeën weerhoudt hem daarom niet te doen en te zeggen wat hij juist acht.** Maar de manier waarop is belangrijk. Jezus schreeuwt niet tegen de farizeeën. Zijn boosheid komt tot uiting doordat hij zich van hen distantieert: "Daar staan jullie met je versteende hart! Maar ik sta hier! En ik doe wat ik juist vind, wat voor mij klopt. Maar er gebeurt nog iets belangrijks in het verhaal. **Jezus verbindt zijn boosheid met verdriet.** Hij is diepbedroefd over hun hardleersheid. Hij leeft zich in hen in en eigenlijk, dwars door de boosheid heen, reikt hij hun de hand, zegt hij eigenlijk: **"Bekijk het alsjeblieft van de kant van de liefde! Van de Goddelijke Barmhartigheid!"** Je wilt toch een leven redden op de Sabbat

en niet vernietigen? Maar ze weigeren en besloten over te gaan op een plan om hem te doden. En dan zie je dat het om twee soorten boosheid gaat:

De boosheid van Jezus leidt tot rede en gerechtigheid. De boosheid van de farizeeën leidt tot destructieve agressie. Boosheid wordt destructief als we het moment waarop we boos worden niet goed te boven komen. Dan hebben we de boosheid niet meer onder controle, maar heeft de boosheid ons onder controle, met alle eventuele verschrikkelijke gevolgen van dien.

Hoe moet ik nu met mijn boosheid omgaan als ik hem in alle hevigheid voel opkomen? Het is niet de bedoeling om je boosheid, je woede te onderdrukken. Maar totaal uitleven kan natuurlijk ook niet.

De uitdaging is om te zien, te ervaren dat onze woede veel energie heeft en dat wij deze energie moeten transformeren in positieve kracht. En dat hoeven we niet alleen te doen, maar in verbinding met onze God. Het is zinnig om onze boosheid, woede te ondervragen. De eerste vraag luidt: **"Is mijn boosheid terecht?" Komt ze in opstand tegen iets wat mezelf en andere mensen hindert in het leven? Of is ze enkel een uitdrukking van een gekwetst ego dat boos reageert omdat zijn wensen niet worden vervuld?**

In het eerste geval is het zaak om de woede te veranderen in een strategie, op te komen voor het leven, voor mijn leven! Edith Eger, psychater die de holocaust heeft overleefd verbindt woede met vergeving. Ze zegt in haar boek 'Het geschenk' het volgende: "Er is geen vergeving mogelijk zonder woede. Jarenlang had ik problemen met woede. Ik wilde het niet erkennen. Ik was er doodsbang voor. Ik dacht dat als ik het eenmaal liet zien het nooit meer zou ophouden. Stille woede maakt je kapot. Als je niet actief, bewust, opzettelijk je woede loslaat, hou je eraan vast. En dat is niet goed voor je. Dat geldt ook voor het ventileren van je woede. Dat is als je telkens ontploft. Anderen lijden daaronder. Je laat niet echt iets los. Je draait in een gevaarlijk kringetje rond. Uit je woede! Schreeuw in een bos! Stomp in een kussen! Ga in je eentje of met iemand anders naar het strand en schreeuw tegen de wind in of met de wind mee je woede over de golven. En schreeuw: Er is een slachtoffer van me gemaakt, maar ik ben geen slachtoffer. Ik ben ik. We branden door de woede heen, zodat we komen bij wat eronder zit: angst of verdriet en dan kunnen we komen tot het moeilijkste: onszelf vergeven."

In het tweede geval is het zaak om afscheid te nemen van infantiele wensen. Het kan zijn dat mijn woede vaak een reactie is op mijn minderwaardigheidsgevoel of uit mijn innerlijke onzekerheid voortspruit. Laat je woede je motiveren om je leven door anderen niet kapot te laten maken, geef ze als het ware een huisverbod, zodat mijn woede constructief is geworden en mijn innerlijk beschermt.

Het gebed van psalm 35 kan ons hierbij helpen. Deze psalm laat zien hoe de transformatie van boosheid en woede in vertrouwen en positiviteit verloopt. De psalmist drukt zijn woede uit over zijn vijanden die hem bestrijden. Maar met zijn woede richt hij zich tot God. En hij laat Hem op de boosdoeners reageren. Hij slaat zijn woede niet op zijn vijanden in, maar vertrouwt erop dat God hem recht doet. De psalmist drukt zijn woede uit in krachtige beelden: Vers 4 t/m 6: "Dat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan. Laat hun weg donker en glad zijn wanneer de engel van de Heer hen vervolgt." Maar vervolgens richt de bidder zich tot God en prijst Hem om zijn erbarmen. Vers 27: "Dat van vreugde juichen wie willen dat mij recht gedaan wordt. Laat hen gedurig zeggen: "Groot is de Heer, vrede wil Hij voor zijn dienaar." Hier is bidden zelf een manier om gevoelens als woede en boosheid voor God tot uitdrukking te brengen. Alleen al door je woede uit te spreken, kan ze transformeren. Maar ze kan vooral getransformeerd worden door de blik op God, op Jezus. Ik kan God niet gebruiken door Hem voor me te laten strijden. Wel moet ik het oordeel aan God overlaten. **En ik verzoek Hem me niet alleen te laten, maar me te helpen. Mijn woede wordt dan getransformeerd in vertrouwen en positiviteit die de kracht van de woede nog in zich heeft.**

Bevrijding

***Als een bliksemflits
als een donderslag
sloeg je in
mijn heldere hemel
verstikte jouw tijd mijn ruimte***

***Als een laaiend vuur
brandmerkte jij mij
in mijn ziel
dat ik jou moest zijn
vergrootte jouw licht mijn schaduw***

***Maar de woede mijn waakvlam
kon jij niet doven
Zij liet mij zien
dat wat ik verloor in het vuur
ik terug kon vinden in het as***

***Dat Goede Vrijdag
transformeert in Paasmorgen***

God, ik kan U niet genoeg danken.

***Ik breek uit jouw cocon
en ontdek wat zich verborgen hield
maar niet verdwenen was
Door de breuklijnen heen
word ik weer zichtbaar
mijn lieve, krachtige, nooit opgevende
volstrekt unieke, vrijgevochten ik
Wat jij van mij had gestolen
geef ik weer terug aan mezelf♡ ♡***

Willem Lindeman

Uit het DB

'Er is veel reden voor dankbaarheid'.

Dat zijn de eerste woorden die in me op komen bij de gedachte om tekst aan te leveren voor de Schakel in de rubriek 'Uit het DB'.

Die dankbaarheid betreft om te beginnen de ontdekking dat, ondanks de verkoop van ons gebouw, we in dit eerste kwartaal in een vertrouwde omgeving en in een vertrouwde atmosfeer bij elkaar mochten komen. We voelen ons alles behalve een gast onder een vreemd dak en dat is fijn om vast te stellen.

De geluiden over de fysieke omstandigheden van meerderen van onze gemeente, maakt me extra dankbaar dat we slechts zorgen hebben te hebben over goede aandacht voor elkaar.

Dat vertaalde zich in de gemeente jaarvergadering in een mooi gesprek over hoe om te gaan met het punt '**vaste bijdragen**' op de begroting. Met ons spaarsaldo zouden we in principe elkaar kunnen uitnodigen om ons helemaal niet meer te bekommeren om het geven van een bijdrage aan de gemeente. Maar al snel werd duidelijk dat we met elkaar die behoefte wel voelen om ook financieel een verbondenheid te houden met het bekostigen van het lopende werk als gemeente. Het levert op dat we van elkaar vragen om minimaal 25 euro per jaar te willen betalen. Niet als contributie van een vereniging, maar als minimum voor onze betrokkenheid op het dekken van de kosten voor administratie, drukwerk en kosten die voortvloeien uit ons lidmaatschap van de Unie-ABC.

Zo is het fijn dat er ruimte is voor andere keuzes, maar ook goed om vast te stellen dat een deel van de exploitatiekosten gewoon uit eigen bijdragen mag worden bekostigd. Wat ik echt een mooi karaktertrekje aan Elim vind, is de afspraak om elkaar wat ruimte te geven voor een nieuwe gewenning en in het najaar te evalueren hoe die nieuwe situatie zich vertaalde naar ons gedrag inzake 'vaste bijdragen'. Het leverde ook het idee op om de collecte in de dienst onder te brengen bij de nieuwe manier van financieel bijdragen aan de gemeente. Dus in de dienst niet meer collecteren, maar wél in het najaar een aantal goede doelen bepalen bij de verdeling van het geld dat als bestemming 'goede doelen' kent. We gaan er op 'kauwen' spraken we af. Zo zitten we in een mooi 'groeiverhaal', waarin we gaandeweg ons leren voegen naar de mogelijkheden, omstandigheden en de actualiteit.

Indrukwekkend was het afscheid van **Klaasje Grondsma**. Elim was voor één keer weer eens afgeladen vol. Een mooie viering met mooie verhalen en herinneringen, waarin we samen recht deden aan een lang en bijzonder leven. Voor Piet ontstaat een nieuwe realiteit, waarin hij de inrichting van zijn leven kan herijken. We wensen hem alle goeds en veel liefde toe en

bieden hem samen van harte de warmte van de gemeenschap van onze gemeente.

Zo gingen we onderweg naar **Pasen 2024**. In twee goed bezochte vieringen op de vrijdag en de zondag. Sinds een aantal jaar een aaneengesloten koppel van vieringen met op vrijdag het accent op verstillig en contemplatie en op zondag de uitbundigheid van het bericht dat dit einde een nieuwe begin opleverde.

Het dienstverband van de pastoraal werker is verdubbeld. Dat schept ruimte voor meer aandacht voor kwetsbaren en voor zorg voor elkaar onderweg naar het moment dat de gemeente ophoudt gemeente te zijn in haar huidige vorm. We kunnen nu onderweg ook ruimte maken voor ontmoeting en gesprek over de vragen en gedachten die we hebben bij dat proces van afscheid.

Pasen schept een nieuw begin met uitzicht. Van die hoop, dat geloof en die liefde mag de gemeente leven ook in de komende periode.

Namens het DB, Bert Wijchers.

Collecte-opbrengsten eerste kwartaal 2024

Datum	Doel		Bedrag
7 januari 2024	Gemeente	€	19,45
7 januari 2024	Avondmaal	€	19,45
14 januari 2024	Umutima zending	€	36,85
21 januari 2024	Gemeente	€	15,10
28 januari 2024	Project van Hoop	€	13,50
4 februari 2024	Gemeente	€	26,65
4 februari 2024	Avondmaal	€	26,60
11 februari 2024	Project van Hoop	€	33,00
18 februari 2024	Bij Doopsgezinden	€	-
25 februari 2024	Umutima zending	€	39,20
3 maart 2024	Gemeente	€	23,50
3 maart 2025	Avondmaal	€	23,50
10 maart 2024	St. Leergeld	€	20,50
17 maart 2024	Gemeente	€	22,00
24 maart 2024	Awas Kaki	€	37,00
31 maart 2024	Umutima zending	€	78,35
		€	434,65

Alle gulle gevers: hartelijk dank!

De penningmeester.

Ook het komend kwartaal collecteren we weer een paar keer voor de Projecten van Hoop van de UNIE-ABC.

26 MEI: VLUCHTELINGENWERK ITALIË

Jaarlijks arriveren er grote aantallen vluchtelingen in Italië. Sommigen leven op straat, anderen komen in de opvangcentra terecht, waar de voorzieningen en faciliteiten vaak minimaal zijn. Christelijke partnerorganisaties bekommeren zich om het lot van deze mensen en laten Jezus' liefde zien door hulp te bieden waar dit mogelijk is. Zo wordt praktische hulp geboden door kleding, eten en andere eerste levensbehoeften uit te delen, maar bijvoorbeeld ook door taallessen en computerlessen te bieden. Vluchtelingen worden ook geholpen en gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen. Dit alles om de zelfredzaamheid te vergroten en de integratie te bevorderen. Bij alle hulp die wordt geboden, wordt tegelijk ook op laagdrempelige manieren het evangelie gedeeld. Mensen die op straat leven worden opgezocht met een camper. Een 'thuis' voor dakloze vluchtelingen die een warme douche en eten aangeboden krijgen en een distributiepunt voor basisbehoeften als voedsel en kleding. Eén van de organisaties waar UNIE-ABC intensief mee samenwerkt, organiseert jaarlijks zomerweken voor vluchtelingenkinderen en kinderen van Italiaanse gezinnen die in armoede leven. Vrijwel alle kinderen



die naar deze zomerweken komen hebben geen christelijke achtergrond en horen hier voor het eerst in hun leven over de liefde van Jezus. De organisaties ontvangen geen overheidssubsidie en zijn voor hun werk afhankelijk van giften van particulieren en kerken.

23 JUNI: MOZAIK IN TURKIJE

Ondanks het feit dat er in de Turkse grondwet godsdienstvrijheid is, is het in Turkije niet toegestaan om een kerk te bouwen. Ook is het verboden om in het openbaar te vertellen over de Bijbel en Jezus. Ook christelijk onderwijs is bij de wet verboden. Het is wel toegestaan om een cultureel centrum te bouwen en daar kerkdiensten in te houden. Geloof wordt gezien als cultuur. Sinds april is er een tweede cultureel centrum met de naam Mozaik. Dit gebouw staat in een andere wijk, vlak bij de universiteit.

Bij Turkije denken we al gauw aan een vakantieland, of aan een land met een ingewikkelde politiek en een zorgwekkende economie. Het is ook het land dat regelmatig voor komt in het Nieuwe Testament. Er zijn maar weinig landen met zo'n rijke christelijke historie. In de eerste eeuw ontstond er zo een groeiende en bloeiende kerk. De situatie is nu totaal anders. De hoofdrelië is de Islam (98%). De cijfers lopen uiteen, maar zeker is dat het aantal christenen ver onder de 1% ligt. De Turkse kerk hier telt een paar honderd leden en bestond vorig jaar 30 jaar. Voor die tijd was er geen enkele kerk. In heel Turkije zijn weinig kerken en de kerken die er zijn, zijn klein en bestaan uit jong gelovigen. De eerste drie verdiepingen zijn commercieel gericht en een laagdrempelige manier om met mensen in contact te komen. De bovenste drie verdiepingen zijn gericht op onderwijs en evangelisatie. Op deze verdiepingen zijn seminar ruimtes, kantoren voor de kerken, een christelijke bibliotheek en mogelijkheden voor ontmoeting. Daarnaast komen er op deze verdiepingen meerdere kerken samen.



Er zijn kerkdiensten in 4 verschillende talen: Turks, Engels, Russisch en Farsi. Hoe mooi is het om God te kunnen prijzen in je eigen taal! Het personeel bestaat uit betaalde Turkse werknemers aangevuld met een internationaal team van vrijwilligers. Twee van deze vrijwilligers zijn Andre en Wendy*. Zij zijn door CAMA uitgezonden en werken in het Mozaik cultureel centrum als organisatie manager en financieel

manager. Heel praktisch werk, maar door dit werk kan het gebouw open zijn en kunnen er heel veel activiteiten aangeboden worden, wordt er een ruimte gecreëerd waar levens van mensen kunnen veranderen, waar ze voor het eerst, of meer verdiepend over Jezus kunnen horen.

*Voor de veiligheid gebruiken wij pseudoniemen.

28 JULI: HOOP KLINIEK IN GUINEE

Hoop Kliniek is een medisch centrum dat in het zuidoosten van Guinee in het dorpje N'zao in 2003 is gebouwd. Het heeft als doel om de allerarmsten mensen in deze regio medische hulp te bieden. Door

woord en daad wordt het evangelie uitgedragen. Hoop Kliniek bestaat uit een polikliniek, wondpoli, tandartsenpraktijk, chirurgische afdeling en verschillende ondersteunende diensten (laboratorium, röntgenkamer, medische instrumentele dienst.) Ook is er een school voor verpleegkundigen op het terrein. Onlangs is er een kraamkliniek gebouwd die hopelijk eind dit jaar open kan gaan. In 2022 is de eerste dependance van Hoop Kliniek geopend, met momenteel ruim 70 werknemers, alle werknemers zijn afkomstig uit Guinee.



Vanuit CAMA Zending Nederland zijn Jon & Anja Erickson en Agaath Bakker betrokken. Jon & Anja wonen momenteel in Guinee. Anja is werkzaam op de school voor verpleegkundigen, Jon is werkzaam bij de dependance van Hoop Kliniek. Agaath Bakker heeft van 2013 tot 2019 gewerkt bij Hoop Kliniek als verpleegkundige. Zij komt nu jaarlijks langs om werknemers op te

leiden en te coachen. De afgelopen jaren is Hoop Kliniek enorm gegroeid. Het aantal patiënten dat dagelijks de Hoop Kliniek bezoekt is in de afgelopen 5 jaar toegenomen met ongeveer 40 %. Er komen meer mensen met complexe wonden naar Hoop Kliniek. De wondpoli bestaat uit 1 wondkamer van ongeveer 3 x 6 meter. Er past nu 1 behandel bed in.

Het plan van Hoop Kliniek is om een aanbouw te bouwen met 2 grote kamers: 1 voor de wondpoli en 1 voor de medische instrumentele dienst.

Aan Hoop Kliniek is algemeen arts Abraham Camara verbonden. Momenteel volgt hij de opleiding tot chirurg in Gabon. Eind 2024 hoopt hij deze opleiding af te ronden en zal dan als chirurg voor tenminste 5 jaar voor Hoop Kliniek komen werken. Voor hem en zijn familie is een woning nodig op het terrein bij Hoop Kliniek.



Hoop Kliniek ontvangt regelmatig hulp vanuit Nederland, Amerika en Engeland (technici, artsen, verpleegkundigen, etc.). Voor gasten die voor langere of kortere tijd komen zijn 2 appartementen nodig. Op het terrein van Hoop Kliniek is hiervoor ruimte

Moeilijke tijden

We staan in Zambia voor moeilijke tijden. Het regenseizoen is ten einde en helaas we hebben niet veel regen gehad. We hebben te maken gehad met droogte. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de gewassen want de oogst is grotendeels mislukt. Dit betekent dat de mensen moeilijke maanden tegemoet gaan. Er is niet zoveel maïs beschikbaar als in andere jaren. De kleinschalige boeren hebben niet genoeg maïs om te verkopen. Ze hopen dat hun eigen familie voor een heel jaar. Doordat er schaarste is, is de prijs ook hoog. Dit betekent dat veel mensen het zich niet meer kunnen veroorloven om tenminste twee goede maaltijden per dag te eten. De families die wij helpen hebben hier sowieso al moeite mee. Dat is ook de reden dat we ze ondersteunen. We zien nu al dat alle kinderen er iedere dag zijn voor hun maaltijd en ook de moeders zijn er bijna altijd voor hun wekelijkse afwasbeurt inclusief een maaltijd. Dat is weleens anders geweest. Hiermee wordt nog maar eens duidelijk hoe belangrijk de maaltijd is die de kinderen bij ons krijgen. Ik ben bang dat dit straks de enige goede maaltijd per dag is die de kinderen krijgen omdat de moeders en oma zich een tweede maaltijd niet kunnen veroorloven. Dat is niet zo gek. De prijs van maïs is in een jaar tijd al met 120% gestegen en ik verwacht dat de prijs nog meer zal stijgen als de regering niet ingrijpt. Dit betekent ook voor Umutima een grote uitdaging om de kinderen iedere dag van een maaltijd te kunnen blijven voorzien.

Door het gebrek aan regen is er ook niet genoeg water om elektriciteit op te wekken. Dit betekent dat we acht uur per dag geen elektra hebben. Ik sluit niet uit dat dit nog weleens naar 12 tot 16 uur per dag kan gaan. Elektriciteit kopen van de omliggende landen is bijna niet mogelijk. Alle buurlanden kampen met hetzelfde probleem.

Gelukkig is er ook nog goed nieuws. We hebben vier leerkrachten aangenomen. Zij starten begin april met werken. Zij zullen zich de komende maand bezig houden met alles wat er geregeld moet worden op onderwijsgebied zodat we de registratie van de school aan kunnen vragen. Weer een stapje vooruit.

Hartelijke groet,

Gerda



Nieuws van Unie- ABC



APP: ZENDINGSNIEUWS



Steeds meer mensen uit de gemeenten weten onze **Unie-ABC-app** te vinden. Het is leuk om vanuit het hele land berichten voorbij te zien komen: zowel nieuwtjes en inspirerende ideeën als hulpvragen en gebedspunten. Er is ook een groep 'Zending', waar onder meer nieuws en blogs over projecten en zendingen worden gedeeld. Zo stonden we onlangs stil bij twee jaar noodhulp aan Oekraïne en konden we lezen over de bij velen welbekende **Hans en Aisha Oosterloo** (met wie het goed gaat), terwijl er ook aandacht was voor twee overlijdens op het zendingsveld. Goed om ons zo, in goede en moeilijke tijden, verbonden te weten met broeders en zusters die het Licht op andere plekken in de wereld verspreiden. Informatie **over de app:** www.unie-abc.nl/app.

PROJECT VAN DE MAAND

Jaarlijks arriveren er grote aantallen vluchtelingen in Italië. De voorzieningen in de opvangcentra zijn vaak minimaal. Onze christelijke partnerorganisaties in de regio laten Jezus' liefde zien door hulp te bieden.

Denk aan het uitdelen van kleding, eten en andere eerste levensbehoeften, maar ook aan het aanbieden van taal- en computerlessen. Mensen die op straat leven worden opgezocht met een camper en krijgen eten en een warme douche. Verder is er jaarlijks een zomerkamp voor vluchtelingenkinderen en kinderen van Italiaanse gezinnen die in armoede leven. In april steunen we dit project. Geef en bid je mee?

Voorjaarsvergadering van Unie-ABC gemeenten

NB. Op **24 mei a.s.** vindt de Algemene ledenvergadering plaats in Kampen

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' (cq ontvangst voorganger)

Periode april/mei 2024

Datum	ouderling van dienst/ontvangst voorganger	
14 apr	Ria Liebe	Bert Wijchers
21 april	Rients de Vries	Dick de Jong
28 april	Cor van Waveren	Piet Brongers
5 mei	Roel Vochteloo	Ger Booy
12 mei	Ria Liebe-Ravelli	Piet Brongers
19 mei	Cor van Waveren	Willem Lindeman
26 mei	Rients de Vries	Piet Brongers
2 juni	Ria Liebe-Ravelli	Bert Wijchers
9 juni	Cor van Waveren	Arie Liebe
16 juni	Rients de Vries	Wout Huizing

NB Er is geen rooster voor de deurdienst. Dat kan ter plekke ingevuld worden door wie maar aanwezig is.

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 06-44912841

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

Rooster april mei 2024

zondag	koster	geluid	beamer	pianist	bloemen	koffie
14 apr	Rients	Bert	Tineke	Arie	Galina	Rients
21 apr	Farshid	Bert	Ria	Arie	?	Farshid
28 apr	Erica	Bert	Tineke	Hans	?	Erica
5 mei	Cor	Bert	Tineke	Grietje	Minke	Cor
12 mei	Joke	Bert	Tineke	Arie	Wietske	Ioke
19 mei	Hans H.	Bert	Tineke	Hans	Galina	Hans H.
26 mei	Farshid	Bert	Ria	Arie	?	Farshid
2 juni	Rients	Bert	Tineke	Grietje	?	Rients
9 juni	Erica	Bert	Tineke	Arie	Galina	Erica
16 juni	Cor	Bert	Ria	Arie	Wietske	Cor

Agenda

DA-TUM	TIJD	SPREKER	COLLECTE	BIJZ. HEDEN
14 apr	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Gemeente	
21 apr	10.00 uur	Dick de Jong	Umutima Foundation	Brieven Amnesty
28 apr	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	Gemeente	
5 mei	10.00 uur	Ger Booy	Gemeente + H.A.	Viering avondmaal
12 mei	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	Tsjernobil/ Köpenick	
13 mei	14.30 uur	VCK		
19 mei	10.00 uur	Willem Lindeman		Pinksteren Brieven Amnesty
26 mei	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	Project van Hoop zie Schakel	
2 juni	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Gemeente + H.A.	Viering avondmaal
9 juni	10.00 uur	Arie Liebe	Bloemen- groet	
16 juni	10.00 uur	Ds. Wout Huizing	Gemeente	