



'De Schakel'



Nr. 1 jan. febr. maart 2023 jaargang 54

Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Ds. P. Brongers
0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg
coördinator A.C.M. Liebe-Ravelli
06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw-
coördinator J. Admiraal
0512-521492
jokeadmiraal@gmail.com

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

**Kopij voor de Schakel van april mei 2023 inleveren voor
donderdag 30 maart 2023 bij de redactie. Voorstukje
april mei volgens rooster Piet Brongers**

'Ik', 'wij' en 'Hij'

De januarimaand is begonnen, we zitten nu in 2023.

Daarbij gaan we elkaar de beste wensen toe zeggen en dat het allemaal maar mag uitkomen, wat je ervan verwacht.

Verleden jaar... wat klinkt dat lang geleden...., maar het nieuwe jaar is al weer een paar dagen oud.

We ruimen de versierselen weer op en gaan weer verder met ons 'Leven'?

De titel van dit voorstukje van de Schakel is geboren in de oudejaarsconferentie van Claudia de Breij.

Ze had mooie stukjes in haar verhaal waarin 'ik' mezelf wel zag.

'Wij' deed ook mee...

En... 'Hij' dan?

'Hij' komt uit het liedje van Marco Schuitmaker met de titel: ***'weet je dat er een Engelbewaarder bestaat?'***

Dit liedjesprak mij aan en staat ook erg hoog in de top.

Dit liedje viel als een warme deken om mij heen en ik kon mij in die woorden, die hij zingt, wel vinden: je bent nooit alleen! Zo voelt het, die warme deken!

Die warme deken kan ook de gemeente zijn, waar je elkaar kunt ontmoeten en bemoedigen in vóór- en tegenspoed!

We gaan er als gemeente weer een mooi jaar van maken met Hoop, Liefde en Gerechtigheid.

En ik hoop dat er in ieders hart Vrede mag zijn!

Rients de Vries

Uit het DB

December: de maand van licht, donker en Licht. Een maand die in de gemeente eigenlijk al eerder was begonnen:

Op 20 november met een ingetogen, warme Eeuwigheidszondag waar we in de dienst, samen met de families van Jan Bos, Geertje ter Heide en Bonnie Procee, stil mochten staan bij het verlies van hun dierbaren. Uit de woorden van Ger Booij en Bert Wijchers bleek hoe dierbaar zij ook in de gemeente stonden en hoe dankbaar we mogen zijn te weten dat zij in het Licht van God thuis mogen zijn. Waarna er een zee van licht op de avondmaalstafel mocht verschijnen.

Nog voor december begon, startte de Adventstijd met de 1^e Adventszondag op 27 november. Ook hier stonden we stil bij het aansteken van een kaarsje en het doorgeven van het licht: niet om terug te denken (herdenken) maar om een moment heel actief stil te staan bij een levende persoon of situatie om die even heel dicht bij God te brengen.

Begin december hadden we in het DB over onze verwachtingen en zorgen gesproken wat betreft de laatste periode van 2022: wat staat ons nog te wachten? Hoe vullen we de Adventstijd in een tijd dat de wereld donker lijkt. En zijn er nog genoeg mensen in de gemeente om deze tijd naar traditie in te vullen? Gelukkig hebben we daarin toch wegen gevonden om aan te sluiten bij ons thema "Houvast / Vasthouden" en een traditionele invulling gezocht.

Dat leverde een bijzondere gemeenteavond op (29 november) met een mix van de jaarvergadering en het adventstreffen. Het onderdeel jaarvergadering waar we in dankbaarheid mochten terugkijken op de mooie, bijzondere dingen die we teruglazen in het verslag van de afgelopen (corona-)jaren. Waarin we ook konden vaststellen dat onze penningmeester, met ondersteuning van Piet Everaarts, de financiën steeds mooi onder controle weet te houden.

Na het optuigen van de kerstboom, het afmaken van kerstpakketjes en het zingen van Adventsliederen volgde nog een extra vergaderpunt:

Hoewel de financiën er prima uitzagen werd ook duidelijk dat ze, net als voor ieder van ons thuis, behoorlijk bedreigd worden door een flinke toename van uitgaven, zeker wat betreft de energiekosten. Het DB wilde graag met de gemeente van gedachten wisselen en toestemming vragen om actief te zoeken naar wegen om hier het hoofd aan te bieden. Deze vraag leverde een intens, open en warm gesprek op waarbij de gemeente het DB unaniem mandaat gaf voorstellen te ontwikkelen die perspectief bieden op een goede oplossing voor de gemeente naar de toekomst.

In de weken hierna hebben we een aantal mooie Adventsdiensten mogen beleven waarin wel duidelijk werd dat we, juist in onze dagen, Houvast mogen vinden in de wetenschap dat God niet voor niets eerst het licht geschapen heeft en later daar nog het Licht voor de wereld aan heeft toegevoegd. Een Licht dat we mogen vasthouden en waar we houvast voor ons geloof in mogen vinden zoals br. Piet Kingma het verwoordde op de 1^e Kerstdag in een mooie viering met veel bezoekers en het traditionele presentje voor de kinderen, uitgereikt door Tineke de Vries.

Helaas kon br. Bert Wijchers niet voorgaan in de Kerstdienst omdat hij ge-

vallen was op het ijs en absolute rust moest nemen. Op dit moment geldt dit nog steeds en is hij dus niet beschikbaar voor pastoraat en diensten. Wat betreft het pastoraat kan, indien gewenst, altijd eerst contact worden opgenomen met Ria Liebe zodat in overleg mogelijkheden gezocht kunnen worden. Wat betreft de diensten is er inmiddels een invulling gevonden tot en met begin februari.

Maar bovenal wensen we broeder Wijchers en zijn gezin veel sterkte, uitzicht op verbetering en Gods Zegen.

Goede wensen waren er ook voor iedereen die zondag 1 januari de nieuwjaarsreceptie bezocht. Een ontspannen moment onder leiding van br. Ger Booi waar iedereen rustig de tijd nam om het nieuwe jaar samen te beginnen. Vooral de "kniepertjes met slagroom" (van Rients) deden het goed bij de koffie na. Wij sluiten ons aan bij al deze wensen en wensen ieder een jaar waarin ons geloof Houvast mag bieden en we elkaar als gemeente mogen Vasthouden in de wetenschap dat het met God een gezegend nieuw jaar mag zijn.

Arie Liebe

Collecte-opbrengsten najaar 2022

Datum	Doel	Bedrag
4 september 2022	Gemeente	€ 29,00
4 september 2022	Avondmaal	€ 29,00
11 september 2022	Umutima Zending	€ 50,00
18 september 2022	Vredesdienst	€ 0,00
25 september 2022	Gemeente	€ 33,05
2 oktober 2022	Gemeente	€ 33,62
2 oktober 2022	Avondmaal	€ 33,63
9 oktober 2022	Gemeente	€ 31,00
16 oktober 2022	Voedselbank	€ 35,40
23 oktober 2022	Gemeente	€ 33,35
30 oktober 2022	Vrouwengebed	€ 39,20
6 november 2022	Gemeente	€ 27,10
6 november 2022	Avondmaal	€ 27,10
13 november 2022	Gemeente	€ 32,10
20 november 2022	Gemeente	€ 70,55
27 november 2022	Voedselbank	€ 146,80
		<hr/>
		€ 650,90

Alle gulle gevers: hartelijk dank!



Projecten van Hoop - collecterooster 2023

Elk jaar maak ik als penningmeester een voorstel 'collecterooster'. Dat voorstel bespreken we dan in het DB en vervolgens stellen we dat vast. Ik had het idee dat we elk jaar een beetje hetzelfde doen, waardoor het collecteren misschien een soort sleur is geworden.

Toen ik bijna dacht: 'Laten we maar weer hetzelfde doen', kreeg ik een mail van de Unie met daarin de beschrijving van 12 Projecten van Hoop. Met het vriendelijke verzoek aan de gemeenten om in 2023 voor deze projecten te collecteren. Op de site van de Unie vindt u deze projecten ook.

"Onze eigen projecten moeten niet in gevaar komen." "Sommige projecten spreken mij meer aan dan andere." Dat waren een paar reacties vanuit het DB. Maar er klonk toch ook een beetje in door dat we misschien maar eens moesten proberen om iets te betekenen voor deze Projecten van Hoop. Gesterkt door de wens van de gemeente (uitgesproken tijdens de gemeentevergadering) om ook de 1%-regeling actief te benutten, mag ik nu de projecten presenteren waar we in januari en februari voor gaan collecteren. Op de laatste bladzijde van deze Schakel ziet u steeds vermeld op welke zondag we waarvoor collecteren. Dus ook voor ons 'eigen' zendingsproject: Umutima Foundation.

Januari – Project van Hoop 2

MOSTERDZAAD – EVANGELISTEN IN HET MIDDEN-OOSTEN

Migranten vanuit Baptisten-, CAMA- en andere kerken uit het Midden-Oosten hebben de handen ineengeslagen. Onder de naam Mosterdzaad Zending ondersteunen ze evangelisten in hun land van herkomst. Die worden vrijgesteld om het Evangelie te delen. Wij mogen meehelpen en ook vrucht dragen. Er zijn op deze manier al negen evangelisten in zeven steden aan het werk. Onderstaand is een getuigenis die we kregen van een Koerdische mevrouw in een van de projectlanden die de Heer Jezus leerde kennen.

'Hoewel ik moslim was en ben opgevoed met de wetenschap dat wij goed moeten doen, gedroeg ik mij tegenovergesteld. Elke dag had ik ruzie met mensen. De situatie thuis was niet goed; niet met de kinderen, niet met mijn man, niet met de burens. Ik hoefde maar de straat op te gaan en iedereen verstopte zich. Ze kenden mij: ik maakte altijd problemen. Toen leerde ik de evangeliste van Mosterdzaad kennen, de zusters die naar de kerk gingen en de zondagsschool. Ik raakte met ze vertrouwd. Ik zag de compassie in hun manier van praten, hun goedheid, hun grote hart. Vooral bij de evangeliste van Mosterdzaad. Als ze met de kinderen sprak, dan was het of het haar eigen kinderen waren. Zij was heel meelevend, net als een moeder, een moeder voor ons allemaal. Ze sprak over goed zijn, barmhartigheid, vergeving. Beetje bij beetje leerde ik de Heer Jezus kennen. Samen met mijn gezin ging ik naar de grote en kleine ontmoetingen. Ik ben christen geworden, prijs de Heer! Mijn leven is beter geworden. Ik draag

me goed en vergeef anderen, ik geef zonder terug te verwachten. Ik dank God dat Hij mij de evangeliste van Mosterdzaad liet kennen en daardoor Hemzelf.'

Februari - Project van Hoop 3

INDIA – SAMEN VOOR VOEDSELZEKERHEID

India kent veel armoede. In het gebied van Hydrabad staat de voedselzekerheid zwaar onder druk; ondervoeding vormt een groot probleem. Daarnaast is er in India toenemende christenvervolging. Redenen voor ons als Unie-ABC-gemeenten om naast onze baptistenbroeders en -zusters te staan. Vanuit BLESS, de sociale tak van de Baptistenunie in India, wordt duurzame landbouw gestimuleerd. Zij werken onder kwetsbare en gemarginaliseerde groepen in de Indiase samenleving die te maken hebben met stijgende bedrijfskosten, dalende marktprijzen voor hun producten, afhankelijkheid van kredietverstrekkers en gebrek aan kennis van moderne landbouwtechnieken. Door de voedselproductie en voedselzekerheid te vergroten wordt de wortel van de armoede aangepakt.

Rijst behoort tot het basisvoedsel in de regio. Binnen het project is vorig jaar begonnen met een nieuwe teeltmethode. Hoewel deze enigszins arbeidsintensief is, waren de kosten lager en de opbrengsten goed. Een groot aantal boeren heeft groenten op commerciële schaal verbouwd en ze hebben daarbij meer diversiteit toegepast, wat onder meer de bedrijfsrisico's verkleint. Boeren hebben ook nieuwe gewassen verbouwd zoals gierst, pinda's, ui, peulvruchten, en sesam. Dit is de eerste keer dat de boeren werden aangemoedigd om deze gewassen te verbouwen. Dit heeft goede resultaten opgeleverd.

Naast grootschaliger landbouw, hebben de deelnemers van het project ook al enkele jaren een keukentuin voor eigen gebruik in de buurt van de waterbron bij hun boerderij. Deze wordt over het algemeen onderhouden door de vrouwen. Daarin is afgelopen jaar weer een goede variëteit aan groenten verbouwd. Dit zorgde voor een gezond en gevarieerd voedsel voor de gezinnen.

Zware regenval is op dit moment de grootste uitdaging in het gebied. Afgelopen jaar is anderhalf keer meer regen gevallen dan anders. Toch heeft de vernieuwde aanpak in de landbouw goede resultaten gebracht. Boeren zijn ijverig om de nieuwe methoden toe te passen. We zien een grotere weerbaarheid bij deze kwetsbare groep.

Onze collecte zorgt ervoor dat er meer trainingen gegeven kunnen worden.



Cor van Waveren
Penningmeester



Nieuwsbrief Kerst 2022

Beste donateurs, sponsors en vrienden van Awas Kaki.

Van de secretaris – Janet Visser-Lageveen

Zo aan het einde van het jaar blikken we graag met u terug. In het begin van 2022 kwamen er twee nieuwe bestuursleden bij Awas Kaki; Mathijs Lindemulder volgde Dirk Houttuin op als voorzitter en ikzelf nam het secretariaat over van Henny Boelhouwer. Op de vriendenavond namen we afscheid van deze mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor onze prachtige stichting. Vanaf deze plek nogmaals hartelijke dank aan Dirk en Henny voor hun inzet.

We konden eindelijk weer een vriendenavond houden. Dit was een zeer geslaagde avond waarop we veel van onze sponsors en donateurs persoonlijk konden ontmoeten. Ronald gaf samen met Febrian en Petrus een mooie presentatie over het werk van Awas Kaki in Indonesië.

Corona was gelukkig voor de meesten niet meer zo prominent aanwezig als de jaren hiervoor, dit maakte dat het voedselproject grotendeels kon worden afgerond. Helaas betekent dit niet voor iedereen dat de moeilijkheden voorbij zijn. Een aantal, door Febrian geselecteerde, gezinnen wordt door Awas Kaki nog een tijdje geholpen met voedselpakketten. Het gaat hierbij om gezinnen die het echt nodig hebben en anders niet rond zouden kunnen komen, uw gulle giften zijn dus meer dan welkom en worden goed gebruikt. Meer informatie over hoe dit geld wordt besteed vindt u [op deze pagina](#).

In oktober werd het project Pledge United afgerond, met als doel *Gelijke rechten voor mannen en vrouwen in Indonesië*. Ronald schreef op de website een stukje over deze belangrijke stap in meer gelijkheid. Dat kunt u [hier](#) lezen en u kunt dan ook meteen het bijbehorende filmpje bekijken.

Dit was een korte greep uit wat ons het afgelopen jaar bij Awas Kaki heeft beziggehouden. Vanaf deze plek wil ik u allen namens het bestuur nogmaals hartelijk bedanken voor uw steun aan hen die het zo hard nodig hebben. Ik wens u heel fijne kerstdagen toe en graag tot ziens in 2023.

Van de initiator – Ronald Lepez

Oud-spelers.

In de afgelopen jaren hebben we honderden spelers opgeleid door onze voetbalactiviteiten. Zij zijn degenen die weer nieuwe mogelijkheden geven in

heel Indonesië. In december werden we uitgenodigd door een moslim universiteit om daar in januari vijftig studenten op te leiden. Ik werd aangenaam verrast, doordat vier van onze spelers daar gratis onderwijs krijgen vanwege deelname aan ons voetbaltraject. Het blijkt dat meerdere universiteiten dit doen voor onze spelers, een erkenning van onze kwaliteit.

Onze opgeleide leiders.

Febrian heeft in november trainers geschoold die nu weer trainingen kunnen geven aan de kinderen van Compassion, een wereldwijde organisatie die kinderen extra ondersteuning geeft. Compassion sponsort alleen al in Indonesië tienduizenden kinderen.

Op 22 december verloofde onze tweede opgeleide jongeman, Petrus zich met zijn Jessica. Een verloving is bedoeld "als officiële" kennismaking tussen de twee families. Hier "koopt" hij zijn verloofde, want de bruidegom moet alles betalen. In dit geval is de koop een aanzienlijk geldbedrag en een gouden halsketting, ook met een bepaalde hoge waarde. In het Indonesisch wordt het geldbedrag "susu manis" genoemd, vertaald betekent het "zoete melk". Alleen Febrian en ikzelf waren naast de familie uitgenodigd.



Kerstfeest

Gisteren hebben we met de kinderen kerst gevierd. Eerst het bijbelverhaal en dan een kleurplaat kleuren



. Zelfs de oudere

kinderen gaan hier eens goed voor zitten. Om dit allemaal goed te laten verlopen krijgen de kinderen twee kleurpotloden en als ze een andere kleur willen mogen ze een potlood komen ruilen. Zo blijft het voor ons overzichtelijk en voorkomen we onderlinge irritaties. Hierna hebben ze nog buiten gespeeld. Dit geeft ons de tijd om nog snel de vloer te vegen. Na het eten snel de vloer geveegd en gedweild. En dan was het tijd voor het grote moment: de kerstcadeautjes. De vraag die de kids bezig houdt is: Wat zit er deze keer in mijn cadeautasje? Deze tasje worden gevuld door de kinderen van een school in Mkushi. Er zit altijd iets in om mee te spelen, iets lekkers om te eten en kleding. Ook zit er altijd een stuk zeep, tandenborstel en tandpasta in. We delen de tasje uit en deze tasje moeten dicht blijven totdat iedereen zijn tasje heeft en dan tellen we af. De tasje gaan open en het gejuich en gegil is ver in de wijk



te horen. De kinderen zijn zo blij.

Het kost ons weer de nodige moeite om ze stil te krijgen. Blij en voldaan gaan de kinderen naar huis. Wij ruimen de boel op en kijken ook terug op een leuke morgen.

Vandaag zien we diverse kinderen met "nieuwe" kleding aan bij het voedingscentrum. Dit is de kleding die in de tasjes zaten. Mooi om te zien dat het gelijk gebruikt wordt en dat ze er blij mee zijn.

De moeders kunnen morgen een tas met etenswaren ophalen zodat er ook tijdens de kerstdagen eten in huis is. In deze tas zit mealie-meal (om nshima mee te maken), bonen, eieren, cooking oil en groenten.

Ik wens u/jullie fijne kerstdagen en een mooi en gezond 2023.

Hartelijke groet,

Gerda



Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst'

Periode jan feb mrt 2023

datum	ouderling van dienst
15 jan	Ger Booy
22 jan	Roel Vochtelo
29 jan	Rients de Vries
5 feb	Cor van Waveren
12 feb	Ger Booy
19 feb	Rients de Vries
26 feb	Cor van Waveren
5 mrt	Roel Vochtelo
12 mrt	Rients de Vries
19 mrt	Cor van Waveren
26 mrt	Roel Vochtelo
2 apr	Rients de Vries
7 apr	n.v.t.
9 apr	Cor van Waveren

NB Er is geen rooster voor de deurdienst. Dat kan ter plekke ingevuld worden door wie maar aanwezig is.

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 06-44912841

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	pianist	bloemen	koffie
15 jan	Farshid	Bert	Ria Liebe	Arie	?	Farshid
22 jan	Erica	Bert	Minke	Hans	Etty Koster	Erica
29 jan	Joke	Bert	Tineke	Arie	Attje de Vries	Joke
5 feb	Hans H.	Bert	Tineke	Grietje	Galina van Waveren	Hans H.
12 feb	Rients	Bert	Tineke	Hans	Etty Koster	Rients
19 feb	Cor	Bert	Ria Liebe	Arie	Wietske Har-kema	Cor
26 feb	Farshid	Bert	Tineke	Arie	?	Farshid
5 mrt	Erica	Bert	Minke	Grietje	Minke Vochteloo	Erica
12 mrt	Joke	Bert	Tineke	Hans	Attje de Vries	Joke
19 mrt	Rients	Bert	Ria Liebe	Arie	Galina van Waveren	Rients
26 mrt	Hans H.	Bert	Minke	Grietje	Wietske Har-kema	Hans H.
2 apr	Farhid	Bert	Tineke	Hans	Etty Koster	Farshid
7 apr	Cor	Bert	Tineke	Arie	nvt	nvt
9 apr	Joke	Bert	Tineke	Arie	Galina van Waveren	Joke

Agenda

datum	tijd	spreker	collecte	Bijz.h
15 jan	10.00 u	Willem Lindeman	Umutuma Foundation	Amnesty brieven
22 jan	10.00 u	Hans Baas	Gemeente	
29 jan	10.00 u	Dick de Jong	Project van Hoop 2, unie zie Schakel	
5 febr	10.00 u	Arie Liebe	Gemeente+ H.A.	Viering H.A.
12 febr	10.00 u	Ds. Pauline Bremer	Project van Hoop 3, Uniezie Schake l	
13 febr	14.30 u	VCK		
19 febr	10.00 u	Ds. Andries Bakker	Gemeente	Amnesty brieven
26 febr	10.00 u	Ds. Jan Bolt	Umutima Foundation	
5 mrt	10.00 u	Ds. Bert Wijchers	Gemeent+ H.A.	Viering H.A.
12 mrt	10.00 u	Arie Liebe	Stichting Leergeld	
13 mrt	14.30 u	VCK		
19 mrt	10.00 u	Jenneke Span	Gemeente	Amnesty brieven
26 mrt	10.00 u	Harry Nobbe	Awas Kaki	
2 april	10.00 u	Willem Lindeman	Gemeente	Geen Avondmaal
7 april	10.00 u	Ds. Bert Wijchers	n.v.t.	Viering Goede vrijdag
9 april	10.00 u	Ds. Bert Wijchers	Umutima Foundation	