



'De Schakel'



Nr. 4 september/oktober 2022 jaargang 53

Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Ds. P. Brongers
0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg
coördinator A.C.M. Liebe-Ravelli
06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw-
coördinator R. de Vries
0512-341111
devriesrients@gmail.com

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

**Kopij voor de Schakel van nov. dec. 2022 inleveren voor
donderdag 3 november 2022 bij de redactie. Voorstukje
nov. dec. volgens rooster Arie Liebe**

Ik zie op naar de bergen.... Vanwaar komt mijn hulp?

Vakanties voorbij en weer op zoek naar een ritme waarin verantwoordelijkheid voor werk of anderen onderdeel worden van onze dagelijkse realiteit.

Ik neem in de vakantie altijd bewust wat afstand van het actief volgen van het nieuws. Want wat het volgen van het nieuws aangaat sta ik altijd "aan". Deels omdat ik nieuwswonk ben en deels omdat het me scherp houdt om de actualiteit in te brengen in de lessen op school.

Maar nu ben ik er weer en start de ochtend met het nieuws afwisselend op NPO1 en RTL 4. Pas als beide zenders een volledig journaal hebben afgedraaid gaat de tv weer uit en maken we ons klaar voor de rest van de dag.

We leven in verwarrende tijden met veel onrust onderhuids en zichtbaar om ons heen. Je ontkomt er niet aan om je zorgen te maken over de bizarre situatie in Ter Apel, of over de ogenschijnlijk op handen zijnde breuk in de regeringscoalitie, of de omgekeerde driekleur in de straten en de dorpen die ik passeer. Geen rust in het verschiet, maar wat wel?

Wie heeft regie en voorkomt erger? Wat kan ik als eenling tegenover al die grote vraagstukken en zorgen? Wat biedt houvast en wat wil je tegen iedere prijs vasthouden?

Koopkracht, betaalbare maandlasten, toekomst voor een kleinkind die droomt over boer worden tegenover meer en gevarieerder flora en fauna om ons heen?

Dan is de toekomst niet een open vlakte, of de zee met een horizon aan de einder, maar een berglandschap geworden. In al je machteloosheid moet je wel mee, want je leeft en bent onderdeel van dat wat de levenden verbindt.

Waar val je op terug in die situatie? Wat houdt de ademhaling gaande en wat maakt dat we ook zicht houden op wat draagt en voedt.

Dat is voor mij het moment dat de gemeente in beeld komt.

Niet als een makkelijke ontsnapping naar een geloofsuitspraak die me gerust stelt, maar als de plek waar die machteloosheid wordt gedeeld en samen gedragen. Die het lied zingt: Door de wereld trekt een stoet....Die leeft van het ritueel waarin we de brokken van het leven zichtbaar in handen hebben en elkaar voorhouden dat het brood en de beker eens gedeeld worden met Hem die het dan opnieuw met ons zal delen en drinken in een werkelijkheid die de onze in zorgeloosheid overstijgt.

En op weg daarnaar toe?

Reizen we met elkander, wandlen hand in hand, de een zij tot troost de ander en belijden met stelligheid of schoorvoetend: Onze hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft en trouw houdt tot in eeuwigheid.

Daarop "amen " zeggen in handel en wandel is wat we kunnen als te stellen daad tegenover alles wat verlamt en onbegrepen blijft.

Een houvast dat uitnodigt tot loslaten wat niet te dragen is en oppakken wat bij ons past en ons houdt bij Hem die heeft gezegd: Weet dat ik met jullie ben, alle dagen...

Bert Wijchers

Uit het DB

Even met een paar anderen gespard zoals dat tegenwoordig heet en proberen vast te stellen wat nuttig is te delen in deze rubriek.

In termen van achteruitkijken naar de diensten kan worden gemeld dat er reden is tot grote tevredenheid over verloop en inhoud van de zondagen in de zomerperiode.

In vergelijking met voorgaande jaren loopt het bezoekersaantal niet achteruit en kunnen we stellen dat er nog altijd veel "zelfdragende kracht" is in de gemeente. Samen kunnen we nog veel en maken we herinneringen die ons dragen door de tijd. Een mooie volle zaal samen met de broeders en zusters van de Vermaning in Drachten. "Veel Toon Hermans" schrijft Piet in zijn mail over input voor dit verhaal. Als ik dat lees dan heb ik associaties bij warme woorden, en dicht op je lijf en ziel. Vast voor herhaling vatbaar!

Samen trotseerden we de warmte en het is goed dat het weer wat afkoelt. Dat geeft goede energie voor de zaken en taken die voor ons liggen.

Daarover gesproken:

De taak voor het beheer is per 1 augustus jl overgedragen van Joke Admiraal naar Riets en Attje de Vries. In de voorbije maanden hebben ze samen gewerkt aan een vloeiende overdracht van taken en activiteiten. Daarin is ook de schoonmaak begrepen. We zeggen Attje en Riets dank voor hun bereidheid om dit werk op te pakken en wensen we hen van harte veel plezier en succes. Joke komt veel lof toe voor haar tomeloze inzet en loyaliteit aan onze gemeente. Ze heeft in haar taak de gemeente ook veel gegeven, met name in haar ondernemerschap om ons gebouw ook financieel te laten renderen bij de gratie van een mooi verhuurbeleid. Joke namens allen vast en zeker: bijzonder bedankt!

Zo glijden we als vanzelf het nieuwe seizoen in. Nog even zonder Piet (al is hij op de achtergrond, en dankzij de digitale - en internetmogelijkheden van nu, nog erg betrokken) en met ondersteuning van Bert Wijchers en Arie Liebe die van harte inbreng hebben als loyale en kritische vriend.

Met Bert Wijchers is – in het vertrouwen dat de gemeente die wens zou onderschrijven en steunen – afgesproken dat hij in het bestaande dienstverband met een iets aangepaste vergoeding de komende twee jaar nog actief zal zijn als Pastor in de gemeente. Daarna evalueren we opnieuw, of komen binnen die periode bij de gemeente terug als de situatie daarom vraagt.

Een nieuw seizoen voor ogen. Dat vraagt om een nieuw jaarthema. Sprekers beleven er een kapstokje aan bij de invulling van de vieringen de gemeente spiegelt haar ideeën over de toekomst er aan.

Dat nieuwe jaarthema luidt: "Houvast/Vasthouden"

Wie deze beide woorden wat op zich laat inwerken komt vast op meerdere associaties. Ik speelde er al een beetje mee in de opening van dit nummer. Maar beelden bij houvast brengen ons bij het evangelie en onszelf als gemeenschap en vasthouden doen we letterlijk bij de afsluiting van de viering van de tafel van de Heer, maar kan ook een vraag zijn aan ons wat we aan materiële en immateriële zaken op het gemeente-erf willen vasthouden.

Twee woorden die ons prikkelen en uitdagen om verantwoordelijkheid te nemen en te houden voor wat meer dan de moeite waard is om deelgenoot van te zijn. Een kleine kudde met ogenschijnlijk geringe kracht. Ogenschijnlijk, want dat is maar hoe je het bekijkt. Het voorbije jaar toonde de kracht die we bezitten bij ervaringen van hoogte en diepte, machten en krachten, gezondheid, ziekte en afscheid.

In de avondmaalsdienst van oktober maken we de officiële start van dit seizoen.

Dat lijkt een verlate start, maar heeft alles te maken met het gegeven dat de gemeente op 18 september is uitgenodigd om present te zijn in de vredesdienst in de grote kerk. Samen met Piet kwam het al tot een mooie voorbereiding voor vast een inspirerende ontmoeting en viering.

Op 25 september gaat Arie Liebe voor in de dienst die is ingericht als vervolg op de 18^e september.

Allen die kopij aanleveren voor de Schakel kregen de uitnodiging om dat zeker op tijd aangeleverd te hebben. Dat had deze keer wat extra gewicht. Degene die verantwoordelijk is voor het drukklaar maken van ons gemeenteblad, Tineke de Groot, gaat namelijk voorin de maand september voor een dagopname naar het ziekenhuis. Tineke ondergaat onder narcose een voorbereidende ingreep die uiteindelijk moet leiden tot het zelfstandig thuis kunnen dialyseren. Ze ondergaat het moedig zo begrijp ik uit een contactje met haar, maar desondanks willen we vanaf deze plaats haar hartelijk dank zeggen voor het mooie werk dat ze doet in de gemeente en haar onder bid-dend opzien alle goeds wensen. .

Zo gaan we in verbondenheid met Hem en elkaar en daarom met goede moed de komende maanden in.

Hartelijke groet,

Bert Wijchers

Zondag 18 september: gezamenlijke vredesdienst

Grote Kerk: 11.00 uur (vanaf 10.30 uur koffie)

Voorganger: Ds. Bert Wijchers

Al jaren hebben we, als gemeente, een gezamenlijke vredesdienst, samen met de Doopsgezinde Gemeente en de Grote Kerk.

Dit jaar wordt de dienst weer verzorgd door Elim.

Meer dan ooit in de laatste jaren worden we bepaald bij het geweld van de oorlog en bij de krachten die de vrede bedreigen. En niet te vergeten de moeite en de offers die er van ons worden gevraagd, wij die in vrede leven en verre van de oorlog willen blijven. Met de neiging om maar weg te kijken om het leed niet te hoeven zien en bepaald te worden bij onze eigen machteloosheid.

Zijn we machteloos, als gemeente van Christus?

Is het niet van belang om juist nu elkaar te ontmoeten, onmacht te delen, vertrouwen en moed te putten en te zoeken naar wegen die naar vrede leiden?

Het thema is: *"laat de kerk ámen' zeggen!"*

Laten we als Elim ook aanwezig zijn bij deze gezamenlijke bezinning op vrede!

Van harte aanbevolen.

Collecte-opbrengsten zomer 2022

Datum	Doel	Bedrag
5 juni 2022	Gemeente	€ 25,70
5 juni 2022	Avondmaal	€ 25,75
12 juni 2022	Bloemengroet	€ 28,10
19 juni 2022	Gemeente	€ 30,80
19 juni 2022	Bloemengroet	€ 11,00
26 juni 2022	Gemeente	€ 39,40
3 juli 2022	Gemeente	€ 30,95
3 juli 2022	Avondmaal	€ 31,00
10 juli 2022	Umutima zending	€ 31,25
17 juli 2022	Gemeente	€ 36,50
24 juli 2022	geen collecte	€ 0,00
31 juli 2022	Gemeente	€ 46,40
7 augustus 2022	Awas Kaki	€ 56,00
14 augustus 2022	Voedselbank	€ 78,62
21 augustus 2022	Gemeente	€ 26,70
28 augustus 2022	Gemeente	€ 34,80
		<hr/>
		€ .532,97

Alle gulle gevers: hartelijk dank!

De penningmeester.

Nieuws van de Unie-ABC



Het nieuwe gemeenteseizoen staat weer voor de deur en ook bij Unie-ABC is het werk na de zomer weer op gang gekomen.

Hierbij de agenda voor de komend periode:

Agenda activiteiten Unie-ABC, aangesloten gemeenten en partners	
2022	
11 september	Afscheidsdienst Harm Jut als voorganger van Baptistengemeente Drecht
2 oktober	Intrededienst Harm Jut als voorganger van Baptistengemeente Siloam in Ede
23 oktober	Reilinglezing in Baptistengemeente Utrecht Silo (14.00 uur)
30 oktober	Afscheidsdienst Henk Wieringa als voorganger van Baptistengemeente Parkkerk in Leeuwarden (15.00 uur)
3 november	Emeritidag Unie-ABC
11 november	Algemene Ledenvergadering Unie-ABC bij De Regenboog in Veenerdaal

Reilinglezing op 23 oktober Reilinglezing: Ziende blind en horende doof?

Jannes Reiling
lezing 2022

Inleiding: Jelle Horjus
Co-referenten: Henk Bakker, Miranda Klaver

**Ziende blind
en horende doof?**

Nederlandse baptisten
en de opkomst van het nazisme

Zondag 23 oktober 2022 | 14:00 - 17:00 uur | Silokerk Utrecht

Op **zondag 23 oktober** wordt in de **Baptistengemeente Utrecht Silo** van 14.00 tot 17.00 uur de vierde Reilinglezing gehouden. Drs. Jelle Horjus zal spreken over 'Nederlandse baptisten en de opkomst van het nazisme' onder de titel 'Ziende blind en horende doof?'

De tijd verstaan, als je er middenin zit, is niet eenvoudig. Vooral in woelige tijden, als de samenleving aan alle kanten wordt bedreigd. Wat is dan de taak en de roeping van de gemeente? Wat wil het evangelie?

In de jaren dertig van de vorige eeuw werden de kerken flink op de proef gesteld. Ook Nederlandse baptisten moesten hun positie bepalen in de omstandigheden van de tijd.

Jelle Horjus deed onderzoek naar de opstelling van de Nederlandse baptisten tussen 1933 en 1945, een periode van opkomend antisemitisme en fascisme. In deze lezing deelt hij de belangrijkste resultaten.

Aansluitend gaan **prof. dr. Henk Bakker** en **prof. dr. Miranda Klaver** in op zijn bevindingen én op de implicaties daarvan voor vandaag de dag.

Over de sprekers

Drs. Jelle Horjus studeerde theologie aan het Baptisten Seminarium en aan de Universiteit Utrecht, en hij is lid van de Baptistengemeente Arnhem-Centrum. Jelle is onderzoeker en werkt in kader van zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen aan een biografie van prof. dr. Jannes Reiling.

Prof. dr. Henk Bakker is hoogleraar Geschiedenis, Identiteit en Theologie van het Baptisme, VU Amsterdam.

Prof. dr. Miranda Klaver is hoogleraar Antropologie van religie, VU Amsterdam.

De Reilinglezing wordt gehouden in de Baptistengemeente Utrecht Silo U bent van harte welkom om de lezing bij te wonen.

Locatie en aanmelden

- * De Reilinglezing wordt gehouden in het gebouw van Silo, Herenstraat 34, 3512 KD Utrecht en duurt van 14.00 tot 17.00 uur.
- * Om de lezing bij te wonen, kunt u zich tot 16 oktober [hier](#) (kosteloos) aanmelden.
- * Download [hier](#) de flyer.

Over de Reilinglezing

Prof. dr. Jannes Reiling (1923-2005) was een van de oprichters van het Baptisten Seminarium en hij was rector van 1958 tot 1987. Daarnaast was

hij hoogleraar Nieuwe Testament aan de Universiteit van Utrecht. Reiling betekende veel voor het Baptisme in Nederland en daarbuiten.

Meer informatie en een opgaveformulier vindt u [op onze website](#).

Bericht van de Umutima Foundation

Spannende ontwikkelingen.....

De hoofddoelstelling van de Umutima Foundation is werken aan een betere toekomst voor kinderen in Zambia. In de wijk Itala in Mkushi zien we echter dagelijks dat dit niet eenvoudig is. Eén van de grootste uitdagingen is fatsoenlijk onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs in Zambia is laag, klaslokalen zijn overvol en het onderwijs wordt in het Bemba gegeven. Het gevolg is dat de kinderen niet goed Engels spreken en schrijven. Als je hier kans wil maken op een goede baan dan moet je de Engelse taal goed beheersen.

Tijdens mijn verlof vorig najaar heb ik hier met het bestuur overgesproken en na terugkeer in Zambia heb ik onderzoek gedaan naar wat er nodig is om een eigen school te starten. Ik heb informatie ingewonnen bij het *Ministry of Education* en heb een paar privéscholen bezocht. Om ook op dit gebied echt het verschil te kunnen maken heeft het bestuur het besluit genomen om onze eigen Umutima School te gaan starten. Het zal een *primary school* (basisonderwijs) zijn met maximaal 25 kinderen per klas. Kleine klassen komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Er zal in het Engels les worden gegeven om zo tot een betere beheersing van de taal te komen. Dit zien we hopelijk terug in hogere cijfers bij het eindexamen aan het eind van de basisschool. Hoe hoger de cijfers, hoe groter de kans op een vervolgopleiding op een educatief betere *secondary school* (middelbaar onderwijs).



We willen de school graag dichtbij het voedingscentrum bouwen. De afgelopen maanden hebben we diverse stukken grond aan kunnen kopen die aan het perceel grenzen waarop het voedingscentrum staat. De school zal bestaan uit twee gebouwen. Eén met drie klaslokalen en een kantoor en één met twee klaslokalen en een vergaderruimte. In het eerste kwartaal van 2023 hopen we te starten met de bouw van het eerste lesgebouw en toiletten, aansluitend bouwen we het tweede lesgebouw. Het eerste lesgebouw moet uiterlijk eind 2023 zijn afgerond, zodat we in januari 2024 met de eerste fase van de school van start kunnen gaan.

Dit is een nieuwe en grote stap voor de Umutima Foundation als organisatie, maar zeker ook voor mij hier in Mkushi. We zijn ongelooflijk blij dat we in Heiwo BV een partner hebben gevonden die het idee van de Umutima School een zeer warm hart toedraagt en de bouw van de klaslokalen mogelijk maakt. Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst en dagen u uit om met Heiwo BV en Umutima mee te bouwen aan de Umutima School. We zoeken nog meer partners die ons willen helpen om de inrichting van de school, de benodigde leermiddelen en het salaris van de leerkrachten te bekostigen. Wilt u persoonlijk bijdragen, of kent u bedrijven of organisaties die zich willen inzetten voor kwetsbare kinderen in Zambia, dan gaan wij graag met u in gesprek.

Wij kijken met heel veel verwachting uit naar dit nieuwe avontuur. Bouwt u mee?

Hartelijke groet,

Gerda



Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst'
Periode sept okt 2022

Datum	ouderling van dienst
11 sept	Rients de Vries
18 sept	Wimmy Hofhuis
25 sept	Roel Vochteloo
2 okt	Rients de Vries
9 okt	Cor van Waveren
16 okt	Wimmy Hofhuis
23 okt	Roel Vochteloo
30 okt	Rients de Vries
6 nov	Cor van Waveren
13 nov	Wimmy Hofhuis

NB. Er is geen rooster voor de deurdienst. Dat kan ter plekke ingevuld worden door wie maar aanwezig is.

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 06-44912841

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

Rooster sept. okt. 2022

zondag	koster	Ge luid	beamer	pianist	bloemen	koffie
11 sept	Farshid	Bert	Minke	Arie Liebe	Attje de Vries	Farshid
18 sept	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25 sept	Joke	Bert	Minke Vochteloos	Arie	Wietske Harkema	Joke
2 okt	Hans	Bert	Tineke	Arie	?	Hans
9 okt	Erica	Bert	Tineke	Grietje	Galina van Waveren	Erica
16 okt	Cor	Bert	Tineke	Arie	Etty Koster	Cor
23 okt	Rients	Bert	Minke Vochteloos	Arie	Minke Vochteloos	Rients
30 okt	Joke	Bert	Tineke	Hans	Attje de Vries	Joke
6 nov	Farshid	Bert	Tineke	Arie	Wietske Harkema	Farshid
13 nov	Erica	Bert	Tineke	Grietje	Etty Koster	Erica

Datum	Tijd	Spreker	Collecte	Bijz.heden
11 sept	10.00 uur	Dick de Jong	Zendingspro- ject	
12 sept	14.30 uur	VCK		
18 sept	11.00 uur	Ds. Bert Wijchers	n.v.t.	Vredesdienst In de Grote Kerk, samen met de Cen- trumkerken
25 sept	10.00 uur	Arie Liebe	Gemeente	
2 okt	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Gemeente + H.A.	Viering avondmaal
9 okt	10.00 uur	Ds. Wout Huizing	Gemeente	
10 okt	14.30 uur	VCK		
16 okt	10.00 uur	Ds. Piet Kingma	Kerst pakket- ten	
23 okt	10.00 uur	Robert Jan Nijland	Gemeente	
30 okt	10.00 uur	Dick de Jong	Vrouwen gebedsdag	
6 nov	10.00 uur	Arie Liebe	Gemeente + H.A.	Viering avondmaal
7 nov	14.30 uur	Baptisten Wereld Vrouwen Gebeds- dag		
13 nov	10.00 uur	Ds. Harry Nobbe	Gemeente	