



## 'De Schakel'



**Nr. 3 juni juli augustus 2022 jaargang 53**

**Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686**

Dagelijks bestuur  
Voorzitter: Ds. P. Brongers  
0512- 515731  
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg  
coördinator A.C.M. Liebe-Ravelli  
06 43225488  
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres Stinswei 12a  
9269 TE Feanwalden  
Mob. 06-44912841  
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren  
Stinswei 12a  
9269 TE Feanwalden  
Mob. 06-44912841  
Baptisten Gemeente Elim  
NL32 INGB 0003 8892 41  
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw-  
coördinator J. Admiraal  
0512-521492  
jokeadmiraal@gmail.com

**Maandblad Schakel**

Redactie P. Brongers  
Marne 22/A  
9204 BE Drachten  
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot  
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

**Kopij voor de Schakel van sept. okt. 2022 inleveren  
voor donderdag 1 sept. 2022 bij de redactie. Voorstuk-  
je sept. okt. volgens rooster Riens de Vries**

## **Verdriet mag er zijn!!**

**In dit artikel neem ik jullie mee naar het belang van verdriet en wat het tegen je wil zeggen hoe waardevol je als mens bent.**

***God....***

***Laat mij omarmen....wie ik ben***

***en niet....wie ik denk te moeten zijn***

***Laat mij omarmen ....de gebeurtenissen in mijn leven***

***die mij de diepte insturen***

***en kwetsbaar sterker kunnen maken***

***Laat mij omarmen....de ander***

***die het minder heeft dan ik***

***zodat ik geen hoger hek bouw***

***maar een langere tafel***

***Laat mij omarmen....de gedachte en de daad***

***dat delen rijker maakt***

***Laat mij in dit alles omarmen....***

***Uw onvoorwaardelijke Liefde***

***van waaruit ik de ander mag zien***

***vooral de ander mag zien achter***

***dat wat ik zie...elkaar mogen zien***

***in de geest van verdraagzaamheid***

***van waaruit ik de ander mag zien***

***bij intens verdriet..***

Verdriet hoort bij de mens, hoort bij het leven. Zij kent vele gradaties. Als iemand sterft, waar je zielsveel van houdt, kun je helemaal overweldigd raken door verdriet.

In 2011 is mijn vader overleden. Hij was letterlijk en figuurlijk totaal uitgeleefd. Ik gunde hem, hoe moeilijk ook, zo die verlossing van zijn diepe intense, lichamelijke en mentale pijn. Vlak voordat hij stierf en alle ruis wegviel en wij letterlijk oog in oog zo ongelooflijk dichtbij elkaar waren, realiseerde ik mij dat ik hem zou gaan verliezen, hem moest gaan loslaten...zijn stem, zijn oogopslag, zijn mimiek, zijn humor, zijn diepgang...alles wat mijn vader tot mijn vader maakte...dat ik dat nooit meer zo zou terugzien, zoals hier op aarde...Ik werd enorm overweldigd door verdriet. Ik weet nog dat mijn hart toen echt fysiek pijn deed. Dat had ik nog nooit eerder gevoeld.

Maar verdriet kent ook het gezicht van als iemand je teleurstelt, of als je iets niet is gelukt. Of als je onrecht meemaakt in je leven. Dan kom je er ook wel achter dat verdriet vaak hand in hand gaat met zijn broertje "boosheid".

In 2018 moesten we onze intense trouwe vriend, onze Duitse herder Bikkel, laten inslapen. Hij was lichamenlijk op. Zijn rug stond als een banaan en hij liet regelmatig zijn ontlasting lopen. Die laatste rit naar de dierenarts.. Bikkel zat achterin de auto van mijn vriendin en ik reed in mijn eigen auto

daarachter met Babs en Blitz, onze andere Duitse herders, die meedingen om ook afscheid te nemen van hun vriend. Elke keer zocht Bikkel me, door achterom te kijken...zo van...wat gaat er nu toch gebeuren? Het moment dat ik nooit meer zal vergeten was in de behandelkamer van de dierenarts, toen zij de narcose gaf en Bikkel gewoonweg weigerde om te gaan slapen en mij voortdurend aankeek. Dat ging door merg en been....dat ik...dat wij de beslissing over zijn leven moesten nemen en dat hij vanuit zijn onvoorwaardelijke trouw ons niet wilde verlaten. Na een half uur, met de hoeveelheid narcose toegediend voor een dier van vierhonderd kilo, ging hij slapen. Terwijl ik dit opschrijf, komt het verdriet in alle hevigheid weer naar boven....Maar dat heeft voor mij ook iets heel moois. Dat intense verdriet toont aan hoeveel ik van die kanjer houd. En dat voelt goed!

***Soms ben ik blij als ik verdrietig ben, want dan weet ik dat ik leef en zo intens veel om je geef!***

Beide gevoelens tegelijk, die ervoor elkaar zijn, zou je kunnen zeggen, waardoor je leeft. Leeft!!! En dat zegt ook heel over hoe waardevol je leven is. In de sport zie je dat regelmatig....dat er gehuild wordt na het behalen van een fantastische prestatie.

In het prachtige boek: "De jongen, de mol en het paard" van Charley Mackey, vertaald door Arthur Japin, staat: "Tranen vallen nooit zonder reden en ze zijn je kracht, niet je zwakte." Hoe mooi.

Ik heb er een gedichtje over gemaakt:

***Als je rondloopt in dit mooie leven  
Moet je sterk zijn, ja dat is wel waar  
Maar je mag ook best wel eens beven  
Dat is heel normaal, is echt niet raar  
Blijdschap en verdriet  
Ze zijn er allebei  
Bang zijn en veel moed  
Ze lopen zij aan  
Zij zijn mijn kracht  
Zij leven in mij  
Jij bent mijn kracht door alles heen  
maak jij mij blij.***

De Amerikaanse psycholoog, biofysicus en traumaexpert Peter Levine schrijft in zijn boek: "De tijger ontwaakt" het volgende: "Huilen of trillen is een instinctieve en gezonde reactie op een erge ervaring, maar uit schaamte houden we die vaak tegen." Wat is het geweldig als er iemand in je leven is, waarbij je die tranen, dat intense verdriet, gewoon kan laten zien in het vertrouwen dat je een heel waardevol deel van jezelf laat zien en dat het niets met zwakte te maken heeft. Natuurlijk kennen we ook de bekende krokodillentranen, maar dat nu even terzijde. Levine zegt: "Wie huilt deelt."

Wie huilt, erkent voor zichzelf het recht om een sociaal wezen te zijn. En wie huilt, bevestigt dus in wezen de ander. Huil maar dus. En huil vooral samen. Zoals Ramses Shaffy al wist in zijn lied: "Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder....en niet zonder ons.."

**In psalm 10: 14 staat een prachtige tekst:  
"Toch ziet U (God) de pijn en het verdriet.  
U merkt het op en weegt het in Uw hand.  
Op U vertrouwen weerloze mensen,  
de wezen, U komt ze te hulp."**

Als wij verdriet hebben, als wij verdriet delen, merkt God dat op en wat ik heel mooi vind: "Hij weegt het in Zijn hand." Wat ik daarbij voel is: Hij voelt, doorleeft onze zwaarte van verdriet en tegelijkertijd wil Hij ons door dat verdriet heendragen. Als wij ons weerloos voelen, als wij vallen tot op de bodem van onze ziel...is Hij daar om kracht te geven. Daar mogen we op vertrouwen. Het verdriet daagt ons als het ware uit om ons houvast in die God te ervaren.

Ik wil eindigen met een verhaaltje dat ik heb bedacht:

***Dit is het verhaal van verdriet, vreugde en hoop.  
Op een dag zat verdriet op een bankje in het bos intens verdrietig te zijn. Hij keek naar beneden. Grote tranen gleden naar omlaag. Hij had nooit geweten dat verdriet zo groot kon zijn. Plotseling kwam daar vreugde aangehuppeld. Zo'n blij dag als vandaag had hij nog niet vaak meegemaakt. Hij zag verdriet en riep: "Hee, laten we een dansje maken! Want een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!" Het gekke was dat vreugde wel een beetje verdriet voelde, maar na een paar heftige danspasjes verdween dat als sneeuw voor de zon. Maar verdriet bleef naar beneden kijken en reageerde niet. Toen dacht vreugde: "Natuurlijk, wat stom! Verdriet moet getroost worden!" Vlug ging hij naast hem op het bankje zitten, kwam dichterbij en wilde een arm om hem heen slaan. Maar verdriet riep: "Wat doe je nu? Kom niet dichterbij, dit verdriet is van mij! Neem me het niet af, want dan is zijn leven er niet geweest!" Het gekke was dat toen hij dat gezegd had, hij een waakvlammetje van vreugde voelde, maar na een paar flinke snikken verdween dat weer als sneeuw voor de zon. Zo bleef vreugde vreugde en verdriet verdriet. En ze vereenzaamden, totdat hoop zijn stem verhief en riep: "Vreugde, geef jezelf toch toestemming om ook verdrietig te zijn! Verdriet, geef jezelf toch toestemming om je ook vreugdevol te voelen!" En ze vielen in elkaars armen: vreugde hilde van geluk en verdriet lachte door zijn tranen heen! Toen troostten ze elkaar liefdevol. Hoop keerde daarop terug naar God, die van ontroering moest lachen en huilen tegelijk.***

**Willem Lindeman**

## **Uit het DB**

Met dankbaarheid zien we achterom en stellen vast dat we in alle vrijheid bij elkaar konden komen voor onze vieringen. Onze harten en gebeden gaan uit naar allen die niet in die gezegende omstandigheid verkeren.

De storm van 17 februari jl. heeft ook letterlijk ons kerkgebouw niet onberoerd gelaten. Verderop in dit nummer foto's van de situatie vóór en ná reparatie.

Ook is er dankbaarheid over de vaststelling dat zr. Geertje ter Heide Boot uitgedragen kon worden vanuit de kerkzaal, waar zij zoveel trouwe presentie toonde en waar zij haar geestelijk thuis beleefde. Dat geeft de ontdekking dat met wat organisatie deze dienstverlening technisch en praktisch uitvoerbaar is en dat is in het licht van onze kwetsbaarheid wel een fijne gedachte. Dat vraagt om nog wat verder nadenken over hoe dit een vaste en goede vorm kan krijgen in de naaste toekomst. De wil en de bereidheid om ons kerkgebouw voor deze dienstverlening open te willen kunnen stellen is er zeker.

Op 18 september a.s. zal ds. Bert Wijchers voorgaan in de dienst op de vredesdag in de grote kerk. Dit jaar is de vredesweek van 18 t/m 25 september. In het Centrum Kerken Overleg is afgesproken dat de Vredesdienst op 18 september zal plaatsvinden in de Grote Kerk.

De Centrum Kerken, dat zijn de Doopsgezinden, de Grote Kerk, de RK-parochie en Elim.

In de Schakel die nu voor u ligt, staan activiteiten vermeld die deze 4 organiseren in de zomerperiode. In de volgende Schakel, die van september, zal meer komen te staan over de Vredesweek.

Dat heeft wat gevolgen voor de planning en inrichting van onze startzondag. Die is nu gepland voor de avondmaalszondag van oktober. Het nieuwe thema dat dan wordt gepresenteerd beweegt zich rond de woorden Houvast en Vasthouden. Mooie "kapstokjes" voor betekenisvolle diensten en ontmoetingen in het seizoen dat voor ons ligt.

Er is aangekondigd dat we voornemens waren de gemeente uit te nodigen voor een vervolg op de laatst gehouden gemeentevergadering. We kijken met een bijzonder goed gevoel terug op dat moment. Er zijn waardevolle gesprekken gevoerd en uit de reacties en aanbevelingen spreekt de wens om elkaar nog lang vast te kunnen houden in deze gemeenschap van gelovigen. Dat neemt niet weg dat iedereen ook doordrongen is van de ernst van de situatie die vraagt om besef van (toenemende) kwetsbaarheid. In het DB hebben we vastgesteld dat het wijs is om het vervolg op de gehouden gemeentevergadering over de zomer te tillen. Het betekent dat we elkaar dit najaar elkaar ontmoeten rond het verdere gesprek over de

toekomst van de gemeente en de manier waarop we er met de beschikbare middelen zo goed mogelijk handen en voeten aan geven.

De pastorale zorg bleek ook een goed gesprek op te leveren in de gemeentevergadering. Vastgesteld kan worden dat de inzet van br. Wijchers in een gering aantal uren per maand en die van het team aandachtsfunctionarissen onder het coördinaat van zr. Ria Liebe erg wordt gewaardeerd. Met de spontane aandacht die we onderling voor elkaar hebben heeft de vergadering de overtuiging dat dit voor het moment goed is ingevuld. Daarom heeft het DB – gehoord hebbende de gemeentevergadering op dit punt - br. Wijchers gevraagd om ook voor de komende twee jaar beschikbaar te zijn. Hij heeft dit inmiddels van harte toegezegd.

De komende maanden zijn op de volgende zondagen de zomerontmoetingsdiensten gepland.: Bijzonder daarin is te melden dat opnieuw ds. Dick van Veen bereid is om in deze periode voor te gaan. Met hem hebben we een hele bijzondere invulling van onze diensten, waarin we vanuit een heel ander perspectief present zijn bij het verhaal en de overweging. De theaterman die Dick is levert ons een unieke ervaring in een ontmoeting met het Woord. Daarnaast is het ook deze zomer de bedoeling dat we gezamenlijk optrekken in de viering/vermaning met broeders en zusters van de Doopsgezinde Broederschap. Een rijk verbond wat mij betreft. Verder blijven we toch maar rijk met de beschikbaarheid van Ger, Cor en Willem die ieder beschikbaar zijn in die periode.

Even de data op een rij:

17 juli Ds. Dick van Veen (theaterman)

24 juli Gezamenlijke dienst in de Doopsgezinde Kerk

31 juli Ger Booy

(zomerontmoetingsdienst)

7 aug Cor van Waveren met Awas Kaki

(zomerontmoetingsdienst)

14 aug Willem Lindeman (Doopsgez. bij ons op bezoek)

(zomerontmoetingsdienst)

21 aug .....

(zomerontmoetingsdienst)

28 aug Ds. Bert Wijchers (weer gewone dienst)

Rest me iedereen een goede zomer te wensen. Dat vitaliteit, levenslust en energie ons gegeven moge zijn om er goede weken aan te beleven. Voor

hen die zich over hebben te geven aan kwetsbaarheid en moeite bidden we de trouw en liefde van de Heer toe.

Tip: Denk in de komende tijd eens aan het plegen van een belletje of het sturen van een kaartje met en aan hen voor wie deze weken minder gemakkelijk zijn.

Met een hartelijke groet

**Bert Wijchers**

## **Zomerontmoetingsdiensten**

### **31 juli – 21 augustus Zomer ontmoetingsdiensten**

Ook dit jaar hopen we weer in de zomerperiode laagdrempelige bijeenkomsten plaats, die in het teken staan van ontmoeting, samen delen, en elkaar bemoedigen.

En het is meer ongedwongen, met tafeltjes voor de koffie.

We beginnen (al dan niet met koffie) om 10.00 uur

Vervolgens is er ruimte voor liederen, gebed, het samen delen en bezinning/bemoediging, onder leiding van één of meer gemeenteleden, die zich daarvoor hebben aangemeld.

Wanneer je informatie hebt, die belangrijk is om te delen kan dat rechtstreeks, maar ook in contact met de ouderling van dienst (zie rooster deurdienst)

**Vanaf 28 augustus** is er weer sprake van een gewone kerkdienst.

Er zal niet automatisch gebruik gemaakt worden van de beamer. Indien nodig, zullen daar aparte afspraken over gemaakt moeten worden met Bert ter Heide en Tineke de Groot. (indien ze beschikbaar zijn). Dat geldt ook voor de muzikale begeleiding. Het is nog heel onzeker wie wel of niet aanwezig kan zijn.

**NB: voor zondag 21 augustus a.s. is de invulling ervan nog onzeker.**



## Stormschade

Tijdens de storm van 17 februari jl. is de voorgevel van de kerk beschadigd. Metalen platen waren losgeraakt en 1 was zelfs helemaal van de toren afgewaaid. Roel heeft met een gespecialiseerd bouwbedrijf alle herstelwerkzaamheden uitgevoerd, Cor heeft het verder geregeld met de verzekering. Het resultaat mag er zijn!



## Bericht van de Umutima Foundation

### Korte vakantie

De kinderen hadden de afgelopen twee weken vakantie. Normaal hebben ze vier weken vakantie maar doordat de scholen in januari twee weken later gestart zijn in verband met corona was de vakantie ingekort tot twee weken. Het was voor ons hard werken omdat we in de vakantie altijd de uniformen en schoenen controleren. Het koude seizoen staat voor de deur en dan krijgen de kinderen ook altijd een trui. Het is ons weer gelukt, alles is gecontroleerd en waar nodig zijn er spullen vervangen. De moeders konden vandaag alles weer ophalen. We geven de tas liever niet mee aan de kinderen. Het zal niet de eerste keer zijn dat er dan iets mist. Maandag kunnen ze weer naar school. Ook de kinderen waarvoor in februari geen plek was op school gaan naar school. Dat is een goede zaak.

Het coronavirus is hier ook op zijn retour. Er zijn maar heel weinig besmettingen en alle maatregelen zijn door de overheid geschrapt op het dragen van een mondkapje na. Het lijkt er op dat we die maatregel zelf geschrapt hebben. Bijna niemand draagt nog een mondkapje. En als ze het al dragen dan is het niet op de correcte manier. Bij banken en sommige winkels ben je nog wel verplicht om een mondkapje te dragen.



In de vakantie komen de kinderen bijna allemaal tegelijk eten. Hierdoor was niet mogelijk om met 1 meter afstand van elkaar te zitten. Vanwege het lage aantal besmettingen en omdat ze op

school ook heel dicht bij elkaar zitten hebben we de 1 meter afstand gedurende de vakantie los gelaten. Op deze manier konden alle kinderen in het voedingscentrum. Het was voor ons wel even wennen en goed uitkijken met het eten uit delen. Je wil niet op iemand zijn voet of been gaan staan. Dat is allemaal goed gegaan. Vanaf maandag gaan we weer de 1 meter handhaven. Het maakt het voor ons makkelijker en doordat de kinderen op verschillende tijden komen kan dat ook prima.

De waterpomp bij het voedingscentrum werkte niet meer. De elektricien die we normaal inhuren was niet beschikbaar. Gelukkig wist Bright nog wel iemand anders. Ik ben dan altijd een beetje voorzichtig want er bestaat het risico dat ze niet weten wat ze doen. Hij kwam alleen aan met twee schroevendraaiers en dat was het. Ik had eerst even mee staan te kijken maar het leek me voor mijn gemoedsrust beter om maar iets anders te gaan doen. Opeens zag ik dat Bright een paar kinderen riep en dat de waterslang en elektrakabel uit de waterput werden gehaald. Toch maar even gaan kijken wat er aan de hand was. Ze moesten de pomp schoonmaken en daarvoor moet hij wel naar boven gehaald worden. De juiste moersleutel had hij niet bij zich dus dat werd een ritje naar huis. Gelukkig heb ik thuis een setje en daar zat de juiste maat bij. Na het schoonmaken werd de pomp getest en het werkte. De pomp met alle slangen en kabels werd weer terug geplaatst. Vol verwachting werd de schakelaar omgezet maar helaas het werkte niet. Na enig onderzoek bleek er een elektra box niet te werken. Een nieuwe gehaald en nu werkt alles weer.

Bij mijn huis hebben we nu ruim een jaar een waterput en dat werpt letterlijk zijn vruchten af. De sinasappelboom en de mandarijnenboom hangt vol fruit. Dit is nog nooit zo geweest. Soms zaten er twee of drie vruchten aan maar nu hangen ze helemaal vol. De mandarijnenboom buigt door het gewicht flink door. Wat een luxe om gewoon de tuin in te stappen om een sinaasappel of mandarijn te plukken. Ze zijn heerlijk!!

Hartelijke groet,

**Gerda**



## Van de penningmeester

Geachte broeders en zusters,

In de vorige Schakel kon u lezen over onze zustergemeente in het Poolse Bialystok. Janny en Piet Kingma riepen ons tijdens de gemeentevergadering van 17 maart op om die gemeente te steunen in het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Nou, dat hebben we gedaan, zeg!

Allereerst met een gift van € 500,- zoals in de gemeentevergadering besloten. Daarna met 3 collectes. (3 april € 83,65 / 10 april € 109,00 / 17 april € 58,45). En verschillende gemeenteleden hebben ook privé nog giften naar mij overgemaakt die ik heb doorgesluisd naar mijn collega in Bialystok. Al met al heb ik namens onze gemeente € 1026,18 mogen overmaken. De gemeente Bialystok heeft daar meermaals voor bedankt. In de foto hieronder ziet u Ryszard die 'boodschappen' heeft gedaan voor de vluchtelingen.



Ryszard die 'boodschappen' heeft gedaan.

Overigens zijn er op dit moment ook veel vluchtelingen in ons land. Zo zijn er bijvoorbeeld 60 in Burgum, 60 in Twijzel, in Damwâld, Kootstertille, enz. In Drachten natuurlijk ook, zoals in een pand op het industrieterrein. De leefomstandigheden zijn niet al te best, maar veilig. De mensen hebben kost en inwoning en ze krijgen € 13,75 zakgeld per week. Daar kan je trouwens niet zoveel mee in Twijzel. Galina is tolk in Twijzel en Kootstertille, ik geef Nederlandse les. Maar we merken dat mensen verder weinig te doen hebben en snakken naar contact. De taal is een groot probleem voor velen. Tot hier maar even. Gedenk de mensen in uw gebed. Dank.

**Cor van Waveren.**

## **Informatieavond hulp aan Oekraïense vluchtelingen**

Op 18 maart was er een info avond over hulp aan de [Oekraïense vluchtelingen](#). Die georganiseerd is door platform kerkelijk Smallingerland. Deze werd gehouden in het Bethel gebouw. We werden welkom geheten door de burgemeester. Daarna kwam een woordvoester van de MOS het één en ander vertellen over dat er meer is dan de vluchtelingen in huis nemen. Je zou bijvoorbeeld als buddy kunnen helpen of met hun te gaan fietsen, lopen, stad verkennen etc. Ook vluchtelingen Nederland kwam vertellen dat er meer was dan gezellig op de bank zitten. Maar ook dat we de andere vluchtelingen niet moeten vergeten. Bijvoorbeeld uit Syrië, Afghanistan etc. En tot slot kwam Gemeente Smallingerland aan het woord. Over het in huis nemen van Oekraïense vluchtelingen in huis nemen. Er waren toen al enkele voorbeelden over het niet goed gaan . Dat we er goed over moesten nadenken of je het wel zou willen doen. Maar dat de Gemeente Smallingerland er wel alles aan zou doen om, alles zo goed mogelijk te regelen op alle gebieden. We moesten een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvragen, en die is nu binnen, dus is het nu afwachten dat we gebeld zouden gaan worden door takecarebnb. En dan zouden Tietje en ik één of twee vluchtelingen in ons huis kunnen opnemen.

Ps.

Nu op 12 April hebben we telefonisch een intake gesprek gehad. Binnenkort zal het laatste gesprek zijn, en als het dan nog nodig is kunnen wij de vluchtelingen in huis nemen.

**Bert en Tietje**

## Open Grote Kerk in de zomerperiode van 2022

### Algemeen

De Grote Kerk Drachten is in de zomer op zaterdagmiddag open vanaf 2 juli tot en met 17 september van 13:30 tot 17:00 uur. Tijdens deze middagen bestaat de gelegenheid voor bezoekers om voor zichzelf een moment van rust en meditatie te scheppen, of een kaarsje op te steken, in de ingetogen sfeer van het monumentale gebouw.

### Foto uitdaging het Goede Groene Leven

Van 2 juli tot en met 23 juli 2022 zullen resultaten van de foto uitdaging uit 2021 worden getoond.

In de zomerperiode van 2021 zijn leden van de PGD uitgedaagd om hun visie op het "goede groene leven" in een foto weer te geven. Door corona zijn we niet in staat geweest om de resultaten present te stellen. Van 2 tot en met 23 juli zullen de resultaten van de foto uitdaging tijdens Open Grote Kerk te bezichtigen zijn.

### Zomerexpositie schilderijen van Jentsje Popma

Vanaf zaterdag 30 juli tot en met zaterdag 17 september worden tijdens Open Grote Kerk schilderijen van Jentsje Postma geëxposeerd. Opening van de expositie is op zaterdag 30 juli om 15:00 uur. De bekende Friese schilder Jentsje Popma heeft het totale nog in zijn bezit zijnde oeuvre geschonken aan de Stichting Nijkleaster in Jorwert, waar een "Protestantse Kloostergemeenschap" geleidelijk aan vorm begint te krijgen. De schilderijen hebben hoofdzakelijk een museale waarde doch enkele schilderijen roepen een gevoel van inspiratie tot bezinning op. Zo zal ds. Jan Henk Hamoen op zondag 28 augustus tijdens de eredienst, die om 11:00 uur in de Grote Kerk van Drachten begint, zijn preek baseren op het beroemde schilderij met de wolk van Jentsje Popma.

### Activiteiten rondom de zomerexpositie

De opkomende "kloosteractiviteit" van Nijkleaster wordt, met een knipoog naar het beroemde boek van Geert Mak over Jorwert, wel gekarakteriseerd met de zin: "Hoe God in Jorwert terugkeerde". Graag willen wij de zomerexpositie aangrijpen om ons te laten inspireren door hetgeen in Jorwert van de grond komt. Daartoe zijn de volgende activiteiten in de Grote Kerk van Drachten gepland:

1. Woensdag 10 augustus 20:00 – 22:00 uur: Lezing over de expositie Jentsje Popma door ds. Jan Henk Hamoen.
2. Dinsdag 16 (of woensdag 17) augustus 20:00 – 22:00 uur: Lezing over Nijkleaster door ds. Hinne Wagenaar.
3. Zondag 4 september 15:00 – 17:00 uur: Muziekvoorstelling over schilderijen van Jentsje Popma.
4. In voorbereiding is een Kleasterkuier op 10 augustus: met een groep vanuit de PGD deelnemen aan een bijeenkomst van stilte, bezinning en verbinding in Jorwert welke aldaar om 10:30 begint. Zie ook: <https://nijkleaster.fr/woensdagmorgen-kleaster-kuier/>

## Nieuws van Unie-ABC



De noodhulpactie voor Oekraïne heeft inmiddels 90.000 euro opgeleverd. Met dat bedrag worden baptisten- en CAMA-gemeenten in Oekraïne, Polen, Roemenië en Hongarije ondersteund die vluchtelingen opvangen. In die hele regio blijven de kerken voedsel, kleding, medicijnen, vervoer en pastorale zorg geven aan mensen die uit hun huizen zijn verdreven. Fijn dat we als kerkgenootschap onze verbondenheid met broeders en zusters op deze manier handen en voeten kunnen geven. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Samen met het Evangelisch College verzorgt het Baptisten Seminarium de Sprekersroute. Dit is een tweejarig praktijkgericht studietraject om 'leken(s)prekers' toe te rusten om inhoudelijke



verdieping aan te brengen en de spreekvaardigheid te vergroten. Gaat u wel eens voor in uw gemeente en bent u nieuwsgierig of de Sprekersroute iets voor u is? Kom dan vrijblijvend naar de open dag op **vrijdag 10 juni in het Baptist House in Amsterdam**. Deelnemers volgen een (deel van een) colledag en proeven des feer, maken kennis met de huidige studenten en kunnen vragen stellen! De open dag begint om 13.30 uur. Meer informatie: [www.unie-abc.nl](http://www.unie-abc.nl).

In de maand juni is het project 'Speelplekken in oorlogsgebied' ons Project van hoop. In Syrië zijn miljoenen mensen van huis en hard verdreven door de



jarenlange oorlog. Voor kinderen betekent dit onder meer dat ze geen gewone kindertijd kunnen beleven, dat ze jaren van hun schooltijd missen en zware trauma's moeten verwerken. Een



groot deel van hen heeft nog nooit vrede gekend. Onze Libanese partner heeft samen met lokale kerken drie opvangplekken opgezet waar kinderen bijles krijgen, worden geholpen met traumaverwerking en kunnen spelen. Meer informatie over de projecten vindt u op [www.unie-abc.nl](http://www.unie-abc.nl) onder Zending. Bidt u mee voor dit mooie project?

## Impressie van de Algemene Ledenvergadering

Een gesprek over de contributie, de viering van het Heilig Avondmaal en workshops over actuele onderwerpen zoals het betrekken van jongeren en millennials bij de gemeente en realistische verwachtingen over het functioneren van je voorganger. Dat waren enkele ingrediënten van de **Algemene Ledenvergadering die woensdag 18 mei in Ede** werd gehouden.

Een impressie:

### **Ruimte geven én vasthouden**

Om twee uur begon het programma met een opening door Algemeen Secretaris Peter Stoter. Hij las Johannes 15 vers 12, waarin Jezus zijn volgelingen het gebod geeft elkaar lief te hebben. Vervolgens legde hij een link tussen de op handen zijnde fusie van Unie en ABC en het sluiten van een huwelijk. "Als je trouwt, beloof je elkaar trouw zonder elkaar écht goed te kennen, en in de loop van de jaren ontdek je zowel goede kanten als wat mindere punten van de ander", zei hij onder meer. "De fusie waar we voor staan is meer dan een transactie, meer dan het afwegen van kosten en baten; een belangrijk motief is onze gedeelde liefde voor de Here Jezus en voor zijn kerk. Net als in een huwelijk ga je een relatie met elkaar aan, zonder dat je het over alles eens bent. Dan komt het erop aan om elkaar de ruimte te geven én elkaar vast te houden, ervoor te kiezen om het gebod van Christus na te volgen en elkaar lief te hebben. De eenheid waar Jezus voor bidt vloeit daar dan uit voort."

### **Jaarverslag en jaarrekeningen**

Het vergaderblok stond onder de capabele leiding van Marco de Vos. Allereerst werden enkele highlights uit het jaarverslag genoemd en werden kort de jaarrekeningen van Unie en van ABC toegelicht. De aanwezigen gingen unaniem akkoord met de respectievelijke jaarrekeningen. Voor de ABC-gemeenten gold overigens dat er niet voldoende afgevaardigden waren om rechtsgeldig te kunnen stemmen. Daarom zal over de verschillende voorstellen voor hen nog een schriftelijke stemronde volgen.

### **Nieuwe regiocoördinator**

Christiaan Bakker stelde zichzelf voor in een filmpje. Hij is onlangs begonnen als regiocoördinator in de provincies Limburg en Noord-Brabant en volgt daarmee Jonathan Schouten op.

### **Contributie**

Een belangrijk vergaderonderwerp betrof een voorstel over de contributie. In het fusieproces wordt gezocht naar een manier om het bedrag dat gemeenten aan het kerkgenootschap betalen te harmoniseren. Uit de vijf regioavonden die in maart en april door circa 120 vertegenwoordigers van gemeenten werden bezocht, kwam het voorstel om af te stappen van een vast bedrag per lid, en in plaats daarvan over te gaan naar een afdracht van 3,5% van de gemeentebegroting. Voordelen van deze berekening zijn dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, de inkomsten van leden, vrienden én gasten van gemeenten meetellen, en er een eind komt aan met regelmaat terugkerende gesprekken over verhoging van de contributie. Daarbij werd genoemd dat er altijd mogelijkheden zijn om dispensatie te vragen als een gemeente het berekende bedrag niet kan betalen.

Er waren diverse reacties op het voorstel vanuit de zaal: zowel steunbetuigingen als bezwaren. Zo werd benadrukt dat aan een toekomstige begroting de vraag ten grondslag ligt wat je als kerkgenootschap wil zijn.

Uit de regioavonden bleek dat er nog steeds veel draagvlak is voor de pijlers die er nu zijn: opleiden van voorgangers en raadsleden, verbinding tussen gemeenten via het regiowerk, praktische ondersteuning en samenwerking, en gezamenlijke inzet voor gemeentestichting ver weg en dichtbij. Verschillende aanwezigen onderstreepten het belang van het Baptisten Seminarium waar een groot deel van de Unie- én ABC-voorgangers is opgeleid en wordt bijgeschoold. Anderen noemden de eigen kleine begroting als argument om geen verhoging van de bijdrage te zien zitten. De Unie-gemeenten namen het voorstel met ruime meerderheid aan. Bij de peiling onder ABC-gemeenten (zij stemmen dus later schriftelijk) stemde twee derde van de aanwezigen voor.

#### **Verlengen termijn bestuur**

Een ander voorstel betrof de verlenging van de termijn van het interim-bestuur met twee jaar. Nu het fusieproces, mede als gevolg van de coronapandemie waardoor er geen ledenvergaderingen mogelijk waren, is vertraagd, wil het bestuur de continuïteit waarborgen door hun termijn van twee jaar met nog eens twee jaar te verlengen. Niemand vond het nodig hierover te stemmen, maar met handopsteking werd waardering en steun aan het bestuur betuigd.

#### **Nieuwe gemeente**

De Evangelische Gemeente Zutphen stelde zich met een filmpje voor. Deze gemeente heeft het lidmaatschap van ABC aangevraagd. Bestuursvoorzitter Robert Bezemer verwelkomde de gemeente en deed verslag van het kennis-makingstraject.

#### **Afscheid Ingeborg te Loo**

Tot slot van het vergaderblok werd afscheid genomen van Ingeborg te Loo. Zij werkte sinds 2008 bij de Unie, eerst als gemeenteopbouwwerker, later als leider van het team Missionaire Gemeente Opbouw. De afgelopen jaren was zij betrokken als docent bij het Baptisten Seminarium. Rector Hans Riphagen sprak haar toe en bedankte haar voor haar inzet. Hij noemde specifiek hoe Ingeborg aandacht had gevraagd voor het onderscheiden van Gods Geest, en voor het welzijn van voorgangers. Ingeborg gaat zich nu volledig inzetten voor het International Baptist Theological Seminary in Amsterdam, waar zij al voor werkt, en blijft daarnaast nog wel lesgeven aan het Seminarium.

#### **Workshops**

Na een koffiepauze, waarin volop gelegenheid was voor ontmoeting en bijpraten, was het tijd voor de workshops. In vijf ruimtes werd gesproken over een praktijkonderzoek van studenten in de Stadskerk in Groningen waar wordt geëxperimenteerd met kleine communities, de zoektocht naar de volmaakte voorganger en het stellen van gezonde verwachtingen, de (on)mogelijkheden van millennials, de uitdaging om jongeren te betrekken bij het gemeente-zijn, en het vormgeven van zendingswerk in de gemeente en het kerkgenootschap.

#### **Avondmaalsviering**

Peter Kos, voorganger van Baptistengemeente Op Doortocht in Ede, leidde de viering van het Heilig Avondmaal. Hij sprak over Psalm 133, een pelgrimslied van Joden uit heel Israël die voor de grote feesten naar Jeruzalem trokken om elkaar te ontmoeten en God samen groot te maken. Peter benoemde de 'eenheid in verscheidenheid': de mensen hadden allemaal een andere achtergrond, kwamen uit heel verschillende delen van het land, maar wisten zich tot kinderen van dezelfde Vader. 'Hoe goed en hoe heerlijk' is het dan om elkaar als broeders en zusters te ontmoeten, zoals de Psalm zegt. Zo

hebben we dat zelf misschien ook wel ervaren, toen we na de coronalock-downs weer in de gemeente konden komen. En vandaag, nu we na lange tijd elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten als vertegenwoordigers van de gemeenten, verbonden in hetzelfde geloof, door God aan elkaar gegeven, vergaderd rond de viering van het Avondmaal.

**Maaltijd**

Na een heerlijke en uitgebreide avondmaaltijd, prima verzorgd door de organiserende vrijwilligers, gingen de aanwezigen ten slotte huiswaarts.

***Gerdien Karszen***

Communicatiemedewerker Unie-ABC

**Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst'**  
**periode juni juli aug 2022**

<b>Datum</b>	<b>ouderling van dienst</b>
12 juni	Wimmy Hofhuis
19 juni	Rients de Vries
26 juni	Cor van Waveren
3 juli	Roel Vochtelo
10 juli	Wimmy Hofhuis
17 juli	Rients de Vries
24 juli	n.v.t.
31 juli	Cor van Waveren
7 aug	Roel Vochtelo
14 aug	Rients de Vries
21 aug	Wimmy Hofhuis
28 aug	Roel Vochtelo
4 sept	Cor van Waveren
11 sept	Rients de Vries

NB. Er is geen rooster voor de deurdienst. Dat kan ter plekke ingevuld worden door wie maar aanwezig is.

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : [penningmeester@elimdrachten.nl](mailto:penningmeester@elimdrachten.nl) of 06-44912841

Piet: [piet.brongers@hetnet.nl](mailto:piet.brongers@hetnet.nl) of 0512-515731

<b>zondag</b>	<b>koster</b>	<b>ge-luid</b>	<b>beamer</b>	<b>pianist</b>	<b>bloemen</b>	<b>koffie</b>
12 juni	Hans	Bert	Tineke	Arie Liebe	Minke Vochteloo	Hans
19 juni	Rients	Bert	Tineke	Arie Liebe	Attje de Vries	Rients
26 juni	Farshid	Bert	Tineke	Hans Visser	Galina van Waveren	Farshid
3 juli	Cor	Bert	Minke	Arie Liebe	Minke Vochteloo	Cor
10 juli	Erica	Bert	Tineke	Arie Liebe	Wietske Harkema	Erica
17 juli	Joke	Bert	Tineke	Hans Visser	Etty Koster	Joke
24 juli	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31 juli	Rients	Bert	?	?		Rients
7 aug	Farshid	Bert	?	?	Wietske Harkema	Farshid
14 aug	Joke + Erica	Bert	Tineke?	?	Attje de Vries	Joke + Eri Erica
21 aug	Hans	Bert	?	?	Galina van Waveren	Hans
28 aug	Cor	Bert	Minke	Grietje Albada	Minke Vochteloo	Cor
4 sept	Rients	Bert	Tineke	Hans Visser	Etty Koster	Rients
11 sept	Farshid	Bert	Tineke	Arie Liebe	Attje de Vries	Farshid

<b>Datum</b>	<b>Tijd</b>	<b>Spreker</b>	<b>Collecte</b>	<b>Bijz.heden</b>
12 juni	10.00 u.	Ds. Bert Wijchers	Bloemengroet	
19 juni	10.00 u.	Robert Jan Nijland	Gemeente	
26 juni	10.00 u.	Willem Lindeman	Gemeente	
3 juli	10.00 u.	Ds. Bert Wijchers	Gemeente+H.A.	Viering H. Avondmaal
10 juli	10.00 u.	Hans Baas	Umutima Foundation	
17 juli	10.00 u.	Ds. Dick van Veen	Gemeente	
24 juli	10.00 u.	Dienst in de Doopsgezinde kerk	Gemeente	
31 juli	10.00 u.	Ger Booy	Gemeente	Zomerontmoe- tingsdienst
7 aug.	10.00 u.	Cor v. Waveren en Awas Kaki	Bijzonder doel: Awas Kaki	Zomerontmoe- tingsdienst Geen avondmaal
14 aug.	10.00 u.	Willem Lindeman	Voedselbank	Zomerontmoe- tingsdienst Samen met de Doopsgezinde
21 aug.	10.00 u.	?	Gemeente	Zomerontmoe- tingsdienst
28 aug..	10.00 u.	Ds. Bert Wijchers	Gemeente	
4 sept.	10.00 u.	Willem lindeman	Gemeente+H.A.	Viering H. Avondmaal
11 sept.	10.00 u.	Dick de Jong	Zendingsproject	