



'De Schakel'



Nr. 2 april mei 2022 jaargang 53

Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Ds. P. Brongers
0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg
coördinator A.C.M. Liebe-Ravelli
06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw-
coördinator J. Admiraal
0512-521492
jokeadmiraal@gmail.com

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

**Kopij voor de Schakel van juni, juli en aug. 2022 inleveren voor donderdag 2 juni 2022 bij de redactie. Voorstukje juni juli en aug. volgens rooster
Willem Lindeman**

Kwaad

"Kwaad? Nee, ik word niet kwaad. Ik ben eigenlijk nooit kwaad. Wel eens teleurgesteld, natuurlijk, soms verontwaardigd of vol onbegrip, maar kwaad, nee dat eigenlijk niet."

Ik hoor het mezelf nog zeggen. En ook al klinkt het misschien vreemd, ik denk nog steeds dat het wel zo is. De weinige keren tot nu toe dat ik 'niet-kwaad' werd, raakte ik mijn stem kwijt. Met stomheid geslagen, het vliegt me naar de keel... Bedenk het allemaal maar. Maar nu ben ik toch wel kwaad. Echt kwaad. Een kwaadheid waar ik niks mee kan, omdat die veroorzaakt wordt door een oorlog waar ik geen invloed op heb. Het slaat me op de spieren: ontspannen zitten of liggen dat lukt me maar moeilijk. Daarom ga ik het dus niet over de oorlog hebben, of over de kwaadheid.

Een vorige keer dat ik het voorwoord van de Schakel mocht schrijven, nam ik me voor om verder te denken over engelen of visioenen. Echte geestelijke zaken, dus. En om jullie dan daarop te trakteren. Dat is alweer 2 jaar geleden, maar ik ben er geen steek mee verder gekomen. Dus ook geen engelen of visioenen vandaag.

In een poging om toch wat 'geestelijker' te worden, lezen we de laatste jaren uit een scheurkalender van het Nederlands Bijbel Genootschap. Die van 2016. Gewoon omdat we die ergens in de kast hadden liggen. Maar die teksten eindigen wel heel vaak met een waarschuwing of een straf. Niet echt bevorderlijk om te gaan slapen en je op te laden voor de volgende dag. Gelukkig kreeg ik als secretaris van de gemeente een bijbels dagboekje toegestuurd om eens te kijken of we dat konden promoten in de gemeente. Na 2 stukjes te hebben gelezen, was ik eigenlijk wel enthousiast. Het was beter te verhapstukken dan die scheurkalender. "Hoe heet dat boekje?" vroeg Roel. Ik zei: "Het Rechte Spoor." "Nou, als het zo heet, dan heb ik mijn twijfels." zei Roel. En inderdaad: ik was er te vroeg mee naar voren gekomen, want naarmate ik verder las, werd het steeds meer hel en verdoemenis, zal ik maar zeggen. En God leek daardoor ook steeds kwaaiër. Allemaal goed bedoeld, hoor, maar dan kun je maar beter niks lezen.

Dus op naar de Evangelische boekwinkel, die zit tegenwoordig naast de Hema, op zoek naar nieuwe inspiratie die wat makkelijker verteerbaar is. De scheurkalender '365 momenten met de bijbel', met teksten uit de NBV21, de Bijbel voor de 21^e eeuw, is overigens een stuk opbouwender dan die kalender uit 2016.

Maar wij kwamen uit bij het boekje 'Dagteksten'. Daar stond bij: '292^e jaargang' en 'in meer dan 60 talen'. En 'spreekt ons aan als het Woord dat leven brengt, ons bemoedigt en vreugde schenkt'. Klinkt mooi, toch? En het leuke

was: het is een uitgave van de Evangelische Broedergemeente in Zeist. Julie weten misschien dat ik daar in Zeist ben opgegroeid. Dus ik had meteen allerlei associaties met het Slot van Zeist, de Zinzendorfflaan, het broederplein en het zusterplein, de Zwitserse Kade, de bollen zilverpapier die we spaarden voor de Surinamezending, de mooie limonadeglazen waar we als kind uit dronken, speciaal gekocht om de Hernhutters te steunen.... En niet te vergeten de grote brand van 1967. Die brak uit bij het bedrijf van mijn vaders concullega's Van Wees en Weiss. Hè, daar word ik nu nog emotioneel van.

Maar waar staat die Evangelische Broedergemeente (ook wel Hernhutters of Moravische Broeders genoemd) nu eigenlijk voor? Ik weet het niet, want ik ken de mensen niet persoonlijk en ik heb ook nog nooit hun diensten meegemaakt. Tijdens mijn jeugd in Zeist leefden de mensen van verschillende kerken bijna helemaal apart van elkaar. Mijn info komt dus van internet en ja, mijn indrukken van dat dagboekje. In theologische termen de Evangelische Broedergemeente een 'piëtistische opwekkingsbeweging'. Het gaat om innerlijke geloofsbeleving, het geloof toepassen in de praktijk van alle dag, broeders en zusters van elkaar zijn, geen strijd maken om leerstellingen, nee: andersgelovigen en ongelovigen juist vriendelijk bejegenen, ... Genade en alsjeblieft geen hel en verdoemenis. Dus ook: geen strijd maar vrede, niet kwaad maar goed, niet dood maar leven. Daar kan ik me wel in vinden. U ook?

Cor van Waveren

Op blz. 16 van dat dagboekje staat een gebed voor de vrede. Laat dat ook ons gebed zijn.

O Koning der koningen en Heer der heren,
die wil dat alle mensen eensgezind zouden samenleven,
laat uw wil onder alle volken bekend en ook volbracht worden;
leid hen op de weg van de vrede.
Gedenk ons en alle mensen in uw barmhartigheid.
Verlos ons van zonden, die aanleiding geven tot oorlog en conflicten,
en sterk in onze harten de wil om gerechtigheid en recht op aarde te dienen.

Geef ons allen die U aanbidden het oprechte verlangen

om in vrede en liefde met alle mensen samen te leven.

Richt onze gedachten en harten op het eeuwige doel dat Gij voor mensen bestemd hebt.

Verhoor ons, barmhartige Heer en God.

Bronnen:

<https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/nbv21-scheurkalender/>

<https://www.adventssternen.nl/2022-Dagtekstenboekje-NL>

https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelische_Broedergemeente

<https://www.ad.nl/utrecht/foto-expositie-over-allesverwoestende-brand-broederplein-zeist~a5efb574/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>

<https://www.geheugenvanzeist.nl/over-ons/museumstichting-het-hernhutter-huis/>

<https://www.geheugenvanzeist.nl/articles/straatnamen-z/#zwitsersekade>

Uit het DB.

Deze rubriek wordt in de komende periode tot nader order gevuld door Bert Wijchers.

Zoals de aankondiging hierboven al doet vermoeden is het onderhand duidelijk dat voor Piet actieve betrokkenheid op gemeente zijn steeds lastiger wordt. De (terechte en met veel begrip omgeven) keuze van Piet om beschikbaar te zijn voor de zorg thuis maakt dat hij meer en meer op afstand raakt. We wensen hem en Klaasje de nabijheid van de Getrouwe toe in alle omstandigheden van hun leven nu.

De gemeente is weer terug van "weggeweest" na maanden van lockdown en grote voorzichtigheid naar elkaar in acht te hebben genomen en vooral via andere media elkaar goed vast te hebben gehouden. (kaartjes, telefoontjes, appjes) Daarin toonden we ons vitaal en betrokken!

Maar met de viering van het avondmaal konden we dan toch weer met elkaar en zingend de zondagochtend door. Dat was – ondanks alle goede bijdragen gedurende de lockdownperiode via de Website van de gemeente – wel weer heel fijn!

Laten we hopen en bidden dat een nieuwe periode van in de greep zijn van een pandemie ons voorlopig bespaard blijft.

In de afgelopen periode ook gekeken naar ondersteuning voor Roel en Cor gedurende de periode dat Piet niet aanspreekbaar is op zijn rollen en taken in de gemeente. Arie Liebe en Bert Wijchers zijn tijdelijk toegevoegd als adviseur van het DB. Zij denken hardop mee bij diverse momenten van overleg.

Zoals in de gemeentevergadering al gemeld is er een zogeheten "Benen Op Tafel" moment geweest met een op uitnodiging van het DB aantal betrokken gemeentelieden. Onderwerp van gesprek was de erkenning van het feit dat we als gemeente kwetsbaarder worden en het verstandig is om niet overvallen te worden door de ontwikkelingen, maar er met wijsheid en geloof op vooruit te grijpen.

Daarvan deden we in de vergadering verslag. Boodschap: Het is verstandig om - in termen van de belasting van de beschikbare mensen - in te zetten op Vieren en Zorgen.

Daarop gingen we in de gemeentevergadering met elkaar in gesprek. Wat me blijft is de grote mate van betrokkenheid, de rust waarmee we naar elkaar luisteren en de wens om vooralsnog vooral in te zetten op oplossingen voor de knelpunten. Klaarblijkelijk zijn we er met elkaar nog niet echt aan toe om "af te bouwen". Het DB neemt de signalen en suggesties mee in

haar eerstvolgende overleg en neemt zich voor om nog voor de zomer weer terug te komen bij de gemeente voor een vervolggesprek. Vragen die beantwoord moeten worden hebben ook betrekking op onze maatschappelijke en interkerkelijke betrokkenheid in Drachten en een keuze voor het minimaliseren van de diensten in de zomermaanden, vanwege de moeite die we hebben met de bezetting. Een voorstel om samen met de doopsgezinden een tweetal zomer ontmoetingsdiensten te houden kon op instemming van de vergadering rekenen.

In de gemeentevergadering konden we gelukkig vaststellen dat we er financieel gezond voorstaan (mede door goede opbrengsten uit verhuur en een substantiële gift), maar dat de kwetsbaarheid ook direct zichtbaar wordt in het ontbreken van een jaarverslag en kroniek.

Mooi was het moment waarop – op aangeven van Janny Kingma (zie verderop in de Schakel) – de gemeente bij acclamatie koos voor het schenken van een bedrag van 500 euro aan het door Janny ingebrachte goede doel voor zorg aan broeders en zusters in Oekraïne.

Bij het agendapunt Pastoraat stelden we vast dat deze dienst bijzonder wordt gewaardeerd en dat er bij de evaluatie in de maand juni van dit jaar mag worden ingezet op continuering. Daarbij kijken we ook naar de vraag of de huidige constructie voldoende voldoet.

Kelly van den Broek neemt het schoonmaakwerk van Farshid en Melina over. Dat geeft mij hier de gelegenheid om namens DB en ongetwijfeld de hele gemeente Farshid en Melina hartelijk te danken voor hun goede werk in de voorbije tijd.

Ook op het terrein van het beheer komt er een wisseling van de wacht aan. Op dit moment staan Rients en Joke samen voor de taak om het beheer in goede orde over te dragen. Rients zal binnen afzienbare tijd het beheer geheel van Joke hebben overgenomen. Het is een beetje schamel om in een regeltje hier Joke te danken, maar ik wil de gelegenheid toch niet voorbij laten gaan om ook haar dank te zeggen voor jarenlange inzet en trouw in dit stukje gemeentewerk.

Laat me eindigen met de vaststelling dat het heel fijn is dat de gemeente verlost is van Corona maatregelen en we weer als vanouds samen kunnen komen. De groep wordt kleiner en breekbaarder, maar de warmte en de onderlinge betrokkenheid zijn inspirerend en moedgevend.

Dat dat nog lang de realiteit mag zijn is mijn oprechte bede voor ons samen.

Tot schrijfs, ziens,
Bert Wijchers

Van de penningmeester

Geachte broeders en zusters,

Ook dit jaar 2022 bent u weer geabonneerd op ons blad De Schakel. Heel fijn.

Gelukkig zijn er veel mensen die De Schakel digitaal ontvangen, dat scheelt kosten. Zodoende slagen we erin om het abonnementsgeld al jaren stabiel op € 10,- te houden.

Bij dezen wil ik u oproepen om -als u dat nog niet gedaan heeft- ook het abonnementsgeld voor dit jaar 2022 weer te voldoen. Dat mag per bank:

Baptisten Gemeente Elim NL32INGB0003889241

Bij voorbaat hartelijk bedankt,

Cor van Waveren, penningmeester

Van de penningmeester

Geachte broeders en zusters,

Tijdens de gemeentevergadering van donderdag 17 maart jl. heeft onze zuster Janny Kingma ons verteld over haar Poolse vriendin Ewa Gutkowska van de Baptistengemeente in Bialystok, vlak bij de grens met Belarus:

Janny en Piet kennen Ewa en haar man Ryszard vanuit het toenmalige werk in de EBWU. Janny en Ewa hebben samen 16 jaar in het Europese vrouwenwerk gezeten en daaruit is een vriendschap ontstaan die tot vandaag nog duurt.

Ryszard en Ewa geven leiding aan de organisatie 'Diamond' om straatkinderen op te vangen, jeugdwerk in de grote steden en zomerkampen voor weeskinderen te organiseren. In 2009 zijn Piet en Janny met de camper ook bij hen geweest en toen hebben ze daar van alles kunnen zien. Ze hadden vanuit de gemeente Assen allerlei materiaal meegekregen voor hen om te gebruiken in die opvang en/of zomerkampen. Hun zoon Christian is nog 2 keer naar Polen geweest om in zo'n kamp te helpen.

Toen Janny begin maart een mail aan Ewa stuurde om te vertellen dat ze in gedachten bij hen waren, kreeg ze op 6 maart mail terug. Daarin schreef Ewa dat de situatie dramatisch is, meer dan een miljoen Oekraïners waren op dat moment al de grens naar Polen overgestoken, voornamelijk moeders met kinderen en oudere mensen. Mannen/vaders zijn vaak achtergebleven om te vechten. Ewa schreef over hun dochter die een moeder met dochter in huis had genomen. Op de vlucht was die vrouw haar 2 zonen kwijtgeraakt. De schoonzoon van Ewa en Ryszard is toen naar de grensovergang gegaan (op 600 km afstand) en heeft na een lange en moeilijke zoektocht die beide jongens met hun grootmoeder op miraculeuze wijze kunnen vinden en ze meegenomen en herenigd met moeder en zus. De vader is in Oekraïne gebleven. Dit, zo schrijft Ewa, illustreert op micro-schaal hoe de situatie is.

De gemeente in Bialystok had op het moment van schrijven al 80 vluchtelingen opgenomen en het zouden er ongetwijfeld meer worden. Er wordt veel humanitaire hulp georganiseerd. Elke hulp is z'n gewicht in goud waard. Onze VCK had inmiddels ook al €200,- toegezegd. Prachtig, zeg! Dat geld komt meteen van pas en er is eigenlijk geen strijkstok.

Daarom hebben we tijdens de gemeentevergadering besloten om in elk geval eenmalig € 500,- over te maken naar onze zustergemeente in Bialystok Polen. Verder willen we binnenkort enkele extra collectes houden. En wie zelf de Baptistengemeente in Bialystok wil steunen, kan dat -aftrekbaar van de belasting- doen via mij, de penningmeester van Elim Drachten. Graag per bank:

Baptisten Gemeente Elim NL32INGB0003889241

Bij voorbaat hartelijk bedankt namens Janny, Ewa en natuurlijk het bijzonder namens de vluchtelingen uit Oekraïne.

Cor van Waveren, penningmeester

Bericht van de Umutima Foundation

10 jaar in Zambia

Vandaag is het precies tien jaar geleden dat ik in Zambia aankwam om te gaan werken en wonen. Tien jaar lijkt zo lang maar zo voelt het niet. Het is alsof de jaren zijn omgevlogen. Er is in die jaren veel gebeurd. Ik ging naar Mkushi om te werken voor een andere organisatie. Dit pakte niet uit zoals gehoopt en dat was het moment om ook de Umutima Foundation in Zambia op te richten en te starten met het voedingscentrum. Hoe mooi is het dan om terug te kijken en te zien dat dit de juiste beslissing is geweest en hoe het voedingscentrum zich heeft ontwikkeld. We zijn acht jaar geleden begonnen met een paar kinderen en nu helpen we 61 kinderen. We zijn gestart in een huurhuis en sinds een paar jaar hebben we een mooi eigen gebouw. In totaal zijn er ruim 72.000 maaltijden geserveerd aan de kinderen. Wat we tot nu bereikt hebben is iets om trots op te zijn. Ik heb absoluut geen spijt van mijn emigratie naar Zambia. Ik ben hier op mijn plek en geniet van het werk voor en met de kinderen. Misschien niet iedere dag maar dat hoort erbij. Ik heb veel geleerd over de cultuur en soms begrijp ik die nog steeds niet. Vaak heb ik gedacht, zeker in het begin: Erger je niet, verwonder je slechts. Ik probeer dat ook te doen maar soms lukt dat niet. Ook dat hoort erbij. Ik kijk uit naar de volgende tien jaar en ben benieuwd wat deze jaren gaan brengen.

De scholen zijn deze week eindelijk begonnen. De opening van de scholen is twee weken uitgesteld in verband met corona. Dat kwam ons wel goed uit. Er gaan 54 kinderen naar school en dat vraagt aan het begin van het schooljaar veel werk. Nu hoefden we niet meer in hoog tempo te zorgen dat

de uniforms, schoenen, boeken en formulieren op tijd klaar waren.

Tien kinderen gaan voor het eerst naar school. Zo kan het gebeuren dat er broertjes en zusjes van verschillende leeftijden in dezelfde klas zitten. Ook nu is er een gezin met vier kinderen, De oudste twee zijn een tweeling (broer en zus) en dan zijn er nog een jonger zusje en een jonger broertje. Gisteren kwam het oudste meisje vertellen dat zij en haar broer meer schriften nodig hadden omdat ze naar de tweede klas mochten. De alarmbellen gingen gelijk rinkelen want de kinderen zijn nog nooit naar school geweest. Wie heeft gezegd dat je naar de tweede klas mocht? De head teacher. Je bent toch nog nooit naar school geweest? Kun je lezen en schrijven dan? Ja hoor, dat kan ik. Schrijf je naam eens op. Dat ging maar niet erg snel. Bright gaf haar een paar Bemba woorden om op te schrijven maar dat lukte niet. De andere helft van de tweeling naar binnen gevraagd en gevraagd wie heeft gezegd dat ze naar de tweede klas mochten. Mijn moeder, was het antwoord. Is je moeder thuis? Ja. Ga haar dan maar halen. De jongen gaat zijn moeder halen en Bright gaat met het meisje naar school om uit te zoeken wat er nu precies gebeurd is. Het verhaal van de school is dat ze gewoon de tweede klas binnen gestapt zijn en dat de leerkracht had gezegd dat ze zes schriften nodig hebben in plaats van drie. Het is de leerkracht niet kwalijk te nemen met zoveel kinderen in de klas dat ze nog niet in de gaten had dat deze kids in de eerste klas moeten zijn. Uit het gesprek met de moeder bleek dat de tweeling thuis al gezegd had dat ze naar de tweede klas zouden gaan. De moeder had al aangegeven dat dit niet kon. Op mijn vraag aan de jongen waarom ze dit gedaan hadden zei hij dat het niet zijn idee was maar van zijn zus. Het kostte me enige moeite om een antwoord te krijgen maar dat is wel gelukt. Ze wilde niet bij haar jongere

zusje in de klas. Dat kan toch niet. Ik heb haar verteld dat als ze wil leren lezen en schrijven dat er niets anders opzit dan bij haar jongere broer en zus in de klas te zitten. De moeder gaat morgen met de kinderen naar school om ervoor te zorgen dat ze in de juiste klas terecht komen. Nooit een saaie dag met zoveel kinderen. Er gebeurt altijd wel iets.

Hartelijke groet,

Gerda



Bericht van de Unie



Protocol hulp aan Oekraïne

Wij krijgen bij Unie-ABC in toenemende mate vragen over hulp aan Oekraïne en vluchtelingen.

Om dit enigszins te stroomlijnen en om kwaliteit van hulp te waarborgen hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd die wij hanteren. Daarbij willen we ervoor waken dat hulp aansluit bij de behoefte van de hulpvragers en niet primair bij de behoefte van hulpaanbieders. Mogelijk hebben gemeenten ook iets aan deze uitgangspunten en daarom delen we die ook met hen.

1. Gebed voor vrede staat natuurlijk op één. Wij geloven in een God die liefde is. En ook al begrijpen we vaak niet waarom mensen zo moeten lijden, we vertrouwen op God en weten dat Hij luistert naar Zijn kinderen. Laten we vrijmoedig bidden voor vrede in Oekraïne en voor alle betrokkenen.

De Europese Baptisten Federatie (EBF) organiseert een internationale wekelijkse bidstond op woensdag om 19:30 uur waarbij we online kunnen aansluiten. Voertaal is Engels. Meer informatie vind je [hier](#).

2. Financiële hulp is zeer welkom, op onze website staat [meer informatie](#). Unie-ABC maakt alleen afspraken met baptistengemeenten in Oekraïne via onze Europese partner, de EBF, of CAMA Zending. Op die manier komt het geld terecht bij onze partnergemeenten in Oekraïne (en mogelijk ook in Polen of andere opvanglanden) die het verder naar bevinden kunnen inzetten. We zien dat acties voor Oekraïne ook verbindend kunnen werken, bijvoorbeeld in de wijk.

3. Unie-ABC is niet betrokken bij het inzamelen van goederen voor vluchtelingen. Er wordt al heel veel ingezameld, maar het is onduidelijk of dit ook aansluit bij de behoefte. Als landelijke organisatie doen we dit dus niet (geen initiatief, coördinatie of transport), wat plaatselijke gemeenten doen is uiteraard aan hen.

4. Opvang van vluchtelingen is geen kleinigheid. Het is mooi dat mensen spontaan aanbieden om mensen op te vangen, maar de vraag is of men weet waar men (langdurig?) aan begint. En er moeten ook veel zaken op termijn geregeld worden. Bijvoorbeeld: wie betaalt er voor eten en drinken? Zijn deze mensen ook verzekerd voor ziektekosten? Hoe lang blijven ze er wonen (en wat daarna?), zijn mensen getraumatiseerd, hoe ga je om met taalproblemen, enz. Er komen vragen voor opvang en aanbod voor opvang binnen. Hoe gaan we hiermee om? a. Het verdient de voorkeur dat vluchtelingen zo mogelijk via de reguliere overheidskanalen (COA) worden opgevangen. Deze hebben ervaren mensen in dienst die weten hoe ze met deze (soms getraumatiseerde) mensen moeten omgaan en wat ze kunnen aanbieden.

b. Het COA heeft mogelijk te weinig opvangcapaciteit en dan kan er naar particuliere opvang gekeken worden. Dit vraagt wel een professionele aanpak. Als we doorverwijzen zijn we immers ook mede verantwoordelijk dat het een veilige plek is. Unie-ABC heeft hier niet de organisatie voor om dit goed te kunnen regelen en organiseren. Daarom adviseren we om vraag en aanbod via [Takecarebnb.org](https://www.takecarebnb.org) te regelen. Zij zijn hierop voorbereid en werken samen met COA en Vluchtelingenwerk. Ze geven uitgebreid informatie op hun website hoe je gastgezin kunt worden. Mensen die hun huis aanbieden kunnen we een standaard mail sturen (zie bijlage 1).

c. In een enkel geval kan het zijn dat Unie-ABC vanuit EBF of CAMA vragen krijgt voor de tijdelijke opvang van broeders, zusters en kinderen, bijvoorbeeld omdat ze op doorreis zijn. In die gevallen zullen wij kijken of we opvang kunnen regelen via een gemeente in de buurt. Daarvoor vragen we via de voorganger of een oudste van de gemeente of zij een geschikt gastgezin kunnen bieden. We zullen geen gebruik maken van het aanbod van gemeenteleden zonder verificatie bij voorganger of raadslid of dit een geschikte plek is.

Bezinning op het thema "vluchten voor oorlog"

In het kader van een bezinning op "vluchten voor oorlog" wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 20 april om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Grote Kerk Drachten.

Op 4 mei is de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers, die sinds de 2^e wereldoorlog zijn omgekomen. Het Nationaal Monument op de Dam is hierbij een blijvende waarschuwing dat dit nooit meer zal gebeuren. De dramatische inval door Rusland in Oekraïne, geeft aan hoe wankel dit verlangen kan zijn.

Op 27 januari van dit jaar was de Internationale Holocaust Herdenking. Op deze dag herdenkt men wereldwijd, dat ongeveer 6 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog door genocide zijn omgekomen. Nog steeds zien we om ons heen, dat er sprake is van racisme, discriminatie en schaamteloos antisemitisme.

Als inleiding op het thema "**vluchten voor oorlog**" is er een vertelling door de heer

Rein Kloosterman, waarna we verder willen gaan met een beschouwend gesprek.

Het verhaal gaat over een Pools-Joodse jongen die, voor een opleiding, door zijn vader naar een bevriende relatie in Engeland wordt gebracht. Maar in feite was het vooral ook een vlucht uit Polen, voor de op handen zijnde inval van Nazi-Duitsland. Zijn vader die terug gaat naar Polen zegt tegen hem: "Wees dapper, ik kom terug".

De dramatische ontwikkelingen die daarop volgen, als gevolg van de oorlog, zijn intens en grijpen diep in op zijn leven en op hen in zijn omgeving. Het betreft bijgevolg een bijzonder en indrukwekkend verhaal, naar aanleiding waarvan we met elkaar verder in gesprek willen gaan rond het, helaas zeer actuele, thema.

Namens de Werkgroep Inspiratie en Bezinning: Marijke Brouwer en Ad Vermeulen (T: 0613621599)

Bericht van de Grote Kerk (Centrumkerken)

Gezamenlijk het Mattheüs-project volgen Met bijbeluitleg door een Joodse en christelijke theoloog

Hoe leest een orthodoxe Jood het Mattheüs-evangelie? Wat valt hem op? Wat is voor hem vervreemdend? Wat roept juist herkenning op? Welke verbanden ontdekt hij tussen het Mattheüs-evangelie en Joodse bronnen over de eerste eeuw? Bent u benieuwd naar de antwoorden op deze vragen? Volg dan met ons het Mattheüs-project!

Op vrijdag 10 december startte het Centrum voor Israëlstudies (CIS) met het Mattheüs-project. Het Mattheüs-project wil christenen bewust maken van de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament. De auteurs van het Nieuwe Testament waren Joden, opgegroeid in de Joodse traditie en hun leef- en denkwereld werd door die Joodse context gestempeld. Hetzelfde geldt voor de Heere Jezus. Ook Zijn woorden hebben in het Israël van die dagen hun ijkpunt. Veel christenen zijn zich hier vaak nauwelijks van bewust.

Twee jaar lang om de week (behalve gedurende de zomervakantie) wordt een e-mail gestuurd naar deelnemers met daarin twee stukjes Bijbeluitleg. Een Joodse en christelijke theoloog verzorgen elk een stukje uitleg. In de commentaren beschrijft de Joodse auteur vooral de Joodse achtergronden van het Mattheüs-evangelie. De christelijke auteur gaat ook na in hoeverre de Joodse achtergrond in de christelijke uitlegtraditie is gehonoreerd. Het geheel wordt telkens afgesloten met vragen.

Samen lezen en leren verbreed en verdiept. Daarom willen wij in Drachten het project-Mattheüs in groepsverband gaan volgen. Om de drie week komen we op maandagmiddag bij elkaar in het bijgebouw van de Grote Kerk en behandelen dan twee mails per keer. We starten nog voor de zomer op maandag 2 mei om 14.00 uur. Drie bijeenkomsten, om daarna in september verder te gaan. En kun je een keer niet; elke middag staat op zich zelf. Aan het volgen van het project zijn geen kosten verbonden.

Graag bij voorkeur per mail opgeven voor 25 april bij Jan van der Leij;

Email: leijjan@gmail.com

Tel. 06 86691897

PS Mocht u op de maandagmiddag niet kunnen, maar wilt wel mee doen op een andere dag of op de avond laat dat dan weten. Misschien kunnen we er wat mee.

**Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst'
periode april mei 2022**

datum	ouderling van dienst
3 apr	Roel Vochtelo
10 apr	Wimmy Hofhuis
15 apr	Rients de Vries
17 apr	Cor van Waveren
24 apr	Roel Vochtelo
1 mei	Wimmy Hofhuis
8 mei	Rients de Vries
15 mei	Cor van Waveren
22 mei	Wimmy Hofhuis
29 mei	Roel Vochtelo
5 juni	Rients de Vries
12 juni	Cor van Waveren

NB. Er is geen rooster voor de deurdienst. Dat kan ter plekke ingevuld worden door wie maar aanwezig is.

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 06-44912841

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	pianist	bloemen	koffie
3 april	Rients	Bert	Minke	Grietje Albada	Attje de Vries	Rients
10 april	Joke	Bert	Tineke	Arie Liebe	Wietske Har- kema	Joke + Erica Pels
15 april	Cor	Bert	Tineke	Hans Visser	nvt	Cor
17 april	Hans	Bert	Tineke	Hans Visser	Etty Koster	Hans
24 april	Rients	Bert	Minke	Arie Liebe	Attje de Vries	Rients
1 mei	Farshid	Bert	Tineke	Grietje Albada	Minke Vochteloo	Farshid
8 mei	Cor	Bert	Tineke	Arie Liebe	Galina van Waveren	Cor
15 mei	Erica	Bert	Tineke	Hans Visser	Wietske Har- kema	Erica
22 mei	Joke	Bert	Tineke	Arie Liebe	Etty Koster	Joke
29 mei	Rients	Bert	Minke	Arie Liebe	Attje de Vries	Rients
5 juni	Farshid	Bert	Tineke	Grietje Albada	Galina van Waveren	Farshid
12 juni	Hans	Bert	Tineke	Arie Liebe	Minke Vochteloo	Hans

Agenda

DA-TUM	TIJD	SPREKER	COLLECTE	BIJZONDER-HEDEN
3 april	10.00 uur	Arie Liebe	Project Oekraïne + H.A.	Viering H.A.
10 april	10.00 uur	Ds. Piet Kingma	Project Oekraïne	
11 april	14.30 uur	VCK		
15 april	19.30 uur	Ds. Bert Wijchers	n.v.t.	Viering H. A.
17 april	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Project Oekraïne	Brieven Amnesty
24 april	10.00 uur	Robert Jan Nijland	Umutima Foudation	
1 mei	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Gemeente + H.A.	Viering H.A.
8 mei	10.00 uur	Jenneke Span	Tsjernobyl	
9 mei	14.30 uur	VCK		
15 mei	10.00 uur	Dick de Jong	Gemeente	Brieven Amnesty
22 mei	10.00 uur	Arie Liebe	Gemeente	
29 mei	10.00 uur	Willem Lindeman	Awas Kaki	
5 juni	10.00 uur	Arie Liebe	Gemeente + H.A.	Pinksteren + H.A.
12 juni	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Bloemengroet	