



'De Schakel'



Nr. 2 maart/april/mei 2021 jaargang 52

Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers
Voorzitter: 0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli
coördinator 06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres **Stinswei 12a**
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- J. Admiraal
coördinator 0512-521492
jokeadmiraal@gmail.com

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van juni/juli 2021
inleveren voor donderdag 20 mei 2021 bij de
redactie. Voorstukje juni/juli volgens rooster
Wimmy Hofhuis

“Denk niet alleen aan wat er gebeurd is. Kijk niet alleen naar het verleden.

Want ik ga iets nieuws doen. Nu ontkiemt het.
Heb je het nog niet gemerkt??

(naar Jesaja 43)

Woorden van troost. Woorden vol belofte naar de toekomst.

Als je terugkijkt naar het verleden kun je wel eens overvallen worden door sombere gedachten die verder gaan dan: “vroeger was alles beter”. Of door weemoedige gedachten misschien aan mooie momenten die je graag vast had willen houden.

Ook als je om je heen kijkt in de wereld van nu kun je verdrietig worden. Naast oorlog en onvrede is er veel eenzaamheid en depressie tegenwoordig. Misschien ook wel bij jezelf of bij iemand die je kent. Niet iedereen durft hier open in te zijn terwijl je die gedachten en gevoelens niet weg hoeft te stoppen: ze komen voor bij alle mensen, ze zijn er gewoon en zeker in deze tijd is dat niet abnormaal.

Maar als er sombere, weemoedige of verdrietige gedachten zijn, is het goed te beseffen dat deze je ook tot stilstand brengen, je belemmeren om in beweging te komen. Natuurlijk zijn ze niet prettig, maar je komt er ook niet verder mee. Daarom zijn de bovenstaande woorden van Jesaja niet alleen hoopvol maar ook een wijze raad.

Kijk niet alleen maar achterom, naar vroeger(toen alles beter was?). En kijk niet alleen maar vol vragen om je heen: waarom gebeurt dit allemaal? Waarom moet mij/ons dit overkomen?

Nee!: kijk naar voren en geloof dat er ook altijd weer iets nieuws kan komen.

Dat je zelf altijd weer iets nieuws kunt doen.

In de veertig-dagen-tijd-voor-Pasen kijken we terug op een aantal momenten rondom Jezus die ook niet bepaald mooi en troostvol waren. Je zou je er plaatsvervangend eenzaam en droevig bij kunnen voelen.

Maar juist hier klinken de woorden van Jesaja extra door: we weten immers dat er troost is en dat God, ook met Jezus iets nieuws is begonnen: dat Hij voor ons een nieuw begin mag zijn!

Dat mag ook onszelf in beweging zetten; dankbaar dat we op elk moment in ons leven een stap mogen zetten in de richting van een nieuw begin. Want God zal die stap altijd willen ondersteunen, hoe klein ook die stap is.

Zeg me telkens dat het waar is,
dat het leven nu wel zwaar is,
dat er overal gevaar is,
maar dat dit niet blijven zal.

Dat er, waar nu tranen vloeien
en waar wij de boel verknoeien,
nieuwe bloemen zullen bloeien
en iets nieuws verrijzen zal.

Laat me denken aan de keren
dat ik blij verrast moest leren
dat de kansen kunnen keren
en wat kansloos lijkt tóch wint.

Wijs me op de zwarte aarde
die ik leeg en dood verklaarde,
maar waar ik een kiem ontwaarde-
teken van een nieuw begin!

(Greet Brokerhof -van der Waa)

Ik wens jullie allemaal een zinvolle Lijdenstijd en een gezegend Pasen!
Arie Liebe

Van het Dagelijks Bestuur

Terugblik

Als we op deze maanden terugkijken kunnen we alleen maar vaststellen, dat er weinig gemeenteactiviteiten plaatsvonden, buiten de wekelijkse email en de invulling op de website. Dat waren dan activiteiten waarin we contact konden hebben op afstand, maar niet face-to-face in gemeentelijke setting en de ervaring van 'samen'.

Toch hebben we, als gemeente, geprobeerd aandacht te geven aan elkaar. Mooie berichten van onderlinge contacten via kaarten, telefoontjes, apps, en ook één op één bezoeken.

En wat onze kerkdiensten betreft, hebben we ons een beetje gered via de website, met de overdenkingen van de voorgangers, die thuis opgenomen waren.

Nu pas voor het eerst ook opgenomen in onze kerk met de 'dienst' van Ds. Dick van Veen. Een bijzondere ervaring, mogelijk geworden door de bereidwillige inzet van Ger Booy (video), Joke Admiraal (koster), Hans Visser (piano) en Hans Hofhuis (geluid).

Het geluid klonk nog hol in de lege kerk, maar inmiddels kan daar verbetering in worden aangebracht door de geluidsopname van een voice-recorder (dankzij Bert ter Heide).

De dienst van Willem Lindeman (28 maart) is inmiddels ook opgenomen in de kerk.

En het smaakt naar meer! Het laat ook onze behoefte zien aan het samenkomen in ons vertrouwde kerkgebouw. We worden dan ook even geconfronteerd met de regenboog als teken van hoop, dwars door alles heen.

We hebben, als Ds en als gemeente, gekozen voor solidariteit met de samenleving, om er niet buiten te staan, maar midden in: midden in de pijn van de maatregelen en de beperkingen, maar ook midden in de ervaringen van eenzaamheid en de behoefte aan contact en aanraking. We volgen daarin de adviezen met betrekking tot de lockdown en niet van die van de kerken, die per se God tegenover de samenleving plaatsen. Alsof het een gebod is om samen te komen: het gaat er eerder om dienstbaar te zijn en een lichtend licht. Dat kan op heel andere manieren gebeuren. Als teken van hoop en volharding.

Toch hopen we op het licht, dat komt. In de vorm van de bevestiging van het paasverhaal, in een samen-zijn van verbondenheid.

In die zin hopen we ook begin mei weer voorzichtig te beginnen met onze samenkomsten: we wachten af en proberen nog steeds 'samen onderweg te zijn'.

Dat 'samen' hopen we in de week voor Pasen ook te bevestigen in onderlinge contacten en teken van hoop naar elkaar. Jullie horen er meer van!

Wij als DB houden de vinger aan de pols en als er wat te melden is doen we dat via de wekelijkse mail.

DB met minder inzet van Piet Brongers

Vanwege de (mantel)zorg voor Klaasje is Piet Brongers nog steeds minder inzetbaar voor de gemeente. Het kan zijn, dat hier en daar wat gaten zullen vallen, maar er is ook vertrouwen dat er mensen zijn die daarop willen en kunnen inspringen.

In deze verlengde lockdown periode hebben we als DB niet lijfelijk kunnen vergaderen. Het ging zoveel mogelijk via de app, de telefoon en de email.

We hopen, dat dat niet zo lang meer hoeft te duren.

Namens het Db: Piet Brongers

Zendingsproject Umutima Foundation

Trots

De kinderen zijn begin februari weer naar school gegaan. De schooltijden wisselen iedere dag. Een groot aantal kinderen gaat iedere dag naar school voor 1 tot 2 uur. De andere kinderen om de dag voor 3 uur. De klassen zijn gesplitst om zo minder kinderen in één klas te hebben en besmetting met het coronavirus te voorkomen. Het is voor ons wat lastig om in de gaten te houden of iedereen naar school gaat maar we doen ons best. De kinderen gaan weer naar school en dat is het belangrijkste.

In december hebben vier kinderen examen gedaan voor de overgang van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs. Drie kinderen zijn geslaagd en één mag het nog een keertje over doen. Twee van de geslaagden hadden hele goede resultaten en zijn geselecteerd om naar een andere school te gaan. Voor hen iets verder lopen maar de kwaliteit van onderwijs is op deze school wel beter. Ze begonnen helemaal te stralen toen ik vertelde dat ze naar Chibefwe school mochten. We hebben voor alle drie nieuwe uniformen gekocht en maandag gaan ze starten in grade 8. Ik ben trots op hen.

Ruben zit in grade 9 en dat is op Kawamaschool de hoogste klas. Uit de hoogste klas wordt altijd een aantal prefects gekozen door de leraren. Een prefect begeleidt jongere leerlingen en houdt toezicht. Ruben is gekozen tot prefect. Ik was niet verbaasd. Hij is een behulpzame en verantwoordelijke jongeman. Een prefect moet een andere kleur stropdas. Een rode in plaats van een blauwe. Met veel plezier en trots hebben we een rode stropdas gekocht.

We hebben een nieuwe groepsfoto gemaakt rekening houdend met de coronamaatregelen. Het was vreemd want normaal gesproken staan ze altijd heel dicht tegen elkaar op een foto en nu was dat niet toegestaan. Kinderen uit één gezin hoefde geen afstand te houden en zo paste ze allemaal op één foto.



We zitten volop in de regentijd en gemiddeld is er al ruim 20 procent meer regen gevallen dan in het vorige seizoen op deze datum. Dat gaat de goede kant op. Helaas zijn er ook negatieve gevolgen aan zoveel regen. Van twee families die wij helpen is een deel van het huis ingestort. Dit komt doordat de huizen van ongebakken stenen zijn gebouwd en er weinig tot geen cement is gebruikt bij het metselen. De stenen zuigen zich vol water en het voegwerk wordt tot modder en dan stort het in. Eén familie woont nu in een huurhuis en de andere familie heeft er voor gekozen om in het deel dat er nog staat voorlopig te blijven wonen.

In sommige delen van Zambia zijn door hevige regenval overstromingen geweest en mensen hebben hun huis en/of hun oogst verloren zien gaan. Dit betekent dakloos en geen inkomsten en hierdoor ook geen eten. Een tragische situatie waar de overheid maar weinig hulp kan bieden door geldgebrek.

Hartelijke groet,
Gerda





WERELDWINKEL DRACHTEN

Open!

Kort nadat de vorige kopij van Wereldwinkel Drachten in verschillende kerkbladen was geplaatst, kwam van regeringswege het langverwachte bericht: de winkels mogen open!

U bent weer welkom!

Bij deze geven we u alsnog de openingstijden door.

Wereldwinkel Drachten is alle dagen geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur, behalve op zondag.

We volgen de regels die de regering heeft voorgeschreven en daarom wordt u verzocht, vóórdat u naar de winkel gaat, telefonisch een afspraak te maken.

Doet u dat 's middags, want 's morgens is er niemand aanwezig.

Het telefoonnummer van de Wereldwinkel is: 848852.

We zien uit naar uw komst!

Tiny Runia

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'
periode maart april mei 2021 (onder voorbehoud)

datum	ouderling van dienst	deurdienst
28 mrt	Rients de Vries	n.v.t.
4 april	Wimmy Hofhuis	n.v.t
11 april	Cor van Waveren	n.v.t
18 april	Roel Vochteloo	n.v.t
25 april	Rients de Vries	n.v.t
2 mei	Wimmy Hofhuis	Wietske Harkema
9 mei	Cor van Waveren	Galina van Waveren
16 mei	Roel Vochteloo	Wimmy Hofhuis
23 mei	Rients de Vries	Attje de Vries
30 mei	Wimmy Hofhuis	Jan Bos

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 06-44912841

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

Rooster maart april mei 2021

zondag	koster	geluid	beamer	pianist	bloemen	koffie
28 mrt	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4 apr	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11 apr	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18 apr	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25 apr	Hans	Bert	Tineke	Hans	Galina van Waveren	Hans
2 mei	Joke	Bert	Tineke	Arie	Wietske Harkema	Joke
9 mei	Rients	Bert	Tineke	Grietje	Galina van Waveren	Rients
16 mei	Farshid	Bert	Tineke	Arie	Minke Vochteloo	Farshid
23 mei	Cor	Bert	Tineke	Hans	Wietske Harkema	Cor
30 mei	Hans	Bert	Tineke	Arie	Wimmy Hofhuis	Hans

Agenda

DATUM	TIJD	(geplande) SPREKER	(geplande) COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
28 mrt	10.00 uur	Willem Lindeman	Umutima Foundation	via de website
4 apr	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Paasdankoffer	Paasviering via de website
11 apr	10.00 uur	Ds. Piet Kingma	Gemeente	via de website
18 apr	10.00 uur	Ds. Harry Nobbe	Gemeente	via de website
25 apr	10.00 uur	Willem Lindeman	Awas Kaki	
2 mei	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Gemeente + H.A.	Viering H. A.
9 mei	10.00 uur	Robert Jan Nijland	Tsjernobyl	
16 mei	10.00 uur	Willem Lindeman	Gemeente	m.m.v. Harry Kampinga
23 mei	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Gemeente	Pinksterviering
30 mei	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	Bijzonder doel	m.m.v. Anne en Roelie Woudwijk