



'De Schakel'



**Nr. 6 november/december 2020 jaargang 51**

Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers  
Voorzitter: 0512- 515731  
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli  
coördinator 06 43225488  
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres **Stinswei 12a**  
**9269 TE Feanwalden**  
Mob. 06-44912841  
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren  
**Stinswei 12a**  
**9269 TE Feanwalden**  
Mob. 06-44912841  
Baptisten Gemeente Elim  
NL32 INGB 0003 8892 41  
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- J. Admiraal  
coördinator 0512-521492  
jokeadmiraal@gmail.com

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers  
Marne 22/A  
9204 BE Drachten  
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot  
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van januari/februari 2021  
inleveren voor donderdag 7 januari 2021 bij de  
redactie. Voorstukje januari/februari volgens rooster  
Rients de Vries

## Overpeinzingen rondom alles wat er gebeurt in 2020

Het was een prachtige wandeling door het bos met de hond deze dinsdagochtend. Een nagenoeg strak blauwe lucht. De zon bescheen de heldere herfstkleuren, die op hun beurt weer prachtig afstaken tegen de blauwe lucht. De hond, Tindra, en ik liepen over een tapijt van kleurige bladeren die op hun beurt waren bedekt met veel eikels die je onder je schoenen hoorde knappen.

De stilte in het bos werd slechts onderbroken door het geluid van de vele vogels, op de achtergrond was nog het geluid van een landbouwmachine te horen. Het was indrukwekkend, helemaal na de harde wind van gisteren, die de sfeer in hetzelfde bos wezenlijk deed verschillen van dit moment. Alhoewel ik niet zo'n herfst mens ben werd ik op de een of andere manier toch geraakt door de schoonheid van de natuur, van de schepping. Het droeg iets uit, een gevoel van verwondering, van betrokkenheid bij de door God geschapen wereld. Mooi, vredig, indrukwekkend.

Eenmaal weer thuis word ik weer geconfronteerd met de realiteit van de wereld om ons heen. De radio en tv berichten over de vandaag te houden presidentsverkiezingen in de VS die vergezeld worden door berichten van oplopende spanningen, dicht getimmerde panden, sterk opgelopen wapen verkopen, intimiderend gedrag van politieke opposanten.

Discussies over het wel of niet werken van nieuwe coronamaatregelen, over of het goed is de volksgezondheid op nummer één te zetten ten koste van horeca, theaters etc. Of de maatregelen wel goed zijn voor onze jongeren, of we niet juist een kant op moeten waarin ouderen worden geïsoleerd ten behoeve van de bewegingsvrijheid van anderen.

En dan die discussies over grondrechten. Vrijheid van Meningsuiting. De vrijheid die ruimte geeft aan een veelheid van complottheorieën die soms leiden tot bedreigingen van onze bewindslieden.

De Vrijheid van Godsdienst. Waar bepaalde geloofsrichtingen niet van plan zijn zich te houden aan de maatregelen die worden voorgeschreven om het coronavirus te beteugelen. Waar het afschalen van kerkbezoekers wordt gedefinieerd als een "offer op het altaar van de multiculturele samenleving". Later werd deze uitspraak gecorrigeerd. Hij had, in plaats van "multiculturele samenleving" willen zeggen "het gelijkheidsdenken in de samenleving". Hoe het ook zij, niet mijn verstaan van de boodschap van het evangelie.

Ik zou nog door kunnen gaan met het benoemen van vele discussiepunten, maar het is niet de bedoeling denk ik om De Schakel helemaal te vullen.

We zijn inmiddels terechtgekomen in de laatste twee maanden van het jaar 2020. Een heel bijzonder jaar voor ons allemaal. Het jaar dat volledig werd bep-

paald door het coronavirus. Maar toch blijven we ons vasthouden aan de dagen en gebeurtenissen die vastigheid geven in een onzekere periode. Op 22 november a.s. vieren we Eeuwigheidszondag. We gedenken dan, samen met vele anderen, degenen waarvan we definitief afscheid hebben moeten nemen. Een week later is het dan Eerste Advent. De eerste van vier zondagen waarop we ons gaan voorbereiden op het Kerstfeest. Het moment waarop we ons met elkaar richten op dat kindje in Bethlehem waarvan we geloven dat God zich daarin aan ons mensen heeft geopenbaard. In tederheid, machteloosheid, kwetsbaarheid. Het grote wonder in kleine gedaante. Een gebeurtenis, ruim 2000 jaar geleden, op een moment dat de wereld zich in een situatie bevond waarin de boodschap van deze wonderbaarlijke geboorte zich makkelijk kon verspreiden en in brede kring bekend werd. Kairos wordt dit wel genoemd. God greep met die geboorte in in het wereldgebeuren en verkondigde in dat kind de boodschap van Genade en Liefde.

In dit bijzondere jaar 2020, waarin het lijkt alsof we terecht zijn gekomen in een strijd tussen waarheid en leugen, tussen nieuws en nepnieuws, tussen feiten en complottheorieën, tussen gezondheid en ziekte, vieren we uiteindelijk toch weer het Kerstfeest. Het ultieme feest van de Waarheid, het Feest van de feitelijkheid van Liefde en Genade.

Ik heb met Kerst altijd het gevoel dat we als mensen de mogelijkheid van Godswege krijgen om opnieuw te beginnen binnen de kaders van dat Kind in de voederbak in Bethlehem. En ik heb heel sterk het gevoel dat we het moment van nu mogen beleven als het nieuwe Kairos. De tijd is er rijp voor. In de terminologie van nu is het tijd voor de toetsen Ctrl/Alt/Delete op het toetsenbord van de samenleving. Zoals een computer opnieuw opstart na het indrukken van deze toetsen, zou ook de hele samenleving opnieuw moeten opstarten. De fouten laten herstellen en opnieuw beginnen binnen de kaders van Liefde, Gerechtigheid en Genade. Op weg naar een wereld, die zich als zodanig inricht en staat in het teken van de Vrede.

Ik wens u allen, binnen de mogelijkheden die ons geboden worden, hele goede dagen toe.

Piet Kingma

## Van het Dagelijks Bestuur

### Terugblik

Terugkijkend kunnen we vaststellen, dat het hele corona-gebeuren niet ten koste is gegaan van onze zondagse diensten. Het is fijn om vast te stellen, dat mede dankzij de setting van tafels in de kerk, de sfeer behouden blijft. Al is het, met name bij de liederen niet gemakkelijk om je mond te houden.

Ook de scherpere maatregelen leveren discussie op met betrekking tot de waarde van ervan voor onze kerkdienst.

Probleem is dan, dat we teveel aandacht geven aan de discussie over de maatregelen en daardoor minder aan de ontmoeting met elkaar.

We moeten geen slachtoffer worden van de regels!

We moeten proberen op een heel gewone (haast vanzelfsprekende) manier om te gaan met de regels. We moeten ze eerder beschouwen als (tijdelijke) spelregels dan als strafregels.

Dus: mondkapjes op als je binnenkomt en je in de ruimte begeeft (net als in de winkel) en dan afdoen, wanneer de dienst begint. Dat geldt dan ook voor de koffieschenkers.

Dat betekent ook, dat we niet voluit kunnen zingen, hooguit neuriën of op gewone spraaksterkte zingen, eventueel met de hand voor de mond.

De avondmaalsviering met bekertjes voor iedereen, gevuld met een slokje wijn is als heel betekenisvol ervaren. Aan de ene kant dus niet het doorgeven van de beker, maar aan de andere kant wel samen tegelijk een slok nemen als teken van verbondenheid. Een bijzondere ervaring. Fijn, dat we ze mogen lenen van de Doopsgezinde Gemeente.

Op die wijze kan het jaarthema: 'Ik zie jou...!' heel persoonlijk ervaren worden.

En... bij het echt zien worden afstanden overwonnen! En dat geldt ook voor de aandacht voor elkaar buiten de zondagse diensten om.

### Aanvraag lidmaatschap door Riet Korthof

We zijn blij verrast door de aanvraag van het lidmaatschap van Riet Korthof. Ze heeft wortels in het verleden, met haar ouders in de Baptisten gemeente, heeft al een lange levensweg achter de rug, maar is uiteindelijk weer in Drachten en in Elim terecht gekomen. Ze voelt zich er zo thuis, dat ze graag één van ons wil zijn. Haar leeftijd en lichamelijk gestel staan een doop door onderdompeling in de weg, maar dat zal geen belemmering hoeven te zijn voor de gemeente om haar te aanvaarden als lid. De doop is een symbool en symbolen komen niet in de plaats van het werkelijke gebeuren. Er zal gezocht worden naar een passend symbool, bijvoorbeeld via handoplegging. Op de gemeentevergadering zal ze voorgesteld worden.

## Unievergadering

Op woensdag 18 november vindt Algemene Vergadering plaats. Deze vergadering is digitaal.

Het betreft een gezamenlijke vergadering van Unie en ABC Gemeenten. Een belangrijk onderwerp op de agenda betreft een voorstel om als kerkgenootschappen per 1 januari 2021 bestuurlijk te fuseren.

Wij willen aan het bestuur van de unie laten weten, dat we dit voorstel te belangrijk vinden om digitaal daarover te beslissen. We stellen voor dit voorstel uit te stellen tot de mogelijkheid om daar in een vergadering over te kunnen spreken.

## Adventtreffen en kerstfeest

Gelet op de corona maatregelen en de vraag van de VCK om niet in de week voor kerst het adventtreffen (incl. maaltijd) te houden hebben we als DB besloten om het treffen dit jaar niet door te laten gaan.

Wel blijft dan het probleem van de attenties voor de ouderen en het optuigen van de kerk met kerstboom. Misschien, dat daarin wat particulier initiatief naar boven kan komen.

We zullen in elk geval aandacht geven aan een mooi kerststuk. Een sobere en ingetogen kerstviering dit jaar.

## Kerstpakketten

Ook dit jaar willen we als gemeente aandacht besteden aan mensen, die het moeilijk hebben om rond te komen.

Vorig jaar hebben we op een aantal adressen kerstpakketten verzorgd. Dit jaar willen we dat weer doen en hebben daarvoor een paar keer collectes gepland. De eerste collecte heeft al een mooi bedrag opgeleverd. We zoeken naar geschikte adressen, maar willen ook een deel besteden aan de voedselbank. daar is de behoefte heel groot aan ondersteuning.

Alles loopt weer via Roel Vochteloo. Mocht iemand extra geld willen geven, kan dat in de speciale collecte, maar ook wel via Cor van Waveren.

(Jaar)vergadering van de gemeente: zondag 29 november a.s. na de dienst

Het zit er niet in dit jaar om onze gewone jaarvergadering te hebben, door de week. En om 's zondags na de dienst nog een vergadering met discussie te hebben zien we als verstoring van de eredienst.

Om die reden hebben we gekozen om de stukken voor de jaarvergadering in het weekend van 15 november rond te sturen, en iedereen te vragen daarop te reageren via de email (naar Cor van Waveren: [penningmeester@elimdrachten.nl](mailto:penningmeester@elimdrachten.nl) of Piet Brongers: [piet.brongers@hetnet.nl](mailto:piet.brongers@hetnet.nl) ) of via telefoon of brief, uiterlijk 25 november a.s. . Op donderdag 26 november zal op de DB-vergadering alle reacties doorgenomen worden. Alleen die agendapunten, die geen discussie nodig hebben zullen dan op een gemeentevergadering na de dienst van 29 november besproken worden. Alle punten, die nadere discussie vragen zullen worden verplaatst naar een gemeentevergadering in het nieuwe jaar. Zo hopen we toch,

dat alle belangrijke zaken doorgang kunnen vinden. Daarbij denken we vooral aan het voorstellen van Riet Korthof bij haar wens om lid te worden van Elim, maar ook aan het verlengen van het pastoraatwerk van Bert Wijchers.

DB met minder inzet van Piet Brongers

Vanwege de (mantel)zorg voor Klaasje zal Piet Brongers minder inzetbaar zijn voor de gemeente. Het kan zijn, dat hier en daar wat gaten zullen vallen, maar er is ook vertrouwen dat er mensen zijn die daarop willen en kunnen inspringen.

We hopen, ondanks corona en persoonlijke moeilijkheden op een goede adventsperiode en afsluiting van 2020

Namens het Db: Piet Brongers

Gedicht,  
dat helaas toch wel weer toepasselijk is bij de tweede coronagolf:

Angst

Onwerkelijk  
Vreemd  
Angstaanjagend  
onvrijheid  
Corona Virus  
Ik wil er voor vluchten  
Er sterven mensen  
Bezorgdheid voelend  
Hoe bescherm ik mijzelf  
en m'n naasten?  
Onmachtig voel ik mij  
Ik houd mij zoveel mogelijk  
aan de regels  
afstand houden  
handen wassen  
Alleen boodschappen doen  
verder thuis blijven  
dingen bedenken  
om toch er voor  
elkaar te zijn.  
M'n best doen  
Meer kan ik niet  
Ik wil het leven niet verliezen  
Voor elkaar blijven bestaan  
Op hoop komt het aan  
Proberen vrede te vinden  
Met deze nieuwe werkelijkheid  
God help ons allen  
U lijdt mee,  
maar leidt ons ook  
door dit alles heen  
Dat wij maar  
moed mogen houden.

Lies Booy-Voorhans



In deze tijd van corona kunnen we als gemeente onze verbondenheid niet symboliseren zoals we gewend zijn.



Maar door middel van een rode draad door heel de gemeente konden we toch die verbondenheid benadrukken, heel bijzonder!

## Nieuws van de Unie



### DIGITALE ALGEMENE VERGADERING

Op woensdag 18 november vindt van 19.30 tot 21.45 uur de allereerste digitale Algemene Vergadering plaats.

Het betreft een gezamenlijke vergadering van Unie en ABC Gemeenten.

Een belangrijk onderwerp op de agenda betreft een voorstel om als kerkgenootschappen per 1 januari 2021 bestuurlijk te fuseren.

U vindt alle vergaderstukken op [www.baptisten.nl/av2020](http://www.baptisten.nl/av2020) .

### ONDERZOEK ONDER EVANGELISCHE PROTESTANTEN

Waar beleeft u uw geloof? Welke boeken, websites, podcasts inspireren u? Hoe denkt u over schepping en evolutie, vrouw in het ambt, klimaat, vluchtelingenbeleid en andere kerkelijke en maatschappelijke kwesties? Doe mee met een groot onderzoek onder evangelische Protestanten waar het Baptisten Seminarium nauw bij betrokken is! U vindt de enquête hier: [www.ru.nl/ep2020](http://www.ru.nl/ep2020) .

### PROJECT VAN DE MAAND

ABC en Unie besteden elke maand aandacht aan een 'project van hoop'.

In november is dat een gemeentestichtingsproject in Cuba.

De jonge gemeente in Havanna telt op dit moment zo'n zeventig leden. Velen van hen hebben een occulte achtergrond.

Daarnaast werkt de kerk in soms moeilijke omstandigheden: er is veel armoede en veel geweld in het land. Tegelijkertijd is er vaak wel openheid voor het Evangelie. De gemeente gebruikt creatieve methoden om met mensen van alle leeftijden in contact te komen, onder meer via jeugdwerk.

Behalve dat we het project financieel steunen, zijn inmiddels enkele Nederlandse baptistengemeenten een partnerschap aangegaan.

## Bericht van de Umutima Foundation

Jan Paul, voorzitter van Stichting Umutima:

De gelden van de Baptistengemeente in Drachten hebben we tot nu toe voor de primaire doelstelling van het Voedingscentrum ingezet, nl. een voedzame maaltijd per dag. Met het geld van de Baptistengemeente hebben we vijf kinderen een heel jaar kunnen voeden. Eventuele toekomstige giften zullen we ook voor dat belangrijke doel aanwenden. Vanwege lokale Corona-maatregelen, mogen de kinderen op dit moment slechts beperkte tijd in het Voedingscentrum aanwezig zijn. Zodra ze weer wat langer 'binnen' mogen zijn, zal Gerda ze vragen tekeningen voor o.a. deze sponsor te maken.

In algemene zin geldt dat wij op dit moment vooral fondsen nodig hebben voor de primaire doelstellingen van het Voedingscentrum, te weten voedzame maaltijden én scholing van de kinderen die de schoolgaande leeftijd hebben. Gerda heeft een wachtlijst van kinderen die in aanmerking komen voor het programma. We hebben het Voedingscentrum gedimensioneerd op 80 kids. Op dit moment worden 52 kids geholpen. Daar hebben we de financiële middelen voor. Door een sterke inflatie rijzen de prijzen de pan uit. We moeten dus alles op alles zetten om voldoende middelen beschikbaar te houden voor continuïteit van het programma. Uitbreiding kan alleen als we daar nieuwe sponsoren voor vinden.

Er zijn diverse ideeën m.b.t. het bieden van workshops en bijscholing, echter vanwege Corona staat dat allemaal op een laag pitje.





## Stichting Leergeld

Broeders en zusters,

De afgelopen jaren collecteren we in het voorjaar steeds 1 keer voor Stichting Leergeld. Een week van tevoren wordt die collecte dan aangekondigd. Ook volgend jaar hoop ik Stichting Leergeld weer een plek te geven op het collecterooster. Zeker in deze Corona-tijd is Stichting Leergeld erg belangrijk voor gezinnen die het wat minder hebben, zeg maar.

In Doarpskompas, het maandelijks blad van Feanwâlden en Feanwâldsterwal van mei jl. stond onderstaand artikel over het werk van Stichting Leergeld. Met toestemming van de redactie en van de geïnterviewde, neem ik -met enige vrijheid- dat artikel hieronder voor het grootste deel over. Het geeft m.i. een goed beeld van waar we dan voor collecteren.

Bianca Iedema over Stichting Leergeld.

We leven momenteel natuurlijk in gekke tijden. Veel gezinnen moeten alle zeilen bijzetten om het thuis draaiende te houden, zeker financieel. Er zijn namelijk nog altijd Nederlanders die moeten leven van een zeer klein bedrag per maand. Hierdoor kunnen kinderen van deze gezinnen niet meedoen aan activiteiten, zoals schoolreisjes, zwemlessen, kinderfeestjes, sport en cultuur. Om sociale uitsluiting van deze gezinnen te voorkomen, is in 1996 Stichting Leergeld in het leven geroepen. Bianca Iedema uit Feanwâlden is algemeen coördinator voor de stichting en zij vertelt ons er meer over. Stichting Leergeld Friesland Oost bestaat sinds 2013. Het Kindpakket bestaat sinds 2014 en Stichting Leergeld Friesland Oost maakt daar sinds 2015 gebruik van.

Wat is Stichting Leergeld?

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen van gezinnen die om financiële redenen niet kunnen meedoen met allerlei activiteiten, waaraan leeftijdsgenootjes wel volop kunnen meedoen. De financiële middelen worden bijvoorbeeld ingezet voor schoolspullen en zwemlessen. De stichting werkt in heel Noardeast-Fryslân en wordt gesteund via subsidies en sponsors. Er wordt veel samengewerkt met diverse instanties. Leergeld werkt vanuit een kantoor in Drachten, maar dat is geen bezoekadres. "We komen echt bij de mensen thuis", vertelt Bianca. Dit is soms even een drempel voor mensen, maar meestal gaat dit gelukkig goed."

Hoe werkt het?

Wanneer een gezin in aanmerking wil komen voor Leergeld en een aanvraag doet via Kindpakket, gaat er eerst een vrijwilliger van de stichting op bezoek bij het gezin. Zo kan beoordeeld worden of het gezin recht heeft op vergoedingen. Zodra dit het geval is, kan het gezin de aanvraag doen. Die komt bij Bianca binnen en zij beoordeelt uiteindelijk of de aanvraag geldig is.

Voor wie?

“Bij een bijstandsniveau van 120% komen gezinnen in aanmerking voor hulp van ons”, zegt Bianca. “Wij helpen kinderen van 4 tot en met 18 jaar oud.” Deze leeftijdscategorie geldt voor de gemeente Dantumadiel, want per gemeente verschillen de leeftijdscategorieën. Inmiddels heeft Leergeld meer dan 3000 gezinnen kunnen helpen. Bianca: “Daar kunnen er nog veel meer bij. Veel mensen weten weinig af van de stichting. Hierdoor zullen er best heel wat gezinnen nog verscholen zijn.”

Wat zijn de mogelijkheden?

Er zijn gelukkig veel verschillende mogelijkheden om gezinnen te helpen. Eerder werden al wat voorbeelden genoemd, maar er zijn er nog veel meer. Zo is er de mogelijkheid om een fiets voor de middelbare school te krijgen. Ook is er een special ‘schoolspullenpas’, waarbij kinderen een bedrag van 75 euro krijgen om schoolspullen aan te schaffen. “Dat kan eenmaal per jaar aangevraagd worden en daar hebben we het tegen de zomer wel druk mee”, verteld Bianca. Verder is er nog budget voor zwemlessen en er is een ‘Jarige Job’ speciaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Tot slot vertelt Bianca nog over de laptops die speciaal voor het gezin aangeschaft kunnen worden. Zeker in deze Corona-tijd met afstandsonderwijs kan zo’n aanvraag erg waardevol zijn.

Kindpakket

Wanneer een aanvraag binnenkomt bij Stichting Leergeld is dat via Kindpakket, een soort portal voor de inschrijving. Hier vult het gezin de gegevens in voor de aanvraag. Deze gegevens komen vervolgens bij Bianca terecht. Er is wel eens verwarring over dat Kindpakket en Leergeld twee aparte dingen zijn, maar dat is niet zo. De stichting heet Leergeld en de aanvraag gaat via Kindpakket.

Vrijwilligers en sponsors

De stichting draait voor het grootste gedeelte op vrijwilligers. Zij komen bij de mensen thuis en doen de intakes. Ook na de aanvragen en de toekenningen gaan ze langs bij de gezinnen. “Zo hopen we de gezinnen goed te kunnen helpen.”

Maar even belangrijk zijn de sponsors. Toen ik Bianca schreef over dit stukje in De Schakel en onze jaarlijkse collecte, antwoordde ze: "Wat een super initiatief en onze waardering is groot!"

Stichting Leergeld: van harte aanbevolen.

Met dank aan de redactie van Doarpskompas

Cor van Waveren

Zusters en broeders,

In de maand augustus hebben we een extra collecte gehouden voor Stichting Awas Kaki. Deze stichting verzorgt onder andere voedselpakketten voor de armste mensen in Indonesië. We kregen deze reactie:

Geachte heer, mevrouw,

Via deze weg willen wij u nog hartelijk bedanken voor de donatie van totaal € 210,00 ten behoeve voor onze actie voedselpakketten voor Indonesië.

Hiermee hebben wij diverse gezinnen op Java kunnen helpen om hen in de eerste levensbehoefte te kunnen voorzien.

Het is zo geweldig om te mogen ervaren dat er personen zijn op deze wereld die onze stichting een warm hart toedragen.

Nogmaals dank en wij hopen dat het goed gaat met u allen in deze bijzonder tijd.

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Awas Kaki

Henny Boelhouwer-Veenstra



## Van de penningmeester

Geachte broeders en zusters,

Ook dit jaar ontvangt u weer regelmatig ons gemeenteblad De Schakel. De contributie daarvoor bedraagt € 10,- per jaar. Het maakt daarbij niet uit of u de Schakel op papier of digitaal ontvangt.

Tot nu toe hebben slechts 5 abonnees de contributie voor 2020 betaald.

Misschien wilt u zelf even uw administratie controleren? Bij twijfel kunt u mij ook altijd even mailen ([penningmeester@elimdrachten.nl](mailto:penningmeester@elimdrachten.nl)) of bellen (06-44912841).

Mocht u nog niet betaald hebben, dan vraag ik u vriendelijk om dat alsnog te doen. Het rekeningnummer is NL32INGB0003889241 t.n.v. Baptisten Gemeente Elim. Graag vermelden: De Schakel 2020.

En als u dan toch bezig bent, is het helemaal geen probleem als u ook alvast uw abonnement voor 2021 overmaakt. Dan is dat maar weer klaar.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Uw penningmeester,

Cor van Waveren



Beste Mensen en dagelijks bestuur van Elim

Even een berichtje van de wereldwinkel.

Op 24 september hebben wij als vrijwilligers ons 50 jarig jubileum gevierd.

50 jaar onderweg met "fairtradeproducten" te verkopen en de producenten en goede doelen te steunen. Authentieke producten uit verre landen. Tot op vandaag de dag nog altijd aanwezig,

Topjaren zijn er geweest, veel vrijwilligers hebben hier aan meegewerkt.

Ook namens Elim zijn er meerdere mensen actief geweest. Nu in onze mooie winkel aan de Oudeweg (tussenstraat van markt naar het centrum toe) werken er nog 3 personen uit Elim.

We werken voor o.a. een goed loon voor koffieboeren. Koffie, thee en rietsuiker waren de eerste producten, nu een groot assortiment en uitgegroeid tot een mooie cadeauwinkel met voor iedere smaak wel een leuk presentje.

50 jaar Wereldwinkel.

Na een vraag van de feestcommissie aan het DB om dit in onze kerk te mogen vieren-huren, kregen we te horen dat we onze kerk mochten gebruiken als cadeau voor dit feest.

Geweldig nieuws in deze vervelende tijd, waarin toch ook de winkel een moeilijke tijd doorbrengt.

Zo gezegd, zo gedaan. 50 jaar gevierd samen met 26 personen in onze kerkzaal op 24 september. We hebben een prachtige avond gehad, met een goede voorbereiding die bij deze tijd paste en waar de voorgeschreven regels liever niet overschreden mochten worden. Het is ons gelukt, men hield zich strak aan de afspraken en toch was het een gezellig samen zijn met een verhaal/ anekdote van Titie Wouda, die ruim 25 jaar bij de wereldwinkel heeft gewerkt. Vanuit idealisme begonnen met de kruiwagen op pad. Onze winkel in Drachten was de tweede gestichte wereldwinkel in Nederland.

Verder was er een gevarieerd programma met o.a. een prachtig verhaal van onze wereldreizigster Sjollie Veersma met dia's van een safari in de Serengeti en bij de Masai in Afrika, heel mooi.

Tussen de feestelijkheden door ook nog een heerlijke Aziatische maaltijd geserveerd door Sunenz. Ook dat was feestelijk en lekker.

Al met al een mooie avond voor de personeelsleden. Door de omstandigheden van vandaag de dag kon helaas niet iedereen hieraan deelnemen, maar ook hen allen bedankt voor ons gezamenlijke doel met als inzet: FAIRTRADE PRODUCTEN, verkoop van eerlijke handel uit zeer veel verschillende landen en werelden, zodat er betere lonen voor de mannen en vrouwen voor de werkzaamheden en ook betere huisvesting gecreëerd kan worden en er goede scholing voor de kinderen is.

Dit is waar we het voor doen!

Elim, heel veel dank voor het gebruik van de ruimte van onze kerk, het was een mooi cadeau. We hebben er graag gebruik van gemaakt en hopen dat we binnen kort weer "normaal" de vergaderingen kunnen plannen in Elim.  
Namens de feestcommissie een hartelijke groet voor u allen,

Ina Bakker   Minke Draaisma   Wimmy Hofhuis   Sjollie Veersma



## Berichten van Wereldwinkel Drachten

### Kaarsenactie

Over deze actie (verkoop van Swazi kaarsen) hebt u in de vorige berichten kunnen lezen. In die berichten vroegen we: Mogen we op u rekenen?

Wat is het mooi, dat we u nu kunnen vertellen dat de verkoop van de Swazi kaarsen loopt als een trein. Een nieuwe zending van 200 kaarsen is zelfs in bestelling. U hebt enthousiast op onze oproep gereageerd. Bedankt daarvoor!

### Aanbieding van de maand november

De natuur tooit zich al met herfstkleuren. Tijd om aan warme kleding te denken. In november zijn de sjaals in de aanbieding (20 % korting). Sjaals hebben we in vele kleuren, dessins en materialen. Vraag bijv. eens naar 'de sjaal met een verhaal': lekker licht en toch heerlijk warm. Hoe eerder u komt, hoe groter de keus.

### Chocoladeletters

Er is weer een voorraad chocoladeletters (S en P) ingekocht. Uiteraard Fair Trade.

En dit brengt mij bij het volgende:

### Fair Trade Week

Dit jaar loopt de Fair Trade Week van 24 oktober t/m 1 november. Het thema van de Fair Trade Week 2020: milieu en duurzaamheid, welzijn en gezondheid. Bijna dagelijks kunt u daarover lezen en /of horen. Het is onze taak om de Fair Trade producten steeds weer onder uw aandacht te brengen. Overigens zijn het niet alleen Wereldwinkels maar gelukkig ook supermarkten die veel Fair Trade producten verkopen.

Een tip van Fairtrade: Als u uw boodschappen doet, kies dan waar mogelijk Fair Trade producten. Elke aankoop helpt!

Op 31 oktober krijgt u 10 % korting op koffie en thee. En op diezelfde dag bieden we u een (h)eerlijk kopje koffie of thee aan.

U bent welkom!

### Openingstijden

maandag t/m donderdag: 13.00 uur – 17.00 uur

vrijdag en zaterdag: 10.00 uur – 17.00 uur.

Tiny Runia



Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'  
periode nov/dec 2020

datum	ouderling van dienst	deurdienst
15 nov	Rients de Vries	Attje de Vries
22 nov	Wimmy Hofhuis	Wietske Harkema
29 nov	Roel Vochteloo	Tineke de Groot
6 dec	Cor van Waveren	Galina van Waveren
13 dec	Rients de Vries	Jan Bos
20 dec	Wimmy Hofhuis	Willem Schra
25 dec	Roel Vochteloo	Wietske Harkema
27 dec	Cor van Waveren	Tineke de Groot
1 jan	n.v.t.	
3 jan	Rients de Vries	Attje de Vries
10 jan	Wimmy Hofhuis	Galina van Waveren
17 jan	Roel Vochteloo	Jan Bos

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : [penningmeester@elimdrachten.nl](mailto:penningmeester@elimdrachten.nl) of 06-44912841

Piet: [piet.brongers@hetnet.nl](mailto:piet.brongers@hetnet.nl) of 0512-515731

## Rooster sept okt 2020

zondag	koster	geluid	beamer	pianist	bloemen	koffie
15 nov	Cor	Bert	Ank	Grietje	Wietske	Cor
22 nov	Farshid	Bert	Tineke	Arie	Etty	Farshid
29 nov	Hans	Bert	Ank	Hans	Minke	Hans
6 dec	Joke	Bert	Tineke	Arie	Galina	Joke
13 dec	Cor	Bert	Ank	Grietje	Etty	Cor
20 dec	Farshid	Bert	Tineke	Hans	n.v.t.	Farshid
25 dec	Hans	Bert	Ank	Arie	n.v.t.	Hans
27 dec	Cor	Bert	Tineke	Arie	Galina	Cor
1 jan	Joke	Bert	nvt	nvt	n.v.t.	Joke
3 jan	Farshid	Bert	Ank	Arie	Wietske	Farshid
10 jan	Hans	Bert	Tineke	Grietje	Etty	Hans
17 jan	Cor	Bert	Ank	Arie	Minke	Cor

## Agenda

DATUM	TIJD	SPREKER	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
15 nov	10.00 uur	Ds. Andries Bakker	Gemeente	
22 nov	10.00 uur	Ger Booy	kerstpakketten	Eeuwigheidszondag, m.m.v. Willem Lindeman, fluit
29 nov	10.00 uur	Hans Baas	gemeente	1 <sup>e</sup> advent
6 dec	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	Gemeente + H.A.	2 <sup>e</sup> advent
13 dec	10.00 uur	Dick de Jong	kerstpakketten	3 <sup>e</sup> advent
15 dec	17.00 uur ±	VCK		Kerstviering
20 dec	10.00 uur	Arie Liebe	gemeente	4 <sup>e</sup> advent met zang en muziek
25 dec	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Kerstgave + onkosten kerstfeest	Kerstviering
27 dec	10.00 uur	Ds. Piet Brongers + ...	Gemeente	Oudjaarsbijeenkomst
1 jan	Vanaf 10.30 uur	Ger Booy	n.v.t.	Nieuwjaarsreceptie
3 jan	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	gemeente + H.A.	Viering H.A.
10 jan	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Gemeente	
17 jan	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	Umutima Foundation	Dienst met Doopsgezinde bezoekers