



'De Schakel'



Nr. 4 augustus/september 2020 jaargang 51

Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers
Voorzitter: 0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli
coördinator 06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres **Stinswei 12a**
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- J. Admiraal
coördinator 0512-521492
jokeadmiraal@gmail.com

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van september/oktober 2020
inleveren voor donderdag 3 september 2020 bij de
redactie. Voorstukje september/oktober volgens rooster
Willem Lindeman

Liefde wil ik, geen offers

Als ik in de auto over een rustig weggetje rijd, heb ik de neiging om midden op de weg te rijden. Dat is gewoon het makkelijkst en meest comfortabel. Pas als er een tegenligger komt, rem ik dan af en ga ik aan de kant. De rechterkant, wel te verstaan. Want dat is de regel. Kinderen zijn van de regels, dus vroeg er één: "Waarom rij je zo midden op de weg?" dan zei ik als smoesje: "Het gevaar loert aan alle kanten!"

Dat 'gevaar-gevoel' ervaar ik sterker in deze Corona-tijd. Ga je wandelen in het bos, komt iemand je tegemoet, dan kijken we beide de andere kant op en houden we allebei onze adem in. En helemaal als je een keer naar de winkel moet: daar lijken alle mensen wel vijanden van elkaar. Wil ik bloemen brengen bij mensen in het tehuis, dan moet ik bij de hoofdingang de bloemen afgeven want ik ben, als iemand van buiten, zelf ook een potentiële vijand, van de bewoners welteverstaan.

De afgelopen week las ik het boek van Rutger Bregman: De meeste mensen deugen. Daar valt heel veel over te zeggen, want het is een dikke pil en er staat veel in. Maar voor nu wil ik een relatie leggen tussen dingen die Bregman schrijft en wat ikzelf van de week ook heb opgeschreven. Namens het DB heb ik -samen met anderen- geprobeerd om een protocol te schrijven voor de eerste voorzichtige kerkdiensten die we weer willen houden met ingang van 5 juli. In dat protocol staat: "We kiezen er niet voor om strepen of pijlen op de vloer te plakken of om beperkingen in toiletbezoek op te leggen, want we gaan ervanuit dat de aanwezigen zelf de regels naleven. Eventueel kunnen deurdienst en kosten nog toezicht houden of aanwijzingen geven." We komen dus niet met de meeflat achter u aan en we pakken u ook niet meteen op als het even fout mocht gaan.

Terug naar Bregman. Hij stelt dat mensen vanuit de oertijd meer vredelievend en samenwerkend zijn dan we tot nu toe denken. En als ik om me heen kijk, zie je ook bijna alleen maar mensen die het goede willen. Waarom kent onze wereld dan toch nog zoveel argwaan, controle, straf, onderdrukking en machtsmisbruik?

In ieder geval komt dat doordat mensen vaak de aandacht richten op de uitzonderingen: De uitzondering bevestigt de regel. Bregman stelt dat we beter kunnen uitgaan van het goede in de mensen, en daarbij rekening houden met het slechte wat er trouwens ook is. Dat is voor de hele maatschappij beter dan haast alleen maar focussen op wat er mis gaat en alles uit de kast halen om dat te voorkomen. Als je mensen behandelt als criminelen, dan lok je nare reacties

uit, een positief mensbeeld haalt het goede in mensen naar boven. En waar het in uitzonderingsgevallen toch misgaat, houd die mensen maar een spiegel voor, confronteer hen maar met hun negatieve gedrag. En hier trekt Bregman dan een mooie vergelijking met Jezus. Had ik niet verwacht. Tijdens de Romeinse overheersing ging het er ruig aan toe: argwaan, controle, straf, onderdrukking en machtsmisbruik. Jezus predikt: niet oog om oog, niet je vijand haten, niet in toorn leven, in het geheel niet zweren... Dat is je innerlijke gesteldheid. En dan wat tegenwoordig 'contra-complementair gedrag' (confronteren, spiegelen) heet: keer hem ook uw andere wang toe, zal iemand u voor 1 mijl pressen, ga er 2 met hem, wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, geef hem ook uw mantel. Hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen.

Als tweede stelt hij dat we uit onze eigen bubbel moeten stappen. Contact moeten zoeken met mensen die echt anders zijn, andere ideeën en andere gewoonten hebben. Alleen dan ontdek je dat dat ook bijna allemaal goedwillende mensen zijn en geen vijanden. Mijn buurvrouw is daar een voorbeeld van. Op Facebook liket zij zo nu en dan haatberichten over buitenlanders. En die zet ze soms ook op haar eigen tijdlijn. Wat dat betreft zou ik een hekel aan haar kunnen krijgen. Ik heb haar er niet op aangesproken, want het is echt een schat van een mens. Maar op Facebook zit ze kennelijk in een andere bubbel dan ik. Dat is dan misschien wat Bregman noemt: rekening houden met het slechte wat er ook is? Maar Jezus zegt: "Indien gij liefhebt die u liefhebben, indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone?" Dat is dan de uitdaging: ga ook eens naar Samaria om de mensen daar te ontmoeten.

Tot hier dan over dat boek van Bregman. Ik ben er nog niet uit hoor. Ik herinner mij ook het boekje "Meer dan het gewone" van Feitze Boerwinkel. Hoe ver moet je gaan in deze dingen? En is dat niet ook hoogmoedig?

Nu weer naar onze gemeente. We hebben elkaar eigenlijk niet meer ontmoet sinds half maart. Ik ging ook niet meer naar het werk, ben nu met pensioen. Verjaardagen gingen niet door, familieweekend werd afgezegd.. Mijn bubbel is wel heel klein geworden. En ik denk dat dat voor velen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis, houd afstand... Dat is niet bevorderlijk. Ik merkte dat er ook een soort afwenning plaatsvond. Het kostte mij eigenlijk best veel moeite om op de site naar een lied of een preek te luisteren. Dat zei mij op het laatst eigenlijk niet zoveel meer. Ik vond dat een raar gevoel: liever stond ik zondags vroeg op en trok ik er een hele ochtend voor uit om naar de kerk te gaan dan dat ik een half uurtje op de site keek. Heel raar.

Dat was nog meer een verwarrende ervaring, omdat ik dit voorwoord voor De Schakel zou moeten schrijven. Hoe kan je dat in alle oprechtheid doen als je gevoel voor de gemeente zo aan het afkalven is? Wordt dat dan geen huichelpraatje?

Gelukkig lezen we elke dag een paar zinnen uit een bijbels dagboekje, in ons geval een scheurkalender. En voor vandaag staat daar een tekst uit Hosea: "Liefde wil ik, geen offers."

Toen wist ik het. En dit is het geworden.

We hopen elkaar de komende weken weer voorzichtig te ontmoeten. Onze bubbel wordt weer wat groter, we gaan zelfs een keer naar de Doopsgezinden... De meeste mensen deugen. En als het toch een keer tegenvalt, dan vallen we ons daar geen buil aan, wel?

Cor van Waveren

Van het Dagelijks Bestuur

Alles in het teken voorzichtigheid

Als u dit leest, hebben we onze eerste corona kerkdienst in de kerk gehad.

Zonder beperkingen wat betreft het aantal mensen, maar wel met een opstelling, waarbij de 1,5 m in acht genomen kon worden, met tafels verspreid over de kerkzaal. Het resultaat was een volle kerk, gevuld met mensen, die blij waren elkaar weer te zien en te ontmoeten.

Heel bijzonder om de (nieuwe) paaskaars aan te steken, met de woorden 'licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil...'

Heel bijzonder ook de wijze waarop Bert Wijchers en Piet Brongers de dienst hebben ingevuld, in het teken van 'alle pelgrims keer weer huis toe...', maar ook in de avondmaalsviering zonder brood en wijn, maar met de liefdevolle blik van God, die we mochten doorgeven. En niet te vergeten de mooie (liederen) filmpjes van youtube en het slotlied 'wij reizen met elkander', niet hand in hand, maar wel samen neuriënd verbonden.

Bijna iedereen was er, en degenen die thuis waren, zijn genoemd en werden er ook bij betrokken. Een indrukwekkende ervaring van ons gemeente-zijn.

We hopen zo een vervolg te vinden in de vorm van onze zomerontmoetingsdiensten.

En... waar het op uit loopt zullen we wel zien.

De gemeentevergadering, die we altijd voor de zomer gewend zijn te houden, waarbij naast de begroting voor het komende jaar, ook een aantal lopende zaken de aandacht krijgen, zal in het najaar gehouden worden, in de vorm van de jaarvergadering.

Op de agenda stond wel het punt pastoraat: evaluatie van de wijze waarop de pastorale activiteiten van Bert Wijchers gefunctioneerd hebben, met daarbij een eventueel voorstel voor het vervolg. Wij hebben gemeend, als DB, de tijdelijke overeenkomst met Bert te verlengen tot eind december dit jaar, zodat de evaluatie en een eventueel vervolgbesluit op de jaarvergadering kunnen plaatsvinden. We hebben ook gekeken naar de financiën, en die geven daar ook ruimte voor. We gaan nu de zomerperiode in, inclusief de maatregelen m.b.t. de coronadreiging. We weten niet hoe alles zich zal ontwikkelen, maar we willen wel alert zijn en voorzichtig, ons bewust van de kwetsbaarheid van de meesten van ons.

In die zin is het goed om daar ook telkens weer aandacht voor te vragen.

Het is de bedoeling, dat er elke week een email naar alle mensen van Elim gaat, waarin actuele informatie staat. Zo kunnen we steeds heel snel reageren op eventuele onverwachte omstandigheden of gebeurtenissen.

Wat betreft de zomerontmoetingsdiensten lijken alle zondagen inmiddels gevuld te zijn.

Er is veel afwisseling, en het zou mooi zijn, wanneer er genoeg mensen aanwezig zijn om het samen tot goede bijeenkomsten te laten zijn. Oases van saam

horigheid, en bemoediging in een onzekere wereld.

Zondag 19 juli a.s. lijkt daarbij een bijzondere kerkdienst te worden in de Doopsgezinde Kerk. Vermoedelijk mogen daar maar 15 mensen van ons aanwezig zijn (30 mensen totaal). U hoort daar nog meer van.

We hopen het zo vol te houden als gemeente, om toch voor elkaar van betekenis te zijn in deze periode.

En misschien is het een idee om als je zelf tot wat persoonlijke overwegingen komt, die te delen. Je kunt ze sturen naar mij en dan kan ik ze of in de wekelijkse email zetten of op de website. Dat zou ook kunnen naar aanleiding van foto's van vroeger, of van anekdotes die de moeite van het delen waard zijn.

Ik hoor graag

Namens het Db: Piet Brongers

Protocol met betrekking tot de kerkdiensten van Elim in Corona-tijd van juli en augustus

Elke vrijdag voorafgaand aan de dienst zullen de bekende kerkgangers per email aan dit protocol herinnerd worden.

Wie naar de kerkdienst wil komen, meldt zich in principe vooraf -per email of telefoon- aan Piet Brongers. Wie zonder aanmelding naar de kerk komt, wordt verzocht naam en contactgegevens achter te laten in de kerk. Op deze manier is achteraf contactonderzoek mogelijk.

Vooralsnog kunnen er vanwege de 1,5 meter maatregelen maximaal 30 personen tot het kerkgebouw worden toegelaten.

Wie wat voor gezondheidsklachten ook maar heeft, blijft thuis. Dat geldt ook voor mensen die in contact geweest zijn met mensen in quarantaine e.d.

Gezondheidsrisico's door kerkbezoek zijn eigen verantwoordelijkheid en kunnen Elim niet aangerekend worden.

Wie naar de kerkdienst komt, verklaart daarmee dit protocol te kennen en zich daaraan te houden.

De 'koster' komt als eerste aanwezige door de achteringang binnen, wast de handen en opent de deuren en het hek, neemt daarna de deurkrukken af met desinfectiemiddel.

Bij de ingang van de kerk ziet de deurdienst er op toe dat iedere bezoeker de handen wast met desinfectievloeistof Sterillium. Dit is een zelfdrogend middel op basis van alcohol, ons voorgeschreven door GGD en RIVM. Ook in de kerkzaal zal dit middel aanwezig zijn.

De geluidstechnicus desinfecteert vooraf de microfoons en de headsets met Sterillium, zo ook na afloop van de dienst.

Mensen die geen huisgenoten van elkaar zijn, houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dus geen lichamelijk contact. Geef elkaar de ruimte. Dat geldt zeker bij het hek, bij de in- en uitgangen van de kerkzaal, bij de kapstokken en bij de toiletten.

Ieder probeert om zo min mogelijk het gezicht, ogen of neus aan te raken. Niezen en hoesten doen we in de elleboog en we gebruiken papieren zakdoekjes.

Wie tijdens de dienst gezondheidsklachten krijgt, bijvoorbeeld aanhoudend moet hoesten of niesën, gaat uit eigen beweging naar huis.

In de kerkzaal zijn de tafels en stoelen zo geschikt door Joke en Farshid dat er voor iedereen plaats is. Op de tafels staan kopjes, melk en suiker en kannen met koffie, zodat mensen kunnen bedienen.

Als één persoon per tafel bedient, kan hij/zij na die tijd de handen weer desinfecteren.

Liederen worden vertoond op de beamer, maar kunnen alleen mee-geneuried worden. Zingen (of roepen) is niet toegestaan.

Toiletbezoek zoveel mogelijk vermijden, vooraf en nadien handen wassen en met een doekje de bril vegen. Alles is daar aanwezig.

Na afloop bij het verlaten van de kerk hoeven de handen niet opnieuw gedesinfecteerd te worden, geef elkaar de ruimte: niet blijven hangen, maar doorlopen naar de straat.

NB.

We kiezen er niet voor om strepen of pijlen op de vloer te plakken of om beperkingen op toiletbezoek op te leggen, want we gaan ervanuit dat de aanwezigen zelf de regels naleven. Eventueel kunnen deurdienst en koster nog toezicht houden of aanwijzingen geven.

Dit protocol zal wekelijks door het DB worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.

Hartelijk dank voor ieders medewerking,

Het dagelijks bestuur

Terugblik op de kerkdienstloze coronaperiode

Een groot aantal weken geleden mocht ik beginnen met via de site weer een lied te vragen of op te geven als ouderling van dienst en deze week kan ik dat als laatste keer ook weer aanreiken, want volgende week mogen we weer samenkomen in het ons zo vertrouwde kerkgebouw van Elim. Aarzelend zullen we over de drempel gaan en elkaar benaderen en een deel zal het misschien nog niet aandurven. Ongetwijfeld is er heel veel gebeurd in alle huizen waarin we onze bezigheden hadden, onze vreugde, ons verdriet door verlies of achteruitgaande gezondheid, onze eenzaamheid en momenten van verwarring....

Het lied wat mij te binnen schoot was uit psalm 122:

Kom ga, met ons en doe als wij.

Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in.

Daar staan, o Godsstad, onze voeten.

Jeruzalem is hecht gebouwd,

wel saamgevoegd, wie haar aanschouwt,

zal haar als stad van vrede groeten.

Daar kom ik van terug, omdat het zulke oude taal is, die bijna niemand meer zingt of spreekt. Het brengt me terug in mijn jeugdijaren. Maar.....

Nu de realiteit anno 2020 binnendringt is het toch wel mooi dat we van ons 'Jeruzalem' (lees": 'Elim') de poorten weer na zo lang tijd kunnen openen.

Hoe? dat zal zich wel regelen, daar komen we wel achter als we de nog bestaande coronamaatregelen blijven eerbiedigen/handhaven.

Met dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen tijd, de mooie zondagse bijdragen zowel op de Elim - kerksite als op - actueel. Fijn dat die mogelijkheid er was aan variëteit van voorgangers en gedichten en verhalen. Best wel creatief en veel werk om dat te realiseren. Daar hebben we veel aangehad. Dank daar voor!

En wat mij betreft: "Tot ziens in Elim"

Wimmy Hofhuis

Zomerontmoetingsdiensten

12 juli – 16 augustus Zomer ontmoetingsdiensten

Ook dit jaar hopen we weer in de zomerperiode laagdrempelige bijeenkomsten plaats, die in het teken staan van ontmoeting, samen delen, en elkaar bemoedigen.

Het zal wel wat anders zijn dan andere jaren. Wanneer we proberen ook anderhalvemeter afstand te bewaren. Maar dat hoeft de ontmoeting niet in de weg te staan.

Het gaat om een samenzijn, dat de moeite waard is.

En het is meer ongedwongen, met tafeltjes voor de koffie.

We beginnen (al dan niet met koffie) om 10.00 uur

Vervolgens is er ruimte voor liederen, gebed, het samen delen en bezinning/bemoediging, onder leiding van één of meer gemeenteleden, die zich daarvoor hebben aangemeld.

Wanneer je informatie hebt, die belangrijk is om te delen kan dat rechtstreeks, maar ook in contact met de ouderling van dienst (zie rooster deurdienst)

Vanaf 23 augustus is er weer sprake van een gewone kerkdienst.

Er zal niet automatisch gebruik gemaakt worden van de beamer. Indien nodig, zullen daar aparte afspraken over gemaakt moeten worden met Bert ter Heide, Tineke de Groot of Piet Brongers (indien ze beschikbaar zijn). Dat geldt ook voor de muzikale begeleiding. Het is nog heel onzeker wie wel of niet aanwezig kan zijn.

Vanwege de hele coronaperikelen is er nog geen tijd geweest om overleg te plegen over de invulling van alle zondagen.

Zoals het nu lijkt worden alle zomerontmoetingsdiensten op een creatieve manier ingevuld.

En dat zegt dan ook wel weer wat over ons gemeente-zijn!

NB. op zondag 19 juli a.s. zal onze zomerontmoetingsdienst plaatsvinden als bijeenkomst samen met de Doopsgezinde Gemeente, en dus in hun kerkzaal. Dat was vorig jaar al afgesproken, ver voor de coronaperikelen. Het betekent vermoedelijk, dat er maar een beperkt aantal mensen aanwezig kunnen zijn. Jullie ontvangen daarover nog nader bericht!

Nieuws van de Unie



UNIE VAN
BAPTISTENGEMEENTEN
IN NEDERLAND

Projecten van de maand

Unie en ABC Gemeenten besteden elke maand aandacht aan een 'project van hoop'.

Juli: Het Noodfonds

In de maand juli is dat ons Noodfonds. Daaruit bieden we noodhulp wanneer ergens in de wereld een grote en soms kleinschaliger ramp voltrekt. We ondersteunen in dat geval het werk van lokale Baptisten- en CAMA-gemeenten of een andere christelijke partner. Zo konden we afgelopen voorjaar een bijdrage leveren aan verschillende projecten die zich inzetten voor coronaslachtoffers in de wereld.

Augustus: Speelplekken voor kinderen in Syrië

In de maand augustus staat het project 'Speelplekken voor kinderen in Syrië' centraal. In dit land zijn miljoenen mensen van huis en haard verdreven door de jarenlange oorlog. Voor kinderen betekent dit onder meer dat ze geen gewone kindertijd kunnen beleven, dat ze jaren van hun schooltijd missen en zware trauma's moeten verwerken. Een groot deel van hen heeft nog nooit vrede gekend. Onze Libanese partner heeft samen met lokale kerken drie opvangplekken in Syrië opgezet waar kinderen bijles krijgen, worden geholpen met traumaverwerking en kunnen spelen. Meer informatie over de projecten vindt u op www.baptisten.nl. Bidt u deze zomer mee voor deze projecten?

Agenda Unie-activiteiten 2020

4 september	startdag en diplomering Baptisten Seminarium
1 november	Reiling lezing, Utrecht
2 november	Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag, thema: LIFE
18 november	Algemene Vergadering in Veenendaal

Zendingsproject De Umutima Foundation Goed nieuws

Het voedingscentrum is weer open sinds vorige week donderdag. We hebben toestemming van de overheid. Er zijn wel een aantal regels: iedereen ouder dan 6 jaar moet een masker dragen, handen wassen en er moet minimaal 1 meter afstand zijn tussen de kinderen die niet uit één gezin komen. Het was even zoeken naar een goed ritme maar dat hebben we nu wel gevonden. Bij aankomst moeten de kinderen hun handen wassen en krijgen een mondmasker. Als het tijd is om te eten worden weer de handen gewassen. De kinderen zitten per familie bij elkaar en dan is er een meter ruimte tussen de volgende familie. Het masker moeten ze ophouden totdat ze gaan eten. Na het eten direct het masker weer op (dat vergeten ze vaak), handen wassen en als ze weggaan het masker in de teil gooien zodat we de maskers kunnen wassen. Wij wassen de masker zelf want als we ze mee naar huis geven worden ze niet iedere keer gewassen of ze raken kwijt. Zowel wij als de kinderen waren blij dat het voedingscentrum weer open is. De kinderen vinden het maar niets dat ze niet naar school kunnen. Ze vinden het maar saai.

De tijd dat het voedingscentrum dicht was is gebruikt om grote schoonmaak te houden. De twee voorraadkamers zijn helemaal leeggehaald en goed schoongemaakt. De balken waar het dak op rust hebben een sopje gekregen.

Er zijn ruim 1600 besmettingen in Zambia en er zijn 30 mensen overleden aan covid-19. Veel Zambianen denken nog steeds dat Covid-19 niet bestaat. We moeten nog steeds een masker dragen als we buiten zijn maar dat wordt steeds minder gedaan. In sommige winkels is het verplicht en als je geen masker draagt dan mag je er niet in.

Afgelopen vrijdag liep er iemand met een megafoon rond het voedingscentrum en zei iets in het Bemba. Ik kan dat niet verstaan maar het lijkt wel of ik mijn naam hoor. Bright staat naast me en begint te grinniken. Wat zegt hij? Hij doet een oproep om kinderen beneden de vijf jaar te laten inenten tegen polio. Zegt hij mijn naam? Ja, hij vertelt de mensen om te verzamelen bij het voedingscen-

trum van Gerda. Dat is raar, wij weten van niets. Ik ben op onderzoek uitgegaan en een paar meter naast het voedingscentrum (uit ons zicht) staan bij een huis twee werknemers van de kliniek met een fiets en een koelbox. De vaccinaties staan op een tafel die anders gebruikt wordt om tomaten, uien e.d. te verkopen. Rondom de medewerkers en zelfs onder de tafel staan en zitten al veel kinderen die ouder zijn dan vijf jaar. Ze willen het spektakel niet missen. Er komen enkele moeders aanlopen die hun kinderen willen laten inenten. Sommige kinderen beginnen al te huilen voordat er ook maar iets gebeurd. Zo ook een jong ventje. Hij wordt in de houdgreep genomen en de broek gaat naar beneden en de spuit in het bovenbeen. Er komt een lachsalvo want wat blijkt het jongetje droeg geen onderbroek (heel normaal) dus er was iets te zien. Eén van de mensen van de kliniek legt uit dat er deze week gefocust wordt op het inenten tegen polio. De target is om 3000 vaccinaties te doen en op vrijdagmorgen waren er al 2500 kinderen ingeënt. Er wordt niets geregistreerd. De mensen zijn vaak de kaart van de under five clinic (consultatiebureau) kwijt en het is belangrijker dat de kinderen ingeënt zijn dan de administratie.

Hartelijke groet,
Gerda





Berichten van Wereldwinkel Drachten

Graag brengen we de komende twee maanden SJAALS onder uw aandacht, want dat is dan onze aanbieding. Er is ruime keus, zowel in kleur als in materiaal.

Een tip:

Vraagt u vooral eens naar de zijden sjaals.

In folie verpakt of opgevouwen, hangend in de etalage of elders in de winkel, komen deze sjaals niet helemaal tot hun recht. Bekijkt u ze eens goed, neem ze in de hand en u zult de zachtheid van de zijde ervaren. U zult verbaasd staan over de bijzondere motieven. De prachtige kleuren van zo'n zijden sjaal maken van bijvoorbeeld een simpel T-shirt iets heel bijzonders.

Een zijden sjaal...een kostbaar bezit, waar u heel lang plezier van zult hebben. In juli en augustus te koop met 20 % korting.

Openingstijden van de winkel: nog steeds zijn we beperkt open en wel op dinsdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Wereldwinkel Drachten, Oudeweg 4. Tel.: 0512-848852

E: info@wereldwinkeldrachten.nl

W: www.Drachten.wereldwinkels.nl

Tiny Runia.

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'
periode juli/augustus 2020

datum	ouderling van dienst	deurdienst
12 juli	Roel Vochteloo	Galina van Waveren
19 juli	Cor van Waveren (zomerdienst in de	Doopsgez. Kerk)
26 juli	Wimmy Hofhuis	Tineke de Groot
2 aug	Rients de Vries	Wietske Harkema
9 aug	Roel Vochteloo	Willem Schra
16 aug	Cor van Waveren	Galina van Waveren
23 aug	Rients de Vries	Attje de Vries
30 aug	Wimmy Hofhuis	Tineke de Groot
6 sept	Cor van Waveren	Jan Bos
13 sept	Roel Vochteloo	Willem Schra

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 06-44912841

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

Rooster juli/augustus 2020

zondag	koster	geluid	beamer	pianist	bloemen	koffie
12 juli	Hans	Bert	Ank	Grietje Albada	Minke Vochteloo	Hans
19 juli	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26 juli	Rients	Bert	Tineke	Grietje Albada	Galina	Rients
2 aug	Cor	Bert	Ank	?	Wietske	Cor
9 aug	Hans	Bert	Tineke	?	Minke	Hans
16 aug	Farshid	Bert	Ank	Arie	Etty	Farshid
23 aug	Joke	Bert	Tineke	Grietje Albada	Galina	Joke
30 aug	Cor	Bert	Ank	Arie	Wietske	Cor
6 sept	Rients	Bert	Tineke	?	Etty	Rients
13 sept	Farshid	Bert	Ank	?	Minke	Farshid

Agenda

DATUM	TIJD	SPREKER	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
12 juli	10.00 uur	Jan Bos	Umutima Foundation	Zomerontmoetingsdienst
19 juli	10.00 uur in de Doopsgez. Kerk	Ds. Piet Brongers	n.v.t.	Zomerdienst in de Doopsgez. Kerk
26 juli	10.00 uur	?	Gemeente	Zomerontmoetingsdienst
2 aug	10.00 uur	Ger Booy	Gemeente	Zomerontmoetingsdienst
9 aug	10.00 uur	Cor van Waveren	Bloemengroet	Zomerontmoetingsdienst
16 aug	10.00 uur	Willem Lindeman	Gemeente	Zomerontmoetingsdienst
23 aug	10.00 uur	Arie Liebe	Bloemengroet	
30 aug	10.00 uur	Wout Huizing	Gemeente	
6 sept	10.00 uur	Willem Lindeman m.m.v. Piet Brongers	Gemeente	Viering H.A.
7 sept	14.30 uur	VCK		Startmiddag
13 sept	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	Zendingsproject	