



'De Schakel'



**Nr. 3 mei/juni 2020 jaargang 51**

Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers  
Voorzitter: 0512- 515731  
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli  
coördinator 06 43225488  
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres **Stinswei 12a**  
**9269 TE Feanwalden**  
Mob. 06-44912841  
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren  
**Stinswei 12a**  
**9269 TE Feanwalden**  
Mob. 06-44912841  
Baptisten Gemeente Elim  
NL32 INGB 0003 8892 41  
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- J. Admiraal  
coördinator 0512-521492  
jokeadmiraal@gmail.com

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers  
Marne 22/A  
9204 BE Drachten  
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot  
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van juli/augustus 2020  
inleveren voor donderdag 2 juli 2020 bij de  
redactie. Voorstukje juli/augustus volgens rooster  
Cor van Waveren

## De trooster

Ze waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren;

Zo begint voor ons al een leven lang Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest die door Christus was beloofd, "een trooster zal er komen om bij jullie te zijn."

Dat gebeuren bracht de mensen in vervoering en Petrus zijn hart liep over en sprak.

### De Trooster

Ik had de trooster de afgelopen week wel even nodig na het bericht over mijn gezondheid, het was schrikken en was ik even terneer geslagen. Een broeder uit onze Gemeente sprak mij moed in, het werd wat lichter om mij heen en na het bezoek aan de huisarts voor een injectie en zijn bemoedigende woorden werd het alsmáar lichter om mij heen.

Toen kwam zondagmorgen 3 mei, de videodienst op de site van Elim. De voorbereiding bracht mij troost met het verhaal van Christus en Menas.

Het werd voor mij een Pinkstermoment. Menas als symbool voor mijn Pinksteren.

Christus legt een arm om Menas heen, en lange arm, niet om afstand te houden, maar te laten zien dat deze arm voor heel de wereld is.

Je staat er niet alleen voor, via tochtgenoten, via de stem die in je binnenste spreekt, legt Christus zijn arm over je schouder en laat ons zien hoe dat werkt, juist in deze periode van onwerkelijkheid, de coronavirus.

Die monnik zijn wij. Deze Icoon laat zien hoe nabij Christus is en wij in zijn naam kunnen zijn.

Op de Icoon is als het ware zo dat Christus de monnik een beetje naar voren duwt. Dat is het mooie en bevrijdende.

Hij gelooft in ons en zegt, jij kunt dat, ik sta achter jou.

Met heel veel dank aan Froukje Vellema die deze mooie Icoon heeft nageschilderd en aan ons doorgeeft.

Ik las de afgelopen week dat Pinksteren niet het feest is van het verleden, maar van de toekomst. Het heeft een opdracht aan ons allen die we samen met de Trooster kunnen doen.

Heilige Geest is kracht in mensen; een tegenkracht, kracht tegen wat koud en van steen in ons is. Als mensen het durven zich aan elkaar te verbinden, voor goede en kwade dagen, komt die heilige tegenkracht over hen. Als onder een

dak en tafel, het is beeldspraak en betekent: bereid te zijn om met de armen brood en leeftocht te delen, met ongelukkigen je levenslicht. Adem, vuur, licht zijn de klassieke woorden waarmee de Heilige Geest geroepen wordt.

Kom Heilige Geest, vervul de harten van ons gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Scheppen is bewoonbaar maken, puinruimen, wanhoop, doemdenken, niet – nadenken. Scheppen is iets maken uit niets. In de Bijbel is “niets” een ander woord voor mensonwaardig. Scheppen is menswaardig leven mogelijk maken. Heilige Geest-in-ons is scheppingskracht: het vermogen om van deze wereld een keten van bewoonbare plaatsen te maken, een spoor van traditie, van oases in de woestijn.

De arm van Christus om de schouder van Menas is de arm die wij kunnen geven aan ieder mens om ons heen, heel dichtbij, maar toch ook op grote afstand en ik denk dan in het bijzonder, dichtbij de alleenstaanden, de zieken, de ouderen in onze omgeving en aan de vluchtelingen over heel de wereld, de ontheemde kinderen. Onze arm geeft ze toekomst.

Met heel veel dank aan Froukje Vellema en aan Huub Oosterhuis, zij maakten dat Pinksteren het feest van de toekomst is en werd het licht in mij.

Ger



## Van het Dagelijks Bestuur

Alles in het teken van de corona-crisis

Na de vorige Schakel is ons gemeente-wereldje volledig ondersteboven geraakt: Geen kerkdiensten meer en geen bijeenkomsten, en bovenal geen lijfelijke bezoeken.

Iedereen zoveel mogelijk thuis blijven. Vooral ook omdat onze gemeente voor een groot gedeelte valt onder de kwetsbare groep mensen...

Ja, en dan zoekt het gemeentelife toch zijn weg, en wordt op alle mogelijke manieren duidelijk, dat ook hierin het leven sterker is dan een dood gaande praktijk:

Contacten via kaarten, telefoon, email en whatsapp komen tot grote bloei. Daarnaast de wekelijkse email met berichten. Helaas zijn er een paar families die geen internet hebben: Fam. Schra, fam. Van der Pol en fam. Doeland. Maar ook aan hen wordt op een andere manier weer aandacht besteed.

Vervolgens is de website ([www.elimdrachte.nl](http://www.elimdrachte.nl)) zodanig aangepast, dat op de homepage alle informatie te vinden is, die betrekking heeft op de kerkdienst van zondag. Het is heel fijn, dat de sprekers, die op het rooster staan daar graag aan meewerken.

Zo kon en kan ieder op eigen wijze en tijd toch het gevoel hebben van een betrokkenheid bij een boodschap van Elim.

Daarnaast was en is er ruimte op de pagina 'actueel' voor eigen bijdragen, die bedoeld zijn als lichtpuntjes in de coronaperiode.

Niet onvermeld mag blijven, dat alle mensen, die op de een of andere manier bij Elim betrokken zijn in de week voor Pasen een bosje witte tulpen in de knop gekregen hebben, met een tekst en boodschap van het licht van Pasen.

Genoeg tekenen van onderlinge aandacht en betrokkenheid!. Daarin hopen we ook Elim te zijn.

Maar... dat laat onverlet, dat we toch het verlangen hebben, elkaar weer in de ogen te kunnen kijken en misschien ook wel weer te kunnen begroeten van dichtbij.

We zullen moeten zien, hoe we ook in de gemeente een evenwicht kunnen vinden tussen 'anderhalvemeter'- gemeente en gemeente van geborgenheid en dichtbij.

Zoals het nu lijkt zullen we ons richten op een nieuw begin op de eerste zondag van juli.

We hebben tijd om verder na te denken over hoe en wat...

De gemeentevergadering, die we altijd voor de zomer gewend zijn te houden, waarbij naast de begroting voor het komende jaar, ook een aantal lopende zaken de aandacht krijgen, zal verplaatst moeten worden tot na de vakantie.

Verder vraag ik weer aandacht voor de zomerontmoetingsdiensten.

Ik denk, dat ze meer dan ooit dit jaar van betekenis kunnen zijn, al zal het alleen maar zijn voor onderlinge ontmoeting, in de informele setting, volgens de

dan geldende corona-regels.

Maar ja, dat kan alleen als er ook mensen zijn, die bereid zijn om daar invulling aan te geven.

Er zijn al een aantal zondagen ingevuld, maar er zijn ook nog wat zondagen, die ingevuld kunnen/moeten worden: dat geldt voor: 12 en 26 juli en 2 augustus (zonder avondmaal)

Graag hoor ik namen van mensen, die zich willen opgeven voor één van de zondagen.

We hopen het zo vol te houden als gemeente, om toch voor elkaar van betekenis te zijn in deze periode.

En misschien is het een idee om als je zelf tot wat persoonlijke overwegingen komt, die te delen. Je kunt ze sturen naar mij en dan kan ik ze of in de wekelijkse email zetten of op de website. Dat zou ook kunnen naar aanleiding van foto's van vroeger, of van anekdotes die de moeite van het delen waard zijn.

Ik hoor graag.

Namens het Db: Piet Brongers

## Zomerontmoetingsdiensten

12 juli – 16 augustus Zomer ontmoetingsdiensten

Ook dit jaar hopen we weer in de zomerperiode laagdrempelige bijeenkomsten plaats, die in het teken staan van ontmoeting, samen delen, en elkaar bemoedigen.

Het zal wel wat anders zijn dan andere jaren. Wanneer we proberen ook anderhalvemeter afstand te bewaren. Maar dat hoeft de ontmoeting niet in de weg te staan.

Het gaat om een samenzijn, dat de moeite waard is.

En het meer ongedwongen, met tafeltjes voor de koffie.

We beginnen (al dan niet met koffie) om 10.00 uur

Vervolgens is er ruimte voor liederen, gebed, het samen delen en bezinning/bemoediging, onder leiding van één of meer gemeenteleden, die zich daarvoor hebben aangemeld.

Wanneer je informatie hebt, die belangrijk is om te delen kan dat rechtstreeks, maar ook in contact met de ouderling van dienst (zie rooster deurdienst)

Vanaf 23 augustus is er weer sprake van een gewone kerkdienst.

Er zal niet automatisch gebruik gemaakt worden van de beamer. Indien nodig, zullen daar aparte afspraken over gemaakt moeten worden met Bert ter Heide, Tineke de Groot of Piet Brongers (indien ze beschikbaar zijn). Dat geldt ook voor de muzikale begeleiding. Het is nog heel onzeker wie wel of niet aanwezig kan zijn.

Vanwege de hele coronaperikelen is er nog geen tijd geweest om overleg te plegen over de invulling van alle zondagen.

NB. De volgende zondagen moeten nog worden ingevuld: 12 juli, 26 juli, 2 augustus en 16 augustus a.s.

Graag hoor ik wie alleen of samen één van deze diensten voor zijn/haar/hun rekening wil(len) nemen!



# Umutima foundation

## Coronavirus

Het coronavirus heeft (bijna) de hele wereld in zijn greep. Ook in Zambia zijn er mensen besmet met het virus. Op dit moment zijn het er officieel 36. Er kan alleen getest worden in Lusaka en Ndola. Ik sluit niet uit dat er meer besmettingen zijn maar dat het niet als corona wordt herkend. Het is te hopen dat het aantal besmettingen hier mee zal vallen. Mocht de situatie zich hier net zo gaan ontwikkelen als in Europa dan is dat een ramp. De gezondheidszorg hier is absoluut niet van hetzelfde niveau als in Europa.

De overheid heeft een aantal maatregelen genomen. De scholen zijn dicht, bij iedere winkel moet je je handen wassen, de grenzen blijven open maar mensen die het land in komen moeten 14 dagen in quarantaine. Bars en discotheken zijn gesloten en bij de restaurants kun je alleen afhalen. Er mogen geen bijeenkomsten zijn van meer dan 30 personen. Verder is gevraagd om 1,5 meter afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven. Sinds vandaag wordt er ook afgeraden om naar Lusaka te reizen. In Lusaka zijn de meeste besmettingen.

Ik zie dat de mensen in Mkushi niet echt doordrongen zijn van de ernst van de situatie. Het straatbeeld is niet veranderd. Er wordt geen 1,5 meter afstand gehouden, men kruipt nog gezellig hutjemutje achter op de vrachtwagen en schudt ook nog handen alsof er niets aan de hand is.

Omdat de scholen dicht zijn hebben we ook besloten om het voedingscentrum met ingang van vandaag te sluiten. De kinderen kunnen hierdoor thuis blijven en het risico op besmetting wordt hierdoor hopelijk verlaagd. We hebben de

kinderen weer uitgelegd wat het virus inhoudt en welke maatregelen er zijn en dat ze zich hieraan moeten houden. Om toch te zorgen dat de kinderen iedere dag een goede maaltijd hebben, kunnen de moeders eenmaal per week mealie-meal, bonen, eieren, olie en groenten ophalen. Op deze manier krijgen de kinderen toch iedere dag een goede maaltijd.

Ik bid en hoop dat we deze crisis snel te boven komen en dat het gewone leven weer van start kan.

Hartelijke groet.

Gerda



## Nieuws van de Unie



### Unie – Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering die volgende maand zou worden gehouden, is uitgesteld naar donderdag 17 september. We hopen dan opnieuw een ontmoeting te hebben met de broeders en zusters van ABC Gemeenten, en verder te spreken over de fusieplannen tussen beide geloofsgemeenschappen. U ontvangt nog voor de zomer de uitnodiging en vergaderstukken.

### Unie – Nieuws rondom coronavirus

- Minister Grapperhaus heeft in een overleg met de kerken via het CIO aangegeven dat kerken voorlopig geen versoepeling van de maatregelen kunnen verwachten.  
Wel doen kerken er goed aan om alvast plannen te maken voor de 'anderhalvemeterkerk'.
- We willen de uitgave van ons Unie-ABC-magazine BijEen uitstellen, omdat gemeenten op dit moment niet in de gelegenheid zijn de exemplaren onder hun leden uit te delen. We overwegen nu het blad in juni uit te brengen, maar houden de overheidsmaatregelen nauwlettend in de gaten. We houden u op de hoogte.
- We blijven [op de website](#) ideeën en tips verzamelen rondom 'gemeente-zijn in coronatijd'. Uw inbreng blijft welkom via [communicatie@baptisten.nl](mailto:communicatie@baptisten.nl). Het is mooi om te zien hoeveel creatieve initiatieven er in gemeenten ontstaan en hoe we ons naar de nieuwe omstandigheden weten aan te passen.

**Jesus zegt: Volg Mij!**  
Dit zou het thema voor het jaar 2020 zijn.

**PINKSTER  
FST 3-16**

Maar, zoals jullie weten zijn alle evenementen eerst van de baan. Hierbij laten we graag zoals elk jaar rond deze tijd iets van ons horen.

We hebben het volgende besloten:

Doordat Pinksterfeest 316 niet op de geplande manier door kan gaan, hebben we onderzocht op welke manieren we als Pinksterfeest 316 toch nog de mensen via de openbare media in Noord Nederland zouden kunnen bereiken.

We zijn tot de conclusie gekomen, dat we niet specifiek als Pinksterfeest 316 iets gaan ondernemen tijdens de pinksterdagen. We hebben besloten ons, zo mogelijk aan te sluiten bij het digitale programma van Stichting Opwekking. Pinksterfeest 316 als onderdeel van Unite in Christ gaat voor eenheid en ziet dit als een mooi gebaar. Heel Nederland kan op deze wijze Pinksterfeest 2020 als eenheid beleven. Dat zou misschien nog een mooie uitwerking kunnen hebben.

Er is bij ons echt teleurstelling, dat we niet verder kunnen. We ervaren Pinksterfeest 316 als door God gegeven en dan voelt het heel dubbel, dat het er dit jaar niet is.

Zo heeft de corona grote invloed op ons allemaal. Het grijpt diep in op onze persoonlijke levens en ook op het kerkelijke leven. Kerkdiensten kunnen niet meer door gaan op de manier, zoals we dat decennia lang gewoon zijn.

Stopt alles nu? Dat is niet de bedoeling. Pinksterfeest 316 is een onderdeel van Stichting Unite in Christ. Als team denken we na over de toekomst. Ook jullie zullen naar de toekomst kijken.

Voor ons is het en dat willen we graag meegeven: Hoe kunnen we in eenheid blijven bouwen op het fundament welke Jezus en de apostelen hebben gelegd? Jezus Christus, Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en in de toekomst. Hij, die de storm bestrafte zei: Waar twee of drie bij elkaar zijn in Mijn naam, daar BEN IK in hun midden. (Mat. 18:20) Dus vrees niet, kleine kudde want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Zoek daarom eerst Zijn Koninkrijk (Luc. 12:31,32).

Graag laten we op een later moment opnieuw iets van ons horen.

Rest ons jullie Gods onmisbare zegen toe te wensen en jullie (weer) eens te ontmoeten.

Met vriendelijke broedergroet, namens ons team Willem Jongsma.



## Nieuwsbrief Wereldwinkel Drachten

Hoewel de coronacrisis onze samenleving nog steeds in z'n greep houdt, geven de landelijke regels ons sinds kort wat meer ruimte. Het kernteam (bestuur) van Wereldwinkel Drachten heeft daarom, in overleg met alle vrijwilligers, besloten de openingstijden per 1 mei opnieuw te verruimen en wel als volgt:

- dinsdag t/m zaterdag geopend van 13.00 – 17.00 uur

- maandag gesloten

Op het moment dat deze openingstijden weer gewijzigd worden, proberen we u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Aanbieding van de maand mei.

Uit Mexico komen de vrolijke guirlandes waaraan vlinders, bijen, salamanders en lieveheersbeestjes van aardewerk kunnen worden bevestigd. Heel geschikt om een buitenmuur op te vrolijken.

In deze maand koopt u ze met 20 % korting.

World Fair Trade Day. (WFTD).

Ieder jaar wordt op de zaterdag vóór moederdag speciale aandacht gevraagd voor eerlijke handel. We waren gewend een feestelijk tintje aan die dag te geven. Versierden de winkel, schonken (h)eerlijke koffie of thee en er was muziek. Nu gooit de coronacrisis roet in het eten. Geen muziek, geen koffie of thee.

Maar... wel staat het 'Rad van avontuur' in de winkel. Welkom dus op WFTD, 9 mei en wie weet slaat u uw slag!

Moederdag.

Wereldwinkel Drachten heeft een rijk assortiment aan mooie cadeaus. We willen ons immers graag profileren als dé (fair trade) cadeauwinkel. We hebben onlangs het assortiment kettingen uitgebreid. Vraagt u eens naar Fates Cube kralen. Deze kralen hebben een moderne uitstraling en er zijn vele combinaties mogelijk.

Ook de Kazuri kralen zijn heel bijzonder. Een idee voor moederdag?

Amnesty International.

In diverse kerken lagen elke maand de brieven voor de schrijfactie voor Amnesty klaar. Dat is door de coronacrisis voorlopig niet mogelijk. Maar noodzakelijk blijven de schrijfacties wel!!!

Afdeling Drachten heeft het volgende bedacht:

Als u een mailtje stuurt naar

[bmsietsma@xs4all.nl](mailto:bmsietsma@xs4all.nl)

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'  
Periode mei/juni 2020

Datum	ouderling van dienst	deurdienst
17 mei	Roel Vochteloo	n.v.t
24 mei	Cor van Waveren	n.v.t
31 mei	Wimmy Hofhuis	n.v.t
7 juni	Rients de Vries	n.v.t
14 juni	Roel Vochteloo	n.v.t
21 juni	Cor van Waveren	n.v.t
28 juni	Wimmy Hofhuis	n.v.t
5 juli	Rients de Vries	Wimmy Hofhuis
12 juli	Roel Vochteloo	Galina van Waveren
19 juli	Cor van Waveren	(zomerdienst in de Doopsgez. Kerk)

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : [penningmeester@elimdrachten.nl](mailto:penningmeester@elimdrachten.nl) of 06-44912841

Piet: [piet.brongers@hetnet.nl](mailto:piet.brongers@hetnet.nl) of 0512-515731

## Rooster vanaf juli 2020

Zondag	koste r	geluid	beamer	pianist	bloemen	koffie
5 juli	Joke	Bert	Tineke	?	Etty Koster	Joke
12 juli	Hans	Bert	Ank	?	Minke Vochteloo	Hans
19 juli	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t

## Agenda

DATUM	TIJD	(geplande) SPREKER	(geplande) COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
17 mei		Hans Baas	gemeente	op de website
24 mei		Ds. Piet Brongers m.m.v. Jan Ketelaar	Bijzonder doel	op de website
31 mei		Ds. Bert Wijchers	gemeente	Pinksterviering op de website
7 juni		Ds. Piet Kingma	gemeente + H.A.	op de website
14 juni		Robert Jan Nijland	bloemengroet	op de website
21 juni		Ds. Piet Brongers m.m.v Melina Sheni	gemeente	op de website
28 juni		Ds. Piet Kingma	gemeente	op de website
5 juli	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Gemeente + H.A.	Eerste dienst weer in de kerk, viering H. A.
12 juli	10.00 uur	?	Umutima Foundation	zomerontmoetingsdienst
19 juli	10.00 uur in de Doopsgez. Kerk	Ds. Piet Brongers	n.v.t	Zomerdienst in de Doopsgez. Kerk