



'De Schakel'



Nr. 1 januari/februari 2018 jaargang 49

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers
Voorzitter: 0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli
coördinator 06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
Mob. 06-44912841
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
Mob. 06-44912841
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- J. Admiraal
coördinator 0512 524836
j.hofhuis3@upcmail.nl

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van maart/april 2018
inleveren voor donderdag 8 maart 2018 bij de redactie.
(Voorstukje maart/april Piet Kingma volgens rooster)

HEBBEN EN ZIJN

Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werkelijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

uit het werk van Ed Hoornik (1910-1970)



In een uitzending van het programma "De Verwondering" dat ik graag kijk kwam dit gedicht voorbij. Voor mij inspirerende woorden. Ze bepalen me bij de keuzes die ik maakte in de voorbije jaren en de ervaringen die ik opdeed. Ik deelde ze met u in de diensten waarin ik mocht voorgaan. Een burn-out bepaalt je bij het waarom van je beroepskeuze. Wat zocht ik erin te bereiken? Voor wie eigenlijk en waarom? Totdat die vragen je terugbrengen bij je eerste en oude liefde; de (jonge) mensen met een kwetsbaarheid. De mensen met de ogenschijnlijk mindere kansen in het leven, met hun (onnodig) geringe eigenwaarde en de idee dat je voor een dubbeltje geboren bent. Een verlieservaring maakt dat dingen bezitten in een ander perspectief komt te staan.

"Ik zou alles willen inruilen voor nog één dag met ..." heb ik mensen horen zeg

gen die iemand van wie ze veel hebben gehouden misten. Het maakt dat je anders luistert naar woorden die je heel vertrouwd zijn geworden. Zoals dat woord van Jezus: "Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze kunnen verslinden.." Matth. 6: 19-21 . Het zijn woorden uit de Bergrede die ons bepalen bij de grondwet van het Koninkrijk dat niet van deze aarde is. Het koninkrijk waarin mensen tot hun recht komen, omdat ze gezien zijn, omdat er geluisterd is naar wat niet kan worden gezegd en gehoord is wat heelt en sterkt. Ik vind deze woorden terug in het gedicht van Ed Hoornik. Daarmee wordt het gedicht een overdenking dat me bepaalt bij de waarde van samen gemeente-zijn. Daarin gaat het bij uitstek om zaken van de ziel, om luisteren, om wijken, om verwondering. Elim investeerde met geringe middelen in het gastvrij kunnen blijven ontvangen van vrienden en gasten in haar eenvoudige kerkgebouw. Hier geen rare fratsen zoals in Zeeland nu gebeurt door een kerkgenootschap dat de Liefde die zichzelf niet zoekt niet zo goed in beeld lijkt te hebben. Elim investeerde niet in meer hebben, maar in het faciliteren van zijn. Gewoon samenkomen als mensen die oprecht zoeken naar de Liefde die alle verstand te boven gaat en er van uit te delen. Een schat voor de gemeente om te bewaren en van uit te delen. Een wens en een bede voor een nieuw jaar? Onze recente verlieservaring mag ons daartoe inspireren en sterken.

Hart. Gr.
Bert Wijchers

Van het Dagelijks Bestuur

- Een nieuw jaar: wat zal het ons als gemeente 'Elim' brengen? We kijken met een gemengd gevoel naar de afgelopen periode: adventsperiode, het adventtreffen, de kerstviering en de aandacht voor oud- en nieuwjaar.

Aan de ene kant een heel goed gevoel over de weg van Advent naar Kerst, die we samen zijn gegaan, met persoonlijk ervaringen en het accent op 'heb je het wel goed gehoord', oftewel: nemen we aandacht voor wat er achter de woorden te horen is. Misschien zelfs wel zonder woorden.

We hebben ook bijgedragen aan een concreet project van Stichting Present, om een paar extra kerstpakketten samen te stellen voor gezinnen, die dat nodig hebben. Volgend jaar willen we daar nog meer aandacht aan geven.

Aan de andere kant werden we ruw geconfronteerd met de feiten van het leven. Na het overlijden van Jan Bergsma werden we opgeschrikt door het plotseling overlijden van Henk Gritter. Henk, die zo op zijn eigen wijze zijn muzikale en andere unieke inbreng in onze gemeente had. We zullen hem erg missen...

We zullen op zoek moeten naar aanvulling voor onze pianisten, al zijn we blij, dat Hans Visser heeft aangegeven, dat hij, voor zover hij daar ruimte voor heeft, wel wat vaker wil spelen.

Zo hebben we zowel in verdriet als in vreugde ervaren, dat we elkaar wat te bieden hebben in aandacht, troost, en inspiratie.

- Als Dagelijks Bestuur zijn we eerst wat onthand, aangezien Cor nog moet herstellen van zijn operatie. De volgende zaken hebben onze aandacht:
 - De bestemming van de tweede collecte. Op de gemeentevergadering hebben we vastgesteld, dat we graag een andere invulling willen voor de collecte voor de UNIE, aangezien die toch ook in de gemeentekas terechtkomt, van waaruit de uniecontributie betaald wordt. We experimenteren met het houden van bijzondere collectes als tweede collecte, twee keer per maand, terwijl op de andere zondagen maar één keer gecollec-teerd wordt. We hopen, dat dat niet gaat ten koste van de totale opbrengst van de collecten.
 - De afspraken rond rouwdiensten + koffiedrinken in onze kerk.
Het is vanzelfsprekend, dat rouwdiensten van leden en vrienden, die aangeven, dat ze die graag in onze kerk willen houden, ook in onze kerk kunnen plaatsvinden. Iets anders is het, wan-neer na de dienst alles omgebouwd zou moeten worden voor het koffiedrinken na afloop van crematie of begrafenissen. Als het

om een relatief kleine groep gaat is het geen probleem, maar als de kerkzaal daarvoor ingericht moet worden, wordt het met eigen krachten veel moeilijker. Daarom is het goed hierover duidelijke afspraken te maken.

- Kijken naar statutenwijziging mbt het eventueel afhandelen van praktische zaken m.b.t. de toekomst van de gemeente.

Regeren is vooruitzien. Daarom willen we alvast kijken naar een goede gang van zaken, mocht er in de toekomst sprake zijn van opheffing van onze gemeente.

- Alvast kijken naar een manier om het 50 jarig bestaan van Elim, als gemeente te vieren (cq. vorm te geven)
Op de gemeentevergadering is genoemd, dat er een groot feest niet zag zitten, maar dat er wel aandacht besteed moest worden aan het jubileum van de gemeente 'Elim'. We stelden vast, dat Elim voor heel veel mensen een warm 'doorgangshuis' geweest is.

Er zou gezocht kunnen worden naar een geschikte datum in de periode eind 2018 tot eind 2019. Het is de periode tussen de eerste bijeenkomst van de 'uitgetreden' en de officiële stichting van Elim.

- Zo willen we ook graag het nieuwe jaar tegemoet treden: in een vertrouwen, dat we in ons samenzijn, niet alleen zijn, maar daarin ook de aanwezigheid en de nabijheid van onze Heer ervaren.

Bijzondere bijeenkomsten van de Centrum Kerken

Zondag 4 februari 2018

Prof. Dr. Jacob Slavenburg:

Religie, de Gouden Draad in de mensheidsgeschiedenis

Cultuurhistoricus Jacob Slavenburg, die bekendheid heeft verworven door zijn boeken over vroegchristelijke stromingen, geschreven vanuit een hedendaagse esoterische levensbeschouwing, neemt ons deze middag mee op een boeiende reis: Wie ben ik? Waartoe ben ik hier? Wat is mijn bestemming? Het zijn vooral ook religieuze vragen; religie in de letterlijke betekenis van 'terug-verbinding' met de bron van alles.



Datum en tijd: Zondag 4 februari 16.00 uur

Locatie: Gebouw Apostolisch Genootschap
Van Haersmasingel 30 Drachten

Entree: Vrijwillige bijdrage, opgave niet nodig

Contact: Dhr. Henk Slavenburg E. henkslavenburg@xs4all.nl

Vrijdag 2 maart 2018

Wereldgebedsdag



Wereldgebedsdag

De van oorsprong door christencrouwen opgezette wereldgebedsdag is in Drachten sinds jaar en dag door de basisgemeente georganiseerd. Centrum Kerken-overleg neemt deze bijzondere dag van gebed voor de wereld over. Op de eerste vrijdag van maart wordt een bijeenkomst georganiseerd waar volop gebeden en gezongen kan worden voor de wereld. Dit jaar komt de orde van de dienst uit Suriname. Ga op deze dag met je mede Mens in gebed de wereldrond.

i

Datum en tijd: **Vrijdag 2 maart 2018 19.00 uur** (na afloop is er thee/
Koffie)

Locatie: **De Vermaning van de Doopsgezinde Gemeente
Drachten-Ureterp**
Zuiderbuurt 26 Drachten

Contact: Hermien Terwel E. hermienterwel@hetnet.nl

Zendingsproject 2018

Tijdens de jaarvergadering vorig jaar 14 november hebben we een nieuw zendingsproject vastgesteld. Ter informatie voor een ieder nog even een overzicht van het project "stichting Canzibe"



Canzibe verleent hulp op het gebied van gezondheidszorg in Zuidelijk Afrika. Door projecten op te zetten met de lokale bevolking worden basisbehoeften voor meer mensen bereikbaar.

Canzibe is een kleinschalige vrijwilligersorganisatie, zij doet dit vanuit een christelijk perspectief.

Canzibe is ontstaan in 1979 na inzamelingsacties voor een Nederlandse arts die werkzaam was in het ziekenhuis Canzibe in Transkei (Zuid-Afrika). In de afgelopen jaren heeft Canzibe verschillende projecten in Zuid-Afrika, Malawi en Mozambique afgerond.

Canzibe heeft korte lijnen naar haar projecten om daarmee zicht te blijven houden op de besteding van ontvangen giften. We willen voorkomen dat geld aan "de strijkstok" blijft hangen.

Projecten van Canzibe:

Fietsambulances

In Zuidelijk Afrika wonen veel mensen ver van het ziekenhuis. Ambulances zijn er niet dus moet men wel 20 tot 50 kilometer lopen. Een fietsambulance biedt uitkomst. De mensen zijn erg blij met de fietsambulance. Als een dorp een fietsambulance heeft, wordt deze regelmatig gebruikt.

Wilt u ook een dorp in Mozambique helpen met een fietsambulance? Dat kan!

Voor 450 euro sponsort u uw eigen fietsambulance in Milange.



Gezondheidsvoorlichting

De gezondheidssituatie in Milange is erg slecht. De levensverwachting ligt rond de veertig jaar en er is veel kindersterfte. Een goede gezondheidsvoorlichting over diarree, malaria, schoon water is daarom zeer noodzakelijk

Kliniekbouw

Canzibe heeft zich in het verleden ingezet bij het tot stand brengen van klinieken in Zuid Afrika, Malawi en Mozambique. In de nabije toekomst willen we weer een bouwproject aangaan. We hebben hiervoor wel uw financiële steun nodig.

Waterputten

Veel mensen in Milange hebben alleen toegang tot watertappunten op straat of halen water uit een stroompje in de buurt. Canzibe helpt door waterputten aan te leggen en de bevolking zo van schoon (drink)water te voorzien.

Weeskinderen

In Mfutso worden 200 weeskinderen opgevangen. Canzibe en partners helpen deze kinderen en hun families met het verbouwen van voedsel en ondersteuning in onderwijs.

Zwangere vrouwen

Vrouwen in Malawi zijn extra kwetsbaar tijdens de zwangerschap vanwege bijvoorbeeld ondervoeding, aids/HIV. Wij proberen voor deze vrouwen iets te betekenen. Er is geld nodig voor de voeding, de medicijnen tegen het HIV virus en voor de begeleiding van deze vrouwen. Voor hulp aan één vrouw is gedurende 1 jaar € 60,00 nodig, Dat is dus € 5,00 per maand.

Uitgebreide informatie kunt u vinden op:

<http://canzibe.nl>

Etty Koster en Tineke de Groot

Nieuws van de Unie



**UNIE VAN
BAPTISTENGEMEENTEN
IN NEDERLAND**

Een impressie van de Algemene Vergadering van 15 november 2017 kunt u lezen via <https://baptisten.nl/17-nieuws/dienstencentrum/917-impressie-najaars-algemene-vergadering>

Regiodagen 2018

In de eerste maanden van 2018 houden Unie en ABC Gemeenten samen vier

Regiodagen met als thema 'Vruchtbaar verbonden'.

De Regiodagen zijn bestemd voor actieve betrokkenen in de gemeenten die elkaar over gemeentegrenzen heen willen ontmoeten en zich via workshops op het gebied van hun eigen kerkelijke taak willen laten inspireren.

Agenda Unie-activiteiten

27 januari Regiodag West Unie en ABC – Aalsmeer

10 februari Regiodag Oost Unie en ABC – Veenendaal

11 februari Jubileumdienst 25 jaar Baptistengemeente Zoetermeer

10 maart Regiodag Zuid Unie en ABC – Eindhoven

17 maart Regiodag Noord Unie en ABC – Drachten

9-10 april Voorgangersconferentie Unie en ABC

26 mei Voorjaars Algemene Vergadering – Amersfoort

Meer informatie: www.baptisten.nl



Uitfairkoop Wereldwinkel Drachten

Namens alle medewerkers van Wereldwinkel Drachten wensen wij u een mooi en vredig 2018 toe. Hartelijk dank dat u Wereldwinkel Drachten in het afgelopen jaar weer hebt gesteund door het kopen van producten. De maand december is voor ons weer een heerlijk drukke verkoopmaand geweest. Niet alleen in de winkel, maar ook tijdens de vele stands die her en der verspreid waren. Zo hebben meer mensen kennis kunnen maken met onze bijzondere artikelen. Vooral de producenten zijn u daar heel erg dankbaar voor. Zij zijn de mensen die met hart en ziel verbonden zijn met deze producten. Het is hun levenswerk en bestaansrecht. Onze wens voor dit nieuwe jaar is dan ook samen met u opnieuw te investeren in hun leefwereld. In de maand januari houden wij traditioneel weer UitFairkoop. De producenten hebben hun faire loon al ontvangen; zij ondervinden hiervan geen nadeel. Maar willen wij dat zij werk blijven houden zodat hun kinderen een opleiding kunnen volgen waardoor deze hun eigen land mee helpen ontwikkelen, dan moeten wij eerst schoon schip maken voordat wij weer nieuwe producten inkopen. Vanaf woensdag 3 januari a.s. start de wereldwinkel met 50% korting op alle Uitfairkoopartikelen die uitnodigend zijn uitgestald op een speciaal daarvoor bestemde tafel. Het loont zeker de moeite om langs te komen. Wie weet, loopt u tegen een voordelig koopje aan.

Wereldwinkel Drachten
Zuidkade 62

info@wereldwinkeldrachten.nl
www.wereldwinkeldrachten.nl

Tity Wouda - de Vries

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'
periode jan/feb 2018

datum	ouderling van dienst	deurdienst
14 jan	Rients de Vries	Wimmy Hofhuis
21 jan	Wimmy Hofhuis	Tineke de Groot
28 jan	Piet Brongers	Attje de Vries
4 feb	Roel Vochteloo	Willem Schra
11 feb	Rients de Vries	Wimmy Hofhuis
18 feb	Piet Brongers	Tineke de Groot
25 feb	Wimmy Hofhuis	Attje de Vries
4 maart	Cor van Waveren	Jan Bos
11 maart	Roel Vochteloo	Willem Schra

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 0512-382870

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	organist	bloemen	koffie
14 jan	Farshid	Bert	Tineke	Hans	Jantsje Schra	Farshid
21 jan	Hans	Bert	Ank	Vissercollectief	Etty Koster	Hans/Joke
28 jan	Joke	Bert	Tineke	Arie	?	Joke
4 feb	Rients	Bert	Ank	?	Minke Vochteloo	Rients
11 feb	Farshid	Bert	Tineke	Arie	Jantsje Schra	Farshid
18 feb	Hans	Bert	Ank	Arie	Etty Koster	Hans
25 feb	Joke	Bert	Tineke	Hans	?	Joke
4 mrt	Rients	Bert	Ank	Arie	Jantsje Schra	Rients
11 mrt	Farshid	Bert	Tineke	Arie	Minke Vochteloo	Farshid
18 mrt	Hans	Bert	Ank	Hans	Etty Koster	Hans

Agenda

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	2 ^e COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
21 jan	10.00 u.	Ds. Piet Brongers	ElimZending	Zang en muziekdienst m.m.v. Vissercollectief Brieven Amnesty
28 jan	10.00 u.	Ds. Andries Bakker		
4 feb	10.00 u.	Arie Liebe		Viering H. Avondmaal
4 feb	16.00 u.	Lezing Dr. Jacob Slavenburg 'Religie, de Gouden Draad...'		Gebouw Apostolisch Genootschap, van Haersmasingel 30, (zie info bijzondere bijeenkomsten)
11 feb	10.00 u.	Ds. Bert Wijchers	Noodfonds	
12 feb	14.30 u.	VCK		Jaarvergadering
15 feb	14.30 u.	JVV		
18 feb	10.00 u.	Ds. Jan Bolt		Brieven Amnesty
25 feb	10.00 u.	Anne Dijkstra	ElimZending	
2 mrt	19.00 u.	Wereldgebedsdag		Doopsgezinde Kerk (zie info bijzondere bijeenkomsten)
4 mrt	10.00 u.	Dick de Jong		Viering H. Avondmaal
11 mrt	10.00 u.	Hans Baas	Leergeld	
17 mrt		Unie en ABC – Regiodag Noord		Bethel kerk, Drachten (zie nieuws vd Unie)
18 mrt	10.00 u.	Ds. Bert Wijchers		