



'De Schakel'



Nr. 5 september/oktober 2016 jaargang 47

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers
Voorzitter: 0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli
coördinator 06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- H. Hofhuis
coördinator 0512 524836
j.hofhuis3@upcmail.nl

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van november/december 2016
inleveren voor donderdag 3 november 2016 bij de
redactie.

Laat je verrassen!

In de voorbije tijd was er veel waardoor ik verrast werd.

Om te beginnen verrast door de bijzondere prestaties van mijn mentorkindjes in Winschoten. Ze stegen stuk voor stuk boven zichzelf uit en toonden zich klaar voor een toekomst die ze met veel enthousiasme omarmen.

Aangenaam verrast was en ben ik over het goede verloop van mijn Masterstudie in Zwolle. Een langgekoesterde wens komt er mee in vervulling, maar dat neemt niet weg dat je het in je 58^e levensjaar ook spannend vindt om weer mee te doen in een HBOstudie met dito uitdaging en verantwoordelijkheid.

Het meest verrast ben ik echter door dochter Annegriet. Ze trouwde met haar grote liefde Furgill op zaterdag 09 juli jl. en met veel kunst en vliegwerk lukte het ons om aanwezig te zijn. Terwijl het stel genoot van een mooi verblijf in een luxe hotel in Paramaribo in aansluiting op de huwelijksdag, begonnen Marja en ik aan het opruimen en inpakken in hun huis in de Monizstraat. Met de verslechterende omstandigheden in Suriname is een heroriëntatie op de toekomst vanuit Nederland een verstandige optie. En dus, zonder dit te hebben kunnen voorzien, werden we geconfronteerd met alles wat er komt kijken bij een remigratie vanuit een ver buitenland, terug naar Sappemeer voorlopig.

Op 20 juli landden we met z'n viertjes op Schiphol, Marja, Annegriet, ik en ons tweede kleinkind onderweg en nog veilig bij moeder "onder dak".

Met reikhalzend verlangen kan ik uitkijken naar het perspectief dat we vinden in de komende maanden voor dit gezin en hoop ik dat het binnen redelijke termijn lukt om ook echtgenoot en vader Furgill – samen met de hond Mocca – permanent over te brengen naar een toekomst hier.

Zo krijgt je leven pardoes trekken van een bijbelverhaal.

Die verhalen zijn er te over immers. Verhalen waarin mensen veronderstellen ten dode opgeschreven te zijn en gevangen te zijn in een uitzichtloos (letterlijk soms) bestaan, wanneer daar opeens die Ene langskomt.

Hij vergeeft zonden die je meende te moeten uitboeten in je staat van gehandicapt zijn of die je veroordeelden tot de bedelstaf. Hij reikt een hand en je matras heb je onder je oksel of je wast je de modder uit de ogen en ziet kleuren en gedaanten waarvan je het bestaan niet kende.

Het meest verrast moet wel die man langs de kant van de weg zijn geweest.

Dat levensgevaarlijke pad van Jericho naar Jeruzalem. Ten dode opgeschreven en gered door wel de laatste van wie je dat zou verwachten. Zo ongelooflijk op het verkeerde been worden gezet, verandert je leven voorgoed kan ik me denken.

Uitzichtloosheid wordt perspectief op een toekomst met veel aan goeds om te geven en te mogen ontvangen.

Ik wens ons toe dat de komende periode, waarin we ons nieuwe thema: "Laat je verrassen" gaan uitwerken en uitvieren, precies dat geeft wat het zegt. Dat we verrast raken door ons kleine kracht met grote gevolgen, dat we verrast raken door de ontmoetingen die ons gemeentelieven voeden en verrijken. Dat we voor alles elkaars verrassing zullen mogen zijn deze komende periode en zo verrassenderwijs de hemel dichtbij weten af en toe.

Bert Wijchers

Van het Dagelijks Bestuur

- Terugblik op de zomerperiode
Met een heel tevreden, en ook een beetje trots gevoel kijken we terug op de zomerperiode van onze gemeente. Er waren 6 zomerontmoetingsdiensten. Allemaal met een eigen karakter: van de les over wilde bijen van Jan Bos tot het stilstaan bij liederen en muziek, die betekenis hebben voor het leven en voor het geloof.
Diensten, ingevuld door eigen mensen. Diensten bijgewoond door evenveel mensen als in het 'gewone' gemeenteseizoen. Zo kun je dus ook gemeente-zijn!
- DB
We zijn als DB ook weer gestart, met de 'oude' bezetting, onder dank voor de bewezen diensten van Riens. We zijn ons ervan bewust, dat het niet vanzelfsprekend is, dat het DB zolang uit dezelfde mensen bestaat. Ook realiseren we ons, dat we het kunnen volhouden, juist vanwege de goede en open sfeer onderling en in de gemeente. Maar we zitten niet vast aan het 'pluche'. Daar willen we ook aandacht voor vragen op de jaarvergadering.
- Het project 'Groentjes'.
In oktober a.s. wordt het project 'Groentjes', o.l.v. Ds. Wout Huizing afgerond met een eindrapport. In september wil Wout graag nog een ontmoeting met een paar mensen van ons hebben, voor een goede afronding van ons deel aan het project. U hoort daar nog meer van.
- Overleg Centrum Kerken
Wat betreft het contact tussen onze gemeente en die van de Grote Kerk en de Doopsgezinde gemeente: we hebben een lijst opgesteld van activiteiten, waarin we ons verbonden weten en waarbij we elkaar kunnen ontmoeten en versterken. Elders in de Schakel vindt u een overzicht van de geplande activiteiten.
We zullen zien wat het voortgaande gesprek en contact op levert...
- Het nieuwe seizoen
Het nieuwe seizoen is eigenlijk al begonnen. Als Db wilden we zoveel mogelijk mensen betrekken bij (het pannen van) activiteiten en het beleid van Elim. Maar dan zonder enige dwang of krampachtigheid. Daarom hebben we een 'benen-op-tafel'-bijeenkomst gehouden, op 30 augustus jl. Met de gedachte om samen te zoeken naar ideeën en dromen (nog los van de vraag naar de haalbaarheid) voor de komende tijd van Elim. Ons bewust van onze kwetsbaarheid om zoals we zijn, met wat we (nog) te bieden hebben op pad te gaan. Zichtbaar voor iedereen, die met dezelfde vragen zit, te midden van onze samenleving. Het was een goede avond met zo'n 15 mensen. Als DB willen we alles

wat gezegd is serieus onder de loep nemen, ordenen en op haalbaarheid beoordelen.

Intussen zijn er al allerlei afspraken gemaakt, o.a. voor bijzondere diensten en bijeenkomsten (zie elders in de Schakel). Het thema 'laat je verrassen' zal hoe dan ook het komende seizoen een rol spelen. Niet alleen verrassen door elkaar, maar ook in vertrouwen op wat God ons wil laten ervaren

- Adresboekje van Elim.

Er wordt aan gewerkt om zo spoedig mogelijk een actueel adresboekje van Elim klaar te krijgen. U kunt hem op papier en ook digitaal ontvangen.

- Website: www.elimdrachten.nl

We willen ook wat meer aandacht besteden aan onze website.

Op de een of andere manier blijkt hij wel te voldoen aan behoeftes van mensen, gelet op het aantal mensen, dat dagelijks de website opzoekt, ook in de zomerperiode (meer dan 1200 per week)

- Suggesties.

Verder staan we open voor suggesties van een ieder met betrekking tot medewerking of andere activiteiten van de gemeente. Neem daar gerust contact over op met Bert Wijchers of Piet Brongers. Niet voor niets hebben we in onze gedachten het thema 'laat je verrassen...!', als thema voor het komende gemeentejaar...!

Wij wensen elkaar een goede tijd toe.

Namens het Db: Piet Brongers

Activiteiten 2016/2017 vanuit de 'Centrum'-Kerken

De 'Centrum'- Kerken, bestaande uit de Doopsgezinde Gemeente, de Baptisten Gemeente 'Elim' en de PG Gemeente Drachten (Grote Kerk), hebben dit seizoen een aantal gezamenlijke activiteiten voor jullie (in petto).

De 'Centrum'- Kerken is meer dan een geografische verbinding tussen kerken in het centrum van Drachten (Smallingerland). Het gaat bovenal om gemeenschappen die elkaar vinden in kernwoorden als een 'open kerk', waar ruimte is voor iedereen, laagdrempelig (geen onbetaalbare lezingen of exposities) en veelkleurig. Maar ook elkaar herkennen in een 'zoekende houding' zodat maatschappij-kritische lezingen, 'anders' bijbel-lezen en dialogen (en dus geen discussies) al zoekend een voorlopig antwoord kunnen geven op actuele en geloofs- en levensvragen. Belangrijke Bijbelse thema's als 'vrede' en 'rechtvaardigheid' hopen in alle eenvoud een plek te krijgen in de 'Centrum'-Kerken.

In het seizoen 2016/2017 gaat het om de volgende activiteiten:

Vredeslezing: donderdag 22 september a.s.



De vredeslezing zal dit jaar in het kader staan van het thema 'vrede verbindt'. Edwin Ruigrok van Pax zal het thema Vrede inhoud geven, waarna er mogelijkheden zijn tot gesprek en dialoog in Smallingerland.

Donderdagavond 22 september, 20.00 uur
Locatie: In de Vermaning van de Doopsgezinde Gemeente Drachten/Ureterp.
Zuiderbuurt 26, 9203 CX Drachten

Vredesdienst: zondag 25 september a.s.

Ook in 2016 is er weer een gezamenlijke vredesdienst als afronding van de Vredesweek 2016 met als thema 'Vrede Verbindt'.

Zondagmorgen 25 september

10:00 u. koffiedrinken in Elim, Zuidkade 54, Drachten

11:00 u. vredesdienst met Klaas van der Kamp, **alg. secretaris van de Raad van Kerken**. Grote Kerk, Zuidkade 19, Drachten

Armoede & Dialoog: maandag 17 oktober a.s.

Sinds 1995 hangen we op deze werelddag al lakens uit het raam, met een knoop erin als verzet tegen armoede. Dit jaar staat het in het kader van 'armoede & dialoog'. Wie is er – na de crisis – niet betrokken bij armoede? Ook dichtbij. Vooral! dichtbij. We hopen op deze avond mensen, betrokken bij organisaties, met elkaar in verbinding te kunnen brengen door middel van dialoog. Dialoog als verbinding tussen mensen als ontmoeting. Als verbinding tussen gedachten, ervaringen, ideeën, dromen, wensen en verlangens. En natuurlijk ook als verbinding en samenwerking in het doen!

Maandagavond 17 oktober

locatie: Inloophuis 't Centrum, Zuidkade 19, Drachten



Anders Bijbel-lezen met Piet Schelling: dinsdag 8 november a.s.

'Daar kan ik niets mee!', hoor je mensen weleens zeggen, als ze een vreemd verhaal lezen in de Bijbel die indruist tegen onze rechtsorde of onze humaniteit. Verhalen over geweld, oorlog en bloedvergieten. Wat moeten we met zulke teksten? Negeren en doodzwijgen of zoeken naar een uitleg waar we in onze tijd wél mee uit de voeten kunnen? Dat laatste doet Piet Schelling in een spannende exercitie die verrassende en bruikbare inzichten biedt.

Vragen, twijfelen en ontdekken mag ook! Zeker als het om bijbel-lezen gaat. Moord, afwijzing en bloedvergieten, geen vredige thema's in een boek als de Bijbel. Piet Schelling, neemt je op deze avond mee in het anders Bijbel-lezen. Hij is schrijver van het boek 'Vreemd en bizar. Lastige bijbelverhalen'.

Dinsdag 8 november, 20:00 u.

Geen kosten

Opgave vooraf niet nodig.

Locatie: baptistengemeente Elim, Zuidkade 54, Drachten

Wereldgebedsdag: vrijdag 3 maart 2017

Vergis je niet in de invloed van vrouwen! De van oorsprong door christenvrouwen opgezette wereldgebedsdag is in Drachten sinds jaar en dag door de basisgemeente georganiseerd. De 'Centrum'-kerken neemt deze bijzondere dag van gebed voor de wereld over. Op de eerste vrijdag van maart wordt een bijeenkomst georganiseerd waar volop gebeden en gezongen kan worden voor de wereld. Ga op deze dag met je mede-mens in gebed de wereld rond.

Vrijdag 3 maart

Wereldgebedsdag



Lezing veertigdagentijd 2017

De veertigdagentijd, een tijd van bezinning, stilte en mopperen (je bent immers nog niet in het Beloofde Land). Een tijd die roept om ruimte voor bezinning op een filosofisch, theologisch, en ethische wijze.

Of als een tijd die verlangt naar zingevingsvragen.

Dit gebeurt in de Veertigdagentijd-lezing en wordt inhoudelijk in verband gebracht met de expositie van de veertigdagentijd. Een heerlijke opening in de vorm van een lezing om bij stil te staan, na te denken en je over te verwonderen. Locatie: Grote Kerk, Zuidkade 19, Drachten



Bijzondere diensten en bijeenkomsten in de komende tijd

18 september a.s., 10.00 uur: startzondag

Thema: 'laat je verrassen'

Het wordt een bijeenkomst, waarin we op verschillende manieren verrast kunnen worden. In de hoop, dat we zo met een open blik verwachtingsvol het nieuwe gemeentejaar tegemoet gaan.

25 september a.s., bijzondere dienst van de Doopsgezinde Gemeente, de Grote Kerk en onze Gemeente 'Elim'

Vanaf 10.00 uur is er koffiedrinken in Elim, waarna we omstreeks 10.45 uur gezamenlijk naar de Grote Kerk gaan, waar om 11.00 uur de afsluitingsdienst plaats vindt van de Vredesweek, olv Klaas van der Kamp van het IKV

16 oktober a.s. , 10.00 uur: bijzondere dienst

Piet Brongers en Bert Wijchers zullen m.m.v. Willem Lindeman ons verrassen met een vervolg op de 'benen- op-tafel'- bijeenkomst van 30 augustus jl.

23 oktober a.s., 10.00 uur Bijzondere dienst met Piet Kingma m.m.v. 'Quattro Voti'

Deze dienst staat in het teken van de ervaringen van de reis naar Santiago de Compostella, die Piet en Peter Kingma in september maken (cq. hopelijk gemaakt hebben). Heel bijzonder!

Daarnaast is er medewerking van het kwartet 'Quattro Voti'. Heel mooie mannenstemmen, waaronder die van Henk Schra



Dinsdag 8 november a.s.

'Anders lezen van moeilijke bijbelteksten'

Struikelblok voor veel mensen is toch wel een aantal bijbelteksten, waarin soms in heel felle bewoordingen een oordeel wordt uitgesproken.

Teksten, die absoluut niet lijken te passen bij de prediking van liefde en genade.

Piet Schelling wil ons laten zien, dat de scherpte van veel van die teksten eerder te maken heeft met de 'uitleggers' en 'lezers', dan met de betekenis en bedoeling van de teksten.

Je kunt ze ook anders lezen...

Het kan een heel boeiende, en misschien wel openbarende avond worden.

Met mensen uit verschillende kerken...!

Elim, 8 november a.s., om 20.00 uur (koffie vanaf 19.30 uur)

Het verhaaltje bij de toga van Ds. Dick van Veen op zondag 4 september jl.

Al vaker ging ik bij u voor.

Vanochtend draag ik weer een toga.

In uw gemeente niet gebruikelijk.

Ik zelf hecht er aan een toga te dragen omdat voor mij de toga aangeeft dat ik hier niet namens mezelf sta, maar in dienst van God en haar gemeente.

In mijn beleving doet u als gemeente mij een mantel om, geeft mij als het ware een rol om verhalen te vertellen en dingen te zeggen die ook boven mijzelf uitstijgen.

In die rol, met die mantel aan, durf ik als het ware samen met u te raken aan het geheim van leven, van God.

Met die mantel om mag ik met u vanochtend om zo te zeggen het heilige spel spelen van de liefde Gods die naar ons toekomt in verhalen, in woorden, in brood en wijn.

In een land ergens in Afrika speelde men ook zo'n heilig spel

Wanneer de regen uitbleef en het land van droogte scheurde, wanneer de mensen dreigden om te komen van de dorst, namen ze in die streek hun toevlucht tot een merkwaardig ritueel:

Grootvader klauterde met zijn oude benen met een laddertje het dak op van het huis.

"O, God" riepen de mensen beneden naar boven, "o, God, hoort U ons?"

"Ja", riep grootvader naar beneden.

"O, God, wees ons toch genadig en wil regen zenden; denk toch aan ons land en aan onze kinderen; ontferm U over ons, God"

En dan riep grootvader naar beneden: "Mensenkinderen, ik heb jullie gebed gehoord, ik zal regen zenden, houdt goede moed".

Vervolgens klom grootvader weer naar beneden.

Een fascinerend ritueel.

Het lijkt misschien primitief, maar is het dat wel?

Die mensen in hun doodsnoed, ze spelen een merkwaardig spel.

Ze weten natuurlijk drommels goed dat het niet hun God is die uit de hoge tot hen spreekt, 't is opa, ze hebben hem net zelf het laddertje op geholpen.

Het is een spel, maar 't is een heilig spel.

En al levert het niet direct hevige regenval op, ze kunnen er toch weer even tegen.

We doen het zelf trouwens ook.

Brood en wijn "zijn" toch niet Jezus.

Het water in het doopvont "is" toch niet het donkere water van de doodsrivier.

Verbeeldingen zijn het.

Religieuze verbeeldingen.

En als we brood eten en wijn drinken en als we water sprenkelen spelen we.

We spelen een heilig spel.

We spelen het heilige spel van de liefde van God

Liturgie, zingen, bidden, stil zijn, verhalen,... elke zondagochtend weer een spel, een heilige spel dat we met elkaar spelen om , al spelend en verbeeldend , weer te ontdekken wie wij zijn , weer te weten waartoe wij bestaan,... om met elkaar gevoed te worden wat betreft ons geloof in God, in leven en liefde.

Nog even over de groene stola.

Groen is de kleur van de hoop.

De zomer door wordt deze kleur gedragen.

In de adventstijd en de tijd voor Pasen is de kleur paars.

kleur van inkeer en bezinning, van lijden ook en rouw

Tijdens de Kerst en Pasen is de kleur wit,

De kleur van leven, tegenover het zwart van de dood, de kleur van opstaan om te leven en leven mogelijk te maken.

Met Pinksteren is de kleur rood.

De kleur van vuur, passie , geestdrift en liefde die mensen beweegt naar elkaar toe, naar de toekomst toe.

Nu weet u alles over de toga en de stola en welke rol die voor mij heeft in het spel van de liturgie; nu begrijpt u misschien ook waarom ik er zo aan hecht een toga te dragen.

Dick van Veen

Nieuws van de Unie van Baptistenge-
meenten



UNIE VAN
BAPTISTENGEMEENTEN
IN NEDERLAND

BOEKJE BIJ JAARTHEMA 'GENIETEN' BESCHIKBAAR

In het seizoen 2016-2017 gaan we graag samen met de gemeenten aan de slag met het jaarthema 'Genieten'. Inmiddels is bij dit thema een nieuw boekje verschenen. Het is geschreven als een reisgids waar de hele gemeente op verschillende manieren mee bezig kan gaan. Alle zeven onderwerpen die aan de orde komen zijn op verschillende manieren uitgewerkt. Je kunt daarbij zelf als gemeente of groep je route samenstellen, maar je kunt ook een van de voorgestelde routes voor kinderen, jongeren, diensten, kringen en werkgroepen/raden volgen. Meer weten en de boekjes bestellen? Kijk dan op www.baptisten.nl/genieten.

ZENDINGSPROJECT VAN DE MAAND

Het zendingsproject 'Winterhulp voor Syrië en Libanon' is het zendingsproject waar we als Unie in de maand september extra aandacht voor vragen.

Zolang de crisis in het Midden-Oosten voortduurt is er grote behoefte aan kleding, voedsel, medische zorg en brandstof. Vooral in de wintermaanden, als het bar en koud is in de vluchtelingenkampen.

Met dit project willen we hulp bieden aan de slachtoffers van de burgeroorlogen in Irak en Syrië voor de komende wintermaanden. De hulp zal worden geboden via lokale kerken in Libanon en Syrië.

UITNODIGING OPENING COLLEGEJAAR SEMINARIUM

Zaterdag 8 oktober wordt met een feestelijke bijeenkomst het 59e collegejaar van het Baptisten Seminarium geopend. Tijdens de viering hopen vier studenten hun diploma te ontvangen en worden nieuwe studenten worden voorgesteld. Belangstellenden uit de gemeenten zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Graag even aanmelden via de website.

Tijd: Zaterdag 8 oktober 2016 van 15.00 tot 16.30 uur (koffie/thee vanaf 14.30 uur)

Locatie: Herdenkingskerk, Postjesweg 150 te Amsterdam.

Agenda Unie-activiteiten	
2016	
30 september	MISSIE.NU: Studiedag voor Unie- en ABC-gemeenten
1 oktober	Reünie oud-(bestuurs)leden NBVB – onder voorbehoud
8 oktober	Startdag Baptisten Seminarium – Amsterdam
18 november	Najaars Algemene Vergadering
20 november	Seminariumzondag voor de Baptistengemeenten

Mattheus 5 : 1 – 12

Je bent op de goede weg, als rijkdom en bezit niet het einddoel van je leven zijn, als je bereid bent om te delen.

Je bent op de goede weg, als je verdriet hebt om onrecht en het kwaad in de wereld en als je probeert daar iets aan te doen in je dagelijkse leven.

Je bent op de goede weg, als je geen kwaad met kwaad vergeldt, als je kunt vergeven en vergeten.

Je bent op de goede weg, als je medelijden hebt met mensen in nood, en als je klaar staat om een handje te helpen.

Je bent op de goede weg, als je hart ongecompliceerd is, want dan heb je de weg van de liefde gevonden.

Je bent op de goede weg, als je vrede sticht, als je er op uit bent te leven in goede verstandhouding met je medemensen.

Wat een geluk! Je bent op de goede weg!

“Meegekregen vanuit een RK uitvaartdienst en graag doorgegeven”.

Ella Germeraad

Een verslag van Anneke Schra

(over haar verblijf en hulpverlening aan vluchtelingen op het eiland Lesbos)

Even een korte samenvatting van hoe ik Lesbos heb ervaren. Inmiddels al weer een poos thuis ook al weer een paar weken gewerkt. Mijn bezoek aan Lesbos in kamp Moria is indrukwekkend geweest. Vooral het op een zeer kleine oppervlakte samen te zijn met mensen afkomstig uit verschillende culturen, tradities en geloofsovertuigingen. Er 'wonen tussen de 2500- 3000 refugees (vluchtelingen). Tijdens mijn verblijf was het the EID; het Suikerfeest er heerste een ontspannen sfeer in het kamp. Dit veranderde nadat het Suikerfeest voorbij was. De spanning was soms duidelijk voelbaar bij het binnentreden van het kamp. De medische hulpverlening betrof huisartsengeneeskunde, anders dan wat ik in mijn dagelijkse werk gewend ben. Dat dit aan de mensen geboden werd is van uiterst belang, de mensen krijgen op die manier aandacht. Voor hen was dat, is dat de enige manier waarin zij het idee hadden serieus te worden genomen. Velen verblijven daar maanden zonder enige voortgang in hun asiel aanvraag. Wat heel veel indruk op me heeft gemaakt is, dat de kinderen die zonder ouders op de vlucht zijn, in kamp Moria achter slot en grendel zitten. Dit is weliswaar voor eigen veiligheid i.v.m. uitbuiting, het is echter tegen alle Europese verdrag regels rechten voor de mens en internationaal recht voor het kind in. Ook vond ik het schokkend te weten dat de hulpverlening voornamelijk bestaat uit NGO's ,allerlei particuliere organisaties ;WAT DOET BRUXELLE? Dit hoor ik thuis gekomen ook voortdurend in het nieuws. Op Lesbos zijn er in totaal ongeveer 600.000 vluchtelingen gepasseerd waarvan nu nog tussen 3000-3500 zijn. De Grieken hebben ontzettend veel werk verstouwd, hun economie lijdt hier onder ze hebben 90 % verlies, geen toerisme op Lesbos, het is een prachtig eiland je voelt het verdriet. De Grieken zijn bang voor een volgende vluchtelingenstroom en terecht als je het mij vraagt. Ik zou zo morgen terug gaan, ik hou ervan tussen verschillende culturen te zijn, dat was ook het mooie om me in ene in een tent met een familie uit Afghanistan te bevinden omdat daar een onwel wording was. Een volgend moment bevond ik me bij een zieke mevr. in een Somalische familie. Heel de wereld is ons vaderland! Een citaat van Erasmus. All men are equal some men are more equal then others! George Orwell. Dit waren soms mijn gedachten. Het vluchtelingen vraagstuk is een groot probleem en het duurt decennia, het is het probleem van de wereld ik ben daar deel van!

Anneke Schra

Bericht van de Vrije Baptisten Gemeente 'Bethel'

Op zondag 18 september a.s. zullen Jacob en Leonie Folkerts worden ingezegend als voorgangersechtpaar van Bethel. Dit zal plaatsvinden in de beide ochtenddiensten.

Om 16.00 uur zal er een speciale intrededienst zijn waar vertegenwoordigers van uw gemeente van harte voor zijn uitgenodigd. Na afloop is er tijdens een receptie gelegenheid Jacob en Leonie persoonlijk te feliciteren.

Jacob zal de bediening van de huidige voorganger Orlando Bottenbley in de Bethelgemeente overnemen. We zijn dankbaar voor de wijze waarop we Gods leiding hebben mogen ervaren in de opvolging.

Ook zijn we dankbaar dat Orlando het komende jaar Jacob zal inwerken en helpen Zijn weg te vinden in zijn bediening binnen de gemeente en ook naar buiten toe.

We laten u graag delen in onze blijdschap over deze ontwikkeling.

In Christus verbonden,

Raad van Oudsten Bethel



Thema Tassen

In de maand september zijn de tassen in Wereldwinkel Drachten in de aanbieding. Nu de meeste vakanties weer achter de rug zijn en de nodige boodschappen weer moeten worden gedaan, is een mooie stevige stijlvolle rieten boodschappentas uit Madagaskar ideaal. Deze mooie tassen worden geweven van pensy (geplet waterriet) en raffia. Nadat het riet gekookt is, vlechten vrouwen in de familiebedrijfjes er tassen van. Het afwerken, zoals het plaatsen van de bodem, wordt door de mannen uitgevoerd. Dankzij de steun van Wereldwinkels zijn er windmolens geplaatst die diverse families van elektriciteit voorzien.

Naast deze tassen hebben we ook nog een groot aanbod in andere soorten tassen: leuke jeanstassen uit de Filippijnen, batiktassen uit India of tassen uit Guatemala met een mooi borduursel erop. Door het grote aanbod tassen in onze winkel, hebben producenten werk en daardoor een eigen inkomen. Hierdoor kunnen hun kinderen naar school en krijgen landen een kans om zich verder te ontwikkelen. Om uw tas te vullen, hebben wij in de wereldwinkel een ruime keus aan (h)eerlijke voedingsproducten, zoals de verschillende rijstsoorten, couscous, of wereldsaus. Met deze producten kunt u een lekker gerecht bereiden. En na zo'n lekker maaltijd, is een kop koffie met een (h)eerlijk stukje chocola een welkome afsluiting. Neem bijvoorbeeld de koffiebonen 'Café de Origen' voor een lekkere espresso of cappuccino. Hiervoor komen klanten speciaal naar de wereldwinkel, omdat deze zijn samengesteld uit de beste arabica bonen. Wij nodigen u dan ook graag uit om langs te komen en mee te genieten van al dit 'smakelijk moois'.

In de maand september krijgt u 15% korting op alle soorten tassen.

Wereldwinkel Drachten
Zuidkade 62
info@wereldwinkeldrachten.nl
www.drachten.wereldwinkels.nl

Tity Wouda-de Vries

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'
Periode sept./okt. 2016

datum	ouderling van dienst	deurdienst
11 sept.	Cor van Waveren	Willem Schra
18 sept.	Rients de Vries	Wimmy Hofhuis
25 sept.	Roel Vochteloo	Froukje Vellema
2 okt.	Wimmy Hofhuis	Rients de Vries
9 okt.	Froukje Vellema	Willem Schra
16 okt.	Cor van Waveren	Gré/ Jan Bos
23 okt.	Rients de Vries	Wimmy Hofhuis
30 okt.	Roel Vochteloo	Froukje Vellema
6 nov.	Wimmy Hofhuis	Tineke de Groot
13 nov.	Froukje Vellema	Rients de Vries

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 0512-382870

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	organist	bloemen	koffie
11 sept	Joke	Bert	Tineke	Henk	Minke Bouma	Joke
18 sept	Farshid	Bert	Tineke	Arie	Etty Koster	Hans
25 sept	Joke	nvt	nvt	Henk	Jantsje Schra	Joke
2 okt	Cor	Bert	Tineke	Arie	nvt	Cor
9 okt	Hans	Bert	Tineke	Hans	Minke Bouma	Hans
16 okt	Rients	Bert	Tineke	Henk	Etty Koster	Rients
23 okt	Joke	Bert	Tineke	Arie	Jantsje Schra	Joke
30 okt	Farshid	Bert	Tineke	Arie	Minke Bouma	Rients
6 nov	Cor	Bert	Tineke	Hans	Etty Koster	Cor
13 nov	Hans	Bert	Tineke	Arie	Jantsje Schra	Hans

Agenda

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
11 sept	10.00	Ds. Piet Brongers	UNIE	
12 sept	14.30	VCK		
15 sept	14.30	JVV		
18 sept	10.00	Ds. Bert Wijchers Ds. Piet Brongers	UNIE	Startzondag 'laat je verrassen'
25 sept	10.00 11.00	Koffiedrinken in Elim Dienst in de Grote Kerk		zie info eerder in de Schakel
2 okt	10.00	Jannes Hofman	UNIE	viering H.A.
9 okt	10.00	Ds. Chris Eijer	UNIE	
10 okt	14.30	VCK		
16 okt	10.00	Ds. Bert Wijchers Ds. Piet Brongers	Arme Kant	m.m.v Willem Lindeman
20 okt	14.30	JVV		
23 okt	10.00	Ds. Piet Kingma	UNIE	ervaringen Santiagoreis m.m.v. Quattro Voci
30 okt	10.00	Zr. Jenneke Span	UNIE	
6 nov	10.00	Ds. Piet Brongers Ds. Bert Wijchers	Bijzonder doel	m.m.v Willem Lindeman + viering H.A.
7 nov	14.30	VCK		BWVG (gebedsdag)
8 nov	20.00	Lezing Dr. Piet Schelling		Koffie vanaf 19.30 uur zie info eerder in de Schakel
13 nov	10.00	Ds. Harry Nobbe	UNIE	