



'De Schakel'



Nr. 5 september/oktober 2017 jaargang 48

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers
Voorzitter: 0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli
coördinator 06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- H. Hofhuis
coördinator 0512 524836
j.hofhuis3@upcmail.nl

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van november/december 2017
inleveren voor donderdag 2 nov. 2017 bij de redactie.
(Voorstukje nov./dec. Rients de Vries volgens rooster)

Ik zie de Ander in de ander?

“De Heer heeft u laten weten, wat goed is en wat Hij van u verwacht: Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God”.

Deze tekst uit Micha 6:8 kwam bij mij naar boven, nadat ik op de website gelezen had, waar Cor het in de laatste zomer ontmoetingsdienst over zou hebben en sluit aan bij dat, waar Micha het al in de 8^e eeuw vóór Chr. over had, nl: veroordeling over de onderdrukking van zwakken, de hebzucht, de trots en corruptie. God vroeg van zijn mensen rechtvaardigheid, nederigheid én liefde en geen uiterlijk vertoon.

Dat gold voor toen, maar ook zeker voor nu. De bijbel is immers een richtlijn voor alle tijden? Maar hoe kunnen wij daar toch aan voldoen, wisselvallige, onzekere, kwetsbare ik gerichte mensen zoals we allemaal zijn?

We kennen wel grote voorbeelden van hen, die in onze ogen gestalte hebben gegeven aan dat verlangen van God: Mandela, Maarten Luther King, Albert Schweitzer, zr. Theresa, Florence Nightingale, Henri Dunant en ja, óók Alette Jacobs. Zij maakten de wereld een beetje beter en dichterbij noemden we Maxima (microkrediet) Diana (tegen het protocol in aids patienten bezoeken) Jan Terlouw (integere politicus), Obama (care) en vele anderen.

Ikzelf denk ook aan Huub Oosterhuis, Annemiek Schrijvers, prinses Laurentien met haar alfabetiseringsproject, de Flying Doctors, de Amnestymedewerkers en die van het Rode Kruis. En vergeet niet de ontelbare verpleegkundigen en verzorgers in ziekenhuizen, zorgcentra, kindertehuizen, hospices.

Horen wij ook een beetje in dat rijtje? Jazeker! Met al onze tekorten.

Of moeten wij boven het maaiveld uitsteken, speciale leidersgaven of bijzondere achtergronden hebben om enigszins in de buurt van Gods verlangen te komen? Om misschien boven onszelf uit te stijgen? Of hebben we genoeg voorbeelden ter beschikking, met als allergrootste voorbeeld Jezus Christus, die in woord en daad duidelijke handreikingen gaf: “Heb God lief boven alles en de naaste als uzelf”. (want hij is als jij, zeggen de joden er achteraan) Het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat ook niet voor niets in de Bijbel.

We hebben er onze handen aan vol, maar hebben toch grote behoefte om in Zijn spoor te lopen. Gewoon maar “er zijn”, op vele manieren in te vullen, al naar gelang je pad en je invalshoek en je geloof je de weg wijst.

Kijken, goed kijken. Luisteren, goed luisteren, dan valt er nog veel te winnen in de zaken, die het hart raken en tot wederzijdse zegen kunnen zijn.

De bekende Frans-joodse filosoof Levinas verwoordde het zo:
"Ik zie de Ander in de ander?".

Beter kan ik het niet bedenken.

Ella Germeraad

Van het Dagelijks Bestuur

- Terugblik op de zomerperiode
Met een heel tevreden, en ook een beetje trots gevoel kijken we terug op de zomerperiode van onze gemeente. Er waren deze keer 8 zomerontmoetingsdiensten.
Allemaal met een eigen karakter: de 'natuurwandeling' van Jan Bos, ontroerende gedichten en foto's van Willem Lindeman, gesprekken over thema's, beelden en ervaringen van persoonlijk geloof, een nostalgische blik op oude foto's van Elim, en tot slot stilstaan bij inspiratiebronnen voor geloof en leven.
Diensten, ingevuld door eigen mensen. Bijna alle diensten bijgewoond door evenveel mensen als in het 'gewone' gemeentesizoen. Zo kun je dus ook gemeente-zijn!
- DB
We hebben niet veel vergaderd, wel aandacht gegeven aan de thema's van de gemeentevergadering en de voortgang en het perspectief van de activiteiten van Elim in het komende seizoen. We zijn ons ervan bewust, dat we heel realistisch moeten zijn met betrekking tot onze mogelijkheden en beperkingen.
- Overleg Centrum Kerken
Er is een grondslag opgesteld en ondertekend door de deelnemende kerken. Dat zijn de Prot. Gem. de Grote Kerk, de Doopsgezinde Gemeente, het Apostolische Genootschap (nieuw aangeschoven) en onze gemeente 'Elim'. In een jaarprogramma zijn alle activiteiten opgenomen, die bedoeld zijn voor de deelnemende kerken.
Het betreft activiteiten, die (financieel en organisatorisch) gedragen worden door één van de kerken, maar die in overleg op elkaar worden afgestemd. Zo zijn er meer mensen te bereiken. In de Schakel vindt u steeds de komende relevante activiteiten vermeld.
- Het nieuwe seizoen
In het nieuwe gemeentesizoen willen we graag werken met het thema 'ik zie ik zie wat jij niet ziet...!' Op de startzondag 17 september zullen Bert Wijchers en Piet Brongers het thema verder spelenderwijs uitwerken.
We denken, dat het aansluit bij ons 'onderweg-zijn' als gemeente. Zowel als het gaat om het zien van perspectief, alsook wanneer we nadenken over geloof en leven.
Je kunt het toepassen op het lezen wat er in de Bijbel staat.
Het geldt natuurlijk ook voor het luisteren en horen: 'ik luister, en ik hoor wat jij niet hoort...' In de adventtijd hopen we daar iets mee te doen.
Het gaat dus zowel om 'meer zien', als ook om 'anders' kijken. Je

kunt meer zien, maar je kunt ook andere dingen zien, of misschien wel dezelfde dingen, maar er dan anders tegen aan kijken.

Dat is zeker van toepassing op de thema-avonden in najaar met Cees den Heyer (24 oktober) en Peter Barthel (9 november), zie de aankondiging elders in de Schakel

- De jaarvergadering hebben we gepland op dinsdag 14 november a.s. De stukken zullen op tijd naar iedereen verstuurd worden.

- Website: www.elimdrachten.nl

Wat de website betreft, willen we [een nieuwe rubriek](#) starten, met prikkelende thema's en gedachten om mensen aan te spreken en uit te dagen om te reageren. Zo proberen we ook wat meer zicht te krijgen op het toch wel grote aantal bezoekers.

Bert Wijchers en Piet Brongers nemen daarin het voortouw, terwijl ieder die zich aangesproken voelt uitgenodigd wordt hieraan deel te nemen.

- Suggesties.

Verder staan we open voor suggesties van een ieder met betrekking tot medewerking of andere activiteiten van de gemeente. Neem daar gerust contact over op met Bert Wijchers of Piet Brongers.

Wij wensen elkaar een goede tijd toe.

Namens het Db: Piet Brongers

Bijzondere diensten en bijeenkomsten van 'Elim' in de komende tijd

17 september a.s., 10.00 uur: startzondag

Thema: 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet'

Het wordt een bijeenkomst, waarin we op verschillende manieren spelenderwijs, bepaald worden bij het feit, dat er vaak wat meer en anders te zien is, dan we op het eerste gezicht denken.

Dat geldt niet alleen voor wat we gewoon om ons heen zien in het dagelijkse leven, maar ook voor hoe we elkaar (denken te) zien, of hoe we de verhalen in de Bijbel lezen, en hoe we God (denken te) zien in de wereld en in ons leven.

Genoeg stof om mee te nemen in het komende gemeenteseizoen.

En als het gaat over 'zien' dan geldt dat ook voor ons luisteren en horen...!

Een dienst onder leiding van Piet Brongers en Bert Wijchers

24 september: gezamenlijke vredesdienst in de Grote Kerk

Vanaf 10.00 uur is er koffiedrinken in de Doopsgezinde Vermaning, Zuiderbuurt 26, waarna we omstreeks 10.45 uur gezamenlijk naar de Grote Kerk gaan, waar om 11.00 uur de afsluitingsdienst plaats vindt van de Vredesweek, olv Piet Brongers.

Met als organist van Hans Visser, met medewerking van Willem Lindeman met zijn fluit(en)

22 oktober a.s. , 10.00 uur: Bijzondere dienst

Piet Brongers en Bert Wijchers zullen deze dienst vullen met voorbeelden uit de Bijbel, waarbij je meer en anders 'ziet', dan dat je op het eerste gezicht denkt.

Deze dienst is meteen een soort van voorbereiding op de avond met Cees den Heyer

24 oktober a.s., 20.00 uur avond met Cees den Heyer

Thema:

'Jezus: van kleurrijke Bijbeltekst naar kerkelijk dogma'

Zoveel mislukte pogingen om te proberen dichterbij de echte Jezus te komen...

- Steeds meer moeite om de kerkelijke dogma's rondom Jezus in ere te houden...
- Zoveel kerkverlaters, die niet meer kunnen leven met de invulling van Jezus, zoals die beschreven staat in de apostolische geloofsbelijdenis...

Dan komen de vragen, door de eeuwen gesteld, over wat we werkelijk te weten kunnen komen over Jezus en zijn boodschap.

Kunnen we verder terug kijken dan het kerkelijk dogma?

Vergelijkenderwijs laat prof. Dr. Cees J. den Heyer zien, dat er achter de zwart-witte dogma's van de kerk een heel rijk kleurenpalet te vinden is in de Bijbelse teksten.

Hij heeft al heel wat boeken op zijn naam staan, en hoopt dit jaar met een nieuw boek uit te komen: 'Wat hebben wij de afgelopen 2000 jaar met Jezus gedaan?'

Genoeg stof om je eigen geloofsdelen bevestigd te zien, of bij te stellen...

Het kan een heel boeiende, en misschien wel openbarende avond worden.

Met mensen uit verschillende kerken...!

Elim, 24 oktober a.s., om 20.00 uur (koffie vanaf 19.30 uur)



De Centrum Kerken van Drachten bieden in 2017 – 2018 weer een seizoen vol activiteiten.

Het Centrum Kerken Overleg is meer dan een geografische verbinding tussen kerken in het centrum van Drachten (Smallingerland). Het gaat om ´open kerk´ willen zijn, ruimte is voor iedereen, laagdrempelig (betaalbare lezingen/ exposities) en veelkleurig. Belangrijk is ook: een ´zoekende houding´ met voorlopige antwoorden op actuele en geloofs- en levensvragen.

Activiteiten 2017/2018 vanuit het Centrum Kerken Overleg

Vredeslezing 2017

De vredeslezing zal dit jaar door twee personen worden uitgesproken. Thema: 'Brandhaarden en vrede'. De sprekers zijn Maarten van der Werf, van de Christian Peacemaker Teams (CPT), en een vertegenwoordiger van vliegbasis Leeuwarden.

Datum en tijd: Donderdag 21 september 2017, 20.00 uur (19.15 uur: Vredeswake op het Mennoplein)

Locatie: De Vermaning van de Doopsgezinde Gemeente, Drachten-Ureterp, Zuiderbuurt 26, Drachten

Contact: Jehannes Regnerus, E.: jehannesreg@gmail.com

Vredesdienst: zondag 24 september 2017

Thema: 'Vrede: met alle geweld ...?!'

Datum en tijd: Zondag 24 september 2017, 11.00 uur (vanaf 10.00 uur koffiedrinken in de Doopsgezinde Vermaning, Zuiderbuurt 26, Drachten)

Locatie: Grote Kerk, Zuidkade 19, Drachten

Voorganger: Ds. Piet Brongers; medewerking wordt verleend door fluitist Willem Lindeman

Contact: Ds. Piet Brongers, E.: piet.brongers@hetnet.nl



Workshop: Armoede te lijf

Titia de Boer (coördinator van het inloophuis in Leeuwarden) en Anna van der Meer (diaconaal werker P.G.Drachten) geven een wervelende workshop om op jouw manier armoede te lijf te leren, durven, willen en kunnen gaan.

Datum en tijd: 17 oktober 2017, vanaf 15.30 uur, workshop 19.30 uur

Locatie: Brechtje-Cafe, Splitting 7, Drachten

Entree: Geen, opgave verplicht

Contact: Anna van der Meer,
E.: diaconaalwerker@gm
T.: 06-184 624 27

Lezing Prof. Dr. Cees J. den Heyer:

‘Jezus: van kleurrijke Bijbeltekst naar kerkelijk dogma’

Kunnen we verder terug kijken dan het kerkelijk dogma? Vergelijkenderwijs laat Prof. Dr. Cees den Heyer zien, dat er achter de zwart-witte dogma's van de kerk een rijk kleurenpalet te vinden is in de Bijbelse teksten.

Datum en tijd: Dinsdag 24 oktober 2017, 20.00 uur

Locatie: Gebouw Baptistengemeente Elim, Zuidkade 54, Drachten

Entree: Geen, opgave vooraf niet nodig

Contact: Ds. Piet Brongers,
E.: piet.brongers@hetnet.nl



‘Professor, bestaat God?’

In 2014 kreeg de Rijksuniversiteit Groningen van de toen zevenjarige Anco de vraag ‘Bestaat God – kan de universiteit dat uitzoeken?’ De vraag werd beantwoord door hoogleraar sterrenkunde Peter Barthel. Hij werkte het antwoord verder uit in boekvorm.

Over dit boek gaat Peter Barthel, kritisch lid van de Protestantse Kerk in Nederland, in gesprek met (oud-)voorgangers van kerken uit Drachten en omgeving: Orlando Bottenbley van de Vrije Baptistengemeente Bethel en Jurrien Mol en Jaap Goorhuis van de Protestantse Kerk in Nederland. Gespreksleider is Piet Brongers van de Baptisten Gemeente Elim.

Datum en tijd: Donderdag 9 november 2017, 19.30 uur

Locatie: Bibliotheek Drachten, Museumplein 1, Drachten

Entree: € 5,00, leden van de bibliotheek € 4,00

Opgave: Via <http://www.bibliotheekdrachten.nl/> of aan de balie van de bibliotheek

Contact: Mevr. Ruth Batterink, E.: r.batterink@bibliotheekdrachten.nl

Nieuws van de Unie



UNIE VAN
BAPTISTEN GEMEENTEN
IN NEDERLAND

De Unie is verhuisd:

sinds begin juli is het nieuwe post- en bezoekadres van de Unie en het Seminarium: Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam.

Telefoonnummers zijn onveranderd:

Dienstencentrum: 020-2103023 en Seminarium: 020-2103024.

Noodhulp:

Sierra Leone werd de afgelopen maand getroffen door zware modderstromen. Een zondvloed van regen deed de Sugar Loaf Mountain iets buiten Freetown instorten. Daarbij zijn waarschijnlijk meer dan duizend mensen omgekomen; vele anderen verloren hun huis en al hun bezittingen.



Via het Noodfonds van de Unie is direct bijgedragen in de eerste behoeften. We weten ons al vele jaren verbonden met de Baptist Convention in Sierra Leone. Verschillende aangesloten baptisten gemeenten zijn getroffen. Zowel in als rondom de stad zijn kerkgebouwen en gemeenteleden door de ramp getroffen. Er zijn doden en vermisten; anderen zijn dakloos geraakt doordat hun huis is meegesleurd door de modder. Zij hebben veel hulp nodig, zoals voedsel, water, medicijnen, dekens en andere noodhulpgoederen. De Unie heeft het Noodfonds opengesteld voor giften: NL 14 TRIO 0391 0156 13, t.n.v. Unie van Baptisten Gemeenten, o.v.v. Noodhulp Sierra Leone. U kunt ook bijdragen via de penningmeester van uw plaatselijke gemeente.

Project van de maand Oktober



Zolang de crisis in Syrië en Irak voortduurt en duizenden vluchtelingen in kampen proberen te overleven, blijft er grote behoefte aan hulpgoederen. Vooral in de wintermaanden als het bar en koud is in de vluchtelingenkampen. Als Unie ondersteunen we ook de komende winter lokale kerken in Libanon, Irak en Syrië die hulp geven aan slachtoffers van de burgeroorlog. Met de projectgelden worden dekens, matrassen, brandstof en kacheltjes gekocht, evenals voedsel en medicijnen. Wilt u deze maand voor dit project bidden? In verschillende gemeenten wordt maandelijks voor de Unie-projecten gecollecteerd. Hartelijk dank daarvoor!

Studiedag Missie.nu op 29 september in Ede.

Inspiratiedag voor voorgangers, leiders en oudsten uit baptisten gemeenten en de bredere evangelische wereld in Nederland. Natuurlijk ook voor aankomende leiders: studenten en oud-studenten. Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de ABC-gemeenten en de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland; er zijn veel bekende sprekers, workshops.

Bij de slotviering is ook de diploma-uitreiking van ons seminarium. Meer informatie en opgave via de website

Conferentie over 500 jaar reformatie

Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat de actie van Maarten Luther in Wittenberg het begin van de Reformatie markeerde. Samen met stichting Proclaim organiseert het Baptisten Seminarium de conferentie 'Radicaal geloof leren leven', over de vruchten van de Reformatie en de betekenis daarvan in onze samenleving.

Lees het programma op www.baptisten.nl.



Agenda unie-activiteiten 2017

29 sept. missie.Nu 2017 en diploma uitreiking Baptisten Seminarium

15 okt. Micha Zondag 2017-thema: De knop om

31 okt Conferentie Baptisten Seminarium & Stichting Proclaim: Radicaal geloof leren leven

6 nov. Baptisten Wereld Vrouwengebedsdag – thema: 'Sta op, laat je licht schijnen'

12 nov. Seminariumzondag voor de Baptisten Gemeenten

15 nov. Najaars Algemene vergadering-Amsterdam

▶ **MANNENCONFERENTIE**

Izak,

*een man
met God*

Plaats:

De Cederborg

**Zaterdag 11 november van
9:30 - 16:00 uur**

**Hippolytuslaan 2
9991 AK Middelstum**

Meer info op www.GroningenVerdiept.nl





Wereldwinkel Drachten

Vazen in beeld

In de maand september zetten we in Wereldwinkel Drachten de vazen in de schijnwerpers. Design vazen o.a. van glas, aardewerk en keramiek.

In de 16^e eeuw was een vaas voor het 'gewone volk' niet betaalbaar; alleen de rijkere mensen konden zich dit veroorloven. In Wereldwinkel Drachten vindt u een keur aan vazen voor iedereen, die gemaakt zijn door producenten die een 'fair' loon verdienen. Een inkomen dat zij heel hard nodig hebben om te investeren in hun kinderen, zodat deze een opleiding kunnen volgen voor het opbouwen van een betere toekomst.

Sinds de 16^e eeuw zijn er in Mexico glasblazerijen die tegenwoordig ook van gerecycled glas nieuwe producten maken. In onze winkel hebben wij hiervan een mooie variatie aan vazen staan.

Dan zijn er nog de bijzondere origami vazen uit Thailand. De keramiekmfabriek Sang Arun liet zich inspireren door de origami vouwtechniek en ontwierp vazen van keramiek alsof ze gevouwen zijn van papier. Dit zijn ware kunstwerken.

In september krijgt u 15% korting op alles wat 'vaas' is.

Bent u nieuwsgierig? Wie weet is er een mooi exemplaar voor u bij.

Ps. In de maand oktober is de koffie in de aanbieding. Vijf halen, vier betalen.

Wereldwinkel Drachten
Zuidkade 62
info@wereldwinkeldrachten.nl
www.wereldwinkeldrachten.nl

Tity Wouda-de Vries

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'
periode sept/okt 2017

Datum	Ouderling van dienst	deurdienst
10 sept	Wimmy Hofhuis	Willem Schra
17 sept	Cor van Waveren	Attje de Vries
24 sept	Rients de Vries	nvt
1 okt	Wimmy Hofhuis	Willem Schra
8 okt	Froukje Vellema	Jan/Gré Bos
15 okt	Rients de Vries	Attje de Vries
22 okt	Wimmy Hofhuis	Froukje vellema
29 okt	Roel Vochteloo	Wimmy Hofhuis
5 nov	Cor van Waveren	Willem Schra
12 nov	Froukje Vellema	Tineke de Groot

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 0512-382870

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	organist	bloemen	koffie
17 sept	Hans	Bert	Tineke	Hans	Etty Koster	Hans
24 sept	nvt	nvt	nvt	Hans	nvt	nvt
1 okt	Rients	Bert	Tineke	Arie/Henk	Jantsje Schra	Rients
8 okt	Cor	Bert	Ank	Henk	?	Cor
15 okt	Joke	Bert	Ank	Arie	Etty Koster	Joke
22 okt	Farshid	Bert	Ank	Henk	Jantsje Schra	Farshid
29 okt	Hans	Bert	Tineke	Arie	Minke Vochtelo	Hans
5 nov	Rients	Bert	Tineke	Hans	?	Rienst
12 nov	Cor	Bert	Tineke	Arie	Etty Koster	Cor

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
17 sept	10.00 u.	Bert Wijchers Piet Brongers	UNIE	Openingszondag Brieven Amnesty
21 sept	20.00 u.	Vredeslezing in de Doopsgezinde Kerk		Activiteit van de Centrum Kerken
24 sept	10.30 u. 11.00 u.	Koffie drinken in de Doopsgezinde Kerk Grote Kerk Piet Brongers	Voedselbank	Gezamenlijke vredesdienst (zie de Schakel)
1 okt	10.00 u.	Anne Dijkstra/ Arie Liebe	UNIE	Viering H.A.
8 okt	10.00 u.	Andries Bakker	UNIE	
9 okt	14.30 u	Vrouwencontactkring		
15 okt	10.00 u.	Piet Kingma	Bijzonder doel	Brieven Amnesty
17 okt	19.30 u.	Workshop 'de armoede te lijf'		Brechtje-Café (zie de Schakel)
19 okt	14.30 u	Jeugd van vroeger		
22 okt	10.00 u.	Bert Wijchers Piet Brongers	UNIE	
24 okt	20.00 u.	Lezing van Cees den Heyer		(zie de Schakel)
29 okt	10.00 u.	Dick de Jong	UNIE	
5 nov	10.00 u.	Bert Wijchers	Bijzonder doel	Viering H.A.
6 nov	14.30 u	Vrouwencontactkring	Collecte	Baptisten Wereld Vrouwen Gebedsdag
9 nov	20.00 u.	'Bestaat God?'		Bibliotheek Drachten (zie de Schakel)
12 nov	10.00 u.	Jenneke Span	UNIE	
14 nov	19.30 u.	Jaarvergadering		