



'De Schakel'



**Nr. 3 mei/juni 2016 jaargang 47**

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM  
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers  
Voorzitter: 0512- 515731  
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli  
coördinator 06 43225488  
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres De Lange Jacht 38  
9244 HP Beetsterzwaag  
0512 382870  
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren  
De Lange Jacht 38  
9244 HP Beetsterzwaag  
0512 382870  
Baptisten Gemeente Elim  
NL32 INGB 0003 8892 41  
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- H. Hofhuis  
coördinator 0512 524836  
j.hofhuis3@upcmail.nl

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers  
Marne 22/A  
9204 BE Drachten  
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot  
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van juli/augustus 2016 inleveren voor  
3 juli 2016 bij de redactie.

## “Hij reisde zijn weg met blijdschap”

Wie kent niet het verhaal van Filippus en de kamerling uit Ethiopië uit Handelingen 8 en dan vooral de woorden “Hij reisde zijn weg met blijdschap”?

Maar hoe durf ik dat in deze tijd op de voorpagina van onze Schakel als “Leitmotiv” te gebruiken? Waar haal ik de moed vandaan om heden ten dage deze woorden aan te halen, nu mensen in de vreselijkste omstandigheden op reis (moeten) gaan, op de vlucht zijn in de grootst mogelijke onzekerheden, zonder enig perspectief naar de toekomst. Waar is mijn realiteitszin, terwijl ik weet, hoeveel mensen tobben, alleen zijn en/of zich buitengesloten voelen, chronisch ziek zijn, gehandicapt naar lichaam of ziel, bezorgd over familie en vrienden, over geldgebrek of een baan en ga zo maar door. Of denk ik bij dit thema soms alleen aan de komende vakantieperiode voor ons hier in het Westen en probeer daar een opgewekt verhaal over te schrijven? Onze zo dierbare vakanties: genieten van de natuur, nieuwe indrukken opdoen, verrassende ontmoetingen beleven, avonturen misschien, zaken, die ons blij maken en waar we ons op voorhand over verheugen. Dan reis je werkelijk je weg met blijdschap! Maar al heel lang speelt die tekst een rol in mijn gedachten en ik raak ze maar niet kwijt. Hoe moet ik dit interpreteren en overzetten in de hedendaagse werkelijkheid? De Bijbel is toch een boek voor alle eeuwen en de hele mensheid en niet beperkt tot de wereld van het Joodse volk?

Wat was dat dan toch met die Ethiopiër? Hij had immers alle geluk van de wereld met een prachtige positie en een hoog aanzien. Toch ontbrak hem iets, dat niet in zijn omgeving voorradig was. Je kunt blijkbaar alles bezitten en toch niet gelukkig en blij zijn: gevuld aan de buitenkant en innerlijk leeg. Hij ging op zoek naar dat ontbrekende deel en wonder boven wonder werd dat deel gevuld!

Filippus liet zich door God gebruiken en was zodoende de juiste mens op de juiste plaats. Zo werkt dat dus: iemand ontmoeten, die je op weg kan helpen, ingaat op je vraag, die zijn hand uitsteekt, naast je gaat lopen, dwars door de buitenkant heen kijkt en je herkent als de naaste, die met je afdaalt naar de Bron van alle leven.

Een van God gezondene ontmoet een mens, die, bewust of onbewust, naar God op zoek is, mooier kun je het niet bedenken En van hieruit is het maar een kleine stap naar de betekenis van Jezus Christus, bij uitstek de door God Gezondene, die op dezelfde manier heeft gehandeld als Filippus na Hem: mensen de levensweg met blijdschap laten reizen.

Onze verhalen en onze pogingen om ook als Christen in dat spoor te leven zijn niet altijd zo spectaculair als het voorbeeld van Jezus en het verhaal van Filippus, maar het is mogelijk, dat een mens met innerlijke blijdschap zijn reis

Kan vervolgen, omdat hij een ander mens heeft ontmoet, soms even, soms voor langere tijd, die hem van een zoeker een vinder maakt, van een topper een gelukkige(r).

Ik ben me er van bewust, dat dit allemaal grote woorden zijn en hoopvolle gedachten, maar de Bijbel geeft aan, dat het zo kan werken.

Mogen de vele vluchtelingen, maar ook de vele in de knoopgeraakte medemensen zo nu en dan verrast en geraakt worden, doordat iemand of een groep of een geloofsgemeenschap (!!!) hen op weg helpt en steun biedt, in welke vorm ook, zodat ze hun weg kunnen vervolgen met innerlijke blijdschap, ondanks de vele obstakels, die inherent zijn aan het leven.

Huib Oosterhuis zei onlangs: "Zorg, dat je een plek vindt, waar je bemoedigd wordt en vertroosting vindt". Laten we dan beurtelings die plek zijn en zelf op die plek gevonden worden, zodat ook wij met blijdschap onze reis kunnen vervolgen met een schat van onschatbare bagage.

Ik wens allen, die met vakantie gaan veel vreugde bij alles, wat er te beleven valt en ik wens allen, die, om welke reden ook, dat niet kunnen, verrassende ontmoetingen in de buurt, die de reis door het leven glans kunnen geven.

Ga dan op weg en schud af al je twijfel en zorgen.

Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.

Houd op het Licht altijd je ogen gericht.

Dat zal je kracht zijn voor morgen.

Ella Germeraad

## Van het Dagelijks Bestuur

- Terugblik  
Terugkijkend op de veertigdagenperiode voorafgaande aan Pasen kunnen we gerust stellen, dat we goede diensten hebben gehad, alhoewel we een echt thema als rode draad gemist hebben. Wel werden we steeds bepaald bij het feit, dat het lijdensverhaal betekenis heeft voor onze werkelijkheid en dat het delen van de brokken van ons bestaan helpt om ook de opstandingsboodschap te kunnen ervaren.  
Ook het veertigdagentreffen, onder leiding van Bert Wijchers was een goede bijeenkomst, in de kerk, met zo'n 25 deelnemers.
- Uniezaken: voortgang samenwerking en samengaan van de unie met de ABC-gemeenten. Op donderdag 7 april j.l. vond er een gesprekplaats op verzoek van de unieraad met gemeenten, die zich kritisch hadden uitgelaten over de gang van zaken rond het samensmeltingsproces. Het betrof de gemeenten Heerenveen, Utrecht Silo, Emmen de Bron, Den Haag en Drachten Elim. Het was een goed gesprek, waarin uiteindelijk door de unieraad toegezegd is om op de voorjaars A.V. in Arnhem een kanttekening te maken bij het verslag, waardoor duidelijk wordt, dat er niet te dogmatisch over een geloofsbelijdenis gedacht moet worden. Dat daar ruimte moet zijn voor eigen invulling en interpretatie. We zijn nu in afwachting, of dat ook echt gebeurt.... Wij zijn in elk geval met 4 mensen op die bijeenkomst in Amersfoort geweest om onze stem te laten horen.
- De Voorjaarsvergadering van de A.V. is op vrijdag 29 april in Arnhem. Henk Gritter en Piet Brongers zijn afgevaardigden van onze Gemeente.
- Deelname aan project 'Groentjes'. Inmiddels hebben we, als gemeente, ingestemd met deelname aan het project en heeft Wout Huizing op 10 april jl. na de dienst een begin gemaakt met de gesprekken. Het plan is, dat onder het genot van een broodmaaltijd verder gepraat gaat worden om tot gerichte bevindingen te komen. Hij wil graag, dat minimaal 8 mensen hieraan deel zullen nemen. (Opgave bij Piet Brongers) half juni zal er een overleg zijn met 2 mensen van elke deelnemende gemeenten om de bevindingen op een rijtje te zetten, met eventuele aanbevelingen. U hoort er meer van!
- Rients de Vries, die in de afgelopen periode Roel Vochteloovervangende heeft in het DB, zal ook de komende maanden Roel vervangen, aangezien Roel en Minke voor een periode van 8 weken afwezig zullen zijn vanwege een camperreis.
- Zomerontmoetingsdiensten 10 juli –14 augustus a.s.  
ook dit jaar willen we in de zomerperiode weer laagdrempelige bijeenkomsten organiseren, die in het teken staan van ontmoeting, samen delen, en elkaar bemoedigen. Het gaat daarbij dan niet zozeer om de

preek of een strakke liturgie, maar wel om een saamenzijn, dat de moeite waard is. Voor de invulling van de diensten worden geen mensen van buitenaf gevraagd: ze worden door ons zelf ingevuld. Kortom een uitnodiging en aanmoediging om, voor zover je aanwezig kunt zijn, er ook bij betrokken te zijn. Het gaat om de volgende zondagen: 10, 17, 24 juli, 31 juli, 7 en 14 augustus. Graag nodig ik jullie uit om je voor één van deze data op te geven.

- Gemeentevergadering  
Dinsdag 31 mei a.s. hopen we onze gemeentevergadering te hebben, waarin de begroting van het komende seizoen besproken wordt. Ook zal er dan aandacht zijn voor de voortgang van het project 'Groentjes' en daarnaast ruimte voor een gesprek over het pastoraat in onze gemeente. U ontvangt op tijd de uitnodiging en de agendastukken voor deze vergadering.
- Wat de website [www.elimdrachten.nl](http://www.elimdrachten.nl) betreft is er nu een aparte pagina met thema's en vragen, die vooral te maken hebben met geloof en leven van vandaag. Gericht op mensen, die het in de kerk niet (meer) zien zitten, of die met allerlei vragen zitten, waarmee ze niet bij iemand van de kerk terecht durven. Daarbij zijn zowel mensen binnen als buiten de gemeente betrokken.  
Daarnaast is er ook de vraag aan Farshid en Melina om te zien of zij ook via onze website contact kunnen krijgen met andere asielzoekers in hun eigen taal...
- Ook hopen we in het najaar weer een thema-avond te hebben met aandacht voor het anders lezen van moeilijke bijbelgedeelten. Daarvoor hebben we Ds. Piet Schelling gevraagd, die hierover vorig jaar een prachtig boekje heeft geschreven: 'vreemd en bizar'.  
Verder staan we open voor suggesties van een ieder met betrekking tot medewerking of andere activiteiten van de gemeente. Neem daar gerust contact over op met Bert Wijchers of Piet Brongers
- Tot slot: We zijn blij met de attestatie van Willem Lindeman. De aarzeling was wel, dat hij op grote afstand woont van de gemeente. Aan de andere kant voelde hij zich heel thuis in de ervaring met onze gemeente, en had hij de behoefte zich na een groot aantal jaren van afzijdigheid van de Baptisten Gemeenten zoals hij die kende, toch wat meer persoonlijk te binden aan een gemeente. We hebben afgesproken, dat hij geregeld zou aangeven, wanneer hij aanwezig kan zijn, en dat hij daarbij ook zijn bijdrage wil leveren, al dan niet met zijn fluiten. Daarnaast is hij al begonnen met zijn bijdrage aan onze website. De eerste gelegenheid doet zich voor op zondag 19 juni a.s. Dan zal hij samen met mij de dienst vorm geven. Het wordt dus dan een bijzondere dienst.

Namens het Db: Piet Brongers

De Apostelen op het Pinksterfeest.  
Vuurvlammen en hevige wind.



Pinkstericoon  
in het morgenlicht 6 uur 50 min.  
Ikoan troch de hân fan Jantsje Witteveen

## De melkpakken bootrace.

18 juni gaat het gebeuren, als het goed is gaat dan de melkpakkenboot van de band One Choice te water en probeert dan natuurlijk de race te winnen. Er moet een afstand gevaren worden van ongeveer 150 meter. We moeten de race aangaan met de jeugd van acht Evangelische gemeenten. Dat gebeurt allemaal in Zeewolde op het Erkemedersstrand.

Maar zover is het nog niet eerst nog maar even plakken.



Zo zag de garage er uit toen we begonnen



Dan het geraamte maken, en beginnen met pakken leggen.





Ondertussen zijn we verhuisd naar de kraak in de kerk i.v.m. muizen, er zijn op dit moment zo'n 500 melkpakken kapot geknaagd door die muizen.



Maar we gaan met goede moed verder met bouwen.



Op dit moment zijn we op dit niveau.

In principe kunnen jullie ons allemaal sponsoren. Dat geld gaat dan naar het doel Cycle for Hope. Dat is een organisatie voor mensen met een drank-drugs verslaving en of psychische problematiek.  
Voor informatie: Bert ter Heide

## Piet Kingma op de fiets naar Santiago de Compostella

Nadat hij een groot aantal rijken uit de macht van de Saracenen had gescheurd besloot Karel de Grote, oververmoeid door de zware inspanning en grote moeite, niet langer oorlog te voeren maar zichzelf rust te gunnen.

Maar kort daarna zag hij aan de hemel een gloed van sterren.

Deze begon aan de Friese Zee, neeg naar Duitsland en Italië, en voerde tussen Gallië en Aquitanië door, regelrecht door Gascogne, Baskenland, Navarra en Spanje, naar Galicië, waar het lichaam van de zalige Jacobus, toentertijd onbekend, verborgen lag.

Toen Karel nachten achtereen die gloed waarnam, begon hij zich steeds vaker af te vragen, wat deze toch wel te betekenen had.

Codex Turpinus, ca. 1150

Op 28 april a.s. hopen Peter en ik voor de eerste drie etappes te vertrekken, vanuit Sint Jacobiparochie voor onze gezamenlijke fietstocht langs pelgrimswegen naar Santiago de Compostela in Noord Spanje. Een eeuwenoude route naar de kathedraal waar het lichaam van Jacobus, een van de discipelen van Jezus, zou zijn begraven. Eeuwenlang hebben mensen om diverse redenen deze route te voet afgelegd. Vaak vanuit een diepgeworteld schuldgevoel of als een soort aflaat. Een pelgrim pad vol ontberingen. Een bovenmenselijke lichamelijke inspanning die menigeen niet heeft overleefd. Maar ook een reis die in het teken stond van ontmoeting. Van het leren kennen van nieuwe omgevingen, nieuwe steden en dorpen, nieuwe talen. Een reis in ieder geval die ervoor zorgde dat er iets met je gebeurde, welk motief je ook had om de reis te ondernemen



Karel de Grote gunde zichzelf een rustperiode. Na lang oorlog voeren werd zijn aandacht nu getrokken door een sterren-gloed, naar alle waarschijnlijkheid de Melkweg. Het leidde bij hem tot een vergezicht. Helaas, ook tot nieuwe oorlogs-plannen. Maar toch...

Het idee om naar Santiago de Compostela te fietsen kwam rond de jaarwisseling 2014/2015 van Peter. Op oudejaarsavond vroeg hij mij of ik met hem die fietstocht wilde ondernemen. Ik hoorde mijzelf "ja" zeggen. Beelden van vroeger

kwamen bij mij op toen hij als kind samen met mij routes fietste. Mooie herinneringen. Maar ook was er bij mij weleens sprake van onzekerheid. Zou het allemaal lukken? Maar ach, het duurt nog bijna anderhalf jaar...

Op het moment dat ik dit schrijf is het 21 april. Nog een week te gaan. Sinds bijna twee weken heb ik gordelroos. Lastig maar bovendien zeer pijnlijk. Opnieuw die onzekerheid. Gaat het lukken?

We gaan ervoor. Samen dit avontuur beleven is het doel. Niet omdat het moet, maar omdat het kan, schrijft Peter op Facebook. En zo is het. Zo rond de 2600 kilometer, koken op een brandertje, slapen in een tentje en verder fietsen, veel fietsen. Het zal ook voor ons zijn sporen nalaten. In welke vorm? Ik weet het niet maar het lijkt ons beiden zeer de moeite waard.

We gaan beginnen met het Jabikspaad, van Sint Jacobiparochie naar Hasselt in Overijssel. De tweede dag naar omgeving Utrecht en de dag daarna naar Breda. Met Pinksteren hopen we weer drie etappes te fietsen om in Noord Frankrijk te komen. Op 28 mei gaan we dan voor het laatste stukje, naar Santiago de Compostela. We nemen daarvoor 4 weken de tijd. Eind juni zijn we dan weer terug, naar verwachting vol van ervaringen en verhalen. Maar daarover later meer.

Voor Facebook gebruikers zijn wij te volgen via de pagina "Samen Fietsen". Wanneer u deze pagina opzoekt, deze "likt", dan kunt u onze verrichtingen volgen. Wij hebben de bedoeling daar dagelijks onze belevenissen te vermelden in de vorm van tekst en foto's. Voor zover daartoe gelegenheid is natuurlijk.

Met hartelijk groet, mee namens Peter,  
Piet Kingma.

## Nieuws van de Unie **Voorjaars-AV**



**UNIE VAN  
BAPTISTEN GEMEENTEN  
IN NEDERLAND**

De Voorjaars Algemene Vergadering wordt (is) gehouden op vrijdag 29 april in Arnhem. Dat wordt een bijzondere AV, omdat het tegelijkertijd is met de jaarvergadering van European Baptist Mission International (EBMI). Naast alle bekende onderwerpen zal deze AV dus uitdrukkelijk in het teken van de zending staan. Er zijn sprekers namens de EBMI en gasten uit veel Europese landen en ook speciaal uit Siërra Leone.

Vanuit de Unie komt er op de AV een voorstel aan de orde om uitbreiding te geven aan het Fonds Gemeentezendingen en ook steun te geven voor diaconale jongerenreizen van gemeenten. Daarnaast omvat het voorstel een nieuwe invulling van onze relatie met de Baptisten Unie in Siërra Leone. Na beëindiging van het werk van de familie Oosterloo aldaar willen we het werk daar blijven steunen.

Tijdens deze AV is er een speciale dankdienst om afscheid te nemen van onze Unie-zendingen Hans-Willem en Aisha Oosterloo, omdat ze met pensioen gaan.

### **Reünie NBVB**

Op 1 oktober 2016 a.s. wordt er een reünie georganiseerd van de besturen van de Nederlandse Baptisten Vrouwen Bond (N.B.V.B.). De reünie is niet op 21 mei, zoals eerder werd gemeld, maar op zaterdag 1 oktober. Opgeven kan vanaf vandaag!

We hoorden regelmatig geluiden dat er belangstelling is voor een reünie van landelijke en gewestelijke bestuursleden van de NBVB, maar ook van mensen die regelmatig naar de trainingsdagen kwamen. We willen daarom graag een reünie organiseren op zaterdag 1 oktober. De dag zal in het teken staan van ontmoeting. We komen tegen 11.00 uur bij elkaar, we hebben een eenvoudige lunch en we sluiten de dag af met een maaltijd en eventueel koffie. Het is logisch dat dit onkosten met zich meebrengt en daar zal een ieder aan moeten bijdragen.

Hartelijke groeten, Greetje Hemmen, Diena Lindeman en Hannie Mansens. Je kunt je opgeven t/m 31 mei 2016 bij [h.mansens@planet.nl](mailto:h.mansens@planet.nl)

## Seniorenweek 2016 in Fredeshiem



Dit jaar organiseren we voor het eerst de seniorenweek in het najaar en willen we ook jongere ouderen – 70 plussers- in deze week welkom heten. Meer informatie leest u in hier! Van harte uitgenodigd om mee te nazomenen! Gaat U mee met de vakantieweek? Senioren vanaf 70 jr zijn welkom. Zaterdag 17 tot en met zaterdag 24 september 2016. Graag horen we van u of u belangstelling heeft. Laat wat van u horen via e-mail: [henkogmarga@gmail.com](mailto:henkogmarga@gmail.com)

Ds. Henk en Marga Slaakweg willen samen met de mensen van Friedeshiem, deze week voor u weer tot een fijne en ontspannen ervaring maken. De gasten die voor het eerst boeken wordt 25% korting aangeboden. En hetzelfde aanbod voor gasten die iemand mee brengen die voor het eerst komt (of langer dan 5 jaar niet geweest zijn ).

Zoals al jaren wordt deze week gehouden in het Hotel Friedeshiem bij Steenwijk. Het hotel ligt temidden van bossen, heide en water. U verblijft in twee- of éénpersoons kamer, met volledige verzorging. Persoonlijke aandacht en, zo nodig verzorging door thuiszorg, staan hoog in het vaandel. Daarnaast is er een uitstapje of excursie, en is er de mogelijkheid tot zwemmen in het nabije zwembad. Verder veel wandelen in de omgeving. U bent vrij om aan onderdelen van het programma deel te nemen. We hebben de beschikking over een eigen huiskamer. Daar wordt ook de koffie en thee geserveerd. Eten doen we in het restaurant. Het programma wordt u van te voren opgestuurd.

Alle kamers beschikken over een telefoon, flatscreen-tv met kabelaansluiting en een badkamer met daarin een douche, toilet, wastafel en spiegel. Alle hotelkamers liggen op de begane grond en hebben veelal een eigen terras met uitzicht op het bos. Het is een all-in-arrangement, dat wil zeggen inclusief alle maaltijden en koffie/thee.

De prijs is voor 1 pers. €645,00; 2 pers. €545,00 p.p.(exclusief de korting)

Meer informatie via Henk en Marga Tel: 0621872251

Nieuws van de Unie van Baptistengemeenten



Het project van de maand mei is De Shaloom Oogkliniek in Gotlam. Hieronder vindt u meer informatie over dit project.

Sinds een aantal jaren ondersteunt de Unie het project 'Bridge of Hope' (een brug van hoop) in het plaatsje Gotlam in de provincie Andra Pradesh. Het werk van dit project wordt gedragen door een lokale Baptistengemeente die geconfronteerd werd met de nood van haar directe leefgemeenschap.

Sinds 25 jaar is deze kerk bezig om de woorden van Jezus handen en voeten te geven in haar gemeenschap. Er zijn er een aantal projecten ontstaan zoals een kindertehuis, een school voor beroepsopleiding en een oogkliniek, die zich richten op de kansarmen, de outcasts van de Indiase samenleving.

Grijze staar, of cataract is een groot probleem in India. Deze ziekte is wereldwijd de grootste oorzaak van blindheid, en blindheid leidt in veel gevallen tot armoede. Vooral de allerarmsten, de Dalits lijden hieronder. In 2007 is er naast de Baptistengemeente een gebouw neergezet waar oogoperaties konden worden uitgevoerd. Onder de leiding van dokter Sucherita, arts en lid van de Baptistengemeente worden deze staaroperaties uitgevoerd. Inmiddels is men druk bezig met de constructie van een nieuw gebouw, om de 900 mensen die jaarlijks geholpen worden goed op te kunnen vangen (zie foto).



#### Doel en financiering van dit project

Voor 2016 willen we weer bijdragen aan de kosten van staaroperaties in het oogziekenhuis. Voor iets meer dan 10 euro worden mensen geholpen, waardoor ze kunnen blijven zien en kunnen blijven participeren in de samenleving. We hopen dit project in 2016 voor een bedrag van € 4000,- te kunnen ondersteunen.

## Het weduwenhuis is klaar!

Tijdens de Algemene Vergadering op 29 april hebben Hans en Aisha Oosterloo afscheid genomen als zendelingen van de Unie van Baptistengemeenten.

De bouw van het weduwenhuis is de realisatie van een lang gekoesterde droom van Aisha Oosterloo, en zien we als een soort afscheidscadeau na vele jaren van samenwerking. Op 7 april 2016 is het huis in gebruik genomen.

In oktober 2015 is begonnen met de bouw van het huis. Dit project komt voort uit jarenlange betrokkenheid van Aisha Oosterloo bij een groep weduwen, die, zeker als ze geen familie meer hebben, in Sierra Leone behoren tot de outcasts van de samenleving. Door het werk van Aisha is er een nauwe band ontstaan tussen het werk onder weduwen in Sierra Leone, en het zendings- en vrouwenwerk van de Nederlandse Baptisten.

Een verslag van de bouw en de ingebruikname van het weduwenhuis, met veel foto's, is te lezen op de website van de Unie:

<http://www.baptisten.nl/18-nieuws/missionaire-gemeente-ontwikkeling/628blog-weduwenhuis-aisha-in-sierra-leone>

2016	
29 april	Voorjaars Algemene Vergadering – Arnhem
	Gezamenlijke viering AV en EBMI – BG Ontmoeting Arnhem
29 mei	Afscheidsdienst Egbert van Rhee – Midden Betuwe Zetten
10 juli	Intrededienst Egbert van Rhee – De Bron Almelo
17-24 sept.	Seniorenvakantieweek – Fredeshiem nabij Steenwijk
30 september	Missie Nu – studiedag voor Unie- en ABC-gemeenten
20 november	Seminariumzondag voor de Baptistengemeenten
2017	
19 maart	Seminariumzondag voor de Baptistengemeenten <a href="http://tiny.cc/seminariumzondagen2017">http://tiny.cc/seminariumzondagen2017</a>
12 november	Seminariumzondag voor de Baptistengemeenten <a href="http://tiny.cc/seminariumzondagen2017">http://tiny.cc/seminariumzondagen2017</a>

## vooraankondiging Stroffelstiennen

Wij, een projectgroepje uit Drachten, hebben in samenwerking met Smelne's Erfskip een project gestart om voor 4 Joodse families, die in de oorlog in concentratiekampen zijn vermoord, stolpersteine (stroffelstiennen) te plaatsen in de stoepen voor de woningen in Drachten, waar zij tot hun deportatie hebben gewoond. Van de 4 families is er nog één nabestaande in leven. Deze nabestaande heeft als baby van één jaar op twee onderduikadressen gewoond, respectievelijk in Drachten en in Kollumerzwaag en heeft daardoor de oorlog kunnen overleven. Deze mevrouw, Hennie Zilverberg is inmiddels 75 jaar en komt op 5 juli 2016 vanuit de VS naar Drachten om de 3 stenen van oma en haar 2 tantes te leggen. Dit is tevens de start van het project.

Wij als projectgroep willen graag dit thema wat breder onder de aandacht brengen (het doortrekken naar deze tijd) en zouden het op prijs stellen dat hier ook vertegenwoordigers van de verschillende geloofsgemeenschappen in Drachten bij aanwezig kunnen zijn. De bedenker van de stolpersteine, de Duitse kunstenaar Gunther Demnig kon pas de stenen in 2017 leggen, maar omdat er nog één nabestaande in leven is en zij overkomt vanuit de VS, heeft hij een uitzondering willen maken en deze 3 stenen alvast naar voren gehaald. Hij kan er zelf in verband met zijn eigen planning niet bij zijn, maar Hennie Zilverberg gaat ze nu zelf leggen. De overige 12 stenen worden wel in het bijzijn van de kunstenaar gelegd, maar dan in 2017. Dan worden ook de 2 stenen gelegd van de broers David en Simon Turksma, die destijds op het Drachtster Lyceum hebben gezeten.

Bij het plaatsen van de stenen willen we ook graag 24 schoolgaande kinderen betrekken, die krijgen er ook een rol in (steen doorgeven plus korte tekst uitspreken). We vragen dit aan 6 scholen (2 basisschoolverenigingen, ROC Friese Poort en de drie middelbare scholen). Wij willen naast de scholen in Drachten ook de verschillende geloofsgemeenschappen in Drachten uitnodigen. Er zal Joodse muziek klinken en we proberen een rabbijn uit te nodigen die het Kadishgebed voor de slachtoffers kan uitspreken.

Het programma vindt plaats op 5 juli 2016. De ontvangst is 14.45 uur in de Grote kerk in Drachten. Daarna lopend naar Beter Wonen 19 (schuin tegenover de kerk) waar de familie Zilverberg heeft gewoond.

Namens Willemien Terpstra-Vermeulen en Jaap van der Wal (Smelne's Erfskip)  
Sofia Krol





### mei: vogeltjesmaand

Het gezegde 'In mei leggen alle vogels een ei' heeft ons dit keer geïnspireerd om de vogeltjes in onze winkel onder de aandacht te brengen. In de wereldwinkel hebben wij o.a. mooie, sierlijke vogeltjes van gerecycled glas en van gekleurd aardewerk. Deze producten komen van importeur Esperanza. Deze importeert al meer dan 20 jaar fairtrade producten uit Latijns-Amerika. Vanuit traditie en vakmanschap worden er moderne producten van hoogwaardige kwaliteit geproduceerd en de producenten zijn verzekerd van een goed inkomen en een algemene ontwikkeling. Zo wordt er een basis gelegd voor betere kansen in de toekomst zowel voor de internationale markt als voor de lokale verkoop. In de maand mei krijgt u 15% korting op de diverse soorten vogeltjes

### Fairtrade Week

Van 7 t/m 14 mei is er weer de jaarlijkse Fair Trade week. Dit keer staan de koffieboeren centraal. Zij hebben ondersteuning nodig in hun strijd tegen de effecten van klimaatverandering op hun gewassen en in hun bestaan. Door training leren ze welke stappen er genomen kunnen worden om hun boerderij en hun werkwijze aan te passen aan een veranderd klimaat. Samen met nog twintig landen organiseert Max Havelaar in die week een Coffee Break. Het is de bedoeling dat er dan een recordaantal Fair Trade kopjes koffie gedronken wordt om zo de koffieboeren te ondersteunen in hun strijd. Wij als wereldwinkel doen daar graag aan mee en trakteren klanten in de Fair Trade Week op:

- een (h)eerlijk gratis kopje koffie
- een gratis pakje minireepjes bij aankoop van 2 pakken koffie
- 20% korting op kunstnijverheidproducten op 7 mei (behalve op boeken en kaarten)

En 7 mei is ook de dag voor Moederdag. Daar hebben we leuke cadeautjes voor. Dus komt u langs in de Fairtrade Week, dan is er heel veel te beleven in Wereldwinkel Drachten.

Wereldwinkel Drachten  
Zuidkade 62  
info@wereldwinkeldrachten  
[www.drachten.wereldwinkels.nl](http://www.drachten.wereldwinkels.nl)

Tity Wouda–de Vries

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'  
periode mei, juni 2016

datum	ouderling van dienst	deurdienst
1 mei	Cor van Waveren	Willem Schra
8 mei	Froukje Vellema	Tineke de Groot
15 mei	Rients de Vries	Wimmy Hofhuis
22 mei	Wimmy Hofhuis	Froukje Vellema
29 mei	Cor van Waveren	Gré/ Jan Bos
5 juni	Froukje Vellema	Wimmy Hofhuis
12 juni	Wimmy Hofhuis	Willem Schra
19 juni	Rients de Vries	Froukje Vellema
26 juni	Cor van Waveren	Tineke de Groot
3 juli	Froukje Vellema	Wimmy Hofhuis
10 juli	Rients de Vries	Gré/Jan Bos

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : [penningmeester@elimdrachten.nl](mailto:penningmeester@elimdrachten.nl) of 0512-382870

Piet: [piet.brongers@hetnet.nl](mailto:piet.brongers@hetnet.nl) of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	organist	bloemen	koffie
1 mei	Hans	Bert	Tineke	Arie	Ella Germeraad	Hans
8 mei	Cor	Bert	Tineke	Henk	Jantsje Schra	Rients
15 mei	Joke	Bert	Tineke	Henk	Etty Koster	Joke
22 mei	Hans	Bert	Tineke	Arie	Jantsje Schra	Hans
29 mei	Cor	Bert	Tineke	Arie	Ella Germeraad	Rients
5 juni	Joke	Bert	Tineke	Henk	Etty Koster	Joke
12 juni	Hans	Bert	Tineke	Arie	Jantsje Schra	Hans
19 juni	Cor	Bert	Tineke	Henk	Ella Germeraad	Rients
26 juni	Joke	Bert	Tineke	Arie	Etty Koster	Joke
3 juli	Hans	Bert	Tineke	Henk	Jantsje Schra	Hans
10 juli	Cor	Bert	Tineke	Arie	Ella Germeraad	Cor

## AGENDA

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
1 mei	10.00	Ger Booy	UNIE	Viering H.A.
8 mei	10.00	Robert Jan Nijland	Dana	Amnesty International 'schrijfactie'
9 mei	14.30	VCK		Slotmiddag
15 mei	10.00	Arie Liebe	UNIE	Pinksteren
19 mei	14.30	JVV		
22 mei	10.00	Hans Baas	Tsjernobyl	
29 mei	10.00	Arjan Noordhoek	UNIE	
31 mei	19.30	Gemeentevergadering		
5 juni	10.00	Bert Wijchers	Bloemengroet	Viering H.A.
12 juni	10.00	Andries Bakker	UNIE	
19 juni	10.00	Piet Brongers	UNIE	m.m.v. Willem Lindeman
26 juni	10.00	Anne Dijkstra	Bijzonder doel	
3 juli	10.00	Bert Wijchers	UNIE	Viering H.A.
10 juli	10.00	Zomerontmoetingsdienst	UNIE	