



## 'De Schakel'



**Nr. 3 juni/juli/aug. 2024 jaargang 55**

**Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686**

Dagelijks bestuur  
Voorzitter: Ds. P. Brongers  
0512- 515731  
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg  
coördinator A.C.M. Liebe-Ravelli  
06 43225488  
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres Stinswei 12a  
9269 TE Feanwalden  
Mob. 06-44912841  
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren  
Stinswei 12a  
9269 TE Feanwalden  
Mob. 06-44912841  
Baptisten Gemeente Elim  
NL32 INGB 0003 8892 41  
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw-  
coördinator R. de Vries  
0648137803  
devriesrients@gmail.com

**Maandblad Schakel**

Redactie P. Brongers  
Marne 22/A  
9204 BE Drachten  
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot  
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

**Kopij voor de Schakel van sept./okt. 2024 inleveren  
voor donderdag 5 sept. 2024 bij de redactie. Voorstukje  
sept./okt. volgens rooster Bert Wijchers**

## De wolkkolom die met je meegaat...

De zomerperiode ligt weer voor ons.

Voor veel mensen betekent dat een vakantieperiode, ruimte om even wat anders te doen dan werken. Ruimte om plannen te maken en andere ervaringen op te doen.

Dat geldt natuurlijk niet voor degenen, die om wat voor redenen ook aan huis gebonden zijn en afhankelijk zijn van bezoek. Dan betekent de vakantieperiode vaak een periode van leegte, het gevoel op jezelf teruggeworpen te zijn, of soms ook iets van alleen gelaten te worden.

Vakantieberichten of -foto's geven dan vaak een dubbel gevoel: fijn dat ze genieten, maar ook het gevoel, dat je dat zelf niet (meer) kunt meemaken. Ik merk aan mezelf, dat ik nu Klaasje er niet meer is, wel ruimte heb om allerlei dingen te doen, maar dat het de komende periode nog helemaal ingevuld moet worden. Het is niet meer vanzelfsprekend, je kunt niet samen plannen maken als voortzetting van de afgelopen jaren. Er breekt een nieuwe periode aan. En daarbij voel ik de onzekerheid en de aarzeling: wat ga je doen? Met wat voor gevoel ga je op pad, of blijf je liever thuis?

En dan komt in één keer een beeld naar boven, dat voor mij, ook de afgelopen jaren, van grote betekenis is geweest: het beeld van de wolkkolom, die met het volk Israël mee trekt in de woestijn: dag en nacht. Als een bevestiging van het verhaal van God dat steeds opnieuw te ervaren is als teken van de nabijheid van God. In voor- en tegenspoed.

Om in vertrouwen op pad te gaan dwars door de bedreigingen van de woestijn in de richting van het beloofde land.

In het Nieuwe Testament vinden we dan in de brief aan de Hebreërs een zelfde beeld, maar dan ten behoeve van de gemeente onderweg in een wereld vol bedreigingen. Een beeld waarin de nabijheid van God als nog dichterbij beschreven wordt: *'Laten we, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, met volharding de wedloop lopen die vóór ons ligt.'*

Ik voel het niet als een wedloop, maar ervaar wel de betekenis van de wolk van getuigen. In die wolk ervaar ik de nabijheid van mensen om mij heen, van Klaasje maar nu ook heel bewust van de kinderen en allen die mij lief en dierbaar zijn. En daarin niet het minst van de gemeente.

Door alles heen ervaar ik in de wolk, die met me meegaat dat verhaal van de nabijheid van liefde, waar ik wat stamelend het woord 'God' voor durf uit te spreken.

Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, en dus ook voor de invulling van de komende periode. Het aandurven van nieuwe dingen in het vertrouwen dat die wolk mij zal vergezellen. Ik realiseer me, dat dat de boodschap was, die ik altijd uitdroeg, en die ik nu heel nadrukkelijk in mijn eigen situatie bevestigd ziet.

Daarmee durf ik die boodschap met nieuwe kracht uit te dragen als boodschap voor iedereen: om je bewust te zijn van de wolkkolom, die met je mee gaat, wie je ook bent en in wat voor situatie je ook verkeert. *'Kijk op de grond en niet in de lucht'*. Dan valt je aandacht vast ook op de wolk van getuigen om je heen. Om in vertrouwen, met een gevoel van geborgenheid, samen op weg te durven gaan.

Dat geldt dus ook voor onze gemeente in de komende periode: Hij, in de vorm van de wolkkolom, gaat met ons mee, hoe het ook allemaal zal gaan...!

**Piet Brongers**

## **Uit het DB**

We gaan de zomer in. Je merkt het aan de plannen die mensen om je heen smeden en de vanzelfsprekendheid dat de fitte pensionado's camper, of ander reismiddel pakken om dichtbij en verder weg "mooie herinneringen te maken", zoals dat tegenwoordig heet.

Daarnaast maken anderen zich op voor een nieuwe levensfase, waarin er meer ruimte is voor gemak en de mogelijkheid om te anticiperen op zorg in de buurt.

Het is bijna een plaatje van ons als gemeente. We koppelen gezonde inspanning en inzet aan draagkracht en de noodzaak om niet meer alles te willen dat voor ons besef zo hoort bij een gemiddelde Baptisten gemeente. Het maakt ons rijker vind ik. Ontdaan van de last om van alles in de lucht te moeten houden, richten we ons op verbondenheid en inspiratie voor ons persoonlijke geloofsverhaal.

Zondag na zondag beleven we diensten waarin dat wordt beleefd en gevierd. Pinksteren is een zaak van om je heen kijken en weten dat je van boven gedragen bent. Zo gaan we de komende tijd in met elkaar. Blij met de mensen die zich week in week uit beschikbaar stellen voor de technische ondersteuning van de diensten. Het lijkt vanzelfsprekend maar is dat alles-behalve.

Kosteren, Beameren, Musiceren; het zijn werkwoorden die we vullen met gezichten en liefdevolle betrokkenheid, soms voorbij eigen kwetsbaarheid en moeite. Weet dat jullie gezien zijn en gewaardeerd!

Zo nemen we afscheid van een seizoen, waarin we als gemeente stappen zetten die ons toekomstbestendig in de realiteit zetten.

Naast de menselijke en praktische component is er die andere, waarin we ons toevertrouwen aan de Eeuwige van wie we weten dat dáár de macht ligt in hemel en op aarde, in heden en toekomst. Te midden van realiteit, die meer en meer oorlogstaal rumoert, ben ik dankbaar voor dat gemeenschappelijke ondervinden.

Voor mij persoonlijk bijzondere weken in het verschiet. Als ik dit schrijf zijn er nog 11 effectieve lesdagen te gaan. Dan nog vergaderen en spullen opruimen, want in september start de school zonder mij. Een goede beslissing weet ik, al gaan er vast dagen komen dat je even wenst weer in het rumoer van pubers te staan die lachend, huilend, scheldend en knuffelend de toekomst proberen te omarmen.

Maar goed: lachend, huilend, scheldend en knuffelend ga ik ook mooi beleven in de gemeente. Nu al mooie herinneringen gemaakt 😊

**Namens het DB,  
Bert Wijchers**

## Zomerontmoetingsbijeenkomsten

### **21 juli – 25 augustus Zomer ontmoetingsbijeenkomsten**

Ook dit jaar hoopten we weer in de zomerperiode laagdrempelige bijeenkomsten te kunnen hebben op de zondagmorgens, die in het teken staan van ontmoeting, samen delen, en elkaar bemoedigen. Onder leiding en invulling van één of meer gemeenteleden.

Helaas is het niet gelukt om alle zondagen op die manier te organiseren.

Om toch in te spelen op de behoefte elkaar te ontmoeten op de zondagochtend zijn er nu **koffiebijeenkomsten** op de 'lege' zondagen: **21 en 28**

**juli en 18 en 25 augustus**. Met natuurlijk alle ruimte voor ontmoeting, gesprek, eventueel een lied of een spontane inbreng.

**Cor van Waveren, Piet Brongers, Roel Vochteloo en Riens de Vries** hebben zich beschikbaar gesteld om dit in goede banen te leiden.

Zondag **4 aug** zal ingevuld worden door **Willem Lindeman**

**NB: de bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal.**

We hopen, dat dat geen problemen oplevert met het geluid (daar wordt nog even naar gekeken).

**Op zondag 11 augustus** krijgen we de Doopsgezinde Gemeente op (tegen)bezoek. Het zal een bijzondere dienst worden onder leiding van Ger Booy

### **Uitwisselingsdiensten met de Doopsgezinde Gemeente**

#### **14 juli en 11 augustus**

Na de goede ervaringen van vorig jaar zullen er ook dit jaar, op verzoek van de Doopsgezinde Gemeente, twee uitwisselingsdiensten plaatsvinden:

**14 juli a.s.** worden we uitgenodigd bij de Doopsgezinde Gemeente en

**11 augustus a.s.** komen ze bij ons op bezoek.

**14 juli** wordt een bijzondere dienst met een persoonlijk tintje. Het zou mooi zijn als we daar ook met veel mensen aanwezig kunnen zijn.

**11 augustus a.s.** moet nog ingevuld worden. Dat zal gebeuren door Ger Booy, mee voorbereid door Ella Germeraad. We hopen ook dan op een bijzondere dienst.

## Ook het komend kwartaal collecteren we weer een paar keer voor de Projecten van Hoop van de UNIE-ABC.

23 JUNI: MOZAIK IN TURKIJE

Ondanks het feit dat er in de Turkse grondwet godsdienstvrijheid is, is het in Turkije niet toegestaan om een kerk te bouwen. Ook is het verboden om in het openbaar te vertellen over de Bijbel en Jezus. Ook christelijk onderwijs is bij de wet verboden. Het is wel toegestaan om een cultureel centrum te bouwen en daar kerkdiensten in te houden. Geloof wordt gezien als cultuur. Sinds april is er een tweede cultureel centrum met de naam Mozaik. Dit gebouw staat in een andere wijk, vlak bij de universiteit.

Bij Turkije denken we al gauw aan een vakantieland, of aan een land met een ingewikkelde politiek en een zorgwekkende economie. Het is ook het land dat regelmatig voor komt in het Nieuwe Testament. Er zijn maar weinig landen met zo'n rijke christelijke historie. In de eerste eeuw ontstond er zo een groeiende en bloeiende kerk. De situatie is nu totaal anders. De hoofdreligie is de Islam (98%). De cijfers lopen uiteen, maar zeker is dat het aantal christenen ver onder de 1% ligt. De Turkse kerk hier telt een paar honderd leden en bestond vorig jaar 30 jaar. Voor die tijd was er geen enkele kerk. In heel Turkije zijn weinig kerken en de kerken die er zijn, zijn klein en bestaan uit jong gelovigen. De eerste drie verdiepingen zijn commercieel gericht en een laagdrempelige manier om met mensen in contact te komen. De bovenste drie verdiepingen zijn gericht op onderwijs en evangelisatie. Op deze verdiepingen zijn seminar ruimtes, kantoren voor de kerken, een christelijke bibliotheek en mogelijkheden voor ontmoeting. Daarnaast komen er op deze verdiepingen meerdere kerken samen.



Er zijn kerkdiensten in 4 verschillende talen: Turks, Engels, Russisch en Farsi. Hoe mooi is het om God te kunnen prijzen in je eigen taal! Het personeel bestaat uit betaalde Turkse werknemers aangevuld met een internationaal team van vrijwilligers. Twee van deze vrijwilligers zijn Andre en Wendy\*. Zij zijn door CAMA uitge-

zonden en werken in het Mozaik cultureel centrum als organisatie manager en financieel manager. Heel praktisch werk, maar door dit werk kan het gebouw open zijn en kunnen er heel veel activiteiten aangeboden worden, wordt er een ruimte gecreëerd waar levens van mensen kunnen veranderen, waar ze voor het eerst, of meer verdiepend over Jezus kunnen horen.

\*Voor de veiligheid gebruiken wij pseudoniemen.

## 28 JULI: HOOP KLINIEK IN GUINEE

Hoop Kliniek is een medisch centrum dat in het zuidoosten van Guinee in het dorpje N'zao in 2003 is gebouwd. Het heeft als doel om de allerarmsten mensen in deze regio medische hulp te bieden. Door

woord en daad wordt het evangelie uitgedragen. Hoop Kliniek bestaat uit een polikliniek, wondpoli, tandartsenpraktijk, chirurgische afdeling en verschillende ondersteunende diensten (laboratorium, röntgenkamer, medische instrumentele dienst.) Ook is er een school voor verpleegkundigen op het terrein. Onlangs is er een kraamkliniek gebouwd die hopelijk eind dit jaar open kan gaan. In 2022 is de eerste dependance van Hoop Kliniek geopend, met momenteel ruim 70 werknemers, alle werknemers zijn afkomstig uit Guinee.



Vanuit CAMA Zending Nederland zijn Jon & Anja Erickson en Agaath Bakker betrokken. Jon & Anja wonen momenteel in Guinee. Anja is werkzaam op de school voor verpleegkundigen, Jon is werkzaam bij de dependance van Hoop Kliniek. Agaath Bakker heeft van 2013 tot 2019 gewerkt bij Hoop Kliniek als

verpleegkundige. Zij komt nu jaarlijks langs om werknemers op te leiden en te coachen. De afgelopen jaren is Hoop Kliniek enorm gegroeid. Het aantal patiënten dat dagelijks de Hoop Kliniek bezoekt is in de afgelopen 5 jaar toegenomen met ongeveer 40 %. Er komen meer mensen met complexe wonden naar Hoop Kliniek. De wondpoli bestaat uit 1 wondkamer van ongeveer 3 x 6 meter. Er past nu 1 behandel bed in.

Het plan van Hoop Kliniek is om een aanbouw te bouwen met 2 grote kamers: 1 voor de wondpoli en 1 voor de medische instrumentele dienst.

Aan Hoop Kliniek is algemeen arts Abraham Camara verbonden. Momenteel volgt hij de opleiding tot chirurg in Gabon. Eind 2024 hoopt hij deze opleiding af te ronden en zal dan als chirurg voor tenminste 5 jaar voor Hoop Kliniek komen werken. Voor hem en zijn familie is een woning nodig op het terrein bij Hoop Kliniek.



25 AUG. ONDERWIJS IN INDIA

om te studeren in India zijn goede cijfers en financiële ondersteuning noodzakelijk. Door armoede is het in sommige gevallen bijna onmogelijk voor jonge mensen om onderwijs te volgen. Vaak moeten zij hun ouders helpen met fysiek zwaar werk op het veld of gaan ze bedelen op straat. De toekomst voor deze jongeren is vaak uitzichtloos.

### **Bridge of Hope in Gotlam**

Anisha\* is een van de zestien studenten die geslaagd is als naaister vorig jaar juni. Aan de Bridge of Hope-school heeft ze samen met andere vrouwen geleerd om te werken met de naaimachine. Op jonge leeftijd is ze haar moeder verloren, en daarom is ze opgegroeid met haar oudere zus en grootmoeder. Omdat er onvoldoende geld was moest ze stoppen met school, waarna ze haar training begon bij Bridge of Hope. Nu naait ze zelfstandig kleding voor vrouwen, wat haar financiële zelfstandigheid oplevert. Ze is dankbaar dat ze haar grootmoeder kan ondersteunen, want uiteindelijk is zij het geweest die ervoor heeft gezorgd dat Anisha naar Bridge of Hope kon gaan.

### **Lessen in Nellore**

In de vissersdorpen rondom Nellore aan de zuidoostkust van India wonen veel kinderen. Veel van deze kinderen komen uit gezinnen met een onderwijsachterstand en lage



inkomens. Onder leiding van Tony Yeguri krijgen deze kinderen na schooltijd extra bijles van gekwalificeerde medewerkers. De extra ondersteuning is een belangrijke pilaar in het dagelijkse leven van de kinderen, veel ouders zijn laaggeletterd of analfabeet en kunnen hun kinderen niet ondersteunen met schoolwerk.

### **Opleiding in Uppada**

Op de campus in Uppada zijn momenteel zestien vrouwelijke studenten tussen de veertien en 45 jaar die hun naaitraining hebben afgerond. Zij hebben een naaimachine gekregen om nu zelf aan de slag te kunnen gaan. Naast dat ze lessen hebben gekregen over het naaien, hebben ze ook persoonlijke aandacht, ondersteuning en advies gekregen over onderwerpen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Veel van de vrouwen hebben een complexe familieachtergrond en de training biedt speciale ondersteuning voor de vrouwen om te helen en groeien. Persoonlijke en professionele ondersteuning gaan hand in hand, en dit biedt hoopvolle vooruitzichten voor de vrouwen. Ook is er een computerschool, maar de computers zijn erg oud en werken veelal niet meer. Er is groot verlangen naar nieuwe computers en nieuwe studenten.

### **Bidden en geven**

Word partner of houd een collecte voor het werk in India! Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie-ABC o.v.v. 'Beroepstraining India'. Ook uw gebed voor dit project, de docenten en de studenten wordt zeer op prijs gesteld! Neem voor meer informatie contact op met [info@camazending.nl](mailto:info@camazending.nl).

## **Zendingsproject Umutima Foundation**

### **Met kleine stapjes vooruit**

De leerkrachten zijn vorige maand begonnen met werken. Een mooie stap in de goede richting. Zij houden zich bezig met het maken van procedures en regels e.d. Ze hebben inmiddels ook al kennis gemaakt met de kinderen en helpen ze iedere dag voor- of na schooltijd met de lesstof. De kinderen gaan nog gewoon naar de school van de overheid. Op het moment dat wij toestemming hebben om de school te openen gaat dat veranderen en komen ze naar onze school. Deze tijd wordt gebruikt om elkaar te leren kennen en te kijken welk niveau de kinderen hebben.

Er is een gestart met het maken van boekenkasten, tafels en schoolbanken. Dit gaat allemaal niet zo snel als gehoopt en dat komt voor een groot deel door het gebrek aan elektra gedurende de dag. We hebben iedere dag 8 uur geen elektra en zo schiet het niet echt op. Er is een schema van drie weken en we hebben een week lang iedere dag op hetzelfde moment geen elektra. Deze week is dat van 9 tot 17 uur. Dit betekent dat je niet veel kan doen overdag (de andere tijden zijn van 5 tot 13 uur of van 15 tot 23 uur). Mijn grill door (een ijzeren frame voor de buitendeur) was kapot en de lasser moest komen om het te repareren. Ik ben hem om 7 uur op gaan halen en hij was precies om negen uur klaar. Precies op tijd want vijf minuten later was er geen elektra meer. Voor de lasser betekent het dat hij de rest van de dag niets kan doen want hij heeft voor bijna al zijn werk elektra nodig. Dit geldt voor veel meer (kleine) bedrijven. Het heeft een grote impact op deze (kleine) bedrijven en hun werknemers want niet kunnen werken is geen inkomen.

Ik had stoelen voor de lerarenkamer gezien bij een winkel in Mkushi. Om zeker te zijn dat we de stoelen onder de tafels zouden kunnen schuiven, heb ik een tafel meegenomen naar de winkel om te passen. Perfect, het was de juiste maat, de armleuningen waren niet te hoog. Ik heb de stoelen besteld en ik kon ze gisteren ophalen. Ik kom aanrijden en ik zie één van de stoelen buiten staan. Dit is niet de stoel die ik besteld heb. Ik had van de bestelde stoel een foto gemaakt en inderdaad dit was een andere stoel. De winkel heeft zonder overleg andere stoelen gekocht omdat de bestelde stoelen niet meer leverbaar waren. De andere stoelen zagen er ook goed uit dus ik heb ze gekocht. Op het moment dat ik vandaag de laatste stoelen ophaal, dacht ik opeens: Passen ze wel onder de tafel? Snel gepast en het gaat net. Er is ongeveer twee tot drie millimeter ruimte maar als je het voorzichtig doet kun je de stoel onder de tafel schuiven. Pff, wat een opluchting want de hoogte van de tafels aanpassen kan niet meer. Die zijn namelijk al gemaakt. Dit is wel een voorbeeld van hoe het er in Zambia aan toe gaat. Er is altijd wel iets en het gaat bijna nooit zoals je gedacht of gehoopt had.

Hartelijke groet,

Gerda



**Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' (cq ontvangst voorganger)**

**Periode juni juli aug 2024**

<b>Datum</b>	<b>ouderling van dienst/ontvangst voorganger</b>	
16 juni	Rients de Vries	Wout Huizing
23 juni	Cor van Waveren	Hans Baas
30 juni	Ria Liebe	Arie Liebe
7 juli	Cor van Waveren	Bert Wijchers
14 juli	Rients de Vries	dienst bij de Doops gez. Gemeente
21 juli	Piet Brongers	<b>koffieochtend</b>
28 juli	Cor van Waveren	<b>koffieochtend</b>
4 aug	Cor van Waveren	Willem Lindeman
11 aug	Rients de Vries	Ger Booy Ella Germeraad (Doopsgezinde Gemeente bij ons op bezoek)
18 aug	Roel Vochteloo	<b>koffieochtend</b>
25 aug	Rients de Vries	<b>koffieochtend</b>
1 september	Roel Vochteloo	Arie Liebe
8 september	Rients de Vries	Piet Brongers
15 september	Ria Liebe	Bert Wijchers

NB. Er is geen rooster voor de deurdienst. Dat kan ter plekke ingevuld worden door wie maar aanwezig is.

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : [penningmeester@elimdrachten.nl](mailto:penningmeester@elimdrachten.nl) of 06-44912841

## Rooster juni/juli/aug. 2024

<b>zondag</b>	<b>koster</b>	<b>geluid</b>	<b>beamer</b>	<b>pianist</b>	<b>bloemen</b>	<b>koffie</b>
16 juni	Cor	Bert	Ria	Arie	Wietske	Cor
23 juni	Joke	Bert	Tineke	Arie	?	Joke
30 juni	Hans H.	Bert	Tineke	Arie	?	Hans H.
7 juli	Farshid	Bert	Tineke	Grietje	Galina	Farshid
14 juli	n.v.t.	nvt	n.v.t.	n.v.t.	Rients	n..v.t.
21 juli	Rients	Bert	geen	geen	?	Rients
28 juli	Joke	Bert	geen	geen	Wietske	Joke
4 aug	Hans H.	Bert	geen	geen	Galina	Hans H.
11 aug	Joke en Erica	Bert	Tineke	Rein Ferwerda	?	Joke en Erica
18 aug	Farshid	Bert	geen	geen	?	Farshid
25 aug	Cor	Bert	geen	Arie	?	Cor
1 sept	Rients	Bert	Tineke	Hans	Minke	Rients
8 sept	Joke	Bert	Ria	Arie		Joke
15 sept	Erica	Bert	Tineke	Grietje	Wietske	Erica

## Agenda

DATUM	TIJD	SPREKER	COLLECTE	BIJZONDER-
16 juni	10.00 uur	Ds. Wout Huizing	Gemeente	
23 juni	10.00 uur	Hans Baas	<b>Project van Hoop: Mozaik: cultureel centrum in Turkije (zie Schakel)</b>	
30 juni	10.00 uur	Arie Liebe	Gemeente	
7 juli	10.00 uur	Bert Wijchers	Gemeente + H.A.	Viering H.A.
14 juli	10.00 uur	Op bezoek bij Doopsgezinde Gemeente	n.v.t.	
21 juli	10.00 uur	<b>Koffieochtend</b>	Gemeente	<b>In de achterzaal</b>
28 juli	10.00 uur	<b>Koffieochtend</b>	<b>Project van Hoop: Hoop Kliniek, medisch centrum in Guinee (zie schakel)</b>	<b>In de achterzaal</b>
4 aug	10.00 uur	Willem Lindeman	Gemeente	<b>In de achter- zaal, geen avondmaal</b>
11 aug	10.00 uur	Ger Booy/ m.m.v. Ella germeraad	Bloemengroet	Doopsgezinde Gemeente komt bij ons op bezoek, in de kerkzaal
18 aug	10.00 uur	<b>Koffieochtend</b>	Gemeente	<b>In de achterzaal</b>
25 aug	10.00 uur	<b>Koffieochtend</b>	<b>Project van Hoop: Onderwijs in India (zie de schakel)</b>	<b>In de achterzaal</b>
1 sept	10.00 uur	Arie Liebe	Gemeente + H.A.	Viering H.A.
8 sept	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	<b>Umutima Foundation</b>	
9 sept	14.30 uur	VCK		
15 sept	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Gemeente	