



'De Schakel'



**Nr. 1 januari/februari 2019 jaargang 50**

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM  
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers  
Voorzitter: 0512- 515731  
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli  
coördinator 06 43225488  
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres **Stinswei 12a**  
**9269 TE Feanwalden**  
Mob. 06-44912841  
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren  
**Stinswei 12a**  
**9269 TE Feanwalden**  
Mob. 06-44912841  
Baptisten Gemeente Elim  
NL32 INGB 0003 8892 41  
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- J. Admiraal  
coördinator 0512-521492  
jokeadmiraal@gmail.com

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers  
Marne 22/A  
9204 BE Drachten  
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot  
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van maart/april 2019  
inleveren voor donderdag 7 maart 2019 bij de redactie.  
(Voorstukje volgens rooster Rients de Vries)

## Tel je zegeningen – Psalm 103

Hallo zusters en broeders,

Heb ik het wel goed begrepen allemaal? Klopt het dat veel mensen ontevreden zijn? Als ik het nieuws volg, met mensen praat, op Facebook kijk... : mopper, protest, 'ze pakken ons onze cultuur af', gele hesjes, zwarte pieten discussie, 'vind jij dat ook niet dan?', 'Rutte rot op!', enz. Of is dat allemaal nep-nieuws en is de overgrote meerderheid van de mensen eigenlijk wel erg gelukkig met het leven, met hun relaties, geld, burens, regering, ziekenfonds, rechtspraak, Brussel .. ?

In Nederland blijkt 88 procent van de bevolking tevreden met het leven en gelukkig. Friesland steekt daar met 92 procent flink bovenuit, gevolgd door Overijssel en Drenthe (91). Groningen zit in de staartgroep met 87 procent.

Misschien klinkt dat mooi, maar let op: landelijk zou 12 procent dan niet tevreden zijn en zelfs ongelukkig, in Friesland 8%. Dat is nog steeds erg, hoor. Je moet er toch niet aan denken: hoe weinig welvarend en hoe ongezond zullen die mensen zijn! Die hebben dan waarschijnlijk vaker schulden, lopen bij de voedselbank, betalen hun rekeningen niet, zijn slecht verzekerd, eten ongezond, hebben veel stress... Ze gaan dagelijks om met mensen die in hetzelfde schuitje zitten, kijken naar hoe mensen leven die het beter getroffen hebben, registreren haarfijn hoe die beter gesitueerden omgekeerd ook naar hen kijken... Het lijkt mij echt moeilijk om dan toch gelukkig te blijven.

Zouden deze slechte economische omstandigheden de hoofdoorzaak zijn van gemopper en protest, van ontevredenheid en samenzweringstheorieën? Ja, het was beter als er geen voedselbanken nodig waren. Maar zolang ze nog nodig zijn, is het mooi dat ze er zijn. Ik ken mensen die het niet breed hebben, maar die ervaren zich desondanks best gelukkig. De mevrouw die een kerstpakket kreeg, was dankbaar voor een persoonlijk verzorgingsproduct met Kerst want normaal had ze geen geld voor zoiets. En ik ken ook iemand die dolblij is dat hij voor 'maar' 140 euro in de maand plus 385 eigen bijdrage per jaar een levensreddende operatie kon ondergaan: "Als ik het zelf had moeten betalen, liep ik nu bij het Leger des Heils!"

Inwoners van Friesland zijn gemiddeld lager geschoold, minder welvarend en minder gezond dan de gemiddelde Nederlander. Toch zijn Friezen de gelukkigste Nederlanders. Hoe kan dat? Bij gebrek aan een sluitende verklaring oppert een onderzoeker:

"Ik heb het idee dat Friezen soms beter doorhebben wat echt belangrijk is. Het landschap speelt bijvoorbeeld een rol in het geluksgevoel van Friezen. Het feit

dat de Elfstedentocht, indien mogelijk, hier wordt geschaatst. De eigen taal. Dat zijn zaken die je identiteit kunnen versterken. Ofwel: de mienskip. En daarmee je geluksgevoel.”

Het is maar een suggestie. Iedereen is welkom om vanuit zijn of haar achtergrond mee te werken aan de verklaring van de Friese paradox.

Zouden geloof en kerk hier ook een rol spelen? Niet in de zin van ‘Godsdienst is opium voor het volk’, maar toch? Dominee Jaap Hansum zette daar een preek over op internet. Daarin vond ik deels de woorden waar ik naar op zoek was:

“Geloven in God is niet meer zo van deze tijd.

Maar wat moet ik dan met zoiets als dankbaarheid?

Wie ben ik dan eigenlijk dankbaar en waarvoor?

En in deze tijd waarin wij leven en ademen klinken die oude woorden uit vroeger tijden: ‘Prijs de Heer, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.’ (....)

In de kerk hebben we ook andere hulpmiddelen die ons helpen om stil te staan bij kostbare en waardevolle zaken waar we zo snel aan voorbij leven. Monumenten, gedenkdagen, feestdagen. Het hele kerkelijk jaar van advent langs alle grote feesten tot aan zondag voleinding is een cyclus die we ieder jaar weer doorlopen om ‘niet te vergeten’.

We hebben kennelijk wel wat hulpmiddelen nodig omdat we nogal slecht van geheugen zijn. Allerlei ellende en narigheid (die er zeker ook is) blijft soms te lang hangen maar veel wezenlijke en waardevolle zaken lijken we gemakkelijk te vergeten. Die neiging om het waardevolle, het positieve te vergeten die kom je ook tegen in de Bijbel. Niet alleen bij mensen individueel maar ook bij een hele gemeenschap, een heel volk. Er is zoiets als collectieve vergeetachtigheid. En profeet na profeet roept zijn tijdgenoten op om vooral niet te vergeten welke wonderen die Heer in vroeger tijden heeft gedaan. Welke beloften en geboden Hij meegaf aan eerdere generaties. En ook in de psalmen kom je keer op keer de aansporing tegen om niet te vergeten maar te blijven gedenken. En dat is ook het geval in psalm 103 die inzet met een krachtige oproep: Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.”

Zo kunnen het geloof in God, het lid zijn van een kerk en het wekelijks de diensten bezoeken je dus ook helpen om niet alleen in het negatieve te blijven hangen. Om ook je zegeningen te tellen.

Dat betekent overigens niet dat we ons maar moeten neerleggen bij sociale misstanden, onrecht of uitsluiting. Of dat we mensen moeten ‘veroordelen’ die protesteren of blijven steken in negativisme. En het betekent al helemaal niet dat we van anderen dankbaarheid kunnen eisen. Want er staat duidelijk: ‘Prijs de Heer, mijn ziel. Mijn ziel’. Dus het is uitsluitend bedoeld als oproep aan jezelf!

Ik hoop dat ik dat ook in 2019 tegen mezelf kan blijven zeggen. En dat wens ik u ook toe.

Cor van Waveren

Bronnen o.a.

<http://preach-it.nl/tel-je-zegeningen/>

<https://www.lc.nl/friesland/Friezen-minder-welvarend-en-toch-het-gelukkigst.-Hoe-kan-dat-23923091.html>

## Van het Dagelijks Bestuur

- Terugblik  
We kijken terug op een goede periode van advent en kerk: een goedbezocht adventstreffen en een kerstviering met een aantal (klein)kinderen. Daarnaast hebben we ook een aantal gezinnen blij gemaakt met een Kerstpakket, als onze bijdrage aan een project van o.a. Stichting Present.
- Muzikale begeleiding  
Er is contact geweest met Grietje Albada, bij ons wel bekend. Zij zal in de komende tijd een aantal maanden proefdraaien wat betreft de begeleiding. Dit alles in overleg met Arie Liebe. Als het lukt één keer per maand zal dat een verlichting zijn met name voor Arie.
- Thema-avond 'voltooid leven: het leven in eigen hand' op 13 november jl.  
Het was een heel goede avond, met als inleider Wout Huizing, die op een heel duidelijke en warme wijze alle aspecten, die een rol spelen bij de vraag naar voltooid leven, ondersteund door plaatjes van de Powerpoint heeft laten zien.  
Alleen al het woord 'voltooid leven' leverde genoeg stof op om verder over na te denken. Meer dan 50 aanwezigen hebben deze avond geboeid en betrokken gevolgd.
- Besluiten van de Jaarvergadering op 27 november 2018  
Het was een goede vergadering met veel betrokken aanwezigen.
  - Allereerst hebben we de statutenwijziging met betrekking tot het stemrecht van betrokken vrienden van de gemeente invulling gegeven door het verlenen van stemrecht aan Henk Koster, Tineke de Groot, Bert ter Heide, Minke Vochteloo-Bouma en Galina van Waveren- Kopysova. Zo konden ze meteen mee stemmen in de vergadering.
  - Er is een nieuw zendingsproject gepresenteerd en aangenomen voor de komende twee jaar. Belangrijk voor ons is, dat het om een project gaat, waarbij sprake kan zijn van rechtstreekse communicatie en verslag, en de zekerheid dat al ons geld ook ter plaatse gebruikt wordt voor een kleinschalig persoonlijk project. Gekozen is voor Umutima foundation/stichting. (Voor meer info zie verder in de Schakel)
  - Wat betreft de structurele aandacht voor pastorale zorg is besloten om gedurende 1,5 jaar Bert Wijchers te vragen twee dagdelen per maand te besteden aan pastoraat in de gemeente. Vervolgens zal er een evaluatie plaatsvinden, om te zien of en hoe dat aan zijn doel beantwoord. Hij is inmiddels begonnen op 1 januari 2019. U kunt via Ria, Bert of mij eventueel zelf aangeven,

- wanneer u hieraan behoefte hebt.
- De werkgroep verbetering achterwand heeft een presentatie gehouden van aandachtspunten met betrekking tot de eventuele verbetering van de kerkzaal. Aangezien de plaatjes van de PP niet zo helder waren is besloten om deze presentatie te herhalen, bijvoorbeeld na een kerkdienst.
- Met betrekking tot de viering en aandacht voor het 50 jarig bestaan van de gemeente zijn een aantal geïnteresseerden bij elkaar geweest. Het voorstel is om er wel aandacht aan te besteden, maar dat het niet een uitbundig feest hoeft te zijn. Uitgangspunt is toch wel de gemeente, zoals we nu zijn. We richten ons op het weekend van 19 en 20 oktober a.s.. We denken aan iets van reünie, en een groei-verhaal van momenten en gebeurtenissen die een belangrijke betekenis hebben gehad in onze geschiedenis. Over verdere invulling en voorbereiding moet nog nader overleg plaatsvinden.
- Het nieuwe jaar  
Ondertussen is het nieuwe jaar begonnen. We hebben elkaar al het beste gewenst. We weten niet hoe het jaar zal verlopen, maar we gaan wel in het vertrouwen dat 'De Here daarin zal voorzien', oftewel dat wat er ook gebeurt, we in elk geval vertrouwen mogen hebben, dat er een weg is om te gaan... Zowel persoonlijk als ook als gemeente. We hopen op inspirerende ontmoetingen, ook op de zondagmorgen in onze diensten. Wat dat betreft kijk ik uit naar zondag 3 maart a.s. waarbij we de Drachtster kunstenaar Anne Woudwijk in onze dienst mogen begroeten. Nu eens niet in de eerste plaats rondom zijn beelden, maar rond het verhaal van zijn therapie door middel van zijn tekeningen. Verder zal zijn dochter Roelie een aantal liederen zingen. Dat belooft een bijzondere dienst te worden.
- Suggesties  
Verder staan we open voor suggesties van een ieder met betrekking tot medewerking of andere activiteiten van de gemeente. Neem daar gerust contact over op met Bert Wijchers of Piet Brongers. Wij wensen elkaar een goede tijd toe.

Namens het Db: Piet Brongers

## NB. Bijzondere Kerkdienst op zondag 3 maart a.s.

Op zondag 3 maart a.s. zal Anne Woudwijk in de kerkdienst vertellen over de manier waarop tekeningen hem hebben geholpen in zijn therapie om te kunnen omgaan met zijn psychiatrische aandoening.

Een heel andere kant van zijn kunstenaarschap.

Maar tegelijk ook aandacht voor vaak verborgen aandoeningen.

Roelie Woudwijk zal met haar vaste begeleider een aantal liederen zingen.

Het wordt een persoonlijke bijzondere dienst onder leiding van Ds. Piet Brongers

Aanvang: 10.00 uur

De moeite waard om mensen daarvoor uit te nodigen!



## Afronding zendingsproject Stichting Canzibe

Dinsdag 15 januari heb ik telefonisch contact gehad met de secretaris Zwaantina Wiersma-Huisman. Zij bedankt ons hartelijk voor onze financiële steun het afgelopen jaar!

Ter informatie vermeld ik hieronder een korte samenvatting van de laatste nieuwsbrief van december 2018 van bovengenoemde stichting



In 2019 treden 3 bestuursleden van Stichting Canzibe af.  
Ina van der Horst-Tuin na ruim 27 jaar penningmeester te zijn geweest.  
Zwaantina Wiersma die ruim 7 jaar in het bestuur secretaresse is geweest en  
Michiel Hamstra zal vanaf 2020 ook zijn vleugels spreiden.

Ook zullen onze vrijwilligers in Mozambique, Gert en Gesineke, zoals het er nu uit ziet, weer terug naar Nederland komen. Ja 2 jaren gaan snell Als Bestuur merken we dat het steeds moeilijker wordt om vertrekkende bestuursleden te vervangen. En ook om geschikte vrijwilligers te vinden die voor een aantal jaren in Afrika willen wonen en werken.

Dit allemaal ondanks, of misschien wel dankzij al die prachtige initiatieven die jonge mensen voor een paar weken of maanden in contact brengen met mensen in landen die het niet zo goed als wij hier in Nederland. Onze verre naaste is, lijkt het wel, nog nooit zo dichtbij geweest. Maar langdurig erbij betrokken zijn en ervoor willen/ kunnen gaan lijkt te zijn veranderd.

Als bestuur van Stichting Canzibe zijn we ons hierop aan het beraden. Hoe heeft ons werk en onze plek zich ontwikkeld en wat betekent dit voor ons? De komende maanden willen we u als onze trouwe donateur in deze zoektocht meenemen.

#### PROJECT NKHOMA ZIEKENHUIS

Onlangs ontvingen wij weer een uitgebreid verslag over het voedings-/ voorlichtingsonderwijs project dat Cancibe daar ondersteunt

Het project onderwijst en steunt HIV positief zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven in het verbeteren van hun voeding. Daarnaast richt het project zich op het voorkomen van overdracht van HIV/aids van ouders op hun kinderen.

Er werden mentoren getraind. Mentoren zijn mannen en vrouwen met HIV die ervaring hebben met de programma's, die kunnen putten uit hun eigen persoonlijke ervaringen om de (nieuwe) vrouwen en gezinnen te ondersteunen, advies te geven, en testen aan te moedigen. Ook wordt er veel gedaan om ondervoeding te voorkomen. De moeders in de dorpen rondom het ziekenhuis weten vaak niet ho ze hun kinderen goed kunnen voeden. Er zijn gezondheidsmedewerkers getraind die naar de dorpen gaan en kookdemonstraties geven om de kennis en de vaardigheden te vergroten bij het bereiden van het voedsel.

Andere onderwerpen die tijdens de kookdemonstraties aan de orde komen zijn: het gebruik van muskietennetten om malaria te voorkomen, het gebruik van ontwormingstabletten, vroegtijdig met het kind naar de medische zorg gaan.

De mensen in de dorpen worden aangemoedigd om huis- en gemeenschappelijke tuinen in hun dorpen aan te leggen. Ook wordt ze geleerd om een deel van de oogst van de gemeenschappelijke tuinen te verkopen om het geld te gebruiken voor benodigdheden voor het volgend jaar. Tevens worden er ander groente verbouwd zodat de mensen het hele jaar door voldoende voedsel hebben.

Er wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke hygiëne, verzorging van de kinderen en hoe je drinkwater schoon en gezond houdt. Van januari tot juni zijn 34.485 kinderen gescreend op ondervoeding. Zwaar ondervoede kinderen werden direct doorverwezen naar het ziekenhuis.

Wij zijn heel blij dat het project goed loopt en aan veel mensen hoop biedt.

Tot zover deze nieuwsbrief.

Informatie betreffende ons nieuwe zendingsproject



## DE BELANGRIJKSTE DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING

REALISEREN EN ONDERHOUDEN VAN VOORZIENINGEN VOOR OPVANG, VOEDING EN SCHOLING VOOR (WEES)KINDEREN IN ZAMBIA.

HET OPLEIDEN EN BEGELEIDEN VAN LOKALE MENSEN OM DEZE VOORZIENINGEN ZELFSTANDIG TE KUNNEN BEHEREN EN EXPLOITEREN

HET AANGAAN VAN SAMENWERKING MET LOKALE PARTNERS OM DE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

HET WERVEN EN BEHEREN VAN FONDSEN EN MIDDELEN OM DE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN





SINDESMEDIO 2014 WORDT EEN AANTAL WEESKINDEREN IN HET MARANATHA CHILDRENS CENTRE OPGEVANGEN. GERDA WAS BETROKKEN BIJ DE OPSTARTFASE. DE BETROKKENHEID VAN GERDA IS NU NIET LANGER BENODIGD. DE UMUTIMA FOUNDATION BLIJFT DE ONTWIKKELINGEN VAN HET MARANATHA CHILDREN'S CENTRE VOLGEN.

- VEEL KINDEREN WORDEN WEES ALS GEVOLG VAN HET OVERLIJDEN VAN EEN OF BEIDE OUDERS DOOR ZIEKTE ZOALS O.A MALARIA EN HIV/AIDS.

- BUITEN DE STEDEN IS DE GEZONDHEIDSZORG VAN UITERST LAAG NIVEAU. IN DE OMGEVING VAN MKUSHI HEEFT DE NEDERLANDSE STICHTING WORLD SERVANTS EEN AANTAL KLINIEKEN GEBOUWD.



## HUIDIGE PROJECTEN UMUTIMA FOUNDATION

- UMUTIMA VOEDINGSCENTRUM
- SOJABONEN PROJECT
- BEDDEN VOOR KLINIEKEN



BINNENKORT HOOP IK CONTACT TE MAKEN MET  
GERDA DE OUDEN

IN DE VOLGENDE SCHAKEL  
LEEST U MEER OVER ONS  
NIEUWE ZENDINGSPROJECT

ZENDINGSWERKGROEP  
ETTY KOSTER EN TINEKE DE GROOT



## INZAMELACTIE DE-WAARDEPUNTEN VOOR ONZE VOEDSELBANK

Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen profiteert van een beter wordende economie. Duizenden gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de Voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket.

Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat deze mensen een moment van ontspanning kunnen gebruiken. Koffie komt echter sporadisch voor in onze pakketten. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd.

De Voedselbank Smallingerland schiet daarom te hulp met het inzamelen van Douwe Egberts Waardepunten. De door u ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie. Deze pakken worden gedoneerd aan de Voedselbank.

Geef uw D.E.-waardepunten zijn waarde en stel deze ter beschikking aan de Voedselbank! Uw waardepunten, bij voorkeur geteld, kun je gedurende de hele maand december inleveren op in de dozen in de hal van de kerk



Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'  
Periode jan/feb 2019

datum	ouderling van dienst	deurdienst
20 jan	Rients de Vries	Jan/Gré Bos
27 jan	Cor van Waveren	Galina van Waveren
3 feb	Roel Vochteloo	Willem Schra
10 feb	Rients de Vries	Attje de Vries
17 feb	Wimmy Hofhuis	Wietske Harkema
24 feb	Cor van Waveren	Galina van Waveren
3 mrt	Rients de Vries	Wimmy Hofhuis
10 mrt	Roel Vochteloo	Jan/Gré Bos

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : [penningmeester@elimdrachten.nl](mailto:penningmeester@elimdrachten.nl) of mob. 06-44912841

Piet: [piet.brongers@hetnet.nl](mailto:piet.brongers@hetnet.nl) of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	pianist	bloemen	koffie
20 jan	Joke	Bert	Tineke	Hans	Etty Koster	Joke
27 jan	Hans	Bert	Ank	Arie	Galina van Waveren	Hans
3 feb	Rients	Bert	Tineke	Arie	Minke Vochteloo	Rients
10 feb	Cor	Bert	Ank	Arie	Wietske Harkema	Cor
17 feb	Farshid	Bert	Tineke	Hans	Etty Koster	Farshid
24 feb	Joke	Bert	Ank	Arie	Galina van Waveren	Joke
3 mrt	Hans	Bert	Tineke	Arie	Wietske Harkema	Hans
10 mrt	Rients	Bert	Ank	Arie	Minke Vochteloo	Rients
17 mrt	Cor	Bert	Tineke	Arie	Etty Koster	Cor

## Agenda

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTI- VITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
20 jan	10.00 u	Ds. Piet Brongers	Kindertehuis Batang Pinangga	muziek- en zangdienst
27 jan	10.00 u	Dick de Jong	Gemeente	
3 feb	10.00 u	Ds. Bert Wijchers	Gemeente + H.A.	
10 feb	10.00 u	Ds. Jan Bolt	Noodfonds unie	
11 feb	14.30 u	VCK		Jaarvergadering
17 feb	10.00 u	Dick de Jong	Gemeente	
21 feb	14.30 u	JVV		
24 feb	10.00 u	Ds. Piet Brongers	Zendingsproject Umutima Foundation	
3 mrt	10.00 u	Ds. Piet Brongers	Gemeente + H.A.	Bijzondere dienst m.m.v. Anne en Roelie Woudwijk
10 mrt	10.00 u	Ds. Bert Wijchers	Stchting Leergeld	
11 mrt	14.30 u	VCK		
17 mrt	10.00 u	Ds. Piet Brongers	Gemeente	