



'De Schakel'



**Nr. 1 januari/februari 2020 jaargang 51**

Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers  
Voorzitter: 0512- 515731  
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli  
coördinator 06 43225488  
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres **Stinswei 12a**  
9269 TE Feanwalden  
Mob. 06-44912841  
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren  
**Stinswei 12a**  
9269 TE Feanwalden  
Mob. 06-44912841  
Baptisten Gemeente Elim  
NL32 INGB 0003 8892 41  
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- J. Admiraal  
coördinator 0512-521492  
jokeadmiraal@gmail.com

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers  
Marne 22/A  
9204 BE Drachten  
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot  
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van maart/april 2020  
inleveren voor donderdag 5 maart 2020 bij de  
redactie. Voorstukje maart/april volgens rooster  
Bert Wijchers

## Voetstappen van nabijheid

In mijn nieuwjaarsbericht noemde ik 'voetstappen van nabijheid' als basis en als steuntje in de rug voor het vertrouwen in het nieuwe jaar.

Maar ook om het aan te durven het verleden de rug toe te keren. Niet als reactie op, of als vlucht voor, maar in het gerust kunnen achterlaten van het verleden.

'Gerust' in de betekenis van 'niet (meer) bang hoeven te zijn voor (de gevolgen van) het verleden'.

Dan zeg je nogal wat!

We weten allemaal van (dingen, gebeurtenissen, maar ook daden van onszelf), die ons vanuit het verleden kunnen achtervolgen. Soms in de vorm van niet afgeronde kwesties, of van schuldgevoel over dingen die zijn fout gegaan, of van niet nagekomen beloftes of verplichtingen. Nou ja, ieder heeft hierin zijn eigen verhaal...

Het gemeenschappelijk element is toch wel, dat op de één of andere manier het verleden een rol speelt in ons denken over de toekomst en over onszelf. Heel positief kan het ons vertrouwen geven, maar vaker nog heeft het effect op onze verwachtingen, onze zorgen en angsten.

Wat kan ons helpen om het verleden achter ons te kunnen laten?

Vanuit het geloof wordt ons aangereikt, dat je alle zorgen, maar ook alle gebeurtenissen aan God mag toevertrouwen. Dat je elk jaar, ja elke dag en elk moment opnieuw mag beginnen, met een schone lei. Daar past dan het woord 'genade' bij.

Maar dat gaat niet vanzelf. Vaak blijft dat steken in woorden. Woorden van een preek, woorden in de Bijbel, of woorden van goede bedoeling....

En... woorden alleen werken niet!

Mijn eigen ervaring is, dat er eerst wat moet gebeuren, dat ik dus eerst zelf wat moet ervaren, voordat ik doorhebt, dat daar eventueel het woord 'genade' bij past.

Dan gaat het niet om de ervaring,

- dat iemand mij gelijk geeft,
- of dat hij mijn angsten of zorgen wegwuift,
- of mijn schuldgevoel wegredeneert,
- of probeert mij te laten vergeten, bijvoorbeeld met de uitspraak

'zand erover!'

Maar dat ik 'gezien' wordt in hoe ik in het leven sta, en dat ik serieus genomen wordt, met mijn onzekerheden, zorgen en angsten. En dat ik dat ook echt ervaar in blik of gebaar.

En dat 'zien' kan niet met een woord op afstand. Dat kan zelfs niet met woorden, hoe mooi ook ergens in de lucht. Dat kan alleen heel concreet.

Dat kan alleen, als je daarbij het gevoel hebt van 'dichtbij', van 'niet alleen', van 'samen' .

Dat geldt ook voor woorden van God, niet op afstand, maar alleen van dichtbij concreet te ervaren. In mensen, die dichtbij je staan.

Misschien niet eens in mensen zelf, maar wel in gebaren, in gedrag, in 'voetstappen van nabijheid'. Zowel achter je, als naast je.

Misschien van een bekende, maar het kan ook van een onbekende.

Zo ervaar ik God onderweg. Zo ontdek ik wat genade betekent, en dat ik minder last heb van dingen uit het verleden.

Zo wens ik ook, dat we als gemeente onderweg zijn, .... met vallen en opstaan.

En met een open blik naar alles en iedereen!

Piet Brongers

## Van het Dagelijks Bestuur

- Terugblik  
We kijken terug op een goede periode van advent en kerst: een goed-bezocht adventstreffen en een kerstviering met een aantal (klein) kinderen.  
Daarnaast hebben we ook een aantal gezinnen blij gemaakt met een Kerstpakket, deze keer met adressen, die met zorg zijn uitgezocht door Wietske Harkema en Roel Vochteloo. Het leverde bijzondere ontmoetingen op.
- Jaarvergadering op 26 november 2019  
Het was een goede vergadering met veel betrokken aanwezigen.
  - Iedereen was nog vol van de viering van het 50-jarig jubileum van Elim. Het was een heel goed gevoel om zoveel mensen te begroeten, zowel op de zaterdag (open huis) als op de zondag. Vooral ook de bevestiging, dat Elim voor veel mensen, met name ook de toenmalige jongeren, een warm (t)huis is geweest. Er werden veel dierbare ervaringen gedeeld vanaf de begintijd. Wat dat betreft was het jubileum van alle kanten geslaagd.  
En ja, dan komen wel de vragen: als er dit dierbaar gevoel is, met name bij de generatie van jongeren van toen, kinderen van gemeentelieden van nu, wat zou dan de gemeente aantrekkelijk kunnen maken om daar ook nu nog (cq weer) deel van uit te willen maken. Er is belangstelling om zo af en toe bij bijzondere bijeenkomsten te komen, maar niet om zelf deel uit te maken van de gemeente.
  - Financiën.  
We hebben helaas de begroting moeten bijstellen, op basis van de resultatenrekening. Het gaat voornamelijk om de teruggang van de vaste bijdragen. Niet dat mensen minder geven, maar er zijn, mede door overlijden, minder mensen die kunnen geven. Zo worden we wel bepaald bij de kwetsbaarheid van onze gemeente, en bij de eventuele riemen, waarmee we kunnen roeien. Uiteraard willen we iedereen aanmoedigen om, nu de financiële tijden wat beter lijken, opnieuw te kijken naar een mogelijke bijstelling van zijn/haar bijdrage aan de gemeente.
  - We zijn blij met het zendingsproject Umutima Foundation in Zambia, en met name ook met de goede berichtgeving in de Schakel. Ook het komende jaar willen we dat project weer ondersteunen.
  - Wat betreft de structurele aandacht voor pastorale zorg door Bert Wijchers kunnen we vast stellen, dat dat, meer dan verwacht, in behoefte voorziet. Mensen geven aan, dat ze er erg blij mee zijn. De coördinatie van de bezoeken loopt via Ria en Bert.
- Ondertussen is het nieuwe jaar begonnen. We hebben elkaar al het

beste gewenst. We weten niet hoe het jaar zal verlopen, maar we gaan wel in het vertrouwen op basis van 'voetstappen van nabijheid', zowel die van anderen als die van onszelf.

Niet gericht op allerlei doelen, maar in de kracht van 'samen' onderweg zijn. Zowel persoonlijk als ook als gemeente.

We hopen op inspirerende ontmoetingen, ook op de zondagmorgen in onze diensten.

- Activiteiten van de centrumkerken

Er is geregeld overleg over al dan niet gezamenlijke activiteiten. We zijn blij met het onderlinge contact, samen met de Doopsgezinde Gemeente, de Grote Kerk en ook de katholieke parochie.

Met name ook wat betreft de gespreksgroep. Aandacht voor persoonlijke geloofsgeschiedenis en geloofsgedachten levert veel herkenning en bevestiging op. Elke kerk heeft zijn/haar eigen accenten, maar als het puntje bij het persoonlijk paaltje komt, verschillen we niet zoveel. We blijken steeds dezelfde behoeftes te hebben, ook al hebben we verschillende tradities. We zullen zien wat dat verder kan opleveren. Wat dat betreft is het ook goed om bewust deel te nemen aan de Wereldgebedsdag, om zo als kleine gemeenschap je verbonden te voelen met mensen van de hele wereld!

Zie verdere info in de Schakel

- Suggesties

Verder staan we open voor suggesties van een ieder met betrekking tot medewerking of andere activiteiten van de gemeente. Neem daar gerust contact over op met Bert Wijchers of Piet Brongers.

Wij wensen elkaar een goede tijd toe.

Namens het Db: Piet Brongers

## Activiteiten van het Centrum Kerken Overleg:

### Gespreksgroep over geloof en leven.

- om kennis te maken met elkaars geloofstradities en –gedachten.
- om vragen en gedachten rond 'geloof en leven' te delen met min of meer gelijkgezinde mensen.

We beginnen aan de tweede serie van 3 bijeenkomsten:

Data: 27 januari; 24 februari; 23 maart 2020

Plaats: Doopsgezinde Kerk, Zuiderbuurt

Tijd: 14.30 – 16.00 uur

---

### Wereldgebedsdag: 6 maart a.s.

Wereldgebedsdag verenigt mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen.

Op de eerste vrijdag in maart gaat ieder jaar het gebed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 183 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd.

NB. Als Centrumkerken willen we ons hier graag bij aansluiten!

Wij doen in Drachten ook dit jaar weer mee en net als in eerdere jaren wordt de bijeenkomst gehouden in de Doopsgezinde kerk, Zuiderbuurt Drachten, op vrijdag 6 maart 2020. **Aanvang: 19.00 uur.**

Het thema voor de viering is: 'Sta op en ga!'

De viering is dit jaar voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe.

Medewerkenden in Drachten zijn mensen uit verschillende kerken.

U/jij bent van harte welkom.

## Gebed bij het Avondmaal

### TER GEDACHTENIS

Ik heb gezeten aan Uw tafel,  
ik heb gegeten van Uw brood,  
ik heb gedronken van Uw beker,  
ik mocht verkondigen Uw dood,  
o Heiland, die mij gaf het leven,  
de vrede en gerechtigheid.  
Heb dank voor alles mij gegeven,  
U had dit al voor mij bereid.  
Het brood werd voor mijn oog gebroken,  
het was tot Uw gedachtenis.  
De wijn werd voor mijn oog vergoten,  
het was tot mijn behoudenis.  
Zij spraken beide van Uw liefde  
in Jezus mij geopenbaard,  
een zondaar die U mede grieve,  
U toont hem nog Uw liefde waard.  
Ik kan dit alles niet bevatten,  
het reikt ver boven mijn verstand,  
maar U hebt mij getoond die schatten,  
ik mocht ze nemen uit Uw hand.  
Leer mij dit alles vast geloven,  
want met begrijpen zal 't niet gaan,  
zo'n goedheid gaat het al te boven,  
ik grijp het onbegrepen aan.



## Spreuken, die spreken, teksten, die er toe doen..

Zo nu en dan verzamel ik gedachten en ervaringen, door anderen op schrift gezet, omdat ze me raken, of doen nadenken, of zelfs bevestigen en troosten.

Dat geldt zeer zeker voor vele Bijbelse teksten en geloofslieiders, die als kostbare schatten met mij meelopen.

Maar ook woorden en liederen zonder directe kerkelijke achtergronden komen rechtstreeks binnen als waardevolle reisgenoten onderweg.

Denk maar aan Stef Bos, Claudia de Brey, Trijntje Oosterhuis, Leonard Cohen en vele anderen. Zij hebben een duidelijke uitwerking op mijn binnenkant.

In mijn boekenkast staat een bundel van Ds. Buskes met als titel : « Gedachten, die mij vergezellen ». In dat kader stuur ik deze bijdrage naar de Schakel aan het begin van 2020. Misschien (en hopelijk) als verrassing, bemoediging of gewoon als een eye-opener.

« Of je snel of langzaam loopt, de weg is even lang. »

« Voor de weg van het leven krijgt niemand een tom-tom. »

« Niemand keert terug van een reis, zoals hij vertrokken is. »

« Today's little moments become tomorrows precious momentes. »

« Zoek geen geluk, want je zoekt je een ongeluk. »

« We voelen ons goed, als we ons veilig voelen. »

« Grote mensen houden hun ego klein. »

« Wie genoeg heeft, bezit alles. »

« De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. »

« Als je niet vergeeft, vergiftig je jezelf. »

« Als je ergens enthousiast over bent, volg dan je hart. »

« Pluk de dag eens voor een ander. »

« Als ik zing, stijg ik boven mezelf uit. »

« De ander omhelzen, waar het kan, de ander verdragen, waar het moet. »

« Op zoek naar woorden van wat we innerlijk vermoeden. »

« Ik zie de Ander in de ander, ik zie de ander in de Ander. »

« Wer Gott gefunden hat, der findet auch den Bruder. »

« Voor de hele wereld ben je zomaar iemand, maar voor iemand ben je de hele wereld.

« Ik weet de Bron, haar wellen en haar stromen, al is het nacht.

Die eeuwige bron is heimelijk en verzwegen en toch..... ik weet haar welgelegen,

al is het nacht.

« In de 'ruimte' van Gods liefde 'geborgen'.

Ella Germeraad-Smits

## Zendingsproject De Umutima Foundation

### Kerst

Vandaag hebben we ons kerstfeest gevierd. We zijn gestart met het Bijbelverhaal en daarna een kleurplaat. Toen was het tijd voor de maaltijd en daarna als klap op de vuurpijl de kerstcadeautjes. Deze cadeautjes zijn afkomstig van een school in het Farmblock in Mkushi en van verschillende vrouwen van de blanke boeren. Het is te gek om te zien hoe blij ze zijn. Het geeft mij altijd kippenvel. De kinderen die al langere tijd bij ons zijn weten wat ze kunnen verwachten maar de kinderen die voor het eerst kerst met ons vieren zijn helemaal verrast. Ik wens jullie allemaal een goed en gezond nieuw jaar.

Hartelijke groet,  
Gerda





## Berichten van Wereldwinkel Drachten

Het nieuwe jaar is een paar dagen oud. U zult vele goede wensen hebben ontvangen en u heeft op uw beurt natuurlijk velen alle goeds gewenst.

En al is het wat laat, ook Wereldwinkel Drachten wenst u allen van harte een voorspoedig en vreedig 2020 toe!!

Het jaar 2019 was voor Wereldwinkel Drachten een bijzonder jaar. Spannend ook.

Onze 'nieuwe' winkel was in december 2018 al wel open maar de officiële opening moest nog plaatsvinden (18 januari 2019).

Was het een juiste beslissing om een ander pand te betrekken?

Wat doet het goed te kunnen vaststellen dat trouwe klanten bleven komen en veel meer mensen nu de winkel weten te vinden en dat de omzet daarmee ook een duwtje in de rug krijgt!!

Ondertussen is de UITFAIRKOOP van start gegaan. Op een speciaal daarvoor bestemde tafel vindt u artikelen met 50% korting!!

We hopen velen van u (weer) in onze winkel te mogen begroeten.

Namens alle medewerkers Wereldwinkel Drachten, Tiny Runia.

Wereldwinkel Drachten, Oudeweg 4

Tel. (0512) – 84 88 52

[www.wereldwinkeldrachten.nl](http://www.wereldwinkeldrachten.nl)

[info@wereldwinkeldrachten.nl](mailto:info@wereldwinkeldrachten.nl)

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'  
Periode jan/feb 2020

datum	ouderling van dienst	deurdienst
19 jan	Rients de Vries	Attje de Vries
26 jan	Wimmy Hofhuis	Wietske Harkema
2 feb	Roel Vochteloo	Jan Bos
9 feb	Cor van Waveren	Galina van Waveren
16 feb	Rients de Vries	Attje de Vries
23 feb	Roel Vochteloo	Tineke de Groot
1 mrt	Wimmy Hofhuis	Willem Schra
8 mrt	Cor van Waveren	Wietske Harkema
15 mrt	Rients de Vries	Jan Bos

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : [penningmeester@elimdrachten.nl](mailto:penningmeester@elimdrachten.nl) of 06-44912841

Piet: [piet.brongers@hetnet.nl](mailto:piet.brongers@hetnet.nl) of 0512-515731

## Rooster Januari februari 2020

zondag	koster	geluid	beamer	pianist	bloemen	koffie
19 jan	Hans	Bert	Tineke	Hans	Galina van Waveren	Hans
26 jan	Farshid	Bert	Ank	Arie	Wietske Harkema	Farshid
2 feb	Joke	Bert	Tineke	Arie	?	Joke
9 feb	Rients	Bert	Ank	Arie	Etty Koster	Rients
16 feb	Cor	Bert	Tineke	Arie	Galina van Waveren	Cor
23 feb	Hans	Bert	Ank	Arie??	Minke Vochteloo	Hans
1 mrt	Farshid	Bert	Tineke	Hans	Wietske Harkema	Farshid
8 mrt	Rients	Bert	Ank	Grietje	Galina van Waveren	Rients
15 mrt	Joke	Bert	Tineke	??	Etty Koster	Joke

## AGENDA

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
19 jan	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	Zendingsproject Umutima Foundation	Zang- en muziekdienst m.m.v. Vissercollectief Amnesty brieven
26 jan	10.00 uur	Ds. Andries Bakker	Gemeente	
27 jan	14.30 uur	Gespreksgroep Centrum Kerken		Doopsgezinde kerk
2 feb	10.00 uur	Ds. Piet Kingma	Gemeente + H.A.	
9 feb	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Noodfonds unie	
10 feb	14.30 uur	VCK		Jaarvergadering
16 feb	10.00 uur	Ds. Harry Nobbe	Gemeente	Amnesty brieven
20 feb	14.30 uur	JVV		
23 feb	10.00 uur	Ds. Jan Bolt	Umutima foundation	
24 feb	14.30 uur	Gespreksgroep Centrum Kerken		Doopsgezinde kerk
1 mrt	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	Gemeente + H.A.	
6 mrt	19.00 uur	wereldgebedsdag		Doopsgezinde kerk (zie Schakel)
8 mrt	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	St. Leergeld	
15 mrt	10.00 uur	Ds. Wout Huizing	Gemeente	Amnesty brieven