



'De Schakel'



Nr. 2 maart/april 2017 jaargang 48

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers
Voorzitter: 0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli
coördinator 06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- H. Hofhuis
coördinator 0512 524836
j.hofhuis3@upcmail.nl

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van mei/juni 2017 inleveren voor
donderdag 11 mei 2017 bij de redactie.
(Voorstukje mei/juni Ger Booy volgens rooster)

Opstanding: nepnieuws?

We worden deze dagen zoveel bepaald bij het woord 'nepnieuws', dat je je afvraagt, hoe je nu nog weten kunt wat echt nieuws is. Of anders gezegd: hoe zit het met het waarheidsgehalte van wat we lezen in de krant, zien op de televisie of te weten komen op internet?

Ik schrijf dit stukje juist nu er een discussie plaats vindt tussen Rutte en Wilders. En ook daar gaat het over de vraag wie de waarheid spreekt en wie niet. Ik ben erbij weggelopen.

Bij mij blijft alleen maar hangen, dat het hier gaat om het overtuigen van mensen en daarbij een beroep te doen op hun gevoel. Als het even kan de ander naar beneden halen en ongeloofwaardig maken, om er zelf beter van te worden. Feiten worden dan zo verdraaid, dat je ze naar je hand kunt zetten. Het betekent dan eigenlijk, dat het niet meer gaat om de feiten, maar om het mooie verhaal dat je erbij kunt denken. En dan net doen alsof jouw verhaal de feiten zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan over de economie, de werkloosheid, discriminatie en asielzoekers. Wat zijn de feiten en wat is het echte verhaal, dat daar bij hoort. En na de verkiezingen worden alle verhalen een beetje bijgestuurd, zodat iedereen weer met iedereen door één deur kan.

Ja, en dan denk ik natuurlijk ook aan de wereld van geloven en aan de kerk, en aan onze eigen gemeente.

Gaat het bij het geloof ook om de strijd tussen nep-nieuws en het ware nieuws? Proberen we de ander ook naar beneden te halen, om zelf steviger te staan?

- Denk eens aan de discussie over leven na de dood.
- Of over het bestaan van God.
- En nu natuurlijk weer heel actueel over het opstandingsverhaal van Pasen.

Wat zijn de feiten en wat zijn de verhalen?

Uiteindelijk zullen we het met dezelfde feiten moeten doen:

- Niemand is na de dood weer teruggekomen in het leven (staat ook in de Bijbel)
- Niemand heeft ooit God gezien (staat ook in de Bijbel)
- Het feit van de opstanding is het lege graf (daar beginnen alle verhalen mee), met daarnaast getuigenissen van mensen, die een ontmoetingservaring hebben gehad.

Ja, en dan staat en valt het toch ook met de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van (de verhalen van) mensen.

Misschien moeten we dat dan wel meer serieus nemen.

De betrouwbaarheid van het verhaal van de Opstanding is afhankelijk van de mensen, die dat verhaal vertellen en laten zien, wat dat betekent in hun leven. De betrouwbaarheid van het verhaal over God is afhankelijk van de mensen, die bereid zijn dat verhaal te vertellen en te laten zien, wat dat betekent in hun le-

ven.

De betrouwbaarheid van het verhaal over God is afhankelijk van de mensen, die bereid zijn dat verhaal te vertellen en te laten zien, wat dat betekent in hun leven.

De betrouwbaarheid van het verhaal over het leven dat sterker is dan de dood is afhankelijk van mensen, die dat verhaal laten zien in hun leven en in hun sterven.

Dan gaat het dus niet in de eerste plaats over hoe de feiten er precies uitzien (ook dat is interpretatie), maar over de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van het verhaal, afhankelijk van degene die het vertelt en laat zien in zijn eigen leven.

Dan kun je niet op een afstand blijven in de zin van: 'het verhaal gaat', of 'er zijn een heleboel mensen, die geloven dat', of 'het staat op facebook', of 'het staat in de Bijbel',

maar dan zul je zelf dat verhaal moeten waar maken in de dingen die je doet in de manier waarop je in het leven staat, en hoe je met een ander omgaat.

Dan ziet het Opstandingsverhaal er ook anders uit.

Dan gaat het er niet meer om te proberen zo dicht mogelijk bij het graf van Jezus te komen, met alle beperkingen die er zijn, maar dan zullen mensen het opstandingsverhaal in jouw leven moeten kunnen zien.

Vooraf in de manier waarop je omgaat met rampen en bedreigingen. Hoe je staat in ziekte en in situaties, waarin eindigheid een rol speelt.

Ja, dan kom ik vanzelf bij de vraag, die aan de Emmausgangers gesteld is: met wat voor verhaal zijn jullie eigenlijk onderweg? Hebben jullie zelf wel door, dat dat verhaal jullie altijd verder kan helpen, zelfs als er sprake is van de dood.

Opstanding: nep nieuws of echt nieuws, misschien hangt dat wel meer van onszelf af dan we denken of willen.

Piet Brongers

In de bloembol is de krokus

In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.

In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

(Nieuwe Liedboek 982)

Van het Dagelijks Bestuur

- Terugblik

Dit jaar zijn we begonnen met een aantal mooie diensten.

Naast de 'gewone' diensten, met bekende voorgangers, is het toch de moeite waard om de zg. gospeldienst op 22 januari jl te noemen. Met medewerking van het Vissercollectief, een volle kerk, maar ook met een vol programma. Het thema was: 'Ken je mij? Wie ken je dan? Het mooie is dan ook, dat er dan mensen in de kerk komen, die misschien al lang geen kerkganger meer zijn, maar de vragen en het thema wel herkennen.

- Uniezaken:

verderop in de Schakel vindt u wel een overzicht van de activiteiten van de unie. Wat betreft het proces van UNIE en ABC-gemeenten is te melden, dat er dit jaar een aantal gezamenlijke activiteiten mbt toerusting en gewestelijke contacten zijn. Kortom een voortgaand proces van ontmoeting en samenwerking. We zullen zien waartoe dit leidt.

De komende voorjaarsvergadering van de AV vindt plaats op 20 mei a.s. in Kampen

- Andere zaken, die in het DB aan de orde zijn geweest:

- Bloemendienst 75 +

Op de jaarvergadering in november jl hebben we besloten, dat de leeftijdsgrens voor de bloemengroet aan jarigen verhoogd wordt van 70 naar 75. Dit in verband met het groeiende aantal ouderen onder ons. Dat wordt bij dezen nu ook gerealiseerd. Rients en Attje de Vries -Centrumkerken. Er is een soort grondslag geformuleerd, die getekend wordt door alle deelnemende kerken. Daarbij heeft de Apostolische Gemeente zich ook aangesloten. Duidelijk is, dat elke kerk zijn/haar eigen identiteit behoudt en dat bepaalde eigen activiteiten gedeeld zullen worden en dus ook open staan voor de andere kerken.

- Contact met Bethel

We hebben afgesproken, dat we contact zullen maken met Ds. Jacob Folkerts van Bethel. Om te zien waar we nu, na het vertrek van Ds. Bottenbley, staan ten opzichte van elkaar. Vrijblijvend, maar ook open naar mogelijkheden van contact.

- Begrafenisdiensten

Naar aanleiding van de laatste begrafenisdienst hebben we even gekeken naar de mogelijkheden van koffiedrinken na de begrafenis. Wat kunnen we nog als gemeente met betrekking tot het klaarzetten van alles, enz. We

zullen proberen helder te krijgen waar de grens ligt in onze mogelijkheden.

-Gemeentevergadering 16 mei.

De volgende gemeentevergadering is gepland op 16 mei a.s. Daar zal o.a. ook de begroting voor het nieuwe seizoen besproken worden

- Afronding van het project 'Groentjes'.
Op donderdag 8 maart was de presentatie van het eindrapport van het project 'Groentjes', waaraan onze gemeente ook heeft deelgenomen, o.l.v. Wout Huizing. Het was een goede bijeenkomst, met aandacht, maar ook waardering voor de wijze waarop kleine vergrijzende gemeenten hun gemeente-zijn op een volwaardige manier invullen. Grote bloeiende gemeenten met veel aandacht voor jongeren en nieuwe ideeën gaven aan, dat bij hen er soms moeilijk was om ouderen en jongeren op één lijn te krijgen. Zeker als het gaat om de keuze van liederen op de zondagmorgen. Misschien zou het contact tussen deze grotere gemeenten en de kleinere ervoor kunnen zorgen, dat zij elkaar van dienst kunnen zijn. Wij hadden daar contact met iemand van Bethel, waar deze problematiek ook aanwezig is.
- Activiteiten in de komende periode
We zitten midden in de 40 dagen periode. We hebben dit jaar daarbij niet een specifiek thema. We hebben als jaarthema gekozen voor: 'laat je verrassen'. In die zin zou je ook kunnen stellen: 'laat je verrassen' ook in de periode en de thema's van de veertigdagen tijd. Daar past dan ook ons veertigdagen treffen bij. Dit jaar gaan we samen aan het werk met creativiteit rond bloemen en het Kruisgebeuren. Dit vindt plaats op donderdag 6 april a.s. Te beginnen weer met een gezamenlijke broodmaaltijd om 18,30 uur.
- Wat de website www.elimdrachten.nl betreft kunnen we alleen maar constateren, dat er meer bezoekers komen, nu meer dan 2000 per week! We zoeken eigenlijk nog naar mogelijkheden van contact met de 'bezoekers' en misschien nieuwe ideeën voor op de website. Suggesties zijn altijd welkom.
- Ook hopen we in het najaar weer een thema-avond te hebben. We willen graag een vervolg op de bijzondere thema-avond van het vorige jaar met Ds. Piet Schelling. Toen ging het over het lezen van bizarre Bijbelteksten. Nu willen we aandacht geven aan dat wat er nog meer uit de Bijbel te lezen is dan de gebruikelijke gedachten over 'Verzoening'. Het gaat dus om het lezen en begrijpen van Bijbelteksten. We denken daarbij aan Ds. Cees den Heijer, Nieuw Testamenticus, die daar veel studie van heeft gemaakt.
Verder staan we open voor suggesties van een ieder met betrekking tot medewerking of andere activiteiten van de gemeente. Neem daar gerust contact over op met Bert Wijchers of Piet Brongers

Namens het Db: Piet Brongers

Bijzondere activiteiten in de komende periode

Donderdag 6 april a.s.: 40 dagen treffen. 18.30 – 21.00 uur

Wat gaan we doen?

- Contact en samen eten (soep en broodjes)
- iturgisch bloemschikken in het kader van Goede Vrijdag en Pasen, o.l.v. Foekje de Boer
- Laat je verrassen door jezelf en anderen!

14 en 16 april a.s. viering van Goede Vrijdag en Pasen

Goede Vrijdag als opmaat naar Pasen. Het betekent stilstaan bij het beeld van dood en nieuw leven.

Daarbij gaat het niet alleen over het verhaal van lang geleden, maar ook over de wijze waarop dat verhaal voor ons vandaag, in de wereld van chaos en strijd om zelfbehoud, nog steeds betekenis heeft.

Ook dit jaar zal de oude paaskaars op Goede Vrijdag de kerk verlaten, en zal de nieuwe op de paasmorgen binnengedragen worden...!

Laat het meer dan symbolisch zijn!

Goede Vrijdag 14 april: 19.30 uur

Paasviering 15 april: 10.00 uur

Reünie Jeugdgroep 80-er jaren op 11 maart jl.

Zomaar ergens vandaan, vanuit vage geruchten, wordt het concreet: een reünie voor mensen, die vroeger op de jeugdgroep in Elim hebben gezeten.

Dat kunnen nogal wat mensen zijn geweest als je de periode bekijkt, dat Elim nog een jeugdgroep had. Zo van 1972 tot aan de periode van Harm Jut (ongeveer 2002).

Gaandeweg ontstaat er duidelijkheid: het gaat om de jeugdgroep die eind jaren '80 een hechte groep was, een groep ook die in 1985 een weekend in Berlijn geweest is. Een onvergetelijke ervaring blijkt ook nu weer, meer dan 30 jaar later!

En zo ontdekten we zaterdag 11 maart, dat we met een bijna complete groep mensen weer bij elkaar waren. Een heel bijzondere ervaring. Het was zo'n vertrouwd gevoel weer bij elkaar te zijn, dat die 30 jaren met gemak overbrugd werden.

Bij binnenkomst begonnen de gesprekken meteen al, en na afloop werd er nog tot in de kleine uurtjes door gepraat op een andere locatie.

We hebben uitgesproken naar elkaar, dat die periode van grote invloed is geweest op ons leven, in het leren elkaar te accepteren zoals we zijn, en vooral in het gewoon jezelf te kunnen zijn. Ook in het geloven. Dat velen niet meer naar de kerk gaan, heeft niets te maken met wat men op de jeugd daarvan ervaren heeft,.... of misschien juist wel! Het maakte het misschien wel moeilijker om in andere situaties je ook thuis te kunnen voelen. Vooral daar waar een grote scheiding ervaren werd tussen geloof en leven.

Hoe dan ook: een heel fijne ervaring, die voor herhaling (nee: vervolg!) vatbaar is.

Heel veel dank aan Mirjan Koster, die het toch heeft doorgezet en verder georganiseerd samen met Floor!

Piet Brongers.

PS1 Ook de vroegere verkeringen, die uitgeraakt zijn hebben aandacht gekregen in een liefdevolle sfeer.

PS2 Misschien een idee voor andere groepen, die nog mooie ervaringen uit het verleden hebben

PS3 Als je terugkijkt, moet je toch vaststellen, dat Elim een thuis(basis) is geweest voor veel mensen, al was het soms maar tijdelijk.

Hierbij twee foto's:

1. De jeugdgroep in 1985, weekend in Berlijn, in slot Sans Souci
2. de reünie in 2017, op 11 maart 2017



v.l.n.r. staand: Geert Liebe, Remco de Waard, Jan Pieter vd Wal, Johan de Boer, Harm Egbert Muurling, Freddy Hofhuis, Mirjan Koster, Jan Borger, Henk Jan Gort.
zittend: Nico Wever, Jolanda Zuidema, Jan Willem Hofhuis, Yvonne Booy, Hans Hofhuis, Anke Visser, Petra Booy, Jolanda Verhagen, Piet Brongers



v.l.n.r. staand: Aukje Holwerda, Harm Egbert Muurling, Jan Pieter vd Wal, Jan Willem Hofhuis, Henk Jan Gort, Petra Booy, Jan Borger, Remco de Waard, Yvonne Booy, Floor (Fokje) Altena, Jolanda Zuidema
Op de knieën: Anke Visser, Piet Brongers, Yvonne Admiraal, Freddy Hofhuis, Johanna Kooi, Mirjan Koster

Nieuws van de Unie



UNIE VAN
BAPTISTENGEMEENTEN
IN NEDERLAND

BOUWEN AAN HET BAPTIST HOUSE

In Amsterdam wordt de Herdenkingskerk verbouwd tot een Baptist House, dat D.V. vanaf de zomer onderdak zal bieden aan het kantoor van de Unie, het International Baptist Theological Study Centre en de European Baptist Federation. Op www.baptisten.nl vindt u elke maand een update van de bouwwerkzaamheden en kunt u via filmpjes zien wat er allemaal gebeurt. Leuk om eens te bekijken!

WELKOM OP HET SEMINARIUM

De komende maanden beslissen vele duizenden jonge mensen in Nederland welke opleiding ze straks na de middelbare school gaan volgen. Ook op het Baptisten Seminarium hopen we na de zomer weer nieuwe studenten te mogen ontvangen. Misschien zijn dit ook mensen uit uw gemeente?

Onze studenten zijn studenten die aan een universiteit theologie studeren of een hbo-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk volgen. Door in de loop van de studiejaren een aantal vakken op het Seminarium te volgen en bijvoorbeeld in een baptistengemeente hun stages te lopen, kunnen zij aan het eind van het traject ook het Seminarium-diploma ontvangen. Soms kan dit zelfs zonder extra kosten. Het is dus de moeite waard als aanstaande (baptisten)studenten tijdig contact opnemen, om te bekijken of de Seminarium-route interessant voor hen is. Het is daarbij altijd mogelijk om in overleg een aantal colleges te volgen!

Meer informatie: www.baptisten.nl/semarium of neem contact op met onze onderwijscoördinator Marijn Vlasblom, via marijn.vlasblom@baptisten.nl of 020-210 30 24.

PROJECT VAN DE MAAND

Naast zendingsprojecten 'ver weg', ondersteunt de Unie een aantal gemeentes-tichtingsprojecten in Nederland. Een daarvan is het project in de wijk de Geitenkamp in Arnhem. Dirk Jan en Vera Riphagen zijn hier met hun zoontje Boaz gaan wonen en zetten zich in voor deze wijk, die veelal bekend staat om de problemen die er zijn. Het doel is het vormen van een kleine christelijke gemeenschap van mensen uit de wijk: mensen die vaak geen enkele binding meer met de kerk hebben. Het gezin Riphagen heeft de afgelopen jaren vooral ingezet op het ontwikkelen en onderhouden van relaties. Nu is het moment gekomen om met vieringen in het buurtcentrum te beginnen. Een spannende stap. Wilt u meebidden voor dit belangrijke werk?

Agenda Unie-activiteiten 2017	
14 maart	Ontmoetingsdag baptistenvrouwen – Noardburgum
20-22 maart	Leidersconferentie Unie en ABC – Zeegse
18 april	Thema-avond over jaarthema 'Werken' voor seizoen 2017-2018 (midden van het land) – informatie volgt
19 april	Thema-avond over jaarthema 'Werken' voor seizoen 2017-2018 (westen van het land) – informatie volgt
20 mei	Voorjaars Algemene Vergadering – Kampen
9-10 september	Interkerkelijke actie Kerkproeverij
12 november	Seminariumzondag voor de baptisten-
15 november	Najaars Algemene Vergadering - Amsterdam

Bericht van het NOODFONDS van de UNIE

Amsterdam, 1-3-2017
Geachte broeder of zuster,

Hoewel het nauwelijks in het nieuws is, worden verschillende delen van Afrika bedreigd met een ernstige hongersnood. De Verenigde Naties waarschuwen dat als gevolg van aanhoudende droogte en mislukte oogsten 20 miljoen mensen



gevaar lopen in de komende maanden. Het gaat vooral om de landen Zuid-Sudan, Nigeria, Somalië en Yemen.

De Unie stelt het noodfonds open voor giften, zodat we kunnen helpen.

De noodhulp via de Unie wordt geboden in Zuid-Sudan.

Er is daar een uiterst kwetsbare situatie als gevolg van aanhoudende conflicten en een in elkaar gestorte economie.

Veel mensen zijn gevlucht. In het getroffen gebied lijden 100.000 mensen honger en lopen nog eens een miljoen mensen daar risico op in de komende maanden. Kerken zijn actief in de vluchtelingenkampen in Zuid-Sudan om vluchtelingen te verwelkomen en te voorzien van drinkwater. Er is op dit moment dringend voedsel nodig.

In de komende weken overleggen we met partners in het BReaD netwerk (Baptist Relief and Development – een netwerk waarin verschillende organisaties met een baptistenachtergrond samenwerken) en met Tear waar de hulp precies geboden zal worden en in welke projecten. We zullen dat vermelden op de website. Vanuit het noodfonds wordt alvast een bedrag voorgesloten. Uw hulp wordt gebruikt voor drinkwater- en voedselvoorziening in getroffen gebieden in Zuid-Sudan.

Wilt u overwegen een collecte te houden, of een persoonlijke gift te geven? Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening IBAN: NL14TRIO0391015613, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten, o.v.v. Noodhulp Afrika.

Voor vragen of opmerkingen, kunt u met mij contact opnemen,

Met vriendelijke groet,

Hans Riphagen

hans.riphagen@baptisten.nl , 06-33186651



Beelden van serpentijn

In de maand maart staan de beelden van serpentijn uit Zimbabwe van importeur Amandla in de schijnwerpers van Wereldwinkel Drachten. Deze mooie beelden zijn ware kunstwerken uit zuidelijk Afrika. Amandla betekent: mensen in hun kracht laten staan en laten groeien. De importeur wil uiteindelijk door middel van het opbouwen en onderhouden van een langdurige fair trade handelsrelatie achtergestelde kunstenaars c.q. beeldhouwers uit Zimbabwe toegang verschaffen tot de Nederlandse markt. Veel beelden worden gemaakt door beeldhouwers die in een grote, arme wijk wonen van de hoofdstad Harare.

Serpentijn is de algemene naam voor de verschillende steensoorten. Een ton steen van serpentijn bevat gemiddeld vijftig brokken voor beelden van ieder circa 30 cm. Per dag maakt een kunstenaar gemiddeld drie familiebeelden. Ze werken in de openlucht. Dankzij de combinatie van de prachtige kleuren, patronen van de steen en de creativiteit van de kunstenaar, is elk beeld uniek. De vrouwen schuren met maar liefst achtgradaties schuurpapier de beelden in een bak met water helemaal glad. Dit schuren kost net zoveel tijd als het creëren van een beeld. De beelden worden daarna verwarmd, met was behandeld, verhit door houtvuur en tot slot ingesmeerd met blanke was, waardoor deze een bijzonder mooie kleur krijgen. De beelden kunnen zelfs in de winter buiten staan. Ook zijn er in Wereldwinkel Drachten beelden verkrijgbaar van ruwe steen die een pure uitstraling hebben. Vaak worden de beelden vanwege hun symbolische betekenis als relatiegeschenk gekocht.

In de maand maart geven wij 15% korting op deze unieke beelden.

Wereldwinkel Drachten

info@wereldwinkeldrachten.nl

Tity Wouda-de Vries

www.drachtenwereldwinkels.nl

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'
Periode maart/april 2017

datum	ouderling van dienst	deurdienst
19 mrt	Froukje Vellema	Willem Schra
26 mrt	Wimmy Hofhuis	Froukje Vellema
2 apr	Roel Vochteloo	Wimmy Hofhuis
9 apr	Cor van Waveren	Tineke de Groot
14 apr	nvt	Froukje Vellema
16 apr	Rients de Vries	Attje de Vries
23 apr	Wimmy Hofhuis	Willem Schra
30 apr	Froukje Vellema	Tineke de Groot
7 mei	Roel Vochteloo	Rients de Vries
14 mei	Cor van Waveren	Wimmy Hofhuis

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 0512-382870

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	organist	bloemen	koffie
19 mrt	Cor	Bert	Ank	Arie	Minke Vochteloo	Cor
26 mrt	Hans	Bert	Tineke	Hans	Etty Koster	Hans
2 apr	Joke	Bert	Tineke	Arie	Jantsje Schra	Joke
9 apr	Farshid	Bert	Tineke	Henk	?	Farshid
14 apr	Cor	Bert	Tineke	Henk	nvt	nvt
16 apr	Hans	Bert	Tineke	Arie	Etty Koster	Hans
23 apr	Joke	Bert	Tineke	Arie	Minke Vochteloo	Joke
30 apr	Farshid	Bert	Tineke	Henk	Jantsje Schra	Farshid
7 mei	Cor	Bert	Tineke	Hans	?	Cor
14 mei	Rients	Bert	Tineke	Arie	Etty Koster	Rients

AGENDA

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
16 mrt	14.30	JVV		
19 mrt	10.00	Ds. Dick van Veen	UNIE	
26 mrt	10.00	Ds. Bert Wijchers	Paasdankoffer	
2 apr	10.00	Ds. Jan Strikwerda	UNIE	viering H.A.
6 apr	18.30	40 dagen treffen		broodmaaltijd en Foekje de Boer
9 apr	10.00	Br. Arie Liebe	ElimZending	
10 apr	14.30	VCK		
14 apr	19.30	Br. Ger Booy Ds. Piet Brongers		Goede Vrijdag viering
16 apr	10.00	Ds. Bert Wijchers	UNIE	Paasviering
20 apr	14.30	JVV		
23 apr	10.00	Ds. Piet Kingma	UNIE	
30 apr	10.00	Br. Ger Booy	UNIE	
7 mei	10.00	Ds. Arjan Noordhoek	DANA	viering H.A.
8 mei	14.30	VCK		
14 mei	10.00	Ds. Piet Brongers	UNIE	
21 mei	10.00	Br. Willem Lindeman Ds. Piet Brongers	Tsjernobyl	