



'De Schakel'



Nr. 6 november/december 2018 jaargang 49

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers
Voorzitter: 0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli
coördinator 06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres **Stinswei 12a**
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- J. Admiraal
coördinator 0512-521492
jokeadmiraal@gmail.com

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van januari/februari 2018
inleveren voor donderdag 10 jan. 2019 bij de redactie.
(Voorstukje volgens rooster Cor van Waveren)

Woorden over liefde en solidariteit...

Er wachten ons 2 bijzondere maanden en activiteiten. November de maand waarin Wout Huizing op dinsdag 13 november ons zal leiden door het thema: "Voltooid Leven. Het leven in eigen hand....?"

25 november eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de week daarna de maand december beginnend met Advent en het sluitstuk op 25 december de viering van Kerst.

In de dienst van 25 november zullen we 2 broeders herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden, Br. Jan Bergsma en Br. Henk Gritter. Beiden op hun eigen wijze hun stempel in onze Gemeente achter gelaten. Het is dan ook goed dat wij dat doen in een speciale dienst, dat wij onze dierbaren herdenken op deze zondag.

Henk Gritter en ik hebben heel wat kilometers naast elkaar gezeten in de auto naar Zuidlaren en heel veel van onze discussies kan ik mij als de dag van gisteren herinneren.

We hadden het heel vaak over deze wereld, hoe die er bij stond en wat er zou moeten gebeuren om het beter te laten zijn. We kwamen altijd uit op wat er geschreven staat in de Joodse en onze Bijbel.

Ds. Jaap Broertjes begeleidde mij tijdens mijn maatschappelijk werk studie en ook wij hadden toen vaak gesprekken over deze wereld, over liefde en solidariteit en dat vind ik juist zo passen bij deze twee maanden, november en december.

Ds. Jaap Broertjes leerde mij de Rabbi Hillel kennen, die leefde van ± 50 voor Christus tot 10 jaar na Christus. Hij was een beroemd Thorageleerde in Jeruzalem. Over hem leerde ik toen wat over hem werd verteld.

Op een dag staat een Romeinse soldaat, zwaar bepakt en bezakt, voor hem en zegt: "Leer mij uw Thora in de tijd dat ik op één been kan staan." Antwoordt Rabbi Hillel: "Wat jij niet wil dat jou wordt aangedaan, doe dat je naaste niet aan. Dat is de hele Thora. De rest is commentaar. Ga heen en leer."

Zo wil ik graag het Grote Verhaal lezen van de joodse Bijbel en de evangeliën en apostolische geschriften vanuit de woorden over liefde-solidariteit.

Zij hebben mij ook dit inzicht bijgebracht: als je de weg kwijt bent in die "heilige" geschriften, ga terug naar de eerste regels van het eerste hoofdstuk van het eerste boek, Genesis, Boek der Schepping.

Lees ik de regels als een "ten geleide" bij heel dat grote verhaal. "In den beginne...God sprak: "Er zij licht." Dan vergeet ik nooit dat het met licht, en om het

licht, begonnen is. Tegen alle duisternis is. Is dat dan ook niet ons "Grote Feest" dat wij "Kerstfeest" noemen en dat het licht toen op aarde verscheen in dat kind in de kribbe. Het begin van om aan te geven wat het is om in liefde te leven, solidair te zijn.

Woorden over liefde en solidariteit, recht en onrecht, goed en slecht, over arme, weduwe, wees en vreemdeling, zij staan geschreven en zijn in alle talen van de wereld vertaald.

Zij hebben mensenlevens veranderd, mensen bekeerd tot elkaar. In die woorden ligt de "levensleer" (Thora) besloten.

Dan kan ik op 25 november de doden een plek geven in mijn bestaan, hoe verdrietig dat ook maar kan zijn. Dan kan ik oprecht "Kerstfeest" vieren om dat het licht reddend verscheen voor ons allen.

Dan kan ik alleen maar verwonderd stamelen:

"Gods licht wordt opnieuw in mij geboren."

Ger

Van het Dagelijks Bestuur

- Terugblik

We zijn het nieuwe gemeente-seizoen begonnen met het thema: 'op verhaal komen... in Elim'. Op de startzondag 16 september jl. hebben Bert Wijchers en Piet Brongers het thema geïntroduceerd. Daarbij draait het om twee aspecten:

Het op verhaal komen betekent eigenlijk zoeken naar je plek in het verhaal van God, erop vertrouwend dat er een plek voor je is. En de gemeente Elim als een plek waar je geaccepteerd wordt zoals je bent, om van elkaar te genieten en samen te zoeken naar de betekenis van Gods verhaal voor ons leven. Nog steeds verkennenderwijs en met vallen en opstaan, maar wel in vertrouwen, dat er een weg is om te gaan. Ook als gemeente.

En dat laatste maakt het wel spannend gelet op de kwetsbaarheid van de gemeente en ons geringe aantal.

- Muzikale begeleiding

Onze zoektocht naar een pianist voor de zondagse begeleiding heeft tot één positieve reactie geleid. Er worden nu verdere afspraken gemaakt, in de hoop, dat met de ingang van het nieuwe jaar, met name Arie Liebe, wat ontlast kan worden.

Hij vult nu nog de gaten in het rooster in. Overigens zijn we ook heel blij met Hans Visser, die aangeeft graag in ons midden te zijn.

- DB

We hebben niet veel vergaderd, wel aandacht gegeven aan de verdere uitwerking van de besluiten van de gemeentevergadering van mei jl.

Zo hebben we op 9 september jl een extra gemeentevergadering gehad, na de dienst, in verband met de twee besluiten van statutenwijziging. Ze zijn beide aangenomen met algemene stemmen. Dat betekent, dat er de mogelijkheid bestaat om vrienden, die heel betrokken zijn bij allerlei activiteiten van de gemeente om op vergaderingen stemrecht te krijgen. Dat gaat dan via het Dagelijks Bestuur en een gemeentevergadering. De andere statutenwijziging betreft de eventuele beëindiging van de gemeente. Dat loopt niet meer via de unie, maar via onszelf als gemeente.

Verder is de werkgroep 'verbetering achterwand' onder leiding van Cor van Waveren en m.m.v. Dick de Jong bijeengewees om punten van verbetering te inventariseren om ze daarna voor te leggen aan de gemeente.

Wat de vormgeving en invulling van het 50 jarig bestaan van Elim (eind volgend jaar) betreft zal vanuit een ad hoc groepje geïnteresseerden uit onze gemeente op de volgende gemeentevergadering een aantal ideeën worden voorgelegd, teneinde te komen tot een invul-

ling die past bij ons gemeente-zijn.

Aandacht voor pastorale zorg.

Binnen het Db hebben we gesproken over de mogelijkheid om na de investering in het gebouw van Elim nu ook extra aandacht te geven aan het pastoraat. Op een eerdere gemeentevergadering hebben we al eens gesproken over 'aandacht voor elkaar' en de wijze waarop de pastorale werkgroep functioneert in aandacht en communicatie. Urgentiesituaties zijn doorgespeeld naar de 'professionals' Ger Booy, Bert Wijchers en Piet Brongers. Maar daarmee blijft er nog de behoefte aan specifieke pastorale aandacht, meer dan zomaar een bezoekje. Op de jaarvergadering willen we, als Db, daar een voorstel voor doen.

- Kerstpakketten

Vorig jaar zijn we begonnen om mee te doen met een initiatief binnen Smalingerland, waarbij verschillende organisaties elkaar gevonden hebben om onder leiding van Present Drachten heel gericht kerstpakketten samen te stellen, bestemd voor geselecteerde adressen. Omdat we toen pas heel laat mee konden doen, was de gemeente er zelf maar heel zijdelings bij betrokken.

Dit jaar hopen we voluit deel te nemen: we hebben ingetekend voor vijf kerstpakketten. Als we willen kunnen we meer... We krijgen daarbij gerichte info m.b.t. de samenstelling van het pakket en het adres waar het pakket voor wordt bestemd. De coördinatie is in handen van Roel Vochtelo. We horen er meer van...

- De Najaarsvergadering van de AV zal dit jaar plaats vinden in Zwolle op vrijdag 9 november a.s. Op de agenda staat een belangrijk voorstel, dat te maken heeft met het proces van ABC-gemeenten en unie van Baptisten Gemeenten. In principe wordt voorgesteld om alles maar heel gladjes te laten verlopen. Wij hebben daar onze vraagtekens bij, met nog een aantal gemeenten, en willen graag meer bespreek- en beslissingsmomenten. U hoort er meer van op de jaarvergadering. Piet Brongers zal namens de gemeente naar de AV gaan.

- Overleg Centrum Kerken

De jaarlijkse thema-avond zal dit jaar bij ons in de kerk plaats vinden op 13 november a.s. Zij wordt mede gedragen door de Centrumkerken, en gaat over een actueel onderwerp: 'voltooid leven: het leven in eigen hand'. Drs. Wout Huizing zal deze avond onze spreker zijn. We hopen op een goede opkomst. Zie verdere info elders in de Schakel.

- De jaarvergadering hebben we gepland op dinsdag 27 november a.s.

De stukken zullen op tijd naar iedereen verstuurd worden.

- Suggesties.

Verder staan we open voor suggesties van een ieder met betrekking tot medewerking of andere activiteiten van de gemeente. Neem daarge-

rust contact over op met Bert Wijchers of Piet Brongers.
Wij wensen elkaar een goede tijd toe.

Namens het Db: Piet Brongers

Bijzondere bijeenkomsten

Dinsdag 13 november a.s.

'Voltooid Leven: Het leven in eigen hand...?'
Drs. Wout Huizing



- Als je geen enkel perspectief meer ziet voor je leven...
- Als eigen regie en eigen verantwoordelijkheid zo belangrijk zijn...
- Als je nog weloverwogen beslissingen kunt nemen...
- Als leven lijden wordt...

Dan komen de vragen:

- Wat is een goed leven en wanneer is dat voltooid?
- Ben je klaar met leven of heb je er genoeg van?
- Hoe gaan we, als individu en als samenleving, om met ouderdom en de dood?
- Welke rol speelt het geloof in beslissingen over het leven(seinde)?

Een avond, waarop deze vragen worden besproken door en met Drs. Wout Huizing.

Hij is theoloog en supervisor en werkte jarenlang als geestelijk verzorger in de ouderenzorg en is nu werkzaam als stafmedewerker en trainer van Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Hij ontwikkelde methodieken om met ouderen (ook met dementie) in gesprek te gaan over hun levensverhaal, publiceerde over ethische kwesties rondom het levenseinde en over palliatieve zorg in de ouderenzorg. In 2016 schreef hij als adviseur van het Platform Doodgewoon in Den Haag: 'Haagse waardigheid, de dood gewoon bespreekbaar maken'.

Reliëf is partner van de 'Coalitie Van Betekenis tot het einde' die door de minister is gevraagd het debat over levensbeëindiging in de samenleving te faciliteren. (voor meer informatie, zie www.ikwilmetjepraten.nu) In dat kader geeft Wout Huizing trainingen, begeleidt dialooggesprekken en doet onderzoek over levenseindekwesties.

Genoeg reden om te komen en mee te denken over actuele vragen, die er toe doen!

Datum en tijd: Dinsdag 13 november a.s., 20.00 uur (koffie vanaf 19.30 uur)

Locatie: Baptistengemeente Elim, Zuidkade 54, Drachten

Entree: Geen, opgave vooraf niet nodig

Info: www.elimdrachten.nl

Nieuws van de Unie



**UNIE VAN
BAPTISTENGEMEENTEN
IN NEDERLAND**

NOODHULP SULAWESI EN LOMBOK

Een maand na de zware aardbevingen op Lombok werd het Indonesische eiland Sulawesi opgeschrikt door zware aardschokken en een tsunami. Duizenden mensen zijn omgekomen of worden vermist, vele tienduizenden hebben hun huis verloren. De Unie heeft contact met baptisten- en CAMA- gemeenten ter plekke en wil hen financieel ondersteunen bij het verlenen van noodhulp in hun omgeving. Wilt u bidden voor de getroffen gebieden en in het bijzonder ook voor onze broeders en zusters daar?

Wie financieel bij wil dragen, kan een gift overmaken op bankrekening NL14TRIO0391015613, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten over vermelding van 'Noodhulp Indonesië'.



ALGEMENE VERGADERING

D.V. vrijdag 9 november is in Zwolle de Najaars Algemene Vergadering. Een belangrijk onderwerp vormt het voorstel om tot een intentieverklaring en samenwerkingsovereenkomst met ABC Gemeenten te komen. We hopen van harte dat vele gemeenten vertegenwoordigd zullen zijn om hier samen een besluit over te nemen. Op www.baptisten.nl/av2018-najaar vindt u alle vergaderstukken en ook twee samenvattingen voor wie globaal wil weten waar het over gaat.

CONFERENTIE LEIDERSCHAP EN MARTIN LUTHER KING

Vijftig jaar na de moord op Martin Luther King organiseren het Baptisten Seminarium en de Vrije Universiteit op 19 november een symposium over leiderschap in het licht van het leven van de beroemde activist en baptistenvoorganger. Hoofspreker dr. Reggie Williams zal daarin lessen trekken uit het leven van King, maar ook van Dietrich Bonhoeffer en



Harriet Tubman, voor christelijk leiderschap in de 21e eeuw. "Als we hun leven als heilige teksten bestuderen, kunnen ze ons helpen bij de ethische inrichting van ons eigen leven, met de uitdagingen van onze eigen tijd."

Meer informatie en aanmelden: www.baptisten.nl.

Van de penningmeester

Contributie De Schakel 2018 en 2019

Geachte broeders en zusters,

Waarschijnlijk heeft u uw abonnement op de Schakel over 2018 nog niet betaald. Of u nu een papieren of een digitale Schakel krijgt, de kosten zijn € 10,- per jaar.

Ik wil u vriendelijk vragen om dit bedrag over te maken naar rekening NL32INGB0003889241. U vindt de betaalgegevens ook in de Schakel zelf vermeld.

En als u dan toch bezig bent, is het misschien handig om ook alvast de contributie voor 2019 te voldoen, dat is ook € 10,-.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Cor van Waveren



Wereldwinkel Drachten gaat verhuizen

Wereldwinkel Drachten gaat in de maand november verhuizen naar Oudeweg 4. Een mooi pand dichtbij het centrum. 48 jaar geleden is de wereldwinkel gestart met een huifkar op de zaterdagmarkt met de verkoop van koffie, thee en suiker. In 1975 kwam het huidige pand aan de Zuidkade vrij en is dit betrokken. Het pand was toen nog in tweeën verdeeld; het Leger des Heils had namelijk ook een helft in gebruik. Na verloop van tijd kon de wereldwinkel uitbreiden, omdat het Leger des Heils het pand ging verlaten. Nu, 43 jaar later, nemen de ruim dertig medewerkers een nieuwe stap; zij willen graag de mooie kunstnijverheidsartikelen en de (h)eerlijke voeding meer voor het voetlicht brengen. Deze bijzondere producten verdienen dit namelijk. De meeste Fair Trade voedingsartikelen zijn tegenwoordig ook verkrijgbaar in de supermarkten, waarmee wij uiteraard blij zijn. Want hoe breder de verkoop, hoe beter voor de boeren op de plantages. Fair Trade betaalt nog altijd meer dan de marktwaarde. Deze organisatie gelooft in de sociale premie die de producenten extra ontvangen. Een comité van arbeiders beslist over de bestemming van de premie. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de bouw van scholen of medische posten. Er wordt gezegd dat je als werknemer meer hebt aan een school voor je kinderen dan aan een kleine loonsverhoging.

Door te verhuizen naar een plek waar mensen gemakkelijk onze nieuwe winkel met een verhaal kunnen bezoeken, hopen wij de steun te vergroten aan de arbeiders die het zo verdienen. De voeding, de handgemaakte kunstvoorwerpen, sjaals, tassen en sieraden zijn straks mooi zichtbaar in dit winkelpand. En de bijzondere beelden en schalen dragen de kunst van het land met zich mee.

De openingsdatum is op zaterdag 24 november om 11.00 uur.

Graag begroeten wij u op ons nieuwe adres: Oudeweg 4, Drachten (De doorloop van het Franse Pleintje aan de Noorderbuurt Wereldwinkel Drachten gaat verhuizen naar de Markt.)

Wereldwinkel Drachten
Zuidkade 62
<mailto:info@wereldwinkeldrachten.nl>
www.wereldwinkeldrachten.nl
Tity Wouda-de Vries

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'
Periode nov/dec 2018

datum	ouderling van dienst	deurdienst
11 nov	Cor van Waveren	Galina van Waveren
18 nov	Wimmy Hofhuis	Willem Schra
25 nov	Roel Vochteloo	Wimmy Hofhuis
2 dec	Rients de Vries	Wietske Harkema
9 dec	Cor van Waveren	Jan/Gré Bos
16 dec	Wimmy Hofhuis	Galina van Waveren
23 dec	Roel Vochteloo	Tineke de Groot
25 dec	Rients de Vries	Attje de Vries
30 dec	Cor van Waveren	Wimmy Hofhuis
1 jan	n.v.t.	n.v.t.
6 jan	Wimmy Hofhuis	Willem Schra
13 jan	Roel Vochteloo	Wietske Harkema

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders?

Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of Mob. 06-44912841

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	organist	bloemen	koffie
11 nov	Farshid	Bert	Tineke	Hans	Galina v. Waveren	Farshid
18 nov	Joke	Bert	Ank	Arie	Etty Koster	Joke
25 nov	Rients	Bert	Tineke	Arie	?	Rients
2 dec	Hans	Bert	Ank	Arie	Wietske Harkema	Hans
9 dec	Farshid	Bert	Tineke	Arie	Galina van Waveren	Farshid
16 dec	Cor	Bert	Ank	Arie	Etty Koster	Cor
23 dec	Joke	Bert	Tineke	Hans	n.v.t.	Joke
25 dec	Rients	Bert	Ank	Arie	n.v.t.	Rients
30 dec	Hans	Bert	Tineke	Arie	Etty Koster	Hans
1 jan	Joke	nvt	nvt	?	n.v.t.	Joke
6 jan	Cor	Bert	Ank	Arie	Galina van Waveren	Cor
13 jan	Farshid	Bert	Ank	Arie	Wietske Harkema	Farshid

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
11 nov	10.00 u	Jenneke Span	Wereldvrouwen-Gebedsdag	
13 nov	20.00 u	Lezing en gesprek: Wout Huizing		thema: 'voltooid leven' zie: Schakel
15 nov	14.30 u	JVV		
18 nov	10.00 u	Willem Lindeman	kerstpakketten	Brieven Amnesty
25 nov	10.00 u	Ger Booy	gemeente	Eeuwigheidszondag, m.m.v. Willem Lindeman, fluit
2 dec	10.00 u	Ds. Piet Brongers	Gemeente + H.A.	1 ^e advent
9 dec	10.00 u	Dick de Jong	Kerstpakketten	2 ^e advent
13 dec	18.30 u	adventreffen		Maaltijd Kerstboom versieren Kersttenties Zie: de Schakel
16 dec	10.00 u	Ds. Bert Wijchers	gemeente	3 ^e advent Brieven Amnesty
17 dec	17.00 u	VCK en JVV		Kerstviering
23 dec	10.00 u	Arie Liebe	gemeente	4 ^e advent muziekdienst
25 dec	10.00 u	Ger Booy	1 ^e : kerstgave 2 ^e : onkosten kerst	kerstviering
30 dec	10.00 u	Ds. Piet Brongers +	Gemeente	oudjaarsviering
1 jan	vanaf 10.30 u	Ger Booy		nieuwjaarsreceptie
6 jan	10.00 u	Ds. Bert Wijchers	gemeente + H.A.	
7 jan	14.00	VCK		Te gast bij De Doopsgezinde vrouwen
13 jan	10.00 u	Ds. Piet Kingma	Gemeente	Brieven Amnesty
14 jan	14.30 u	VCK		Nieuwjaarsbijeenkomst
17 jan	14.30 u	JVV		
20 jan	10.00 u	Ds. Piet Brongers	Canzibe	m.m.v. het Vissercollectief