



'De Schakel'



Nr. 2 maart/april 2020 jaargang 51

Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers
Voorzitter: 0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli
coördinator 06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres **Stinswei 12a**
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- J. Admiraal
coördinator 0512-521492
jokeadmiraal@gmail.com

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van mei/juni 2020
inleveren voor donderdag 2020 bij de
redactie. Voorstukje mei/juni volgens rooster
Ger Booy

De onverschilligheid te boven gekomen

Met nog de geuren van de tropen in mijn neus zet ik me voor een bijdrage in ons gemeenteblad. Op zondag 23 februari j.l. landden Marja, dochter Annegriet en haar man Furgill en hun dochter Ava aan mijn hand weer op Schiphol. Negen dagen Suriname in de afgelopen voorjaarsvakantie. 9 dagen wonen in een huis omgeven van hondengeblaf en hanengekraai, maakt dat je je helemaal weer op Surinaams grondgebied bevindt. Achter het huis een middelbare school. Leerlingen in blauwe blouses en dito broeken of rokken, het schooluniform voor de leerlingen die de Havo bezoeken.

Gebouwen zonder ramen en dus vrij te horen wat er zich afspeelt. Ik had zicht op drie lokalen naast elkaar. En steeds hetzelfde beeld. Grote groepen gezeten aan oud schoolmeubilair met het gezicht naar een meester of juf achter een bureau. De juf is aan het woord en de klas luistert. Geen interactie, geen gesprek of discussie. Het ziet eruit als de school die ik ken uit mijn kindertijd. Meester Dammer, of Meester Berends aan het woord en wij nemen in en worden nog niet geacht iets terug te zeggen of ergens iets van te vinden. Ik bedacht me dat, met deze vorm van interactie in het onderwijs, leerlingen feitelijk worden voorbereid op wat ik zou willen noemen een burgerschap van gelatenheid. Dat zal me bijblijven van deze reis. De president van het land is veroordeeld voor zijn aandeel in de decembermoorden gepleegd in 1982. De staatsbank is beroofd van 100 miljoen aan reserves en de prijzen in de winkel stijgen per dag en moeten worden betaald met geld dat wekelijks minder waard blijkt uit lonen die al tijden niet meer stijgen of in veel gevallen slecht worden uitgekeerd.

De kinderen waren en zijn er ontdaan van. Veel van hun familieleden en oud-collega's en vrienden zouden hun voorbeeld willen kunnen volgen en verhuizen naar Nederland voor een andere, meer hoopvolle toekomst. Ze zitten echter vast en hopen op betere tijden. In de maand mei van dit jaar verkiezingen en wie weet levert dat betrouwbaar leiderschap op en een einde aan corruptie en machtsmisbruik. Maar vermoedelijk niet. Die vreemde gelatenheid en ogenschijnlijke onverschilligheid leek even doorbroken toen op 17 februari er een protest was van het volk vóór het presidentieel paleis in Paramaribo. Een duidelijke roep om verandering, maar een president die meldt dat hij niet onder de indruk is van de aantallen mensen en roept dat dus de meerderheid nog altijd hem steunt en een reactie op de oproep rustig kan worden genegeerd.

Gelatenheid en onverschilligheid in een land dat zo ongelooflijk mooi is en zo rijk aan mogelijkheden voor geluk voor iedereen. Mij inspireert het om vanuit een bijzondere werkgroep in het onderwijs betrokken te raken op een project dat jongeren in Suriname op heel bescheiden schaal wil stimuleren tot mondigheid en betrokkenheid op toekomst voor jezelf en je omgeving.

Gewoon, omdat je er eentje bent van Hem die onverschilligheid niet kent. Die huilt om een stad die het koninkrijk onder handbereid heeft, maar de andere

kant opkijkt of luistert naar het geschreeuw van de gevestigde orde. Die ziekte niet wegzet als onvermijdelijk te dragen lot, waarin je je schikt en bedelt om een aalmoes. Die uiteindelijk zelfs de dood aan de Dood verklaart als een steen voor een graf wordt weggerold. Leven we van Pasen en zijn er van! De onverschilligheid te boven, omdat Hij ons omgeeft en niets ons kan scheiden van de liefde die is in Hem.

Hartelijke groet,
Bert Wijchers

Van het Dagelijks Bestuur

- Terugblik
Rustige eerste maanden van het jaar. Toch wel weer bepaald bij de kwetsbaarheid van onze gemeente, en van haar leden en vrienden. Je merkt het meteen als er lege plaatsen zijn vanwege ziekte of medische ingreep. Aan de andere kant wordt het gevoel van saamhorigheid versterkt. En de bereidheid om voor elkaar in te springen.
Zo zijn we blij met de inzet van Hans Visser en Grietje Albada in de periode, dat Arie Liebe vanwege een hartoperatie de samenzang niet kan begeleiden. Er zijn nog een paar gaten, maar tot nu toe zijn die gevuld door muzikale voorgangers (Jan Bolt en Wout Huizing) zelf en door de fluiten van Willem Lindeman.
- Veertigdagentijd. We hebben niet een speciaal thema voor de veertigdagen tijd. En toch zijn we ons ervan bewust, dat we de tocht maken, en onderweg zijn samen met het levensverhaal van Jezus, met zijn lijden en sterven.
In dat kader past het om ook als gemeente ons 40dagentreffen, 2 april a.s., in het teken van de kruiswegstaties zetten. Eerst samen een (brood)maaltijd, en daarna een samen-zijn onder leiding van Bert Wijchers. Verderop in de Schakel vindt u meer info.
- Verbetering achterwand. Eigenlijk hebben we daarmee een pas op de plaats gemaakt. Aan de ene kant toch vanwege de financiën en de vraag: wat is het ons allen waard om het nog zo groot aan te pakken, gelet op teruglopende financiën en de kwetsbaarheid van onze gemeente. Aan de andere kant zijn er ook wisselende gedachten over wat er precies moet gebeuren en hoe dingen zouden moeten gebeuren. We hebben gekozen om stap voor stap te beginnen met kleine behapbare verbeteringen. Dan kunnen we altijd zien tot hoever we kunnen komen.
Het eerste is toch wel de verbetering van het plaatje van de duif boven het doopvont.
We nodigen iedereen uit om rond te zien naar ideeën om dat plaatje te verbeteren, eventueel tegelijk met de achterwand van het doopvont. Dat kan in de vorm van een voorwerp, glas-in-loodraam, of schildering. Graag uiterlijk 1 mei a.s. bij Cor van Waveren.
- Zomerontmoetingsdiensten. Ik noem ze nu alvast. Als je het gevoel hebt om zo'n viering te willen en kunnen invullen hoor ik dat graag. Het betekent een verrijking van ons gemeente-zijn, maar ook een prikkel voor eigen betrokkenheid en geloofsdenken. Het gaat om de zondagen: 12 en 26 juli; 2 (zonder avondmaal) en 16 augustus a.s.

- Suggesties

Verder staan we open voor suggesties van een ieder met betrekking tot medewerking of andere activiteiten van de gemeente. Neem daar gerust contact over op met Bert Wijchers of Piet Brongers.

Wij wensen elkaar een goede tijd toe.

Namens het Db,
Piet Brongers

De Schakel mei/juni

i.v.m. mijn vakantie naar Zuid-Afrika zal de volgende Schakel eerder uitkomen en misschien een maand extra. Hier volgen nog wel mededelingen over.

Tineke de Groot

40 dagentreffen

donderdag 2 april a.s. 18.30 – 21.00 uur



Op donderdag 2 april a.s. hebben we als gemeente ons jaarlijkse 40dagentreffen gepland.

Deze keer krijgt de ontmoeting rond de (brood)maaltijd een vervolg in een bijzonder programma.

In de katholieke traditie wordt de weg van Jezus naar het Kruis vaak verbeeld in de vorm van 14 kruiswegstaties. Dat zijn bijzondere momenten op de weg van Jezus, waar je telkens bij stil kunt staan om op die manier dichterbij het verhaal van Jezus te komen.

Kunstenaars door alle eeuwen heen hebben, ieder op hun eigen wijze, vorm gegeven aan die Kruisweg. Soms via beelden in allerlei kappelletjes op een te lopen route, soms in de vorm van iconen of schilderijen op de muur.

Bert heeft een serie kopieën laten maken van een eigentijdse kunstenaar. Zo kunnen we op een gemakkelijke manier een wandeling maken langs de kruiswegstaties.

Om zo na te gaan wat er bij ons zelf naar boven komt in de vorm van herkenning, associaties en ervaringen in de tegenwoordige tijd, in de wereld en in ons eigen leven.

Tegelijk een mooie opmaat naar de 'stille week' naar Goede Vrijdag en Pasen

Iedereen is van harte uitgenodigd op dit veertigdagentreffen. We starten om 18.30u en verwachten rond de klok van 21.00u af te kunnen sluiten.

Bert Wijchers

Piet Brongers

Kerstpakketten... 2019

We hebben afgelopen jaar ook weer kerstpakketten rondgebracht aan adressen die aangeleverd waren.

Ik mocht ook één van de mensen zijn die een samengesteld pakket weg mocht brengen.

Ik kreeg 2 adressenop één adres was het huis verkocht en was niemand aanwezig....!!!

Hiervoor in de plaats heb ik zelf een adres opgezocht van iemand, die het heel goed kon gebruiken.

Het volgende adres was een eenzame mevrouw van 90 jaarik belde aan en ze deed de deur open en ik kwam haar vertellen dat ik een pakket voor haar had...!

'Een kerstpakket', zei ze ...ik zei: 'ja.. van de Baptisten gemeente ELIM uit Drachten' '....nounou!! ... 'Zou u het pakket voor mij wel op het aanrecht willen zetten want ik kan het niet tillen...' ... 'Natuurlijk', zei ik!

'Geniet van uw kerstpakket en fijne kerstdagen toegewenst...', zei ik.!

Ik liep over het balkon van de flat in Drachten en dacht: wat is er toch nog veel eenzaamheid ...ook in Drachten.

Door een pakket achter te laten van onze gemeente had ik een goed gevoel!!

Een klein beetje warmte achter gelaten van een gemeente die mij dierbaar is.

Een hartelijke groet van een kerstpakket bezorger 2019,
Rients

Nieuws van de Unie



UNIE VAN
BAPTISTENGEMEENTEN
IN NEDERLAND

Regiobijeenkomst over concept organisatieontwerp Unie-ABC

Geachte broeders en zusters,

Zoals u weet bereiden Unie en ABC het samengaan van beide kerkgenootschappen voor. In dat kader worden er op 11 en 12 maart (respectievelijk in Vianen en Meppel) regioavonden georganiseerd, waar uw gemeente van harte voor wordt uitgenodigd. Tijdens de regioavonden zullen we met elkaar een concept organisatieontwerp voor Unie-ABC bespreken.

We vinden het belangrijk dat er goede contacten zijn tussen de gemeenten onderling en tussen de gemeenten en het kerkgenootschap. Daarom wordt in het organisatieontwerp het idee gelanceerd van een 'netwerkoudste'. Daarmee wordt een oudste of raadslid bedoeld, die als taak heeft de verbinding met het kerkgenootschap te onderhouden: informatie te brengen en te halen, zegeningen te delen, bijeenkomsten te bezoeken, enzovoort. Dat zou een taak van één van de bestaande raadsleden kunnen zijn of het aanstellen van een 'netwerkoudste' die het netwerk als hoofdtaak krijgt.

We willen u uitdagen om iemand naar één van beide regioavonden in maart af te vaardigen, die mogelijk in de toekomst die verbinding met andere gemeenten en het kerkgenootschap voor zijn of haar rekening zou kunnen nemen. Het is een mooie kans om in deze fase van het proces van Unie-ABC mensen te betrekken die mogelijk na de fusie een rol vanuit uw gemeente kunnen spelen om de verbinding te versterken.

NB Namens onze gemeente gaan Roel Vochteloos en Cor van Waveren naar de regiobijeenkomst in Meppel op 12 maart.

Ontmoetingsdag voor vrouwen uit Unie en ABC

Op dinsdag 17 maart is in Kollumerzwaag de jaarlijkse ontmoetingsdag voor vrouwen uit Unie- en ABC-gemeenten. De ontmoetingsdag is een initiatief van de vrouwencontactgroepen uit Friesland. Met openheid naar alle vrouwen binnen Unie- en ABC-gemeenten, voor een moment van vieren, inspiratie en ontmoeting. Thema: Van harte dienen.

Uitnodiging: viering 175 jaar Baptisme in Nederland

Op 15 mei is het 175 jaar geleden dat de eerste zeven Nederlandse baptisten gedoopt werden in het kanaal achter de boerderij van Reiling in Gasselternijveen. Kom ook naar de viering! Samen met de 175-jarige baptistengemeente Stadskanaal (Noord) vieren we het 175-jarig bestaan van het Nederlands baptisme op de historische plek zelf. We beginnen rond 17.30 uur op de Reiling Hoeve aan de Baptistenkade 32 in Gasselternijveen. Sinds 1775 woont hier de familie Reiling. Roelof Jans Reiling, die bij die eerste zeven baptisten hoorde, is hier geboren. Naast de boerderij stond ooit een schuurtje waar de mensen zich na de doop gingen omkleden. Ook werden in die schuur de eerste diensten gehouden. Op baptisten.nl kunt u een video bekijken waarin de vroegere rector van het Seminarie, Teun van der Leer, u uitnodigt voor deze viering. Op die website volgt ook nadere informatie over de feestelijkheden. Welkom!

Agenda Unie-activiteiten

11 maart Regiobijeenkomst over concept organisatieontwerp Unie-ABC in Vianen (19.30 uur)

12 maart Regiobijeenkomst over concept organisatieontwerp Unie-ABC in Meppel (19.30 uur)

17 maart Jaarlijkse ontmoetingsdag voor vrouwen Unie en ABC in Kollumerzwaag (10.00-15.00 uur)

20-22 april Voorgangersconferentie Unie-ABC

15 mei Bijeenkomst 175 jaar baptisme in Nederland in Gasselternijveen

27 mei Algemene Vergadering in Veenendaal

Meer informatie over alle onderwerpen: www.baptisten.nl.

Zendingsproject De Umutima Foundation

De eerste keer naar school



Het nieuwe schooljaar is hier gestart en elf van onze kids zijn voor het eerst naar school gegaan. Zes jongens en vijf meisjes stonden trots klaar in hun uniform en met hun schooltasje. De oudste van dit groepje is elf jaar en de jongste is zes jaar. We zijn nu ruim twee weken verder en ze gaan nog steeds vol enthousiasme naar school. Ze zitten met ruim honderd kinderen in één klas. Afgelopen vrijdag konden de ouders het rapport van hun kind(eren) ophalen op school. De meeste kinderen doen het goed tot redelijk en er waren er drie waarvan de resultaten niet goed waren. Een kind dat in de eerste klas een dikke onvoldoende scoort met lezen en schrijven, laat je, naar mijn idee, niet overgaan naar de volgende klas. Maar de school laat ongeacht de resultaten het kind overgaan naar de volgende klas. Mijn ervaring is dat na een gesprek met het hoofd van de school de kinderen de klas over kunnen doen. Gelukkig ook deze keer. Het vergt dan nog wat overtuigingskracht voordat zowel de moeder en het kind begrijpen waarom het beter is om de klas over te doen maar het is gelukt. We hebben dit al vaker gedaan en we hebben altijd gezien dat de resultaten verbeteren als ze een klas voor de tweede keer doen.

Martha is bijna drie jaar en had haar rechterbovenbeen gebroken. Ze zat bij iemand achterop de fiets en is gevallen. Dat verbaast mij niets want ik hou soms mijn hart vast als ik mensen zie fietsen. Zeker als ze ook nog een kind achterop hebben want fietszitjes zijn er niet. Het kind zit op de bagagedrager en heeft alleen het zadel om zich aan vast te houden. Op een hobbelige weg is het dan niet vreemd dat ze van de fiets vallen. Inmiddels is het gips verwijderd en moet ze weer gaan lopen. Dit had wel even wat voeten in de aarde want ze vond het wel gemakkelijk om iedere keer gedragen te worden. We hebben haar om te beginnen een paar meter aan de hand laten lopen. De moeder wist niet wat ze zag. We hebben haar verteld dat ze Martha moet stimuleren om te lopen en haar niet altijd te dragen. Gelukkig heeft de moeder dit ter harte genomen en al na een paar dagen zagen we verbetering.



De fiets wordt hier voor van alles gebruikt. Vaak is het een transportmiddel voor allerlei goederen en is er geen plaats meer voor de bestuurder op het zadel en loopt hij er naast. Ook liggen er vaak dieren op de bagagedrager. Deze week kwam ik bij de school en daar stond een man die twee levende geiten op de bagagedrager had gebonden en hij was in onderhandeling met één van de leerkrachten om een geit te verkopen.



Het is regentijd en soms komt de regen met bakken uit de hemel maar soms ook dagen niet. Ik heb een regenmeter in de tuin en zo kan ik een beetje in de gaten houden of het een goed of slecht regenseizoen is. Het is helaas geen goed regenseizoen. We zitten op 75% van wat we vorig

jaar om deze tijd hadden en vorig jaar was geen goed regenseizoen. Ik hoop dat er nog meer regen aankomt en dat we minimaal dezelfde hoeveelheid halen als afgelopen seizoen.

Hartelijke groet,
Gerda



Berichten van Wereldwinkel Drachten

Tassen in de Wereldwinkel. In maart met 20% korting.

Sinds januari 2016 worden plastic tasjes gelukkig niet meer gratis verstrekt.

We hebben het gemerkt in de winkel: de boodschappenmanden vonden (en vinden!) sindsdien gretig aftrek!

Naast deze boodschappenmanden verkopen we rug- en schoudertassen en handtassen.

Over de handtassen uit Cambodja (van de stichting Smateria) wil ik u graag wat meer vertellen:

Deze tassen zijn gemaakt van rest materialen zoals netten uit de landbouw en de visserij, leerresten en gebruikt plastic.

De voering is van restanten textiel.

En...

Van de makers van deze tassen is 85 % vrouw. Zij krijgen doorbetaling tijdens zwangerschapsverlof. Voor alle werknemers is er een zorgverzekering en een spaarregeling. Ook krijgen ze vakantiegeld. Verder is er gratis kinderopvang in de werkplaats, een 40-urige werkweek en krijgen de werknemers Engelse les. Er is samenwerking met een stichting voor opvang van dakloze vrouwen en is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

De stichting Smateria stelt haar werknemers op nummer één!!

Er hangt wel een prijskaartje aan zo'n tas, maar gezien die gunstige arbeidsomstandigheden voor de werknemers mag dat ook wel. Als u zo'n duurzame tas aanschafft heeft u op de koop toe een eerlijk en boeiend verhaal te vertellen.



8 maart: Internationale Vrouwendag.

Thema: VRIJHEID

Een passend thema nu we in mei 75 jaar vrijheid vieren!

'Maar nog steeds strijden in veel landen vrouwen voor zelfbeschikking, individuele rechten en vrijheid. Vrijheid van vrouwen dient niet onderhandelbaar te zijn maar een vanzelfsprekendheid.

Hoewel de strijd niet ten einde is kunnen er wel successen en prestaties worden gevierd', zo lees ik op de website.

Van 7 t/m 14 maart krijgt u op een vrouwenbeeld(je) 15 % korting.



U bent van harte welkom!!

Namens alle medewerkers, Tiny Runia.

Wereldwinkel Drachten, Oudeweg 4. Tel.: 0512-848852.

info@wereldwinkeldrachten.nl

www.Drachten.wereldwinkels.nl

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'
periode maart/april 2020

datum	ouderling van dienst	deurdienst
15 mrt	Rients de Vries	Jan Bos
22 mrt	Roel Vochteloo	Galina van Waveren
29 mrt	Wimmy Hofhuis	Attje de Vries
5 apr	Cor van Waveren	Willem Schra
10 apr	Piet Brongers	Tineke de Groot
12 apr	Rients de Vries	Wietske Harkema
19 apr	Roel Vochteloo	Jan Bos
26 apr	Cor van Waveren	Galina van Waveren
3 mei	Wimmy Hofhuis	Willem Schra
10 mei	Rients de Vries	Attje de Vries
17 mei	Roel Vochteloo	ineke de Groot

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 06-44912841

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	pianist	bloemen	koffie
15 mrt	Joke	Bert	Tineke	Wout Huizing	Etty Koster	Joke
22 mrt	Cor	Bert	Ank	Hans Visser	Minke Vochtelloo	Cor
29 mrt	Hans	Bert	Tineke	Grietje Albada	Wietske Harkema	Hans
5 apr	Farshid	Bert	Ank	Hans Visser	Galina van Waveren	Farshid
10 apr	Rients	Bert	Tineke	?	n.v.t.	Rients
12 apr	Joke	Bert	Ank	?	Etty Koster	Joke
19 apr	Cor	Bert	Tineke	Grietje Albada	Minke Vochtelloo	Cor
26 apr	Hans	Bert	Ank	Hans Visser	Galina van Waveren	Hans
3 mei	Farshid	Bert	Tineke	?	Wietske Harkema	Farshid
10 mei	Joke	Bert	Ank	Grietje Albada	Etty Koster	Joke
17 mei	Rients	Bert	Tineke	Hans Visser	Minke Vochtelloo	Rients

Agenda

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
15 mrt	10.00 uur	Ds. Wout Huizing	gemeente	
19 mrt	14.30 uur	JVV		
22 mrt	10.00 uur	Willem Lindeman	Zendingsproject Umutima foundation	
29 mrt	10.00 uur	Ds. Dick van Veen	Gemeente	
2 april	18.30 uur	40dagen treffen		Samen eten en Kruiswegstatiën
5 april	10.00 uur	Pauline Bremer	gemeente	
6 april	14.30 uur	VCK		
10 april	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers		Goede Vrijdag viering
12 april	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	paasdankoffer	Paasviering
16 april	14.30 uur	JVV		
19 april	10.00 uur	Robert Jan Nijland	Gemeente	
26 april	10.00 uur	Dick de Jong	bijzonder doel	
3 mei	10.00 uur	Ger Booy	gemeente + H.A.	Viering H.A.
10 mei	10.00 uur	Jenneke Span	Tsjernobyl	
17 mei	10.00 uur	Hans Baas	Gemeente	
20 mei (woe)	15.00 uur - 16.30 uur	VCK in de achterzaal		Slotmiddag/ en ter afsluiting naar het pannenkoekenrestaurant
21 mei	14.30 uur	JVV		