



'De Schakel'



Nr. 2 maart/april 2019 jaargang 50

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers
Voorzitter: 0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli
coördinator 06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres **Stinswei 12a**
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- J. Admiraal
coördinator 0512-521492
jokeadmiraal@gmail.com

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van mei/juni 2019
inleveren voor donderdag 9 mei 2019 bij de redactie.
(Vorstukje volgens rooster Bert wijchers)

Veertigdagentijd 2019



zonnebloem

doornstruik

tekening van Anne Woudwijk

Tekening van het leven.

De mooie kant en de moeilijke kant.

De kant om van te genieten en de kant van de moeite en de pijn.

Soms heel duidelijk te onderscheiden

Soms heel heftig in strijd met elkaar.

En het komt allemaal op je pad...

Je kunt weglopen van het ene, en proberen alleen het andere tegen te komen, maar je komt het allebei tegen... Soms heel onverwacht...

Het vraagt moed en vertrouwen om de weg van het leven te gaan.

Zo op afstand lijkt het uit te lopen op een groot gevecht, een warboel zonder winnaar...

Maar... je hoeft het pad misschien niet alleen te lopen.

Stel je voor, dat er iemand met je mee loopt, die bekend is met de doornstruik en met de zonnebloem.

Iemand die weet hoe alles zijn plek kan krijgen, zowel de stekels als de vreugde.

Anne Woudwijk heeft in de dienst van 3 maart jl. deze tekening laten zien van zijn leven. Heel heftig wat betreft de tegenstrijdige krachten, waarmee hij geconfronteerd werd. In een strijd, die levensbedreigend was.

In het tekenen werd zichtbaar, wat er speelde.

Tegelijk kwam er ook aandacht voor het detail, dat hij er niet alleen voor stond.

De 'vrouw van geborgenheid' ging met hem mee en bracht het evenwicht.

Mij sprak deze tekening heel erg aan.

Zowel in de herkenning van wat er speelt in mijn eigen leven, als ook in wat ik zie om mij heen, bij anderen, maar ook in onze samenleving en in de wereld. Tegenstrijdige krachten, zowel positieve als negatieve. Die voortdurend met elkaar in strijd lijken te zijn. En dan zie ik meer chaos dan duidelijkheid, vertrouwen en rust.

Ja, en dan zie ik ook de veertigdagentijd.

De tocht van lijden en sterven, van Jezus.

En... in het verhaal van Jezus zie ik dan ook het verhaal van de wereld. Van 'zie de mens'!

Aan de ene kant de zonnebloem, van liefde die zichzelf niet zoekt en aan de andere kant de doornstruik van eigenbelang die een ander dreigt te verstikken en die gevlochten wordt tot doornenkroon.

Maar dat is het einde niet van het verhaal.

Het leven van de liefde weet de weg, niet het einde van het lijden, maar een weg door het lijden heen naar het leven.

Zo zie ik dan in de vrouw van geborgenheid, die als begeleidster op de tekening meegaat, het verhaal van God, dat bedoeld is als verhaal van geborgenheid, dat met ons meegaat, ons de weg kan wijzen naar het onderscheid, maar ook het evenwicht kan brengen tussen doornstruik en zonnebloem.

Zonder geborgenheid is die weg niet te gaan.

En die geborgenheid kunnen we elkaar bieden in het samen onderweg zijn.

Via de 40 dagentijd naar Pasen: als tekening van de weg van het leven op basis van de liefde die zichzelf niet zoekt.

Piet Brongers

Van het Dagelijks Bestuur

- Terugblik
Met een goed gevoel kijken we terug:
Kerkdiensten, ingevuld door vertrouwde mensen. Heel bijzonder was toch wel de dienst met Anne Woudwijk, met zang van zijn dochter. Zijn tekeningen en het erbij vertelde verhaal maakten veel indruk. Het echoot nog na in de kerkdiensten en ook in deze Schakel.
Verder waren er ook al positieve reacties op de inzet van Bert Wijchers rondom zijn pastorale inzet vanaf januari.
- Muzikale begeleiding
Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met Grietje Albada. Zij zal in de komende tijd een aantal maanden proefdraaien wat betreft de piano-begeleiding. Dit alles in overleg met Arie Liebe. We hopen natuurlijk, dat het wederzijds een goede ervaring zal zijn, en dat zij naast Hans en Arie regelmatig onze diensten wil begeleiden.
- De PP presentatie met betrekking tot de verbetering achter wand heeft inmiddels plaatsgehad na de dienst van 24 februari jl. De werkgroep gaat er verder mee aan de slag
- Met betrekking tot de viering en aandacht voor het 50 jarig bestaan van de gemeente richten we ons op het weekend van 19 en 20 oktober a.s.. We denken aan iets van reünie, en een groei-verhaal van momenten en gebeurtenissen die een belangrijke betekenis hebben gehad in onze geschiedenis. Over verdere invulling en voorbereiding moet nog nader overleg plaatsvinden.
- Veertigdagentijd. We hebben niet een speciaal thema voor de veertigdagen tijd. En toch zijn we ons ervan bewust, dat we de tocht maken, en onderweg zijn samen met het levensverhaal van Jezus, met zijn lijden en sterven. In de dienst van 3 maart met Anne Woudwijk hebben we ook gezien, dat er een verbinding is met dat verhaal van Jezus en het levensverhaal van de mens, waarin ook sprake is van brokken, die zoeken naar een plaats in het geheel. En dat brokken niet het laatste woord hebben.
In dat kader past het om ook als gemeente ons 40dagentreffen, 28 maart a.s., in het teken van het delen van levensverhalen te hebben. Eerst samen een (sobere) broodmaaltijd, en daarna een samen-zijn onder leiding van Bert Wijchers en Joke Holtrust. Verderop in de Schakel vindt u meer info.
- Suggesties
Verder staan we open voor suggesties van een ieder met betrekking tot medewerking of andere activiteiten van de gemeente. Neem daar gerust contact over op met Bert Wijchers of Piet Brongers.
Wij wensen elkaar een goede tijd toe.

Namens het Db: Piet Brongers

Geven en ontvangen en de kunst van delen, of bijzonder pastoraat in de gemeente.

Het eerste kwartaal van mijn activiteit als pastor in bijzondere dienst van de gemeente voor een aantal uren per maand zit er bijna op als ik dit schrijf.

Sinds 1 januari j.l. ben ik uitgenodigd om een inhaalslag maken met betrekking tot de aandacht voor het pastoraat in de gemeente, dat net even verder gaat dan dat we elkaar ontmoeten en min of meer weet hebben van elkaars wel en wee.

Om dan iemand te gast krijgen in je huis die net even anders luistert of graag met je de vragen aan geloof en leven verkent nu je bent waar je bent, kan helpen. Ook brengt het de gemeente net even weer anders in beeld dan bij de gratie van mooie vieringen op de zondag of ontmoetingen door de week in georganiseerd verband.

Samen met Ria Liebe en Piet Brongers kwam ik tot een lijst van adressen die in dit eerste kwartaal sowieso aan bod zouden kunnen komen.

Dat lijstje is al goeddeels afgevinkt en dat betekent evenzovele indrukken aan ontmoetingen rond het evangelie en je eigen levensverhaal en andersom. Op deze plaats wil ik die broeders en zusters hartelijk dank zeggen voor hun gastvrijheid en vertrouwen om het diepste van jezelf te willen delen met iemand die je wel kent, maar nog niet direct in deze rol hebt meegemaakt.

Ik ben ongelooflijk onder de indruk van de moed en de geloofs- en levenskracht die ik onderweg tegenkom. Prachtige gesprekken van hart tot hart. Wederkerig en gelijkwaardig en daardoor ook voor mij een regelrechte zegen. Ze zeggen wel eens dat je als pastor in pastorale relaties vaak meer ontvangt dan je geeft, maar ik heb dat aan den lijve ondervonden. Bijzonder pastoraat verstaat de kunst van delen en dat levert een vermenigvuldiging op die soms en zo maar even het Koninkrijk voelbaar dichterbij brengt.

Over een poosje zal er zoveel ervaring liggen opgetast dat dat gaat helpen om na te denken over de manier waarop pastorale zorg in de gemeente kan bijdragen aan het vergroten van de betekenis die de gemeente voor ons persoonlijk kan hebben. In mijn hoofd en hart ontstaan daarover al dromen en ideeën, maar die mogen nog wat rijpen.

Voor nu heel hartelijk dank aan allen die ik al mocht ontmoeten en dank aan de gemeente die in een vergadering een besluit durfde nemen dat nu al vruchten kent.

Hartelijke groet,

Bert Wijchers

40dagentreffen: donderdag 28 maart a.s. 18.30 – 21.00 uur

Op donderdag 28 maart a.s. hebben we als gemeente ons jaarlijkse 40dagentreffen gepland.

Deze keer krijgt de ontmoeting rond de broodmaaltijd een vervolg in een bijzonder programma.

Voor die gelegenheid is mevr. Joke Holtrust te gast.

Joke ken ik (Bert) al sinds 1977 toen wij beide als leerling B-verpleegkundige leerden en werkten op "Licht en Kracht" te Assen. Een vriendschap die tot op de dag van vandaag stand houdt.

Joke is van het verhalen vertellen en in gesprek zijn over levensvragen die geloof raken en andersom. Dat deed ze vooral als pastor van een MBO school in Groningen waar ze het afgelopen najaar afscheid nam om zich bezig te houden met de invulling van een leven na het werk.

Daar heeft ze het niet minder druk van gekregen kan ik u zeggen.

Joke wil ons graag in de gelegenheid stellen om elkaar te ontmoeten rond een drietal vragen die als een keuze voorliggen om over in gesprek te raken. Het zijn vragen die raken aan de inhoud van de diensten in de afgelopen tijd over nadenken over jezelf en wat je in dit leven kan overkomen en hoe je daar in het licht van geloof mee onderweg kunt zijn.

Voor mij is dat gekoppeld aan het paasevangelie, omdat Pasen voor mij staat voor altijd een open eind en perspectief en de boodschap dat het einde eerder een nieuw begin is, dan een doodlopende weg.

We zien uit naar mooie gesprekken over geloof en leven; leven en geloof en delen onze verhalen en wie weet komen we bij elkaar op verhaal bij dat bijzondere verhaal van lijden, dood en een leeg graf.

Iedereen is van harte uitgenodigd op dit veertigdagentreffen. We starten om 18.30u en verwachten rond de klok van 21.00u af te kunnen sluiten.

Bert Wijchers

Nieuws van de Unie



UNIE VAN
BAPTISTEN GEMEENTEN
IN NEDERLAND

Unie-ABC – Leidersconferentie 18 – 20 maart a.s.

Voor voorgangers en anderen die leiding geven in de gemeente – én hun partner – is er van 18 tot 20 maart de jaarlijkse leidersconferentie van Unie en ABC Gemeenten. Het thema is: Investeren in een Psalm 23-cultuur. Sprekers zijn Gijs Lammerts van Bueren, Henk Bakker en Jan en Marijke Pool. Daarnaast is er onder meer ruimte voor onderlinge ontmoeting en geloofsgesprekken.

Ook worden tijdens deze conferentie de Intentieverklaring en Samenwerkingsovereenkomst, waar de ledenvergaderingen van Unie en ABC in november mee hebben ingestemd, officieel ondertekend. Meer informatie en opgave: www.baptisten.nl.

Unie-ABC – Intentieverklaring en start gebedsestafette

Op 19 maart a.s. worden de Intentieverklaring en de Samenwerkingsovereenkomst ondertekend door vertegenwoordigers van de Unie en van ABC Gemeenten. Na jaren van kennismaking en onderzoek is dit een mijlpaal voor de beide geloofsgemeenschappen. Om dit te vieren en de kennismaking ook op regionaal gebied voort te zetten, organiseren we een gebedsestafette. Het idee is dat er in de regio's gebedsfakkels worden doorgegeven, waarbij gemeenten elkaar ontmoeten en voor elkaar gaan bidden.

Unie-ABC – Eenmalig magazine BijEen

Vanaf zondag 17 maart a.s. wordt in zowel Unie- als ABC-gemeenten het magazine BijEen verspreid. Een unieke uitgave die eenmalig verschijnt (in plaats van Baptisten.nu) ter gelegenheid van het gestarte fusietraject.

In BijEen vindt u veel verhalen over missionair zijn, pionieren en verbinding op plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal niveau. Ook is er aandacht voor de geschiedenis van het Baptisme, de Unie, CAMA en ABC Gemeenten – en het traject dat we tot nu toe samen hebben afgelegd richting eenwording. We hopen dat u het blad actief uit wilt delen in uw gemeente, zodat het mag bijdragen aan een gezamenlijk draagvlak voor het proces en wederzijdse kennismaking tussen gemeenten vanuit de beide geloofsgemeenschappen.

Unie-ABC – Regiodag Noord zaterdag 23 maart a.s.

Op zaterdag 23 maart is de Regiodag Noord. Met een uitgebreid programma voor verschillende werkers in de gemeente (denk aan kinder- en jeugdwerkers, muzikanten, kringleiders, raadsleden en voorgangers) belooft dit een heel inspirerende dag te worden. Er is keuze uit maar liefst 24 workshops en seminars.

De Regiodagen zijn mede bedoeld om contacten tussen gemeenten in de betreffende regio te bevorderen, maar ook mensen van buiten de regio zijn van harte welkom. Bekijk het programma [op de website](#).

EXPOSITIE

Passie en Pasen in porselein



Bijbelse taferelen uniek verbeeld door Joke Kant

Openingstijden

Vrijdag 12 april 19.30 u

Opening expositie

Zaterdag 13 April

10-12 en 14-17u vrije toegang

Zondag 14 April

14-17u vrije toegang, 19.45-21u groepen

Maandag 15 April

9-12u scholen, 14-17 en 19.45-21u groepen

Dinsdag 16 April

9-12u scholen, 14-17 en 19.45-21u vrije toegang

Woensdag 17 April

9-12u scholen, 14-17 en 19.45-21u groepen

Donderdag 18 April

9-12u scholen, 14-17u vrije toegang

Boeiend voor jong en oud

VGK Boornbergum

Easterbuorren 52

Toegang gratis

www.bijbelsetaferelen.nl



Maart: maand van de Sjaals

In de maand maart staat in Wereldwinkel Drachten het thema sjaals centraal. Nu het voorjaar weer in aantocht is, brengen wij sjaals extra onder de aandacht. In ons assortiment is er bijna voor elke outfit wel een (lente)sjaal te vinden. Sjaals, gemaakt van 100% zijde, viscose of linnen in bijzondere kleuren en patronen met een (h)eerlijk draagcomfort. Deze komen van verschillende importeurs en daardoor ook uit verschillende landen. Bijvoorbeeld de sjaals van Rajesh Shrestha in Kathmandu in Nepal. Deze importeur heeft zich onder andere toegelegd op het laten vervaardigen van sjaals van materialen zoals pashmina, katoen, viscose en bamboe. Of de sjaals van importeur Siddharts Import. Deze creëert werk voor vrouwen in Nepal en Thailand en zorgt voor samenwerking met producenten en projecten. Daar waar in het begin de nadruk op inkoop lag, wordt nu de vertaalslag gemaakt naar eigen productontwikkeling. Vanuit de omzet ondersteunen zij diverse projecten.

Internationale Vrouwendag

Op vrijdag 8 maart a.s. besteden wij aandacht in onze winkel aan de Internationale Vrouwendag. Het thema is deze keer 'Heldinnen'. In onze winkel hebben wij prachtige artikelen die gemaakt zijn door vrouwen. Deze vrouwen zijn voor ons heldinnen omdat zij voor het voetlicht zijn gekomen en daardoor in hun eigen onderhoud voorzien. Op de Internationale Vrouwendag brengen wij daarom graag onze vrouwenbeelden van o.a. keramiek, brons of serpentijn onder de aandacht. Op 8 maart krijgt u 10% korting op de vrouwenbeelden. Wij verwelkomen u graag in onze mooie winkel.

Wereldwinkel Drachten
Oudeweg 4
www.wereldwinkeldrachten.nl
info@wereldwinkeldrachten.nl
tel: 0512-848852

Tity Wouda – de Vries

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'
periode maart/april 2019

datum	ouderling van dienst	deurdienst
17 mrt	Cor van Waveren	Tineke de Groot
24 mrt	Wimmy Hofhuis	Galina van Waveren
31 mrt	Rients de Vries	Wietske Harkema
7 april	Roel Vochteloo	Willem Schra
14 april	Wimmy Hofhuis	Jan/Gré Bos
19 april	Piet Brongers	n.v.t.
21 april	Cor van Waveren	Galina van Waveren
28 april	Rients de Vries	Attje de Vries
5 mei	Wimmy Hofhuis	Tineke de Groot
12 mei	Roel Vochteloo	Wietske Harkema
19 mei	Cor van Waveren	Wimmy Hofhuis

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 06-44912841

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	pianist	bloemen	koffie
17 mrt	Cor	Bert	Tineke	Arie	Etty Koster	Cor
24 mrt	Farshid Joke	Bert	Ank	Hans	Galina van Waveren	Farshid Joke
31 mrt	Hans	Bert	Tineke	Grietje Albada	Wietske Harkema	Hans
7 april	Rients	Bert	Ank	Arie	Minke Vochteloo	Rients
14 april	Cor	Bert	Tineke	Arie	Etty Koster	Cor
19 april	Farshid	Bert	Ank	Grietje Albada	n.v.t.	n.v.t.
21 april	Joke	Bert	Tineke	Hans	Galina van Waveren	Joke
28 april	Hans	Bert	Ank	Arie	Etty Koster	Hans
5 mei	Cor	Bert	Tineke	Hans	Wietske Harkema	Cor
12 mei	Rients	Bert	Ank	Arie	Minke Vochteloo	Rients
19 mei	Farshid	Bert	Tineke	Arie	Galina van Waveren	Farshid

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
17 mrt	10.00 u	Ds. Piet Brongers	gemeente	
21 mrt	14.30 u	JVV		
24 mrt	10.00 u	Ds. Piet Brongers	Zendingsproject Umutima foundation	feestdienst m.m.v. het Vissercollectief
28 mrt	18.30 u	40dagentreffen		Broodmaaltijd + samenzijn met Bert Wijchers + Joke Holtrust (zie info Schakel)
31 mrt	10.00 u	Ds. Andries Bakker	Gemeente	
7 april	10.00 u	Jenneke Span	Gemeente + H.A.	Viering H.A. (Piet Brongers)
8 april	14.30 u	VCK		Lijdenstijd
14 april	10.00 u	Dick de Jong	Bijzonder doel	
18 april	14.30 u	JVV		
19 april	19.30 u	Ger Booy		Goede Vrijdagviering
21 april	10.00 u	Ds. Bert Wijchers	Paasdankoffer	Paasviering
28 april	10.00 u	Anne Dijkstra	Gemeente	Afscheid van Anne Dijkstra als spreker
5 mei		Ger Booy	Gemeente + H.A.	Viering H.A.
6 mei	14.30 u	VCK		Slotmiddag
12 mei		Ds. Bert Wijchers	Tsjernobyl	
16 mei	14.30 u	JVV		
19 mei		Ds. Arjan Noordhoek	Gemeente	