



'De Schakel'



Nr. 2 maart/april 2014 jaargang 45

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers
Voorzitter: 0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli
coördinator 06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
Baptisten Gemeente Elim
Postbank 388 92 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- H. Hofhuis
coördinator 0512 524836
j.hofhuis3@upcmail.nl

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
schakel@elimdrachten.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@12move.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van mei/juni 2014 inleveren voor
27 april

Op zoek naar de stilte

De komende tijd staat in het teken van de 40 dagentijd: de weg naar Kruis en Opstanding.

In de Katholieke kerk staat deze periode in het teken van de persoonlijke bezinning. Met daarbij aandacht voor zichtbare tekenen. Zowel in de vorm van het vasten, als ook in de belangstelling voor de kruiswegstatiën. Het zijn mogelijkheden om ook heel zintuigelijk bepaald te worden bij de weg van lijden, die Jezus gegaan is.

Ook voor ons is het een gelegenheid om persoonlijk betrokken te worden bij het verhaal van Jezus. Hoe iedereen, dat wil doen is een persoonlijke keuze, maar als gemeente willen we via ons 40 dagen project bepaald worden bij belangrijke momenten van Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Als werkgroep hebben we gekozen om gebruik te maken van elementen van Kind op Zondag, maar dan met een ander thema. De verhalen spraken ons erg aan, alleen het thema konden wij niet zo kloppend krijgen met ons jaarthema. Het thema van Kind op Zondag is 'op zoek naar de stilte', terwijl ons jaarthema is 'met hart en ziel geloven'.

We hebben het project naar onze gemeente toe vertaald onder het thema: 'op de weg van Jezus met hart en ziel'

Al pratend en denken en delend kwamen we eigenlijk ook wel uit op het belang van die stilte om persoonlijk betrokken te kunnen worden bij de weg van Jezus. Het gaat immers niet om toeschouwers te zijn langs de weg van Jezus, ook niet om nabootsers te zijn, maar om als volgelingen ons op die weg te wagen. Oftewel ons bewust te worden van hoe wij op weg zijn in ons leven. Dat kan alleen als je ook heel dicht bij jezelf kunt komen. En te midden van het lawaai zowel buiten als binnen ons leven lukt het vaak niet om heel dicht bij jezelf te komen, laat staan bij God.

Ik kreeg laatst een kaart met de tekst:

GOD LUISTERT OOK
naar stilte

God luistert ook naar lawaai, en Hij luistert daar dwars doorheen. Maar dan

kunnen we onszelf nog niet verstaan. God luistert ook naar stilte. Wanneer het lawaai verstomt en het stil wordt om ons heen, komen we in de stilte vanzelf terecht bij ons eigen geluid. Het geluid van ons hart en van onze ziel. Met de vragen die daar bij horen: wie ben je, waar kom je vandaan, waar ga je voor? Waarvoor ben jij bereid je rug recht te houden? Op zoek naar de stilte, dan kunnen we zelf ook horen we te zeggen hebben aan onszelf en aan de wereld. In het bewustzijn van het verhaal van Jezus en de tegenwoordigheid van God.

Ik wens ons een goede 40 dagen tijd toe, waarin het geluid van de stilte ons de weg wijst om met hart en ziel betrokken te zijn bij de weg van Jezus naar Kruis en Opstanding.

In de veelheid van geluiden
in de stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord dat ons verblijdt

Piet Brongers

Project 40 dagen tijd



Thema: '40 dagen op weg met hart en ziel'

Met als ondertiteling: 'de weg van Jezus als koning en als knecht/dienaar'

Dit jaar proberen onszelf als gemeente mee te nemen, niet als toeschouwer, maar als volgeling (hart en ziel) van de weg van Jezus. Niet als mensen, die proberen op allerlei manieren Jezus na te bootsen, maar mensen, die proberen een (levens)weg te lopen, oftewel proberen dichterbij de weg te komen, die Hij gegaan is.

Vanaf het moment, dat voor Hem duidelijk wordt: hier scheiden onze wegen: de weg van de mens (Koning) en de weg van God (lijdende knecht/dienaar; liefde die zichzelf niet zoekt).

Het Kruisverhaal als kruispunt van het verhaal van de mens en het verhaal van God.

Het moment waarop de doodlopende weg van de mens kruist met de weg van God, die op de paasmorgen zichtbaar wordt als weg van het leven.

Opzet.

Elke zondag is er aandacht voor een beslissend moment op de weg naar het Kruis-en-Opstandingsverhaal, waarbij zowel het aspect van koning als het aspect van dienaar aanwezig is.

Er is een grote blanco poster, met de weg van Jezus, waarop elke zondag een plaatje geplakt wordt, net zolang tot het op de Paasmorgen een kleurig geheel geworden is.

Verder is er ook elke zondag een tafelschikking, verzorgd door Joke, als groeiverhaal op weg naar Kruis en Opstanding, met elementen die we onderweg tegenkomen....

9 maart matt. 21: 1 – 9

onderweg naar Jeruzalem, zwaaiende palmtakken.

Heel duidelijk is hier het verhaal van de intocht op de wijze van de koning, passend bij het verhaal van mensen als het gaat over wat zij zich voorstellen bij de komst van de Messias.

Het moment, waarop Jezus als het ware de troon zal bestijgen wordt het moment van zijn verdriet, omdat zijn weg anders loopt: het is niet de weg van het heersen, van bovenaf, maar van het dienen als naaste van mensen. De verleiding is er ook: mensen die hem eer bewijzen, het gevoel, dat je belangrijk bent, dat je mensen naar je hand kunt zetten, dat mensen jou gehoorzamen. Dat jij bovenaan staat. Dat je een winner bent. Vlaggetjes langs de weg...!

16 maart matt. 21: 10 – 17

Jezus in de tempel, de macht van het geld

De tegenstelling tussen geld verdienen en God dienen. De weg van de mens: verzamelen, overleven, ten koste van de ander. Aan de andere kant in liefde de mens zien en in zijn/haar waarde laten. Het gaat om alles wat het contact met God in de weg staat: eigen gewin. Ook hier weer de verleiding van het er beter van worden, ten koste van de ander. Op een goede of verkeerde manier inspelen op de behoefte van de ander om geholpen/gehoord/ondersteund te worden.

23 maart Johannes 4

jij die mij ziet, druiventros

Het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put, waarin duidelijk wordt, dat Jezus haar ziet, zoals ze is. Dat Hij niet contact maakt vanuit de hoogte of via een veroordeling, maar vanuit de positie, dat zij hem wat te bieden heeft: hij vraagt haar om water. Vanuit de verwondering komt het persoonlijke gesprek tot stand over geloof en leven. Met de ontdekking van de vrouw: 'jij die mij ziet...' Hoe zien wij de mens, en vanuit welke positie maken wij contact?

30 maart matt. 22: 41 – 46

gesprek Davids zoon icoon

De Messias als Davids Zoon. Hoe aan de ene kant zoon en aan de andere kant Heer.

De verbinding met God loopt via zijn mens zijn. De verhoging tot koning loopt via de solidariteit met het menselijk geslacht. Dat wordt niet overgeslagen of in de steek gelaten. De verleiding is er om alles maar te laten schieten

en rechtstreeks Zoon van God te zijn. Hoe zien wij ons contact met God.
Welke rol spelen beelden daarbij?

6 april matt 26: 31 – 35

eigen hachje Petrus haan

Hier komt het verhaal van de mens aan het licht. Hij wil wel in het spoor van de koning, maar hij blijkt niet verder te komen dan het spoor van de mens, die zijn eigen leven meer dierbaar vindt dan wat ook. Hij doet alles om zijn eigen hachje maar te redden. Jezus weet waar Hij voor ging: voor het zichtbaar maken van Gods weg. Hij houdt zijn rug recht en gaat zijn weg. Waar gaan wij voor? Wat betekent ons hachje voor ons?

13 april matt. 26: 36 – 46

Gethsemane/bidden handen

In de stilte met jezelf word je bepaald bij je ultieme keuzes. Ook hier weer ligt de verleiding om de hoek, om een andere keuze te maken. Een keuze die past bij het mens zijn, maar die daarmee niet zichtbaar maakt, wat er werkelijk allemaal op het spel staat voor de hele mensheid. Gekozen wordt voor de moeite, maar daarmee ook de waarde van een leven, dat uit liefde wordt ingezet en opgeofferd. Wat levert die stilte op voor onszelf?

18 april matt. 26: 26 – 29

pesach/avondmaal stukje brood

In het verhaal van delen, een verhaal van uittocht en bevrijding in de geschiedenis wordt de rode draad zichtbaar van de betekenis van het leven van Jezus en van Zijn weg. Het is een weg, die loopt dwars door alle aspecten van het leven, met nadruk ook door het donker en het lijden van de mensheid. Een verhaal van liefde die zichzelf niet zoekt, om te delen als voedsel, versterking, moed, hoop voor onderweg. Vervolgens het kruis als teken van het ultieme lijden van het verhaal van de mens, maar slechts als helft van het verhaal van God: het is het einde niet...!

20 april matt. 28: 1 -10

nieuw leven open graf/hart

Hier gaat het om! Hier komt het koningschap tot zijn recht in de vorm van leven, dat niet meer prijsgegeven hoeft te worden. Dat geleefd en genoten mag worden.

Daar waar liefde heerst, daar is leven en daar is God. En dat verhaal heeft geen eind.

16 – 18 mei a.s. Gemeenteweekend

Thema: 'omzien naar het waardevolle in Elim'.

Het weekend van 16 mei tot 18 mei zal (onder andere door onze stagiaire Robert Jan Beltman) een gemeenteweekend worden georganiseerd. In dit weekend is het de bedoeling dat we als gemeente stil staan bij wie wij als Elim zijn en hoe Elim er in de toekomst uit kan komen te zien. Dat willen we niet doen door problemen te formuleren en analyseren of door ons zorgen te maken, in dit weekend willen we juist stilstaan bij de kracht die er nu al is in Elim. We willen kijken welke waardevolle elementen aanwezig zijn in Elim. Voor deze waardevolle elementen willen we dit weekend dankbaar zijn en we zullen proberen deze elementen uit te bouwen! Bovenal willen we dit weekend samen eten, samen genieten, samen delen, geloven, elkaar zien en elkaar ontmoeten.

Zet dus alvast vrijdag avond 16 mei, zaterdag 17 mei en zondag 18 mei in uw agenda vast. Ik hoop velen van jullie dit weekend te ontmoeten, om samen te zoeken naar het hart en de ziel van Elim en hier woorden, handen en voeten aan te geven.

Het DB samen met Robert Jan Beltman.

Bijzondere kerkdiensten in de komende tijd

9 maart Het dubbelkwartet Cantabile heeft al eens indruk gemaakt met hun liederen. Zij zullen weer meewerken aan de dienst, die geleid wordt door Ds. Bert Wijchers.

23 maart Ecclesia Cantat, olv Piet Wouda werkt mee in deze dienst, die een plaats heeft in ons 40 dagen project. Het thema van deze dienst is 'jij die mij ziet'.

Een aantal liederen gaat over het 'Hooglied', waarin op dichterlijke manier een loflied op de vrouw wordt gezongen, en waarmee ze 'gezien' wordt. Het Hooglied staat dan ook beeld voor Israël, dat door God gezien wordt. Dit vormt de achtergrond van het verhaal van de Samaritaanse vrouw, die door Jezus gezien wordt. De dienst staat onder leiding van Piet Brongers

30 maart aandacht voor Iconen, mmv Froukje Vellema. We zullen oog in oog komen te staan met beelden op de weg naar ontmoeting met God. De dienst staat in het teken van melodie en beeld, aangevuld met teksten, die erbij passen. Onder leiding van Piet Brongers.

18 en 20 april: Goede Vrijdag en Pasen

De vieringen op Goede Vrijdag en Pasen zijn bijzondere momenten, waarop we van heel dichtbij bepaald worden bij de weg van de mens (en dus ook die van ons) en het perspectief van de weg van Jezus, als weg van God in deze wereld.

27 april: bijzondere dienst met Carla van Weelie

Carla van Weelie is betrokken bij de projecten van EO Metterdaad. Zij zal in de dienst ons ook in woord en beeld betrekken bij wat er heel concreet in de wereld gebeurt, en wat het haar gedaan heeft en doet, met hart en ziel.

Van de penningmeester

Contributie De Schakel 2014

Geachte broeders en zusters,

Rond deze tijd is het weer de bedoeling dat u uw abonnement op De Schakel betaalt. Of u nu een papieren of een digitale Schakel krijgt, de kosten zijn € 10,- per jaar.

Acceptgiro's zijn inmiddels veranderd en erg duur geworden. Daarom gebruiken we die niet meer. U dient het bedrag zelf over te maken door internetbankieren of met een papieren overschrijving. Het nummer is NL32 INGB 0003 8892 41.

Mocht ik uw betaling voor de zomer nog niet hebben ontvangen, dan ontvangt u van mij later dit jaar alsnog een herinnering.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Cor van Waveren



EXPOSITIE ICONEN, in het kerkje van Lettelbert.

Cursisten tonen hun zelfgemaakte iconen, de komende paasdagen, 18,19 20 en 21 april van 13.00 uur tot 17.00 uur

INSPIREREND EN MOOI.

Misschien ook wel leuk om te weten dat ik zelf daar 19 april aanwezig ben.

Froukje Vellema.



The Passion in Groningen

Groningen is in 2014 het decor van The Passion. Na driemaal randstad is deze stad in het Noorden dit voorjaar gastheer van het muzikale evenement over de laatste uren van Jezus' leven, zijn lijden én opstanding. De vierde editie van The Passion wordt op donderdag 17 april opgevoerd in de historische binnenstad en op andere karakteristieke plekken in Groningen.

Op www.thepassion.nl is in een filmpje te zien hoe de inwoners van Groningen reageerden op het grote verlichte kruis, dat op 7 november 2013 in de hal van het station werd gelegd.

The Passion is een samenwerking tussen de omroepen EO en RKK, de Protestantse Kerk in Nederland, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Rooms-katholieke Kerk en de gemeente Groningen. The Passion wordt geproduceerd door Eye2Eye Media.

Als u interesse heeft om deel uit te maken van de processie die het verlichte kruis begeleidt naar de binnenstad van Groningen, kunt u zich aanmelden bij het NBG via: info@bijbelgenootschap.nl. Er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Maar voor toeschouwers zijn er natuurlijk plaatsen genoeg!

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Nieuws uit de Unie



Uitnodiging voor de thema-avonden over jaarthema 2014-2015: 'Zoeken'

Missionaire Gemeente Ontwikkeling

Binnenkort zijn er verspreid in het land drie avonden over het komende jaarthema "Zoeken". Dat maakt deel uit van het grotere thema "Gods missie ontdekken door uisteren, zoeken en vinden." Op de thema avonden wordt even teruggekeken op het vorige thema "Luisteren" en wat de ervaringen in de gemeenten waren. Vervolgens wordt toegelicht wat het jaarthema "zoeken" voor ons kan betekenen en hoe zich dit verhoudt tot het zoeken van Gods Koninkrijk. Hierbij zijn we niet alleen benieuwd naar wat het ons zal brengen, maar ook hoe wij ons kunnen inzetten voor Gods koninkrijk en de presentie van Jezus Christus in deze wereld. We hopen dat deze avond inspiratie geeft voor het komende seizoen. Ook wordt er gekeken naar werkvormen en materialen. Naast een inleiding op het thema is er een gesprek over toerustingmogelijkheden voor kringleiders en jongeren om zo als gemeente vorm te gaan geven aan Gods missie voor Zijn gemeente.

In het noorden is de thema-avond op donderdag 20 maart in de Schutse te Hoogeveen. De avond begint met een broodmaaltijd om 18.30 uur; het verdere programma duurt van 19.15 tot 21.30 uur.

Opgave tot een week tevoren via www.baptisten.nl;



Onderzoek samensmelting Unie-ABC

Algemeen

We houden u in onze Nieuwsbrief met regelmaat op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het onderzoek naar mogelijke samensmelting tussen de Unie van Baptisten Gemeenten en de Alliantie van Baptisten en Cama-gemeenten (ABC). U kunt ook zelf via de website van www.baptisten.nl het nieuws over dit thema volgen. Onder de knop 'Dienstencentrum' en dan vervolgens 'Unie-ABC'



Op de komende Algemene Vergadering zal het vervolgonderzoek gepresenteerd worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de besluiten van de AV van de ABC-gemeenten en die van de najaarsvergadering van de Unie van Baptisten Gemeenten. Daarbij zij opgemerkt, dat ook in de kringen van de ABC-gemeenten veel aarzelingen zijn met betrekking tot het samensmeltingsverhaal. Uitdrukkelijk is gesteld, dat men wil spreken over Alliantie, en dat met zeer hecht aan de vastleggen van de voorgestelde geloofsbelijdenis.

NB Op de AV van Unie is uitdrukkelijk gesteld, dat met name het thema grondslag/geloofsbelijdenis eerst nog nader verkend moet worden, voordat er volgende stappen gezet kunnen worden!

Update: noodhulp Filippijnen

in november 2013 trof de orkaan Haiyan de Filippijnen. De ravage was enorm. De Unie is toen een noodhulp-project gestart om via de lokale Baptistengemeenten op de Filippijnen hulp te kunnen bieden. Er is door de Nederlandse Baptistengemeenten een bedrag van bijna €40.000,- opgehaald. Een fantastisch bedrag! Dit is aangevuld met nog eens €10.000,- uit ons Noodfonds. Daarmee is de directe noodhulp ondersteund, die vooral gericht was op



het voorzien in schoondrinkwater. Met de resterende €40.000,- willen we verder blijven ondersteunen. Inmiddels is de wederopbouw van het land gestart, een langdurig proces dat nog zeker een aantal jaren zal duren. Via de Asian Pacific Baptist Aid worden de lokale Baptisten Gemeenten gesteund in hun werk van wederopbouw en hun getuigenis ter plekke.

Bundel Liederen voor de Gemeentezang verkrijgbaar tegen verzendkosten

Er is in het depot van drukkerij Jongbloed een grote voorraad van de bundel Liederen voor de Gemeentezang. De Unie stelt de gemeenten in de gelegenheid bundel te verkrijgen tegen verzendkosten; de bundels zelf kosten u €0,00.

Wilt u hiervan gebruik maken, stuurt u dan een mailtje naar info@baptisten.nl

Internationaal Seminarium van start in Amsterdam

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de verhuizing van de Unie naar Amsterdam. Daar wordt in de huidige Herdenkingskerk het Baptist House gesticht, waar Unie, Seminarium samen met EBF en IBTS een plek krijgen. Op maandag 20 januari 2014 was een feestelijke ontvangst en receptie op de Vrije Universiteit (VU) voor het International Baptist Theological Study centre (IBTS) vanwege de start van de samenwerking met de VU. Ruim 20 promovendi, een deel van de staf en de toekomstige nieuwe rector, dr. Stuart Blythe uit Schotland, waren daarbij aanwezig. Henk Bakker en Teun van der Leer waren er namens ons Seminarium. Vervolgens werden in het toekomstige 'Baptist House', de Herdenkingskerk aan de Postjesweg 150 in Amsterdam-



West, de zgn. colloquia gehouden, waarbij studenten hun onderzoek presenteren en daarop reacties krijgen. Deze zomer zal het IBTS definitief overkomen naar Amsterdam en zullen ook ons seminarium en het Uniekantoor naar Amsterdam verhuizen.

Eerst in een tijdelijk onderkomen, tot de verbouwing van de Herdenkingskerk gereed is. Maar de samenwerking kan dan alvast vorm krijgen.

Agenda

18 maart Gewestelijke ontmoetingsdag voor vrouwen (Friesland)

Op 18 maart a.s. vindt in het vernieuwde kerkgebouw aan de Zevenhuisterweg 39 te 9257 VH Noardburgum een gewestelijke ontmoetingsdag voor vrouwen plaats.

Vanaf half 10 is er koffie en thee (met wat lekkers) en om 10:00 uur beginnen we met het programma dat rond 15:30 uur afgelopen zal zijn.

23 mei Voorjaars Algemene Vergadering bij Baptisten Gemeente Lelystad

Thema Opbergen

In de maanden maart en april staat het thema 'Opbergen' centraal in Wereldwinkel Drachten. We trekken deze keer twee maanden uit voor dit thema omdat we vinden dat deze mooie opbergartikelen langer onder de aandacht moeten blijven, omdat ze gezien mogen worden.

Onder het thema 'Opbergen' vallen verschillende 'opbergers', zoals: handige (was) manden met deksel, prullenmanden, tassen, sieradendozen en pillendoosjes. De handgemaakte manden van gedroogde rietstengels zijn omwikkeld met gekleurd afvalplastic. Al generaties lang worden deze manden door families in het dorpje Mekhe (Senegal) gemaakt.

Door de producten voor een eerlijke prijs in te kopen, bevordert de importeur de werkgelegenheid. Hierdoor kunnen werknemers hun familie(s) goed onderhouden, waardoor hun kinderen naar school kunnen. Wanneer u een cadeau uit de wereldwinkel koopt, draagt u bij aan deze positieve ontwikkeling.

In de maanden maart en april krijgt u 15% korting op het thema 'Opbergen'.

Wereldwinkel Drachten
Zuidkade 62
info@wereldwinkeldrachten.nl
www.drachten.wereldwinkels.nl
Tity Wouda – de Vries

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'

Periode maart/april 2014

datum	ouderling van dienst	deurdienst
9 maart	Wimmy Hofhuis	Gré/Jan Bos
16 maart	Willem Schra	Gré Boonstra
23 maart	Rients de Vries	Tineke de Groot
30 maart	Froukje Vellema	Wimmy Hofhuis
6 april	Cor van Waveren	Willem Schra
13 april	Wimmy Hofhuis	Froukje Vellema
18 april	Rients de Vries	Joke Admiraal
20 april	Froukje Vellema	Wimmy Hofhuis
27 april	Willem Schra	Gré Boonstra
4 mei	Wimmy Hofhuis	Froukje Vellema
11 mei	Cor van Waveren	Tineke de Groot

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 0512-382870

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	organist	bloemen	koffie
9 mrt	Joke	Bert	Bert	Arie	Gré Boonstra	Joke
16 mrt	Luitzen	Bert	Ank	Henk	K. Grondsma	Luitzen
23 mrt	Cor	Bert	Bert	Arie	E. Koster	Rients
30 mrt	Hans	Bert	Ank	Henk	J. Schra	Hans
6 apr	Joke	Bert	Bert	Arie	E. Germeraad	Joke
13 apr	Luitzen	Bert	Ank	Henk	Gré Boonstra	Luitzen
18 apr	Willem	Bert	Bert	Arie	nvt	nvt
20 apr	Hans	Bert	Ank	Henk	K. Grondsma	Rients + Hans
27 apr	Joke	Bert	Bert	Arie	E. Koster	Joke
4 mei	Cor	Bert	Ank	Henk	J. Schra	Cor
11 mei	Luitzen	Bert	Bert	Arie	E. Germeraad	Luitzen

Agenda

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
9 mrt	9.30	Ds. Bert Wijchers	Leergeld	Mmv Cantabile
13 mrt	18.30	40 dagen treffen		Broodmaaltijd, aan het werk, uiterlijk 21.00 uur klaar
16 mrt	9.30	Br. Hans Baas	UNIE	
20 mrt	14.30	JVV		
23 mrt	9.30	Ds. Piet Brongers	UNIE	
24 mrt	19.45	VCK		
30 mrt	9.30	Ds. Piet Brongers	ElimZending	mmv. Ecclesia Cantat, olv Piet Wouda
6 apr	9.30	Ds. Henk Schaap	UNIE	H. A.
7 apr	19.45	VCK		
13 apr	9.30	Ds. Piet Kingma	UNIE	
17 apr	14.30	JVV		
18 apr	19.30	Ds. Piet Brongers		Goede Vrijdagviering
20 apr	9.30	Ds. Piet Brongers	Paasdankoffer	Paasviering
27 apr	9.30	Zr. Carla van Weelie	EO Metterdaad	
4 mei	9.30	Br. Robert Jan Beltman	UNIE	H.A.
11 mei	9.30	Ds. Arjan Noordhoek	DANA	Mmv 'de Sjongers van it Spitael'