



'De Schakel'



**Nr. 3 mei/juni 2017 jaargang 48**

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM  
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers  
Voorzitter: 0512- 515731  
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli  
coördinator 06 43225488  
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres De Lange Jacht 38  
9244 HP Beetsterzwaag  
0512 382870  
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren  
De Lange Jacht 38  
9244 HP Beetsterzwaag  
0512 382870  
Baptisten Gemeente Elim  
NL32 INGB 0003 8892 41  
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- H. Hofhuis  
coördinator 0512 524836  
j.hofhuis3@upcmail.nl

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers  
Marne 22/A  
9204 BE Drachten  
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot  
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van juli/augustus 2017 inleveren  
voor donderdag 6 juli 2017 bij de redactie.  
(Voorstukje juli/augustus Henk Gritter volgens rooster)

## Bedevaart

Wij zijn al wat jaren onderweg, ook met de camper en er gaat geen stad, of dorp voorbij dat wij niet een kerk bezoeken. Onze belangstelling gaat vooral uit naar de ramen, gebrandschilderde ramen. Geweldig, indrukwekkende, komen we Tegen. Prachtige kerken, maar ook zeer vervallen oude kerken waar we dan toch ook vaak de mooiste ramen vinden. Chagal is wel de bekendste van de kerkramen schilders.

Daarnaast bezoeken wij door heel Europa heen Bedevaartplaatsen. Van Dokkum in Friesland tot Konya (soefie-broederschap met de dansende Derwisjen) in Turkije en van Fatima in Portugal (de herdertjes die een ontmoeting met Maria hadden, diverse keren) tot Kevelaer net over de grens van Venray, Limburg.

Van Rome tot Santiago de Compostella/Finistere. Twee bijzondere reizen en door Piet Kingma is ons allen duidelijk gemaakt wat het voor hem betekende, samen met Peter zijn zoon.

Taizé:

Reizen en nieuwsgierigheid zitten ons in het bloed. Dit jaar reden we vanuit Spanje langs de Rhône naar Taizé. Voor de vijfde keer sloegen wij hier ons bivak op. De allereerste keer vergeten we nooit, samen met Martin en Ella, Marjon en Johannes, we waren daar toen een heel weekend. Nu maar voor één dag en nacht. Het heeft iets bijzonders deze plek. Het was een stralende dag en Lies verwoorde de ontmoeting met deze voor ons dierbare plek met de voor haar bekende stijl. We hebben genoten en 's avonds hebben we de gebedsdienst meegemaakt. Stilte, afgewisseld met gezang, indrukwekkend om dat mee te mogen en kunnen meemaken.

Orval:

We trokken verder richting de kinderen in België. Met onze dochter Yvonne hebben we dit indrukwekkende klooster, bijgebouwen en ruine bezocht. Dit Cisterciënzers klooster is opgericht in 1132. De Abdij Nore-dame Oral. Dee orde gesticht door de Heilige Bernardus. Zij streefden en nog steeds, wel wat soepeler, naar de vervulling van ascetisch ideaal, waarbij ze een evenwicht trachten te vinden tussen gebed en handenarbeid. De Heilige Bernardus keerde zich heftig tegen ongebreidelde frivoliteit en versiering en luxe in de kerken. Volstreekte soberheid in hun kerken. Zo ook de kerk in Orval, totaal geen versieringen, of beelden. Een heerlijke plek om tot jezelf te komen.

Kevelaer:

De laatste bedevaartplaats op deze reis. Wij staan hier al jaren en dochter Petra en kleinkind Kirsten bezoeken ons hier, zij wonen zo'n 20 km van Kevelaer. We steken daar een kaars aan voor al onze dierbaren, dankbaar voor de reis die

achter ons ligt, behouden vaart, dankbaar dat wij dit mogen en kunnen doen, wetende dat wij in een bevoorrechte positie verkeren, dat we het nog steeds samen kunnen doen. De kapel en later de kerk is opgericht in 1641. De vrome marskramer Hendrik Busman had een stem gehoord met de opdracht daar op die plek een kapel te bouwen. Eerst gaf hij daar geen aandacht aan, maar steeds als hij deze plek passeerde was daar weer die stem. Nu is Kevelaer een zeer druk bezochte bedevaartsoord. Er is altijd wat te doen en in het bijzonder wordt Maria vereerd en aangeropen.

Daar hebben wij niet zoveel mee, maar wel het zien van de devotie van de gelovigen die door de stad trekken. Sommige mensen in Kevelaer herkennen ons. Het is ook de stad waar wij voor Elim al diverse malen de Paaskaars hebben aangeschaft.

Bedevaartsplaatsen, niet zo maar een toeristische tocht, het zijn de plekken waar wij juist even tot rust komen, tot ons zelf komen en dankbaar zijn. Ontmoetingen met mensen op die plekken zijn zeer waardevol gebleken. Herkenning in het geloven, respect voor dat je anders kunt zijn en geloven.

Wij weten dat voor velen, ook in Elim, dit soort van reizen niet mogelijk is, maar en dat is een oproep aan ons die ook van de zomer weer op pad gaan, om aandacht te schenken aan onze broeders en zusters die noodgedwongen thuis moeten blijven. Stuur een groet waar ook maar vandaan en laat daarmee weten dat je ze niet bent vergeten.

Iedereen toch een plezierige periode en kom veilig weer thuis.

Lies schreef de volgende mooie woorden in Taizé, daar besluit ik mee.

Taizé

Na alle drukte van het verkeer,

Mensen in auto's, toeterend en hard rijdend, file rijdend,

Trokken wij vol verwachting en vol verlangen naar de stilte.

De velden van Taizé, glooiende heuvels.

Gehuld in mystieke nevelen, maar ook badend

in stralende zonneschijn.

En de stilte daalde als een beschermende liefdevolle mantel over ons heen.

Weldadig, overrompelend, vredig, ja een heilige stilte!

Samen alleen in de crypte en de Genadige rust omgaf ons

en wij aanvaardden beiden de zegen die daar vanuit ging.

LV.

De Genade en Vrede die wij zo goed kennen van de zondagmorgen in onze diensten ging met ons mee.

Ger Booy

## Van het Dagelijks Bestuur

- Terugblik  
Terugkijkend op de veertigdagenperiode voorafgaande aan Pasen kunnen we gerust stellen, dat we goede diensten hebben gehad. En geregeld werden we herinnerd aan ons jaarthema 'laat je verrassen...!' Het veertigdagentreffen was heel bijzonder: na de gezamenlijke broodmaaltijd gingen we aan het liturgisch bloemschikken, onder leiding van Foekje de Boer.  
Iedereen was druk in de weer om met bloemen symbolisch zowel de betekenis van Goede Vrijdag, als wel van Pasen uit te drukken. Met verrassende resultaten! Soms kun je dingen beter uitdrukken zonder dan met woorden. Een aantal stukjes waren in de Paasviering aanwezig, op de rand van het doopvont...!
- Uniezaken.  
De komende voorjaarsvergadering van de AV vindt plaats op 20 mei a.s. in Kampen.  
Henk Gritter en Piet Brongers zullen afgevaardigden zijn namens onze gemeente.  
Naast veel verslagen worden we bijgepraat over ontwikkelingen, o.a. met betrekking tot nauwere samenwerking en ontmoeting tussen Unie-gemeenten en ABC-gemeenten, met dit jaar extra aandacht voor de Cama-gemeenten (de 'C' van 'ABC gemeenten'). Verschillende workshops zorgen voor betrokkenheid bij activiteiten van de unie (o.a. een workshop over het project 'de Groentjes'). Daarnaast is er een voorstel om predikanten als werknemer van een gemeente te beschouwen en niet als kleine zelfstandige (cq. ZZP-er). Er komt wel weer een verslag.
- Plaatselijke contacten  
Wat betreft het overleg met de Centrumkerken hebben we afgesproken om een jaarprogramma op te stellen, waarin iedere kerk zijn/haar eigen activiteit kan inbrengen. Ieder is in principe zelf ook financieel verantwoordelijk voor zijn eigen activiteit. Daarnaast is er een gedeelde financiële bijdrage voor de gezamenlijk onkosten (o.a. P.R.)  
Wat betreft het Platform van kerken in Smallingerland: we zijn wel deelnemer, maar op een laag pitje, aangezien we op dit moment geen vertegenwoordiger hebben. Wie meldt zich?  
In het kader van ons contact met Bethel heeft er op dinsdag 16 mei een gesprek plaatsgevonden met Ds. Jacob Folkerts. In de eerste plaats bedoeld als kennismaking. Verder toch ook even afgetast met betrekking tot plaatsbepaling van beide gemeenten en mogelijke perspectie-

ven met betrekking tot contact en eventuele activiteiten.

- Zomerontmoetingsdiensten 9 juli – 13 augustus a.s.  
Ook dit jaar willen we in de zomerperiode weer laagdrempelige bijeenkomsten organiseren, die in het teken staan van ontmoeting, samen delen, en elkaar bemoedigen. Het gaat daarbij dan niet zozeer om de preek of een strakke liturgie, maar wel om een samenzijn, dat de moeite waard is. Voor de invulling van de diensten worden geen mensen van buitenaf gevraagd: ze worden door ons zelf ingevuld. Kortom een uitnodiging en aanmoediging om, voor zover je aanwezig kunt zijn, er ook bij betrokken te zijn. Het gaat om de volgende zondagen: 9, 16, 23 juli, 30 juli, 6 en 13 augustus. Een aantal mensen hebben al gereageerd. Nu de rest nog...!
- Gemeentevergadering  
Als u deze Schakel krijgt, is de gemeentevergadering van dinsdag 16 mei al geweest. De begroting van het komende seizoen is dan besproken en vastgesteld. Daarnaast hebben we in groepjes nagedacht over verschillende thema's, die te maken hebben met activiteiten van het komende seizoen. Dus met aandacht voor het perspectief van de gemeente, rekening houdend met de kwetsbaarheid als het om beschikbare menskracht gaat.
- Wat de website [www.elimdrachten.nl](http://www.elimdrachten.nl) betreft is er nu een aparte pagina met thema's en vragen, die vooral te maken hebben met geloof en leven van vandaag. Gericht op mensen, die het in de kerk niet (meer) zien zitten, of die met allerlei vragen zitten, waarmee ze niet bij iemand van de kerk terecht durven. Daarbij zijn zowel mensen binnen als buiten de gemeente betrokken.  
Daarnaast is er ook de vraag aan Farshid en Melina om te zien of zij ook via onze website contact kunnen krijgen met andere asielzoekers in hun eigen taal...
- Ook hopen we in het najaar weer een thema-avond te hebben. Deze keer denken we aan Prof. Dr. Cees den Heyer, die een boek geschreven heeft over de vraag, hoe het komt dat de Bijbel zelf veelkleurig is, als het gaat om invalshoeken naar het geloof (in Jezus Christus), terwijl er een paar eeuwen later geprobeerd wordt in de kerkgeschiedenis om alles zwart op wit als eenduidig dogma vast te leggen. Het thema zou zoiets kunnen zijn als: 'van Bijbeltekst naar kerkelijk dogma'. De datum is: dinsdag 24 oktober a.s.
- Tot slot:  
Ik verbaas me toch wel weer over de grote betrokkenheid van alle leden en vrienden van de gemeente. Dat we er nog zijn, als gemeente! En dat er nog zoveel te genieten valt. Niet in het minst van degenen, die altijd maar weer trouw betrokken zijn bij de noodzakelijke activiteiten voor de zondagmorgen: het beheer, de kostersdienst, de deurdienst, de muzikale begeleiding (we genieten van het driemanschap,

met af en toe versterking van de fluit!), de beamer, het geluid, de bloemendienst, de ouderling van dienst en de 'invullers' van de diensten. In de zomerperiode zal de spoeling wat dunner zijn en hopen we op creativiteit en welwillendheid van ieder die dan wel aanwezig is.

- Het pastoraat van deze zomer:  
Tot half juli a.s. loopt het contact (bij sterfgeval, ziekenhuisopname, of verzoeken voor bijzonder pastoraat) gewoon via de coördinator Ria Liebe-Ravelli (tel. : 0516 542552; [r.lieberavelli@hotmail.com](mailto:r.lieberavelli@hotmail.com))  
Zij zal dan eventueel verder contact zoeken met één van de mensen, die daarvoor beschikbaar zijn (Ger Booy, Bert Wijchers, of Piet Brongers)

Namens het Db: Piet Brongers

## Zondag 12 juni a.s.: ‘kerk’-dienst met Rabbijn Tamarah Benima



Tamarah Benima is rabbijn van drie liberaal-joodse synagogen:  
Amsterdam, Heerenveen en Zuidlaren.

Het wordt een bijzondere dienst, waarin we op een joodse manier bepaald worden bij het verhaal van God, dat niet alleen begonnen is bij het volk Israël, maar dat ook zijn eigen weg gegaan is in de geschiedenis.

Tamarah Benima is ook haar eigen weg gegaan in de rijke Joodse traditie. Ze heeft een boodschap die ook de joodse muren overschrijdt.

We hopen op een goede ontmoeting, met de diepgang van het Woord.

En... gasten zijn van harte welkom...!

**De dienst begint om 10.00 uur**

Na de dienst is er natuurlijk weer koffie en gelegenheid tot gesprek.





24 maart, het lijkt alweer lang geleden, maar ik (wij) genieten nog dagelijks van bloemen en kadoos, die hier een plekje in huis hebben gevonden. Het was voor ons een onvergetelijke middag, zoveel familie, vrienden en bekenden om ons heen onze kinderen met kleinkinderen. Hartverwarmend !!!!!!! En ook Elim was in grote getale aanwezig. Het vraagt eigenlijk om herhaling !!!!!!!





Nogmaals dank voor alle goede gaven, wensen en aanwezigheid.  
Froukje en Henk.

## Het Pinksterfeest in Veenklooster



3, 4 en 5 juni 2017

### Zaterdag 3 juni

20.00 uur Joke Buis en Band – concerttour Johannes de Heer  
(inloop vanaf 19.15 uur, entree 5,00 p.p. met 1 gratis consumptie)

Kaarten reserveren via [www.pinksterfeest.com](http://www.pinksterfeest.com)

#### JOKE BUIS

Alleen de allerbeste liedjes blijven mensen decennialang raken en inspireren. Dat geldt zonder twijfel voor de liedjes uit de Johannes de Heer bundel. Joke Buis en band brengen in de Concertreeks Johannes de Heer oude bekende liederen in een verfrissend nieuw jasje.

Wat begon als een persoonlijke band met de liedjes uit haar jeugd, haar bijgebracht door haar opa, werd voor Joke Buis een waar passieproject. "Wat is het mooi dat er generaties zijn die ons voorgaan, bij de hand nemen en ons blijven aanmoedigen om te blijven bidden en vertrouwen op God", aldus Joke. "Ik wil daarvan blijven vertellen en ook met de liedjes van 'Johannes de Heer Sessies volume 2' mijn opa's nagedachtenis en getuigenis levend houden." Het belooft een avond te worden waar jong en oud elkaar vinden in de muziek.

### Pinksterzondag 4 juni

14.00 uur Veenklooster zingt! (gratis)

Concertmiddag mmv Ds. Bernard Terlouw uit de Westereen.

Korps Leger des Heils, uit Leeuwarden

Noordermannen uit Kollum

20.00 uur Martin Brand & Praise united Friesland koor

entree 5,00 p.p. met 1 gratis consumptie

Kaarten reserveren via [www.pinksterfeest.com](http://www.pinksterfeest.com)

#### MARTIN BRAND & PRAISE UNITED FRIESLAND

Al jarenlang zorgt gospelzanger Martin Brand samen met pianist Henk Doest en een enthousiast gelegenheidskoor van Praise United voor een swingende zondagavond.

Het repertoire is zeer divers. Van Psalmen tot Hillsong, van Black Gospel, via Opwekkingsliederen en Hymnes tot speciaal gecomponeerde Nederlandstalige nummers. Afgewisseld met eigen liedjes van Martin Brand. Ieder jaar maakt het concert ontzettend veel indruk. Samen zingen, bidden en God groot maken. Het is elke keer weer een feest!

## Pinkstermaandag 5 juni

10.00 uur samenzang

10.30 uur openluchtdienst mmv Ds. Orlando Bottenbley  
Praiseband 'One Choice'

Verder 's middags optreden van allerlei gospelgroepen op verschillende plaatsen  
PINKSTERPLAZA, Pinkstermaandag 5 juni

Na het succes van vorig jaar staat opnieuw op Pinkstermaandag  
'Het Pinksterplaza' op het programma.

Op het evenemententerrein zijn er een tal van activiteiten voor jong en oud!

Er is onder andere een grote en veelzijdige markt met werk van hobbyisten,  
ambachtslieden en kunstenaars en stands van Goede Doelen-organisaties  
en evangelische (boek)winkels.

Verdere informatie:

Pinksterfeest Veenklooster

Secretariaat:

Betterwird 1

9156 AA Bornwird

Telefoonnummer:

06-51259041



## Keramik uit Mexico

In de maand mei staan de mooie kleurige Dolores keramik producten uit Mexico uitgesteld in de wereldwinkel. Deze bijzonder producten zoals bloempotten, zonnetjes en nog veel meer krijgen dit keer de aandacht omdat ze het verdienen. De producten worden namelijk gemaakt volgens een 500 jaar oude traditie. Het familiebedrijf Dolores werd twaalf jaar geleden opgericht door Maria Isabel. Zij maakt zelf de designs en stelt de kleurencombinaties samen. In dit bedrijf werken voornamelijk vrouwen. Het basismateriaal van de producten is gietklei. Deze wordt gewonnen in de bergen en in mallen gegoten. Na het drogen gaan de producten in een grote elektrische oven. Daarna brengen de vrouwen met de hand de decoratie aan, waarna ze opnieuw de oven ingaan en de felle kleuren zichtbaar worden. Na het glazuren worden ze voor de laatste keer gebakken. Esperanza is de importeur en werkt al meer dan 20 jaar in Latijns Amerika. Langdurige handelsrelaties staan centraal, waardoor naast het verkrijgen van een goed inkomen de producent zich algemeen kan ontwikkelen. Zo wordt er een basis gelegd voor betere kansen in de toekomst, zowel voor de internationale markt als voor de lokale verkoop. Dit kleurige keramik fleurt je huis en tuin helemaal op. In de maand mei krijgt u 15% korting op deze mooie zomerse producten.

In de maand juni geven wij 10% korting op alle soorten sappen.

Oproep nieuwe medewerkers:

Wereldwinkel Drachten is op zoek naar nieuwe medewerkers. Ben jij de persoon die wij zoeken om ons gezellig en enthousiast team te versterken? Loop dan eens binnen voor meer informatie in onze mooie fair trade cadeauwinkel. Je kunt ook alvast een kijkje nemen op onze website. Wie weet ben jij straks de nieuwe medewerker.

WereldwinkelDrachten  
Zuidkade 62  
[info@wereldwinkeldrachten.nl](mailto:info@wereldwinkeldrachten.nl)  
[www.drachten.wereldwinkels.nl](http://www.drachten.wereldwinkels.nl)

Tity Wouda-de Vries

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'  
Periode mei/juni 2017

Datum	ouderling van dienst	deurdienst
21 mei	Rients de Vries	Attje de Vries
28 mei	Wimmy Hofhuis	Willem Schra
4 juni	Froukje Vellema	Rients de Vries
11 juni	Roel Vochteloo	Tineke de Groot
18 juni	Cor van Waveren	Froukje Vellema
25 juni	Rients de Vries	Attje de Vries
2 juli	Roel Vochteloo	Willem Schra
9 juli	Cor van Waveren	Froukje Vellema
16 juli	Wimmy Hofhuis	Tineke de Groot

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : [penningmeester@elimdrachten.nl](mailto:penningmeester@elimdrachten.nl) of 0512-382870

Piet: [piet.brongers@hetnet.nl](mailto:piet.brongers@hetnet.nl) of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	organist	bloemen	koffie
21 mei	Hans	Bert	Tineke	Hans	Jantsje	Hans
28 mei	Joke	Bert	Tineke	Arie	Minke	Joke
4 juni	Farshid	Bert	Tineke	Henk	?	Farshid
11 juni	Cor	Bert	Tineke	Arie	Etty	Cor
18 juni	Rients	Bert	Tineke	Arie	Jantsje	Rients
25 juni	Joke	Bert	Tineke	Hans	?	Joke
2 juli	Farshid	Bert	Tineke	Arie	Minke	Farshid
9 juli	Hans	Bert	Tineke	Henk	Etty	Hans
16 juli	Cor	Bert	Tineke	Arie	?	Cor

## Agenda

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
21 mei	10.00	Br. Willem Lindeman Ds. Piet Brongers	Tsjernobył	
28 mei	10.00	Ds. Chris Eijer	UNIE	
4 juni	10.00	Br. Dick de Jong	Bloemengroet	viering H.A.
7 juni	10.00	VCK		Rondleiding maaltijdservice "van Smaak"
11 juni	10.00	Rabbijn Tamarah Benima	UNIE	Bijzondere dienst
18 juni	10.00	Ds. Arjan Noordhoek	UNIE	
25 juni	10.00	Ds. Bert Wijchers	Bijzonder doel	
2 juli	10.00	Ds. Wout Huizing	UNIE	viering H.A.
9 juli	10.00		UNIE	zomerontmoetingsdienst
16 juli	10.00	Br. Arie Liebe	Bloemengroet	zomerontmoetingsdienst