

**Nr. 3 mei/juni 2013 jaargang 44**

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM  
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers  
Voorzitter: 0512- 515731  
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli  
coördinator 06 43225488  
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres De Lange Jacht 38  
9244 HP Beetsterzwaag  
0512 382870  
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren  
De Lange Jacht 38  
9244 HP Beetsterzwaag  
0512 382870  
Baptisten Gemeente Elim  
Postbank 388 92 41  
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- H. Hofhuis  
coördinator 0512 524836  
j.hofhuis3@upcmail.nl

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers  
Marne 22/A  
9204 BE Drachten  
schakel@elimdrachten.nl

Layout C.C. de Groot  
taffetiny@12move.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

kopij voor de Schakel van mei/juni inleveren voor  
30 juni 2013 bij de redactie.

## Zing een lied .....of niet?

Wat is er een ophef ( geweest) rond het Koningslied.

Alle inwoners van Nederland mochten zinnen of woorden aanreiken voor dat lied en 3300 Nederlanders hebben dat ook gedaan. Daarna hebben 4 bekende tekstschrijvers en 2 componisten zich er over gebogen om er een mooi lied van te maken. Het belangrijkste doel was dat we op 30 april saamhorig onze nieuwe koning zouden toezingen met dit lied.

Om het goed te leren werd het door een 50 – tal bekende artiesten ( niet de eerste de beste) opgenomen en konden we het op 19 april voor het eerst horen. Vervolgens was de kritiek niet van de lucht. En daar zat ook hele vervelende kritiek bij. Zelfs zo vervelend dat het lied binnen twee dagen teruggetrokken werd als Koningslied.

Wat saamhorigheid had moeten brengen, leidde tot verdeeldheid.

Persoonlijk vond ik een groot deel van de muziek best aanvaardbaar, soms zelfs mooi. Met de tekst had ik meer moeite: er werd de koning van alles toegedicht, evenals zijn onderdanen. Het lied leek haast zelfs wel een religieuze inslag te hebben:

“ als je de weg verliest, ben ik je baken in de nacht, wijs je de haven in de duisternis. Ik hou je veilig zolang als ik leef”.

Was dit geschreven voor onze nieuwe koning of voor een wat minder aardse koning?

Je vraagt je af wat Willem-Alexander hier zelf van gedacht heeft. Ben je blij als mensen dit over je schrijven? Is dit ook het beeld dat je zelf van je koningschap hebt?

En hoe weten die mensen dit, als je nog niet eens koning bent?

Onwillekeurig denk ik dan ook aan al onze christelijke liederen.

Als je alle liedboeken uit binnen – en buitenland bij elkaar legt, is het aantal lie-

deren bijna niet meer te tellen. Liederen waar dichters en componisten met de beste bedoelingen op gezwoegd hebben. Maar al te vaak kan een lied de toets der kritiek niet doorstaan in elke religieuze hoek.

Dan vraag ik me af: wat zou onze Koning daar nou van vinden? Zou Hij blij zijn met alle liederen die over Hem geschreven zijn? Zou Hij zichzelf herkennen in alle beelden die deze liederen over Hem oproepen?

Voor mij is muziek en tekst heel belangrijk. Waarbij muziek niet te veel mag afleiden maar juist de tekst moet versterken. En de tekst moet aansluiten bij dat wat je weet en ervaren hebt in je leven en in je geloof. Zodat je kunt vermoeden dat het hele beeld dat het lied oproept, klopt met de werkelijkheid. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. En niet in de laatste plaats voor degenen voor wie, over wie het geschreven is.

Alleen dan kan een lied in saamhorigheid gezongen worden en kan de koning, onze Koning, zichzelf daarin herkennen. Misschien is daarom het volgende lied wel een goed lied om te zingen, ook voor onze nieuwbakken koning:

Zingt een nieuw lied voor de koning van hemel en aarde.  
Juicht voor de naam van de Heer die ons leven bewaarde.  
Groot is Zijn macht, Hij heeft ons redding gebracht.  
Heer, wil ons loflied aanvaarden

( LvdG 364)

Arie Liebe



## Van het Dagelijks Bestuur

- We kijken met een goed gevoel terug op ons veertigdagen project, met als thema 'zie de mens, zie de Mens'. Er was een grote betrokkenheid van mensen uit de gemeente bij het invullen van de wekelijkse platen en thema's, die op de een of andere manier betrekking hadden op aspecten van ons mens-zijn, in het licht van het verhaal van Jezus. De afronding was op Pasen, waarbij alles weer even de revue passeerde en waarbij we via het schilderij van de tuinman (Rembrandt) even een glimpje van de hof van Eden en de ontmoeting met de nieuwe Adam mochten ervaren. Met aan het eind voor iedereen een narcis, die van Goede Vrijdag naar Pasen toe open gebloeid was. Als teken van leven, zichtbaar in de natuur, te ervaren in ons persoonlijk leven. Als je er oog voor hebt...
- Verder hebben we een goede gemeentevergadering gehad op 3 april jl., waarop we het besluit genomen hebben om onder bepaalde voorwaarden ons kerkgebouw beschikbaar te stellen ten behoeve van de huisvesting van een Interkerkelijk Jongeren centrum. Ook hebben we ons beziggehouden met het samensmeltingsproces van de Unie en de ABC gemeenten van de Unie. We vinden dat de voorstellen van de unie een stap achteruit betekenen en ten koste gaan van de veelkleurigheid. We zullen ons geluid laten horen binnen de unie.
- De slotzondag zal zijn 23 juni a.s. Dan zullen we met ons jaarthema voor ogen 'zien en gezien worden' verzamelen wat we gezien hebben onderweg en wat we ervan meegenomen hebben.
- Op dinsdag 25 juni a.s. zal de gemeentevergadering zijn. We zullen dan terugblikken op het afgelopen seizoen en nagaan wat het ons als gemeente opgeleverd heeft, in het licht van onze plannen. Ook zullen we heel reëel kijken naar de vragen die op dit moment voor onze gemeente heel relevant zijn: 'hoe zien we er over 5 of 10 jaar uit?'; 'wat kunnen we concreet met ons kerkgebouw, zolang dat nog niet verhuurd is?' En : 'hoe vangen we eventuele gaten op, omdat we met zo weinig mensen zijn?' Bij dit laatste moeten we denken aan het vele werk dat door enkelingen gedaan wordt: we zijn kwetsbaar. Het is de bedoeling, dat we de vragen helder krijgen en ze vervolgens heel concreet gaan uitwerken in de komende maanden.

Diensten in de zomerperiode. Vanaf 7 juli – 12 augustus zullen de kerkdiensten in het teken staan van onderlinge ontmoeting en bemoediging. Naast het gezamenlijke koffiedrinken is er ruimte voor het samen zingen, lezen, delen, bidden en een persoonlijk woord. Verschillende

gemeenteleden worden gevraagd om deze diensten vorm te geven. Robert Jan zal een en ander coördineren en mee voorbereiden. We hopen op deze wijze zinvolle bijeenkomsten te hebben, waar het goed toeven is, ook al zijn er dan niet zoveel mensen te verwachten. De rode draad zou kunnen zijn: 'de verschillende manieren waarop we God kunnen zien en gezien kunnen worden door God. Een gelegenheid om ook onze veelkleurigheid te laten zien...'

Op 1 juni a.s. zal de voorjaarsvergadering van de AV gehouden worden in Appingedam. Naast de jaarverslagen zal er ook een voorstel gedaan worden met betrekking tot stappen in een zorgvuldig proces, dat zou kunnen leiden tot samensmelting van de unie van Baptisten Gemeenten en de ABC gemeenten. Wij hebben ons, als gemeente, daarin terughoudend opgesteld: liever zoeken naar mogelijkheden van samenwerking, dan naar samensmelting. Wij volgen de ontwikkelingen en zullen zo nodig zeker onze stem laten horen. Namens onze gemeente zal Cor van Waveren, en als het kan nog iemand anders afgevaardigde zijn.

Op 19 juni a.s. zal er in Amersfoort een bijeenkomst zijn waarop de resultaten van het onderzoek mbt samensmelting besproken zal worden met belangstellende gemeenten. Roel en Cor zullen daar naartoe gaan.

Vanwege mijn afwezigheid in de komende periode (tot ongeveer 20 juni a.s.) kunt u voor het bijzonder pastoraat terecht bij Ria Lieberavelli. Zij zal indien nodig contact opnemen met Ds Jan Foppen en/of Bert Wijchers. Zij hebben zich beschikbaar gesteld als achtereenvolgers.

Piet Brongers

is?' En : 'hoe vangen we eventuele gaten op, omdat we met zo weinig mensen zijn?' Bij dit laatste moeten we denken aan het vele werk dat door enkelingen gedaan wordt: we zijn kwetsbaar. Het is de bedoeling, dat we de vragen helder krijgen en ze vervolgens heel concreet gaan uitwerken in de komende maanden.

- Diensten in de zomerperiode. Vanaf 7 juli – 12 augustus zullen de kerkdiensten in het teken staan van onderlinge ontmoeting en bemoediging. Naast het gezamenlijke koffiedrinken is er ruimte voor het samen zingen, lezen, delen, bidden en een persoonlijk woord. Verschillende gemeenteleden worden gevraagd om deze diensten vorm te geven. Robert Jan zal een en ander coördineren en mee voorbereiden. We hopen op deze wijze zinvolle bijeenkomsten te hebben, waar het goed toeven is, ook al zijn er dan niet zoveel mensen te verwachten. De rode draad zou kunnen zijn: 'de verschillende manieren waarop we God kunnen zien en gezien kunnen worden door God. Een gelegenheid om ook onze veelkleurigheid te laten zien...'
- Op 1 juni a.s. zal de voorjaarsvergadering van de AV gehouden worden in Appingedam. Naast de jaarverslagen zal er ook een voorstel gedaan worden met betrekking tot stappen in een zorgvuldig proces, dat zou kunnen leiden tot samensmelting van de unie van Baptisten Gemeenten en de ABC gemeenten. Wij hebben ons, als gemeente, daarin terughoudend opgesteld: liever zoeken naar mogelijkheden van samenwerking, dan naar samensmelting. Wij volgen de ontwikkelingen en zullen zo nodig zeker onze stem laten horen. Namens onze gemeente zal Cor van Waveren, en als het kan nog iemand anders afgevaardigde zijn.
- Op 19 juni a.s. zal er in Amersfoort een bijeenkomst zijn waarop de resultaten van het onderzoek mbt samensmelting besproken zal worden met belangstellende gemeenten. Roel en Cor zullen daar naartoe gaan.
- Vanwege mijn afwezigheid in de komende periode (tot ongeveer 20 juni a.s.) kunt u voor het bijzonder pastoraat terecht bij Ria Lieberavelli. Zij zal indien nodig contact opnemen met Ds Jan Foppen en/of Bert Wijchers. Zij hebben zich beschikbaar gesteld als achtervangers.

Piet Brongers



## Bijzondere data/activiteiten

26 mei: Bijzondere dienst mmv 'One Choice'

Ze oefenen bij ons in de kerk, ze hebben al eens vaker medewerking verleend, en ze worden geregeld gevraagd voor een optreden in andere kerken.

Op zondag 26 mei a.s. zullen ze weer bij ons te beleven zijn.



Ze stellen zich graag aan u voor:

'Wij zijn One Choice in Life, een christelijke moderne band. Wij willen graag onze God aanbidden en eren met onze muziek, laten zien dat ook christelijke bands goeie muziek maken/kennen. Oude opwekkingnummers worden bij ons in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast maken we ook onze eigen nummers, eigentijds met een boodschap. Geloven is niet saai, geloven kan wel degelijk echt en puur zijn.'

Het belooft een mooie dienst te worden, de moeite waard om meer mensen uit te nodigen. De dienst staat onder leiding van Drs. Wout Huizing.

7 juli: Bijzondere dienst': 'vluchteling: zien en gezien worden'

Op de eerste zomer-ontmoetingsdienst van dit jaar zal de aandacht gevestigd zijn op de 'vreemdeling in ons midden'. We hebben daar wel een beeld van. Soms heel negatief, soms ook vol mededogen. In deze dienst waarin Nico Wever en Piet Brongers proberen de mens in beeld te brengen, hopen we zelf ook dichterbij te komen: niet alleen bij die onbekende ander, maar ook bij vragen van onszelf. En er kunnen veel vragen gesteld worden. Nico is al een aantal jaren coördinator van het vluchtelingenwerk in en rondom een asielzoekerscentrum, en hij kent de verhalen en de feiten...

## Een nadenkverhaaltje

Het verhaal van verdriet en hoop

Er was eens een kleine vrouw die langs een stoffige veldweg kwam. Ze was al wel tamelijk oud maar haar loop was licht en haar lachen had de frisse glans van een onbezorgd meisje. Bij een ineengekrompen gedaante bleef ze staan en keek naar beneden. Ze kon niet veel herkennen. Het wezen dat daar in het stof op de weg zat leek bijna figuurloos. Het deed haar denken aan een grauwe flanelle deken met menselijke vormen. Ze bukte zich en vroeg: "Wie ben jij?"

Twee bijna levenloze ogen keken moe omhoog. "Ik? Ik ben het Verdriet", fluis-terde een stem stamelend en zo zacht dat ze het bijna niet kon horen. "Och, het Verdriet!", riep de kleine vrouw blij alsof ze een oude bekende begroette. "Je kent mij?" vroeg het Verdriet wantrouwend. "Natuurlijk ken ik jou. Steeds weer heb je mij vergezeld op een stuk van mijn weg". "Ja maar", stotterde het Verdriet, "waarom vlucht je dan niet voor mij?" "Waarom zou ik voor je vluchten, mijn liefje? Je weet toch zelf maar al te goed dat jij elke vluchteling inhaalt. Maar wat ik je wilde vragen, waarom zie je er zo moedeloos uit?" "Ik... Ik ben verdrietig" antwoordde de grauwe gedaante met gebroken stem. De kleine oude vrouw ging naast haar zitten. "Je bent dus verdrietig", zei ze en knikte vol begrip met haar hoofd. "Vertel me eens wat jou zo bedrukt."

Het Verdriet zuchtte diep. Zou dit keer echt iemand luisteren? Dat had ze zich al zo vaak gewenst. "Ach, weet je", begon ze voorzichtig, "het is zo: niemand mag mij. Het is nu eenmaal mijn bestemming om onder de mensen te komen en een tijdje bij ze te blijven. Maar als ik kom, schrikken ze terug. Ze zijn bang voor mij en mijden me als de pest."

Het Verdriet slikte hard. "Ze hebben spreekwoorden uitgevonden waarmee ze me willen verbannen. Ze zeggen 'Ach, het leven is een groot feest', en hun onechte lach leidt tot maagkrampen en ademnood. Ze zeggen 'Je moet je maar groot houden', en ze voelen het getrek in de schouders en de rug. Ze zeggen dat alleen zwakkelingen huilen, en de opgekropte tranen doen hun hoofd bijna uit elkaar springen. Of ze verdoven zich met alcohol of drugs opdat ze mij maar niet hoeven voelen."

"Och ja", bevestigde de vrouw, "zulke mensen ben ik al vaker tegen gekomen!" Het Verdriet zakte nog verder in elkaar: "En dat terwijl ik alleen maar de mensen wil helpen. Als ik heel dicht bij ze ben kunnen ze zich zelf ontmoeten. Ik help hen een nest te bouwen waar ze hun wonden in kunnen verzorgen. Wie verdrietig is heeft een erg dunne huid. Het leed breekt weer open als een slecht genezen wond en dat doet pijn. Maar alleen wie het Verdriet toe laat en alle ongehuilde tranen huilt, kan zijn wonden werkelijk genezen. Maar de mensen willen helemaal niet dat ik ze help. In plaats daarvan schminken ze een schelle lach over hun littekens. Of ze leggen een dik pantser over hun bitterheid heen." Het Verdriet zweeg.

Haar huilen was eerst zwak, toen sterker en tenslotte erg vertwijfeld. De kleine, oude vrouw nam de in elkaar gedoken gedaante troostend in haar armen. Wat voelt ze warm en zacht aan, dacht ze en streekte zachtjes het bevende hoopje. "Huil maar, Verdriet", fluisterde ze liefdevol. "Rust maar uit zodat je weer nieuwe krachten krijgt. Vanaf nu zal je niet meer alleen zijn. Ik zal je begeleiden zodat de moedeloosheid niet meer aan de macht is." Het Verdriet stopte met huilen. Ze ging rechtop zitten en bekeek haar nieuwe met gezellin verbaasd aan. "Maar.....maar. wie ben jij eigenlijk?" "Ik?", vroeg de kleine oude vrouw glimlachend, maar daarna lachte ze weer onbezorgd als een jong meisje, "Ik? Ik ben de Hoop."

## Nieuws uit de Unie



24 mei 13.00-17.00 uur	open dag Baptistenseminarium
1 juni	Voorjaars Algemene Vergadering Emmen
15 juni 10.00-15.30 uur	Proefdag 'Samen Gods missie ontdekken'
19 juni	informatieavond Unie-ABC, Fonteinkerk, Amersfoort (zie hieronder)
28 juni	Thema-avond zending, zendelingen en financiën
Onderzoek samensmelting Unie ABC-gemeenten	
Binnenkort kunt u het concept conclusiedocument over de 1 <sup>e</sup> fase van het onderzoek naar de samensmelting van de Unie en de ABC-gemeenten verwachten. De volgende stappen in het proces zijn:	
eerste helft mei	verzenden van concept conclusiedocument 1 <sup>e</sup> fase onderzoek naar de gemeenten
19 juni	Informatieavond over concept conclusiedocument 1 <sup>e</sup> fase in Fonteinkerk in Amersfoort
Begin juli	Stuurgroep rondt conclusiedocument af en verstuurt het naar beide besturen
half september	Stukken voor de ledenvergaderingen worden door besturen Naar gemeenten verzonden
eerste helft okt.	Gespreksronde per geloofsgemeenschap over alle documenten eerste fase van onderzoek

#### Inauguratie Henk Bakker

Op 5 april 2013 15.45 uur vindt de inauguratie van Henk Bakker als bijzonder hoogleraar aan de VU. Iedereen is uitgenodigd. Inschrijven is niet noodzakelijk. Meer hierover leest u op de website van de Unie [www.baptisten.nl](http://www.baptisten.nl)

#### Voorjaars Algemene Vergadering 1 juni Emmen de Wegwijzer

Op 1 juni vindt de Voorjaars Algemene Vergadering (AV) plaats. De AV-boeken zijn naar de gemeente gestuurd. Alle AV-stukken staan op de website (<http://baptisten.nl/nieuws/dienstencentrum/algemene-vergadering-voorjaar-2013-aanmelden-is-nu-mogelijk>).

#### Project van de maand april

##### [Strijd tegen het water \(Bangladesh\)](#)

Het noorden van Bangladesh wordt jaarlijks getroffen door zware, allesverwoestende overstromingen. De Garo Baptisten zetten zich, geïnspireerd door het evangelie, samen met hun burens in om de gevolgen van deze overstromingen tegen te gaan. Door middel van goede projecten, zoals het ophogen van huizen, het tegengaan van ontbossing en het verbeteren van de landbouw, wordt de kwaliteit van leven beter.

Meer over het project leest u op de website via: <http://baptisten.nl/missionaire-gemeente-ontwikkeling/zending/projecten>

#### Jongerenwerk: plan voor de komende periode

Nienke Veldman, sinds 1 januari coach jongerenwerk schrijft:

“De eerste maanden als coach jongerenwerk zitten er al weer op! Ik heb me kunnen inlezen en inwerken en zie prachtige kansen en mogelijkheden voor het jongerenwerk binnen de Unie. De komende tijd zal ik mij voornamelijk richten op de 3 noordelijke provincies van ons land. Met de gemeenten daar hoop ik een netwerk op te bouwen waarin jongerenwerkers en jeugdleiders elkaar kunnen steunen, van elkaar kunnen leren en informatie en ervaring kunnen delen. In de provincie Groningen begint dit al concreet vorm te krijgen door de ontmoeting en samenwerking van meerdere Baptistengemeenten.

Voor het vervolg van het jongerenwerk binnen de Unie zijn we in gesprek met LEF, onderdeel van De Navigators. LEF biedt verschillende begeleidingstrajecten voor jongerenwerkers en jeugdleiders. Een traject dat dit najaar zal beginnen is LEF Learning Community. Dit is een tweejarig leertraject waarin kerken uit verschillende kerkelijke stromingen gaan leren hoe ze kunnen bouwen aan een cultuur van discipelschap en missionair zijn in hun jongerenwerk. Op de website [www.heblef.nu](http://www.heblef.nu) vindt u meer informatie.

Daarnaast ben ik beschikbaar voor gemeenten die ondersteuning in het jongerenwerk nodig hebben. Heeft u vragen over het kinder- of jeugdwerk of wilt u eens een afspraak maken? Dat kan! Stuur dan uw vragen naar onderstaand emailadres.

Nienke Veldman

[nienke.veldman@baptisten.nl](mailto:nienke.veldman@baptisten.nl)”

### Radiokerkdienst

Op zondag 14 april, 17.00 uur is de Radiokerkdienst van Zendtijd voor Kerken op Radio 5 vanuit Baptistengemeente Silo in Utrecht.

Voorganger is ds. Willemijn Bakkes.

Het thema van de dienst is Wat hebben wij nodig om te geloven?



**Discipelschap vraagt verbinding**  
**Proeven van leergemeenschap 'Samen Gods missie ontdekken'**  
**Zaterdag 15 juni van 10.00-15.30**

Dit najaar starten we de leergemeenschap 'Samen Gods missie ontdekken'. Deze leergemeenschap sluit aan bij de jaarthema's van de Unie, gaat daar dieper op in en helpt gemeenten concreet vorm te geven aan het 'samen ontdekken van Gods missie'. Drie jaar lang gaan we in 3 workshopweekenden per jaar samen met kleine teams uit verschillende gemeenten met dit thema aan de slag. U krijgt concrete opdrachten en handvatten voor uw gemeente, we nemen de tijd om te vieren en te delen met elkaar.

Om meer te proeven van deze leergemeenschap, om te kijken of dit iets is voor uw gemeente, organiseren we een 'proefdag' met als thema 'Discipelschap vraagt verbondenheid'. Discipel zijn, leerling van Jezus, daar begint het mee, zowel persoonlijk als in de gemeente. Op deze dag proeft u iets van wat een leergemeenschap is en krijgt u concrete informatie over de leergemeenschap. Er is veel ruimte voor interactie en werken in gemeentegroepen. Het is dus mooi als u met een aantal mensen uit uw gemeente komt.

**Een globale opzet van het programma:**

9.45: koffie en thee

10.00 Welkom, voorstellen, opening

10.45 Koffie en thee

11.00 Discipelschap vraagt verbondenheid

11.45 Verwerking in gemeentegroepen 1 : vertellen en verbeelden:

Wat zie je nu aan discipelschap

in de gemeente en waar verlang je naar?

12.30 lunch



13.15 Voorbeelden uit gemeentegroepen

13.30 Verwerking in gemeentegroepen 2: vernieuwen en verankeren:

Welke eerste stappen kun je

concreet zetten en wat is daar voor nodig?

14.15 Voorbeelden uit gemeentegroepen

14.45 Leergemeenschap 'Samen Gods missie ontdekken' tijd voor informatie en vragen

15.30 Afsluiting

U kunt zich opgeven via de website. Meer informatie over de leergemeenschap vindt u op:

[www.baptisten.nl/luisteren](http://www.baptisten.nl/luisteren)

## Campingwerk 2013

Na een succesvolle zomer van 2012 zullen ook in 2013 weer drie teams het recreatieprogramma verzorgen op Camping De Otterberg in Wijster. Wij zijn WZN en wij organiseren campingrecreatie en -evangelisatie op deze camping. Elk jaar opnieuw zijn we op zoek naar christelijke jongeren die één van de drie teams willen versterken.

Een team bestaat uit ongeveer vijf à zes leeftijdsgenoten en draait twee weken het recreatieprogramma. De programma's worden door het team voorbereid en uitgevoerd. In de programma's werken we vooral met kinderen en jongeren. Zo doen we knutselwerkjes, spelletjes, bosspellen en sportactiviteiten. Elke avond verzorgt het team een dagsluiting waar een teamlid een stukje over zijn of haar geloof kan delen. Zowel voor de campinggast als voor het team is dit vaak een waardevol moment.

Wij zoeken christelijke jongeren van ±17 jaar en ouder die het leuk vinden om met kinderen of met jongeren te werken en die hun geloof willen delen. Twee weken in een team zijn voor jou helemaal gratis! Je krijgt onderdak en voedsel van de camping.

Daarnaast ben je gegarandeerd van een geweldige tijd met je teamgenoten en met de campinggasten. Vaak doe je mooie vriendschappen op!

Heb jij zin in het organiseren van vossenjachten, playbackshows, bosspellen en sportactiviteiten? Werk je graag met jongeren of kinderen? Heb je nog vrije studiepunten nodig?

Kortom, ben je geïnteresseerd?

Kijk voor meer informatie op onze website of stuur een mail!

Bellen kan natuurlijk ook!

Op onderstaande gegevens kun je ons bereiken.

WZN Campingwerk  
[www.wzn-campingwerk.nl](http://www.wzn-campingwerk.nl)  
[info@wzncampingwerk.nl](mailto:info@wzncampingwerk.nl)

Timon Bulten  
Voorzitter, WZN Campingwerk  
[voorzitter@wzn-campingwerk.nl](mailto:voorzitter@wzn-campingwerk.nl)  
06 250 670 55





Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'  
Periode mrt/april 2013

Datum	ouderling van dienst	deurdienst
12 mei	Cor van Waveren	Wiebe van der Pol
19 mei	Froukje Vellema	Wimmy Hofhuis
26 mei	Rients de Vries	Gré Bos
2 juni	Wimmy Hofhuis	Willem Schra
9 juni	Willem Schra	Gré Boonstra
16 juni	Froukje Vellema	Joke Admiraal
23 juni	Rients de Vries	Tineke de Groot
30 juni	Cor van Waveren	Wiebe van der Pol
7 juli	Willem Schra	Froukje Vellema
14 juli	Wimmy Hofhuis	Gré Bos

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : [penningmeester@elimdrachten.nl](mailto:penningmeester@elimdrachten.nl) of 0512-382870

Piet: [piet.brongers@hetnet.nl](mailto:piet.brongers@hetnet.nl) of 0512-515731

Zondag	Koster	Geluid	Beamer	Organist	Bloemen	Koffie
12 mei	Joke	?	Ank	Arie	Gré Boonstra	Joke & Rients
19 mei	Hans	Bert	Bert	Henk	E. Koster	Henk
26 mei	Hans	?	Ank	Arie	E. Germeraad	Hans
2 juni	Cor	Bert	Bert	Henk	J. Schra	Joke
9 juni	Joke	Bert	Ank	Arie	Gré Boonstra	Rients
16 juni	Willem	Bert	Bert	Henk	E. Koster	Cor
23 juni	Cor	Bert	Ank	Arie	K. Grondsma	Henk
30 juni	Joke	Bert	Bert	Arie	J. Schra	Joke
7 juli	Willem	Bert	Ank	Arie	E. Germeraad	Cor
14 juli	Hans	Bert	Bert	Henk	Gré Boonstra	Hans

## Agenda

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
12 mei	9.30 uur	Ds. Arjan Noordhoek	DANA	
17 t/m	20 mei	Pinksterfeest Veenklooster		(info: zie affiche in de kerk)
19 mei	9.30 uur	Br. Hans Baas	UNIE	
26 mei	9.30 uur	Ds. Wout Huizing	Tsjernobyl	m.m.v. 'One Choice'
1 juni		A.V. in Emmen		
2 juni	9.30 uur	Br. Dick de Jong	UNIE	
9 juni	9.30 uur	Ds. Henk Schaap	Bloemengroet	
16 juni	9.30 uur	Ds. Bert Wijchers	UNIE	
23 juni	9.30 uur	Ds. Piet Brongers	UNIE	afsluiting van het seizoen
24 juni	19.30 uur	Db vergadering		
25 juni	19.30 uur	gemeentevergadering		
30 juni	9.30 uur	Br. Robert Jan Beltman	Friese Bond	
3 juli		Koffiemiddag vck		Bij Atje de Vries.
7 juli	9.30 uur	Ds. Piet Brongers	UNIE	m.m.v. Nico Wever
14 juli	9.30 uur	zomerontmoetingsdienst	UNIE	