

Uit de Schakel van mei/juni 2012

Daar zit ik dan 's morgens om 8.30 uur in de zon voor de caravan om iets aan u over te brengen. Wij zijn namelijk al op vakantie. Los van de mooie dingen, los van huiselijke perikelen, los van werk of vrijwilligerswerk. Even geen verplichtingen.

De afgelopen week was er een gemeentevergadering en op de vijfde juni dachten we aan Elim. Hoe nu verder? Op afstand van elkaar en toch zo verbonden met alles wat Elim te zeggen, beleven en te bieden heeft. Wij, Hans en ik, willen graag dat Elim doorgaat op de manier zoals het tot nu toe ging. Ruimte voor iedereen. Iedereen op zijne wijs.

Op de slotzondag hadden we gelegenheid om hieraan uiting te geven. Mooie dingen kwamen naar voren naar aanleiding van het jaarthema. Kleien, schilderen, tekenen, dichten of gesprekken enz. Je kon je even uitleven. Ik dacht terug aan de laatste vck-avond. Daar kregen we een opdracht, niet terugkijken maar in de zomertijd kijken naar wat we beleven, dan kunnen we na de zomer delen met elkaar wat we meegemaakt hebben. De opdracht die Gre Bos ons mee gaf was: maak een ketting van een fietsbinnenband. Ook kregen we een zakje met allemaal gekleurde lintjes. De bedoeling is in de komende periode aan verschillende belevingen een gekleurd lintje te knopen aan de ketting. Bijvoorbeeld: is het een grijze dag, beetje somber of saai, geef die dag dan een grijs lintje of misschien juist een kleurtje om de dag toch kleurrijk te maken. Is het een blijde dag, geef die dag een vrolijk lintje en bind dat aan je ketting. Tot nu toe schrijf ik iedere dag iets op, want mezelf kennende weet ik dat anders de dingen zo maar weer weg zijn uit het geheugen.

Misschien is dit wel een idee voor u allen uit de gemeente of voor wie dit leest. Hoe ziet je dag er uit? Blij,verdrietig, saai? Wat beleef ik? Kan ik er mee uit de voeten? Als je het later nog eens naleest verbaas je je misschien en wordt een dergelijke ketting een aaneenschakeling van gekleurde lintjes, allemaal losse eindjes bij elkaar. Alle ingrediënten doen mee en op zo'n manier valt er iets te delen met wie je ook onderweg bent. Dit stukje schrijf ik vanaf de stadscamping van de historische stad Gent. De vogels zingen in de bomen en het geluid van de autoweg rond de stad neem ik zijdelings op de koop toe. Tot slot een lied wat we op een vck-avond zongen:

Ps: 118 een couplet met aansprekende tekst.

Is er een huis met open deuren
Waar ik als mens een thuis ervaar?
Waar ik de Vader word gewaar?
Daar waar wij mensen huizen bouwen
Van vrede en gerechtigheid
Daar groeien bloemen, bloeiend tot in de Eeuwigheid.

Wimmy Hofhuis-Douwstra

O ja, nog een PS: Op de Zuidkade in Drachten staat een klein kerkje "Elim".

Voor mij een huis waar ik een "thuis" ervaar!



Spoorzoeken.

Baptisten Gemeente Elim heeft het seizoen 2011-2012 in het teken gesteld van het thema Spoorzoeken. Eén van de eerste diensten werd verzorgd door Henk Blenkers. Hij stelde dat mensen sporen van God kunnen zoeken in:

- Schepping, natuur
- Cultuur: 'scheppingen' van mensen
- Belevissen van mensen
- Ervaringen, innerlijke beleving
- Biblia (boeken), de Schriften, Bijbel
- Profeten, mensen van God
- Jezus, beeld van God, de nieuwe Adam.

Vanaf deze Schakel gaan we proberen om deze vindplaatsen van verschillende kanten te belichten.

Vandaag 1: Schepping, natuur.

Als kind van nog geen 5 jaar oud stond ik al tot mijn middel te waden in een ijskoude bouwput. Omdat ik dacht dat daar een watertor te zien was. Het was maart en er waren nog geen watertorren te zien. Zeker niet in die bouwput. Mijn interesse in de natuur leverde mij een bijna fatale longontsteking op. Later in het jaar kon ik op een warme zomerdag bij opa en oma op een bruggetje liggen. In de sloot daaronder waren wel watertorren te zien. En voorntjes, bloedzuigers, slakken, zelfs een paling. Zeker de natuur onder water maakte al vroeg een diepe indruk op mij. Bij aardrijkskunde leerde ik over sterren, planeten, manen en satellieten. Door een microscoop zag ik pantoffeldiertjes in een grauwe druppel bloemenwater. Zo klein en dan toch doelgericht met het leven bezig. En bij scheikunde leerde ik over moleculen, ionen, atomen, neutronen en elektronen. Alles draait om elkaar heen, met meer of minder aantrekkingskracht. Een haast universeel principe. Want ook tussen jongens en meisjes leek het zo te werken. En Abraham probeerde de sterren te tellen. Zouden er nog meer werelden zijn? Als het heelal oneindig is, is de kans oneindig dat er oneindig veel andere werelden zijn. Maar wat zou er achter het heelal zitten? Is het hele heelal misschien een molecuul van iets veel groter? Ongelofelijke voorstellingen. Allemaal natuur. Niet te bevatten. Hoe groot is God? Of, zoals laatst bij ons gezongen werd: "O God, als oog en oor 't aanbiddelijk wonder, vernemen van Uw werken zonder tal: der sterren pracht, het dreunen van de donder, Uw kracht en heerlijkheid in 't gans heelal, dan zingt mijn ziel tot U, mijn Heer, mijn Heil: "Hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij!""

We zweven met z'n allen ergens op een heel klein bolletje aan de rand van het oneindige heelal. We kunnen ons geen voorstelling maken van Gods grootheid. En ook niet van onze eigen nietigheid.

Cor van Waveren

Beste Cor,

Een mooi verhaal van jou, Cor, over je jeugd en God ontdekken in de natuur! Maar hoe kan het nu dat de een zich daar heel erg in herkent, terwijl een ander God op hele andere plaatsen ontdekt? Als ik met jou in een bos zou lopen, zou jij God vooral om je heen ervaren, terwijl ik Hem meer zou vinden in een goed geloofsgesprek tijdens onze wandeling. Is dat erg? Wie heeft het nu bij het juiste eind? Allebei! Ik ben geneigd de lijst die Henk Blenkers aangedragen heeft iets aan te passen. Gary Thomas schreef in 1996 het boek Sacred Pathways waarin hij negen talen van christelijke spiritualiteit beschreef (de taal van de natuur, zintuigen, traditie, eenvoud, idealen, zorgen voor, enthousiasme, verdieping, denken). Het was voor mij een geweldige eye opener. De ondertitel van het boek is discover your soul's path to God (ontdek de weg van jouw ziel naar God). Daarin zit hem de clou. Voor iedereen is de weg naar God anders. Iedereen spreekt een andere spirituele taal. We hoeven dan ook elkaars spirituele taal niet te spreken. Als we maar erkennen dat er verschillen zijn en dat we van elkaar willen leren. Er zouden heel wat conflicten binnen de christelijke kerk vermeden kunnen worden als die boodschap zou landen. Het maakt ook duidelijk waarom jij lyrisch wordt van een boswandeling (taal van de natuur) terwijl mijn hart sneller gaat kloppen wanneer ik een mooi eigentijds voorbeeld bij een bijbel verhaal vind (enthousiasme) en weer een ander iets van God ziet tijdens het avondmaal of het branden van een kaarsje in een kerk tijdens de vakantie (traditie). Niet elkaars taal leren spreken, maar de verschillen erkennen en van elkaars geloof genieten, is hierin belangrijk!

Remko Ongersma

Wil je reageren op deze dialoog? Dat kan tot 1 september 2012.

Vanuit het Dagelijks Bestuur

Met voldoening kijken we terug op het afgelopen seizoen.

En dan gaat het niet eens zozeer om tastbare resultaten, maar vooral ook om de manier waarop mensen betrokken zijn bij de activiteiten van de gemeente. Ook was het een goede zaak om de slotzondag naar voren te halen, van 17 juni naar 3 juni j.l., zodat met meer mensen het thema van het afgelopen seizoen afgerond kon worden.

We hebben, al delend, vastgesteld, dat het thema 'spoorzoeken' heel goed uit de verf gekomen is. In zijn algemeenheid waren we, als gemeente, aan het zoeken naar sporen voor het perspectief van de gemeente. In het adventsproject werden we bepaald bij het zoeken naar een Koning: iemand die leiding zou kunnen geven. Niet als machthebber, maar als wegwijzer. In ons veertigdagen project liepen we in het 'spoor van Jezus' en zetten daarin ook onze eigen, af en toe indrukwekkende, voetsporen.

Ook moet genoemd worden onze projectmaand februari, met het thema 'aandacht voor Elim'. Via verschillende activiteiten hebben we geprobeerd 'Elim' op de kaart te zetten in Drachten. Eén van de manieren was een vernieuwde website. Dan is het heel mooi om vast te stellen, dat er per maand zo'n 5000 mensen de website bezocht hebben. Dat brengt ons op het idee meer te doen met de website, om ook via die weg mensen te interesseren voor onze manier van gemeente zijn.

Op de slotzondag, 3 juni jl., viel veel te delen: we zijn in groepjes aan het werk geweest om sporen, die ons het afgelopen jaar geraakt hebben op een

creatieve manier aan het licht te brengen: via een gedicht, een lied, via klei of een schilderij. Maar ook via een heel persoonlijk gesprek. Het delen was warm en werd uiteindelijk bevestigd in het rondelen van brood en wijn, het avondmaal, als maaltijd onderweg en de ervaring, dat we daarin niet alleen zijn. Wij voelden ons als gemeente versterkt, al was er ook het gevoel van: waarom komen er niet meer mensen bij zo'n gemeente als wij zijn?

Op de gemeentevergadering van 5 juni jl. werd dit gevoel bevestigd bij de eerste evaluatie van onze activiteiten: een groter saamhorigheidsgevoel, hier en daar meer persoonlijke verdieping, en toch ook het gevoel: hoelang kunnen we zo doorgaan? Het antwoord was eigenlijk heel eenvoudig: zoals we nu zijn gaan we onderweg en we zien wel wat we tegen komen. Tot nu toe ervaren we zegen. En... als het anders moet worden, komen we het wel tegen. Belangrijk is, dat we het samen aandurven en elkaar blijven ontmoeten, als bemoediging, en als aanvulling van elkaar. Ook zijn er suggesties gedaan om structureel een bijzondere dienst per maand te hebben, waarbij o.a. via de website meer reclame voor gemaakt zal worden. De werkgroep heeft de ideeën meegekregen, om ze verder uit te werken.

Verder hebben we het besluit genomen om het kerkgebouw te verfraaien met een 'voorzettoren'. Het wachten is op de bouwvergunning van de burgerlijke gemeente. De financiering vindt plaats via de reservering van een bedrag van 4500,00, gedurende 3 jaar op de begroting, vallend onder de post 'beschikbaar voor nieuw beleid'. De verwachting is, dat een en ander in het najaar kan plaatsvinden, en dan natuurlijk ook met wat tamtam (PR).

We hebben stil gestaan bij de manier waarop in de zomerperiode 6 weken lang onze diensten op een laagdrempelige manier door eigen mensen worden vormgegeven. Met als doel: ontmoeting, bemoediging en inspiratie. Onze stagiaire Robert Jan zal daarin de regie hebben.

Tot slot was er toch ook nog even de vaststelling dat we blij zijn met de inzet en activiteiten van onze stagiaire Robert Jan. Het heeft voor onze gemeente toegevoegde waarde. Het brengt ons op het idee om niet persé af te wachten, tot er een stagiaire aangeboden wordt, maar om eventueel onszelf aan te bieden als stagegemeente.

Wat het aanspreekpunt van de raad en het pastoraat in de vakantieperiode betreft, zijn de volgende afspraken gemaakt:

Aanspreekpunt voor de raad: in de maanden juli en augustus Cor van Waveren (behoudens een paar weken) en Roel Vochteloo.

Aanspreekpunt voor het pastoraat:

Juli: Ria Liebe-Ravelli; augustus: Roel Vochteloo.

We zijn blij dat Br. Bert Wijchers en Ds Jan Foppen (Heerenveen) hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor bijzondere en noodsituaties. Zij worden dan eventueel benaderd door Ria Liebe of door Roel Vochteloo. Ook is er altijd overleg mogelijk met mij. Uiteraard hopen we dat het niet nodig is om daar gebruik van te maken. Zelf zijn we de komende maanden veel weg, maar eventueel mobiel wel te bereiken. We hopen eind augustus weer volledig aanwezig te zijn.

We wensen elkaar een goede periode toe, waarin naast het tot rust kunnen komen, ook weer ruimte komt voor nieuwe inspiratie voor het nieuwe seizoen...

**Namens het DB
Piet Brongers**

ROMMELMARKT

KERKGEBOUW



ZATERDAG 6 OKTOBER VAN 9.00—12.00 UUR

Voor onze Rommelmarkt op zaterdag 6 oktober t.b.v. ons zendingsproject in Tsjernobyl, zoeken wij nog goederen. Allerlei soorten bruikbare spullen zijn welkom, zoals o.a.:

- Kinderspullen.
- Boeken, platen, cd's, dvd's en apparatuur.
- Kleding (schoon en heel)
- Levensmiddelen in blik, fles of pak.

De goederen kunnen afgeleverd worden in de kerk op:

vrijdag 5 oktober tussen: 10.00 – 12.00 uur

14.00 – 16.00 uur

18.00 – 19.00 uur

Tevens is er de mogelijkheid om postzegels, kaarten en spaarzegels in te leveren voor de zending. Hiervoor staat een doos in de hal.

Alvast bedankt en uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

**Namens de Rommelmarktcommissie,
Luitzen Ongersma (0512-519732)**

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de ‘deurdienst’ Periode mei/juni 2012

datum	ouderling van dienst	deurdienst
1 juli	Willem Schra	Joke Admiraal
8 juli	Wimmy Hofhuis	Willem Schra
15 juli	Froukje Vellema	Gré Bos
22 juli	Cor van Waveren	Wiebe van der Pol
29 juli	Rients de Vries	Froukje Vellema
5 augustus	Willem Schra	Tineke de Groot
12 augustus	Wimmy Hofhuis	Wiebe van der Pol
19 augustus	Froukje Vellema	Gré Boonstra
26 augustus	Cor van Waveren	Joke Admiraal
2 sept	Rients de Vries	Wimmy Hofhuis
9 sept	Willem Schra	Gré Bos
16 sept	Wimmy Hofhuis	Froukje Vellema

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 0512-382870

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

ROOSTERS voor de zondagse diensten in mei/juni 2012

Zondag	Koster	Geluid	Beamer	Organist	Bloemen	Koffie
1 juli	Cor	Bert	Ank	Arie	Gré Boonstra	Cor & Henk
8 juli	Luitzen	Bert	Bert	Henk	J. Schra	Hans & Tietje
15 juli	Luitzen	Bert	Ank	Arie	K. Grondsma	Joke
22 juli	Joke	Bert	Bert	Arie	E. Germeraad	Henk
29 juli	Hans	Bert	Ank	Henk	E. Koster	Rients
5 aug.	Cor	Bert	Bert	Arie	J. Schra	Cor
12 aug	Willem	Bert	Ank	Henk	E. Germeraad	Hans
19 aug	Joke	Bert	Bert	Henk	Gré Boonstra	Joke
26 aug	Cor	Bert	Piet	Henk	K. Grondsma	Rients & Cor
2 sept	Hans	Bert	Ank	Arie	E. Koster	Henk & Hans
9 sept	Luitzen	Bert	Bert	Arie	J. Schra	nvt
16 sept	Cor	Bert	Ank	Henk	E. Germeraad	Cor & Joke

--	--	--	--	--	--	--

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
1 juli	09.30	Ds. Bert Wijchers	Bijzonder doel	
8 juli	09.30	Drs. Wout Huizing	UNIE	
15 juli	09.30	Eigen mensen	UNIE	zomer-ontmoetingsdienst
22 juli	09.30	Eigen mensen	Bloemengroet	zomer-ontmoetingsdienst
29 juli	09.30	Eigen mensen	UNIE	zomer-ontmoetingsdienst
5 aug	09.30	Eigen mensen	UNIE	zomer-ontmoetingsdienst
12 aug	09.30	Eigen mensen	UNIE	zomer-ontmoetingsdienst
19 aug	09.30	Eigen mensen	Bloemengroet	zomer-ontmoetingsdienst
22 aug	19.30	werkgroep		
26 aug	09.30	Ds. Arjan Noordhoek	UNIE	zomer-ontmoetingsdienst
2 sept	09.30	Br. Dick de Jong	UNIE	Viering H.A.
9 sept	09.30	Ds. Piet Brongers	UNIE	
9 sept	11.00	Ds. Piet Brongers		Dienst in de Grote Kerk