



'De Schakel'



**Nr. 3 mei/juni 2014    jaargang 45**

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM  
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers  
Voorzitter: 0512- 515731  
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli  
coördinator 06 43225488  
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres De Lange Jacht 38  
9244 HP Beetsterzwaag  
0512 382870  
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren  
De Lange Jacht 38  
9244 HP Beetsterzwaag  
0512 382870  
Baptisten Gemeente Elim  
Postbank 388 92 41  
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- H. Hofhuis  
coördinator 0512 524836  
j.hofhuis3@upcmail.nl

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers  
Marne 22/A  
9204 BE Drachten  
schakel@elimdrachten.nl

Layout C.C. de Groot  
taffetiny@12move.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van juli/augustus 2014 inleveren  
voor 15 juni 2014 bij Tineke de Groot.

## Ieder het zijne

Als ik dit schrijf is het Bevrijdingsdag, 5 mei. Volgende zondag is het moederdag. Mijn moeder woont in Houten. Als ik daar naartoe ga –dat kan vakereijdt ik weleens langs het dorpje Odijk. Dan volg ik een landelijk binnenweggetje met imposante oude boerderijen. Eén van die boerderijen heeft een opvallende naam: 'Het Vagevuur'. Nu heb ik het begrip vagevuur altijd wat vaag gevonden. Volgens mij is het een term uit het rooms-katholieke geloof: voordat de zielen van overledenen kunnen worden toegelaten in de hemel, moeten ze in vuur gelouterd worden van de zonden die nog niet door biecht en goede werken zijn vergeven. Als je zo'n naam ziet, dan vraag je je af waarom iemand zijn boerderij zo zou noemen. Hoe ervoer iemand het leven dat ie zijn boerderij zo'n naam heeft gegeven? In een overwegend protestantse omgeving. Zo'n naam zet je aan het denken... Maar dan komt de volgende boerderij. Daar staat met grote letters op: 'Ieder het zijne'. Gelukkig, denk ik dan, ik ben niet de enige die over de naam Vagevuur heeft nagedacht. Twee boerderijen, ze doen daar waarschijnlijk hetzelfde werk. Maar uit de naamgeving kun je opmaken dat er misschien wel heel verschillend gedacht wordt over zaken van het leven.

Een paar weken geleden hebben we Pasen gevierd. Snel uitgesproken: Christus stierf voor onze zonden... Ja, dat is de protestantse leer. Dan is er geen vagevuur meer nodig. Een toegewijde rooms-katholieke man heeft me er weleens op gewezen dat dat ook tot een bepaalde gemakzucht kan leiden. Hij verwoordde dat zo: 'Christus heeft voor ons voldaan, laat ons naar de Kermis gaan!' Dat heeft me wel aan het denken gezet. Wij zingen wel eens over God: 'Verlossing is Zijn werk'. Dan moet ik daar altijd aan denken. Na 2000 jaar kan die genade ook wel eens wat 'gewoon' worden.

Gisteren was de dodenherdenking. Ik zag het op tv. Dan heb ik associaties met de Damschreeuwer. En met de waxinelichtjeshouder-gooier. En met een man die in een Suzuki door publiek heenrijdt. Beatrix was er niet bij. Nee, nu is Willem Alexander onze koning. Eindelijk kan ze even afstand nemen van al die verantwoordelijkheden. Van dat volk met al die moeilijkheden. Ik weet wat een waxinelichtjeshouder is. Raar woord eigenlijk. Er was nog iets met een raar woord: een man had een kostbaar voorwerp gestolen uit een museum, dat was in stukken gevallen, hoe heette dat voorwerp? Monstrans. Sinds vorige week weet ik wat een monstrans is. Toen was ik er een paar dagen tussenuit, naar Praag. Dat is een prachtige stad. Ook in Tsjechië schijnt er een kerkhervorming te zijn geweest. Maar het protestantisme heeft daar niet zoveel kans gekregen als in Nederland. In Tsjechië werden eens 27 edelen onthoofd als afschrikwekkend voorbeeld voor de ketters. Het zwaard van de beul werd van alle onthoofdingen zo bot, dat de laatste vier moesten worden opgehangen. In Amerika gaat het tegenwoordig ook nog al eens mis

met het uitvoeren van de doodstraf. Maar goed, in Tsjechië heeft de contra-reformatie ertoe geleid dat de kerken met extra pracht en praal werden toegerust om het imago van de rooms-katholieke kerk op te poetsen. En er ontstond een nieuw soort diepe devotie. Het Loreta-klooster is daar een voorbeeld van. Allerlei heiligen werden en worden daar aanbeden. En er worden tal van prachtige kerksieraden getoond. Mensen hebben kapitalen besteed aan de kleding van het Maria-beeld van de kerk in hun dorp. Zo werd daar een monstrans bewaard in en kluis in een kluis... Een monstrans is dus een standaard met een soort stralenkrans erop. Het topstuk in Tsjechië was van goud gemaakt, met 2555 diamanten erin verwerkt. Alleen om in de kerk te staan. Om voor te bidden als het zo uitkwam. De rijke mensen uit die tijd lieten -uit pure devotie- een monstrans in hun kerk zetten. En arm en rijk konden daar hun toewijding aan God mee beleven. Daar waren uren en uren bidden, smeken en contemplatie mee gemoeid, en natuurlijk ook enorme sommen geld.

Ik begon met 'Ieder het zijne'. Inmiddels weet ik wat een monstrans is. En dat ik mijn moeder wel wat vaker kan bezoeken. Dat 5 mei Bevrijdingsdag iets anders is dan Pasen: Christus maakt waarlijk vrij. En dat mensen een heel verschillende kijk kunnen hebben op begrippen en termen uit de leer der kerk. Dat mensen Gods genade op allerlei wijzen kunnen beleven. Uitbundig en/of ingetogen, vrij en/of gebonden. Ieder het zijne. Kan ik ooit doorgronden wat mijn deel is?

Cor van Waveren



## Van het Dagelijks bestuur

- We kijken met een heel goed gevoel terug op ons 40 dagenproject. De start was even verrassend: het palmzondagverhaal, maar daardoor was er toch wel extra aandacht voor het gebeuren wat er na de intocht plaats vindt in Jeruzalem. De Goede vrijdagviering (met als extra verrassing de fluitbijdrage van Willem Lindeman) en de Paasviering (incl. het hartje met de spreuk: 'nieuw leven met hart en ziel') sloten heel goed aan bij ons thema. Het doorlopen van de route van Jezus via het glas-in-loodraam liet de rode draad goed zien. Ook hebben we een goed gevoel over de betrokkenheid (cq behoefte) van de gemeente mbt het 40 dagen treffen (rond de 20 aanwezigen).
- Op 13 mei a.s. hebben we onze gemeentevergadering, om 19.30 uur, in de achterzaal. U heeft inmiddels allemaal de agenda, het verslag van de vorige vergadering en de begroting voor het komende jaar ontvangen. Daarmee worden we ook weer bepaald bij het perspectief van Elim. Na de pauze willen we, onder leiding van Robert Jan Beltman aan het werk met de methodiek van 'waardierend gemeentebouwwerk'. Oorspronkelijk hadden we een heel weekend gepland om daarmee intensief aan de gang te gaan, maar we hebben toch besloten om het maar in stukjes te hakken, zodat het niet een te grote belasting voor de gemeente zou zijn. We hebben met elkaar afgesproken, dat we iets willen doen met wat we niet kwijt willen als gemeente, zonder dat we ons in allerlei bochten moeten wringen of extra verplichtingen zouden moeten aangaan. We kunnen alleen dingen op ons nemen, die bij ons passen, en die binnen onze mogelijkheden vallen, rekening houdend met onze kwetsbaarheid. In vertrouwen, zonder krampachtigheid zijn we onderweg, en we vertrouwen erop, dat God ons laat zien welke weg begaanbaar is... Robert Jan zal alles uitwerken tot een rapport, o.a. ten behoeve van zijn opleiding, maar ook als ondersteuning van onze gemeente. Hij is al bij verschillende (werk)groepen geweest en zal hiermee op en naar aanleiding van de gemeentevergadering verder mee aan het werk. Op zondag 18 mei a.s. willen we er in de zondagochtend dienst ook aandacht aan besteden, maar dan meer als viering van ons gemeente- zijn. We moeten ons bezinnen, om in lijn met onze vorige gemeentevergadering toch als gemeente die dingen te kunnen doen, die we niet kwijt willen.
- De werkgroep heeft aangegeven te willen stoppen als werkgroep, omdat te veel werk toch steeds terecht komt op dezelfde mensen. Daarmee zeggen ze niet, dat er geen activiteiten moeten plaatsvinden, maar wel, dat het op een andere manier georganiseerd moet worden.
- We denken aan een klein beleidsgroepje, dat het overzicht heeft over

alle activiteiten en de programmering ervan over het jaar. Bij die activiteiten worden dan mensen gezocht die zich daarvoor willen inzetten. Zo kom je tot spreiding van verantwoordelijkheden. Op de gemeentevergadering zal daar meer over gezegd worden.

- De zendingswerkgroep heeft aangegeven, dat ze het moeilijk vinden actie te voeren voor zendingsprojecten, wanneer er eigenlijk heel weinig sprake is van inkomsten. Zonder rommelmarkt inkomsten en speciale acties komt er slechts heel weinig geld binnen. In het gesprek met de zendingswerkgroep is genoemd, dat het toch een heel belangrijk aspect is van het gemeente-zijn om ook aan anderen te denken. Niet alleen dichtbij, zoals bijvoorbeeld de arme kant van Drachten (kerstpakketten), maar ook verder weg. Om die reden stelt de zendingswerkgroep voor om uit ons gemeentebudget (de post 'nieuw beleid') jaarlijks een redelijk bedrag te reserveren, waar dan een bestemming voor wordt gezocht. Dit jaar zal dat, volgens afspraak, een bedrag zijn bestemd voor het werk van Margriet Heddema. Volgend jaar kan dan weer uitgekeken worden naar een ander project. Zo ziet de zendingswerkgroep zichzelf nog functioneren. Ook hierover zullen we in op de gemeentevergadering van gedachten wisselen.
- De pastorale werkgroep heeft aangegeven, dat ze in het najaar, om precies te zijn op dinsdag 4 november a.s., een vervolg willen hebben op de geslaagde thema-avond van het vorige jaar ('voltooid leven'). Dit jaar zal het thema zijn: 'dag moeder, morgen ben je mijn kind'. Het gaat over afscheid nemen tijdens het leven naar aanleiding van een proces van dementie. De bekende Marinus van den Berg zal zijn medewerking verlenen. We hebben al gemerkt dat er veel aandacht is voor dit thema.
- Dit zijn allemaal zaken, die passen bij Elim, zoals we nu zijn, en die de aandacht verdienen, om ons bewust te zijn van hoe we als gemeente onderweg willen zijn, met wat wij te bieden hebben in de wereld.
- Verder verheugen we ons over het feit, dat Robert Jan gaat trouwen met zijn Reitze en dat hij het fijn vindt, wanneer er ook uit de gemeente mensen bij de dienst aanwezig zijn en ook bij het feestje daarna. U vindt de aankondiging elders in de Schakel.

## Bijzonder Pastoraat.

En dan komt de vakantietijd dichterbij en daarmee ook de vraag naar het invullen van het bijzonder pastoraat.

Belangrijk is het te weten, dat Klaasje en ik in elk geval de maand juni weg zijn.

Wat betreft het pastoraat is de afspraak, dat vragen en informatie met be-

trekking tot het bijzonder pastoraat (ziekenhuis, overlijden, enz.) altijd gemeld worden aan Ria Liebe, die dan in overleg bekijkt hoe daar het beste op gereageerd kan worden. Br. Ger Booy (wanneer ze zelf nog niet op pad zijn) en Br. Bert Wijchers zijn in principe de maand juni beschikbaar, overigens via Ria Liebe.

De volgende Schakel bevat de verdere afspraken met betrekking tot het pastoraat.

Piet Brongers

## Bijzondere kerkdiensten in de komende tijd

11 mei Het dubbelkwartet 'De sjongers fan it Spytaal'. Ze zijn al een paar keer eerder geweest en hebben indruk gemaakt o.a. met het Pelgrimslied van Amanda Strydom, in het fries. Zij zullen weer meewerken aan de dienst, die geleid wordt door Ds. Arjan Noordhoek

1 juni Slotzondag. Het wordt een feestelijke dienst, waarbij we terugkijken op het afgelopen gemeenteseizoen verzamelen, wat indruk op ons heeft gemaakt. Tijdens de dienst gaan we ook aan het werk, en het resultaat willen we na afloop aan de buitenwereld bekend maken, op een manier die past bij het verhaal van Hemelvaart.

## 13 juli – 17 augustus Zomer ontmoetingsdiensten

Na de ervaringen van de afgelopen twee jaar willen we ook dit jaar in de zomerperiode weer laagdrempelige bijeenkomsten organiseren, die in het teken staan van ontmoeting, samen delen, en elkaar bemoedigen. Het gaat daarbij dan niet zozeer om de preek of een strakke liturgie, maar wel om een sa-menzijn, dat de moeite waard is. Voor de invulling van de diensten worden geen mensen van buitenaf gevraagd: ze worden door ons zelf ingevuld.

Kortom een uitnodiging en aanmoediging om, voor zover je aanwezig kunt zijn, er ook bij betrokken te zijn. Het gaat om de volgende zondagen: 13, 20, 27 juli, 3, 10, 17 augustus.

## Nieuws uit de Unie



### Unie – overlijden Olof de Vries

Met droefheid deelt de Unie van Baptistengemeenten mee dat Olof de Vries op zondag 13 april is overleden. Olof was docent en rector aan het seminarium en hoogleraar aan de leerstoel "Geschiedenis en leerstellingen van het Baptisme". Hij is van bijzondere betekenis geweest voor de ontwikkeling van de theologie van het Baptisme. Hij bracht als theoloog zijn geloof in de wetenschap in en was erop uit de christelijke gemeenschap te voeden. Het in memoriam dat is uitgesproken tijdens de dankdienst is als bijlage toegevoegd.

Een bijzonder mens is door de Heer thuis gehaald.

### Herdenkingskerk - Baptist House

Al geruime tijd werken we aan de voorbereiding van de verhuizing van de Unie naar Amsterdam. Daar willen we samen met enkele andere partijen de huidige Herdenkingskerk betrekken. In iedere nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de stand van zaken. In voorgaande nieuwsbrieven lieten we u al weten dat we ons nu buigen over de mogelijkheden van nieuwbouw (in plaats van verbouw) op de huidige locatie en dat we zoeken naar tijdelijke huisvesting in een te huren pand.

In de afgelopen weken hebben wij samen met de mensen van het IBTS diverse mogelijke huurpanden bekeken. Van de zijde van het IBTS waren ook Stuart Blythe, de nieuwe rector van het IBTS, en zijn vrouw aanwezig. Zij verbleven begin april een week in Nederland, om zich te oriënteren op Amsterdam en omgeving, als hun toekomstig woon- en werkomgeving. Stuart begint per 1 juni a.s. met zijn werk voor het IBTS.

Met de eigenaren van een twee panden zijn wij momenteel in onderhandeling over mogelijk huur van hun pand. In juli/augustus zullen wij naar Amsterdam gaan verhuizen. De voorbereidingen zijn in volle gang. De bibliotheek wordt gescreend en opgeruimd, het archief gesorteerd en bij het Rijksarchief ondergebracht, enz. Wij zien uit naar een goede start van Baptist House fase 1, vanaf komende zomer.



## Het Uniekantoor gaat verhuizen naar Amsterdam

Diverse inboedelstukken nemen we niet mee. Hieronder treft u een lijst daarvan aan. Wilt u meer weten over een aangeboden artikel, dan kun u bellen met het Uniebureau (0342-712 457) of mailen naar [info@baptisten.nl](mailto:info@baptisten.nl). Er zijn van sommige artikelen ook foto's beschikbaar.

6 boekenkasten Ikea 1x1,80 m

2 ladekast metaal, grijs.

6 tafels metaal, bruin 65x130 cm

1 archiefkast metaal, grijs 120x200 cm

4 tafels wit, Ikea 75x175 cm

12 eetkamerstoelen Ikea kunststof, wit

1 brandkast metaal, grijs 180x95 cm

stellingkast hout 300x280x30 cm

1 Xerox Phaser 6125 kleurenprinter

1 plaatradiator verplaatsbaar, bruin

1 TV Philips zwart 55 cm

1 tafel, beuken 80x160 cm

1 AIRCO verplaatsbaar

Prijzen: ELK AANNEMELIJK BOD.

## Agenda

23 mei	Voorjaars Algemene Vergadering bij Baptistenge meente Lelystad
6 juni, 13.00 uur	Open Dag Baptistenseminarium Barneveld
11 juni, 18.30 uur	Missionair café in Assen

Voor verdere info kunt u terecht op [www.baptisten.nl](http://www.baptisten.nl)

---

# PINKSTERFEEST VEENKLOOSTER 2014

---

**THEMA: STEL JE VOOR**  
**6 T/M 9 JUNI**  
**WWW.PINKSTERFEEST.COM**



Pinksterfeest Veenklooster 2014

*Jezus kennen  
Hem bekend maken*



## Hart voor de Liefste hart voor Fair Trade

Op zaterdag 10 mei doet Wereldwinkel Drachten mee aan de internationale World Fair Trade Day. Over de hele wereld wordt op die dag aandacht gevraagd voor eerlijke handel. U kunt meedoen om te kiezen voor producten die eerlijk en verantwoord gemaakt zijn om zo de wereld mooier te maken. Graag doen wij als medewerkers van Wereldwinkel Drachten mee aan World Fair Trade Day. Ook is er op die dag aandacht voor Moederdag. Veel leuke moederdagcadeautjes kom je in de winkel tegen. Het thema voor deze dag is dan ook: 'Hart voor de Liefste en Hart voor Fair Trade'. Een speciale werkgroep van de winkel heeft voor deze dag activiteiten op touw gezet. 's Ochtends is er een optreden van een drumgroep, de kinderen kunnen leuke tekeningen maken en het Rad van Fortuin draait de hele dag. Het cijfer dat u draait is de korting. 's Middags is er een optreden van het Vrouwenkoor 'Eigenwijs' en de hele dag wordt er getrakteerd op lekkere hartjes van chocolade. Genoeg uitdaging om langs te komen en mee te doen om de wereld mooier te maken. Geef kinderen de tip om voor Moederdag een cadeautje in de wereldwinkel te kopen.

Wereldwinkel Drachten  
Zuidkade 62

[info@wereldwinkeldrachten.nl](mailto:info@wereldwinkeldrachten.nl)  
[www.drachten.wereldwinkels.nl](http://www.drachten.wereldwinkels.nl)

Tity Wouda – de Vries

## Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'

Periode mei/juni 2014

datum	ouderling van dienst	deurdienst
11 mei	Cor van Waveren	Tineke de Groot
18 mei	Rients de Vries	Wimmy Hofhuis
25 mei	Willem Schra	Tineke de Groot
1 juni	Froukje Vellema	Jan Bos
8 juni	Cor van Waveren	Froukje Vellema
15 juni	Willem Schra	Joke Admiraal
22 juni	Rients de Vries	Tineke de Groot
29 juni	Froukje Vellema	Willem Schra
6 juli	Cor van Waveren	Gré Boonstra
13 juli	Wimmy Hofhuis	Gré Bos
20 juli	Rients de Vries	Froukje Vellema

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : [penningmeester@elimdrachten.nl](mailto:penningmeester@elimdrachten.nl) of 0512-382870

Piet: [piet.brongers@hetnet.nl](mailto:piet.brongers@hetnet.nl) of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	organist	bloemen	koffie
11 mei	Luitzen	Bert	Bert	Arie	E. Germeraad	Luitzen
18 mei	Willem	Bert	Ank	Henk	Gré Boonstra	Rients
25 mei	Hans	Bert	Bert	Arie	K. Grondsma	Hans
1 juni	Joke	Bert	Ank	Henk	E. Koster	Joke
8 juni	Luitzen	Bert	Bert	Arie	J. Schra	Luitzen
15 juni	Cor	Bert	Ank	Henk	E. Germeraad	Cor
22 juni	Willem	Bert	Bert	Arie	Gré Boonstra	Rients
29 juni	Luitzen	Bert	Ank	Arie	E. Koster	Luitzen
6 juli	Joke	Bert	Bert	Arie	J. Schra	Joke
13 juli	Cor	Bert	Ank	Henk	E. Germeraad	Cor
20 juli	Hans	Bert	Bert	Henk	K. Grondsma	Hans

## Agenda

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
11 mei	9.30	Ds. Arjan Noordhoek	DANA	Mmv 'de Sjongers van it Spitael'
11 mei	20.00	Geloof en Leven		Bij Roel en Minke
13 mei	19.30	gemeentevergadering		
15 mei	14.30	JVV		
18 mei	9.30	Ds. Bert Wijchers	UNIE	
19 mei	19.45	VCK		Slotavond
25 mei	9.30	Ds. Wout Huizing	Tsjernobyl	
1 juni	9.30	Ds. Bert Wijchers Ds. Piet Brongers	UNIE	Slotzondag + H.A.
8 juni	9.30	Br. Hans Baas	Bloemengroet	Pinksteren
15 juni	9.30	Zr. Ineke Kadijk	UNIE	
22 juni	9.30	Br. Anne Dijkstra	UNIE	
29 juni	9.30	Br. Anne Dijkstra	Friese Bond	Fryske Tsjinst
6 juli	9.30	Br. Robert Jan Beltman	UNIE	H.A.
13 juli	9.30	Zomerontmoetingsdienst	UNIE	
20 juli	9.30	zomerontmoetingsdienst	Bloemengroet	