



'De Schakel'



**Nr. 5 september/oktober jaargang 51**

Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers  
Voorzitter: 0512- 515731  
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli  
coördinator 06 43225488  
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres **Stinswei 12a**  
9269 TE Feanwalden  
Mob. 06-44912841  
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren  
**Stinswei 12a**  
9269 TE Feanwalden  
Mob. 06-44912841  
Baptisten Gemeente Elim  
NL32 INGB 0003 8892 41  
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- J. Admiraal  
coördinator 0512-521492  
jokeadmiraal@gmail.com

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers  
Marne 22/A  
9204 BE Drachten  
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot  
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van november/december 2020  
inleveren voor donderdag 5 november 2020 bij de  
redactie. Voorstukje november/december volgens rooster  
Piet Kingma

## Je zult niet stelen

Dit gebod slaat oorspronkelijk op het stelen van mensen. Op het roven van mensen. Om die als slaven te verkopen of voor je laten werken. Zo zegt Jozef over zichzelf, nadat hij door zijn broers als slaaf is verkocht, dat hij "gestolen" is uit het land der Hebreëen. Komt het stelen van geld dan niet voor in de tien geboden? Jawel, maar pas in het laatste gebod. In het: "Je zult niet begeren.....wat van uw naaste is, zijn goederen niet, de diensten en bedrijfsmiddelen waarover hij kan beschikken niet, niets van al wat hij bezit."

Op het stelen van mensen stond in Israël de doodstraf. In Exodus 21:16 lezen we: "Wie een mens rooft, hetzij hij hem reeds verkocht heeft, hetzij deze nog in zijn bezit wordt aangetroffen, zal zeker ter dood gebracht worden."

Wat nu met dit gebod anno 2020?

Als inleiding hierop een korte overdenking van kerkvader Ambrosius uit de 4<sup>de</sup> eeuw: "Wanneer gij aan een arme geeft, geeft gij niet van uw bezit, maar van het zijne. Want wat tot gemeenschappelijk gebruik van allen is gegeven, hebt gij u alleen toegeëigend. Het gemeenschappelijke toe-eigenen voor jou alleen." Stelen is dan in zijn diepste betekenis: Jezelf willen verrijken door een ander levend organisme zijn vrijheid, zijn waardigheid en zijn recht te ontnemen. Dit kan in het groot, maar ook tussen twee mensen.

In het groot: Ik heb met grote aandacht de serie: "Het Israël van Heertje en Bromet" gekeken. In zijn jonge jaren was Raoul Heertje zionist, maar raakte hij hevig teleurgesteld in de voor hem onrechtvaardige praktijken en toepassingen van ditzelfde zionisme t.a.v. de medemens en besloot Israël te verlaten. Nu, jaren later, gaat hij terug naar zijn geboorteland om te kijken of hij zich toentertijd heeft vergist. Israël is sinds 1948 een Joodse staat en als zodanig gesticht en voor Joden, na alle verschrikkingen die zij moesten ondergaan, zeer belangrijk om dit thuisland te hebben, waar ze zichzelf kunnen verdedigen als er nieuwe bedreigingen zouden opdoemen en die waren en zijn er in overvloed. Nog steeds is er bij veel Israëliërs de angst dat de Arabische wereld Israël van de kaart wil vegeen. Veiligheid is daarom het belangrijkste thema. Begrijpelijk! Maar....hoe ver ga je daar in?

Zo ver dat je de menselijkheid en waardigheid steelt van je Palestijnse medemens?

Dan heb ik het niet over de terreurorganisaties Hezbollah of Hamas, maar over de 'gewone' Palestijnse medemens.

We laten twee keer mensen aan het woord.

De eerste is een Joods, Israëlische journaliste, Amira As, die bewust gekozen heeft om op de Westelijke Jordaanoever in Ramallah te wonen. Ze bericht al jaren over het onrecht en geweld die de Palestijnen dagelijks moeten verduren. Ze voelt zich machteloos, maar geeft niet op. "Soms" ,zegt ze, "helpt schrijven erover. Bijvoorbeeld als het gaat om het verlenen van een vergunning, waarmee

kankerpatiënten uit Gaza weg mogen voor onderzoek. Soms krijgen ze zo'n vergunning als ik erover schrijf. Vaak ook niet."

Je zult niet stelen de waardigheid, gelijkwaardigheid van je medemens.

De tweede is een Joods echtpaar, die het erg naar hun zin hebben in Israël. Maar ze maken zich ernstige zorgen over welke kant het met Israël opgaat. Ze zijn somber. Het gaat om 3,5 miljoen burgers, die al meer dan vijftig jaar onder militair toezicht staan. Het schrijnende is dat het op dit moment totaal geen issue is in Israël. Verkiezingen komen eraan, maar niemand heeft het over deze kwestie. Opvatting is: Rechts houdt van de joden en gunt ze succes. Links haat joden en houdt van de Arabieren. Het is totaal gepolariseerd. "Ik was vroeger als negentienjarig broekie in dienst" zegt de man. "Ik weet waar ik over praat. Het feit dat wij als jonge soldaten zomaar een huis binnen konden gaan en het aan zelf toe-eigenden. Je zegt dan tegen de familie dat ze naar één kamer moeten gaan, terwijl jij en je collega's het huis overnemen...voor één dag, twee dagen of een week. Je beseft dat je op deze manier het terrorisme niet teruggedringt, maar juist meehelpt een klimaat te creëren dat mensen tot terrorisme drijft."

Je zult niet stelen de vrijheid, waardigheid en rechten van een ander. Ik moet ook denken aan de Corona crisis. Er wordt nu een dringend beroep op ons gedaan om niet de ruimte, waarin een ander veilig is, hoe moeilijk en onnatuurlijk ook, te stelen door te dichtbij te komen, of door met te veel mensen bij elkaar te komen, waardoor je het risico loopt om de gezondheid van de ander te stelen. En dus ook van jezelf.

In het klein: Liefde kan zo mooi zijn. Maar beschouwt de één de ander als bezit, steelt de één de ander, dan ontaardt ze op een afgrijselijke manier. Ware liefde weet dat er grenzen zijn. Ook al is je relatie met iemand nog zo intens, nooit wordt die ander jouw bezit. Die ander zal inderdaad die ander moeten blijven. Iemand met een eigen naam, een eigen gezicht, een eigen persoonlijkheid. Iemand die je niet kunt claimen. Iemand die ook na jaren met respect behandeld dient te worden. Ware liefde houdt niet gevangen, maar schept ruimte. Ik heb er het volgende gedicht over gemaakt:

## De middenweg

Jij zegt dit  
Ik zie dat  
Jij redeneert  
Ik beleef  
Jij wilt resultaat  
Ik zit in het proces  
Jij verwerkt jezelf in stilte en geeft de eindstand  
Ik verwerk mijzelf met anderen en geef tussenstanden  
Als jij zeker weet dat jij het kan, ga jij ervoor  
Ik ga ervoor om te kijken of ik het kan  
Jij draagt het verleden met je mee  
Ik heb het onder het zand begraven  
Laten we elkaar laten  
Leven in eigenwaarde  
Dat we onszelf verlaten  
Naar de ander toe  
Op de middenweg  
Ik het water  
Jij de wijn  
tot we dronken van geluk  
Elkaar ontmoeten  
Op de middenweg  
In jou  
En in mij  
En dan weer liefdevol laten  
Het midden weg

Willem Lindeman

## Van het Dagelijks Bestuur

### De zomerperiode ligt weer achter ons.

Met een gevoel van dankbaarheid kijken we terug op een bijzondere zomerperiode.

Wat het aantal kerkgangers betreft, was er geen verschil met de gewone diensten. Wel kunnen we stellen, dat de kerk meer gevuld was, omdat de tafels verspreid over de hele kerkruimte stonden.

De zomerontmoetingsdiensten waren weer heel gevarieerd, met veel inbreng van gemeenteleden. Allemaal verschillende invalshoeken: van schilderijen, plaatjes van Bijbelverhalen, persoonlijke ervaringen, en niet te vergeten het in-kijkje in de wereld van honden met Willem Lindeman. Allemaal verschillende invalshoeken, maar wel allemaal verbonden met een aspect van geloven. Ook leverde de dienst rondom de spreuk, dat de meeste mensen wel deugen genoeg stof tot nadenken op over de kracht van het anders en dan positief leren denken over de andere mensen.

### Het nieuwe seizoen ligt weer voor ons.

Het geeft moed om ook de komende nieuwe gemeenteperiode met vertrouwen tegemoet te gaan:

We gaan door met de setting van de tafels in de kerk, en de registratie van alle aanwezigen en willen de coronaregels die voor ons gelden zo goed mogelijk volgen.

Dat betekent ook, dat we niet voluit kunnen zingen, hooguit neuriën of op gewone spraaksterkte zingen, eventueel met de hand voor de mond.

We hebben inmiddels de eerste avondmaalsviering achter de rug. Met bekertjes voor iedereen, gevuld met een slokje wijn. Aan de ene kant dus niet het doorgeven van de beker, maar aan de andere kant wel samen tegelijk een slok nemen als teken van verbondenheid. Een bijzondere ervaring. Fijn, dat we ze mogen lenen van de Doopsgezinde Gemeente.

### Startzondag

Zondag 20 september a.s. zullen we onze startzondag hebben, onder leiding van Bert Wijchers. Mede voorbereid door Piet Brongers en met medewerking van Willem Lindeman.

Het thema zal zijn: 'Ik zie jou...!'

En... bij het echt zien worden afstanden overwonnen!

### Vredeszondag

Zondag 27 september a.s.: vredeszondag

Het is al een jaarlijkse traditie om op vredeszondag samen met de Doopsgezinde gemeente en de Grote Kerk (PKN) een gemeenschappelijke dienst te hebben in de Grote Kerk.

Dit jaar wordt het, vanwege corona, een beetje anders, aangezien er in de Grote Kerk maar 45 mensen aanwezig kunnen zijn. Om die reden is afgesproken om

twee diensten achter elkaar te houden, om 9.45 uur in de Doopsgezinde Kerk en om 11.00 uur in de Grote Kerk.

Het zou natuurlijk mooi zijn als er toch verscheidenheid is met betrekking tot de kerkgangers. Vandaar het verzoek om je te verdelen over de twee kerken.

Je moet je wel tijdig opgeven bij mij: [piet.brongers@hetnet.nl](mailto:piet.brongers@hetnet.nl), of 0512 515731.

Zie verdere info over de vredesweek elders in de Schakel.

**Zondag 4 oktober a.s.:** Dat zou een mooie dienst worden, samen met Anne Woudwijk, en met medewerking van Roelie Woudwijk (zang)

Helaas moeten we die dienst uitstellen tot volgend jaar, vanwege corona en persoonlijke omstandigheden.

### **Verhuur van zaalruimte**

Er zijn aanvragen van verschillende groepen om gebruik te maken van onze zaalruimte, maar er zijn ook corona-regels. Het is goed om te weten, dat ons uitgangspunt is, dat Elim zonder risico haar zondagse diensten kan houden, en dat groepen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de specifieke regels die voor hen gelden. En in principe ook zonder gebruik van de keuken.

Dat maakt de verhuur niet gemakkelijk, maar wel zo veilig mogelijk.

### **Dagelijks bestuur.**

Het dagelijks bestuur heeft vooral contact via de app, maar zal ook weer bijeen komen om de lopende zaken goed te kunnen begeleiden. Dat geldt vooral ook voor de voorbereiding op de jaarlijkse gemeentevergadering, waar naast de jaarstukken, ook gesproken zal worden over de verdere invulling en het vervolg van het pastoraat, na evaluatie van de afgelopen periode met Bert Wijchers.

We moeten nog zien, wanneer en hoe we het beste kunnen vergaderen.

U hoort er spoedig wat van!

We wensen onszelf een gezegend nieuw gemeenteseizoen toe!

Namens het Db: Piet Brongers

Een kleine terugblik op onze  
zomerontmoetingsdiensten









## Vredesweek 2020

Programma van donderdag 24 september 2020 in de Vredesweek.  
De Fredeskuier op donderdagmiddag wordt gehouden voor gemeenteleden en belangstellenden.

Om 16.00 uur lopen we vanaf de Vermaning, Zuiderbuurt 26/28 naar de R.K. kerk.

Daar wordt een moment van stilte en aandacht geleid door Jan Spoelstra.

Daarna gaan we te voet verder naar het Karmelklooster. In de binnentuin houdt ds. Roelof Akse een meditatie over Elia.

Daarna lopen we terug naar de Vermaning langs een mooie route.

Om 18.00 uur zijn we terug bij de Vermaning.

Voor de mensen die deze afstand niet kunnen lopen is er altijd de mogelijkheid om het met de fiets te doen, eventueel met een vredesvlaggetje als herkenning.

Na terugkeer is er soep met broodjes voor diegene die meedoen aan de wake.

Van 19.15-19.45 is de Wake buiten voor de Vermaning.

Om 20.00 uur is een dialoog (fredesmoeting) met een inleiding door Fulco van Hulst over: "De spiritualiteit van de vrede".

Wil iedereen zich aan melden op:

zaterdagmorgen (19 september) van 10.00- 12.00 uur per telefoon:

0512-524876 of

per e-mail: [secretariaat@doopsgezindendrachtenureterp.nl](mailto:secretariaat@doopsgezindendrachtenureterp.nl) van vrijdag

20.00 uur-zaterdag 12.00 uur. o.v.v. welk onderdeel van het programma wordt bijgewoond.

P.S. Op zaterdag is de kerk open van 14.00-17.00 uur om "even op adem te komen"

en bij mooi weer is er boekenmarkt met een speciale tafel met "Vredesboeken".

In de kerk is een tafeltje met materialen en een actie van Amnesty International

Zondag 27 september vieren we Vredeszondag.  
Ook dit jaar mogen we dit samen vieren als  
Doopsgezinde gemeente Drachten/Ureterp, Baptistengemeente Elim en de  
PG Drachten, Grote Kerk  
Voorganger op deze zondag is ds. Piet Brongers  
Er zijn twee vieringen achterelkaar omdat we anders niet genoeg plaats kunnen  
bieden.

9:45 is er een viering in de Vermaning, Zuiderbuurt 26/28  
11:00 is er een viering in de Grote Kerk, Zuidkade 19, hoek Drift

NB. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er per kerkdienst maar  
een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, die zich verplicht van te vo-  
ren moeten opgeven.

NB. Als je bij één van deze diensten aanwezig wilt zijn, geef je dan op  
bij Piet Brongers: tel. 515731  
Email. [piet.brongers@hetnet.nl](mailto:piet.brongers@hetnet.nl)  
Uiterlijk zaterdag 26 september 11.00 uur!

Het zou mooi zijn, wanneer veel mensen van Elim ook kunnen en wil-  
len deelnemen aan één van deze diensten.

## Nieuws van de Unie



De zomervakantie is voorbij en overal in Nederland zijn de gemeenten gestart, in de meeste gevallen ook weer met diensten 'met publiek' in het kerkgebouw of op een alternatieve locatie. We wensen u een heel gezegend nieuw seizoen toe, ondanks de uitdagingen waar het coronavirus ons nog steeds voor stelt. Graag attenderen we u op onderstaande onderwerpen.

### Unie – Informatie Algemene Vergadering

De eerstvolgende Algemene Vergadering staat gepland voor woensdag 18 november a.s. in Veenendaal. U ontvangt de vergaderstukken begin oktober.

Eind september zullen de besturen van Unie en ABC besluiten of en in welke vorm deze vergadering door kan gaan, gezien de corona-ontwikkelingen. Zodra hierover meer bekend is, zullen we u informeren.

### Unie/ABC – Vrouwenwerk: nog geen ontmoeting, wel bidden

De Baptisten Vrouwen Ontmoetingsdag die in maart vanwege het coronavirus uitgesteld moest worden, gaat ook in september helaas niet door. Wel is er op 2 november de Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag. Alle vrouwengroepen binnen Unie- en ABC-gemeenten zijn van harte uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten. De invulling van de Gebedsdag gebeurt plaatselijk. Zeer binnenkort zal de vertaling van het internationale materiaal hiervoor beschikbaar zijn. U leest meer [op onze website](#)

Agenda	Unie-activiteiten
<b>2020</b>	
1 november	Reiling Lezing
2 november	Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag 2020, thema: LIFE
18 november	Algemene Vergadering Unie en ABC in Veenendaal

## Zendingsprojekt De Umutima Foundation

### Coronavirus

Het coronavirus heeft (bijna) de hele wereld in zijn greep. Ook in Zambia zijn er mensen besmet met het virus. Op dit moment zijn het er officieel 36. Er kan alleen getest worden in Lusaka en Ndola. Ik sluit niet uit dat er meer besmettingen zijn maar dat het niet als corona wordt herkend. Het is te hopen dat het aantal besmettingen hier mee zal vallen. Mocht de situatie zich hier net zo gaan ontwikkelen als in Europa dan is dat een ramp. De gezondheidszorg hier is absoluut niet van hetzelfde niveau als in Europa.

De overheid heeft een aantal maatregelen genomen. De scholen zijn dicht, bij iedere winkel moet je je handen wassen, de grenzen blijven open maar mensen die het land in komen moeten 14 dagen in quarantaine. Bars en discotheken zijn gesloten en bij de restaurants kun je alleen afhalen. Er mogen geen bijeenkomsten zijn van meer dan 30 personen. Verder is gevraagd om 1,5 meter afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven. Sinds vandaag wordt er ook afgeraden om naar Lusaka te reizen. In Lusaka zijn de meeste besmettingen.

Ik zie dat de mensen in Mkushi niet echt doordrongen zijn van de ernst van de situatie. Het straatbeeld is niet veranderd. Er wordt geen 1,5 meter afstand gehouden, men kruipt nog gezellig hutjemutje achter op de vrachtwagen en schudt ook nog handen alsof er niets aan de hand is.

Omdat de scholen dicht zijn hebben we ook besloten om het voedingscentrum met ingang van vandaag te sluiten. De kinderen kunnen hierdoor thuis blijven en het risico op besmetting wordt hierdoor hopelijk verlaagd. We hebben de kinderen weer uitgelegd wat het virus inhoudt en welke maatregelen er zijn en dat ze zich hieraan moeten houden. Om toch te zorgen dat de kinderen iedere dag een goede maaltijd hebben, kunnen de moeders eenmaal per week mealie-meal, bonen, eieren, olie en groenten ophalen. Op deze manier krijgen de kinderen toch iedere dag een goede maaltijd.

Ik bid en hoop dat we deze crisis snel te boven komen en dat het gewone leven weer van start kan.



Hartelijke groet.  
Gerda



## Berichten van Wereldwinkel Drachten.

### 50 jaar Wereldwinkel Drachten.

Een jubileum!! En dat mag gevierd worden. In het vorige bericht stond de datum al vermeld: op zaterdag 26 september willen we u graag laten delen in de feestvreugde. Er zal muziek zijn en we ontvangen u dan graag met een drankje. De hele dag krijgt u op alle artikelen 20 % korting. Dus sla uw slag!!!

Loten voor het prachtige beeld (zie foto) zijn tot 25 september verkrijgbaar. Op 26 september vindt de trekking plaats. Door wie.....??? Ja, dat blijft een verrassing. Het is een bekende persoon in Drachten. Graag zouden we u het tijdstip van de trekking doorgeven, maar helaas is dat op dit moment nog niet bekend.

Op donderdag 24 september -dat is de officiële datum van het 50-jarig bestaan van de winkel- hebben we als vrijwilligers vanaf 17.00 uur een gezellig samenzijn.

De winkel sluit die dag een uur eerder: 16.00 uur!!!

U begrijpt dat we bij al het bovenstaande de corona maatregelen in acht willen nemen en dat alle activiteiten ook nog onder voorbehoud zijn!!

Wat we heel bijzonder vinden is, dat op 24 september 's ochtends, Radio Fryslân in het programma 'Muzyk yn Bedriuw' Wereldwinkel Drachten in het zonnetje zet. Luistert u mee?

### Aanbieding van de maand september: 20 % korting op alle sieraden.

In één etalage is in de maand september te zien wat we zoal in het assortiment hebben. Speciale aandacht vragen we voor de 'cubes' en de 'kazuri' kralen. Met deze kralen kunt u naar hartenlust variëren en combineren. U kunt eenvoudig beginnen met één kraal, want één zo'n kraal is al een sieraad op zich. Later zou u tot de aankoop van nog zo'n kraal of meerdere kralen kunnen overgaan of ze op uw verlanglijstje zetten.

Komt u vooral kijken, want ook voor mooie ringen kunt u bijvoorbeeld bij ons terecht.

U bent welkom!

Openingstijden:

maandag t/m donderdag: 13.00 uur – 17.00 uur

vrijdag en zaterdag: 10.00 uur – 17.00 uur

Tiny Runia.



Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'  
periode sept/okt 2020

datum	ouderling van dienst	deurdienst
13 sept	Roel Vochteloo	Willem Schra
20 sept	Rients de Vries	Attje de Vries
27 sept	Wimmy Hofhuis	n.v.t.
4 okt	Cor van Waveren	Galina van Waveren
11 okt	Roel Vochteloo	Wietske Harkema
18 okt	Rients de Vries	Tineke de Groot
25 okt	Wimmy Hofhuis	Willem Schra
1 nov	Roel Vochteloo	Jan Bos
8 nov	Cor van Waveren	Galina van Waveren
15 nov	Rients de Vries	Attje de Vries

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders?

Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : [penningmeester@elimdrachten.nl](mailto:penningmeester@elimdrachten.nl) of 06-44912841

Piet: [piet.brongers@hetnet.nl](mailto:piet.brongers@hetnet.nl) of 0512-515731



## Rooster sept okt 2020

zondag	koster	geluid	beamer	pianist	bloemen	koffie
13 sept	Farshid	Bert	Ank	Arie	Minke	Farshid
20 sept	Hans	Bert	Tineke	Hans	Etty	Hans
27 sept	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4 okt	Joke	Bert	Ank	Arie	Galina	Joke
11 okt	Rients	Bert	Tineke	Arie	Minke	Rients
18 okt	Cor	Bert	Ank	Grietje	Wietske	Cor
25 okt	Farshid	Bert	Tineke	Hans	Etty	Farshid
1 nov	Hans	Bert	Ank	Arie	?	Hans
8 nov	Joke	Bert	Tineke	Hans	Galina	Joke
15 nov	Cor	Bert	Ank	Grietje	Wietske	Cor

## Agenda

DATUM	TIJD	SPREKER	COLLECTE (geplande)	BIJZONDERHEDEN
13 sept	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	Zendingsproject Umutima	
20 sept	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Gemeente	Startzondag
21 sept	14.30 uur	VCK		Startmiddag
27 sept	9.45 uur	Ds. Piet Brongers	Interkerkelijk project	Gezamenlijke vredesdienst in de Doopsgezinde Kerk
27 sept	11.00 uur	Ds. Piet Brongers	Interkerkelijk project	Gezamenlijke vredesdienst in de Grote Kerk
4 okt	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	Gemeente + H.A.	Viering H.A.
5 okt	14.30 uur	VCK		Informeel bijeenkomst
11 okt	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Gemeente	
15 okt	14.30 uur	JVV		Startmiddag
18 okt	10.00 uur	Robert Jan Nijland	Kerstpakketten	
25 okt	10.00 uur	Ds. Piet Kingma	Gemeente	
1 nov	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Gemeente + H.A.	Viering H.A.
2 nov	14.30	VCK		Baptisten Wereld Vrouwen Gebedsdag
8 nov	10.00 uur	Jenneke Span	Baptisten Wereld Vrouwen Gebedsdag	
15 nov	10.00 uur	Ds. Andries Bakker	Gemeente	