



'De Schakel'



Nr. 5 september/oktober 2014 jaargang 45

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers
Voorzitter: 0512- 515731
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli
coördinator 06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren
De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
Baptisten Gemeente Elim
Postbank NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- H. Hofhuis
coördinator 0512 524836
j.hofhuis3@upcmail.nl

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot
taffetiny@12move.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van november/december 2014 inle-
veren voor 25 oktober 2014 bij de redactie

Woorden:

Er zijn van die momenten dat je, dat ik geen woorden heb. Woorden die misschien nodig zijn bij het stillen van groot verdriet, of misschien grote blijdschap. Je zoekt ze, Je piekert om ze te vinden, maar het lukt maar niet. In het pastoraat heb ik door de jaren heen geleerd om juist dan stil te zijn als er geen woorden zijn, maar alleen er maar te zijn. En zo vaak is dat juist de houding die troost en nabijheid geeft. Bij spanning over eigen gezondheid, Hoe ga ik er mee om? Om de drie maanden weer voor controle. Iedere keer weer heel erg spannend en soms valt het bericht zwaar tegen, maar ook bij anderen die mij lief en dierbaar zijn. Die veel voor mij betekenen.

We hebben met elkaar de laatste tijd van die momenten gehad, in de Gemeente, in familiekring en soms op wat grotere afstand, maar is de betrokkenheid toch groot.

Woorden zoeken ook voor mijzelf om duidelijk te maken hoe ik mij voel en wat ik daar mee doe.

In het begin dat ik met Lies omging kwam een Tante van Lies, Tante Jo Zerbst uit Utrecht, regelmatig langs in Amsterdam en als zij dan weer ging deelde ze altijd mee dat zij naar Dia Beets ging. Dochter van de grote Nicolaas Beets. Tante was daar vroeger in huis geweest en bezocht nog regelmatig die dochter. Ik vond dat heel bijzonder. Een Tante die Nicolaas Beets persoonlijk had gekend.

Ik zocht naar woorden over hoe ik op dit moment omga met mijn gevoelens en verwachtingen en vond ze bij Nicolaas Beets en zijn gedicht wil ik graag met u delen:

De Moerbijtoppen ruisten

De moerbijtoppen ruisten;
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;

Sprak tot mij in den stillen,
Den stillen nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
'k Voelde in zijn vaderarmen,
Mij koesteren en beschermen,
En sluimerde in.

Den morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.

Ger.

50 jaar getrouwd
Henk en ETTY Koster
9 juli 1964 – 9 juli 2014



Samen met de kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon hebben we het gevierd op Pean, met koffie en gebak. Daarna zijn we naar 't Polderhûs' gegaan op de Veenhoop, waar we heerlijk op het terras in de zon een drankje en een hapje hebben genuttigd, en tot slot heerlijk hebben gegeten.

We kregen van de kinderen een prachtige foto van onze 'nakomelingen', een foto die bij ons thuis natuurlijk weer een mooi plekje aan de muur krijgt.

Al met al een gezellige en onvergetelijke dag!

De zondag daarop hebben we de gemeente uitgenodigd 'als de weersomstandigheden goed zijn' voor de koffie op Pean. Daarbij nadrukkelijk gezegd: géén bloemen of cadeau mee te nemen.

Als men perse iets wil geven, dan graag een gift voor een goed doel.

Tijdens de 'zomerontmoetingsdienst' kregen we toch

een boeket bloemen, maar....

wel van papier gemaakt: wat een leuk idee!

Heel creatief gemaakt door Rients en Attje,

- met een geldbedrag erin –
in de vorm van een bloem.



Met de voorspelling van mooi weer op zondag 3 augustus hebben we toen samen

met de gemeente Elim 's morgens na de dienst koffie gedronken op Pean.

We konden gelijk aanschuiven, want alles stond al klaar: de stoelen, de tafels en de kopjes. Margriet, Tony en Henk hadden het al druk gehad en de koffie was al bruin.



Toen de koffie op was zijn we verder gegaan met hapjes en drankjes en hebben we voor de vulling nog wat broodjes verorberd. Het was een gezellige boel, en daar heeft het weer aan mee geholpen..

Het geld voor het goede doel heeft € 125,00 opgebracht. Het is gegeven aan het jonge stel uit Iran, die het straks hard nodig zullen hebben voor hun toekomst, die nog zo onzeker is. We hopen en bidden, dat die toekomst in Nederland of Europa zal mogen zijn.

Alle mensen, die hier aan mee hebben gewerkt, onze hartelijke dank daarvoor! PS Zijn er mensen, die het niet wisten en nog een gift voor dat goede doel willen geven: dat is nog steeds zeer welkom!



Liefs: Henk en Etty Koster.

Van het Dagelijks Bestuur.

- Het nieuwe seizoen gaan we in met het vertrouwen van mensen, die onderweg zijn en nog niet precies weten waar ze uit komen. Maar wel met het gevoel, dat we samen onderweg zijn, en dat we elkaar en ook anderen wat te bieden hebben: ervaringen in geloof en leven.
- De werkgroep heeft besloten om als werkgroep te stoppen: de belangrijkste reden is dat veel werk door dezelfde mensen verricht moet worden, en dat dat dan vaak automatisch van de werkgroepleden verwacht wordt. Velen doen al jarenlang mee. Wel is er de bereidheid om een bijdrage te leveren aan incidentele activiteiten. Ook wil niemand, dat we ophouden met de activiteiten, die er tot nu toe plaats vinden in de gemeente. Bert Wijchers en Piet Brongers zullen zich buigen over welke activiteiten op welk moment en door wie georganiseerd moeten worden en zij zullen dan een beroep doen op vrijwilligers om daaraan mee te werken.
- De suggestie is om dit jaar speciale aandacht te geven aan thema's die passen bij ons gemeente zijn en de manier waarop wij met geloofsvragen omgaan. Wij zijn ervan overtuigd, dat er veel mensen zijn, met name ook de wat oudere, die zich niet zo goed kunnen vinden in alleen maar een opwekkingsfeer, maar die ook niet de kerk en het geloof van vroeger de rug toe willen keren.
Het zou de moeite waard kunnen zijn om te proberen die mensen te bereiken. Dan kunnen we aan het eind van het seizoen een moment van bezinning hebben om te zien in hoeverre dat gelukt is.
- De startzondag (zie info hieronder) op 21 september a.s. zien we als goed begin voor de betrokkenheid van de gemeente zelf, en vervolgens de themabijeenkomst, gepland op 4 november a.s. met het thema 'vaarwel mama, morgen ben je mijn kind', mmv van Marinus van den Berg. (zie verdere info elders in deze Schakel)
- We werken dus niet met een jaarthema, maar toch wel met een rode draad, die in alles zichtbaar zou kunnen worden...
- Ook roepen we iedereen op om na te gaan welke thema's en geloofsvragen de moeite waard zijn om grotere aandacht aan te geven, hetzij in een kerkdienst, hetzij op een thema-avond. Laat je inspireren op de startzondag...!
- Ook staan we open voor suggesties uit de gemeente met betrekking tot invulling van en medewerking aan kerkdiensten.
- We zijn blij met de extra betrokkenheid van Bert Wijchers bij de verdere vormgeving van onze gemeente en de invulling van de activiteiten in het komende seizoen.
- Onze jaarvergadering hebben we gepland op dinsdag 18 november a.s.

Namens het DB : Piet Brongers

Bijzondere bijeenkomsten

21 september a.s. Startzondag seizoen 2014/2015

Vol van verwachting hopen we dat u met velen komt, om de startzondag mee te maken en daarmee een begin aan een nieuw seizoen van onze gemeente.

Op de startzondag willen we een thema neerzetten, waarvan we hopen, dat dat het hele seizoen een belangrijke rol zal spelen: voor ons als gemeente, maar ook voor een ieder persoonlijk. Een thema, dat past bij de wijze waarop wij als Elim proberen gemeente te zijn, en ons ook als zodanig naar buiten toe bekend te maken. Een thema ook, dat kan helpen minder krampachtig te zijn, met ruimte voor nieuwe ontdekkingen...

Hoe het thema precies luidt blijft een vraagteken tot de startzondag: maak het mee!

Het programma voor de startzondag ziet er als volgt uit:

We beginnen met koffiedrinken in de kerk, met alvast een voorschot op het thema.

Vervolgens hebben we een viering waarin het thema verder zichtbaar en duidelijk wordt. Daarna worden we uitgenodigd er persoonlijk betrokken bij te worden.

De dienst zal uiterlijk 11.00 uur afgelopen zijn.

Met vriendelijke groet,

Bert Wijchers

Piet Brongers

Zondag 25 oktober a.s.: bijzondere dienst

Zondag 25 oktober wordt de dienst verzorgd door: Ds. Jan Bolt (PKN) mmv Piet Brongers. Vorig jaar was het al een bijzondere ervaring. Hij is een kleurrijk mens, met veel interesses, vooral in de (klassieke) muziek. In gesprek met hem zoeken we naar de betekenis van geloofsvragen in zijn en ons leven. Er valt wat te beleven: zorg dat je erbij bent: 9.30 uur!

Alvast noteren: 18 november: Jaarvergadering, 19.30 uur

Van de Raad van Kerken

21 september a.s.: Vredesavondgebed

De Raad van Kerken SMALLINGERLAND houdt in het kader van de VREDESWEEK een vredesavondgebed op zondagavond 21 september a.s. om 19.00 u. in de Grote Kerk, hoek Drift/Zuidkade.

U/jij bent van harte welkom



Dinsdag 4 november 2014

'Vaarwel mama, morgen ben je mijn kind...'

De Baptisten Gemeente 'Elim' te Drachten organiseert in overleg met de Raad van Kerken een thema-avond over vragen rond het omgaan met dementie en de betekenis van afscheid.

mmv.: Marinus van den Berg, geestelijk verzorger
Drs. Piet Brongers, pastor

Datum: dinsdag 4 november a.s.

Plaats: Baptisten gemeente 'Elim', Zuidkade 54,
Drachten

Aanvang: 20.00 uur (inloop met koffie: 19.30 uur)

Toelichting bij het thema:

De laatste jaren is er veel aandacht voor vragen rondom het proces van dementie.

Het zijn vragen, waar veel kinderen, partners en familieleden mee worstelen, en die veel impact hebben op de wijze waarop ze (proberen) om te gaan met hun vader, moeder of geliefde. Vragen, waar je vaak niet mee te koop wil lopen, soms uit angst voor reacties van anderen, soms ook voor die van jezelf.

Wat is de betekenis van afscheid nemen, wanneer het gaat om iemand die dementerend is?

Normaliter spreken we over afscheid, wanneer iemand al overleden is. Bij een proces van dementeren, zou je kunnen spreken van een ingrijpende overgang van een bewust geleefd leven naar een fase waarin er sprake is van een andere belevingswereld, die door de betrokkenen vaak als erg negatief en ongewenst ervaren wordt.

Stel, dat er een moment zou zijn, dat er afscheid genomen kan worden van het oude leven, met alle verhalen, maar ook alle pijn, die bij afscheid horen, dan zou er ook een mogelijkheid kunnen zijn om op een andere manier de volgende periode in te gaan. Niet meer in het hoog houden van de oude geschiedenis, maar in een herverdeling van de rollen. In het anders kijken naar de betrokkene. Misschien geeft die laatste periode zelfs wel de gelegenheid iets toe te voegen aan het leven, zonder frustratie, zonder kramp.

Vandaar het thema: 'Vaarwel mama, morgen ben je mijn kind'

De pastorale werkgroep van de Baptistengemeente Elim heeft deze avond voorbereid, samen met Marinus van der Berg. Niet om de antwoorden te geven, maar om ruimte te scheppen en aandacht, zodat de vragen bespreekbaar gemaakt en gedeeld kunnen worden, zonder onmiddellijk oordeel. Binnen de sfeer van het geloof.

De Raad van Kerken in Drachten heeft aangegeven graag betrokken te worden bij dit actuele thema en wil het hierbij ook graag onder de aandacht van meerdere kerken brengen.

We zijn blij, dat Marinus van den Berg, werkzaam als geestelijk verzorger bij de hospice IJsselmonde, en auteur van veel pastorale handreikingen rond afscheid, rouw en levenseinde zijn medewerking wil verlenen aan deze avond.

We hopen, dat veel mensen met hun vragen aanwezig zullen zijn en dat daarmee ook binnen de kerk meer ruimte komt voor gesprekken over dit thema in het licht van het geloof.

Datum: dinsdag 4 november a.s.

Plaats: Baptistengemeente 'Elim', Zuidkade 54, Drachten

Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur: inloop met koffie)

Drachten in Dialoog 2014: 6 november 2014



Waarom een Dag van de Dialoog en wat levert het op?

Wat is het

Op verschillende plaatsen in Drachten (bijvoorbeeld in een museum, supermarkt, wijkcentrum, school, bedrijf of kerk) staat op 6 november a.s. een tafel waar je met 8 mensen in gesprek gaat over een bepaald onderwerp. Keuzethema's zijn: 'Samen-Leven in Smallerland' en 'Zin in Leven'.

Onder begeleiding van een ervaren gespreksleider vertellen mensen over hun ervaringen en ideeën. Iedereen mag zijn eigen verhaal vertellen, daar is alle ruimte voor. Het gaat dus niet om wie gelijk heeft, het gaat om open te staan voor andere invalshoeken, om te leren van elkaar. Daardoor verbreed je de eigen visie op de wereld. Dit alles leidt tot verbinding met anderen in onze maatschappij. Het gesprek duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur.

Waarom meedoen

Je ontmoet nieuwe mensen, je krijgt een bredere blik op de wereld en je leert op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan. Het versterkt de samenwerking tussen inwoners onderling en tussen inwoners en organisaties. Hieruit kunnen nieuwe plannen ontstaan. Mensen gaan zich ook meer betrokken voelen bij elkaar, hun plaats, wijk of buurt.

Voor wie bedoeld

Iedereen kan meedoen: jongeren, ouderen, mensen van buitenlandse afkomst, mensen met of zonder beperking, werkende en niet werkende mensen enz. Iedereen die wil weten hoe andere mensen denken over het gekozen onderwerp. Meedoen is gratis.

Ontstaan

De Dag van de Dialoog is voor het eerst georganiseerd na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001. Veel mensen ergerden zich aan het vervreemden van verschillende bevolkingsgroepen. Zo worden bepaalde groepen mensen

minder goed geaccepteerd in onze samenleving omdat ze een andere achtergrond, geloof of huidskleur hebben. Ergens bij horen is minder vanzelfsprekend geworden. Ook willen mensen vrij en onafhankelijk zijn, waardoor soms het gevoel voor eensgezindheid minder is geworden.

De Dag van de Dialoog is in 2013 uitgegroeid tot 90 steden waar ongeveer 25.000 mensen hebben deelgenomen aan een dialoogtafel voor een goed gesprek. In Friesland vond dit in 2012 voor de eerste keer plaats in Leeuwarden, Heerenveen en Drachten en in 2013 kwamen daar Sneek en Achtkarspelen bij.

Thee

In de maand september besteedt Wereldwinkel Drachten aandacht aan de thee. Een drank die je op elk moment van de dag, zowel warm als koud kunt drinken.

Neem nu de Earl Grey thee. Deze komt uit het hooggebergte van Tanzania. De thee wordt verbouwd en verwerkt op grote hoogte en alleen de jonge blaadjes worden geplukt, waardoor een extra vol en verfijnd aroma ontstaat. Ook de Engelse Melange thee komt rechtstreeks uit Tanzania.

De groene thee werkt zeer verkwikkend. Na de oogst worden de jonge theeblaadjes direct gestoomd, zodat de thee zijn lekkere smaak en kleur behoudt. Deze thee komt uit het hooggebergte van India. De theeplukkers en hun gezinnen hebben daar hun bestaan kunnen opbouwen. Dankzij de goede arbeidsvoorwaarden op de plantage, hoeven hun kinderen niet mee te werken. Ze gaan naar school met een schoolbus en die wordt betaald uit de fairtrade ontwikkelingspremie. Zo doen de jonge theeblaadjes ook goede zaken voor de jonge kinderen.

De rooibosthee afkomstig uit Zuid-Afrika is een hartverwarmende thee met een rood blokje. Rooibos is van nature theïnevrij en looizuurarm. Ooit was rooibos een gewas waar niemand naar omkeek, tot de hele wereld deze heerlijke thee ontdekte. De productie op de fairtrade boerderijen groeide, de arbeiders zijn aandeelhouders geworden en praten mee over het beleid en kunnen dankzij trainingen hogerop klimmen in de organisatie. Al deze theesoorten zijn biologisch.

In de maand september krijgt u 15% korting op genoemde (h)eerlijke theeën. Er zijn echter meer theesoorten in het assortiment voorradig. En wilt u een leuk theeboeketje cadeau doen, dan kunt u ook daarvoor terecht in de wereldwinkel. Neem de moeite om langs te komen voor deze lekkere thee.

Wereldwinkel Drachten
Zuidkade 62
info@wereldwinkeldrachten.nl
www.drachten.wereldwinkels.nl

Tity Wouda – de Vries

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'

Periode sept/okt 2014

datum	ouderling van dienst	deurdienst
7 sept	Cor van Waveren	Froukje Vellema
14 sept	Wimmy Hofhuis	Willem Schra
21 sept	Froukje Vellema	Gré Bos
28 sept	Willem Schra	Wimmy Hofhuis
5 okt	Rients de Vries	Joke Admiraal
12 okt	Cor van Waveren	Froukje Vellema
19 okt	Wimmy Hofhuis	Willem Schra
26 okt	Froukje Vellema	Tineke de Groot
2 nov	Rients de Vries	Gré Boonstra
9 nov	Willem Schra	Gré Bos

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 0512-382870

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	organist	bloemen	koffie
7 sept	Willem	Bert	Ank	Henk	Gré Boonstra	Rients
14 sept	Joke	Bert	Piet	Hans	K. Grondsma	Joke
21 sept	Cor	Bert	Ank	Henk	E. Koster	Cor
28 sept	Hans	Bert	Tineke	Arie	E. Germeraad	Hans
5 okt	Willem	Bert	Piet	Arie	J. Schra	Rients
12 okt	Joke	Bert	Ank	Henk	Gré Boonstra	Joke
19 okt	Cor	Bert	Tineke	Arie	E. Koster	Cor
26 okt	Hans	Bert	Ank	Henk	E. Germeraad	Hans
2 nov	Willem	Bert	Tineke	Henk	J. Schra	Rients
9 nov	Joke	Bert	Ank	Arie	Gré Boonstra	Joke

Agenda

DATUM	TIJD	SPREKER/ACTIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
7 sept	09.30	Ds. Bert Wijchers	Elimzending	Viering H.A.
10 sept		VCK		Jaarlijks reisje
14 sept	09.30	Drs. Wout Huizing	UNIE	
21 sept	09.30	Ds. Bert Wijchers	UNIE	Startzondag mmv Piet Brongers
	19.00	Raad van Kerken		Vredesavondgebed in de Grote kerk
22 sept	19.45	VCK		
28 sept	09.30	Br. Anne Dijkstra	Arme Kant	
5 okt	09.30	Ds. Henk Schaap	UNIE	Viering H.A.
6 okt	19.45	VCK		
12 okt	09.30	Ds. Arjan Noordhoek	UNIE	
16 okt	14.30	JVV		
19 okt	09.30	Ds. Jannes Hofman	Bijzonder doel	
20 okt	19.45	VCK		
25 okt	09.30	Ds. Jan Bolt	UNIE	Mmv Piet Brongers
2 nov	09.30	Ds. Harry Nobbe	UNIE	Viering H.A.
3 nov	19.45	VCK		Baptisten Wereld Vrouwen Gebedsdag
9 nov	09.30	Ds. Chris Eijer	Noodhulp Unie	