



'De Schakel'



**Nr. 6 november/december 2019 jaargang 50**

Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686

Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers  
Voorzitter: 0512- 515731  
piet.brongers@hetnet.nl

Pastorale zorg A.C.M. Liebe-Ravelli  
coördinator 06 43225488  
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres **Stinswei 12a**  
9269 TE Feanwalden  
Mob. 06-44912841  
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester C. van Waveren  
**Stinswei 12a**  
9269 TE Feanwalden  
Mob. 06-44912841  
Baptisten Gemeente Elim  
NL32 INGB 0003 8892 41  
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouw- J. Admiraal  
coördinator 0512-521492  
jokeadmiraal@gmail.com

Maandblad Schakel

Redactie P. Brongers  
Marne 22/A  
9204 BE Drachten  
piet.brongers@hetnet.nl

Layout C.C. de Groot  
taffetiny@ziggo.nl

Druk Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van januari/februari 2020  
inleveren voor donderdag 9 januari 2020 bij de  
redactie. Voorstukje jan./febr. volgens rooster  
Piet Brongers

## Toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en hij werd met ontferming bewogen. ( Lucas 15; 20)

Een zin uit het verhaal van de verloren zoon. Een verhaal uit een hoofdstuk van het Lucas-evangelie dat in de nieuwste vertaling getiteld is als: " De zorg om wat verloren is".

In dit hoofdstuk staan drie(!) verhalen: over een verloren schaap, een verloren penning en een verloren zoon.

De herder uit Lucas 15 laat 99 schapen in de wildernis achter om één verloren schaap te zoeken en te vinden. De vrouw die één penning is verloren, zet haar hele huis op de kop om haar penning terug te vinden.

En de vader van de verloren zoon?: Hij doet niets.....

Als de zoon hem op zijn ziel trapt door al tijdens zijn leven zijn erfdeel op te eisen, geeft de vader dit en laat hem gaan. Had de vader dit wel moeten toelaten? Had hij niet een beroep moeten doen op wetten, tradities, respect? Maar de vader geeft en laat hem gaan.

We kennen het verhaal: de vader laat het gebeuren en de zoon laat ook alles gebeuren wat hij tegenkomt. Totdat hij zichzelf tegen komt en vanuit zijn ellende weer op zoek gaat naar zijn vader. Op het oog lijkt het alsof de vader weer niks doet: geen gemopper, geen verwijten, geen: " had ik het je niet gezegd?" . Op het oog, want er staan die paar woorden: " en hij werd met ontferming bewogen" .

De liefde, diep van binnen, voor zijn zoon was zo groot dat hij niets doet als zijn zoon weg wil ( voor "loslaten" is heel wat liefde nodig!!), en als de zoon terugkeert, wil de vader van niets weten. Vanuit innerlijke ontferming laat hij zijn zoon voelen dat hij al die tijd in zijn hart gewoond heeft en daar zal blijven wonen, wat er ook gebeurt.

De jongste én de oudste zoon zijn voor de vader nooit " verloren" geweest en in Lucas 15 ontfermt hij zich over beide zonen.

Nog maar even en de advent- en kersttijd breekt weer aan. Advent – en kersttijd in een wereld waarin het woord " ontferming" op het oog bijna is weggevaagd. Zoals in het lied

" Stille Nacht" gesproken wordt over een wereld " verloren in schuld". Maar juist in deze tijd zien we wat het betekent dat er " zorg om wat verloren is" bestaat.

Op het oog kun je je afvragen waarom de vader niets doet. Maar is dat wel een eerlijke vraag?

God heeft omgezien naar Zijn schepping, heeft het aangezien en zal nog steeds aanzien hoe veel mensen zich gedragen als verloren zonen.

Maar in al Zijn ontferming heeft Hij zich lang geleden al naar de aarde bewogen om, met de geboorte van Zijn Zoon, aan te geven dat de mens, Zijn schepping, altijd diep in Zijn hart heeft gewoond en zal blijven wonen, wat er ook gebeurt. Daarom is het goed dat we Zijn verhalen doorgeven en ieder jaar opnieuw

stilstaan bij de ontferming die God met Kerst laat zien aan een wereld verloren in schuld. Verhalen die ons doen beseffen hoe goed het is anderen vol ontferming tegemoet te treden omdat ook zij allang door God in Zijn hart gesloten zijn.

Laat "zorg om wat verloren is" ook bij ons omslaan in ontferming. Dan wordt er dit jaar opnieuw een klein stukje vrede en heil op aarde zichtbaar.

Arie Liebe

## Van het Dagelijks Bestuur

- Terugblik

We zijn het nieuwe gemeente-seizoen begonnen met het thema: 'zoeken naar bronnen van geloof en leven'. Op de startzondag 8 september jl hebben Bert Wijchers en Piet Brongers het thema geïntroduceerd. Eigenlijk gaat het er met het thema om net even wat verder te kijken en te graven dan de vaak oppervlakkige antwoorden of overtuigingen. Daarbij gaat het ook over het (opnieuw) bespreekbaar maken van het vanzelfsprekende. Het gaat om de basis van ons leven en beleven, daar waar de kracht en inspiratie vandaan moeten komen.

- Elim 50 jaar: 9 en 10 november

Er is na de vakantie veel in beweging gekomen om het jubileum van Elim op een gepaste wijze te vieren: niet met een uitbundig feest, maar wel om samen stil te staan bij de weg, die we als gemeente gegaan zijn. Na een aarzelend begin zijn steeds meer mensen actief geworden in het verzamelen van foto's en verhalen voor de expositie in de kerk (een heel mooi groeiverhaal) en met de voorbereidingen om alles goed te laten verlopen. Zaterdag 9 november was het heel gezellig op de 'open dag' en zondag was het thema voor de viering: 'Elim 50 jaar: als weg en als bron', waarbij zowel stilgestaan werd bij belangrijke momenten in het verleden, als ook bij de betekenis van Elim als 'bron' en als '(doorgangs)huis' voor veel mensen.

Als u dit leest is alles al achter de rug en kunnen we heel tevreden terugzien op een geslaagd jubileum. Als DB zijn we ook heel dankbaar voor alle inzet van iedereen!

Indrukken van het feest vindt u verder in de Schakel.

Wat nog wel even mooi is om te vermelden:

De collecte op zondag (bestemd voor het zendingsproject van de Wereld Vrouwen Gebedsdag) heeft opgebracht: 172,43 euro

attenties ontvangen: Rinze Procee: 200,00 voor de bloemenpot

Doopsgez. Gem: een plant voor in de kerk

Gemeente Silo: (kleine) paaskaars, kopie

van hun kaars en een

bak vol orchideeën

Grote kerk, Drachten: een boek 'niet zonder hoop', met

de wens, dat het ons inspiratie

mag geven

- Kerstpakketten

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om in eigen beheer kerstpakketten samen te stellen voor mensen, waarvan we zeker weten, dat ze er erg blij mee zullen zijn.

Verdere info vindt u in deze Schakel.

- De Najaarsvergadering van de AV zal dit jaar plaats vinden in Veenendaal op woensdag 20 november a.s. Het zal de eerste gecombineerde vergadering zijn van de unie- en ABC-gemeenten, met overigens wel gescheiden vergadergedeelten.  
Op de vergadering zullen ook stukken besproken worden, die de route naar de toekomst zullen bepalen. Dat geldt o.a. ook voor het voorstel met betrekking tot doop en lidmaatschap. Op onze jaarvergadering op 26 november a.s. hoort u er meer van.
- De jaarvergadering hebben we gepland op dinsdag 26 november a.s.  
U hebt de stukken inmiddels ontvangen. We zullen in elk geval ook even tijd nemen om te zien hoe we er, met de indrukken van het jubileum voorstaan als gemeente.
- Advent en Kerst 2019.  
Vanaf 1 december gaan we weer richting de kerstdagen, via de adventsperiode. We hebben geen adventsproject of thema, maar willen wel als gemeente de route bewust lopen op zoek naar bronnen van leven en van geloof om zo het feest van de geboorte van het Levenslicht ook echt inhoud te kunnen geven.  
Het adventtreffen is een moment, dat we ons heel concreet met hoofd, hart en handen bezig kunnen houden met de voorbereidingen ervan.
- Suggesties.  
Verder staan we open voor suggesties van een ieder met betrekking tot medewerking of andere activiteiten van de gemeente. Neem daar gerust contact over op met Bert Wijchers of Piet Brongers.  
Wij wensen elkaar weer een goede tijd toe.

Namens het Db: Piet Brongers

## Bijzondere bijeenkomsten

Eeuwigheidszondag 24 november a.s.: 10.00 uur

In deze dienst is er aandacht voor:

-mensen, die wij moesten missen van de gemeente:

Zr. Fr. Ongersma –de Boer

Zr. M Veen-Bosma

-mensen van wie wij persoonlijk afscheid moesten nemen.

M.m.v. Willem Lindeman, fluit.

Adventstreffen: donderdag 19 december; 18.30 – 21.00

uur

Wat gaan we doen?

-Samen eten

-kerstattenties maken

-kerstboom optuigen (cq kerk versieren)

-Liederen luisteren en (mee) zingen

-voorbereiden op de kerstviering

NB. Uiterlijk 21.00 uur is alles weer opgeruimd

Impressies van het jubileum weekend van 9 en 10 november 2019



Open dag op 9 november

Met niet al te grote verwachtingen kwam ik aan in Elim. Als gastvrouw zou ik mijn kleine steentje bijdragen aan het 50jarig jubileum op zaterdagmiddag 9 november..

De kerkzaal zag er warm en sfeervol uit. De tentoonstelling die door Joke prachtig was neergezet nam ons mee door de geschiedenis tot nu toe. Overal stonden er gezellige zitjes en fleurige boeketjes bloemen.. Koffie, thee, hapjes en drankjes, aan alles was gedacht.

Blij verrast was ik toen de eerste gasten binnen kwamen. En daarna nog meer, en nog meer. Voordat ik in de gaten had stond de kerkzaal vol met allemaal bekende mensen. Kinderen van toen, nu volwassen. Jonge mensen van toen, nu met pensioen of bijna met pensioen. Hartelijke en spontane begroetingen, leuke gesprekken. Herinneringen werden opgehaald, verhalen gedeeld. Overal zaten en stonden er mensen en hadden het goed met elkaar.

Voor mij een onverwacht mooie middag waarin ik weer ten diepste voelde:

Wat een gezegend mens ben je, dat ook jij onderdeel mag zijn van het verhaal van Elim. Elim die mij de kans gaf om te groeien als mens.

Waarin ik mijzelf mocht zijn.

Dank jullie wel, mensen van toen en nú !!

Ria Liebe-Ravelli





### 50 jaar Baptisten Gemeente Elim, Drachten

We kijken met dankbaarheid terug op het afgelopen weekend met broeders, zusters, oud-leden en vrienden van de gemeente en verdere belangstellenden. Ze kwamen van heinde en ver om dit samen met onze Gemeente te kunnen delen.

Al met al kunnen we wel zeggen, dat het een Gezegend en Gezellig weekend was.

Henk en ETTY Koster



### Elim 50 jaar

Het was heel boeiend om aan de hand van beelden door de geschiedenis van Elim te gaan. De inbreng van mensen die hun herinneringen verwoordden, de woorden die gesproken werden en de liederen die we zongen maakten het tot een prachtig geheel. Naast het benoemen van de hoogtepunten werden de pijn en de brokstukken ook niet verzwegen. Maar het 'elkaar niet loslaten' voerde de boventoon.

Het verklaart voor mij ook de warmte en de saamhorigheid die wij als 'relatief nieuwe' leden ervaren.

Janny Kingma-van Dam

Elim 50 jaar

We begonnen zeer enthousiast in de eerste vergadering om een programma te maken en wanneer het te herdenken, 50 jaar Elim. Op de zaterdagmiddag open huis en zondagmorgen een herdenkingsdienst.

Niet iedereen was enthousiast, een aantal zag het niet zitten om op zaterdagmiddag open huis te houden, daar hebben we niet voldoende mensen voor was de opmerking. Ik hoorde voorzichtig ook bij die groep. We gingen aan de slag, wat taken werden verdeeld.

Een expositie van Elim 50 jaar, in foto's en andere zaken. Een paar mensen gaven zich op om dat te gaan regelen.

Het werd stil, heel stil en de motor van er moet nu iets gebeuren, Piet, begon er toch weer wat te groeien.

De eerste foto's werden in de kerk op de wanden geplakt. Het enthousiasme kwam weer wat terug en maakte dat meer mensen in hun verzameling foto's van Elim en geschriften zochten, het kreeg een plekje in de kerk.

Het werd voller en echt het ach en o klonk regelmatig door de kerk.

Jezelf weer terug zien van zoveel jaar geleden, al die andere bekenden, velen heel lang niet gezien en dan ineens aan de wand de herkenning. Het was mooi om te zien en het fleurde de kerk op en begonnen we uit te zien naar zaterdagmiddag 9 nov.

De kerk was klaar, vele handen hadden het werk licht gemaakt. Het zag er feestelijk uit.

Vol verwachting klopte ons hart.....het werd spannend, het bleef wat stil, af en toe naar buiten kijkend van waar blijven jullie?

Even na drie uur begon het voorzichtig te lopen en het werd een prachtige middag met veel ontmoetingen en gesprekken.

We werden voorzien van een natje en droogje en alles liep op rolletjes. Boven verwachting goed. Menskracht genoeg en wat werd er hard gewerkt.

Het werd zondagmorgen, we hadden 76 stoelen klaar gezet voor de dienst, de kerk liep vol en weer het ach en o en wat fijn dat jullie er zijn...en heel veel belangstelling voor wat er op de tafels lag en aan de wanden hing.

De dienst kon niet meer stuk. Piet ging de 50 jaar langs van Elim, vooral de bijzondere momenten in al die jaren. Natuurlijk kreeg het ontstaan van Elim aandacht, vanuit de brokken toen werd er een Gemeente gesticht. Dat het goed was werd heel mooi vertolkt, met veel humor, door Hans Visser.

Veel herinneringen en ik smoorde bijna in mijn eigen herinneringen over de ruim 40 jaar, zoveel gebeurd. Momenten, de Raad van Kerken, de Arme kant van Drachten, het AZC, de diensten in Nij Smellinghe op kerstavond...vele namen kwamen er bij mij naar boven van hen die er niet meer waren door vertrek naar elders en de mensen die over al die jaren zijn overleden.

Het raakte mij diep.

Raadsvergaderingen, Gemeentevergaderingen, Lies hielp mij om weer in het hier en nu terecht te komen.  
Bert Boeide ons door zijn warme en dichtbij zijnde overdenking. Het was fijn Bert.  
Na de kerkdienst werd het een groot feest van herkenning en ontmoetingen. Ook nu weer werden we weer van alles voorzien, geweldig.  
Het feest werd afgesloten met een broodmaaltijd, zo goed verzorgd door Roel en Minke en daarbij niet vergetend het vele werk in de keuken...chapeau  
Al die mensen die dit weekend en daarvoor dit alles hadden mogelijk gemaakt, lieten zien...ook dit is en kan Elim.  
Piet het was mooi, het was goed dat we het hebben gevierd.  
Ger Booy



Elim: met recht een doorgangshuis en een doorgeefluik voor velen !  
Dat was tijdens ons jubileumweekend heel duidelijk te merken, te zien, te horen en te ervaren in de vele begroetingen en de waardevolle gesprekken.  
Dit weekend steeg ver uit boven « het gewone ».  
Het reikte naar de dingen van de Eeuwigheid – de Eeuwige Zelf, die ik thuis van harte heb gedankt voor zoveel goeds met zoveel mensen, die allemaal hun eigen weg hebben gekozen, maar nooit de basis zijn kwijtgeraakt.  
Zullen wij dan nu maar gewoon in vol vertrouwen doorgaan met onze stijl van Gemeente zijn midden in onze wereld ?  
Afgestemd zijn op het goddelijk plan, waarin gevoelens van vrede, liefde en levenskracht aanwezig zijn : dat is een goed recept, tot zegen voor velen !  
Ella Germeraad



Elim 50 jaar.  
Spontane ontmoetingen

Hallo wat fijn, wat mooi dat je gekomen bent  
en jij, wat fijn dat ik je weer eens zie.  
Hallo, hoe gaat het nu met je, niet zo goed?  
Fijn dat je er toch bent,  
leuk he, al die foto's  
van vroeger allemaal,  
herinneringsmomenten.  
Jij bent niks veranderd, jij ook niet!  
Wat deed het goed  
al die momenten en de  
Kerkdienst ook vol herinneringen.  
Hoe het met brokken  
toch weer tot een eenheid kwam,  
50 jaar Elim.  
Zoveel gebeurd.  
We zijn klein in aantal,  
maar gaan moedig voorwaarts,  
elkaar ondersteunend,  
telkens weer samen  
terug naar de bron.  
De levendgevende bron  
die ons samenbindt,  
elkaar vasthoudend  
en elkaar de zegen van God doorgevend,  
waardoor wij moed houden  
om na 50 jaar in geloof  
verder door te gaan  
op onze reis door het leven.

Lies Booy-Voorhans



## Collecte voor Köpenick, Tsjernobyl project

In mei dit jaar hebben we gecollecteerd voor het project Tsjernobyl, waar de gemeente in Berlin-Köpenick zich al jaren voor in zet.

Dan is wel eens de vraag, waar dit geld precies voor wordt besteed. We hebben onderstaande bedankbrief en info gekregen:

Spendendank Mai – August 2019

Liebe Geschwister aus Drachten,

vielen Dank für die uns erreichenden 60,00 € von euch.

Als größtes Ereignis für uns waren in dieser Zeit, die Durchführung der diesjährigen Erholungswochen.

Manchmal kommen doch alle guten Dinge zusammen. Wir haben zwei neue Mitfahrer\*innen dabei gehabt. Einer von ihnen schrieb auch seine Eindrücke auf, die nachfolgend zu lesen sind. Wir waren in dieser Besetzung gut aufgestellt, einer wunderbaren Kinder-Mütter und Betreuergruppe zu begegnen. War das Wetter in den zurückliegenden Jahren oft sehr nass und wechselhaft, hatten wir Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Auch benutzten wir dieses Mal ein Kleinbus, um uns Acht, unser Gepäck und das ganze Bastelmaterial in einem Auto zu haben. Somit hatten wir schon auf der Fahrt, gute Gelegenheit uns einzustimmen. Wie jedes Jahr, tragen wir die Kosten für unsere Unterkunft, der Verpflegung und auch der Reisekosten selber. Somit fließen die Spenden direkt an die benötigten Stellen.

Wir freuen uns, wenn uns weiterhin eure Spenden erreichen.

Im Namen des Förderkreises

Thomas Müller-Burdack

Erholungswochen in Rabka

von Carsten Winkler

Dieses Jahr bin ich zum ersten Mal als Betreuer bei den Erholungswochen für strahlengeschädigte, weißrussische Kinder dabei. Anfangs wundere ich mich ein wenig, weil die Kinder auf den ersten Blick größtenteils gesund und munter aussehen. Doch Tag für Tag lerne ich sie besser kennen. Ich erfahre von den „Herzkindern“, welche hier nachuntersucht werden. Dann treffe ich hier eine Mutter mit ihrem autistischen Sohn. Sie lebt allein mit ihrem Kind, weil sämtliche Verwandte bereits gestorben sind und kann seit 9 Jahren das erste Mal wieder soetwas wie Urlaub machen. Ich höre, dass einem Kind hier Schuhe gekauft wurden, weil es mit 12 Geschwistern keine vernünftigen Schuhe hatte. Dieser

Umstand kommt zustande, weil Kinder, deren Eltern gestorben sind, in andere Familien aufgenommen werden.

Diese Kinder nun toben und lachen hier. Sie wirken unbeschwert, wenn sie eifrig bei den Bastelarbeiten mitmachen, die wir mitgebracht haben. Sie wetteifern bei den Spielen und daddeln in den Pausen am Handy, um auch Teil der großen Welt da draußen zu sein. Mir fällt die Fairness untereinander auf und ich staune über ihre Konzentrationskraft und ihre Kreativität.

Neben den Kindern lerne ich auch die weißrussischen Betreuer kennen. Sie sind nicht nur eine, sondern die ganzen 3 Wochen hier. Tag und Nacht sind sie für die Gruppe da. Gemeinsam singen sie mit den Kindern fröhliche Lieder, geben täglich einen kreativen, geistlichen Input und ihr Repertoire an Gruppenspielen scheint schier unerschöpflich. Sie investieren teilweise ihren Jahresurlaub in die Kinder und sind mir in ihrer liebevollen Art und Weise, wie sie mit den Kindern umgehen, zum Vorbild geworden.

Unsere gemeinsame Woche geht viel zu schnell vorbei und wird mir zur wertvollsten Zeit des bisherigen Jahres.

Förderkreis Hilfe für strahlengeschädigte belarussische Kinder in der  
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Berlin-Köpenick, Bahnhofstr.9,  
12555 Berlin, vertreten durch den Förderverein Lokale Agenda 21  
Treptow-Köpenick, [www.belarus-projekt.org](http://www.belarus-projekt.org)

Kontakt: mail: [info@belarus-projekt.org](mailto:info@belarus-projekt.org), Tel. Braun: 030 656 01 28, Fax: 030 649 057 22



## Kerstpakketten 2019

Dit jaar willen we vanuit Elim ook weer kerstpakketten samenstellen en bezorgen bij mensen, die maar met moeite kunnen rondkomen en vaak afhankelijk zijn van de voedselbank en daardoor nooit eens iets extra's kunnen kopen. Vorig jaar hadden we niet zo'n goed gevoel van de adressen, die we ontvingen via de Stichting present, vandaar dat we het dit jaar weer in eigen hand genomen hebben, als gemeente. Wietske Harkema heeft via de arme kant van Drachten geïnformeerd naar geschikte adressen.

Het is de bedoeling, dat we via collectes op de zondag en ook via meegebrachte producten (met goede houdbaarheidsdatum!) pakketten samenstellen, die we dan ook persoonlijk zullen bezorgen.

Het gaat om de volgende situaties en indicaties met betrekking tot producten:

- Alleenstaande vrouw, gezin met 3 kinderen, echtpaar 40 jaar, vrouw met zoon (20 jaar, met rugzakje)  
Bij deze 4 adressen zou het volgende welkom zijn:  
Houdbare etenswaren, zoals koffie, thee, soep, rijst, pasta met mogelijk iets extra's voor kerst, als koeken, chips, chocola, o.i.d.
- Alleenstaande vrouw, 90 jaar, alleenstaande man  
Bij deze 2 adressen speelt eenzaamheid een grote rol;  
Iets extra's voor kerst zou kunnen zijn: frisdrank, koeken, chocola, kaarsjes, of iets anders, specifiek voor kerst
- Echtpaar, 2 kinderen (rond de 20), man erg ziek  
Ook voor dit echtpaar graag iets lekkers of zo voor de kerst  
De man heeft een glutenvrij dieet.

In totaal gaat het dus om 7 adressen.

Dat betekent, dat er 7 dozen gevuld moeten worden.

De producten kunnen verzameld worden in de kerk.

Wietske Harkema  
Roel Vochtelloo

## Zendingsproject De Umutima Foundation

Beste gemeenteleden,

Hierbij een bericht uit Zambia. Ik neem u dit keer graag mee in de manier waarop wij kinderen voor het programma in het voedingscentrum van Umutima 'selecteren'.

Onze werkwijze is dat als een moeder om hulp komt vragen en ze voldoet aan de eisen dat we de kinderen op de wachtlijst zetten. Als er weer plek is dan doen we altijd een huisbezoek (intakegesprek) om zelf te kunnen zien onder welke omstandigheden de kinderen leven. Dit hebben we ook gedaan bij Stephania en haar gezin. Zij kwam een paar maanden geleden bij ons voor hulp voor haar drie kinderen. Haar man is overleden toen ze drie maanden zwanger was van haar jongste kind. Een bezoek voor een intake-gesprek doen we altijd onverwachts. We krijgen dan het beste beeld van de situatie.

Bright (een medewerker van Umutima) en ik zijn op weg naar het gezin. Stephania heeft verteld waar ze woont, maar omdat hier geen straten en huisnummers zijn, is het altijd wel een zoektocht. We komen een groepje mannen tegen en Bright vraagt of ze Stephania kennen en weten waar ze woont. Ja, zegt een man. Kom maar mee, ik breng jullie wel. Terwijl we onderweg zijn vraagt Bright hoe goed hij deze vrouw kent. Op deze manier proberen we te verifiëren of de informatie die ze ons gegeven heeft juist is.

We komen bij het huisje (3 x 3 meter) aan en treffen daar de twee oudste kinderen, Reuben (9 jaar) en Given (5 jaar). Ze vertellen dat hun moeder water is halen. De buurvrouw komt er aan en zegt dat de moeder in de buurt aan het werk is en dat ze al iemand heeft gestuurd om te vertellen dat ze bezoek heeft. Prima, we wachten wel even. Een risico want het Zambiaanse "even" kan veel langer duren dan het Nederlandse "even". Ik zit op het stoepje bij de deur te wachten en dan komt de buurvrouw aan met twee plastic stoelen. Heel vriendelijk en het zit beter dan het stoepje. Inmiddels stellen we de kinderen een aantal vragen zoals: Wie wonen hier allemaal? Hoeveel maaltijden krijg je per dag? Dit geeft ons inzicht in de situatie en we kunnen gelijk checken of de moeder dezelfde informatie heeft gegeven. Dit moeten we doen omdat we heel vaak te maken hebben met mensen die om hulp vragen en niet eerlijk zijn over hun situatie, zoals bijvoorbeeld dat de vrouw is getrouwd, maar dat ze ons heeft verteld dat ze geen man heeft.

Na tien minuten komt de moeder met het jongste kind Flexible (2 jaar) op haar rug. Op het moment dat hij mij in het oog krijgt, begint hij te huilen. Hij heeft

nog nooit een blanke gezien. De buurvrouw neemt hem mee zodat wij in alle rust kunnen praten.

We stellen een aantal vragen. Uit de antwoorden komt de volgende informatie. Ze heeft ook nog een zoon van 14 jaar en die woont bij zijn oom in een ander deel van Zambia. Die oom zorgt ervoor dat hij naar school kan gaan. Ze woont gratis in het huisje. Ze verdient geld door klusjes te doen. Maar er is niet iedere dag werk. Nu heeft ze werk voor een paar dagen, omdat er in de buurt iemand aan het bouwen is en die heeft water nodig om cement te maken. Ze leeft van minder dan een dollar per dag. De kinderen krijgen één maaltijd per dag en twee dagen in de week lukt het haar om twee maaltijden per dag te geven. Ze heeft geen geld om Reuben naar school te laten gaan. De kinderen hebben twee sets kleding. Eén set voor doordeweeks en de andere set kleding is om naar de kerk te gaan. De kinderen slapen op de grond. Er zijn geen matrassen en er is één deken en daar moeten ze met z'n vieren mee doen.

Dit gezin voldoet aan al onze voorwaarden en wij willen ze graag helpen. Op het moment dat we dit vertellen, zie ik de opluchting op het gezicht van de moeder.

Inmiddels komen de kinderen al weer een paar weken bij ons en zijn ze helemaal gewend.

Hartelijke groet,  
Gerda den Ouden

## Grote Kerk Drachten open voor herdenken dierbaren

Op zaterdag 23 november 2019 van 13:00 – 16:30 zal in het kader van Open Grote Kerk de gelegenheid geboden worden om dierbare overledenen te herdenken.

Het initiatief is vooral gericht op mensen die niet in de gelegenheid zijn om in een eigen kerk hun dierbaren te herdenken doch uiteraard is iedereen van harte welkom.



Van 13.00 tot 16.30 uur kan iedereen – ongeacht zijn/haar levensovertuiging – vrij binnenlopen in de kerk op Zuidkade 10 om op zijn of haar eigen manier stil te staan bij het gemis van geliefden, familieleden of vrienden.

Bezoekers kunnen een kaarsje aansteken, maar bijvoorbeeld ook de naam van de overleden dierbare opschrijven in een gedenkboek, of op een kaartje dat aan een tak gehangen wordt. Er zijn ook gastheren en -vrouwen aanwezig met wie herinneringen gedeeld kunnen worden.

In de kerk klinkt passende muziek, het laatste uur van een harpiste. Er liggen kaarten met gedichten die meegenomen mogen worden.



Wereldwinkel Drachten

In het voorlaatste bericht (van september) las u over het afscheid van Tity Wouda. Een woord van dank aan haar is hier nog zeker op z'n plaats. Jarenlang was ze als vrijwilliger verbonden aan de Wereldwinkel en daarnaast verzorgde ze de Nieuwsbrief voor donateurs en belangstellenden en schreef ze ook de artikeltjes voor de diverse kerkbladen. Zo kon u de Wereldwinkel met haar 'faire' handel volgen.

Tity, namens ons allen heel hartelijk dank!

Het stokje is overgedragen en zo ziet u dus een andere naam onder deze artikeltjes.

Fair Trade Week.

In deze week, van 28 oktober tot 2 november, brengen we de 'faire' producten extra onder uw aandacht. Zie de etalage! Op de laatste dag van deze week bieden we u graag een (h)eerlijk kopje thee of koffie aan.

Aanbieding van de maand november: sjaals.

U vindt in de Wereldwinkel sjaals van verschillende materialen, in allerlei dessins uit diverse landen. Vraagt u vooral naar de 'sjaal met een verhaal'! Dat verhaal is begonnen met een kleinschalig project van een paar Nepalese vrouwen en groeide uit tot een succesverhaal dat zich niet meer alleen beperkt tot het maken van sjaals, maar ook gaat over onderzetters, mobiles e.d.

In de maand november: 20 % korting op sjaals.

Tiny Runia

Wereldwinkel Drachten, Oudeweg 4

T. (0512) 84 88 52

[www.wereldwinkeldrachten.nl](http://www.wereldwinkeldrachten.nl)

[info@wereldwinkeldrachten.nl](mailto:info@wereldwinkeldrachten.nl)

Rooster voor de functie van 'ouderling van dienst' en de 'deurdienst'  
Periode nov dec 2019

Datum	ouderling van dienst	deurdienst
17 nov	Cor van Waveren	Wietske Harkema
24 nov	Wimmy Hofhuis	Tineke de Groot
1 dec	Rients de Vries	Willem Schra
8 dec	Roel Vochteloo	Attje de Vries
15 dec	Cor van Waveren	Jan Bos
22 dec	Wimmy Hofhuis	Wietske Harkema
25 dec	Rients de Vries	Tineke de Groot
29 dec	Roel Vochteloo	Galina van Waveren
1 jan	nvt	nvt
5 jan	Cor van Waveren	Wimmy Hofhuis
12 jan	Wimmy Hofhuis	Willem Schra
19 jan	Rients de Vries	Attje de Vries

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : [penningmeester@elimdrachten.nl](mailto:penningmeester@elimdrachten.nl) of 06-44912841

Piet: [piet.brongers@hetnet.nl](mailto:piet.brongers@hetnet.nl) of 0512-515731

zondag	koster	geluid	beamer	pianist	bloemen	koffie
17 nov	Joke	Bert	Tineke	Arie	Wietske Harkema	Joke
24 nov	Hans	Bert	Ank	Arie	Etty Koster	Hans
1 dec	Farshid	Bert	Tineke	Grietje	Minke Vochteloo	Farshid
8 dec	Rients	Bert	Ank	Arie	Galina van Waveren	Rients
15 dec	Cor	Bert	Tineke	Arie	Etty Koster	Cor
22 dec	Joke	Bert	Ank	Hans	n.v.t.	Joke
25 dec	Hans	Bert	Tineke	Arie	?	Hans
29 dec	Farshid	Bert	Ank	Arie?	Wietske Harkema	Farshid
1 jan	Joke	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Joke
5 jan	Rients	Bert	Tineke	Arie	Etty Koster	Rients
12 jan	Cor	Bert	Ank	Arie	Minke Vochteloo	Cor
19 jan	Hans	Bert	Tineke	Hans	Galina van Waveren	Hans

DATUM	TIJD	SPREKER/AC-TIVITEIT	COLLECTE	BIJZONDERHEDEN
17 nov	10.00 uur	Jenneke Span	gemeente	
21 nov	14.30 uur	JVV		
24 nov	10.00 uur	Ger Booy	kerstpakketten	Eeuwigheidszondag m.m.v. Willem Lindeman, fluit
26 nov	19.30 uur	Jaarvergadering van de gemeente		
1 dec	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Gemeente + H.A.	eerste advent + H.A.
8 dec	10.00 uur	Dick de Jong	kerstpakketten	tweede advent
15 dec	10.00 uur	Ds. Piet Kingma	Gemeente	derde advent
17 dec	16.00 uur	VCK en JVJ		Kerstviering
19 dec	18.30 uur	Adventtreffen		maaltijd Kerstboom versieren Kerstattenties Zie: de Schakel
22 dec	10.00 uur	Arie Liebe	Gemeente	vierde advent
25 dec	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	1. kerstgave 2. onkosten kerst	kerstviering
29 dec	10.00 uur	Ds. Piet Brongers +	Gemeente	Oudjaarsviering
1 jan	Vanaf 10.30 uur	Ger Booy		nieuwjaarsreceptie
5 jan	10.00 uur	Ds. Bert Wijchers	Gemeente + H.A.	viering H.A.
12 jan	10.00 uur	Dick de Jong	Gemeente	
13 jan	14.30 uur	VCK		
16 jan	14.30 uur	JVV		
19 jan	10.00 uur	Ds. Piet Brongers	Zendingsproject Umutima foundation	Zang- en muziekdienst m.m.v. Vissercollectief